
Kyrkomötet
Motion 2021:22
av Anna Karin Hammar

Omsorg om djuren

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att teologiskt låta utforska djurens livssituation, värde och värdighet.

Motivering

Människor förväntar sig att Svenska kyrkan är insatt och engagerad i samhällets större etiska frågor, och det med rätta. Ett allt mer angeläget område för etisk reflektion är hur vi behandlar andra kännande varelser, särskilt dem vi använder som föda eftersom de är så många och enligt många rapporter inte verkar ha ett bra liv. I takt med att forskarnas kunskaper djupnat om djurens mentala förmågor och känsloliv, och utbudet av växtbaserad mat ökat, ställs frågan allt mer på sin spets: Finns det några rimliga skäl att föda upp kännande varelser under svåra och industrilika förhållanden, neka dem deras naturliga behov och så ta deras liv ifall detta inte är livsnödvändigt för människors hälsa?

I biskopsbrevet om klimatet betonas att vi bör röra oss bort från en antropocentrisk livssyn mot en som är skapelseorienterad. Vad krävs av människan för att komma i goda relationer till djuren? I *Mat för hela livet*, en skrift inom Färdplan för klimatet, utvecklar Mats Ershammar denna tes:

Utmaningen är att förändra vår relation till naturen så att vi varken försöker att behärska den eller göra den till ett objekt. Det gäller att på djupet överge ett synsätt där människan på ett självklart sätt gör sig själv till skapelsens centrum. I stället gäller att inta ett tjänande förhållnings-sätt till skapelsen. Inte bara människan utan även djur och växter ska respekteras och tillerkännas ett värde (s 16).

Vad betyder det i praktiken, i våra liv och våra församlingars liv, att tillerkänna djuren ett värde? Har Svenska kyrkan någon position när det kommer till djurens livssituation i Sverige baserat på deras värde och värdighet? Jag menar att det är hög tid att studium och reflektion inleds, på ett seriöst sätt, kring dessa frågor.

Öregrund den 7 juli 2021

Anna Karin Hammar (S)