

---

Kyrkomötet  
Motion 2021:89  
av Lars B Andersson m.fl.

## Biologisk mångfald i Svenska kyrkans skogsinnehav

---

### Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag till ändringar i kyrkoordningen som innebär att bevarande av den biologiska mångfalden får en framträdande plats och så att de värderingar som lyfts fram i *Ett biskopsbrev om klimatet* kring hanteringen av skogen integreras i 46 kap.

### Motivering

Svenska kyrkan bör befinna sig i frontlinjen för att visa vägen mot ett verkligt klimat-anpassat och hållbart skogsbruk. Det innebär att biologisk mångfald, ekosystemets ramar och kulturvärden ska styra hur skogen ska skötas. Bevarandet av den biologiska mångfalden måste ha en framträdande plats i kyrkoordningens skrivningar angående förvaltningen av prästlönetillgångarna.

Sedan 1950 har ungefär 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark kal-avverkats och ersatts med mer eller mindre monotona produktionsskogar. I dag bedömer Artdatabankens experter att var tionde art i den svenska skogen är rödlistad och mer än 900 arter är hotade. Den främsta orsaken är omvandlingen av kontinuitets-skogar till produktionsskogar och trakthyggesbruk. Naturvårdsverket skriver 2020 att ”Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp. Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas.”

Svenska kyrkan sköter sina skogar varken sämre eller bättre än andra skogsägare.

I FN:s ranking efter hur stor del av landets yta som utgör skyddad natur av världens länder hamnar Sverige på 99:e plats, långt efter länder som fått stark kritik för skogsskövling som exempelvis Brasilien (33:e plats) och Malaysia (73:e plats) (Dagens Nyheter 2018-06-22).

Med tanke på att Artdatabanken bedömer att certifieringsarbetet inte är tillräckligt för att bevara biologisk mångfald och att trakthyggesbruk är den främsta orsaken bakom förlusten behöver Svenska kyrkan anamma ett mer kritiskt förhållningssätt till både trakthyggesbruk och naturvårdsambitionen i certifieringssystemet.

Ett annat viktigt argument för att överge kalhyggesmetoden är en levande landsbygd. Hyggesfritt skogsbruk kräver större arbetsinsatser och skapar fler jobb i glesbygden.

Skogsskötselprofessor Mats Hagman räknar med 75 000 fler sysselsatta om skogsbruket sköts med vad han kallar ”naturkulturmetoden”. Om kringtjänsterna räknas in ger det 300 000 fler jobb på landsbygden om skogsbruket läggs om.

Sverige har undertecknat konventionen om biologisk mångfald som innebär att vi förbinder oss att skydda 17 procent av ekologiskt viktiga skogsmiljöer och riksdagen har dessutom gått steget längre när den 2013 antog målet att skydda 20 procent.

Ett led i Svenska kyrkans försoningsarbete med urfolket/samerna måste innebära att Svenska kyrkan avstår från att sälja gammelskog, viktiga intresseområden för urfolket/samerna, utan omvandlar dessa gammelskogar till ”kyrkoreservat” i ständigt skydd av Svenska kyrkan som förvaltare.

Enligt den grundsyn på skapelsen som biskoparna lyfter fram i *Ett biskopsbrev om klimatet* har skogen ett egenvärde i relation till Gud genom att Gud älskar sin skapelse. Vi behöver se på skogen, ängen, åkermarken utifrån Guds kärleksfulla blick. Denna grundhållning till skapelsen skulle kunna motivera Svenska kyrkan till ett ambitiöst arbete för att bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Skogen är helig och kan berätta om Guds skönhet och storhet och är inte bara ett medel för förkunnelsen om Guds rike.

För att detta omställningsarbete ska vara möjligt måste kyrkoordningen skrivas om när det gäller förvaltningen av prästlönetillgångarna. I 46 kap.1 § kyrkoordningen står det att syftet med förvaltningen av prästlönetillgångarna är att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans förkunnelse. Vidare står i 46 kap. 3 § att prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Låt teologin och inte ekonomin styra hur vi sköter skogen. Enligt *Ett biskopsbrev om klimatet* är skogen helig och kan berätta om Guds rike och är inte bara medel för förkunnelsen om Guds rike. Vackra skogar med en mångfald av djur och växter kan berätta om Guds storhet och skönhet vilket inte kalhyggen och homogena, likåldriga skogar kan.

Svenska kyrkan ska avsätta minst 20 procent av sin skogsmark för naturvårdsändamål.

Svenska kyrkan har ställt sig bakom arbetet med Agenda 2030, där FN har satt upp 17 globala mål som bidrar till hållbar utveckling och ett av delmålen, nr 15, är ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Svenska kyrkan bör befinna sig i frontlinjen för att visa vägen mot ett verkligt klimatanpassat och hållbart skogsbruk där biologisk mångfald, ekosystemets ramar och kulturvärden styr hur skogen sköts.

Kilafors den 13 juli 2021

*Lars B Andersson (ViSK)*

*Sara Lindalen (ViSK)*

*Marjut Ervasti (ViSK)*

*Linda Sjöo (ViSK)*

*Margareta Carlsson (ViSK)*

*Vicktoria Bagi (ViSK)*