

KYRKNYTT

Tyringe Röke Västra Torup Matteröd Hörja Finja

Nr 2 - 2015



En hälsning från

Svenska kyrkan 
TYRINGE PASTORAT

Jordens salt

”Ni är jorden salt och världens ljus” så sade Jesus till sina lärjungar. Det har också blivit biskop Johans valspråk.

På årets teologdag för stiftets präster berättade biskopen om sina tankar kring ”jordens salt”. Efter honom i talarlistan stod Mpho Tutu från Sydafrika. Också hon anknöt till jordens salt. Jag tänkte därför inte vara sämre utan att också fundera kring varför Jesus vill att kyrkan och vi kristna ska vara ”jordens salt”. Och helt utan skam tar jag hjälp av såväl biskop Johan som Mpho Tutu.

Salt i mycket liten mängd kan göra hela skillnaden i en anrättning. En smaklös maträtt kan förvandlas till något gott och lyckat med ett par saltkorn. En god och lyckad maträtt kan förvandlas till något gräsligt med alldeles för mycket salt. Ibland tror vi att vi måste vara så väldigt mycket övertygande kristna, kyrktrogna för att överhuvudtaget räknas, när det kanske är bättre med en liten gnutta salt med övertygelse än en stor skopa salt som dränker allt annat. Men vi måste ändå våga vara den där gnuttan salt som vågar göra skillnad, vågar ge Gud en plats på jorden.

Salt i stora mängder bevarar (insaltar) mat från att bli dålig. Kan stor tilltro till Jesus

Kristus i själva verket bevara oss och skydda oss från allt som kan göra att vi blir ”dåliga”. Jag tror att vi ibland är rädda för den alltför stora tron, som om den skulle dränka oss, när det kanske snarare är så att den hjälper oss att bevara ett gott hjärta hur än livet ter sig.

Saltet behövs som en motpol till sockret, det som drar oss medhårs och sockersött lindrar in oss. I den värld vi lever i är det mycket som är sockersött och inlindande. Det är precis som att det utmanande, salta, skulle vara farligt. Självt tror jag att den sockersöta gör oss mindre kloka och visa, mer trångsynna, medans det salta gör att vi måste tänka och själva ta ställning.

Mpho Tutu berättade för oss om hur man utvinner bergsalt, på engelska rock salt, som ett sätt att fånga orden i bibelversen: ”men om saltet mister sin sälta, hur ska man kunna få det salt igen?”

Hon reflekterade över att ”rock salt” utvinns långt ner i gruvor. Och allra längst ner, närmast klippan, finns det renaste saltet, men



ju längre bort man kommer ifrån klippan, ju närmre ytan man kommer, desto mer förorenat blir saltet och det översta lagret är knappt salt längre. Det har mist sin sälta.

Ju närmre klippan Jesus Kristus vi befinner oss, desto större chans är det att vi lyckas behålla vår sälta och desto större chans är det att vi kan leva upp till uppdraget att vara ”jordens salt”.

Ja det var några salta funderingar när vi närmar oss en period då det kan vara gott att dyka ner i salt havsvatten och njuta av sommaren.

Guds välsignelse önskar Sara Ericsson

REDAKTIONEN HAR ORDET

Sommaren är kort...det mesta regnar bort...? Oavsett vilket väder sommaren bjuder på, har du alltid möjlighet att komma till kyrkan för gemenskap med övriga församlingsbor, för att lyssna till skönklingande toner eller för en stilla stund av eftertanke. Sommarveckorna bjuder på ett varierat utbud av gemenskapliga sammankomster och guds-

tjänster. Alla är välkomna till kyrkan! Temat om ”Lär känna din bygd” fortsätter denna gång med en inblick i Hörja och Mattered. Två byar som trots nerlagda skolor och affärer, ändå lyckas hålla bygden levande. Hur det är möjligt, får du läsa vidare om i tidningen.



Kyrknyttets redaktion

Sara Ericsson
Pernilla Åkesson
Chatarina Caesar

Ansvarig utgivare

Sara Ericsson

Upplaga

3 850 exemplar

Kyrknytt trycks av AM-truck i Hässleholm



Omslagsbild:

Svenska kyrkans bildarkiv / IKON

Rättelse från Kyrknytt nr 1, 2015

Pga felaktiga årtal i texter om Västra Torups by, kommer här en rättelse; Lilla Tockarp i Västra Torup överläts till hembygdsföreningen år **1979**. Gravstenen i V. Torups kyrka tillhör Fru Bredenbick som dog **1727**.

Foto, om inte annat anges:

Pernilla Åkesson

Nästa kyrknytt kommer den 3 september.

Till kommande nummer får du chans att veta mer om pastoratets byar. Har du något som du skulle vilja dela med dej av eller tipsa redaktionen om, får du gärna höra av dej till oss.

Tips och tankar för kommande nummer av Kyrknytt skall lämnas till redaktionen senast den 14 augusti.

tyringe.pastorat@svenskakyrkan.se



Nytt i kyrkan...



Cafébord och bönelåda

Många har uttryckt sin uppskattning över att det serveras kyrkkaffe i kyrkorummet direkt efter gudstjänsterna. Det ger under enkla former möjlighet till ytterligare en stunds gemenskap. Röke kyrka, Hörja kyrka och Tyringe kyrka har kompletterats med cafébord för detta ändamål. I Tyringe kyrka togs några bänkrader bort för att skapa utrymme för borden. Vid de tillfällen då det förväntas att väldigt många kommer till kyrkan, tas borden åt sidan och extrastolar ersätter de borttagna bänkraderna.

Det har även satts upp en bönelåda utanför Tyringe kyrka. Välkommen att lägga lappar med önskemål om något vi ska be för i kyrkan. En del av dessa önskemål blir en del av kyrkans förbön i söndagens mässa, andra bärs fram inför Gud i tystnad.

Calle Jensen



Sommarklurighet

KAN DU VAD SOM ÄR VAD I KYRKOBYGGNADEN?

Har du koll på kyrkobyggnadens olika delar och vilka personer du oftast möter där?

Du hittar hjälp att lösa det här:

<http://svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/vad-ar-vad-i-kyrkan>



HUMLESJÖ TRIATHLON 8 AUGUSTI

SIMMA – CYKLA – SPRINGA

STARTSKOTTET GÅR KL. 14 (INCHECKNING FRÅN KL. 13.00) START OCH MÅLGÅNG VID BADPLATSEN I HUMLESJÖN

TIPSRUNDA FÖR DEJ SOM INTE DELTAR I TRIATHLON
MÖJLIGHET ATT KÖPA GRILLAD KORV OCH FIKA.

**HUVUDARRANGÖR: SVENSKA KYRKAN RÖKE.
MEDARRANGÖRER: RÖKE IF, RÖKE EFS, RÖKE SOCKENGILLE, RÖKE SKYTTEFÖRENINGEN OCH RÖKE BRANDVÄRN.**

**FÖR MER INFORMATION: WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/
TYRINGE, SAMT ÖVRIGA FÖRENINGARNAS HEMSIDOR**

**STÖD VÄRLDENS BARN GENOM FRIVILLIG STARTAVGIFT!
BÖRJA TRÄNA REDAN NU, SÅ SES VI I AUGUSTI!**

Svenska kyrkan hjälper romer i Rumänien

”Nu har vi fått fattigdomen in på knutarna med tiggare utanför affärerna och i gathörnen” sa en person.

Många av oss har svårt att förhålla oss till att någon står på knä vid våra fötter och ber om hjälp.

Romerna var slavar i Rumänien fram till 1860-talet. De får fortfarande inte äga mark i Rumänien och de kan bara lita på varandra inom storfamiljen, säger en person som jobbar med de här frågorna.

Socialt center

I staden Roman norr om Bukarest driver vi från Svenska kyrkan ett projekt tillsammans med franciskanerbröder. Ett socialt center har startats med skola och förskola dit barnen hämtas med minibuss. Där får de frukost och lunch, läkarvård och tandläkarvård. Det finns en andra chansen-skola för ungdomar upp till trettio års ålder. Det finns yrkesskola och möjlighet att utöva sång och musik. Projektet är långsiktigt – den som själv fått gå i skola vill sedan att deras barn ska få gå i skolan. Tvål och tvättmedel delas ut i de enkla barackerna.

Det har kommit in mycket öronmärkta pengar till det här projektet och för Svenska kyrkans internationella arbete söker vi möjlighet att starta upp projekt på fler ställen, också i Bulgarien.

Romer i Sverige

Som EU-medborgare får man vistas i Sverige tre månader utan speciella tillstånd. Man räknar med att det finns ca 10.000 romer i Skåne våren 2015, de flesta i Malmötrakten. De sakkunniga säger att de allra fattigaste inte kommer hit, det har de inte råd till. Släkten skickar någon, ofta för att förbättra barnens uppväxt på en plats där romer saknar försörjningsmöjligheter. Det är inte kriminella ligor vi ser, men man lever i storfamilj där hela släkten är viktig. Pengarna blir allas. Det händer att romer utnyttjas genom att få

” Att tvingas resa utomland under otrygga former för att tigga för sitt uppehälle är inte ett värdigt liv ”

betala överpris för resan eller drabbas av ockerhyra på någon plats.

Staten arbetar med den s.k. Romastrategin från 2012-

2032 och inom EU är det här en stor fråga. Vi får hjälpas åt med långsiktiga lösningar.

I ordspråksboken 21:13 står det ”Den som gör sig döv för den fattiges rop skall själv få ropa utan att bli hörd.”

Agneta Svensson



SMS: A MOLDOVA
TILL 73905 OCH SKÄNK 50 KR

STÖD ROMER SOM LEVER I UTSATTHET!

Ingen människa ska behöva leva ovärdigt. Stöd kyrkans projekt i Roman, Rumänien. Tillsammans kan vi förändra!
Ge oss skola för barn och vuxna, yrkesutbildning i sömnad och jordbruk, tvättstugor och bättre bostäder, arbete för kvinnor och barns mänskliga rättigheter väcker människors möjlighet till ett bättre liv.

Den bästa gåvan!

Svenska kyrkan
INTERNATIONELLT ARBETE

actalliance

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/9220

Har du frågor kring Sv kyrkans internationella arbete och kring ovanstående projekt, går det bra att kontakta Agneta Svensson eller läsa mer på:

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Romers vardag

En stor grupp romer i Rumänien är inte integrerade i samhället:

- De saknar ofta id-handlingar vilket innebär att de inte räknas som medborgare i landet.
- Många saknar försörjningsmöjligheter.
- De lever i djup fattigdom, har dåliga bostäder eller inga bostäder alls.
- De har sällan tillgång till sjukvård eller skolor.

Allt detta drabbar förstas barnen hårdast. Romerna utsätts också ofta för diskriminering och förtryck.



Levande landsbygd i Matteröd

Olle Carlsson och hans fru Evy tillhör den äldre generationen av Matterödsbor och är båda välkända ansikten i byn. Evy kommer ursprungligen från Håglinge och paret gifte sig 1959. Olle har varit lantbrukare under lång tid och har en gedigen släkthistoria kring Matterödsbygden.

Med tiden har Olle lämnat över gården till sin son, som tagit över som den femte generationen av lantbrukare. Själva bor Olle och Evy i en villa i Skyrup med åkermarker runt husknuten och som ger en vacker utsikt över den grönskande våren. Det är en solig eftermiddag i vårens härliga tid, som jag får möjlighet att träffa dem hemma i deras hus för ett samtal om Matteröds historia kring både kyrkan och byn.

Olle är född 1928 och uppvuxen på ett lantbruk i Skyrup. Det fanns mycket arbete att göra på gården och som enda sonen i huset, fick Olle redan vid 10 års ålder ansvaret för många av sysslorna, då hans far blev sjuk och inte själv klarade av allt arbete. Eftersom det inte fanns något elljus på gården förrän på 40-talet, var det väldigt mörk på mornar och kvällar när stallsysslorna skulle utföras. Ljuslyktan fick man inte ta med in i stallet då där fanns gott om halm som lätt kunde fatta eld, så därför var det inte lätt att se var man satte sina fötter någonstans. Oftast var det Olle som fick hjälpa till att plöja åkrarna och han som ensam fick köra säd till kvarnen i Tyringe. När säden skulle malas, gjordes hästarna iordning och vagnen kopplades på. Sen fick den unga pojken Olle hålla hårt i tömmarna för att inte hästarna skulle sätta fart ner för backen. "Jag var inte så stor och orkade inte hålla in hästarna helt nerför backen utan fick släppa efter en del när jag kört halva backen" berättar Olle. Han var även en duktig löpare och hade troligen haft en god förmåga att utveckla det om det funnits tid för att delta i träning. Men gårdens arbete gjorde det omöjligt för Olle att kunna få tiden att räcka till. Fritidens intresse kunde inte prioriteras, men skolan var en angelägenhet att delta i för alla.

Matteröds församling ingick fram till 1962 i Brönnestads pastorat. Det fanns skolor på flera ställen i bygden, både i Västra Brenner och i Matteröd. Här fanns två skolor i byn som låg intill kyrkan; småskolan och folkskolan. Folkskolan blev senare bygg-

naden för nuvarande församlingshem. Under Matteröds storhetsdagar fanns, förutom flera skolor, tre speceriaffärer, caféer och Sveriges minsta bank som hade öppet två lördagar i månaden. Banken gav alla nyfödda Matterödsbarn ett bankkonto med 5 kr, som gåva. Med tiden övergick banken till Tyringe sparbank. I ett av caféerna som låg alldeles intill nuvarande församlingshem parkering, kunde man köpa stora, goda kanelbullar för två öre styck. Matteröd var en egen kommun fram till 1951 och hade till och med en busslinje som gick mellan Röke – Tyringe – Matteröd- Hässleholm två gånger i veckan. Innan kommunsammanslagningen med Tyringe storkommun, fick Matterödsborna en ny skolbyggnad som användes som byskola fram till 2009.

Idag finns varken någon skola, busslinjer eller speceriaffärer kvar i byn. Att skolan försvann var verkligen ett nederlag för bygden enligt paret Carlsson, men båda är tacksamma för att församlingshemmet och de aktiviteter som ordnas där finns kvar. Och tack vare ett engagerat byalag och företagare runt om i bygden, finns det ändå mycket liv och rörelse här. På tal kommer både Skyrupsgården, med golfklubb och restaurang, Trästället, Glada Geten och Målebökes hästgård som anordnar tävlingar och har egen pizzeria. I Tostarp finns en camping och lägerverksamhet. Matteröds tomma skolbyggnad har åter börjat användas. Idag finns en daglig verksamhet som Hässleholms kommun driver.

Att kyrkan har spelat en stor roll för parets liv, förstår jag klart, då de med stor glädje och inlevelse berättar om både kyrkans olika sammankomster, samverkansprojekt och byggnadsprojekt tagit plats och påver-

kat församlingsborna här i byn. Redan när Olle var 30 år, blev han invald som förtroendevald i kyrkans arbete och har fram tills ganska nyligen varit både kyrkvård och kyrkorådsmedlem. Det är med stolthet i rösten som Olle berättar om sin tid och jag förstår att det varit ett hedersamt och givande uppdrag. Att ett av uppdragen kom att handla om tavlan i Matteröds kyrka hade nog inte ens Olle en tanke på. Det började med att några svenskamerikaner deltog i en söndagsgudstjänst och satt i bänken bakom Olle. Därför var det omöjligt för Olle att undvika deras samtal som pågick; "Vilken tråkig kyrka... inte ens nåt på väggarna... men kanske inte så konstigt... det är ju bara bönder här som är så snåla..." hörde Olle sägas i bänkraden bakom.

Eftersom Olle är en handlingens man, kom han genast att tänka på en tavla "Abrahams offer" som fanns i kyrkans gömmor.



Tavlan målades av Anders Dahlman, som var student vid Köpenhamns konstakademi i början av 1810-talet, då han under en hemvisit ville visa sin mor vad han lärt

>>>

sig. Han fann dock ingen tavelduk, utan fick av sin mor ett förkläde att måla på.

Tavlan var dock i dåligt skick, men Olle fick tillåtelse att lämna in den för restaurering och därefter hänges den upp för att pryda kyrkorummet. Tavlan hänger ännu kvar på samma plats! Det har dessutom visat sig att den tavlan var mer värdefull än vad man tidigare trott... så det har knappast gjort handlingen till något sämre...

Som Matterödsbo på äldre dar, verkar paret fortfarande fulla av energi och har en vilja att engagera sig i byns olika aktiviteter. De gläds över ett livaktigt byalag och dess LRF-avdelning, som dessutom i år fick pris som bästa avdelning i Skåne! Bland de kyrkliga besöken uppskattas sång av kyrkokören och än så länge finns kyrkans syföreningen här i Matteröd. Så visst sjuder det av liv och rörelse på landsbygden!



Skolan byggdes 1951, användes som byskola fram till 2009. Därefter har lokalerna gapat tomma. Men nu är den åter i bruk och används av Omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun som numera bedriver Daglig verksamhet.

Rosemarie i Deleberga

Rosemarie, eller "Rossie" som hon brukar kallas, bor i Deleberga tillsammans med sin familj. Här stortrivs familjen och försöker även engagera sig på olika sätt för bygden. "Rossie" är ordförande i Matteröds byalag som startade 1994 och berättar så här:

Fördelarna med Matteröd är den fantastiska naturen och samtidigt som man bor på landet har man ändå nära till allt. Sedan jag flyttade hit har skolan tyvärr lagts ner, vilket jag tyckte var väldigt synd. Jag hade önskat att man skulle värna om byaskolor men tycker det är positivt att kommunen nu har startat upp en ny verksamhet där, så inte lokalerna står tomma. Matteröd är en aktiv by och här finns många föreningar. Byalaget har flera engagerade medlemmar och föreningen värnar om att hålla landsbygden levande genom att bland annat ordna olika trivseltvällar i bygden. Här i Matteröd finns många trevliga besöksmål med bland annat kyrkan, Skyrups golfbana, Trästället, Lövets gårdscafé, Agdas stuga samt en del gårdsbutiker. Andra föreningar i byn utöver byalaget är, "Hushållningsgillet", herrklubben "Tre stjärnor", "Matteröds Gammeldansk och Kapnismologiska förening" och hembygdsförening som gett ut två böcker om Matteröds bygder.

Kyrkan har stor betydelsen bland annat som en samlingsplats här i byn. I kyrkan finns kören med Maj-Lis i spetsen som sätter upp fantastiska konserter. Men jag skulle vilja att kyrkan kunde satsa mer på barnverksamheten här i Matteröd, nu när det finns så många barn i byn. Kanske skulle det vara möjligt att ha träffar i församlingshemmet vardagskvällar för att skapa, pyssla, sjunga och fika tillsammans!

Maria i Maglehult

Sedan 4 år tillbaka, bor Maria Wennersten strax utanför Matteröd. Maria är född och uppvuxen i Dalsland, men kärleken förde henne till Skåne och Matterödsbygden.

Idag bor Maria tillsammans med sin sambo i hans barndomshem i Maglehult. Hon trivs bra på "landet" och även om Maglehult ligger avskilt ute på landet, är det ändå nära till allt tycker Maria. Här finns en vacker natur och fina omgivningar. Som relativt nyinflyttad (räknas man som nyinflyttad efter 4 år?) till bygden har hon hunnit lära känna området och också engagerat sig i Matteröds byalag. "Agdas stuga" och Lövets gårdcafé är något hon tycker alla bör känna till. Byalaget erbjuder flera aktiviteter för bygden och dess invånare som hon är väldigt positiv över. Det är arrangemang för alla åldrar och intressen och kan vara både byavandringar, äppelsöndag i församlingshemmet, gökotta vid Finjasjön, midsommarfirande vid Agdas stuga, kräftskiva och olika studiebesök och föreläsningar. Så trots en liten landsbygd finns här mycket aktiviteter för den som vill.

Maria anser sig inte vara en aktiv kyrkbesökare, men uppskattar den vackra kyrkobyggnaden. Kyrkan är en byggnad som hon vill och hoppas ska bevaras tillsammans med kyrkans aktiviteter lång tid framöver, eftersom hon tycker det är viktigt att vi för kyrkans arv och historia vidare.



Kyrkan i Matteröd

Kyrkan grundlades på 1100-talet då bygdeborna efter "osynliga makters" ingripande lyckats ena sig om lämplig plats. Från början ville Tomaholmaborna placera kyrkan vid "Kortabackarna" mellan Matteröd och Isakstorp och lastade därför av byggnadsmaterialet där. Under natten flyttades dock lasset av "osynliga makter" (Matterödsborna?) till den plats där kyrkan nu ligger.

Byborna reste ett kors på platsen där kyrkan skulle byggas. Under 1200-talet färdigställdes en liten tornlös kyrka. Inte förrän 1804 byggdes kyrkan ut och ytan fördubblades. 1898 färdigställdes tornet varvid kyrkklockan från 1599 kunde flyttas dit från den gamla klockstapeln på kyrkbacken. Samtidigt införskaf-

fades kyrkans första orgel.

Altarpåls och predikstol är tillverkade på 1750-talet av Johan Ullberg, lokale träsnidaren från Finja.

Kyrkans äldsta föremål är dopfunten från 1100-talet. Denna auktionerades bort i mitten på 1800-talet, eftersom den var sprucken, och tillsammans med andra kyrkoföremål inte längre skulle användas. År 1970 återfann dock kyrkoherde Wärlé dopfunten i handlaren trädgård i Brönnestad, där den hade fungerat som fågelbad! Därefter återkom dopfunten till Matteröds kyrka.

källa: häfte "Matteröds kyrka" av Ivar Johansson

Agdas stuga



Agda Nilsson föddes Horrödskog i Brönrestad ca år 1890. Redan som liten flicka kom hon sedan att bo tillsammans med sin farmor och faster Emma i stugan i Matteröd. Både farmodern och fastern var som man säger "kloka gummor" och deras synsätt kom naturligtvis präglade Agda. Så därför var det kanske inte så underligt att hon hade en del "vidskepligheter" för sig. Varje gång hon skulle gå hemifrån mumlade hon en ramsa vid sin dörr när hon låste den, och

kanske det var för att hålla oknytt och onda andar borta från den lilla stugan.

Agda var en flitig kyrkobesökare och missade aldrig en nattvardsgudstjänst. När farmodern dog bodde Agda som då var 27 år, kvar i stugan tillsammans med faster Emma. 1946 dog Emma och Agda blev ensam kvar i stugan. För att få ihop pengar till sitt hushåll, åkte

hon till slätten för att gallra betor och kunde sedan inhandla en del förnödenheter på torgmarknaden i Tyringe. Dit tog hon sig genom att promenera den långa vägen nerför åsen tidigt på morgonen. När Agda kom fram satte hon vid stationen och väntade på att affärerna skulle öppna. Hon gick alltid klädd i mörka kläder, en lång kjol och svart kofta och alltid ett "huckle" som hon knöt på ett speciellt sätt. När hon gick i kyrkan, hade hon alltid ett vitt "huckle" på sig.

Byborna var hjälpsamma och hos Karin och Lennart fick hon hämta mjölk dagligen, men också vatten eftersom hon trodde att vattnet i hennes egen brunn var förgiftat. Redan klockan fem kunde hon sitta på en stol under björken och vänta för att få spenvarm mjölk. "Frösen mjölk kan stå bo'na ha", brukade hon säga. Höns hade hon själv och hon delade med sig av sina ägg till prästen Wärlle.

Även om Agda var sedd som en ekonomisk kvinna och inte unnade sig mer än det absolut nödvändigaste, tummade hon inte på kvaliteten när det gällde konjak. Till en början drack hon det på läkarens ordination, men sedan köpte hon det måhända för den goda smakens skull... Viktigt var att den var trestjärnig och då fick den "kosta vad den kosta ville" och Posta-John var anförtrodd att inhandla de dyra dropparna. Med tiden fick Agda hemhjälp för att klara vardagen i stugan. Efter några år kom Agda på långvården i Hässleholm, där hon fortsatt hade läkarens tillstånd att dricka sin trestjärniga konjak. Agda blev 96 år och 4 månader gammal.

Visste du att...



- ▶ Matteröd består av 23 byar
- ▶ Idag finns det minst 21 olika företag i bygden
- ▶ År 2010 fanns det ca 450 st fast boende i Matterödsbygden, därutöver flera fritidsboenden.
- ▶ Matteröd låg mitt i Snapphanarnas centrum under det Skånska kriget på 1670-talet. Under kriget var friskytteaktiviteten stor och flera svenska bönder togs tillfångna och dödade. Den svenske officeraren Alexander Hummerhielm, låter avrätta flertalet bönder i Matteröd som hämnd för friskytteaktiviteten. Kyrkoherden Jens Bring sägs förgäves ha bett om nåd för böndernas liv.
- ▶ År 1779 hittade bybor en snapphanseskatt innehållande 117 danska mynt i det s.k. "Penningkärrret" i byn.



- ▶ I Matteröd finns Matteröds Gammeldansk och Kapnismologiska förening
- ▶ Skyrups Herrgård har anor från 1400-talet. Vid två tillfällen har Skyrupsgården brunnit, varav den senaste gången var 1757. Nuvarande huvudbyggnad är uppförd 1774. Det finns en del mystik kring gården, bland annat har det spekulerats i en underjordisk gång från Herrgården. När man lade in jordvärme för några år sedan, träffade man på den...

Källa: Broschyrer från Matteröds byalag, http://www.matterodsbyalag.se/matterod_historia.htm, Olle Carlsson

Välkommen till våra gudstjänster!

JUNI 2015

6/6 Lördag, nationaldagen

18.00 Musik i sommarkväll Algustorpssjön, Röke

7/6 1 söndagen e trefaldighet

10.00 Mässa Tyringe kyrka
10.00 Mässa V Torups kyrka
16.00 Friluftsgudstjänst Fågeltornet, Finja
18.00 Musik i sommarkväll Matteröds kyrka

14/6 2 söndagen e trefaldighet

10.00 Mässa Hörja kyrka
14.30 Gudstjänst Maglehult
18.00 Musik i sommarkväll Finja kyrka

20/6 Midsommardagen

14.00 Friluftsgudstjänst Lilla Tockarp, V Torup

21/6 Johannes Döparens dag

10.00 Mässa Tyringe kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst Församlingshemmets
trädgård, Röke
18.00 Musik i sommarkväll Finja kyrka

24/6 Onsdag

19.00 Musik i sommarkväll Hörja kyrka

28/6 4 söndagen e trefaldighet

10.00 Mässa V Torups kyrka
14.00 Gudstjänst Hörja kyrka

HJÄLP OSS BLI MYNTFRIA

När banken plockar bort kontanthantering från kontoret i Tyringe blir det mycket dyrare för oss att hantera mynt. Vi vädjar till alla er som gärna ger en gåva i kollekten eller i våra verksamheter. Hjälpt oss att bli myntfria. Använd i så stor utsträckning som möjligt sedlar istället för mynt. Mer information kommer i nästa nummer av kyrknytt.

Hälsningar från Kyrkorådet

"I DENNA LJUVA SOMMARTID"

Musik i Sommarkväll i Matteröds kyrka söndagen 7 juni kl. 18.00

Medverkande:

Matteröds kyrkokör
Anneli Walther Olsson – piano
Anna Tengstrand Nugent – flöjt
Fredrik Persson – bas
Sara Ericsson – präst



Efteråt:

Matteröds Byalag svarar för
korvgrillning och fika
i församlingshemmets trädgård.
enkel Allsång tillsammans med kören

V Ä L K O M M A !

JULI 2015

5/7 Apostladagen

10.00	Mässa	Tyringe kyrka
18.00	Musik i sommarkväll	Matteröds kyrka

12/7 6 söndagen e trefaldighet

10.00	Mässa	Röke kyrka
17.00	Kvällsbön	Finja kyrka

19/7 Kristi förklarings dag

10.00	Mässa	Tyringe kyrka
14.00	Mässa	V Torups kyrka

25/7 Lördag

14.00	Gudstjänst	V Torups kyrka
-------	------------	----------------

26/7 8 söndagen e trefaldighet

10.00	Mässa	Hörja kyrka
18.00	Friluftsgudstjänst	Myrarp, Matteröd

KYRK TAXI

Tyringe pastorat betalar för taxiresa till gudstjänster för dej som inte har möjlighet att ta dej till kyrkan på egen hand. Ring Håssleholms Taxi, tfn **140 00** och uppge kyrkbil för Tyringe pastorat.

MORGONBÖN

Varje onsdag kl. 8.30 från **24/6** t.o.m **12/8** finns det möjlighet att mötas till morgonbön i Kyrkans hus med en enkel frukost efteråt.

Augusti 2015

2/8 9 söndagen e trefaldighet

10.00	Mässa	Röke kyrka
18.00	Musik i sommarkväll med mässa	Tvärskogs kapell

9/8 10 söndagen e trefaldighet

17.00	Ekumenisk gudstjänst	Åparken, Tyringe
-------	----------------------	------------------

16/8 11 söndagen e trefaldighet

10.00	Mässa	Tyringe kyrka
14.00	Mässa	Matteröds kyrka
18.00	Musik i sommarkväll	Finja kyrka
18.00	Musik i sommarkväll	Röke kyrka

23/8 12 söndagen e trefaldighet

10.00	Mässa	Tyringe kyrka
18.00	Musik i sommarkväll	V Torups kyrka

30/8 13 söndagen e trefaldighet

10.00	Mässa	Hörja kyrka
18.00	Musik i sommarkväll	Tyringe kyrka



Livet på landet

Det är många bybor som upplevt hur livet på landet här i vårt pastorat har förändrats på sistone... men än så länge finns det många fantastiska människor som ordnar aktiviteter genom olika föreningar och bybor som går "man ur huse" för att vara med och stötta upp olika engagemang. Landsbygden i Tyringe pastorat är verkligen ingen livlös bygd!

Längs vägen mot kyrkan i Hörja ligger samlingslokaler på rad. Ett av dessa hus är "Byastuan" där Stig Johansson ingår i en aktiv förening som jobbar för att dokumentera Hörjabygdens historia. Stig är född och uppvuxen här i byn och har varit med under bygdens blomstringstid. Då fanns småskolan i nuvarande församlingshem och Hörjagården stod som skola för barn i åk 3-5. Stig bodde nära skolan och kunde därför cykla hem och äta lunch på dagarna. Hade man långt hem, var den medtagna matsäcken vad man fick hålla till godo med. 1948 fick Hörja en ny skola som samlade alla skolbarn på samma ställe. Nuförtiden finns ingen skola kvar i Hörja, utan barnen går i Röke. Men än är det fullt av liv och rörelse i skolbyggnaden som nu är förskola och fritidshem för bybornas barn.

Hörja by var uppdelad i två områden; "Lil-leby" låg närmast kyrkan och "Storeby" på andra sidan ån. Kanske bidrog det till en del konkurrens mellan byborna? Här fanns på den tiden minst två speceriaffärer, en cykelverkstad, en skomakare och en bensinmack. Men bil var på den tiden inget nödvändigt, utan Stig kunde utan problem cykla till och från sitt arbete i Tyringe.

Större problem var det tydligen om församlingsborna inte kunde hålla takten i körsången i Hörja kyrkan...!? På 30-talet ska här ha funnits en man, visserligen med stark röst som lät mer än dem flesta och sjöng sin egen takt, som blev avstängd en kort tid eftersom han störde den övriga sången i kyrkan! Man skulle kunna tro att han valde att inte komma tillbaka, men sångarglädjen var tillräckligt stark och mannen deltog åter i



körsången efter en tid. Tur är väl det att sådant inte längre spelar någon roll alls. Till kyrkan är alla välkomna och ju fler, bidrar än mer till härlig sång och gemenskap. Och skulle du inte alls vilja vara med och sjunga, går det ju lika bra att bara lyssna!

Hörja by har uppmärksammats i media vid flera tillfällen. En gång störtade ett mindre stridsflygplan i skogen utanför byn. Planet kom från övningsfältet F10 i Ängelholm. Piloten klarade sig genom att hoppa ut med fallskärm, men planet kraschade och fattade eld. Mindre dramatiskt men väl så uppseendeväckande var det levande schackspel som anordnades, första gången redan 1947. Då fick bybornas barn klä ut sig till olika pjäser och vandra runt på den stora spelplanen enligt tävlandes uppmaning. Schackspelet blev känt och hade långväga deltagare även utanför landets gränser!



Störst bakslag för byn var när "Hörja Livs" lades ner, anser Stig. "Det var byns samlingsplats och något som vi verkligen saknar. Visst går det att ta bilen till Hässleholm för att handla, men den vardagliga kontakten med andra här i byn är inte längre detsamma". Än lever bygden, genom bybornas trogna engagemang på alla håll. Föreningar i bygden har en god samverkan. "Bo i by" var ett projekt som bidragit till ett positivt samarbete mellan Byalaget och kyrkan. Här finns en mycket aktiv idrottsförening som varje vår ordnar en stor Loppis på idrottsplatsen. I föreningen finns egna fotbollslag för seniorer. Övriga pojk- och flicklag har man tillsammans med Röke idrottsförening. För den som inte har egen bil att förflytta sig med, finns här en bussförbindelse mellan Örkel-ljunga och Hässleholm via Hörja, och den är byborna glada över.

I byastugan råder en febril aktivitet och väggarna är välfyllda med minnesvärda bilder. Stig berättar att de är ett 10-tal personer som träffas varje vecka för att dokumentera Hörjas historia och kulturminnen som är tänkt att komma ut i bokform för allmänheten med tiden. Klinkersgolvet är lagt i ett anorlunda mönster som visar sig vara Hörja sockens alla 25 byar utmarkerade. Här finns både Mårtenbygget och Aggarp, fina naturområden runt Vedema och sevärdheter med gravfälten i Kulladahl.



När vårt samtal är slut, sätter jag mig i bilen och kör åter mot Tyringe, men kör först in mot Kulladahl. Här hälsar korna mig välkommen med nyfikna blickar och brölande ljud, och jag blickar ut över den vackra naturen som Hörjabygden bjuder på. Och visst är det vackert och sevärt på alla sätt!

Sofie om Hörja

Sofie är nyinflyttad till Hörja, tillsammans med sina tre barn. Anledningen till att det blev just Hörja var närheten till Tyringe och det fina boende som Hörja kunde erbjuda. Sofie och hennes familj trivs alldeles utmärkt där de bor i radhusområdet nära skolan. Här finns flera andra barnfamiljer och är ett trevligt område att bo i och övriga bybor har visat sig vara välkommande på alla sätt och vis. "Hörjaborna är väldigt trevliga, alla hälsar på varandra och verkar bry sig på ett positivt sätt och det känns tryggt", säger Sofie. Trots att hon inte hunnit bo här så länge, har hon redan hunnit få lite koll på byns olika aktiviteter och nämner både idrottsföreningen och Bylaget som aktiva föreningar i byn. "Hälsorundan" är en aktivitet som hon redan hunnit pröva. Där träffas Hörjabor i olika åldrar för gemensamma motionsaktiviteter. Sofies barn har sen tidigare lagaktiviteter i andra föreningar, men det är kanske inte omöjligt att det med tiden blir fler barn i Hörjas verksamheter.

Visste du att Hörja...

- ▶ består av 25 olika byar.
- ▶ var sin egen socken/kommun mellan åren 1892 - 1952.
- ▶ har en aktiv idrottsförening med ca 250 medlemmar. Varje år anordnar föreningen en stor Loppmarknad som brukar bli välbesökt.
- ▶ hade 34 skvaltkvarnar inom bygden i början på 1800-talet. Skvaltkvarnen var en mindre husbehovskvarn som användes för eget bruk eftersom lagskiftningen på den tiden sa att "ingen fick mala främmande mäld." Något som senare upphävdes så att vem som helst fick mala säd åt andra.
- ▶ har en medeltida kyrka från 1200-talet. Kyrktornet byggdes först år 1924.
- ▶ församlingen år 1886 köpte en liten orgel för 475 kr. Denna ersattes 1949 med nuvarande orgelverk.
- ▶ fick en påhälsning av hela den danska armén på cirka 14 000 man och åtskilliga tusen hästar då den danske kungen Kristian V bestämde sig för att göra ett nattuppehåll i bygden den 19 augusti 1676. Kristianstad hade dagarna innan intagits av danskarna och man var nu på framryckning mot Karl XI utanför Halmstad. I Hörja nåddes emellertid Kristian V av budet att hans mindre armé blivit slagen i Halland. Hela huvudarmén låg därför stilla i Hörja under tre dygn fram till den 22 augusti. Dessa dagar orsakade troligen svåra uppoffringar och lidanden för Hörjaborna.



Källa: www.wikipedia.se, Särtryck ur V.Göinge Hembygdsförenings Skriftserie XXX 1982, muntlig information av Stig Johansson,

Gamla skolan i Hörja

Hörja gamla skola renoverades nyligen och används idag som både förskola och fritidshem för Hörjabornas barn. Runt om byggnaden är en kreativ utegård som inspirerar barnen till lek och rörelse. Genom fönstret kan barnen blicka ut både mot Hörja by och den nya kyrkogården. Fritidshemmet har inte något samarbete med kyrkan i byn, eftersom studiebesök kring olika högtider sker under skoltid och därför blir mestadels i Röke kyrka. Men det är mycket annat som händer i Hörja och här har barnen fått tycka till om sina favoriter både i ord och bild:



Så här tycker Hörjabarnen om sitt fritidshem:

- Jag gillar att pärla på fritids
- Det är roligt att åka sparkcykel
- Vi gillar att rita
- Här finns en rolig utegård och jag gillar klätterställningen bäst
- Kompisgungan är rolig. Vi kan vara tre stycken på den, två som tar fart och en som får ligga ner. Sen byter man.

och det här tycker barnen är bäst med att bo i Hörja

- Hemma brukar jag hålla på med Ipaden och datorn.
- Jag är med i tjejernas fotbollslag
- Vi har träningar och sen spelar vi matcher på helgen. Det är roligt att spela match
- Jag spelar i killarnas fotbollslag
- Vi har sommarfår hemma som jag tycker om att klappa
- Jag och mina kompisar brukar hoppa på vår studs matta
- Jag gillar att spela på datorn
- Här finns en Loppis som vi brukar gå på
- Vi bor nära varandra och kan lätt cykla hem till våra kompisar

Lotta om Hörja

Charlotta, som kallas för "Lotta", är en av många äkta Hörjabor. Hennes familj har haft släktingar boende i Hörja ända sedan 1600-talet, så att själv flytta hit när hon fick familj var därför en självklarhet. Så här säger Lotta om livet i Hörja...

Vi trivs väldigt bra i Hörja och tycker det är positivt att det finns så många olika boenden här, allt från centrala barn- och familjeområde, pensionärslägenheter och nybyggda villor i utkanten av byn. Hörjabygden har en härlig natur som erbjuder stor variation. Vi tycker om att besöka Vedema strövområde som har fina leder att följa. Här finns också sevärdheter med gravfält i närheten av Bosabygget som är fascinerande och intressant att besöka. Att vi har fått en nyrenoverad skolbyggnad där fritidshem och förskola håller till tycker jag är väldigt roligt och blir så glad när jag kör förbi och ser den. Hörja IF är en aktiv idrottsförening som fortfarande ordnar med flera aktiviteter här i byn. Under lång tid fanns här en

lanthandel, men tyvärr lades den ner för ca ett år sedan.

Lanthandeln var inte bara en affär att handla i utan det var också en samlingsplats för byns invånare att träffas och få "senaste nytt". Nu ekar lokalen tom och jag hoppas varje gång jag kör förbi att någon har köpt byggnaden och öppnar upp en verksamhet som kan blomstra igen.

Annars tycker jag inte att byn har förändrat sig så mycket sen jag var liten. Men jag kan uppleva att engagemanget i byn tyvärr har blivit lite sämre. Det är nog inget som är unikt för Hörja, utan det ideella arbetet har minskat



överlag. Vi har ett Byalag i Hörja som gör sitt bästa för att bevara och utveckla byn och de från byalaget som ingår i "Byastuan", arbetar aktivt med allt som rör Hörjas historia och håller på att skriva en bok om Hörja.

Kyrkan har också haft en stor betydelse för byn, där människor samlats för gemenskap under gudstjänster och andra kyrkliga evenemang. Tyvärr är det inte lika många som går på kyrkans aktiviteter längre och utbytet blir inte det samma. Här behövs nog ett "nytänk", tror jag. Kanske kan kyrkan göra gudstjänster och annat annorlunda? Själv skulle jag önska mer av meditation och stillhet. Jag tror många känner sig stressade idag och skulle behöva tid för reflektion och avkoppling.

Konfirmander 2014-2015

Konfirmandgrupperna startade i början av september 2014. Konfirmander från hela Tyringe pastorat har sedan träffats i Kyrkvillan på tisdags- respektive onsdagseftermiddagar. De har även deltagit i gudstjänster, kontraktskonfirmanddag och två läger.



Under läsåret har vi haft härliga konfirmander som varje vecka träffats i Kyrkvillan i Tyringe.

Tisdagsgruppen konfirmerades i Röke kyrka den 2:e maj kl 11.30

Fotograf: Lars-Erik Folkesson

Onsdagsgrupp 1 konfirmerades i

Röke kyrka den 2:e maj kl 15.

Fotograf: Lars-Erik Folkesson



Onsdagsgrupp 2 konfirmerades i Tyringe kyrka den 16:e maj kl. 11.30

Fotograf: Johan Grip



Välkommen till **"MUSIK I SOMMARKVÄLL"** *Fri entré*

6/6 18.00	Röke, Algustorpssjön	(vid regn i Röke kyrka)
7/6 18.00	Matteröds kyrka	"I denna ljuva sommartid"
14/6 18.00	Finja kyrka	"Sommarsång i sommartid"
21/6 18.00	Finja kyrka	"Visa och musikal"
24/6 19.00	Hörja kyrka	"Visor vid vindens ängar"
5/7 18.00	Matteröds kyrka	"Något nytt, lånat, gammal...."
7/7 18.00	Röke kyrka	"Tjernoby-barnens sommarläger"
2/8 18.00	Tvärskogs kapell	"Coat of many colours"
9/8 17.00	Tyringe, Å-parken	"Nu är det härligt att leva"
16/8 18.00	Finja kyrka	"Bach och blandat"
16/8 18.00	Röke kyrka	"En flik av himlen"
23/8 18.00	Västra Torups kyrka	"Musikmässa i sommarkväll"
30/8 18.00	Tyringe kyrka	"Tyringe kyrka 90 år!"

För mer information om medverkande hänvisas till www.svenskakyrkan.se/tyringe. Programblad finns även att hämta i Kyrkans hus.

Sommarkyrka i V Torup 19 juli – 25 juli 2015

Dagligen kl 13.00 – 17.00. Gudstjänst eller andakt i kyrkan kl 14.00 därefter program i församlingshemmet. Servering av kaffe och hembakat, utställning.

Utställare:

Lena Bengtsson - Silversmycken
Ulla Mosegaard - Akrylmålning
Alda Kristjánsdóttir - Akvarell
Försäljning av
Gunnel Götesdotters nya bok.

Försäljning av IM-varor

Kontaktperson: Sofia Thörn 0728- 71 63 96

För mer information om medverkande hänvisas till www.svenskakyrkan.se/tyringe. Programblad finns även att hämta i Kyrkans hus. För dig som önskar få programbladet hemskickat, ber vi dig ringa kontaktpersonen.

Vägkyrka i Hörja 22 juni – 28 juni 2015

Dagligen kl 13.00 – 17.00. Andakt i kyrkan kl 14.00 med inbjudna gäster. Därefter program i Hörja församlingshem, samt kaffeservering och utställning.

Utställare:

Raja Gyllström - Akryl på canvasduk
Lillemor Larsson - skulpturer i keramik.
Margareta Persson - fritt broderi
Moa Persson - diverse slöjdalster
Anita Råsberg - sydda kort

Försäljning av IM och Rättvisemärkt

Kontaktperson: Marie Carlsson 0451-55568, 0702-723891

För mer information om medverkande hänvisas till www.svenskakyrkan.se/tyringe. Programblad finns även att hämta i Kyrkans hus. För dig som önskar få programbladet hemskickat, ber vi dig ringa kontaktpersonen.

Sommarkyrka för barn - 2015

Årets Sommarkyrka för barn går av stapeln tisdag till fredag i vecka 33. Är du född 2004-2007 så kommer du att få en inbjudan i vecka 23 hem i din brevlåda. Undrar du något redan nu så maila till barnsvenskakyrkantyringe@gmail.com



Barn från Sommarkyrkan 2014, foto: Sofia Thörn

Lars-Ivar tackar för sig...

Det är nu 20 år sedan Lars-Ivar kom till Tyringe pastorat, som då hette Finja kyrkliga samfällighet. 1995 fick Lars-Ivar tjänst, först som kyrkoherde och därefter distriktspräst för Matteröd och Västra Torup här i Tyringe pastorat.

Lars-Ivar Ericson kom närmast från Västra Wrams pastorat, där han arbetat som präst sedan 1986. Dessförinnan var han diakoni-assistent i samma pastorat under många år. Utöver sitt prästskap, har Lars-Ivar alltid haft ett starkt politiskt engagemang, vilket bidrog till att han mellan åren 2002-2006 tog tjänstledigt som kyrkoherde för att bli heltidspolitiker i riksdagen. Därefter bestämde han sig för att släppa kyrkoherderollen helt och hållet för att kunna satsa politiskt. Men kanske det var hemlängtan till "landsbygden" som efter en tid ändå fick Lasse att återvända till Tyringe pastorat 2009. Här har han sedan tjänstgjort fram tills nu både på del- och heltid som komminister. Under 2010 gav vi grannpastoratet i Stoby möjligheten att dela Lars-Ivars prästtjänst med oss, men den senaste tiden har Lars-Ivar varit Tyringe trogen. Nu har Lars-Ivar beslutat sig för att "dra sig tillbaka" och gå i pension.

Det är med stor glädje Lars-Ivar berättar om sitt arbete här i Tyringe, som han tycker varit omväxlande och mycket givande. I slutet av 1990-talet blev "den stora flytten" till det nybyggda församlingshemmet (numera kallat för Kyrkans hus) och ett par år senare var han, tillsammans med förtroendevalda, med och startade upp Stjärnans förskola. Särskilt minnesvärda prästerliga uppdrag, har varit konfirmandgrupper och det goda samarbetet med församlingarnas förtroen-

devalda och med ideella krafter. Inte minst olika syföreningar, där de äldre troget varit engagerade. "Det är angeläget att få möta de äldre i olika sammanhang". Likaså har det funnit många goda arbetskamrater som genom åren gjort arbetet väldigt trivsamt och givande, säger Lasse.

Vad händer nu då? Hur ska en sådan aktiv människa som Lasse kunna "dra sig tillbaka" utan att ha planerade aktiviteter, undrar jag? Men det råder ingen brist på kommande aktiviteter förstår jag ganska snart. Lars-Ivar och hans fru Alda har nyligen blivit husägare igen till ett större hus och större tomt än tidigare. Så nu ska det bli trädgårdssysslor i massor....och så finns ju skogsfastigheten i Blekinge som behöver skötas om. Han har tänkt uppfylla sitt motionsmål "50 maratonlopp" (Maraton = 4,2 mil) innan kroppen protesterar. Och det finns åtta härliga barnbarn som också ska få mer tid. Det blir ännu en del uppdrag inom kyrklig verksamhet som kvarstår. Lars-Ivar sitter med i Kyrko- och Stiftsstyrelsen och i samarbetsrådet som är mellan Svenska kyrkan och EFS. Han hoppas fortsättningsvis även kunna möta de äldre i församlingarna, bland annat som frivillig i besöksgruppen. Och skulle ni inte träffa på Lasse rent fysiskt framöver, så kommer ni troligtvis kunna läsa en och annan insändare som han tänker fortsätta skriva... Lars-Ivar har undanbett sig avtackning av



Lars-Ivar vid Tyringe kyrka

pastoratet i samband med pensionen. Som arbetskamrater och vänner vill säga ett stort TACK till dig och önskar dig och familjen allt gott framöver!



Nyanställning

På förskolan har **Bodil Äspeled** fått fast anställning. Bodil har varit hos oss som vikarie sedan 1 år tillbaka och har fått möjlighet att bli kvar hos oss.

Lasse efterträds av **Lena Grimheden**. Lena är för närvarande präst i Bjärnums pastorat och kommer till oss i augusti. Lena får ett särskilt uppdrag att värna om Finja och Matteröd, och att få finnas till hands för barn- och familje- och ungdomsverksamheten. Vi hälsar Lena välkommen till oss. I nästa nummer av kyrknytt kommer en längre presentation av henne.

Sara Ericsson

Tack till Lasse!

Vi i Tyringe pastorat vill säga **ett varmt och stort TACK**, till Lasse för hans år som präst här.

Lasse har fått betyda mycket för många människor. Hans omtanke om, framför allt, de äldre och det diakonala, är något vi kommer att minnas med tacksamhet.

Som representanter för Svenska Kyrkan vill vi också framföra ett tack för den arbetsgärning Lasse gjort under sitt yrkesliv inte bara i våra kyrkor utan även i andra. Delar av uppdraget kvarstår, men inte som heltidsanställd längre.

Vi önskar Lasse en god och välsignad tid som pensionär. Välkommen till de frivilligas skara.

Sara Ericsson

Besök oss på Församlingsexpeditionen i Kyrkans hus

Besöksadress: Johan Ullbergs gata 10
Postadress: Box 135, 282 23 TYRINGE
Telefon: 0451-555 50, Fax: 0451-555 51
e-post: tyringe.pastorat@svenskakyrkan.se

Öppettid: tis-tors kl. 10-12
Telefontid: vardag kl. 10-12

www.svenskakyrkan.se/tyringe

Församlingssekr.

Chatarina Caesar 555 72 chatarina.caesar@svenskakyrkan.se

Fastighets- och kyrkogårdsverksamhet

Kyrkogårds- och fastighetschef
Anders Håkansson 555 69, 0706-57 76 04 anders.hakansson@svenskakyrkan.se

Präster

Kyrkoherde	Sara Ericsson	555 52, 0707-52 09 54	sara.ericsson@svenskakyrkan.se
Komminister	Agneta Svensson	555 53, 0736-82 05 15	agneta.svensson@svenskakyrkan.se
Komminister	Calle Jensen	555 57, 0709-18 59 52	calle.jensen@svenskakyrkan.se
Komminister	Lars-Ivar Ericson	555 64, 0767-88 35 55	lars-ivar.ericson@svenskakyrkan.se

Församlingsverksamhet

Diakon	Marie Carlsson	555 68, 0702-72 38 91	marie.ca.carlsson@svenskakyrkan.se
Organist	Barbro Daun Schelin	0735-45 21 80	barbro.daun@svenskakyrkan.se
Kantor	Maj-Lis Risberg	555 63, 0708-33 06 39	maj-lis.risberg@svenskakyrkan.se
Kantor	Ingvar Albihn	555 58, 0733-18 08 56	ingvar.albihn@svenskakyrkan.se
Förs.ped	Elin Nordgren	555 59, 0727-10 33 11	elin.nordgren@svenskakyrkan.se
Barnledare	Sofia Thörn	0728-71 63 96	sofia.thorn@svenskakyrkan.se
Barnledare	Eva Pettersson	0728-71 63 96	eva.p.pettersson@svenskakyrkan.se
Ungd.ledare	Frida Nilsson	555 56, 0705-57 85 29	frida.nilsson@svenskakyrkan.se

Stjärnans förskola & fritidshem

Förskolechef
Pernilla Åkesson 555 61, 0702-82 69 50
pernilla.akesson@svenskakyrkan.se

Förskolan 555 65
Fritidshemmet 555 62
stjarnan.tyringepastorat@svenskakyrkan.se

Församlingshemmen

Tyringe 555 60
Värdinna Ia Olsson
Lokalvårdare Yvonne Karlsson

Röke 555 75
Hörja 555 73
Matteröd 555 74
V. Torup 555 76

Förtroendevalda - ordföranden

Kyrkofullmäktige Kristina Lind 0708-57 06 33
kristina.lind@svenskakyrkan.se
Kyrkorådet Staffan Gustafsson 0703-65 37 55
staffan.s.gustafsson@svenskakyrkan.se

Församlingsråden

Tyringe: Mari-Ann Bäckestrand 500 13
Röke: Gertrud Johansson 401 32
V. Torup: Sven-Eric Bengtsson 550 22

Kyrkogårds/kyrkvaktmästare

Anna Petersson 0738-10 87 80
Mikael Åkerman 0702-04 61 95
Veronika Jönsson 0704-64 81 14

Säsongsanställda kyrkogårdsvaktn.
Johan Munkhagen
Per-Anders Johannesson