

PRESSMEDDELANDE

SAVING GRACE

– EN MÄSSA MED BOB DYLAN'S GOSPELLÅTAR

Omkring 1980 tar Bob Dylan ännu en vändning i sin oförutsägbara karriär och släpper tre skivor som övertygat och hängivet förmedlar låtar som "Gotta serve somebody", "I believe in you" och "Saved".

Dylan predikar ogenerat "det glada budskapet" och kliver på ett frustande gospeltåg.

2006 presenterar Studentprästerna i Göteborg SAVING GRACE – en mässa med Bob Dylans gospellåtar. Musiken framförs av:

Valdemar göteborgsbandet som förtjänstfullt tolkat Dylan i flera olika sammanhang.

Mattias Hellberg nu senast aktuell genom sina hyllade spelningar på South by southwest i Austin, Texas.

London Community Gospel Choir en av världens mest välmeriterade gospelkörerkörer. Sedan starten 1982 har man samarbetat med bl a *Sting, Elton John, Madonna, Depeche Mode, Westlife, Paul McCartney, Tina Turner* m fl. Nu kommer fyra kvinnliga röster ur kören att medverka i mässan.

HAGAKYRKAN

27 & 28 APRIL KL 20.00 FRI ENTRÉ

"- Jag tycker det skall bli kul att köra med fullt gospelstall och dessutom med körtjejerna från London Community Gospel Choir. Det är något som jag aldrig gjort förut."

Mattias Hellberg

" - Ända sen vi gjorde Dylanfestivalen på Pustervik har det varit en dröm för mig att få göra dessa innerliga och varma låtar från Dylans gospelera. Hagakyrkan är en perfekt inramning som jag tror tom Dylan skulle gilla. När Mattias och damerna från London tackade ja var allt plötsligt möjligt.. "

Valle Erling

"- Vi måste möta vår gudslängtan med det språk vi känner, med musik som tolkar livet så att det känns. I Dylans musik gömmer sig det gudomliga och kanske kan vi ana det heliga i mötet mellan musiken och mässan."

Cecilia Nyholm

"- Det finns ett befriande mod hos Dylan när han mot all förväntan släpper dessa skivor. Den hängivenhet och trosvisshet som hans låtar förmedlar känns så äkta att det är svårt att värja sig. Även om det inte i alla stunder är nyansrikt så är det övertygat. Och någonstans är det kanske det varje människa längtar efter, att få leva övertygat."

Studentprästerna i Göteborg



"I know I'll make it by the SAVING GRACE that's over me."
ur "Saving Grace" av Bob Dylan

Dessutom:
HAGA FÖRSAMLINGSHEM
28 APRIL KL 12.00
"AND THEN MYSTERIOUSLY SAVED"
Ett samtal om Dylan och Gud.
Soppa serveras

Medverkande:
Valle Erling, musiker
Cecilia Nyholm, präst och
Elmer Eliasson, journalist

Ytterligare info:
Gudmund Erling, Student-
präst, 0703-978998
www.studentprasterna.se

Medarrangörer

SENSUS KULTURSAMVERKAN SKOLKYRKAN ZEBRA ART PRODUCTION HAGA FÖRSAMLING