



KÄLLAN

Församlingsblad för Källstorps församling
Sommaren 2007



Vad döljer sig bortom kröken i den upptrampade stigen, bakom buskarna på klitterna? Sjön ser vi och vi anar en stenig strand. Kanske det inte är någon idé att gå ner just där. Det kan vara brant och stenigt. Vi försöker någon annanstans . . . Men stigen kan också göra en mjuk sväng, strax till vänster kan finnas en svacka i sanden, en soldränkt plats där man kan ligga skönt tillbaka, låta blickarna svepa över havet, sakta följa båtarnas resa från någonstans till någonstans. En plats för drömmar och avkopplig. Strax där nedanför buskaget. Ta de där extra stegen runt kröken.

Carl-Henrik Wimmerstrand

Sommaren 2007

Gudstjänster

- 3 juni, Heliga trefaldighets dag**
11 Högmässa i Lilla Isie kyrka
- 6 juni, onsdag**
19 Meditation och kvällsmässa i Äspö kyrka
- 10 juni, Första söndagen efter trefaldighet**
11 Gudstjänst i Tullstorps kyrka
- 13 juni, onsdag**
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka
- 17 juni, Andra söndagen efter trefaldighet**
11 Mässa, Skytts kontrakt i Skanörs kyrka
11 Friluftsgudstjänst vid Magasinet, Smygehamn
- 20 juni, onsdag**
19 Meditation och kvällsmässa i Äspö kyrka
- 23 juni, Midsommardagen**
11 Högmässa i Östra Klagstorps kyrka
- 24 juni, Den helige Johannes döparens dag**
11 Friluftsgudstjänst vid Muséet, Hemmesdynge
- 27 juni, onsdag**
19,30 Fyrkyrkan, Smygehuk
- 30 juni, lördag**
11 Spelmansgudstjänst i Östra torps kyrka
- 1 juli, Fjärde söndagen efter trefaldighet**
11 Gudstjänst i Lilla Beddinge kyrka
- 4 juli, onsdag**
19,30 Fyrkyrkan, Smygehuk
- 8 juli, Apostladagen**
11 Friluftsgudstjänst vid Magasinet, Smygehamn
- 11 juli, onsdag**
19,30 Fyrkyrkan, Smygehuk
- 15 juli, Sjätte söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Äspö kyrka
- 18 juli, onsdag**
19,30 Fyrkyrkan, Smygehuk
- 22 juli, Kristi förklarings dag**
11 Friluftsgudstjänst på Lilla Isie gamla kyrkogård
- 25 juli, onsdag**
19,30 Fyrkyrkan, Smygehuk
- 29 juli, Åttonde söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Södra Åby kyrka
- 1 augusti, onsdag**
19,30 Fyrkyrkan, Smygehuk
- 5 augusti, Nionde söndagen efter trefaldighet**
11 Gusttjänst i Tullstorps kyrka
- 8 augusti, onsdag**
19 Kvällsmässa i Utsikten, Östra Torp
- 12 augusti, Tionde söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Östra Torps kyrka
- 15 augusti, onsdag**
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka
- 19 augusti, Elfte söndagen efter trefaldighet**
11 Gudstjänst i Östra Klagstorps kyrka
- 22 augusti, onsdag**
19 Kvällsmässa i Utsikten, Östra Torp
- 26 augusti, Tolfte söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Hemmesdynge kyrka
- 29 augusti, onsdag**
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka

Sommarmusik

- 3 juni, lördag – Källstorps kyrka kl 19 (OBS tiden!)**
Musik i försommarkvällen med Oktonalerna, ungdomskören och juniorkören.
- 14 juni – Södra Åby kyrka kl 19,30**
”Träd in i dansen”, folkdansmässa.
Bel Cantokören, musiker och folkdansare under ledning av Per Engström.
- 28 juni – Östra Torps kyrka kl 19,30**
En ”Kväll i jazzton” med Mellow motion.
- 5 juli – Hemmesdynge kyrka kl 19,30**
Stefan och Angela Zeitz från vår vänförsamling i Gützkow konserterar på orgel och flöjt.
- 12 juli – Tullstorps kyrka kl 19,30**
Systrarna Mikkela med vänner bjuder på en kväll i folkton.
- 19 juli – Östra Klagstorps kyrka kl 19,30**
En kväll med romantisk orgelmusik med Per Dahlqvist.
- 26 juli – Lilla Isie kyrka kl 19,30**
Manskvartetten Balalajka Boys sjunger i kvällningen.
- 28 juli, lördag – Östra Torps kyrka kl 14 (OBS!)**
Jazz i Smyge 10 år. New Orleans Delight, Lee Gunnes, sång. Entré 100:-
- 2 augusti – Lilla Beddinge kyrka kl 19,30**
En kväll med Josefine Andersson Sandberg, sång och Per Engström orgel och piano.
- 9 augusti – Östra Torps kyrka kl 19,30**
”Catch the Spirit” Daniel Dahlqvist, sång och piano, Christoffer Wallin, saxofon och piano.
- 16 augusti – Källstorps kyrka kl 19,30**
Gospelkväll med King Street gospelkör

Konserterna är torsdagar om inget annat anges och det blir konstutställningar i samband med dem även i år.

Under augusti månad flyttar kvällsmässorna med meditation från Äspö kyrka till *Utsikten*, gavelrummet med utsikt över slätt och hav på Kyrkplatsen i Östra Torp. Vi firar en stilla kvällsmässa kl 19 och sedan pratar vi om livet över en kopp kaffe eller te förhoppningsvis i kvällssolen på uteplatsen. Mässorna i Taizéton fortsätter som vanligt i Äspö.

Vår missionärsfamilj, Jenny Delén och Håkan Abrahamsson med barn har sverigessemester i sommar och medverkar i gudstjänsten vid Magasinet på Smygehuk den 8 juli kl 11.

Sommarlovskyrkan

Sommarlovskyrkan är en öppen verksamhet som man inte behöver anmäla sig till. Kom de dagar du kan!

När? Jo....

Måndag till fredag 9-12 från 18 juni till 13 juli.

Var? Jo....

Östra Torps församlingshem. Vi skall vara ute så mycket som vädret tillåter.

Vem får komma? Jo....

alla från förskolan och upp till och med år 6.



Öppen verksamhet

Under samma tid som Sommarlovskyrkan (se ovan) har vi öppen verksamhet för föräldrar och barn (0-6 år) i Källstorp varje fredag kl 9-12 utom midsommarafton då det istället är på torsdagen. Ingen anmälan, kom när ni kan och vill!

Sommarcafé

Ungdomarnas sommarcafé flyttar i sommar från Östra Torp till Källstorp!!! Men vi fortsätter som vanligt och inbjuder alla ungdomar från år 7 och uppåt varje måndag kl 19-21 under samma tid som Sommarlovskyrkan (se ovan). Välkomna!

Har ni frågor kring barn- och ungdomsverksamheten så ring gärna till oss, Carina och Eva, 502 95 (exp) eller Carina 0739-890 602, Eva 0704-227 048.

Fyrkyrkan

Onsdagar under sex veckor i sommar, 27 juni - 1 augusti är fyrkyrkan, Smygehuk öppen. Fyrkyrkans andakt börjar kl 19, 30 och därefter är det kaffe och samtal.



Öppna kyrkor

Från mitten av juni till mitten av augusti är våra kyrkor öppna för besök och andakt. Skulle just den kyrka som du vill besöka vara tillfälligt stängd så finns på anslagstavlan ett telefonnummer att ringa.

Besöksgruppen

Vill Du att någon hälsar på dig, ringer till dig eller går en promenad tillsammans med dig? Eller vet du någon som skulle vilja ha det besöket? Ring till oss och låt oss veta så hör vi av oss. 502 94 (månd 10-12) eller 070-392 0176

Louise Malm, samordnare för besöksgruppen.

Kyrkskjuts finns till alla våra gudstjänster och samlingar. Kyrkskjutsarna är gratis inom församlingen. Ring Mårtenssons, 0410-260 78 och beställ. Inför söndagar senast kl 17 på fredag!

Biskop Odenberg i pension

Den 31 mars gick biskop Christina Odenberg i pension. Christina Odenberg blev Sveriges första kvinnliga biskop när hon 1997 av regeringen utsågs att efterträda KG Hammar i Lund som då blivit ärkebiskop.

-- Det har varit en oerhört spännande och stimulerande uppgift. Inte primärt att vara just kvinnlig biskop utan att vara biskop överhuvudtaget. Detta att tillsammans med andra få verka för kyrkans och församlingens liv och att få reflektera över situationen nu och i framtiden.

I sin biskopstjänst har Christina fått träffa människor med vitt skilda erfarenheter. Det har varit personer på höga poster och också många gräsrotter. Det Christina framförallt prioriterat är att vara ute mycket i stiftet, att se och besöka församlingarna.

-- Det som legat mig särskilt varmt om hjärtat är just att få träffa vanliga, vardagliga människor som är de trogna kristna och som sällan syns eller uppmärksammas någonstans.

-- Det jag ser som församlingarnas mest angelägna uppgifter framöver är att fira levande gudstjänster. Det som upptar oss i väldigt hög grad är att dra in människor i olika aktiviteter. Men det är mässan som ska vara kraftkällan som rustar oss och sänder oss ut i världen.

-- Det tvingar oss att hela tiden reflektera över hur vi skall vara kyrka. Vi behöver använda mycket mer tid till att vara visionära. Det arbetet är oerhört centralt. Förändring är alltid nödvändig.

Ett hus i Sjöbo blir hennes nya hem. Christina ser fram emot att kunna ägna sig åt galoppsporten. I Torna Hällestad har hon fyra hästar.

-- Men jag står också till förfogande om någon behöver mig och kommer gärna ut och predikar. Dock inte på något vikariat eller tjänst -- där har jag gjort mitt.

Maria Lundström, lunds stift



Påskvandring



Smygeskolan på påskvandring i Östra Torps kyrka.

Döpta församlingsbor

10/2 Cornelia Rubin
11/2 Nea Larsson
11/2 Felicia Morand
4/3 Johanna Tell
10/3 Frida Persson
31/3 Tuva Jungevall
1/4 Lars Isak Levin
9/4 Hannes Nilsson
9/4 Tindra Vilander
28/4 India Aronsson

Sista sidan

Jag hade en vecka ledigt mot slutet av mars, några återhämtningsdagar i Berlin. Det kan tyckas motsägelsefullt att åka till en synnerligen livlig storstad för att vila men det fungerar faktiskt. Man driver omkring bland dem som jäktar till arbeten och möten men behöver själv inte göra annat än just driva. Man flyter ovanpå. Albert Engströms teckning av stinsen på semester dyker upp: han sitter på perrongen och ser tågen komma och gå utan att alls behöva bry sig. Han kommenterar varje ankomst men med litet för mycket krydda för ett församlingsblad.

Att varva ner är inte så lätt. Man får börja redan vid hotellfrukosten. Låta bli att titta på klockan, låta andra greppa sina guideböcker och målmedvetet ge sig av medan man själv håller upp ytterligare en kopp kaffe och fortsätter med morgontidningen.

Nästa frestelse till återfall kommer i trapporna till tunnelbanan: man känner vinden, hör ett tåg komma. Vilken riktning är det, är det mitt? Skall jag ta två steg i taget liksom de andra runt omkring mig? Nej, bort det! Min visa mormor sa en gång till mig: spring inte efter flickor, de är som spårvagnar (vi bodde i Göteborg), det kommer strax en ny! Och visst, tre minuter senare nästa tunnelbanetåg.

Ett annat bra koppla-av-knep är att stiga av på måfå. När man kommer upp ur tunnelbanan måste man stanna till, se sig om, ta in bäringarna och vandra iväg ungefär i den riktning som bär mot målet man hade tänkt sig. Man befinner sig litet i en ny värld, ser sig nyfiket omkring och upptäcker saker man aldrig skulle sett, luktat eller känt om man bara förpassat sig från A till B. Det kan t.o.m. hända att man alls inte kommer fram till B den förmiddagen, men vadå, det finns fler förmiddagar!

Sedan måste man givetvis sätta sig ner med jämna mellanrum för att äta eller dricka, läsa tidningen eller bara titta. Det hör också till flanerandet. Och då gäller det att hålla sig utanför de värsta turiststråken och istället söka upp sidogatorna, hitta kvarterskrogarna, lokalbefolkningens vattenhål. Tro det eller ej, oftast är du välkommen även som främling. Ett av mina ställen kände jag redan till, det andra hittade jag av en slump bara ett stenkast från det kommersiellaste, turistigaste som Berlin har

att bjuda men i en helt annan värld. Hur stället kan bära sig anar jag inte. Det verkade vara mest värdinnan och hennes bekanta och några stamgäster. Och naturligtvis hunden som la sig till ro vid mina fötter och fick mig att känna som om jag hörde till. Man sitter i ett par timmar och mår som en prins.

Till flanerandet och avkopplingen hör också en viss påkoppling som museibesök. På Deutsches Technikmuseum gavs en specialutställning om Alfred Grenander, arkitekten från Alingsås som bl.a. ritade ett sjuttiotal tunnelbanestationer och mycket annat för Berlin under första hälften av förra seklet. En sorts hembygdshistoria på bortaplan!

Jüdisches museum var en helt annan upplevelse! En eftermiddag där sätter spår för livet. Man går därifrån tyst, mycket tyst och jag försöker sätta ord på känslan. Det kommer så oerhört nära att det är människor av kött och blod, människor som efterlämnat anhöriga, brev, en fiol, en nalle, några smycken, människor med namn och ansikten som systematiskt dödades, mördats. Miljontals specerihandlare, brevbärare, sömmerskor, kontorister, lärare, mödrar och fäder, barn och gamlingar.

När jag går mot S-bahn i småregnet möter jag två ungdomar i tunga kängor och med rakade skallar. Är det känslan av att vara trängd, vara rädd för det okända, vilja skylla på någon eller något som tänder det hat som skymmer ansiktena på offren när första slaget eller sparken kommer? Att man inte ser den enskilda människan utan bara den okända hopen som man kan peka ut som hotet mot det kända och trygga? Den första gnistan sprakar till snabbare och närmare än vi vill tro.

Carl-Henrik Wimmermark



Källstorps församling, Kyrkplatsen, Östra Torp 344, 231 78 Smygehamn

Pastorexpedition

Kansliassistent **Maria Nilsson**

Måndag, onsdag, fredag 10-12, tel 261 67, fax 262 64.

www.svenskakyrkan.se/kallstorp

kallstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsverksamhet

Kyrkoherde **Carl-Henrik Wimmermark**, 502 91, 070-356 0789

carl-henrik.wimmermark@telia.com

Komminister **Per Kristiansson**, (tjl 55%), 502 93, 070-392 43 61

peguk@spray.se

Vik. komm. **Heléne Enarsson**, 502 92, 070-392 4307

helene.enarsson@svenskakyrkan.se

Organist **Per Engström**, 502 96, 070-392 0181

engstroem.musicdesign@telia.com

Kantor **Carina Hansson**, 502 96, 070-392 0188

carina.h@globalnet.net

Församlingsassistenter

Eva Nilsson, 502 95 (tisd 9.00-10.00)

Carina Hultgren, 502 95 (tisd 9.00 - 10.00)

carina.hultgren@spray.se

Besökstjänst

Louise Malm, 502 94 (månd 10-12), 070-392 0176

Mona Fors, 070-392 4360

Församlingsvärdinna

Gunilla Mårtensson, bokas genom exp, 261 67

eller 070-392 43 69

Kansli

Kanslichef **Annette Åberg**, 502 90

kallstorp.annette@swipnet.se

Kyrkorådets ordf. **Thorbjörn Levin**, 262 41

thorbjorn.levin@telia.com

Församlingshem och kyrkstugor

Källstorp, 262 70 Tullstorp, 258 48

L Beddinge, 259 64 Ö Klagstorp, 262 08

Ö Torp, 249 70

S Åby 274 09

Kyrkogårdsförvaltning

dagligen 9-10, tel 261 67, fax 262 64

kyrkogardsforvaltningen@tele2.se

Rickard Hansson, 070-392 4363

Arne Andersson, 070-392 4362

Ebbe Rasmusson, 070-392 0117

Ingrid Persson, 070-392 4368

Paul Persson, 070-392 2727

Länsstyrelsens ombud för begravningsväsendet:

Carl-Gustaf Stjerna,

Ripatorget 1A, 231 53 Trelleborg, 070-924 3144

Alla telefonnummer har

riktnummer 0410 om inte annat angivits.