



KÄLLAN

Församlingsblad för Källstorps församling
Hösten 2006



Södra Åby syförening 90 år
Höstens program
Möte med . . .

Sidan 2-3
Mitten
Sidan 6

Södra Åby syförening 90 år

Syföreningarna har en lång historia i Sverige och är en ouplöslig del av framväxten av det moderna samhället. De första bildades redan i mitten på 1800-talet och då som ett svar på ett akut ekonomiskt och socialt behov. Sverige var vid den tiden ett fattigt land inte minst i Lappland och småbruksbygderna i södra delen av landet. Nödåren med missväxt drev fram stora utvandringstvågor undan svält och fattigdom i ett land där befolkningen fördubblades under århundradet. Det nya industrisamhället började ta form, visserligen med försörjningsmöjligheter men samtidigt proletarisering och förslumning. I denna miljö bildades frivilliga sällskap, föreningar och associationer för att möta och mildra nöden. Väckelsen och folkrörelserna såg dagens ljus och så även syföreningarna.

De senare riktade från början sin hjälpverksamhet till samerna. Missionären och prästen Peter Fjellstedt var för sin tid nog så radikal när han föreslog att kvinnorna skulle samlas varje vecka "läsa Guds ord, sjunga, bedja, och samtala i andliga ämnen helt otvunget och arbeta med händerna för Lapparna". Någon präst nämndes inte men snart nog förvandlades det otvungna och fria tankeutbytet i tyst lyssnande till prästens högläsning.

Hjälparbete för dem utanför den egna kretsen och



Syföreningen 1920, överst fr vä: Maria Billström, Karin Andersson, Elna Ljunggren, -?-, Selma Larsson, Hilda Ljunggren, Tilda Jönsson, Hanna Andersson, Maria Nilsson, Anna Norrman, Anna Andersson, Gunhild Nilsson, Selma Jönsson, Elin Lindberg, Johanna Andersson. **Mitterst fr vä:** Malena Andersson, Matilda Jakobsson, Metta Jeppsson, Anna Olsson, --Larsson Åbyhem, Johanna Jeppsson, Karin Jönsson, --Rosengren. **Nederst fr vä:** Karin Olsson, Astrid Norrman, Beata Nilsson, Frida Olsson, Kerstin Nilsson, Greta Andersson. (Av flickorna har en del fått sina flicknamn, andra sina giftasnamn.)



den egna socknen var från början det bärande motivet för syföreningarnas arbete och har förblivit så även om det efterhand kompletterats med ett stöd inte minst för den egna sockenkyrkan.

Södra Åby kyrkliga syförening bildades 1919 och fyller som sagt nittio år i år. Tyvärr saknas handlingar och bilder från den allra första tiden men 1926 firades föreningens 10-års jubileum. Det tidigaste dokument vi har från föreningens verksamhet är fotografiet överst till höger, taget någon gång tidigt 1920-tal. Nästa handgripliga spår av föreningens verksamhet är den matta som nu ligger innanför altarringen i Södra Åby kyrka, en matta som tidigare låg ute i koret. Medlemmarna i föreningen har sytt rutorna som sedan sammanfogats till till den stora mattan. Tekniken är korsstygnet och mönstret, Vemmenhögs stjärna, är hämtat från en "agedyna". På baksidan



Syföreningen 1940-talet, sittande: Ingeborg Andersson Simrisro, Kerstin Nilsson "Vagnmakarens", Thea Hansson småskollärlarinna, Lilly Olsson Simrisdal, Britta Fredlund kyrkoherdens dotter. **Stående fr vä:** Gustav Fredlund kyrkoherde i Hemmesdånge och S Åby, -?-, Maria Holmgren kyrkovaktm Alfreds fru, Elna Ljunggren mittemot smedjan, Annie Cederberg vagnmakarens fru, Beata Nilsson skräddare Forsells syster, Ebba Kristofersson Klokedal, Karin Jönsson nuvarande Rosenlid, Hilma Månsson Norregård, Tilda Jönsson (alltid klädd i hatt), Fru Germund Hansson (vad hette hon i förnamn?) Alvhem, Emma Jeppsson "Emma Per Jepps", Bengta Andersson Hörnan, Ester Vallin El-laberga, Hilda Andersson Simrisborg, Gunhild "Hugo" Nilsson, Kyrkoherdefru Karin Fredlund, Marta Olsson lärarinna i mellanskolan, Hilda Ljunggren mittemot smedjan, Hanna Mattsson Amnelund.





Syföreningen 2006 fr v ä t hö: Gunvor Jönsson, Signe Jönsson, Marita Erenius, Märta Norrman, Helene Norrman, Gun-Britt Odell och Gunnel Jeppsson. Marianne Olofsson saknas på bilden.

men eller annars i den nya skolans skolkök. 1984 införskaffade dock pastoratet en privatbostad snett över vägen från skolan, "Kyrkstugan" som bl.a. används av syföreningen som skänkt gardiner, porslin och andra inventarier. I Kyrkstugan hålls den årliga syföreningsauktionen som går av stapeln samma kväll som det av syföreningen stöttade luciafirandet i kyrkan. Kyrkstugan är då fylld till bristningsgränsen. Flera ringar med lotter säljs där vinsterna är skänkta av syföreningsmedlemmar. Handarbeten, dukar, tras mattor, ljus och prydnadsaker, spettkaksbitar, kakor och bullar auktioneras ut i ett godmodigt givande och tagande mellan auktionist och köpare. Bland det som brukar inbringa det högsta budet är ett förkläde med ett av en medlem för varje år originellt komponerat julmotiv.

Intäkterna från auktionen går nu åter liksom i syföreningarnas begynnelse huvudsakligen till ändamål utanför den egna socknen och till direkt hjälpverksamhet. Svenska kyrkan mission och Lutherhjälpen är



Marianne Olofsson och Gunvor Jönsson, föreningens revisorer granskar räkenskaperna för år 2005 och finner dem väl förda.

givna mottagare liksom genom åren SKUT, Svenska kyrkan i utlandet och IM, Individuell människohjälp. En ständig mottagare under senare år är Lydiagården i Höör. Här erbjuder man rehabilitering efter svåra sjukdomar, avlastning för anhöriga och återhämtning pauser för den cancersjuka. Såväl patienten som de närstående får samla kraft och resurser som stärker den egna självtilliten och underlättar återkomsten till vardagen.

Numera finns förutom Södra Åby syföre-



Luciafirandet i södra Åby kyrka 2005.

ning bara en till kvar i församlingen, Hemmesdynge arbetsförening. Den startades några år senare än den i södra Åby när Carl Arenheim var t.f. kyrkoherde. (Det var till hans hustrus minne som kormattan i Åby syddes.) Syföreningarna har en stolt historia i vår kyrka och har åstadkommit mycket gott både inom och utom sina församlingar och vi står alla på olika sätt i tacksamhetsskuld till dem för deras arbete.



Auktion i Kyrkstugan 2005.

finns sömmerskornas namn i korsstyggn. Mattan skänktes år 1932. 1938 skänker man sedan fönster i antikglas till kyrkan. Sedan får kyrkan ingenting förrän en grön mässhake skänks 1947, för under andra världskriget var man nämligen helt upptagen med att sy, sticka och virka varma kläder åt dem som låg inkallade och åt hemvärnsmännen. Gamla som unga i socknen var engagerade i arbetet och en stor del av hjälpen gick till Finland. Någon gång under denna period är bilden längst ner till vänster på föregående sida tagen, troligen i Hemmesdynge prästgårdsträdgård.

Under andra hälften av 1900-talet skänktes en rad nytto- och prydnadsföremål till kyrkan: silversljusstakar och en dopkanna i silver samt textilier bland vilka märks den nya kormattan i röllakan utförd av Märta Måås-Fjetterström i Båstad.

Syföreningssammankomsterna hölls från början alltid i mån av plats i hem-

Gudstjänster

- 3 september, Tofte söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Källstorps kyrka
- 6 september, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 10 september, Trettande söndagen efter trefaldighet**
11 Söndagsgudstjänst i Södra Åby kyrka
18 Temagudstjänst i Hemmesdynge kyrka
- 13 september, onsdag**
14 Gudstjänst på Smygehem
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 17 september, Fjortonde söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Tullstorps kyrka
- 20 september, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 24 september, Femtonde söndagen efter trefaldighet**
11 Söndagsgudstjänst i Östra Torps kyrka
- 27 september, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 1 oktober, Den helige Mikael's dag**
11 Familjegudstjänst i Lilla Beddinge kyrka
18 Kvällsgudstjänst i Lilla Isie kyrka
- 4 oktober, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 8 Oktober, Tacksägelsedagen**
11 Tacksägelsedagsgudstjänst i Södra Åby kyrka
- 11 oktober, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 15 oktober, Artonde söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa Östra Klagstorps kyrka
18 Konfirmandgudstjänst i Källstorps kyrka
- 18 oktober, onsdag**
14 Gudstjänst på Smygehem
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 22 oktober, Nittonde söndagen efter trefaldighet**
11 Söndagsgudstjänst i Äspö kyrka
- 25 oktober, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 29 oktober, Tjugonde söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Hemmesdynge kyrka
18 Temagudstjänst i Tullstorps kyrka
- 1 november, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 4 november, Alla helgons dag**
18 Minnesgudstjänst i Östra Klagstorps kyrka
- 5 november, Söndagen efter alla helgons dag**
11 Söndagsgudstjänst i Östra Torps kyrka
- 8 november, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 12 november, Tjuogoandra söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Lilla Isie kyrka
18 Temagudstjänst i Lilla Beddinge kyrka
- 15 november, onsdag**
14 Gudstjänst på Smygehem
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 19 november, Söndagen före domssöndagen**
11 Söndagsgudstjänst i Södra Åby kyrka
- 22 november, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka
- 26 november, Domssöndagen**
11 Högmässa i Källstorps kyrka
18 Konfirmandgudstjänst i Östra Torps kyrka
- 29 november, onsdag**
19 Meditation och mässa i Äspö kyrka

Musik

- 24 september, Femtonde söndagen efter trefaldighet**
11 Josefine Andersson Sandberg sjunger i gudstjänsten i Östra Torps kyrka
- 30 september, lördag**
16 Lasarettskören Stämbandets jubileumskonsert i Lilla Beddinge kyrka. Kören startades 1986 som ett friskvårdsprojekt för de anställda av kirurgen Gunnar Isaksson. Idag leds kören av Kristina Nilsson.
- 8 oktober, Tacksägelsedagen**
11 Bel Canto kören sjunger i gudstjänsten i S Åby
- 9 oktober, måndag**
12 Lunchkonsert och soppa i Östra Torps kyrka och församlingshem
- 28 oktober, lördag**
15 Konsert med Visans vänner i Lilla Isie kyrka
- 6 november, måndag**
19 Konsert med systrarna Mikkela och vänner i Lilla Beddinge kyrka
- 13 november, måndag**
19 Vienerkonsert och vienercafé i Östra Torps kyrka och församlingshem
- 19 november, Söndagen före Domssöndagen**
11 Josefine Andersson Sandberg sjunger i gudstjänsten i Södra Åby kyrka
- 20 november, måndag**
12 Lunchkonsert och soppa i Östra Klagstorps kyrka och församlingshem.

Terminsstarter

Barn och ungdomsverksamheten börjar v. 36.

- Kyrkans barntimmar**, onsdagar Källstorp 9-11.30
Miniorer, onsdagar Källstorp 14.30-16
Juniorer, måndagar Källstorp 17.30-19
KU, måndagar Källstorp 19-21
Öppet hus i "Himmelriket", fredagar Källstorp 9-11.30

Ankarets familjecenter

- Terminsstart v. 34.
Ring 249 70 för information.

Församlingens körer börjar v. 38.

- Bel Cantokören, Koralkören och nya barnkören 6-8 år under ledning av Per Engström.
Oktonalerna under ledning av Carina Hansson. Carina kommer dessutom att starta en barnkör och en ungdomskör under hösten.

Hemmesdynge arbetsförening

- träffas första gången i höst den 7 september kl 14.

Södra Åby syförening

- träffas första gången i höst den 14 september kl 14.

Höstens gudstjänster

Vi fortsätter med en gudstjänst söndagsförmiddagar, men utökar med ytterligare en kvällsgudstjänst söndagar. "I hjärtat på" i Lilla Beddinge och samtalgruppen i Äspö onsdagskvällar upphör eftersom Agneta Wimmermark inte kommer att tjänstgöra i församlingen i höst. Söndagskvällarnas gudstjänster får varierande utformning: temagudstjänster, konfirmandgudstjänster, Taizégudstjänster och en psalmskväll. Onsdagskvällarnas meditationer och mässa fortsätter. Carl-Henrik Wimmermark, Per Kristiansson och Heléne Enarsson kommer att tjänstgöra.

Tacksägelsedagen

Den 8 oktober firar vi tacksägelsedagsgudstjänst i Södra Åby kyrka kl 11. I år firar vi Södra Åby kyrkliga syförenings 90-års jubiléum i samband med tacksägelsedagen. Kyrkan smyckas till skördegudstjänst och efteråt samlas vi till kyrkkaffe och minnen i Kyrkstugan.

Gudstjänst till de avlidnas minne

I år samlas vi i Östra Klagstorps kyrka Alla Hellgons dag den 4 november kl 18.

"Rum för eftertanke", meditation och mäsä, varje onsdag kl 19 i Äspö kyrka.

Kyrklunch för dem som fyllt 75 eller mer

I höst inbjuder vi er som bor i den västra delen till Östra Torps kyrka och församlingshem söndagen den 5 november kl 11. Till våren blir det samling för er som bor i den östra delen. Särskild inbjudan kommer per post.

Bibelträffar

Välkomna till bibelträffarna varje torsdag kl 9,30 - 11 i Östra Torps församlingshem. Vi läser några kapitel ur Bibeln som för oss in i ett spännande samtal om aktuella händelser. Höstens träffar: 7 september; 5, 12, 26 oktober; 9, 23, 30 november; 7, 14 december. Har du frågor? Ring Elsa Olsson 0410-241 77.

Kyrkans hus i Östra Torp

skall stå inflyttingsklart den 1 december i år. Bygget fortskrider planenligt. Det första spadtaget togs den 24 maj, takstolarna lyftes på plats sista veckan i juli och den 27 var taklagskranen på plats. Första veckan i augusti bräddades taket och huset började se ut som ett hus.



Konstnären

Tore Ekelin

har skänkt en glasmålning till Källstorps församling som skall hänga i Östra Torps kyrka. Församlingen har samtidigt inköpt en glasmålning som skall hänga i Södra Åby kyrka. Vi kommer att ta emot Tore Ekelins gåva i samband med gudstjänsten i Östra Torps kyrka söndagen den 5 november kl 11.



Trivselträffar

5 september: "Maria från Tabora", kontr.prost Gustaf Centervall.

3 oktober: "Mitt liv i etern" Programledaren Roger Eriksson från Radio Malmöhus och Skånemästaren.

7 november: "Normandie" Gunnar Stoemgaard föreläser och visar bilder från en plats som för alltid påminner oss om D-dagen.

5 december: Julfest med gröt och musik. Dahl och hans tomte-nissar står traditionsenligt för sång och musik.

Kyrkskjuts

till våra gudstjänster och samlingar beställes hos Mårtenssons, tel 260 78. Inför söndagar senast fredag kl 17! Kyrkskjutsarna är gratis inom församlingen.

Kyrkofullmäktige sammanträder

31 oktober i Östra Klagstorps församlingshem
5 december i Östra Torps församlingshem
Sammanträdena är offentliga och börjar kl 19.

Kyrkans närradio

Radio Skytts, 92,8 på FM-bandet torsdagar kl 18-18.30.

Välkommen Carina Hansson!

- VÄLKOMMEN

– ja, just så känner jag mej till Källstorps församling! Jag har under den korta tid jag varit här mötts av ett välkomnande arbetslag, förtroendevalda och inte minst av underbara församlingsbor – allt ifrån en bullbakande vägkyrka till fotbollsspelande konfirmander. Det ska bli en verklig glädje för mej att hjälpa till att bredda upp den redan rika musikverksamheten – sångarglädje och musikalitet har jag mött i mängder! Jag hoppas att mina erfarenheter som kyrkomusiker och diakon ska kunna bidra till Källans flöde.



Carina Hansson, kyrkomusiker i församlingen

Döpta församlingsbor

14/5	Lisa Wihlborg
21/5	Casper Robertsson
26/5	Philip Isaksson
28/5	Ludvig Wihlborg
3/6	Sebastian Gartrup
3/6	Nicole Juhler
4/6	Love Szymaszko Bauer
10/6	Ia Abrahamsson
18/6	Olivia Gerdtsso
25/6	Julia Hagert
25/6	Alba Stricker
25/6	Joel Hansson
2/7	Ebba Persson
15/7	Linnea Olsson
16/7	Olle Juhler
30/7	Albin Andersson
30/7	Jonatan Klang

Möte med Signe Jönsson i Smyge



Vi möts en av sommarens varmaste julidagar. Inomhus är svalt. Från Södra Åby till Smyge flyttade Signe 1997. I Åby hade hon bott i 70 år och i Södra Åby syförening har hon varit med i 30 år. "Men åren då barnen var små och sedan

när min dotter var så sjuk och jag passade henne hemma, då hann jag inte så mycket", säger Signe.

Signe föddes i Sjörup som en av två systrar. Till Södra Åby flyttade familjen när hon var tre år gammal. Där tog Signe och hennes man Lennart sedan över gården hennes föräldrar brukat. "Det var andra tider...", säger Signe och berättar om mjölkkor på gården in på 60-talet... På gården i Södra Åby växte Signes och Lennarts fyra barn upp, två döttrar och två söner. Alla fyra har läst för och konfirmerats av Stig Sivenius. Idag driver en av sönerna lantbruket vidare.

Signe har fött fyra barn. Hon har åtta barnbarn och fyra barnbarnsbarn. Hon har mist ett av sina barn. Äldsta dottern dog 32 år gammal efter att ha kämpat med en cancersjukdom i tre år. Dottern var sjuksköterska, en funktion Signe fick då hon tog hand om sin svårt sjuka dotter hemma på gården. I tre år. "Den sista månaden var hon på sjukhuset".

Hemma på gården fanns då också de två barnbarnen. Då fem och sju år gamla. Här på gården, hemma hos Signe och Lennart fick de efter sin mors död sitt hem och har sedan dess sett Signe som "sin mor". Det var en självklarhet för



Signe och Lennart att finnas för (barn)barnen - vara med dem, skjutsa till fotbollsträningen... Samtidigt förändrades deras liv. Där fanns den stora sorgen efter dottern och samtidigt blev de på nytt "småbarnsföräldrar". "På så sätt höll vi oss själva unga!", säger Signe.

Livet förändras...

Signe och jag talar om förståelse och oförståelse från omgivningen, att förstå och känna sej förstådd och på så sätt kunna "känna sej hemma" och om hur sorgen och glädjen är inflätade i varandra, oskiljaktiga, om livet som inte är rättvist. "Man kan säga att livet grymt", säger Signe. Hon fortsätter: "Men man lär sej leva med det som är och någonstans ifrån får man kraft. En inre kraft. En kraft som man inte kan förstå". Då har Signe och jag talat om dotterns grymma sjukdom och hårda kamp, om maken Lennarts olycka då han förlorade sin ena arm vid sågen i Simlinge där han arbetade "när det var hårda tider i jordbruket" och vi har talat om myndigheters krångel och oförståelse när hon och Lennart som en självklarhet tog hand om sina båda barnbarn först under dotterns sjukdomstid och sedan efter hennes död när de blev "moderlösa". Vi har talat om livets smärtor och glädjemenen,

både om bråddjupen och vardagsglädjen... Signe säger: "När jag har svårt att sova är det som en biograf inuti huvudet... Det är många sorger men också många glädjestunder som passerar förbi..."

Vägen vidare...

Tankarna och känslorna har blivit färger, mönster, bilder... "Jag har vävt ner många tankar...", säger Signe. Vävstolen har funnits som en tänke- och viloplats i vardagen sedan tjugoårsåldern. "Den har hjälpt mej... Alltid när jag väntade på något viktigt besked, ett samtal från Lund, då satte jag mej vid vävstolen..." Händerna arbetade. Tankarna vilade...

"Var och en har sitt i livet och var och en klarar det på sitt sätt". Vävningen -- att arbeta med sina händer, uttrycka tankar och känslor med garnets färger och mönster blev en ventil för Signe och en väg vidare... Vi vandrar runt i hennes rum och stannar upp inför stora vävnadearr på väggarna -- gamla skånska mönster och mindre "bilder", blommor, naturmotiv och skira gardiner i hemvävt tyg...



När vi talar med varandra sitter vi vid köksbordet, mitt emot varandra. Ombonat, lugnt och tryggt. Vi förstår varandra och kan dela många tankar och känslor. "Där man förstår och känner sej förstådd, där känner man sej hemma. Det känns tryggt". Vi talar om den djupa sorgen, det smärtsammaste, vi nådde bråddjupen i livet och kunde mötas där och kanske är det här, genom sprickorna vi verkligen kan se varandra och det kan bli ett möte. Om vi vågar stanna upp en stund här när vi det nakna allvaret men också glädjen, den som ingen och intet kan ta ifrån oss. Här är frågorna fler än svaren men vi inser att det är möjligt att leva med frågor, obesvarade frågor.

Meningen

...med livet är kanske Livet, att leva. Att vara i det som är. "Man kan ju ingenting annat Det är det enda man har att göra... och jag tycker att jag har haft ett bra liv", säger Signe.

Förtröstan...

Signes ord andas förtröstan. En förtröstan som i sin lågmäldhet smittar av sej... Inga stora ord, inga åthävor - det är vardagligt, jordnära... "Här är jag nu och gör det som behövs här, just nu..." Så självklart, så enkelt -- och så svårt...

Gode Gud, hjälp mej förstå att allt jag möter idag kan Du och jag klara av tillsammans.

Agneta Wimmermark mötte Signe vid hennes köksbord och vävstol i Smyge.



Bel Cantokören gästade Gützkow



Helgen den 17-18 juni besökte Bel Cantokören vår vänförsamling Gützkow i samband med sin körresa. Församlingen och dess kyrkoherde Joachim Jeromin hade förberett ett gediget program med mycken undfägnad. Efter sightseeing i omgivningarna bjöds på ett stort "Kaffetafel" i prästgårdsträdgården innan kören drog sig undan för att repetera inför resans höjdpunkt, konserten lördag kväll i Nikolaikyrkan i Gützkow: "Mittsommerliches Konzert". Efter konserten var det midsommarfirande med grillning

i prästgårdsträdgården. Kören sjöng sedan även i gudstjänsten söndag förmiddag. Som vanligt var gästfriheten stor och glädjen uppriktig över vårt samarbete. Utbytet församlingarna emellan har fortsatt med de tyska konfirmandernas besök hos oss i början på augusti och i november åker kyrkoherden ner till Hubertusmessefirandet. En orgelkonsert i Nikolaikyrkan med vår organist ligger också i framtiden.



Sommarlovskyrkan

har samlat fler deltagare än någonsin i år. Fyra härliga veckor med fint väder bäddade för succé och tiden bara flög iväg tills det var dags för avslutning i Östra Torps kyrka..



Första årets fotbollskonfirmander

har "gått fram". Ungdomar från tre lag, Östra Torps GIF och Lilla Beddinge pojk- och flicklag läste och tränade fotboll tre intensiva vckor i juni.



Övre raden: Henrik Olsson, Dick Karlsson, Kevin Öjvindsson, Erik Nielsen, Jon Mårtensson, **Nedre raden:** Rasmus Jönsson, Olivia Nilsson, Johanna Jeppsson, Johanna Martinsson, Andreas Lindahl, Christoffer Svensson.

Vägkyrkan i Äspö har varit framgångsrik nu för andra året. Ett varmt tack till alla er som organiserat, bakat och varit värdar och värdinnor!



Nya bruksföremål i våra kyrkorum

Göran Mårtensson, Vallby design, har formgivit en rad föremål i våra kyrkorum. På bilden syns mullbäcken och bärlyusstakar till Östra Torps kyrka. Han har också gjort kistpallar, kollektståll och ytterligare ljusstakar. I Östra Torps kyrka står även ett vackert bord i hans distinkta stil. Det är särskilt roligt att veta att föremålen kommer från en skicklig hantverkare i vår egen bygd.



Kyrkogårdsförvaltningen söker innehavare

Följande gravrätter saknar gravrättsinnehavare. Upplysningar kan lämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Telefontid 9,00 – 10,00 tel 0410-26167 eller 0703-924363

Kyrkogård	Kvarter	Nummer	Sista begravning
Källstorp	D	062-066	1926 Johan Ahlström
L. Isie	Gamla	105	1982 Harald Persson
L. Isie	Gamla	117	1982 Elina Jönsson
L. Isie	Gamla	210	1970 Elisabeth Andersson
L. Isie	Gamla	244	1893 Nils Nilsson
Tullstorp	01	003	1977 Anna Andersson
Tullstorp	06	015	1980 Irma Nilsson
Tullstorp	15	002	1969 Viola Andersson
Tullstorp	16	010	1983 Hjalmar Olsson
Äspö	04	012A	1920 Selma Frithiof
Ö. Klagstorp	A	002	1976 Lorentz Nilsson
Ö. Klagstorp	D	021	1959 Hulda Jönsson
Ö. Klagstorp	E	008	1945 Johanna Hansson
Ö. Klagstorp	J	021	1995 Nils Andersson
Ö. Torp	Nya	098-099	1979 Nils Rosqvist

Sista sidan

För några veckor sedan tillbringade vi en natt mellan en lördag och en söndag på Malmö akademiska sjukhus, MAS. Malte hade skurit sig rätt så illa i ett ben och fick åka ambulans upp för att sys. Genomgående underbara och kompetenta människor tog hand om oss alltifrån ambulanssjuksköterskorna till läkaren som så småningom skrev ut oss. Ambulanserna bemannas nu med specialutbildade sjuksköterskor som påbörjar behandlingen redan i hemmet eller på olycksplatsen. Väl uppe på akuten tog det inte lång tid förrän såren var tvättade och omlagda och narkos och suturering förberedda. Om en och en halv timme skulle det bli gjort, inbokat och klart. I väntan på det las vi tillfälligt in på en ortopedavdelning. Nu skulle allt ha varit frid och fröjd. Men så blev det inte. Malte kom bort. På akuten trodde man att han var på operation. På operation trodde man att han var sydd och klar på akuten. När jag efter fyra-fem timmar hörde av mig och undrade vad som hände eller snarare inte hände var man först oförstående men sedan gick det fort.

Det här mänskliga misstaget kan ingen lastas för -- misstag händer alltid när människor är inblandade, det är del av vår mänsklighet. Det allvarliga är när det inte finns ett system som griper in när det sker som vi vet någon gång kommer att ske, i det här fallet något slags flödesschema som följer patienten och förvarnar mottagande avdelning om att en patient kommer och slår larm om patienten inte kommer så att man kan börja undersöka vad som har hänt eller inte hänt. Detta är en teknisk grej som lätt borde kunna ordnas. Banverket kan hålla reda på tågen och skulle en lokförare glömma att stanna för ett möte så slår ATC'n till och stoppar tåget innan en olycka sker. Diverse lagstiftning ser också till att arbetsmiljön är sådan att misstag förebyggs.

Nu fanns det inget sådant system och Maltes fall var inte någon katastrof. En anhörig på hugget såg dessutom till att konsekvenserna inte blev stora. Men hur är det i det stora hela inom sjukvården idag? Arbetsmiljön? Vi har kompetent ochhängiven personal, fantastisk utrustning och ett väl utbyggt sjukvårdsnät. Men vilka förutsättningar får de som arbetar där? En läkare jag talade med sa mycket både på och mellan raderna: "Vi har kaos i sommar". En god vän inom vården sa till oss: "Det här som hände Malte kunde likaväl ha hänt hos oss i Lund." Och redan långt innan det omskrivna tragiska dödsfallet på barnkliniken i Lund skedde sa en person inom vården: "Det är bara en tidsfråga innan det händer." En mig närstående dog på ett sjukhus i Sverige. Tidigt på morgonen meddelade man på telefon att han haft en god natt och att han

sov gott. När en anhörig kom in till sjukhuset litet senare på morgonen var kroppen redan kall. Han hade dött på natten utan att man märkt det. Slarv? Kanske, men jag vill inte tro det. Snarare en sådan arbetssituation för personalen att man helt enkelt inte hinner med det man skall, pressas så att man begår alltfler av de mänskliga misstag som man faktiskt gör även utvilad och ostressad.

Det är här politikerna och deras huvudmän kommer in och huvudmännen är du och jag. Politikerna har vi valt att för vår räkning bl.a. ordna en bra och fungerande sjukvård. De skall presentera en plan, lägga en ambitionsnivå och fördela resurser för att uppfylla detta, allt på vårt uppdrag. De får ett mandat och på valdagen utkrävs ansvar för deras förvaltning som i all politik. Och det skall vi naturligtvis utkräva av dem. Men ytterst är det faktiskt vi som bär ansvaret. Vi ger resurserna, skattekrona. Hela kedjan av politiker, tjänstemän och anställda skall naturligtvis göra allt för att skapa en bra och effektiv vård, goda arbetsförhållanden och säkra system. Men sedan, om allt detta är gjort och resurser ändå fattas för att nå målet så är det till dig och mig dem vi valt och dem de i sin tur anställt vänder sig: vi klarar inte en god vård med de resurser vi fått. Kanske får vi ge ett mandat att omprioritera i landstingsbudgeten, kanske får vi skjuta till ytterligare medel för att få den goda vård alla säger sig vilja ha och prioritera.

Vid sju-tiden en söndagsmorgon på väg hem från en natt på MAS, en natt som väckt till liv många andra minnen från sjukvården så framstår Vellinges stolta välkomstskylt snarast som ett hån och ett vittnesbörd om en katastrofal felprioritering. Jag såg en gång en annan skylt i ett annat sammanhang: "Tu Was!" "Gör något!" Vi, du och jag måste göra något nu för att återställa vår fina, svenska sjukvård.

Och en liten tankeställare: "Om vi alla betalade den skatt vi skulle så hade vi varken saknat medel för sjukvården eller andra samhällsfunktioner."



Källstorps församling, Kommunhuset, 231 97 Klagstorp

Församlingsverksamheten

Kyrkoherde **Carl-Henrik Wimmermark**, 070-356 0789

carl-henrik.wimmermark@telia.com

Komminister **Per Kristiansson**, (tjl 80%) 070-392 43 61
peguk@spray.se

Vik. komm. **Heléne Enarsson**, 070-392 4307

helene.enarsson@svenskakyrkan.se

Organist **Per Engström**, 040-15 08 22, 0709-79 32 16

engstroem.musicdesign@telia.com

Kantor **Carina Hansson**, 070-955 46 05

Församlingsassistenter tisdagar 9.00-10.00

Eva Nilsson, 0410-260 31

Carina Hultgren, 0410-260 31

Besökstjänst

Mona Fors, 070-392 4360

Louise Malm, 070-508 3348

Pastorexpeditionen

Kansliassistent **Maria Nilsson**

Måndag, onsdag, fredag 10-12, tel 0410-261 67, fax 262 64.

www.svenskakyrkan.se/kallstorp

kallstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Tjänstgörande präst, 0410-260 16

Kyrkoförvaltningen

Kanslichef **Annette Åberg**, 0410-260 15

kallstorp.annette@swipnet.se

Kyrkorådets ordf. **Thorbjörn Levin**, 0410-262 41

thorbjorn.levin@telia.com

Församlingsvärdinna **Gunilla Mårtensson**

bokas genom exp, 0410-261 67 eller 0410-260 15 eller
070-392 43 69

Församlingshem och kyrkstugor

Källstorp, 0410-262 70 Tullstorp, 0410-258 88

L Beddinge, 0410-259 64 Ö Klagstorp, 0410-262 08

Ö Torp, 0410-249 70 S Åby 0410-274 09

Kyrkogårdsförvaltningen

dagligen 9-10, tel 0410-261 67, fax 262 64

kyrkogardsforvaltningen@tele2.se

Rickard Hansson, 070-392 4363

Arne Andersson, 070-392 4362

Ebbe Rasmusson, 070-392 0117

Ingrid Persson, 070-392 4368

Paul Persson, 070-392 2727

Länsstyrelsens ombud: **Carl-Gustaf Stjerna**,

Ripatorget 1A, 231 53 Trelleborg, tel 070-924 3144