



KÄLLAN

Församlingsblad för Källstorps församling
Hösten 2007



Möte med . . .
Skola och Ankaret
Höstens program
Besökstjänst

Sidan 2
Sidan 3
Mitten
Sidan 6

Det var med stor förväntan jag gick till mötet med biskop Antje Jackelén. Hon

Möte med Biskop Antje Jackelén

är spännande med sin internationella bakgrund och sitt engagemang i samtalen mellan naturvetare och teologer. Två områden som är nya i vårt stift. Förra gången vi hade en biskop född i utlandet var i slutet av 1600-talet då Christian Papke, Antjes landsman från Greifswald innehade biskopsstolen. Och dialogen mellan naturvetenskap och teologi är överhuvudtaget tyglåten i Sverige.

Det passerar en lätt skugga av oro över Antjes avsikte när jag tar upp bilden av ryggsäcken som vi bär genom livet.

Psykologer använder oftast den som en negativ bild, det som hämmar och tynger oss. Men raka motsatsen är också sann: ryggsäcken kan vara den vi har med oss på fjällvandringen, den vi tar upp kaffe, smörgåsar och stormkök ur när vi skall slå oss ner vid fjällbjörken. Det är också den vi bär erfarenheter i från olika sammanhang som vi kan ha nytta av senare i livet. Jag ställer frågan: vad har du med dig från Tübingen, Gårdstånga och Chicago, tre brännpunkter i ditt liv?

”Tübingen? Jo, kärleken till teologin. Kärleken till kritisk och konstruktiv reflektion; kunskap för och hur vi arbetar.” Svaret kommer utan tvekan och vi kommer senare i samtalet åter in på vikten i just kritisk och konstruktiv reflektion, egen eller i samtal.

”Gårdstånga? Kärleken till de små sammanhangen, närheten till människorna, närheten människor emellan, släktbanden. Så var det inte, och så kan det inte vara i stockholmsförorten där jag arbetade innan Gårdstånga. Samtidigt är det förunderligt hur mycket mer det är som förenar oss människor än som skiljer oss åt. Vi kämpar alla i våra olika sammanhang med att finna mening i livet, få tiden att räcka, få pengarna att räcka. Hitta vägar att hantera de stora sakerna i livet, glädje och sorg.” Jag tänker på de orden när jag senare står hemma vid spisen i Trelleborg och lagar köttfärrsås. I hur många kök gör man det just nu? Och hur många olika sätt finns det att laga till den där köttfärrsåsen? Men gemensamt är att få mat på bordet.

”Chicago? Glädjen i att undervisa. Och så mångfalden – kulturellt, religiöst, olika traditioner. Och så frimodigheten. Man är så frimodig att tala om tron, livet, allt som rör sig. Här hemma är vi så rädda för det. Respekten för vår integritet hämmar oss, rädslan för att tränga sig på. Och respekten är bra. Den skall vi ha, men vi behöver mer frimodighet”

I samband med Chicago kommer vi också in på predikan och gudstjänstlivet. Antje är examinator också för de svenska präster som går predikantutbildningen på The Lutheran School of Theology at Chicago. ”En predikan måste predikas i sitt sammanhang, såväl predikantens som gudstjänstfirarnas. Den kan se ut på många sätt: undervisande, poetisk, uppfordrande, reflekterande, profetisk men den måste stämma in i sitt sammanhang. Och det som skiljer en predikan från ett tal är att predikan utgår från en text, den har ett sammanhang också där.” Och det samma gäller hela gudstjänsten. Den måste också stämma in i sitt sammanhang. I Augustana Chapel på skolan var resurserna stora och det kunde firas gudstjänster de flesta av veckans dagar. Och det var vanliga morgonböner, fria morgonböner, enkla

nattvardsmässor och högkyrkligt rika. Det var en stor frihet. En vanlig församling har

naturligtvis inte de möjligheterna men det viktiga är, understryker Antje än en gång: sammanhanget. ”Och i Amerika är inte alls högkyrkligt detsamma som konservativt. En rikt utformad gudstjänst kan vara mycket radikal och profetisk, liksom predikan. Man är inte räddhågad.”

Ett annat begrepp, liksom sammanhang som ofta återkommer när Antje talar är relation. Gudsrelationen, tron som en relation. Antjes doktorsavhandling handlade om tid. ”Tid, kan bara förstås i relation till något annat.” Parallellen till tron är

slående: man kan bara ha en relation till något eller någon. Och relationen måste vara ohindrad, inget får stå i vägen för kontakten. På LSTC har lärarna kommit överens om att inte tala om Gud som varken hon eller han. Bara som Gud. Jag blir först osäker. Hur kan man ha en relation till någon man inte kan säga han eller hon om? Men när jag tänker efter så märker jag att jag utan att tänka på det nästan aldrig sagt han eller hon om Gud utan bara Gud. ”Vi får inte låsa oss i bilder eller annat som kan stå i vägen. Vi måste våga riva ner och bygga nytt för att inte skapa avgudabilder som gömmer Gud själv, begränsar Guds väldighet.”

Zygon Center vid LSTC är ett forum där religiösa ledare, teologer och naturvetare möts för

att tillsammans tränga djupare in i människors och naturens ursprung, tillstånd och mål. ”Vi tittar in i varandras verkstäder” säger Antje. Att naturvetenskapen har påverkat teologin är uppenbart, men även naturvetarna upptäcker i vetenskapens tillämpningsområden värdet av teologins tradition av kritisk tolkning och konstruktivt tänkande ”Gränsfrågor -- vilka vi är och var vi hör hemma är religiösa till sin karaktär. Så fort det handlar om meningsfrågor, blir det religiöst av sig självt.” Än så länge finns det inte någon motsvarighet till Zygon i Sverige, men vem vet?

Sekulariseringen brukar vi väl ofta uppfatta som ett hot mot kyrka och religion. Spaltmeter har skrivits om sekulariseringens nedbrytande krafter. Antje ser den som en kompanjon, en medvandrare. ”Se det historiskt! Kyrkan startade en rad saker: skola, sjukhus, omsorg. Saker som behövdes i tillvaron. Snart upptäckte man att dessa var så viktiga att alla måste få del av dem, att de skulle vara del av själva samhället. Och så blev det. I Sverige har vi kommit långt i detta. Så är det inte i USA där välfärden inte är så väl utbyggd och det kan vara en förklaring till kyrkornas starka ställning. Man behöver dem helt enkelt också för sin sociala trygghet. När man får barn sluter församlingen upp med praktisk hjälp: mat, inköp och städning den första tiden. Likadant när någon dör.” En slutsats blir att vi skall värna om de landvinningar som gjorts, gripa in när de hotas och gå vidare till nya områden. Kyrkans profetiska uppdrag.

Är det något som oroar vår nya biskop? ”Den nya friheten där frihet betyder att göra det som passar mig utan hänsyn och sammanhang.”

Vårt samtal avslutas på det mera personliga planet och jag går därifrån med känslan av att ha mött Antje Jackelén



Foto: Jim Elfström/IKON

I denna ljuva sommartid

Skolavslutning i Östra Klagstorps kyrka den 15 juni 2007. Det är den första av två och det är årskurserna 4 - 6 som samlats.



Efter ljudlig psalmsång talar Per Kristiansson kort om ords betydelse, om att säga vad man menar. Därefter spelar Anton, åk 4 "Jag vill alltid älska..." på piano inför en kyrka så tyst att man kan höra en knappnål falla. Mer musik, nu "Den blomstertid..." på tvärflöjt av Hanna L, åk 4. Sedan läser Linnea, Therese och Sara ur åk 5 en dikt följt av "Nu grönskar det..." på fiol av Hanna E, åk 4. "Idas sommarvisa" på cello blir det sedan av Linnea K, åk 4. Återigen en dikt, nu av Sandra i åk 6 innan Ebba, åk 6 sjunger solo, "För kärlekens skull". Så blir det körsång, "Spring", "Barfotavisan" och "Vi har pluggat färdigt", den sistnämnda så att rutorna vibrerar.



Efter avtackning av kompisstödjare sjunger åk 6 "Ingen klocka ringer mer" innan det är dags för traditionell avtackning av åk 6 och rektor Johans tal. Per avslutar med välgångsönskan innan "Den blomstertid nu kommer..." och ännu en avslutning för Klagstorps skola klingar ut.

Skolavslutningarna i Östra Klagstorps kyrka är djupt rotade i traditionen och bara en del av vårt samarbete med skolorna i Klagstorp och Smygehamn, en naturlig del i sitt sammanhang med arbetet året runt. Vi har julsamlingar för förskolorna i Smyge och Klagstorp. Vi bjuder in 6-åringarna till allhelgonavandring, 7-åringarna till julsamling, 8-åringarna till påskvandring, 9-åringarna till upptäcktsfärd i kyrkorummet. Vad vi skall erbjuda 10-åringarna ligger ännu så länge i stöpsleven men något blir det till hösten.

När det gäller 11-åringarna så kopplas kyrkan till fördjupningsarbetet de gör om sin hembygd. När eleverna nått sista årskursen på hemmaplan så är det tjej- respektive killsnack, d.v.s. undervisningen i moral och etik. Dessutom besöker vi skolorna i olika sammanhang.

Vårt samarbete med skolorna är både omfångsrikt och uppskattat.



Ankarets familjecenter

Ankaret är ett av bara två familjecenter utanför tätorten i Trelleborgs kommun och ett unikt samarbete mellan Trelleborgs kommun och Källstorps församling. Upprinnelsen till samarbetet var den p.gr.a. lokalbrist framtvingade stängningen av Öppna förskolan i Smygehamn då idén att dela lokaler i Östra Torps församlingshem slog rot. Ankaret invigdes i mars 2003 av Rektor Kerstin Andersson och kyrkoherden i församlingen genom att ett band knöts smman och har m.a.o. nu varit verksamt i mer än fyra år.



Trelleborgs kommun skriver på sin hemsida: "Vad är familjecenter? Alla barn och vuxna är välkomna hit. Vi umgås, utbyter erfarenheter, leker, fikar och har pedagogiska aktiviteter varje dag. Verksamheten är kostnadsfri, du väljer själv när du vill komma och gå.

Du som vuxen ansvarar för ditt/dina barn och deltar tillsammans med ditt/dina barn i de aktiviteter som erbjuds. Vår personal, med lång pedagogisk och social erfarenhet, finns tillhands för de frågor och funderingar som föräldrar vill lyfta fram. Barnen får leka i en barnvänlig miljö och får ta del av aktiviteter som sångstund, skapande, sagoläsning m.m. Vi gör även utflykter samt firar våra

högtider tillsammans. Varje vecka bjuder vi in föreläsare från olika verksamheter som kan vara av intresse för familjer att ta del av."

En viktig del av Ankarets arbete är de kontakter som förmedlas med barnavårds- och mödravårdscentralerna. Föräldrar kan väga och mäta sina barn på Ankaret och behöver inte åka upp till Anderslöv, en nog så krånglig resa om man inte har tillgång till bil. Vårt skolarbete tangerar Ankaret genom tjej- och killsnacket samt läxhjälpen.

Ankarets verksamhet är mycket viktig och det är mycket viktigt att den förblir i Östra Torp. Det har kommit oroande signaler om en föreslagen sammanslagning av alla kommunens fem familjecentra till ett enda stort sådant inne i tätorten. Inte minst ur kommunikationssynpunkt vore



det ett hårt slag för småbarnsföräldrarna i Smyge.

Ankaret håller öppet förmiddagar måndag - torsdag. Kommunens personal är Linda Ahlgren och Liselott Gundelin. Från kyrkan kommer Eva Nilsson en dag i



Hösten 2007

Gudstjänster m.m.

- 2 september, Trettonde söndagen efter trefaldighet**
11 Gudstjänst i Äspö kyrka
18 Kvällsgudstjänst i Östra Torps kyrka. Oktonalerna.
- 5 september, onsdag**
19 Meditation och mässa i Utsikten
- 9 september, Fjortonde söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Källstorps kyrka. Bel Canto kören sjunger tillsammans med körsångare från Gützkow. Pfarrer Joachim Jeromin predikar.
- 10 september, måndag**
12 Lunchkonsert i Östra Torps kyrka.
- 12 september, onsdag**
14 Gudstjänst på Smygehem
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka
- 16 september, Femtonde söndagen efter trefaldighet**
11 Familjegudstjänst, nallegudstjänst i Lilla Beddinge kyrka
18 Kvällsgudstjänst i Hemmesdynge kyrka
- 19 september, onsdag**
19 Meditation och mässa i Utsikten
- 23 september, Sextonde söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Södra Åby kyrka
- 26 september, onsdag**
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka
- 30 september, Den helige Mikaels dag**
11 Gudstjänst kring barnen i Lilla Isie kyrka
18 En kväll med Lars H Gustafsson i Östra Torps församlingshem
- 1 oktober, måndag, Internationella barndagen**
18 Hela kyrkan sjunger Alice Tegnér i Källstorps kyrka med Oktonalerna och Juniorkören
- 3 oktober, onsdag**
19 Meditation och mässa i Utsikten
- 7 oktober, Artonde söndagen efter trefaldighet**
11 Gudstjänst i Östra Torps kyrka, kyrklunch för dem som fyllt 75 eller mera. Särskild inbjudan kommer.
- 10 oktober, onsdag**
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka
- 14 oktober, Tacksägelsedagen**
11 Tacksägelsedagsgudstjänst i Tullstorps kyrka. Bel Canto kören sjunger. (*forts. nästa spalt!*)

- 18 Hela kyrkan sjunger 2000-talets psalmer i Lilla Isie tillsammans med Oktonalerna och "Smyg-sjungarna"
- 17 oktober, onsdag**
14 Gudstjänst på Smygehem
19 Meditation och mässa i Utsikten
- 21 oktober, Tjugonde söndagen efter trefaldighet**
11 Gudstjänst i Östra Klagstorps kyrka
- 24 oktober, onsdag, FN-dagen**
19 FN-gudstjänst i Hemmesdynge kyrka kören "Smyg-sjungarna"
- 27 oktober, lördag**
18 Konsert med Ungdomskören i Lilla Beddinge kyrka
- 28 oktober, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Lilla Isie kyrka, junior- och ungdomskören tillsammans med Christel Lindström, flöjt
- 31 oktober, onsdag**
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka
- 3 november, Alla helgons dag**
18 Minnesgudstjänst i Källstorps kyrka, Oktonalerna
- 4 november, Söndagen efter alla helgons dag**
11 Gudstjänst i Lilla Beddinge kyrka
- 7 november, onsdag**
19 Meditation och mässa i Utsikten
- 11 november, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet**
11 Högmässa i Äspö kyrka
18 Söndagskväll i Utsikten
- 12 november, måndag**
12 Lunchkonsert
- 14 november, onsdag**
14 Gudstjänst på Smygehem
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka
- 18 november, Söndagen före domssöndagen**
11 Gudstjänst i Södra Åby kyrka
18 "Hela världen sjunger" rättvisegudstjänst tillsammans med Oktonalerna i Hemmesdynge kyrka
- 21 november, onsdag**
19 Meditation och mässa i Utsikten
- 25 november, Domssöndagen**
11 Högmässa i Tullstorps kyrka.
Christel Lindström, flöjt
- 28 november, onsdag**
19 Mässa i Taizéton i Äspö kyrka

Musik

- 2 september kl 18**
Oktonalerna sjunger i kvällsgudstjänsten i Östra Torps kyrka
- 9 september kl 11**
Bel Canto kören och Gützkows kyrkokör sjunger i högmässan i Källstorps kyrka
- 10 september kl 12**
Lunchkonsert i Östra Torps kyrka, därefter sopplunch i församlingshemmet
- 16 september kl 11**
Lena Wismar sjunger i familje-, nallegudstjänsten i Lilla Beddinge kyrka
- 1 oktober kl 18**
Hela kyrkan sjunger Alice Tegnér i Källstorps kyrka tillsammans med Oktonalerna och Juniorkören
- 14 oktober kl 11**
Bel Canto kören sjunger i tacksägelsedagsgudstjänsten i Tullstorps kyrka
- 14 oktober kl 18**
Hela kyrkan sjunger 2000-talets psalmer i Lilla Isie tillsammans med Oktonalerna och "Smyg-sjungarna"
- 24 oktober kl 18**
"Smyg-sjungarna" sjunger i FN-gudstjänsten i Hemmesdynge kyrka
- 27 oktober kl 18**
Begåvade och spelglada ungdomar från församlingen ger en mångfasetterad konsert i Lilla Beddinge kyrka
- 28 oktober kl 11**
Ungdoms- och juniorkören tillsammans med Christel Lindström, flöjt i högmässan i Lilla Isie kyrka
- 3 november kl 18**
Oktonalerna sjunger i Minnesgudstjänsten i Källstorps kyrka
- 12 november kl 12**
Lunchkonsert i Östra Klagstorps kyrka, därefter sopplunch i församlingshemmet
- 18 november kl 18**
"Hela världen sjunger", Oktonalerna sjunger i Rättvisegudstjänsten i Hemmesdynge kyrka
- 25 november kl 11**
Christel Lindström, flöjt i högmässan i Tullstorps kyrka

Terminsstarter

Barn och ungdomsverksamheten börjar v. 36.

Kyrkans barntimmar, onsdagar Källstorp 9-11.30

Miniorer, onsdagar Källstorp 14.30-16

Juniorer, måndagar Källstorp 17.30-19

KU, måndagar Källstorp 19-21

Öppet hus i "Himmelriket", fredagar Källstorp 9-11.30

Ankarets familjecenter

Terminsstart v. 34.

Ring 502 99 för information.

Församlingens körer börjar v. 36

Bel Cantokören, Koralkören och nya barnkören 6-8 år under ledning av Per Engström.

Oktonalerna, Ungdomskören, Juniorkören och "Smyg-sjungarna" under ledning av Carina Hansson.

Nu äntligen

kan alla som sjunger -- i badkaret, i garderoben, framför spegeln -- kliva fram. Nu startar "SMYG-SJUNGARNA" -- kören där det krävs ABSOLUT INGA FÖRKUNSKAPER. Dock krävs att man tycker om att sjunga. Tag nu chansen -- alla ni som sett någon kör framträda och önskat att ni stod med i körledet -- kom nu med och prova på. Under 7 veckor får ni de elementära grunderna för att ha roligt och sjunga i kör. Var nu lite modig och ta chansen -- vi har inga trösklar! Start 2:a veckan i september - sista anmälningsdag 7 september. Ta kontakt med Carina 0709-554605 för mer information och föransmälan.

Hemmesdynge arbetsförening

träffas första gången i höst den 6 september kl 14.

Södra Åby syförening

träffas första gången i höst den 13 september kl 14.

Trivselträffar

4 september: Trivselträffarna firar 20-års jubileum! Per Erik Sjösten, före ordföraren i Piratensällskapet berättar om Frihtjof Nilsson Piraten

2 oktober: Kontraktsprosten Gustaf Centervall berättar om Assisi.

6 november: "En resa till Isarel i tal och bild", Elsa Olsson, Smyge.

4 december: Julfest med gröt och musik. Dahl och hans tomtennissar står traditionsenligt för sången och musiken.

Kyrklunch för dem som fyllt 75 eller mer:

I höst inbjuder vi er som bor i den östra delen till Östra Torps kyrka och församlingshem söndagen den 7 oktober kl 11. Till våren blir det samling för er som bor i den västra delen. Särskild inbjudan kommer per post.

Kyrkofullmäktige sammanträder

30 oktober i Östra Torps församlingshem

4 december i Östra Torps kyrka

Sammanträdena är offentliga och börjar kl 19.

Kyrkskjuts

till våra gudstjänster och samlingar beställes hos Mårtenssons, tel 260 78. Inför söndagar senast fredag kl 17! Kyrkskjutsarna är gratis inom församlingen.

Kyrkans närradio

Radio Skytts, 92,8 på FM-bandet torsdagar kl 18-18.30.

Onsdagar kl 19 i Utsikten och i Äspö kyrka

Jämna veckor: Meditation, mässa och samtal i Utsikten, Östra Torps kyrkplats.

Udda veckor: Mässa i Taizéton i Äspö kyrka.

Söndagskväll med mässa i Utsikten

Tuija Nieminen Kristofersson, författare och diakon gästar oss och delar tankar om livet med oss söndagen den 11 november kl 18.

Helgen i månadsskiftet september/oktober

uppmärksammar vi den internationella barndagen den 1 oktober. Söndag den 30 september är det temagudstjänst i Lilla isie kyrka kl 11 och kl 18 är det en församlingsskväll tillsammans med barnläkaren Lars H. Gustafsson i Östra Torps församlingshem. På måndagskvällen den 1 oktober i Källstorps kyrka kl 18: "Hela kyrkan sjunger Alice Tegnér".

Tacksägelsedagen

Den 14 oktober firar vi tacksägelsedagsgudstjänst i Tullstorps kyrka kl 11. Kyrkan smyckas till skördegudstjänst och efteråt blir det kyrkkaffe.

På FN-dagen den 24 oktober

firar vi en temagudstjänst i Hemmesdynge kyrka kl 18. "Smyg-sjungarna" sjunger.

Gudstjänst till de avlidnas minne

I år samlas vi i Källstorps kyrka Alla Helgons dag den 3 november kl 18. Oktonalerna sjunger.

Bibelträffar

Välkomna till bibelträffarna varje torsdag kl 9,30 - 11 i Östra Torps församlingshem. Vi läser några kapitel ur Bibeln som för oss in i ett spännande samtal om aktuella händelser. Höstens träffar: 20 september; 4, 11, 25 oktober; 1, 8, 22, 29 november; 6 december. Har du frågor? Ring Elsa Olsson 0410-241 77.

Barndop i höst?

Till Er som ska döpa Era barn i höst/vinter kan vi berättat att vi har en "DOPKÖR" som ställer upp lördagar och sjunger vid barndop. Dopkören består av barn/ungdomar ur våra befintliga Junior- och Ungdomskörer. Dopkören stöder i psalmsången men kan även sjunga fristående sånger. Givetvis kostar det ingenting. De lördagar kören finns på plats är: 15 september, 27 oktober, 17 november och 8 december. För mer info, kontakta Carina Hansson 070-3920188.

Döpta församlingsbor

6/4 Wilma Rosberg

5/5 Alice Svensson

5/5 Oscar Andersen

19/5 Seth Johansson

19/5 Ville Forsberg

20/5 Liam Ekblad

26/5 Felicia Stolt

17/6 Erik Jönsson

1/7 Alice Hjortsberg

1/7 Sofia Thell

6/7 Daniel Eriksson

14/7 Lily Pattullo

Besökstjänsten



Träffpunkter som Trivselträffen, caféer, dialoggrupper och studiecirkel har vi sedan länge haft i församlingen. Numera har vi också en organiserad besökstjänst. En besökstjänst är en klassisk arbetsform som ofta kompletteras just med att församlingen anordnar mötesplatser i form av

så kallade träffpunkter, caféer eller Öppet hus. Mötesplatserna kan också vara samtalsgrupper för t.ex. sörjande, dialoggrupper eller studiecirkel. Namnen och formerna varierar. Det gemensamma är möjligheten att komma till en plats där man kan möta andra. Ett av besökstjänstens syften kan vara att bjuda in till dessa öppna gemenskapsformer, i andra fall är det besöket i sig, och mötet, som är det väsentliga.

Och visst bjuder vi in till det som församlingen har att erbjuda men tonvikten i vår besökstjänst ligger just på besöket och mötet i sig. Och besöken kan te sig mycket olika ut. Det kan vara att gå en pro-



menad tillsammans, att få komma ut i solen en liten stund med någon att prata med. Det kan vara en stunds samtal över en kopp kaffe hemma i köket. Eller så kanske man behöver hjälp med att ta sig till ett läkarbesök. Det kan också vara så enkelt att man behöver tryggheten av att någon bara ringer med jämna mellanrum för att höra att man svarar. Det handlar hela tiden om trygghet och sällskap.



Någon gång på året gör vi något tillsammans som nu i somras när besöksgruppen tillsammans med dem de besökte gjorde en utfärd till den Bibliska trädgården i Höllviken.

Mona Fors, Louise Malm och Elsa Olsson är våra besökare. Om Du vill ha ett besök eller om Du vet någon som skulle behöva ett så ring till Louise, 070 392 0176 som är gruppens samordnare. Någon eller några av våra besökare är alltid med på Trivselträffen och andra samlingar så det är lätt att nå dem.

Skulle Du vara intresserad av att vara en av församlingens besökare så hör också av Dig till Louise.

Ombeni Festo Ngowo, "Ben"

var hos oss i våras. Ben var en av stipendiaterna i projektet "Ung i den världsvida kyrkan" som några månader



bytte plats med svenska ungdomar. Svenska kyrkan tar emot tolv ungdomar från de kyrkor som Svenska kyrkan samverkar med internationellt. I år var det ungdomar från Tanzania, Filippinerna och Costa Rica. Deltagarna placeras i Svenska kyrkans olika stift under tre månader, där delar de vardagen med människor i en församling. Sverige-

vistelsen inleds med en gemensam introduktionskurs, efter vilken de åker ut till församlingarna. Efter halvtid i Sverige väntar ett femdagarsläger och innan avfärd till hemlandet samlas de för avslutande dagar.

Av de nio så var det Ben som var hos oss i Källstorp: "Jag heter Ombeni och kommer från Dodoma i Tanzania. Jag är 26 år och arbetar som lärare. Mamma är jordbrukare och pappa är präst. Min fästmo Christina och jag planerar att gifta oss nästa år. Jag tycker om sport, musik och att läsa men hatar skvaller. I kyrkan har jag varit ledare på olika nivåer för den kristna studentrörelsen."

Ben var med i det mesta i församlingen, sjöng i Bel Canto kören och var med på skolorna. Han blev mycket populär bland barnen och konfirmanderna som tyckte han var jättespännande.

Gützkow

Vårt utbyte med vår vänförsamling, Gützkow i Vor-



pommern växer och utvecklas.

I början av sommaren var vår organist Per Engström och violinisten Svetlana Orlowa i Gützkow och gav en konsert i Nikolaikyrkan. Strax därefter kom Gützkows organist, Stefan

Zeitz och hans hustru, flöjtisten Angela till oss och gav en av sommarens konserter i Hemmesdyngne kyrka.

Johannes döparens dag predikade Källstorps kyrkoherde, Carl-Henrik Wimmermark i Nikolaikyrkan och den 9 september kommer Gützkows kyrkoherde, Joachim Jeromin att predika i högmässan i Källstorps kyrka. Det sker i samband med Gützkows körläger här.

Dessförinnan kommer Gützkows konfirmander att tillbringa några dagar på läger i Källstorp.

Till höstem blir det sedvanligt utbyte i samband med Hubertusfirandet.



Våra kyrkogårdar

När minneslundarna kom var det många som välkomnade möjligheten att få en gravplats man inte behövde sköta om. I en tid när barn och barnbarn ofta finns långt borta från föräldrahemmet kändes det som en lättnad att



inte belasta dem med en traditionell grav att sköta. Efterhand började man dock upptäcka en avigsida: anonymiteten. I en minneslund vet man inte var askan efter den döde är nersatt, det finns inget namn, man kan inte sätta blommor vid själva gravplatsen. Man har med andra ord ingen riktig grav att sörja vid.

Nu finns det ett alternativ som förenar minneslundens fördelar med den traditionella gravens: askgravplatsen. Denna upplåts för en tid om tjugofem år för en kostnad på 5-6000 kronor (kan förnyas) och under denna tid sköter församlingen graven. Det finns en liten sten med ett namn och man kan sätta blommor där. Askgravplatser finns på Lilla Beddinge kyrkogård och på Tullstorps kyrkogård



I samband med arbetena på Kyrkplatsen i Östra Torp har vi snyggt upp kring kyrkogårdsmuren och anlagt en liten plantering med

sittplatser intill Urnlunden. Vi kommer också att lägga plattor längs murens yttersida från församlingshemmet till kyrkporten så att man kan gå på hårt underlag mellan kyrkan och församlinghemmet, t.ex. vid begravningskaffet. Vi kommer också att hårdgöra utanför kyrkporten för att göra det lättare att gå med rullator eller rullstol.



Kyrkogårdsförvaltningen söker innehavare.

Följande gravrätter saknar gravrättsinnehavare.

Upplysningar kan lämnas till kyrkogårdsförvaltningen.

Telefontid 9,00 – 10,00 tel 0410-26167 eller 0703-924363

Kyrkogård	Kvarter	Nummer	Senaste begravning
Källstorp	D	062-066	1926 Johan Ahlström
L. Isie	Gamla	105	1982 Harald Persson
L. Isie	Gamla	117	1982 Elina Jönsson
L. Isie	Gamla	210	1970 Elisabeth Andersson
L. Isie	Gamla	244	1893 Nils Nilsson
Tullstorp	01	003	1977 Anna Andersson
Tullstorp	06	015	1980 Irma Nilsson
Tullstorp	16	010	1983 Hjalmar Olsson
S. Åby		084:02	1988 Evald Nilsson
Äspö	04	012A	1920 Selma Frithiof
Ö. Klagstorp D		021	1959 Hulda Jönsson
Ö. Klagstorp E		008	1945 Johanna Hansson
Ö. Klagstorp J		021	1995 Nils Andersson
Ö. Torp	Nya	098-099	1979 Nils Rosqvist

Källstorps församling, Kyrkplatsen, Östra Torp 344, 231 78 Smygehamn

Pastorsexpedition

Kansliassistent **Maria Nilsson**

Måndag, onsdag, fredag 10-12, tel 261 67, fax 262 64.

www.svenskakyrkan.se/kallstorp

kallstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsverksamhet

Kyrkoherde **Carl-Henrik Wimmermark**, 502 91, 070-356 0789

carl-henrik.wimmermark@telia.com

Komminister **Per Kristiansson**, (tjl 55%), 502 93, 070-392 43 61

peguk@spray.se

Vik. komm. **Heléne Enarsson**, 502 92, 070-392 4307

helene.enarsson@svenskakyrkan.se

Vik. komm. **Agneta Wimmermark**, 502 92, 070-356 0514

agneta.wimmermark@telia.com

Organist **Per Engström**, 502 96, 070-392 0181

engstroem.musicdesign@telia.com

Kantor **Carina Hansson**, 502 96, 070-392 0188

carina.h@globalnet.net

Församlingsassistenter

Eva Nilsson, 502 95 (tisd 9.00-10.00)

Carina Hultgren, 502 95 (tisd 9.00 - 10.00)

carina.hultgren@spray.se

Besökstjänst

Louise Malm, 502 94 (månd 10-12), 070-392 0176

Mona Fors, 070-392 4360

Församlingsvärdinna

Gunilla Mårtensson, bokas genom exp 261 67,

eller 070-392 43 69

Kansli

Kanslichef **Annette Åberg**, 502 90

kallstorp.annette@swipnet.se

Kyrkorådets ordf. **Thorbjörn Levin**, 262 41

thorbjorn.levin@telia.com

Församlingshem och kyrkstugor

Källstorp, 262 70 Tullstorp, 258 48

L Beddinge, 259 64 Ö Klagstorp, 262 08

Ö Torp, 502 97 S Åby 274 09

Kyrkogårdsförvaltning

dagligen 9-10, tel 261 67, fax 262 64

kyrkogardsforvaltningen@tele2.se

Rickard Hansson, 070-392 4363

Arne Andersson, 070-392 4362

Ebbe Rasmusson, 070-392 0117

Ingrid Persson, 070-392 4368

Paul Persson, 070-392 2727

Länsstyrelsens ombud för begravningsväsendet:

Carl-Gustaf Stjerna,

Ripatorget 1A, 231 53 Trelleborg, 070-924 3144

Ankarets familjecenter

Östra Torps församlingshem, 502 99

Alla telefonnummer har

riktnummer 0410 om inte annat angivits.

Sista sidan

Jag satt på en italiensk restaurang/pizzeria i Binz. På väggen ovanför rockhängarna malde TV:n tyst. Jag tittade inte eftersom jag inte är det minsta intresserad av sport men man kan ändå inte undgå att kasta en blick då och då. Även med mitt dåliga bollsinne (i skolan blev jag alltid uttagen sist ofta med kommentaren "tar ni honom får ni en till") så insåg jag att målen kom alltför tätt. Det ena på det andra i en tät följd. Färgen på spelarnas tröjor växlade också ständigt. Snart upptäckte jag en liten text i skärmens övre högra hörn: Eurogoals. Tydligt körde man dagens/veckans alla godbitar i en tät följd för att man skulle få njuta av det goda utan att besväras av det tradiga däremellan. Livet som en ständig fest – åtminstone i en kvart. Jag kan tänka mig att i den interaktiva framtiden kommer man att kunna filtrera bort alla mål utom det egna lagets och sedan spela upp dem i en ständig slinga. Fragment lösryckta ur sitt sammanhang.

Jag kommer ihåg en debatt för några år sedan om "snuttifieringen" i nyhetsrapporteringen i radio och TV. Nyhetsinslagen rapporterades rappt och utan några djupare kommentarer eller analyser. Snabbt skulle det gå för att tittarna inte skulle tröttna och gripa efter fjärrkontrollen. De som var kritiska menade att vi fick en förtyglad förståelse av omvärlden samtidigt som vi skrövade upp tempot både inom- och utombords.

I England i Channel 4 fanns åtminstone förut om åren ett nyhetsprogram sent på kvällen där inslagen fick ta den tid de behövde. Det kunde röra sig om både tio och femton minuter. Naturligtvis fick inte så mycket rum i det femtio eller sextio minuter långa programmet men det var oerhört vilsamt samtidigt som man väl kom ihåg innehållet i inslagen.

I svensk TV gick i programmet K special sent i våras ett program om Binz, den återuppväckta gamla badorten på Rügen. Eftersom det är vårt smultronställe sedan fjorton år tillbaka så tittade vi naturligtvis. Det gjorde också många andra, även två TV recensenter. Det är spännande hur de två uppfattade programmet. Den ene lovordade de långa tagningarna, de fåordiga speakerkommentarena och den resande reporterens personliga upplevelser. Vid de få intervjuerna med rügenbor fick man först höra orden mot bakgrund av den arbetsplats eller ort intervjun gällde. Sedan dröjde kameran länge vid den intervjuade som tyst och stilla blickade in i kameran. Man fick tid att låta minnet av orden sjunka in i medvetandet, skapa sammanhang mellan ord, platser och människor. Den andra recensenten var uppbragt: jag har inte tid....

Karen Söderberg skriver i Sydsvenskan: "När jag var barn och julen skulle ringas in i den lilla by där min morfar bodde på Fyn, brukade jag få följa med Nikolaj, ringaren, upp i kyrktornet. Jag fick själv klättra upp för den branta trätrappan; först till loftet över kyrksalen, sedan vidare upp i tornet. Stegen hade gropar i mitten efter hans och generationer av tidigare klockares träskor. Tittade man ner mellan trappstegen svindlade världen. När vi kommit upp till klockan och jag stod stilla vid kalkväggen, öppnade Nikolaj träluckorna åt alla väderstreck. På tå kunde man se ut över ängen där Peder Hansens grova hästar gick efter dagens arbete, de låga korsvirkeslångorna med stråtak, morfars trädgård och hagen där röda mjölkkor idisslade. Nikolaj tog ett djupt andetag innan han grep det grova repet som var fäst vid klockans topp. Han böjde knäna och drog till och släppte efter, och som jag minns det svävade han som en skugga mot himlen utanför de öppna luckorna. Klockan var tung och de första slagen blev liksom tveksamma. Kläppens slag fick luften att dallra och tryckte till över bröstet. I dånet från ringningen, och i den rungande tystnaden efter den, såg jag ut över det danska bondlandet och tänkte mina barnsliga tankar om livet och döden och gud och evigheten. Sedan klättrade vi ner, det var svårare, och gick

hem var och en till sitt."

En av mina första präst-tjänster var på Östgötaslätten. Där hade jag ansvar för två församlingar med fem respektive två hundra invånare. Jag bodde i prästgård mitt emellan två gödselstackar, cyklade i byn, handlade i Detterfeldts ICA-butik, firade gudstjänster, döpte, vigde och begravnade, undervisade konfirmander, gick på symöten och tog upp beställningar på personbevis i kön på ICA om den som behövde ett sådant råkade träffa på mig där -- det kunde lika gärna vara i smedjan. De gamla inbundna kyrkoböckerna jag hämtade uppgifterna ur till personbeviset vittnade om stabiliteten i bygden: ofta var det inte fler omflyttningar på en gård än att tre generationer kunde rymmas på samma uppslag: Farmor och farfar var strukna, avlidna; far och mor bodde i det gamla huset; barnet/barnbarnet med familj bodde i det nya och brukade gården. Och jag hade en given plats med klart definierade funktioner i slättens gemensamma liv. Jag hörde hemma.

Karens morfars by på Fyn och min på Östgötaslätten präglades av tydliga sammanhang. Sammanhang att vila i. Just de sammanhangen kan vi aldrig återskapa för tiden har givit oss andra förutsättningar. Nikolaj får inte längre handringa in julen stående invid kockan -- arbetarskyddet förbjuder det. Och man kan inte längre be församlingsprästen om ett personbevis -- den uppgiften anses inte förenlig med ett mångkulturellt samhälle. Och den lilla byns integrerade liv av arbete, fritid och umgänge har ingen plats i dagens pendlartillvaro. Det gäller förresten även städer. I mina barndoms kvarter i Göteborgs innestad fanns det inte bara en uppsjö av små affärer, mjölk, gönsaks, kött o.s.v. utan även ett kafferosteri, ett ångbageri och en mekanisk verkstad. Sammanhangen i livet var tydliga när man levde, arbetade, gick i skola, lekte och roade sig i samma område.

Nu varken kan vi eller skall vi försöka gå tillbaka till en tillvaro som inte längre finns. Villkoren för livet är annorlunda nu än då. Våra gamla sammanhang var oss givna, vi placerades i och gick in i dem. Så är det inte i vår nuvarande mångfaceterade tillvaro. Här väljer vi ständigt allt från tandkräm till skolor, kan förflytta oss fritt i världen på ett sätt vi inte kunde drömma om när Karen klättrade upp i kyrktornet eller jag kände doften från kafferosteriet och hörde nithamrarnas dunkande nere från hamnen. Nu utgår tillvaron från individen, mina egna val och sammanhangen blir dem jag själv väljer i det enorma utbudet. Problemet är bara att vi fortfarande är analoga själar i en digital värld. Vi hinner helt enkelt inte med. Det må stå 10:10:00 på klockan, men vi ser ändå: tio över tio. 10:10:00 är en lösryckt bit information; tio över tio har ett sammanhang såväl bakåt som framåt.

Här får var och en dra sina egna slutsatser urifrån sitt sammanhang. Jag för min del vill hellre se en hel fotbollsmatch (om jag nu skulle få för mig det) än tjugo lösryckta godbitar. Jag vill äta, titta på kypare andra gäster och den glimt jag kan få av köket genom serveringsluckan hellre än TV:n. Tid och sammanhang. Hellre lite mer av något än lite mindre av allt.

Och sammanhang går att skapa. Det vet vi alla som har flyttat. Man plockar ihop sin värld bit för bit och blir del av den: "min" gata, "min" affär, "mina" grannar. Idag får vi skapa det sammanhanget själva, det är inte längre oss givet.



Karl-Niklas Wimmermark