



130519 Pingstdagen Moni Höglund

Hemma på vår vägg har vi en tavla där det står ”Ge dina barn två saker, rötter och vingar”. Den stavar jag på många gånger, jag har också använt den som bra bild i en del sammanhang. Men idag på pingstdagen, kyrkans födelsedag, på konfirmationen så passar den också alldeles fantastiskt bra som utgångspunkt för predikan.

Ni konfirmander har under året som gått varit med om att stärka era rötter i den kristna tron men också att hitta vad var och en själv tror och kan stå för. Vi har läst bibeln, försökt förstå vad den kan ha sagt på sin tid men också vad budskapet kan innebära för oss idag 2013. Vi har bett tillsammans, sjungit, firat nattvard.

Jag hoppas verkligen att det inte slutar här för er del och inte heller för oss andra som är med idag. Bibelns budskap, livet som Jesu lärjunge får man växa i, och fördjupas i. Det är inte en samling regler som ska följas eller något man ska plugga in för att slutligen göra en examen eller redovisning som ni konfirmander gjorde igår. Livet som Jesu lärjunge handlar bland annat om att inneslutas av Guds nåd, ha en relation till Jesus Kristus, leva Andens liv och att leva öppet mot Guds skapelse och mina medmänniskor. Det är först och främst en relation att växa i och lära känna sig själv och den andra parten i relationen, Gud själv genom Jesus Kristus och Den Helige Anden.

Det låter stort, det kommer jag aldrig att klara av, Du är inte ensam, rötterna talar om en Gud som har skapat och uppehåller jorden. Rötterna talar om Guds Son som blev människa och som dog för din och min skull för. Rötterna talar om Den helige Ande som en hjälpare i ditt och mitt liv, rötterna talar om en kyrka, Guds församling. Ibland skriver jag fel och skriver *frösamling* egentligen ett bra ord, en frösamling som får växa och gro i Guds mylla, som är till för varandra.

I dopet så frågar vi föräldrarna om de vill att deras barn ska döpas till den tro som kyrkan bekänner, som ungdom och vuxen får man själv svara på den frågan. Som konfirmander kommer ni också att få en fråga av mig när vi bekänt vår tro i Trosbekännelsen, om ni vill leva i den tron och då kommer ni alla att svara **Ja**.

I dopet ber vi också ”Livets Gud uppfyll honom eller henne med din helige Ande”.

Vi brukar ibland säga att barnets dopklänning är för stor och att det är som det ska för att barnet ska växa i sitt dop. Nu har konfirmanderna återigen fått på sig den vita dräkten, nu i lite mer lagom storlek i alla fall på längden, men den är fortfarande stor för att vi ska ha plats att växa. Den rena vita färgen påminner om att som Guds barn är vi förlåtna, upprättade och omslutna av Gud själv.

Vingarna var kommer dom in? Ta nya steg, att våga lyfta, göra saker som vi aldrig gjort förut. Ta den plats som faktiskt är din, använd de gåvor som Gud har utrustat dig med. Ja, men det finns andra som kan det bättre än mig. Visst kan det vara så, men det finns ingen som gör det på ditt sätt eftersom du är unik.

Vad eller vem är Anden? Ja, han är en del av treenigheten. Fadern, Sonen och den Helige Ande – konfirmanderna förklarade det så bra igår när de tog bilden av triangeln med sina tre sidor och allt är en triangel. Mycket av det vi har runt omkring oss har tre sidor eller finns i minst tre olika former, vatten, is och ånga, pappa, make och son, mamma, maka och dotter, osv Gud Fadern, Sonen Den helige Ande.



Apg. 2: - Pingstdagen – då var lärjungarna samlade igen, den här gången var det inte av rädsla utan för att Jesus hade sagt åt dem att vänta. **De hade modet att vänta.** Beslutsamt!

Från den tomma graven talade änglar. När Jesus gjorde himmelfärd hördes en röst från himlen.

Nu var det tyst.

Gud dundrar inte varje dag, och han skickar inga eldslågor till frukost till varenda lärjunge.

Ibland får man vänta. Sånt är livet. Att sitta stilla har sin tid. GPS:en – Kör vidare tills du får nya instruktioner...

De erkände också sitt beroende, att de inte vågade själva. De knallade inte ut på taket och harklade sig och sa att ”Jo, men hör ni, Jerusalembor...”

Sen händer det – v.2 – 4 – vilken urladdning, som det värsta åskväder. Precis när jag skrev det här igår så hördes åskans knall utanför fönstret. ”Det kom ett dån”, läste vi, ”och alla fylldes av helig Ande”, och så började de göra vad de hade varit så rädda för: De talade till folk från olika länder och de talade så folk begrep!

DET om inte annat borde väl vara en tydlig hälsning till kyrkan i alla tider:

Tala så folk begriper, säger Gud på pingstdagen.

Vad är det de talar om – Guds stora gärningar.

Det är kyrkans budskap genom alla tider. I dag och till dig och mig, också.

Gud älskar dig, det finns inget mörker i honom, han har utrustad dig och mig med gåvor som han vill att vi ska använda. Sätt på vingarna och våga börja flyga, våga släppa taget eftersom du är stadigt rotad i Gud själv.