



130519 Pingstdagen

Lars B Stenström, kyrkoherde, kontraktsprost

Predikan vid prostvisitation i Almby församling

Predikotext: Apostlagärningarna 2:1-11, 14- 21

När något obegripligt händer
som vi inte direkt kan förstå -
då börjar snart det stora sökandet
Sökandet efter orsaker, skäl, förklaringar
Vad var det som egentligen hände?
Och varför?

Pingstens under ledde till en störsjö
av frågor: vad var det för då som hördes
Vi måste ta reda på vad som hänt!
En stor hop av människor talade –
alla runt omkring dem
blev utom sig av förvåning
De frågade: är de inte galiléer allesammans,
alla dessa som talar?
Hur kan då var och en av oss höra
vårt eget modersmål?
Några sökte andra förklaringar
till det konstiga beteendet:
kan de vara berusade?

En stor fördämning hade släppt
ungefär som när man fraktade timmer
på flottarnas och de många sågverkens tid
i floderna fick stockarna flyta fritt
då hände det ibland att en stor bröt bildades
En fördämning som blockerade vattenflödet

På olika sätt måste man försöka
lösa upp den stora timmerknuten
innan skadeverkningarna blev för stora
med riskfyllda översvämningar
Om inget annat fungerade
fick man ta till dynamit
Vi vet hur det dundrar när man spränger
ungefär som det står i texten:
då hördes plötsligt från himlen ett då



som av en stormvind
Fram bröt språkfloden
en livlig ström av ord, meningar och budskap
vällde fram fritt och obundet
Vi kan väl hjälpas åt och illustrera
hur det kan ha låtit den första Pingsten?!
Slå upp psalmboken på måfå.
Välj första bästa psalm och läs
högt, ljudligt och raskt!
Låt oss alltså höra
hur språkvalLEN brister:
ett, två, tre - läs:

Halleluja. Som tungotal!
Ett sådant brus skulle göra
varje pingstförsamling avundsjuk!

Gud hade genom sin helige Ande öppnat
den nedbrutna kommunikationen
människors försagdhets försvann bort
det fria ordet bröt igenom fördämningarna
såsom rätten att tala fritt alltid gör
förr eller senare
inte ens de värsta diktaturerna kan
hindra och kuva det fria ordet

Fyllda av Helig Ande talade de kristtrognas
olika språk och tungomål
ord som Anden ingav dem!
Alla kom springande
de skyndade dit
de kom inte bara från stadens olika hörn
utan från världens många länder
Där och då fick de höra och
kunde förstå vad som sades!
De hörde till sin förvåning
sin stora överraskning hörde de
Guds ord på sina egna folkspråk
berättelserna om Guds stora gärningar.
Detta var en av reformationens stora bidrag
människor måste på sitt eget språk
kunna höra, fatta och förstå
vidden av Evangeliets befriande ord!

Var detta en engångsföreteelse?
Fortsätter inte Guds Ande att



frigöra tungor, ord, språk?

Pingstens nyckelord är insikt, förståelse
sammanhang och mening.
För mig har liknande under skett
många gånger när jag inte kunnat
förstå vad någon försökt berätta och förklara
det har bara inte gått ihop
Ibland för att min fattningsförmåga
inte hängt med
eller för att jag själv varit splittrad
okoncentrerad
Eller när en lärare försökt förklara
det jag inte begrep, och inte lyckats
Kanske var det en läkare som beskrev en behandling
Orden bara studsade bort från mig
Eller i ett vanligt samtal
när vi inte når fram till varandra
I ett möte för att förhandla fram ett avtal
som kör fast...
Då händer det plötsligt
det som sägs går ihop
bitarna som inte kunde fogas samman
faller på plats
Kommunikationen fungerar
Orden släpps loss och insikt, förståelse
sammanhang och mening skapas
I Bibeln finns många sådana exempel
det blir som för den etiopiske hovmannen
som får skrifterna förklarade
och inser att han verkligen vill döpas

Eller som när en predikan mest verkar
förvirrande och så plötsligt
kommer de där orden som
blir möjliga att ta tag i
hålla fast vid
som öppnar för förståelse
då är något annat och något mer
involverat och aktivt
än människor som talar med varandra
När Guds Ande verkar
skapas förutsättningar för verkligt möte
meningsfull kommunikation
Minns särskilt att det som händer när språket
fungerar, kommunikation och utbyte



sker på riktigt – det är då vi blir ett
våra olikheter till trots
gemenskapen grundläggs
församlingen uppstår
vi blir till en enda helig människofamilj
vi är ett i Kristus!

Har du varit på en presskonferens?
Jag har det. En del mycket märkliga sådana
Man har skrivit pressreleaser
bjudit in olika media
och när stunden är inne
hörs inget stormvindsdån
Det är pinsamt tyst
alla tiger, ingen säger något
eftersom det bara är vi som är närvarande
vi som har något att berätta -
medierna uteblev, kom aldrig
Länsposten brukar vara duktig
de bevakar kyrkan
Tvärsnytt kan ibland vara
mer än nödvändigt avoga och ointresserade
Radio Örebro är då mer på bättet, de vill veta
Och Nerikes Allehanda ska vi inte ens tala om
de är alltför ofta obegripligt svårflörtade
Och som sagt - ibland uteblir alla
Presskonferenser handlar om att
man har något man vill berätta
förmedla till många
och medierna är nutidens härolder
som med sina megafoner ropar till världen

Nu kallar Petrus till konferens
med de elva andra – många har kommit!
De är nyfikna, förväntansfulla, har frågor
Petrrus börjar: Detta skall ni veta
lyssna till mina ord
det är inte som ni tror
(känner ni igen orden som används
vid årets stora konfirmandsatsning?)

Så kommer sensationen
han berör tro och berusning
De är inte överförfriskade
de som talar
det är ju bara morgon!



Och så slår han fast att detta
är bara början på det Gud vill göra.
Mer ska komma
andens ska utgjas över alla människor
sönder och döttrar ska profetera
syner och drömmar
det ska bli tecken, blod och eld
innan herrens dag kommer
Den stora och strålande.

Till sist - Låt oss vänta stora ting
av Gud och Guds Ande
Låt oss vara öppna för
det Gud kan göra

Gud kan förvandla död och sorg
till glädje och seger
fiendskap till vänskap
knapphet till liv och överflöd,
synd och brist till upprättelse och förlåtelse
Gud, som just denna dag gör oss till ett,
släpper loss orden,
öppnar för förståelse
våra olikheter till trots
Gud river murarna,
raserar hindren!