



130901 Fjortonde söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström

Vilken högtid! Vilken fest!
Vilken glädje! Visste man inte bättre
skulle man kunna tro att församlingen
brast ut i jubel när kyrkoherden äntligen
gick i pension!

Här inför er alla vill jag understryka hur privilegierad,
hur lyckligt lottad jag är som fick kallelsen för 14 år sedan
och förmånen att tjäna Olaus Petri församling
Och jag är djupt tacksam över att få möta
Er alla, vilken glädje att se Er här idag
Tack för all uppskattning, värme och medkänsla
genom åren!

Men slutet på ett kapitel
är också början på ett nytt
Vilket kan göra en och annan orolig
Kyrkans organisation må bli förändrad
Guds folk ska även fortsättningsvis
höra kallelsen att göra tjänst i heligt rum
och här fira sin gudstjänst
med den liturgiska rikedom som blivit
Olaus Petri församlings kännetecken
Högmässan ska på nytt och på nytt
räcka evangeliets befrielse
och församlingen ska fira himmelrikets måltid
redan här och nu.
Även denna gudstjänst hör till
församlingens långa rad av möten
med den uppståndne Herren och Frälsaren:
Jesus Kristus!

Blir det så mycket pompa och ståt
att Jesus inte får plats?
Är det bara utanverk?
Någon kanske kan tänka så?

Fastna inte i det du först tycker dig se
Här finns mer att upptäcka, som
att varje gudstjänst är ett möte



med den uppståndne, ett samtal,
en dialog, med Gud
Enligt sitt löfte är Jesus Kristus mitt ibland oss
Han leder oss in i mässan och efter honom
följer processjonen – ett tecken på
att vi är ett folk på väg,
ett Guds enade folk kallade
att göra tjänst under vandringen

Jesus lyssnar även idag
på vårt rop om förbarmande
vi hör hat och förtvivlan från Syrien
rädsla från Israel och Palestina
vi hör även ungdomars sargade längtan
här hemma, efter att få arbeta

Jesus tar emot vår hyllning
Åra i höjden åt Gud och på jorden fred
som vårt löfte att med änglarna
utbreda Guds fredsrrike bland
jordens länder

Glöm aldrig att i den starkaste lovsång
finns det utrymme för människan med brustet hjärta
för sorg, oro och förtvivlan
att i den mest trosvissa bekännelse
finns det plats för den som tvekar och tvivlar
att i den tätaste gemenskap
finns det rum
om vi tar kallelsen att tjäna på allvar
då finns det utrymme för den som
känner sig utanför,
för den som tycker att ensamheten
är på väg att äta upp henne

Gud vet att människor inte alltid är öppna
för andras situation, det är ju så enkelt att
undvika att se och höra
den nöd som bor i grannen
och att vara uppfylld av sitt eget
att låta egna bekymmer måla över andras
men vår gudstjänst öppnar för insikten
att vi är här som bröder och systrar
som Guds familj
Låt inte kyrkobesöken handla om att
konsumera spännande religiositet



skaffa berikande upplevelser
se till att enbart själv få

Varje mässa berättar om hur
Kristus följer sin kallelse
när han delar sig själv med oss
när bröd och vin förvandlas
till Hans heliga närvaro
Också vi kan faktiskt förändras
till att, som Jesus själv gjorde,
dela våra liv i tjänst för andra
t ex genom att
se medmänniskan, möta henne, räcka ut handen

Herren själv ser i detta ögonblick
vars och ens belägenhet
Bli inte förvånad om någon i gudstjänsten
håller din hand
I det enklaste mötet
i den mest storslagna högmässan
håller Jesus din hand!

Vi är kallade att fira gudstjänst
vi vill att med gudstjänstens skönhet
lova, prisa och ära Gud.
Vi lovar Gud med pukor och trumpeter
som det står i psaltaren 150.
Ord vi läste igår när vår kyrkorgel återinvigdes
Orgeln som kan viska som vinden i bladverken
och ryta som stormvind och åska!

Lärjungarna viskade och röt säkert, de också.
Särskilt som de idag tvistar om vem
som är störst bland dem
det handlar inte om midjemått
inte om vikt, inte om längd
eller skjortstorlekar
De vill vara störst och viktigast
för att få förnäma platser i himlen
för att få vara mer med Jesus
Så kan även den finaste längtan
ibland leda alldeles fel...

Röt Johannes till Petrus – din uppblåste pajas?
Viskade Andreas till Jakob – vem tror han att han är?
Kallade de varandra för öknamn?



Inte är bilden grann när lärjungarna
tvistar, grälar och bråkar om att vara viktigast
Men rykande aktuellt och modernt
Denna Herre-på-täppan lek möter vi dagligen
i affärsvärlden, i politiken, mellan nationer
i religiösa sammanhang och...
bli nu inte förvånad: även i vår egen kyrka
Det tävlas om makt och inflytande
om position och erkänsla

Alla dessa Jesusord som vänder värdeskalorna
får mig att känna mig ertappad, avslöjad

Den störste ska vara som den yngste
ledaren som tjänare
säger Jesus och framhåller
sedan sig själv som vår förebild:
Jag är mitt ibland er som er tjänare.

Det låter bra – men hur lätt är det?
Har Ni hört någon modern ledarskapsprofet
lära ut en sådan tjänandets teknik
som inser att makten inte blir mindre när den delas
Möjligen kan en chef praktisera på verkstadsgolvet
I televisionens går en miljonär går under jorden
för att dyka upp förklädd till vanlig arbetare
men det är bara för stunden
snart är miljonären miljonär igen
möjligen lite snällare
och delar genast ut uppmuntran
pengar, checker, stipendier
Jesus ledarskapsmodell har inte fått
så mycket stöd
Därför fortsätter han att kalla sitt folk
sin församling, oss
till tjänst, ja självklart till gudstjänst
här utrustas och stärks vi

Vi kallas till att tjäna varandra
i den värld vi vet är Guds värld

Vi kallas till helig tjänst
i kyrka och värld