

Kyrknytt

Jämshögs församling • Nr 1 2012



Svenska kyrkan 
JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

En ovanlig hälsning från himlen!

I ett berättarprogram som sändes på radio ringde en gång en äldre man och berättade om att han som pojke varit med om något som han aldrig kunnat släppa. Som liten då hade han nämligen tyckt om att experimentera med olika slags flygobjekt. De var gjorda av papper eller kartong och skickades sedan iväg från familjens balkong i ett flerfamiljehus. Med tiden blev denna syssla allt mer avancerad. Som passagerare skickade han iväg små pinnar och stenar. Men han var inte nöjd. Det behövdes en riktig passagerare. Därför tog han en dag sin guldhamster och skickade honom iväg i något av flygobjekten med fallskärm. Genast kom ett vindstöd som tog guldhamstern med sig. Mannen berättade att han aldrig hade hittat hamstern igen och att han även idag fick tänka på denna gåta vart guldhamstern hade tagit vägen. – Lite senare i samma radioprogram ringde en äldre dam. Hon sade att det hade inträffat något märkligt. Som flicka hade hon alltid önskat sig ett husdjur, men aldrig hade hon fått något djur. För att få slut på tjetet sade föräldrarna en dag till henne att hon i så fall skulle be till Gud. Och det gjorde hon faktiskt... och då genast kom det något konstigt seglandes från himlen: Det var en guldhamster med fallskärm! För henne var det helt klart att den kom från Gud. Men varifrån den verkligen hade kommit fick hon inte reda på förrän nu många år senare via radion.

När någon berättade det här för mig tänkte jag genast på Jesu ord i bergspredikan "be så skall ni få" (Matt 7:7). Berättelsen är helt förklarlig men samtidigt finns det något i den som visar på en underbar ledning och en Gud i alla fall. Det var ett underbart sammanträffande att dessa två människor fick kontakt med varandra efter så många år och fick lösa gåtan till slut.



Fotomontage: D&D

Men det med bönen fungerar inte alltid så som i denna berättelse. Inte alla våra böner går i uppfyllelse det vet vi om.

Även i bibeln får bönen inget självklart svar. Jesus ber i trädgården Getsemane att bågaren skulle tas ifrån honom (1 Mark 14:36). Men det blev inte så. Jesus fängslades och fördes till Pilatus bara en stund efter detta. Förklaringen ger Jesus själv: Det är inte vi människor som styr Gud.

I många fall kan en bön inte ändra själva situationen, men man kan be om tröst, styrka och mod och därigenom kan det svåra kännas lättare. Likaväl kan man tacka för att man mår bra, berättar för Gud vad man oroar sig över, vad man behöver hjälp med, sörjer osv. De flesta människor har en relation till bönen. Det finns många olika sätt att be. Ibland kan bönen bestå av ett outtalat ord som finns inom oss. Bönen kraft ligger i tilliten att Gud lyssnar och att vi är omslutna av Guds kärlek.

Kanske är det så som i berättelsen om guldhamstern att man många gånger inte förrän i tillbakablick ser att det finns en Gud i våra liv i alla fall.



Periodisk tidskrift för Jämshögs församling

Nr 1, 2012, Årgång 9

Ansvarig utgivare: Anders Blixt

Redaktionen: Anders Blixt, Alf Carlstedt och Christel Andersson

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.

Produktion, Tryck

Mixi Print AB, Olofström Tryckt på miljövänligt papper.

Svenska kyrkan 
JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Omslagsbild: Nikodemuskapellet, Jämshögs folkhögskola kommer i viss mån att ersätta Jämshögs kyrka under tiden denna renoveras, se kalendariet sista sidan..

Foto: Alf Carlstedt om ej annat anges.

Rapport från renoveringen av Jämshögs kyrka

Nu har renoveringsarbetet av Jämshögs kyrka påbörjats

Efter sista gudstjänsten efter trettonhelgen och innan byggstarten kunde ske måste allt lösöre plockas bort och förvaras på annat håll. Det är en hel del viktiga och värdefulla föremål som måste flyttas. Stora inredningsdetaljer kommer konservatorn att ta hand om.

Altarupsatsen med altarduken och predikstolen kommer att restaureras på plats, medan t ex crucifixet från 1400-talet och statyerna av Mose och Johannes flyttas till annan plats för restaurering. Även de tio stora ljuskronorna kommer att monteras ner och genomgå en omfattande renovering som utförs av elentreprenören.



Så har vi allt kyrksilver som har flyttats till församlingens nyuppförda arkiv i Jämshögs prästgård, liksom värdefulla och ömtåliga textilier såsom antependierna (altarförhängen), predikstolskläden, prästens mässhakar och stolar (långt band som prästerna bär), liksom röklin och albor m m. Vidare altardukar och dopservetter. En del kommer att behövas i kapellet på Jämshögs folkhögskola där många gudstjänster kommer att förläggas under renoveringsti-

den, vid sidan av Olofströms kyrka dit de flesta förrättningar och gudstjänster kommer att äga rum.

Vidare flyttas flygeln för förvaring, medan den stora orgeln omsorgsfullt kommer att kläs in i plast. Detta innebär ändå att orgeln måste genomgå en omfattande restaurering, rengöring och stämning innan den kan tas i bruk i slutet av september. Även flygeln måste givetvis få sig en genomgång och stämmas sedan den återförts till det utökade koret, som också, så småningom, kommer att ge plats för en ny kororgel.

Kyrkan rymmer även en stor samling stora målade porträtt av tidigare kyrkoherdar i församlingen. Alla dessa måste också få en ny tillfällig och säker förvaringsplats. Detta gäller också andra konstnärliga och historiska föremål som idag finns utspridda på olika platser i kyrkan.

Kyrkans vindsutrymme har också



gallrats på föremål. Här fanns en hel del mer eller mindre värdefulla föremål såsom gamla psalmböcker, tidigare använda snickeriutensilier m m. De mer värdefulla föremålen bevaras och får ett särskilt utrymme i ett av tornrummen, medan de mindre värdefulla föremålen skattas åt förgängelsen.

Slutligen har en hel del stolar, bord, brandutrustning, skåp m m tagits bort, liksom gångmattor, bänkdynor o s v och som i de flesta fall kommer att ersättas med nya.

Det är vi som gör jobbet:

Projektledare – Gunnar Solem,
Solems Byggutredning AB,
Karlshamn

Arkitekt – Krister Wall, Wall &
Möller Arkitekter, Lund

Antikvarisk konsult – Thomas
Persson, Blekinge Museum

VVS-konsult – Energi & VVS
Utveckling AB, Karlshamn

El-konsult – El&TeleGruppen AB,
Karlshamn

Byggnadsarbeten och samordning
– Mur&Puts Bygg AB, Fjälkinge

Målningsarbeten – Måleribolaget i
Karlshamn AB

VVS-installationer – Brorssons
VVS-Service AB, Karlshamn

El-installationer – Holje El AB,
Olofström

Specialsnickerier – Mosslanda
Snickeri AB, Kristianstad

Konserveringsarbeten –
Conservator J.T.F. Petéus AB, Vallda

Ljud- och bildinstallationer –
Active Sound, Växjö

Klockringning – Skånska
Klockgjuteriet AB, Hammenhög

Styrsystem – Regler- Och
Webbteknik Sverige, Halmstad

Församlingens byggkommitté:

Ingrid Karlsson (ordförande)
Alf Carlstedt (beställarens ombud)
Magnus Ljungberg (kontrollant)

Anders Blixt (kyrkoherde)
Kerstin Nielsen (kyrkvård)
Gert Gustavsson (kyrkorådet)

Alf Carlstedt började som kyrkokamrer i församlingen den 1 juli 1978, blev kanslichef den 1 juli 1985 och förvaltningschef den 1 juli 1991. Som sådan är han också chef och arbetsledare för bl a administration och kyrkogårdspersonal. Innan han började arbeta i Jämshögs församling har han hunnit med att vara ungdomssekreterare i Raus församling, stiftskonsulent i Skara stift, församlingsassistent i Nättraby och Hasslö församlingar samt utredare på Försäkringskassan i Olofström.



Alf

Två tro- i Jämshögs församling

Två frågor...

Varför blev det Jämshögs församling?

"Det var egentligen slumpen som förde oss till Olofström. Jobbet som utredare utannonserades till alla försäkringskassor i Blekinge. Jag sökte alla sju och fick det i Olofström. Både Siv och jag och våra barn har trivts väldigt bra här, inte minst med dess mångkulturella samhälle och att Sivs föräldrar och bror med familj också har funnits här genom åren".

Någon speciellt du vill minnas?

"Det som jag tror har betytt mycket för församlingen och dess verksamhet är tillbyggnaden av Mariasalen, Martasalen, Barnsalen och inte minst entréhallen i Olofströms kyrka och församlingsgård 1986 och som jag var starkt engagerad i. Denna tillbyggnad skapade helt nya förutsättningar för församlingens verksamhet och gudstjänster än som var möjligt tidigare och detta har verkligen utnyttjats! En annan sak som jag känner stolthet över är skapandet av Naturstensängen på kyrkogården år 2000, och som har blivit mycket uppskattad och därför redan efter 10 år fått utökas med ytterligare ett intilliggande område. Att jag av mina kolleger från hela landet, genom den kyrkokamerala föreningen, tilldelades priset för bästa bokslut år 1987

är ju i en sådan här stund något som också dyker upp ur minnet. Annars vill jag gärna nämna den sammanhållning jag upplever med alla mina arbetskamrater i församlingen och inte minst med tjejerna på expeditionen i Jämshög; Christel, Carina och Ann som jag har haft förmånen att jobba tillsammans med varje arbetsdag under drygt 20-30 år, och som har varit ett stort stöd för mig i arbetet. Samtidigt önskar jag dem lycka till i deras fortsatta arbete i församlingens tjänst!"

Spontant

När jag tänker tillbaka på 25 år av samarbete med Alf är minnena övervägande positiva, inte minst minnena av alla små samtal så där vid sidan av. Som ordförande i Kyrkorådet var det en stor trygghet att ha Alf som föredragande. Allt var alltid väl förberett. Samtidigt har han alltid haft en stark känsla för att det är Kyrkorådet som har ansvar för besluten och respekterat detta. Det har alltid funnits en positiv stämning. Alf har också spelat en stor roll i församlingens olika projekt, bl a när Essis café blev Petrusgården, utan att vi behövde ta något lån för att klara det. Men som sagt, minnena av de små samtalen vid sidan om...

Birger Johnson

Tack Alf och Siv för den tid ni har arbetat i Jämshögs församling, och en välsignad pensionärstid önskar vi er.

Jämshögs församling

Pensionärsplaner...

Redan i juli månad åker vi till Tanzania i tre veckor för att bl a tillsammans med våra barn Malin och Martin och deras familjer hälsa på släkten i byn Kizaga. Men vi tänkte också hinna med safari och solstränderna på ön Zanzibar innan vi åker hem igen. Då väntar hus och trädgård på att renoveras men också mer tid för barn och barnbarn. Vi ser också fram emot lite slappa mornar med god tid för tidningsläsning och frukost, men inte minst ambitionen av dagliga och stärkande promenader och med förhoppningen om ett långt och friskt pensionärsliv – endast Gud vet!

Foto: Jennie Chapman



Siv Carlstedt har varit barnledare i Jämshögs församling sedan den 1 september 1989, framförallt i Olofström. 1976 kunde man se Siv som frivillig arvoderad ledare i barn och ungdomsverksamheten, vilket hon var fram till anställningen 1989. Eftersom hon är född och uppvuxen i Olofström började hon dock redan som tonåring som frivillig ledare. Siv är också kyrkvärd sedan många år tillbaka. Siv har dessutom arbetat som personalhanterare och sekreterare, dels på Volvo, dels i Helsingborg. Hon har också varit hemmafru när barnen kom.

Siv -tjänare går till pensionärliv

Två frågor

Har barn- och familjeverksamheten förändrats sedan du började?

"När barntimmeverksamheten var som störst på 1970-talet var de flesta mammorna hemma med sina barn. Men efterhand som båda föräldrarna började arbeta och barnen var på dagis förändrades denna verksamhet och i de flesta församlingar har den redan upphört. Vi är dock stolta över att vi fortfarande kan samlas 4-5 åringar till andakt, lek och pedagogisk verksamhet i

barntimmarna varje vecka, parallellt med den Öppna verksamheten. 1987-88 fick jag förmånen att gå en kvalificerad barnledarutbildning i stiftets regi. Denna ledde till att församlingen startade en verksamhet för barn och vuxna tillsammans, den Öppna verksamheten då bl a Christina Seldevall och jag anställdes för att leda denna. Det är denna verksamhet som fortfarande finns kvar och samlar många barn och vuxna varje vecka. På senare år har vi också börjat med kortare vardagsgudstjänster och särskilda kvällar för hela familjen, som vi upplever är mycket uppskattade".

Någon speciellt du vill minnas?

"Eftersom jag har varit verksam som barn- och ungdomsledare sedan början av 1960-talet har jag fått uppleva att de barn som jag tidigare varit ledare för, nu kommer tillbaka med sina barn och deltar i verksamheten. Lillkyrkan har upplevts som ett viktigt centrum för andaktslivet. Det är en stor glädje när man hör och ser konfirmander eller föräldrar utropa "Å Lillkyrkan, den har betytt mycket för mig!". Det har också varit en förmån att i alla de 23 år jag varit anställd i församlingen, fått arbeta tillsammans med Christina. Vi har alltid arbetat bra tillsammans".



Spontant

I mer än halva mitt liv har Siv och jag arbetat tillsammans i Jämshögs församling, både som frivilliga ledare och anställda. Det har varit en bra tid med många skratt och mycket värme. Därför är det skönt att veta att fastän Siv slutar, så kommer vår vänskap att finnas kvar. Jag önskar Siv och Alf all lycka och välsignelse i sitt nya liv som pensionärer.

Christina Seldevall

Söndagen den 3 juni

avtackas Siv och Alf i samband med Mässan vi firar kl 10.00 i Olofströms kyrka. Efter mäsasamlas vi till eftersits med avtackning i Mariasalen.

Välkommen då!



Foto: Mervi Jutilainen

Porträtt av Katalin Hajas

Hon har också haft körverksamhet, pianokvällskurser och elorgelkurs på Holjeskolan.

Hon sysslar inte bara med musik, så här berättar hon själv:

"Jag började måla för 10 år se'n som terapi efter min mans död. Jag har alltid tyckt om färger och idag kan jag inte leva utan att måla och läsa poesi. Musiken, målandet och poesin ger grunden till mina konserter".

Välgörenhetskonserter har hon haft 8 år i rad. Fem år har hon

spelat till förmån för Kardiologen på Karlshamns lasarett, ett år för Hjärt- och lungfonden. Numera går intäkterna till Lunds lasarett, avdelning 67. Där genomförs hjärtoperationer för barn, med eftervård. Mottot är att sprida glädje och att hjälpa andra.

Katalin har fått ta emot både Olofströms kulturpris och Rotarys stipendium som uppskattning för det hon gör och betyder. Utåt har hon både syns och hörts i etern, inte bara i Radio Blekinge utan även i Malmö och Stockholm. Hon har även deltagit i resande konsertverksamhet och i festivaler.

Det som bär henne då? Så här förklarar hon :

"Jag spelar och sjunger med Guds hjälp. Pergolesis Stabat Mater betyder mycket för mig. Det handlar om Jesu lidande på korset och hans mor Maria. Här hittar jag förebilder. Jag tackar Gud, mina föräldrar och mina vänner som har hjälpt mig hit där jag är idag, och även fortsätter att vara med mig under det år som ligger framåt".

Vid pennan: Anders Blixt



Tavla av Katalin

...som många av oss har hört, sett och kommit i kontakt med, men vem är hon?

Katalin föddes i norra Ungern i den lilla byn Vilmany och växte upp i staden Miskolc, dit familjen flyttade när hon var i ettårsåldern. Redan som 8-åring började hon spela piano. Hon har tillbringat flera år på både musikgymnasium och Musikhögskola och arbetat på kommunal musikskola i Ungern. Där startade hon också en musikskola som fortfarande finns kvar.

Katalin flyttade till Sverige och Olofström 1977 för att gifta sig med Imre. Bröllopet ägde rum i Katolska kyrkan, språkstudier tog vid och hösten 1978 fann vi henne på Kommunala Musikskolan som piano- och blockflöjtslärare samt på Vilboksskolan som musiklärare.

Vad händer se'n, när Siv och Alf slutar?

Vi har en policy i Jämshögs församling, att när någon av personalen slutar så anställer vi inte automatiskt någon annan på samma tjänst. Först ser vi efter om vi behöver förändra just den tjänsten det handlar om och om det dessutom berör någon annan tjänst. Behov och ekonomi är två faktorer som finns med i det resonemanget. Vi har under en längre tid funderat över detta vad gäller

den förvaltningschefstjänst som Alf har och den barnledartjänst som Siv har, för att se om det behöver förändras. Det vi kom fram till är att vi inte återbesätter tjänsten som förvaltningschef. Istället försöker vi dels via internrekrytering förändra vissa tjänster, dels via vanlig rekrytering knyta ny personal till de uppgifter som behövs. Det arbetet är nu i slutfasen och i nästa nummer av Kyrknytt kommer vi att

redovisa hur det blev. Då kan du också läsa om hur vi tänker inom barn- och familjeverksamheten. Det vi vet är att den verksamheten, med öppna barngrupper, barntimmar och annat som finns nu inte förändras innehållsmässigt och att övriga barnledare finns kvar även i fortsättningen. Men som sagt, vi återkommer kring detta i nästa nummer av Kyrknytt.

Inför påsken: Varför heter det...



Askonsdag

Fastan börjar då. Det är en gammal tradition som kommit tillbaka att i pannan få ett kors tecknat i aska i en gudstjänst (det finns en sådan på sidan 16). Askan står som symbol för att vi inte är odödliga utan snarare tvärtom.

Glad Påsk

Hälsningen hör egentligen hemma på påskdagens morgon, för att uttrycka glädjen över Jesu uppståndelse och den tomma graven. En gudstjänstform som har slagit igenom på kort tid är midnattsmässan på påskafton, som avslutas efter midnatt på påskdagen. Då hälsar vi varandra med tända ljus, påskliljor och ett rungande Glad Påsk.



Långfredag

Sorgen över Jesu död på korset präglar stämningen den här dagen, därav det svenska namnet, tiden känns lång. Samtidigt händer det något positivt för världen den dagen, därför kallas den på engelska för Good Friday. De som är lite äldre kommer kanske ihåg att den här dagen var alla affärer och



nöjeslokaler stängda och man hälsade inte gärna på hos varandra. Det var dessutom en större kyrklig helg än påskdagen. Nu är det definitivt inte så längre, varken det ena eller det andra.

Påsk

Ordet kommer från hebreiskans pasach som betyder bespara/gå förbi. Det är händelserna kring Mose och slaveriet i Egypten, som i förlängningen innebar frihet igen och ett eget land, som ligger bakom den judiska helg som så småningom blev en förändrad kristen helg. Det var under den judiska helgen som Jesus dog och uppstod. Att påsken är rörlig som helg bestämdes för övrigt år 325 på kyrkomötet i Nicea. Påsken infaller första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Påskris

Riset användes för att själv känna Jesu lidande. När fjädrarna kom i det och det hamnade i en vas blev det snarare en del av påskens utsmyckning.

Skärtorsdag

Namnet har inte att göra med någon färg utan ett gammalt ord – skära – att rena. (jmf jungfru skär) egentligen är skärtorsdagen en glädjedag, det var då Jesus instiftade och firade nattvard första gången med sina lärjungar.

Stilla veckan

Ibland kallas denna vecka mellan Palmsöndagen och påskhelgen också för dymmelveckan, efter den träklubba (dymmel) som förr ersatte klockkläppen. Veckan innebär stillhet (lugn och eftertänksamhet) och en förhoppningsvis lugnare livsrytm.

Visste du

att ägget symboliserar Jesu uppståndelse och att äggätning vid påsk är en av våra mest internationella traditioner och att den gula påskfärgen förmodligen kommer från kycklingen.

Glad Påsk



Bilder: Google/Wikipedia

Jämshögs församling är unik!



Det hoppas jag verkligen att Du vet. En av de saker som gör vår församling unik är att det finns en folkhögskola inom församlingens område. Det finns ungefär 1500 församlingar i Svenska kyrkan och 150 folkhögskolor. Alltså har bara var tionde församling en folkhögskola inom sitt område. För övrigt är vår folkhögskola unik i sig. Det är en av de två skolorna i Sverige där vi utbildar församlingspedagoger.

Men vad är då en folkhögskola? Enligt några av fördomarna om folkhögskolor borde vi svara med en motfråga: "Vad tror du själv?"

Men det gör vi inte, faktiskt inte så mycket på folkhögskolan heller.

Folkhögskolor är en typisk nodisk företeelse med avknoppare i några andra länder – t ex Tanzania och Kurdistan. (Det är för övrigt en oerhört intressant historia kring dessa folkhögskolor, men det får vi ta en annan gång.) Folkhögskolornas historia börjar i Danmark mot andra halvan av artonhundratalet. Vid denna tid ansågs det att Danmark höll på att förtyskas och att något måste göras åt saken, att återupptäcka och återerövra det danska, det nordiska och det genuint inhemska. Sättet detta

skulle göras var genom upplysning och oplivning som det heter på danska. När vi tar det på svenska måste vi tänka lite bredare än vad vi kanske är vana vid. Upplysning handlar inte bara om en intellektuell process, det handlar mer om en upplysning av bibliska mått. (Ögat är kroppens lampa!) Att bli upplyst är att plocka fram ljuset som finns inom oss alla – att låta det lysa klart och låta andra människors ljus lysa lika klart. Självklart handlar det också om att skaffa sig upplysning/kunskap/information, men det är inte bara det som sagt var. På samma sätt är det med oplivning / upplivning – inte så att alla utanför



Under renoveringen av Jämshögs kyrka firas gudstjänster två söndagar i månaden i Nikodemuskapellet på folkhögskolan..

folkhögskolan är döda, men det handlar om att sätta fart på livsandarna, att bli glad, upprörd, ledsen, berörd helt enkelt mer levande.

Jämshögs folkhögskola är en ganska medelstor folkhögskola – det finns ungefär 150 kursdeltagare på de långa kurserna och några hundra deltagare på Dagkurserna. Detta ger oss ett unikt tillfälle att träffas över tänkta, konstruerade och upplevda gränser – ålder, etnicitet, funktionshinder, kön etc. Att ha så många människor på ett och samma ställe är inte smidigt – men det är kul, det är inte smärtfritt och konfliktfritt – men det är nyt-

tigt. Inom folkhögskolans värld tror vi på människors möjligheter, vi försöker se bakom ytan och till personen.

Jämshögs folkhögskola har ett fantastiskt kapell och det är med stor glädje som vi kan bjuda in för att fira gudstjänst med jämna mellanrum under tiden som kyrkan i Jämshög renoveras. I och för sig är det inget nytt – varje onsdag kväll, under terminstid, firar vi mässa klockan 20.

Vilka går då på en folkhögskola? Man måste vara över arton år för att gå på en folkhögskola, i

övrigt beror det på vilken slags kurs man vill gå. Det finns kurser inom många olika ämnen, alltifrån yrkeslinjer som fritidsledarlinje, via studieförberedande kurser som allmän linje. Folkhögskolan vill vara en plats där människor får utbyta erfarenheter, idéer och tankar med varandra. En plats där människor sätts i första rummet.

Vill Du veta mer om vår folkhögskola finns vi på internet www.jamshog.org.



Allt för att utrota hungern

2012 års fastekampanj inleds den 19 februari och avslutas den 1 april. Även i år kommer fastekampanjen att handla om Rätten till mat.

Tänk att var sjätte person går till sängs hungrig om kvällen. Två miljarder människor i världen har inte tillgång till näringsrik mat. Så kan vi inte ha det! Vi måste göra något. Förra året var det tre kvinnor från Afrika som fick dela på Nobels fredspris. Jag beundrade deras mod, kraft och intelligens. De kände, så kan vi inte ha det, generation efter generation, krig, våld, fattigdom, hunger. De var fattiga och hade ingenting, men de hade stark vilja att förändra det som var fel. Och året 2011 fick dessa kloka kvinnor Nobelpriset. Visst kan vi alla, om bara har viljan och tron, lämna en bättre värld till våra barn och barnbarn. Vi kan inte ändra allt, men vi kan börja någonstans. Förra årets fastekampanj gav oss 28. 000 kr och i år vill vi få minst 30. 000 kr, för att utrota hungern. Du vill väl vara med?



Fasteinsamlingen i Jämshögs församling kommer att starta den **19 februari kl 10.00** i Olofströms församlingsgård.

Då kommer Holje musikklasser på besök och bjuder oss musikaliska karameller. "Kärlekens väg" är temat i gudstjänsten och efter gudstjänsten får vi våra fastebössor, som vi kan samla pengar i för att utrota hungern under fastetiden. Årets insamlingskampanj går i musikens tecken.



Den 6 mars kl 19.00
i Olofströms
församlingsgård
blir det konsert med **Håkan
Windahl** från Mörrum.
Biljetter 80 kr.



Den 18 mars kl 14.00 i Olofströms församlingsgård börjar vår stora fasteinsamlingsdag med musikal och familjemässan "Himlafest", där barn och ungdomar är delaktiga. Det blir olika aktiviteter den dagen. Kanske prova på Zumba, ponnyridning och korvgrillning, köpa bröd och kakor eller gå en upplevelsevandring. Vi kommer att skramla bössor i våra verksamhetsgrupper och utanför affärerna vissa lördagar.



Svenska kyrkan 
INTERNATIONELLT ARBETE

Jämshögs församling har en internationell grupp som planerar församlingens olika insamlingsprojekt. Till julkampanjen virkade vi tillsammans en underbar schal, som vi lottade ut i Luciagudstjärnen. Den lyckliga vinnaren var Christina Seldevall. Det var roligt att så många deltog i att virka små rutor, som sedan Siv Bergh och Agneta Grönborg virkade ihop. Som ni ser är det bara fantasin som kan sätta gränser. Vi kan alla bidra att utrota hungern. Om vi inte kan virka, kan vi kanske köpa lotter, baka, dansa Zumba eller skicka SMS-gåvor. Hur vi än gör, nu är det dags! Vi har fått



nog av orättvisor i världen! Sofia Orelund skriver i vårt kampanjblad. "Vår blick måste avslöja en glöd, en kärlek. Det är den som ska driva oss framåt. En Guds närvaro som bär oss, som får oss att våga tro, jo, en annan värld är möjlig! En värld där den hungrande mamman kan stilla vaggga sitt barn och viska: Schh, det är bra nu. Allt är bra. Det kommer aldrig att hända igen".

Att vi tillsammans även i år kan vara med i vår fasteinsamling är en stor glädje och det bästa är att vi kan hjälpa andra; kom med!

Alla intäkter under insamlingen tillfaller oavkortat Svenska kyrkans internationella arbete - Hela Världen.

Palmsöndagen den 1 april

är det dags att lämna in fastebössorna. Då blir det

"gudstjänst för stora
och små"

**kl 14.00 i Olofströms
församlingsgård**

och på kvällen avslutar vi vår insamling med musikalerna

"Jesus Christ
Superstar"

kl 18.00. Om man vill vara med i musikalerna kan man anmäla sig till vår kantor Eva, på telefonnr 0454-977 63.

BJUD NÅGON
DU INTE KÄNNER
PÅ LUNCH!

ALLT

för att utrota hungern

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor
i kampen mot hungern i världen.

Svenska kyrkan 
INTERNATIONELLT ARBETE

DIAKONI



Var med
och dela
livet

När Kyrknytt kommer har redan diakoniverksamheten kommit i gång, och ni har kanske upptäckt att vi har minskat antalet daglediga träffar. Tisdagsträff, kaffestuga och finska daglediga är bara en gång i månaden. Det betyder inte att diakoniarbetet har minskat, tvärtom, uppgifterna är många och fältet är brett. Varje onsdag är det sopplunch i Olofströms kyrka och Bara Vara fortsätter på tisdagar i Jämshög. Vi vill gärna fortsätta vårt samarbete med Växtverket och kommunens familjepedagoger. Det är ett värdefullt arbete, som ger möjligheter för många nya möten.

Diakonin kallas ju Svenska kyrkans sociala arbete, som har sin grund i Bibeln. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv. Det är ingen lätt uppgift. Var skall vi sätta gränser? Vi älskar ju alla.

Det är alltid roligt att komma till Kaffestugan och träffa alla som kommer dit. Men det är lika roligt att komma till Växtverket och träffa ungdomar och personalen där. Samtal om livet – glädje och besvär, frågor om Gud, ge tröst och styrka, finnas för att stödja människor som har hamnat i svåra situationer, och hjälpa till

att finna möjligheter att gå vidare. Alla arbetsdagar ser olika ut, men det är så livet är. Vi vet aldrig, vad händer i morgon? Jag har haft förmånen att ha två praktikanter som vill bli diakoner och det är roligt att även andra vill ha samma arbete som jag brinner för. Besöksverksamhet är en viktig del av arbetet. Glädjande är att vi har fått sex nya personer till besöksverksamheten. En del av dem har redan börjat besöka ensamma, äldre och sjuka. Att finnas till hands för medmänniskan är en viktig uppgift, som är ansvarsfull, men också ger så mycket glädje. Alla våra frivilliga besökare har tystnadsplikt. Många av dem har en vän eller flera vänner som de besöker. Vi har gemensamma samlingar i församlingen och ordnar utbildningsdagar i Listers Bräkne kontrakt. Det är roligt att samarbeta med våra frivilliga. De ger glädje och inspiration i vår verksamhet.

Tillsammans får vi dela glädje och sorg och det är just det som gör livet värt att leva. Att vi har varandra, att vi tillsammans är människor med våra frågor om livet och livets mening.

Välkomna till vår diakoniverksamhet, kom gärna med synpunkter och idéer. Församlingen är ju en plats där vi alla får växa tillsammans och lära känna vem Gud är.

Text & Foto: Mervi Juutilainen





Sillanrakentajat

Vuosi on taas takanapäin ja olemme taas matkalla kohti uutta armorikasta vuotta 2012. Vietimme suomenkielisentyön 40-vuotisjuhlaa ja tuo juhla oli myös yksi pysäkki tällä meidän yhteisellä matkalla. Katsahdus taaksepäin, siihen mitä on ollut. Nyt olemme kuitenkin taas matkalla tulevaan. Elämä on täynnä iloa, riemua, mutta tuon kaiken hyvän varjona meillä on myös omat murheemme ja surumme. Muistan, kun hiippakuntapappimme Aulikki Tiromäki haudattiin niin hänen hautajaisissa soitettiin tuo kuuluisa sävellys "Bridge over trouble water", virta yli synkän virran. Me kaikki joudumme joskus pysähtymään synkän virran rannalla. Suru, sairaus, yksinäisyys, työttömyys tai huoli jostain läheisestä pysäyttävät meidät ja silloin on usein vaikea nähdä tulevaisuuteen. Jos on aivan yksin eikä ole kenenkään kanssa jakaa sitä murhetta, voi tuntua, että se synkkä virta vie mukanaan.

Olofströmin suomalaisista löytyy paljon sillanrakentajia. Sen on moni synkän virran rannalla seisonut kertonut. Kuinka monen tueksi on tullut joku. Se on voinut olla työkaveri, naapuri tai ystävä. On hyvä, että me näemme läheisen surun ja hädän ja autamme häntä elämässä eteenpäin. Seurakuntatyö on myös sillanrakentajan työtä. Kaikilla ei ole ystäviä tai läheisiä, silloin voi kääntyä papin tai diakonin puoleen. On hyvä, kun saa jakaa murheensa jonkun kanssa. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin, me tarvitsemme toisen toisiamme. Aloitamme tämän vuoden Paastonajan keräyksen ja tavoitteena on, että voisimme myös rakentaa sillan heille, joilla on sykkä virta edessä, kun ei ole ruokaa. Kaksi miljardia ihmistä maapallollamme näkevät nälkää. Joka kuudes ihminen menee illalla nukkumaan, eikä ole saanut syödä tarpeeksi. Nyt meidän on tehtävä jotain! Siihen sinullakin on mahdollisuus. Tulemme järjestämään

erilaisia tempauksia 19/2-1/4 välisenä aikana, jolloin on paastonajan keräys. Tänä vuonna on paljon tapahtumia musiikin merkeissä. Musiikiluokan oppilaat esiintyvät meille 19/2, Håkan Windahl pitää konsertin 6/3 sekä 18/3 ja aktiviteetteja, joihin voi osallistua. Ehkä haluat kokeilla, kuinka tanssia Zumbaa tai syödä makkaraa tai saada hevoskyytiä. Silloin myös lapset ja nuoret esiintyvät musiikalin "Himlafesten". Musiikin merkeissä päättyy myös tämä kampanja jolloin meidän nuoret ja kirkkokuoron jäsenet esittävät musiikalin "Jesus Christ Superstar", niin tai ehkä sinäkin haluat olla mukana? Ilmoittaudu meidän kanttorillemme Evalle. Musiikki on myös silta moneen elämän tilanteeseen. Se antaa voimaa niin elämän murheisiin, kuin nostaa jalkaa iloiseen tanssiin ja lauluun. Voimme myös aina jättää ilomme ja murheemme Taivaan Isälle. Hän on kanssamme ja Hän on luvannut, että ei jätä meitä yksin. Hyvää kevättä ja Iloista Pääsiäistä. Tule kanssamme rakentamaan siltaa tulevaisuuteen. Tarvitsemme toisen toisiamme, että voisimme yhdessä tehdä maailmastamme paremman ja sytyttää toivon kynttilän synkän virran rannalle, että elämä jatkuu. Pääsiäisen ja kristinuskon sanoma on, että kuolema on voitettu.

Ruotsin kirkko 

JÄMSHÖGIN SEURAKUNTA

Suomenkielinen diakoni

Mervi Juutilainen

Puh. 0454-977 56,

Kännykkä 070-562 70 57

Församlingsnytt

Följande personer har under perioden 1 nov 2011 – 31 december 2011 blivit medlemmar i församlingen genom dopet:

William Carl Michael
Son till Kajsa Johansson och Michael Grönberg

Elliot Neo Martin
Son till Sofia Bengtsson och Martin Svensson

Elmer Nils Lars
Son till Johanna Sandström och Samuel Jönsson

Harry Johan Andreas
Son till Cecilia Lind och Johan Lenander

Milo Elias
Son till Malin och Paul Winberg

Eddie Alexander
Son till Sofia Eriksson och Torbjörn Viktorsson

Gry Molly
Dotter till Jennifer och Christian Hansson

Esther Karin Dagny
Dotter till Anna-Karin och Ken Johansen

Emmy Eeva Liv
Dotter till Sandra och Sami Murtovaara

Isadora Aurora Anneli
Dotter till Dina Silva Munoz och Simon Sjöberg

Ebba Hildur
Dotter till Sara Colleen och Daniel Andréasson

Marley
Son till Aleksandra och Roger Mäkitalo

Elna Hanna Linnea
Dotter till Hanna Henriksson och Michael Svensson (Ringamåla)

Följande personer har under perioden 1 november 2011 – 31 december 2011 avlidit i församlingen:

Olsson Marta 90 år
Persson Ellen 95 år
Johansson Erik 86 år
Persson Karin 85 år
Löfquist Majbritt 78 år
Olsson Mats 65 år
Davidsson Anne-Marie 92 år
Frisk Lennart 83 år
Wigö Angela 92 år
Mårtensson Kjell 66 år
Johnsson Elsa 84 år
Liljegren Heidi 66 år

Olofsson Anna 88 år
Jönsson Dagny 86 år
Fuhr Inge 90 år
Persson Rut 89 år
Månsson Asta 84 år
Kvist Arne 88 år
Nilsson Elin 92 år
Paulin Kerstin 77 år
Sällström Kerstin 75 år
Sjöholm Lillian 70 år
Edvardsson Lilly 77 år
Andersson Linnea 96 år
Larsson Ingrid 86 år



Det är inte tillåtet att köra utanför de farbara gångarna på kyrkogården.

FORDONSTRAFIK PÅ KYRKOGRÅRDEN – TILLSTÅNDSBEVIS BEHÖVS

I princip är det inte tillåtet att köra in med bil eller annat motordrivet fordon på Jämshögs kyrkogård. Vi vet dock att det finns personer som har svårt att gå längre sträckor, därför har vi hittills gett ett generellt tillstånd för dessa att köra in vid besök på kyrkogården. Tyvärr har det blivit allt vanligare att även andra personer av ren bekvämlighet har utnyttjat denna möjlighet. Av den anledningen inför vi nu ett krav på tillståndsbevis att fästa på fordonets vindruta. Den som behöver komma in på kyrkogården med bil ombedes kontakta församlingsexpeditionen i Jämshög, tel 0454 – 977 00, så skickar vi ett tillståndsbevis.

Dopmöjligheter under våren

Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl 13.00.
Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.

MARS

**3 lördag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst**
**11 3 sönd i fastan 10.00
Olofström Gudstjänst 13.00
Olofström Dopgudstjänst**

APRIL

**8 Påskdagen 14.00 Olofström
Påskdagsgudstjänst.**
**9 Annandag påsk 13.00
Olofström Dopgudstjänst**
**22 3 sönd i Påsktiden 13.00
Olofström Dopgudstjänst**

MAJ

**13 Bönsöndagen 13.00
Olofström Dopgudstjänst**
**17 Kristi Himm.färds
dag. 13.00 Olofström
Dopgudstjänst**
**27 Pingstdagen 10.00
Jämshögs Folkhögskola
Gudstjänst**

*Boka tid och fråga på
församlingsexpeditionen,
tel 977 00.*

**Intresserad av dop?
www.dopsajten.se**

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

Växel..... 0454-977 00

www.svenskakyrkan.se/jamshog

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG

E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se

För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.

Tfn. o. Exp.tid

Mån kl. 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.

Fax till församlingsexp..... 0454-977 40

Anders Blixt kyrkoherde 0454-977 51

Tanja Borchardt komminister0454-977 58

Jennie Chapman komminister 0454-977 52

Joakim Persson pastorsadjunkt 0454-977 53

Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)..... 0454-977 56

Ewa Johansson diakoniassistent 0454-977 62

Eva Bäckman kontor 0454-977 63

Bo Johansson församlingsmusiker 0454-977 61

Siv Carlstedt barnledare 0454-977 83

Christina Seldevall barnledare 0454-977 83

Agnetha Andréasson barnledare 0454-977 33

Inger Remen barnledare 0454-977 33

Pernilla Möller församlingsvärdinna 0454-977 80

Roland Nilsson kyrkvaktmästare 0454-977 65

Alf Carlstedt förvaltningschef 0454-977 08

Anders Gustafsson kyrkogårdsförman 0454-977 04

Magnus Ljungberg fastighetsförman 0454-977 60

DIREKTNUMMER

Olofströms kyrka 0454-977 70

Jämshögs kyrka 0454-977 20

Petrusgården 0454-977 30

Olofström församlingsgård / köket 0454-977 81

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Den senaste informationen från församlingen hittar du på vår hemsida. Där hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se

Nytt Terminsprogram för våren ute nu!

Du hittar det aktuella häftet i våra vanliga lokaler, men också på biblioteket, vårdinrättningarna och folkhögskolan

Utställning

Under tiden mars-maj kan du se och uppleva några av Karl-Johan Olssons mycket "nära" tavlor i Olofströms kyrka (Luthersalen), antingen vid ett gudstjänstbesök eller när något annat händer i Församlingsgården. Vill du titta in under dagtid i övrigt kan du bara säga till om det skulle vara läst för tillfället.

Renoveringen av Jämshögs kyrka

har kommit igång. Vill du se vad som skall göras finns en utställning under hela renoveringsperioden i Olofströms kyrka, samt en mindre utställning/information i Petrusgården.

Pilgrimsvandring för alla åldrar

Annandag Påsk den 9 april 2012

14.00 Samling vid Petrusgården i Jämshög

ca 1 timmes vandring

(lätt, barnvagns- och rullatorvänlig)

Avslutning med andakt på Petrusgården och gemensam enkel eftermiddagsfika.

För information: kontakta komminister Tanja Borchardt 0454-97758

tanja.borchardt@svenskakyrkan.se

Anmälan senast den 4 april!

Kalendarium våren 2012

Mars

- 1 tors** 19.00 Samtal i passionstid Petrusgården
3 lör 14.00 Dopgudstjänst Olofström
4 sön **2 sönd i fastan**
 14.00 Familjemässa Olofström
 18.00 Ordnära gudstjänst Olofström
6 tis 19.00 Konsert med Håkan Windahl (se sid 10) Olofström
7 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
8 tors 19.00 Samtal i passionstid Petrusgården
11 sön **3 sönd i fastan**
 10.00 Gudstjänst Olofström
 13.00 Dopgudstjänst Olofström
 18.00 Mässa i stillhet Jämshögs Folkhögskola
14 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
15 tors 19.00 Samtal i passionstid Petrusgården
18 sön **Midfastosöndagen**
 14.00 Himlafest/familjemässa Fasteinsamlingsdag (se sid 10) Olofström
 17.00 Avslutande andakt Olofström
21 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
22 tors 19.00 Samtal i passionstid Petrusgården
25 sön **Jungfru Maria Beb.dag**
 10.00 Mässa Jämshögs Folkhögskola
 12.00 Finsk Gudstjänst Olofström
 14.00 Gudstjänst Gränum
 18.00 Musikgudstjänst Olofström
28 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
29 tors 19.00 Samtal i passionstid Petrusgården

April



- 1 sön** **Palmsöndag**
 14.00 Gudstjänst för stora och små (fasteinsamlingen avslutas, se sid 11) Olofström
 18.00 Jesus Christ Superstar Olofström
5 Skärtorsdag
 19.00 Skärtorsdagsmässa Jämshögs Folkhögskola
 19.00 Skärtorsdagsmässa Olofström svensk-finsk
6 Långfredag
 10.00 Långfredagsgudstjänst Olofström
 18.00 "Musik vid korset" körmedverkan, Jämshögs Folkhögskola
7 Påskafton
 23.30 Påsknattsmässa, körmedv. Olofström
8 sön **Påskdagen**
 10.00 Finsk Påskdagsmässa Olofström
 14.00 Påskdagsgudstjänst Olofström
9 Annandag påsk
 10.00 Emmausmässa Jämshögs Folkhögskola
 13.00 Dopgudstjänst Olofström

- 11 ons** 20.00 Folkhögskolan Mässa
15 sön **2 sönd i Påsktiden**
 10.00 Mässa Olofström
 14.00 Gudstjänst Gränum
 18.00 Ordnära gudstjänst Folkhögskolan
18 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
22 sön **3 sönd i Påsktiden**
 10.00 Mässa Olofström
 13.00 Dopgudstjänst Olofström
 18.00 Musikgudstjänst Jämshögs Folkhögskola
25 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
29 sön **4 sönd i Påsktiden**
 10.00 Mässa, Kyrksöndag Jämshögs Folkhögskola
 18.00 Ordnära gudstjänst Olofström

Maj

- 2 ons** 20.00 Mässa Folkhögskolan
6 sön **5 sönd i Påsktiden**
 14.00 Familjemässa Olofström
9 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
12 lör 11.00 Konfirmation Olofström
13 sön **Bönsöndagen**
 10.00 Mässa Olofström
 13.00 Dopgudstjänst Olofström
 18.00 Ordnära Gudstjänst Jämshögs Folkhögskola
15 tis 18.00 Vardagsgudstjänst/avslutning barngrupperna Olofström
16 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
17 tors **Kristi Himmfärds dag**
 10.00 Friluftsgudstjänst (medtag kaffekorg) Folkhögskolan
 13.00 Dopgudstjänst Olofström
20 sön **Söndagen före Pingst**
 10.00 Musikgudstjänst Finska körfestivalen Olofström
 14.00 Gudstjänst Gränum
 18.00 Musikgudstjänst Jämshögs Folkhögskola
23 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
27 sön **Pingstdagen**
 10.00 Gudstjänst Jämshögs Folkhögskola
 18.00 Mässa i stillhet Olofström
30 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan

Julinsamlingen

till Svenska Kyrkans Internationella arbete (Hela Världen) avslutades under julen 2011 och inbringade 27 791 kr. Under våren kommer fasteinsamlingen igång då vi också får chansen att göra vår värld bättre. Mer information kommer genom affischer, predikoturer och hemsida. Du kan redan nu se vad som händer på sidan 10-11.