



## 140209 Femte söndagen efter Trettondedagen, tredje årgången Johan Svedberg. Mottagningsgudstjänst

### Lukas 13:22-30, Sådd och skörd

Nu är OS invigt. Vinter-OS invigdes i fredags, i förrgår. Nu är det folk där från hela vår jord, från öst och väst, syd och nord. Alla folk samlas till gemenskap. OS det stärker syskonskapet och freden mellan människor. Det är förhoppningen.

OS - alla ryms, alla får plats. Det är en allmän gemenskap.

Nästan som en bild av Guds rike. Det som började med ett litet senapskorn, ett litet frö har nu vuxit till ett stort träd, så stort att alla får plats. Alla ryms i trädet, får plats på grenarna (alla grenar ryms dock inte i OS, jag skulle önska att innebandy var med).

Men likheten finns där.

Alla ska få plats, och det är så vi känner igen Gud. Människor ska komma till Guds rike från jordens alla hörn, öster och väster, syd och nord.

Men det gäller att kämpa.

De som lyssnade till Jesus när han talade, som vi läste om i Lukasevangeliet nyss, tog för givet att de skulle komma till Guds rike. De var Guds älskade folk. Klart de skulle komma in.

Men Jesus skärper tonen. Ni var det lilla utvalda folket. Ni var som senapskornet, början, nu ska det växa. Det ska växa och bli ett stort träd. Guds rike ska bli så stort så det rymmer alla. Det ska fullkomnas i något större, mer än vi kan se.

Och det ställer krav på er också. Var inte kvar i det lilla.

Det som började med ett folk, ska rymma alla folk.

Det som började i det heliga landet ska rymma hela jorden.

Det som började litet ska bli stort.

Öppna famnen och ta emot det som kommer. Vidga er för att försöka rymma det som är större.

Det är inte enkelt. Det gäller att kämpa.

Tänk som idrottarna. Bygg upp er kropp. Jobba målmedvetet. Ta varje motgång som en utmaning. Sätt upp mål och kämpa för att utvecklas. Ha roligt också skulle vi säga. Men Paulus han skruvar upp nivån lite till. Han säger - *Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det.* (1 Kor 9:24)



Kampmotivet finns här. Och Jesus säger –

*Kämpa för att komma in genom den trånga porten.*

Kämpa för att det du gör inte bara ska handla om dig, utan om alla.

Det är lättare sagt än gjort.

Det är lättare att se till sig själv än till andra.

Därför säger Jesus, kämpa. Ta inte för givet att du ska vinna.

Även om inte Jesus höll på med idrott så talar han detta språk. Han blir också som förändrad. Han tar fram sin hårda sida, han blir krävande.

Han säger åt folk att de måste tänka sig bli stående utanför. Eller bli stående sist.

För om vi tänker litet, om vi bara tänker på oss själva, om vi bara tar oss själva på riktigt, om vi utnyttjar andra för att vinna själva, om vi fuskar, om vi är falska. Då hamnar vi sist.

Gör inte det. Ta inte den enkla vägen.

Nej, ta den där ni måste ta hänsyn, tänka in andra, lyssna in andra, samarbeta. Där ni måste ge av er själva, offra det ni brinner för, ge med er.

Det är mer av en kamp. Gör det.

Jesus ger oss bilden av senapskornet och säger att Guds rike är som ett senapskorn som sätts i jorden och dör, och sen växer det upp till ett stort träd där himlens alla fåglar bygger bo bland grenarna.

Det är vår väg också. Som ibland kallas vetekornets lag, genom död till liv.

För många förknippad med kamp och smärta, men som leder till liv. Som leder till hopp, glädje. Som leder till försoning med livet och dess villkor.

Tänk in andra, tänk in mig, säger Jesus.

Tänk inte litet. Tänk stort. Det är vår kamp.