

Resa till Kilolo, Tanzania

Svenska kyrkan 
ÅS FÖRSAMLING



Dans och glädje över besöket från Ås i Iduntuma

I början av november kom sexton åsbor hem från en resa till Tanzania och vänförsamlingen i Kilolo. Det var dagar fyllda av starka upplevelser och många möten. Många hälsningar skickades med från Pastor Yona och församlingsborna i Kilolo till Ås.

Här har vi samlat några intryck från resan. Fler bilder och berättelser finns på församlingens hemsida:

UR RESE-BLOGGEN

(www.resedagbok.se/kilolo)

"Nu är vi äntligen här! Redan i lördags åkte vi först till Iringa. Där åt vi lunch och möttes av pastor Yona. Så följde den sista etappen av resan på en skumpig och dammig väg upp mot Kilolo.

Där stod församlingsborna beredda, sjungande, klappande. Vi steg ur bussen och vandrade sista biten upp mot kyrkan. Vilken obeskrivlig känsla att äntligen stå där. Vi dansade och grät, kramades, skrattade och sjöng! Så installerade vi oss i våra respektive hem och började prata

med våra vänner. Hittade igen de människor vi breväxlat med, pratade och skrattade. Igår var det söndag. Två gudstjänster. Mycket värme, sång och gemenskap. Otroligt roligt att vara här. På eftermiddagen pratade vi ännu mer, fick guidade rundvandringar i omgiv-

ningarna och lärde oss mycket, mycket. Några av oss var med barnen i söndagsskolan och lärde oss nya sånger och fick leka ringlekar på kyrkbacken. Tyvärr förstod vi inte sångerna och är inte riktigt säkra på vad vi egentligen lekte... Men roligt var det!

Innan middagen sjöng och dansade några av oss med kyrkokören. Nya steg och nya harmonier men tillsammans med goda vänner går allt lätt att lära.

Idag, måndag har vi besökt Kilolo Primary school samt hälsocentralen. Ungdomarna har hjälpt till med färdigställandet

av församlingens datorlokal, en handgriplig erfarenhet i tanzanianskt byggarbete. Några i gruppen har vandrat till en utpost till församlingen som heter Itunduma. Ännu ett varmt välkomnande och en landskamp mellan församlingens lag i fotboll."

Maria Richter

UR DAGBOKEN

Söndag den 27 oktober 2013

Vår första dag i Kilolo. Nattens sömn var god till den felaktigt tidinställda tuppen hävde upp sin hessa stämma klockan fem. Efter en kort slummer, ny väckning klockan sex då kyrkklockan ljud över nejden – dags för morgonbön.

Sångövning på morgonen, eftersom vår grupp skulle sjunga i dagens två gudstjänster. Efter kaffe och mandazi (tanzaniansk munk) började dagens första mässa. Den första mässan genomfördes. Pastor Jona hälsades oss välkomna. Vi presenterade oss, sjöng vår sång, överlämnade presenter och hälsningar från Ås. Det hela tog dryga två timmar.

Frukost stod sedan uppdukad i församlingshuset/prästgården. Allt smakade mycket gott: mandazi, ris, matbanan, stekt/friterad potatis, chaithe och "afrikakaffe".

Dags för mässa nummer två som skulle börja klockan elva, men så blev inte fallet – klockan blev närmare halv tolv innan det

hela började. Under båda mässorna sjöngs även psalmer med för oss kända melodier som tex "O store Gud". Procceduren från förmiddagen med presentation etc upprepades. Vi överraskades dock denna gång av att några av församlingsborna satte på oss färgstarka tygstycken. En stark känsla av värme och samhörighet uppstod. Olofs predikan handlade om glömska och vikten av att inte glömma Gud. En annan både komisk och stark upplevelse var kollekten. Någon skänkte en levande höna i kol-

lekt – man ger av det man har. Sedan förrättades auktion på hönan och annan "natura"-kollekt, som böner och ägg. Dagen förflöt med söndagsskola för barnen, samtal, sång med barnen och lekar tills mörkret snabbt sänkte sig i 18-tiden. Middag åt vi tillsammans i församlingsgården. Summering av en händelserik och glädjefyllt dag innan aftenbön. Innan läggdags tandborstning i en becksvalt natt och en gnistrande stjärnhimmel.

Ingrid Torstensson



Ingrid samtalar med personalen på hälsocentralen. Tio procent av befolkningen har HIV, berättar läkaren