

KYRKTUPPEN

ÅRG: 15 NR 3-2014

Konfirmationsgrupper, syjunta,
kafékvällar, eftermiddagsträffar...

Det här händer i höst
– välkommen till alla aktiviteter!



Rickard, Silas och Vanna:
Här bor vi allra bäst

Svenska kyrkan 

MULLSJÖ-SANDHEMS
FÖRSAMLING

EN TID AV LÖFTEN

Nu är löftenas tid. Den ena valdebatten avlöser den andra, och varje partiledare ges möjlighet att framföra sitt budskap. Vart fjärde år infaller val i Sverige till samhällets olika nivåer, och vi får vara med och påverka vilket politiskt parti vi vill ska styra vårt land.

Vad är det då som debatteras? Jo, skola, vård och omsorg tycks vara viktigt för alla partier, men sedan går åsikterna isär om hur dessa områden ska utformas och bedrivas.

- Vilken förmån att jag får leva i ett land där mina skattepengar inte går till krig, utan till sådant som berikar och ger människor en dräglig tillvaro.

Det var i de medeltida klostren det började. Där undervisades och botades utifrån de kunskaper som fanns. Undervisningen var utifrån bibeln; om Jesus, och vård och omsorg har sin grund i bibeln. Jesus kallades rabbi av sina lärjungar, vilket betyder lärare, och i ordet lärjunge ligger ju att lära av sin Mästare och Herre.

I 1686-års kyrkolag, som vår kyrka följde, var undervisningsplikt inskriven. Prästen och klockaren hade ansvar för undervisningen, vilken utgick från Luthers lilla katekes med trons huvudstycken: tio Guds bud, trons artiklar, Herrens bön, dopets och altarets sakrament. Vid höstens husförhör fick var och en visa sina kunskaper i såväl trons grunder som läskunnighet.

På tal om husförhör finns den traditionen kvar i Bjurbäck. Numera har förhöret ersatts av samtal utifrån ett tema, och det är ett tillfälle att träffa sina grannar, det vill säga de som hör till samma rote.

Det var inte förrän 1842 som en lag togs om införandet av allmän folkskola i Sverige, och ansvaret övergick till samhället.

Även hälsovård och omsorg har sin upprinnelse i klostren. Där tog man hand om sjuka och hemlösa, resande och föräldralösa. I klosterträdgårdarna odlades läkeörter, medicinalväxter. Tidigare kallades sjukhus för lasarett, vilket

kommer från det hebreiska namnet Lasarus, som betyder Gud hjälper. Berättelsen finner Du i Lukasevangeliet, kapitel 16. Konstateras kan att väldigt mycket i vår kultur och vårt samhälle har bibliskt och kyrkligt ursprung.

Till er som är politiker vill jag säga: jag avundas er inte. Ni har en svår uppgift, näst intill omöjlig; att göra verklighet av era löften. Men jag litar på att ni, med Guds hjälp, gör så gott det går för att alla människor i vårt samhälle ska få ett värdigt liv.

En del av löftena kommer att svikas, därför att det finns bara en som är fullkomlig, och om honom handlar hela bibeln och många psalmer, exempelvis 103:2;

*Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han, som kom i Herrens namn.*

Lewi Pethrus skrev följande rader för nästan på året 100 år sedan, 1913.

*Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat allt, vad han lovat har.
Himmel och jord må brinna,
höjder och berg försvinna,
men den som tror skall finna,
löftena de stå kvar.*

Jag önskar att vårt samhälle kommer att bygga vidare på den kristna grund som det faktiskt står på, även om det inte sägs så ofta: alla människors lika värde, oavsett vad vi kan prestera.



Hälsningar från

*Elisabeth Falk Nilsson
Kyrkoherde i
Mullsjö-Sandhems församling
elisabeth.falk-nilsson@svenskakyrkan.se*

KYRKTUPPEN NR 3-2014

Ansvarig utgivare:
Elisabeth Falk Nilsson

Redaktionskommitté:
Helvi Dahlén, Fredrik Rydholm, Bengt Sköldh, Sune Svensson och Inger Ridström.

Grafisk form: Peter Jobäcker

Omslagsbilder: Ane Holsaae, Elisabeth Falk Nilsson, Maria Karlsson

SVENSKA KYRKAN

Mullsjö-Sandhems församling
Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö
Telefon: 0392-122 00

Fax: 0392-109 21

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 10-12, 13-15 och onsdag 13-15

E-post: mullsjö-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem

Tryck: RN-Offset AB, Habo

Om du bor i Mullsjö kommun och inte får Kyrktuppen i brevlådan, ring utdelaren Svensk Direktreklam tel. 036-18 76 10 eller e-post: sdr611@sdr.se

BEGRAVNINGSOMBUD

Varje kommun är skyldig att ha ett begravningsombud, som granskar begravningsverksamheten åt dem som inte tillhör Svenska kyrkan. I Mullsjö kommun är det Ingemar Eriksson som finns på telefon 0392-210 39.

Vanna och Rickard:

Gemenskapen, tåget och naturen får oss att stanna här!

Text: Rebecka Zacho. Foto: på familjen: Ane Holsaæ. Övriga foton: Rebecka Zacho



Rickard, Silas och Vanna kan inte tänka sitt något bättre ställe än Sandhem att bo på.

Namn: Vanna, Rickard & Silas

Bott i kommunen sedan:

Oktober 2013

Det bästa med att bo just här: Närheten till ingenting! Vi älskar den vackra naturen som är blandad med sina åkrar, skogar och sjöar. Att tåget stannar i byn.

Vanna Envall, Rickard Andersson



Också lilla Silas gillar att jobba med jorden.

och deras son Silas bor sedan ett år tillbaka i Sandhem och stormtrivs. Rickard är från Vilhelmina i Norrland och Vanna har bott 10 år i Köpenhamn. Så hur hamnade de egentligen här och vad är det som gör att de bestämt sig för att stanna?

– Rickard fick ett jobberbjudande som ljudtekniker på Kulturhuset Spira i Jönköping. Att det sedan blev Sandhem berodde på det vackra huset som vi hyr! Däremot hade det inte varit lika självklart om tåget inte stannat i byn förklarar de. Fantastisk utveckling att få tillbaka tåget, efter så många år utan tycker Rickard. I motsats till vad alla rapporter säger om att folk lämnar landsbygden för storstäderna, tycker paret att utvecklingen tycks gå framåt här ute. Inte bara det att tåget börjat stanna igen utan också att människorna här har en ljus syn på framtiden.

Odlar tillsammans

– Det vi tycker är fint är människors engagemang för natur och miljö. Det

finns en medvetenhet kring ekologisk mat och odling och folk är intresserade av bra mat!

Själv bakar Vanna ekologiskt surdegsbröd, bland annat till Kafé Sigfrid. Hon är mycket noga vid val av mjölet som ska vara av hög kvalitet utan tillsatser eller har transporterats längre än nödvändigt. Förhoppningen är att starta en mindre bageriverksamhet i Sandhem.

Paret odlar en del av sin egen mat på en "tillsammansodling" utanför Sandhem.

– Det är roligt att odla tillsammans. Man hjälps åt både med kunskap och arbete och allt blir förstås mycket roligare tillsammans med andra! Samhället är i mångt och mycket så individualiserat. Vi borde bli bättre på att dela på saker som t ex verktyg, snöslunga, studs matta. Låt oss hjälpa varandra och träffas mer i verkligheten, allt blir roligare när man är fler som gör saker tillsammans!

Ni trivs alltså så bra att ni har tänkt stanna kvar?

– Absolut. Vi vill gärna köpa något eget och letar efter drömhuset. Här finns många äldre hus med mycket charm. Dessutom god gemenskap, bra kommunikation och vacker natur – det är klart vi vill stanna!



Vanna och Rickard engagerar sig i naturen och miljön och odlar tillsammans med andra sandhemsbor.



50-talsmacken en oas på 26:an

Kändisar på väggen och bilen på taket

Text och foto: Bengt Sköldh

Atmosfären är 1950-tal. Och väggklockan tickar bakåt. Mycket vatten har runnit under broarna sedan GULF-macken norr om Mullsjö såg dagens ljus 1956. Ägarna sedan 1989, Håkan och Maria Swahn, har med framgång bevarat konceptet och behållit den gamla inredningen och mackor till kaffet i macken som blivit ett riktmärke för många bilister.

En sådan här unik oas borde förstås k-märkas. Istället är de ständigt påpassade av myndigheter. Sedan flera år är bensinförsäljningen separerad till en automatiserad St1-mack, för övrigt den första i Sverige. I tvätthallen och smörgrosen

råder sedan länge tystnad. Mackens hjärta är caféet. I skrivande stund öppen efter ett längre vinteruppehåll.

Det finns hur mycket som helst att berätta från det att Åke Isacson, en av två bröder, byggde macken på familjens ägor, som sträckte sig från

höjderna ner mot stora vägen och på andra sidan landsvägen till sjön Stråken.

Tradarmackor

Åke hade massor av "hyss" för sig. Gick gärna i svart väst med sheriffmärke och körde stora amerikanska bilar.

Livdryckerna var kaffe och läskedrycken CAR. De stora mackorna med ägg och sill, leverpastej och gurka och annat godis på halva brödkakor och som slukades av hungriga yrkeschaufförer, andra bilburna och stamgäster, breddes av mamma Elsa. "Mitt på gränsen Du tankar diligensen" var Åkes motto i lokalpressen, för bara något hundra meter norr om macken sträcker sig sockengränsen mellan Mullsjö och Sandhem.

Längst fram på kortväggen i cafélokalen satt en liten högtalare där Åke klistrat fast en dymotape med texten "Let the little canarybird sing". Äkta Mack-Åkehumor! I den trånga och mysiga lokalen fanns förstås också en jukebox. Det ovanliga var blandningen av Elvis och låtar som Cacka Israelssons Gamle Svarten och Maranatastorheterna Arne Imsen, Donald Bergagård och Målle Lindberg.

Åkes bror Karl-Erik, kort och gott "Kele", var också en mästare på practical jokes. Under många år drev han tillsammans med en kompanjon persienffirma i Mullsjö. Kele som var



Håkan och Maria Swahn tog över macken 1989 och har bevarat den gamla inredningen och atmosfären från -50-talet.



Välkommen tillbaka till -50-talet! Att kliva in på Håkan och Marias mack är att göra en riktig tidsresa.

allergisk mot motion drev gärna med motionsnissarna när han startade klubben "Rör på Dig". Namnet till trots inte var det inte vad man trodde att det handlade om; utan en kapad rörbit av aluminium fäst med dubbelhäftande tape längst ner på byxbenet. Lite kortare rör för juniorer.

Kele brukade också ladda upp inför Vasaloppet med att bärga i sig Ekströms blåbärsoppa i TV-fåtöljen.

- Se här! En ledtråd, sa´ Kele och höll upp en tunn sytråd.

Håkan värdig efterträdare

Håkan har även han haft en del "hyss" och udda saker för sig. Han var bland annat den första hockeymålvakten i Sverige att använda ansiktsmask efter kanadensisk förebild. Håkan gjorde själv masken i gipsform och fick den godkänd av Svenska Ishockeyförbundet.

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 6



Grannen och stamkunden Gunnar Bergström och Håkan läser och löser både lokala och världsproblem med vy mot vägen.

KÄNDISAR PÅ VÄGGEN OCH BILEN PÅ TAKET



Trabanten på cafétaket har blivit ett riktmärke för många som kör Inlandsvägen Syd, riksväg 26 mellan Halmstad och Mora.

Han körde också banracetävlingar på 60-talet med en Volvo Amazon, som han själv modifierat och trimmat.

Samlarintresset är gammalt. En del pryder väggarna på Serviceställets café. Här finns gamla tunga reklamskyltar, nummerplåtar och annat smått och gott. Och bli inte förvånad när du bläddrar i högen av motortidningar om årgången är 1967...

Kerstin Dellert först på väggen

Kändisväggen i caféet växte fram sedan Håkan övertog macken 1989. Först att skriva sin autograf 26 juli 1992 var Kerstin Dellert. Sedan har det fyllt på med bland annat TV-sportens Bosse Hansson, TV-producenten Sven Vrang, trubaduren Evert Ljusberg och politikern Björn von Sydow. Tyvärr har Annifrid Lyngstad, Målle



GULF-macken öppnar 1956. Ägaren Åke Isacson tankar egen bil.

Lindberg och en del andra missat att sätta sina avtryck på väggen.

Maria är från Ungern och det har under åren blivit många resor till släkten. På vägen dit och hem hittar Maria och Håkan alltid något att ta med hem till caféet. Den uppmärksammade bilen på taket är kulturförklarade östtyska folkbilen Trabant.

Fortfarande löser man många både lokala och världsproblem på trädgårdsstolarna med vy ut mot stora vägen där diskussionerna ibland avstannar när ljudet från lastbilstågen blir alltför intensivt. Men stamkunderna trivs, några var med redan från starten.

Men hur länge till får vi ha kvar stället som blivit ett uppmärksammat och uppskattat minnesmärke över en svunnen tid?



Klockan går baklänges och väggen är full med namnteckningar av kända personer, som gästade macken.

SNABBA FAKTA

Namn: Per-Håkan Swahn, 69 år, född och uppvuxen i Karlstad. Pappan civilanställd militär, mamman hemmafru/affärsanställd. En halvsystem.

Efter yrkesskola anställning som bilmekaniker. Efter flytt till Göteborg arbete på Volvo Torslandafabriken. Sedan många år egen företagare.

Familj: Måkan Maria Valeria, 62 år, född i Ungern. I Sverige sedan 1972.

Bor i terrassvilla i anslutning till Servicestället.



Naturligtvis finns det ett stambord på det gamla servicestället utmed riksväg 26.

Välkommen till Mullsjö-Sandhems församling i höst!

Barn, ungdom eller vuxen? Det finns ett stort, varierat och spännande utbud av aktiviteter under hösten, förutom de sedvanliga gudstjänsterna.

Våra ungdomar är välkomna att delta i de olika ungdomsverksamheterna, konfirmandegrupperna startar oktober och december och kanske vill någon bli "konfaledare". Då är det dags att höra av sig!

För dig med småbarn - församlingen är ansvarig för en av de mest attraktiva förskolorna i kommunen.

Församlingens duktiga körer vill gärna ha flera medlemmar. Det ger glädje både åt dig själv och andra!

Ledig på dagtid? Då kan du gå på trivsamma eftermiddagsträffar med lättsam underhållning och kaffe.

Under höstkvällarna erbjuder kyrkan också ett antal intressanta föredrag och så är det premiär för Vandra vägen, en ny mötesplats för dig med funderingar om tro.

I det här extra stora numret av Kyrktuppen kan du läsa om allt detta under vinjetten Det här händer i höst.

Vi vill också presentera personalen, som är ansvariga för att allting ska fungera i församlingen. Vill du kontakta dem i något ärende, så får du här information om hur du når dem.

Kyrkans förskola en av kommunens mest populära

Kyrkvillans förskola har kristen profil, verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan och har samma avgifter som Mullsjö kommuns övriga förskolor. På församlingens hemsida, www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem kan du läsa mer om vår förskola.

Förskolan har två avdelningar, Gunghästen och Käpphästen, med plats för fyrtio barn mellan ett och fem år.

Vi har stora, ljusa rum och ligger centralt i Mullsjö, strax intill Kyrkans Hus. Maten som serveras tillagas av vår husmor i förskolans eget kök.

Kontakt

Välkomna att besöka oss på Kyrkvägen 7 i Mullsjö, eller ring för mer information:

- Avdelning Gunghästen (1-3 år)
tel. 0392-130 38
- Avdelning Käpphästen (3-5 år)
tel. 0392-130 33

OBS! Ta kontakt med Anette Helgesson på Mullsjö kommun om du vill anmäla ditt barn till Kyrkvillans förskola. Hennes telefonnummer är 0392-141 98.



Kontaktperson

Johanna Bard

Förskolechef

Telefon: 0392-130 34

johanna.bard@svenskakyrkan.se



Det här händer i höst

Konfirmationen ger många ungdomar en tryggare och bättre självbild

Vad gör dig glad?

Det låter kanske som en fråga som är lätt att besvara. Men vad är det egentligen som får dig att vilja gå upp om morgnarna? Som får det att spritta till i kroppen? Vad gör dig glad på djupet utan en massa beska och konstiga eftersmaker? Vad gör dig arg? Vad gör dig ledsen?

Det är här vi börjar vårt konfirmandarbete i församlingen eller med andra ord, vem är du?

De flesta människor jag känner, tvekar ibland i sina svar. Och ställer man dessutom frågor som vad gör dig rädd, eller vad är du beredd att dö för? Ja då inser de flesta att det här inte är frågor som man besvarar genom en knapptryckning i en enkät.

När vi jobbar med frågan vem du är så kommer snabbt nästa fråga, nämligen vem är Gud? Eller kanske snarare - vem är din Gud? Eftersom många svenskar faktiskt säger att de inte tror eller att de inte är religiösa, så måste man börja i en annan ända, nämligen att försöka förstå vad som är mina drivkrafter i livet. Många upptäcker snabbt när de granskar sig själva att det inte alls är de krafter som de vill ska påverka livet som till slut bestämmer hur de lever, och att de har en ganska destruktiv religiös drivkraft i sitt liv, eller som någon sa.

“Vi spenderar pengar som vi inte har, för att köpa saker vi inte behöver, för att imponera på människor vi inte vill umgås med”...

Så vem är egentligen din Gud? Och vem är den Gud som avslöjar sig i kyrkan i dopet och i nattvarden...

I konfirmandarbete försöker vi skapa utrymme just runt nattvarden och bönen för att konfirmanden själv ska kunna skaffa sig en egen erfarenhet av mötet med Jesus.

När människor möter kyrkan så är det mycket som känns konstigt och ovant - hur man hittar psalmer i psalmboken är inte självklart för den som tror att en siffra är en sidhänvisning. Mycket tid ägnas också åt att bekanta sig med kyrkan, med bibeln och alla kyrkliga sammanhang.

Många unga som konfirmerar sig ger uttryck för att de har fått ett bättre självförtroende och en tryggare självkänsla efter sin konfirmationstid.

Text: Maria Karlsson

Snabba fakta om konfirmationen i vår församling.

Konfarbetet är ett prioriterat uppdrag från våra förtroendevalda och kyrkans ledning.

Vi erbjuder två alternativ:

1. “Vanlig” veckoläsning som börjar i oktober och slutar i maj med två läger. Konfirmation i maj i Nykyrka.
2. Sommarläsning som börjar i december med en läsning i månaden och intensivläsning i juni, ett längre läger och konfirmation i slutet av juni i Sandhems kyrka. Sommarläsningen är särskilt lämplig för dig som tränar mycket eller tycker att skolan tar mycket tid. Eftersom du får din läsning mer komprimerad och förlagd till helg och lov.

I år konfirmerades 26 ungdomar i församlingen.

Konfirmation kan också ske senare i livet, kontakta oss för en egen lösning!

Träffas och trivs i ungdomsgruppen!



Wilma, Emilie, Amelie och Hanna väntar på att få klättra upp i höghöjdsbanan.

Ungdomsgruppen träffas onsdagar kl. 18.00–21.00 i Kyrkans Hus i Mullsjö och vänder sig från årskurs 8 och uppåt.

Så här beskriver Elin Knutsson träffarna: “Lättsamt sätt att umgås – vi spelar spel, leker, bakar, ser på film och annat. Sista onsdagen varje månad gör vi något extra – t ex går höghöjdsbana eller spelar re-ball. Det blir en härlig gemenskap och det är väldigt blandat vad gäller åldrar även om de flesta går i 8:an eller 9:an.”

Fyra ungdomar som varit konfaledare:

Vi har utvecklats och vuxit under året

Varför konfaledare?

Konfaledarsnack med Carro, Camilla, Emilie, Amelie, Hanna och Linnea.

Ni har ju varit ledare under året, vad har varit det bästa?

Caroline: Jag har lärt mig mer om mig själv men även om kyrkan förstås. Jag har fått utveckla mina ledaregenskaper. Men ibland har mitt tålamod blivit hårt provat! Jag har lärt mig att konfirmander gillar att busa!

Camilla: Ja, verkligen... Jag har varit med på flera läger – men det är kul!

Vad är svårt med att vara ledare?

Camilla: Att få konfirmander att förstå hur fina och värdefulla de är. Att få dem att våga ta sin längtan efter en djupare mening på allvar. De flesta har ju faktiskt funderingar om varför vi lever och så där.

Carro: Sen är det svårt att hantera när attityden mellan ungdomarna blir för hård. Hur går man till väga då liksom. Jag är ju själv bara något år äldre, kanske inte alltid så lätt att få dem att lyssna. Då är det bra att ha Torbjörn (Andersson, komminister) eller Maria (Karlsson, församlingspedagog) till hands!

Vad vill du säga till nästa års ledare?

Carro: Var inte rädd för att pröva på ett ledarår! Det är kul! Man växer med sin uppgift.

Camilla: Ja, och man lär känna massa nya människor och får vara med om många roliga saker!

Nu till er som vill bli ledare i höst. Varför vill ni bli ledare?

Amelie: Det har varit kul att vara här som konfirmand. Jag vill lära känna kyrkan mer.

Hanna: För att träffa nya människor och få nya vänner!

Linnea: Håller med!

Emilie: Kyrkan och inte minst Kyrkans Hus har blivit som ett andra hem för mig. Jag gillar att vara här. Det kändes väldigt tomt efter konfirmationen. Vad gör man nu liksom? Då känns det som en naturlig fortsättning att vara ledare.

Vad förväntar du dig av nästa år som ledare?

Hanna: Att vi får vara en del av planeringen i konfirmandarbetet. Det ska bli kul att känna att man har en tydlig och viktig uppgift!

Amelie: Man har ju sett upp lite till årets konfirmandledare, de har blivit förebilder för mig! Klart man vill vara med i det sammanhanget!

Linnea: Ska bli spännande med ledarutbildningen också!

Emilie: Jag vet inte vad jag förväntar mig egentligen, bara att jag vill fortsätta att vara här.

Vad tycker ni om onsdagsmässan?

Hanna: Väldigt bra! Jag känner mig bekväm med formen. Jag tycker det känns svårare att ta till sig en "vanlig gudstjänst" i kyrkan.

Emilie: Ja, det blir mer intimt när det är i kapellet.

Amelie: Och en speciell gemenskap i kapellet i Kyrkans Hus. Det är alltid mycket ungdomar!

Och gott att få sjunga mycket!

Linnea: Ja och samtidigt mysigt att det även är äldre som kommer dit! Skön mix!

Vill du bli konfaledare?

När du har konfirmerat dig har du möjlighet att bli konfaledare. Då får du hjälpa till med konfirmandarbetet i församlingen. Under september månad har vi utbildning och läger för ledarna. Intresserad?

Skicka ett mail till: maria.karlsson@svenskakyrkan.se



Emilie Morén, Hanna Karlsson, Linnea Nalbin, Amelie Knutsson

Kontaktpersoner

Maria Karlsson

Församlingspedagog

Telefon: 0392-130 06

maria.karlsson@svenskakyrkan.se



Torbjörn Andersson

Komminister

Telefon: 0392-130 04

torbjorn.a.andersson@svenskakyrkan.se



Det här händer i höst

Bli en förebild för dina barn



Kafékväll med Torgny Wirén, författare och skolpräst, "Barn går inte i repris". Det blir en temakväll om föräldraskap och om att vara en förebild mer än en uppfostrare. Kvällen arrangeras tillsammans med Kyrkvillans förskola.

Onsdagen den 10 september i Kyrkans Hus i Mullsjö kl. 18.30.

Tror du på det övernaturliga?

Temakvällar med rubriken "Det okända" blir det den 8 oktober och den 12 november. Under två kvällar samtalar vi om det okändas värld. Själavandring? Andemedier? Kan vi få kontakt med de döda? Finns spöken? Änglar? Vi delar varandras erfarenheter och funderingar i ett öppet samtal.

Onsdagen den 8 oktober kl. 18.30 och onsdagen den 12 november kl. 18.30 i Kyrkans Hus i Mullsjö.

Sorg och saknad

Kafékväll inför Allhelgonahelgen. Samtal om sorg, saknad och det kristna hoppet.

Onsdagen den 29 oktober Kyrkans Hus i Mullsjö kl. 18.30.

Rysk afton med mat och musik

Konsert- och insamlingskväll med Anders Hartelius som spelar flygel och bjuder på musik av ryska kompositörer. Den här kvällen är också församlingens höstfest med fokus på det internationella arbetet. God mat är ett givet inslag – kanske med inspiration från Ryssland! Inträde.

Tisdagen den 28 oktober i Kyrkans Hus i Mullsjö kl. 18.30.

Samtal och frågor med katastrofexpert

Temakväll med Patrick Fox, katastrofexpert och vatten- och sanitetsrådgivare på Röda korset. Det blir föredrag, samtal och frågestund. Internationella gruppen i Mullsjö i samarbete med Internationella gruppen i Habo arrangerar.

Tisdagen den 30 september i Kyrkans Hus i Mullsjö kl. 19.00.



Populära Kafé Sigfrid

är öppet måndagar - fredagar kl. 9-12

"Tjuvstart" på kanelbullens dag fredagen den 3 oktober

Tacksägelsedagen firar vi med fruktpaj hela veckan, 13-17 oktober

Torsdagen den 16 oktober är det **Fair-trade-fika**

Fredagen den 24 oktober firar vi **FN-dagen**

Fredagen den 7 november firar vi **Fars Dag**

Stickkafé tisdagar kl. 10.

Kontaktpersoner

Sven-Evan Svanberg

Komminister

Telefon: 0392-130 05

sven-ewan.svanberg@svenskakyrkan.se



Torbjörn Andersson

Komminister

Telefon: 0392-130 04

torbjorn.a.andersson@svenskakyrkan.se



Ledig på dagtid?

Välkommen på underhållning och kaffe!

Öppen Gemenskap kallas de träffar som anordnas för daglediga. Ett lättsamt, varierat program, kaffe och bröd är det som bjuds.

Öppen Gemenskap hösten 2014 varannan onsdag kl. 14.30 i Kyrkans Hus i Mullsjö

10 september: På upptäcksfärd i sångens värld. Iréne och Robert Johansson berättar och sjunger till gitarr.

24 september: Blandad kompott av mer eller mindre kända

Premiär för Vandra Vägen - mötesplats för funderingar om tro

Under hösten börjar en ny serie träffar med namnet Vandra Vägen.

De här träffarna är avsedda för såväl sökare som de som redan gått en bit på trons väg.

För den som är ny i den kristna tron ger Vandra Vägen en inblick i den kristna trons grunder och för den som gått en bit kan denna "väg" vara ett sätt att förnya sin tro.

Under Vandra Vägen-träffarna ges ordentligt med utrymme för såväl deltagarnas egna funderingar och erfarenheter som möjligheter att få möta trons värld och kyrkans livs erfarenheter.

Gruppdynamiken är viktig och tanken är att deltagarnas tankar och erfarenheter ska få stor plats.

Exempel på ämnen vi tar upp vid träffarna är:

Vad är lycka och vilken är meningen med livet? Vem är jag? Vem är Gud? Gud och Jesus. Vad händer efter döden? Den helige Ande. Kyrkan.

Samlingarna äger rum varannan vecka under två terminer med undantag för jultiden då det blir ett lite längre uppehåll. Anmälan är inte nödvändig och det är fritt att dyka upp på träffarna när de annonseras. Men för planeringens skull ser vi ändå positivt på att du anmäler dig i förväg om du är intresserad av att delta.

Start onsdagen den 3 september kl. 18.30 i Kyrkans Hus i Mullsjö.

Välkommen med!

Sven-Evan Svanberg

låtar. PRO-kören i Bankeryd och SPF-kören i Mullsjö, som leds av Ivon Darmark.

8 oktober: "Att växa upp på Frälsningsarméns barnhem i Göteborg under 1930-40-talet". Nils Zandher berättar.

22 oktober: "Kusinerna från Hjo". Sång och musik med Eskil Andersson och Bengt Fogelström.

5 november: "Min resa till Svalbard". Prästen Bengt-Åke Ögren berättar och visar bilder.

19 november: Sång, musik och berättelser däromkring. Ronny Edblom sjunger och Anders Andersson spelar flygel.

3 december: Sång och musik i adventstid med Maria Karlsson och Dmytro Bondarenko.

Öppen Gemenskap hösten 2014 varannan torsdag kl. 14.30 i Sandhems Församlingshem

4 september: "Kusinerna från Hjo". Sång och musik med Eskil Andersson och Bengt Fogelström.

18 september: "Att växa upp på Frälsningsarméns barnhem i Göteborg under 1930-40-talet". Nils Zandher berättar.

2 oktober: "Min resa till Svalbard". Prästen Bengt-Åke Ögren berättar och visar bilder.

16 oktober: Sång, musik och berättelser däromkring. Ronny Edblom sjunger och Anders Andersson spelar flygel.

30 oktober: Blandad kompott av mer eller mindre kända låtar. PRO-kören i Bankeryd och SPF-kören i Mullsjö, som leds av Ivon Darmark.

13 november: På upptäcksfärd i sångens värld. Iréne och Robert Johansson berättar och sjunger till gitarr.

27 november: Sång och musik i adventstid med Maria Karlsson och Dmytro Bondarenko.

Välkomna! Med reservation för eventuella ändringar.

Mullsjö-Sandhems församling i samarbete med SENSUS

Kom med i syföreningarna!

I Mullsjö-Sandhems församling finns två aktiva syföreningar.

Välkommen att delta i dem!

Samlingarna är på torsdagar kl. 14.30 följande datum:

I Bjurbäcks skola: 11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december

I Sandhems Församlingshem samlas syföreningen: 28 augusti, 25 september, 23 oktober

Syföreningsauktion tisdagen den 18 november kl. 18 i Sandhems Församlingshem.

Det här händer i höst

Kom med och sjung i våra körer!



- Nu börjar snart höstterminen för **Nykyrke församlingskör!** På bilden syns att vi inte är alltför många, särskilt den manliga delen av vår kommun lyser med sin frånvaro. Det kan aldrig bli riktigt bra om det inte finns harmoniserande stämmor i en kör. Så ta dig en funderare, man eller kvinna – kan det ge dig något, detta att sjunga i kör? Vi kan lova att det finns mycket glädje och "nytta" med att sjunga i kör!
- Musiken och sången har en konstaterad läkande effekt. Den kanske inte fås på recept men bli din egen doktor och bestäm dig för att pröva. Nästan alla kan sjunga och i kören behöver du inte bli solist (om du inte är rätt så duktig och gärna vill).
- Under ett par timmar på torsdagskvällar delar vi en kravlös gemenskap. Vänner av olika slag, med olika erfarenhet i bagaget kommer tillsammans, släpper loss sina stämband och brister ut i sång. En erfaren körledare, Dmytro Bondarenko, kanske kommer att locka fram en tidigare okänd förmåga hos dig. Vid några tillfällen under året gör vi utflykter till de större musikaliska arenorna för att lyssna på ännu större musikaliska sammanhang. (Vara konserthus, Spira i Jönköping till exempel).
- Körsången ger dig också en ingång till en kulturskatt av stora mått. Här träffar vi på de riktigt stora mästarna som Händel, Hayden och Mozart från gångna århundraden men också de mer nutida som har ett annorlunda tonspråk.

Välkommen till Kyrkans Hus i Mullsjö den 4 september kl. 19.00 eller någon de kommande torsdagarna under hösten. Är du tveksam eller har frågor får du gärna höra av dig till någon av körmedlemmarna t ex Karin Wickert, tel. 0392-105 29 eller Sture Paulsson, tel. 0392-317 47.

Sandhem Gospel är en kör som fokuserar på gospelmusiken, som är glad och svängig med enkla texter som upprepas. Varje höst träffas vi på en gospeldag med stiftets körer och får ny inspiration. På våren brukar vi ordna en konsert med ett band och gärna någon gosspeledare.

Kören träffas torsdagar kl. 18.30-20.00 i Sandhems Församlingshem



Startdatum för Sandhem Gospel torsdagen den 28 augusti

Körledare/Kontaktperson: Anna Lena Gustafsson
tel. 0392-13036



Sandhems kyrkokör är en trogen och trevlig skara sångare, som har som huvuduppgift att sjunga på gudstjänster i Sandhems kyrka.

Startdatum för kören är onsdagen den 27 augusti kl 18.45 i Sandhems församlingshem.

Därefter träffas kören varje onsdag under hösten med vissa undantag.

Körledare/Kontaktperson: Lars Lundwall

Lär dig sjunga eller spela!

Undervisning i sång, orgel och eventuellt piano finns möjlighet att få - i mån av tid.

Ett bra sätt för dig som sjunger i kör och vill vårda rösten lite extra, eller bli säkrare och våga sjunga ut mer.

Om du vill dela med dig av din sånggåva till fler i församlingen

Kontakta Anna Lena Gustafsson, tel. 0392-13036 eller Dmytro Bondarenko, tel. 0392-130 16 om du är intresserad.



Tre körer tillsammans i nyskriven julkantat!

Under hösten kommer alla tre köerna att studera in Julkantaten: "Du ljus, du stjärna" av Hans Kennemark och Alf Hambe. Det blir tre kördagar i Sandhems församlingshem.

Lördag den 20 september kl. 9.00-13.00

Lördag den 18 oktober kl. 9.30-16.00

Lördag den 6 december kl. 9.30-16.00

Det blir också tillfällen att öva under Sandhems kyrkokörs övningar på onsdagskvällarna.

Julkantaten kommer att framföras söndagen den 21 december kl. 18.00 i Sandhems kyrka.

Om du är intresserad av att vara med och sjunga så ta kontakt med någon av körledarna.

Musik i höst

Lördag 6 sept. kl. 18.00 Musikgudstjänst i Sandhems kyrka med folkmusikgruppen: "Bark"

Olof Kennemark, John Strandberg-Samuelsson, Gustav Ro, Oskar Lindström

Fika serveras i samband med musikgudstjänsten

Tisdag 28 okt. kl. 18.30 Höstfest i Kyrkans Hus i Mullsjö med rysk musik på flygel spelat av Anders Hartelius

Internationella gruppen serverar mat. Inträde.

Barn och ungdomskörer

- vill vi gärna ha igång, men just nu finns det inga aktiva sådana grupper.

Meddela gärna någon av körledarna Anna Lena Gustafsson, tel. 0392-13036 eller Dmytro Bondarenko, tel. 0392-130 16 om intresse finns.

Kontaktpersoner

Anna Lena Gustafsson

Kantor

Telefon: 0392-130 36

anna.lena.gustafsson@svenskakyrkan.se



Lars Lundwall

Körledare/kantor

Telefon: 0392-319 95

lars@musikfabrik.se



Dmytro Bondarenko

Kantor

Telefon: 0392-130 16

dmytro.bondarenko@svenskakyrkan.se



Vi ser till att församlingens lokaler och kyrkogårdar är snygga och fina!

I Mullsjö-Sandhems församling finns tre församlingshem, Kyrkans Hus i Mullsjö, Sandhems Församlingshem och Kyrkskolan i Mullsjö. Den praktiska skötseln av dem utförs av husmor Birgit Andersson och lokalvårdare Rebecka Zacho. Birgit är också delaktig i kafé Sigfrid och Rebecka i arbetet med Kyrktuppen.



Birgit Andersson
Husmor
Direktnr: 0392-130 37
birgit.andersson@svenskakyrkan.se



Rebecka Zacho
Lokalvårdare
Direktnr: 0392-130 18
rebecka.zacho@svenskakyrkan.se

Att arbeta som vaktmästare i Mullsjö-Sandhems församling innebär många olika sysslor. Till största delen är det omsorgen och skötseln av kyrkogårdarna. Den dagliga skötseln är viktig liksom diverse förnyelse och reparationer. I våras till exempel förnyades perennplanteringen i förgården till Skogskyrkogården i Mullsjö och staketet byttes ut.



Olof Gustavsson
Kyrkovaktmästare
Direktnr: 0392-312 07
olof.gustavsson@svenskakyrkan.se



Fredrik Rydholm
Kyrkovaktmästare
Direktnr: 0392-130 57
fredrik.rydholm@svenskakyrkan.se



Nils Jonsson
Säsongsanställd kyrkovaktmästare



Gunilla Blixth
Säsongsanställd kyrkovaktmästare



Ove Algotsson
Kyrkovaktmästare
Direktnr: 0515-76 05 08
ove.b.algotsson@svenskakyrkan.se



Arne har ärvt lite av sin pappas trädgårdsintresse men han odlar sina dahlior i pallkragar i stället för rabatter. När jag lärt mig lägga duk under så att jag slipper ogräs blir det perfekt, säger han.

Arne kom hem till byn igen!

Text: Inger Ridström. Foto: Inger Ridström och privata

Nu är trädgårdsmästarsonen tillbaka i sitt barndomshem i Sandhem.

Arne Lifmark är mannen som lämnade byn som tonåring, gjorde karriär först inom flyget och sen som TV-producent.

– Utan tvivel är jag inte riktigt klok, säger Arne Lifmark med Tage Danielssons ord.

Här är jag vurpen, sa Arne Lifmark till undertecknad en gång när han och jag passerade Tunarps säteri.

Men annars är han född på BB i Jönköping på sommaren 1939. Arnes pappa arrenderade trädgårdsmästeriet på Tunarp. Föräldrarna hade egentligen ingen anknytning till bygden. Pappa var skåning och mamma var småländska.

- Pappa svarade på en annons i tidningen Viola där man sökte en arren-

dator till Tunarps trädgårdsmästeri, berättar Arne.

I början på -40-talet mitt under kriget, köpte föräldrarna Prästbolet i Sandhem av kyrkan. Det var ren åkermark, där det växte havre. Men ett magnifikt läge med strålande utsikt över Sandhemssjön.

- Det är Sandhems vackraste tomt, försäkrar Arne!

Marken visade sig bestå av den finaste sand, så det fanns ingen anledning att bygga trähus här. Han gjöt

cementsten på plats och byggde sitt hus. Här byggde pappan också ett trädgårdsmästeri.

En period hade han också en liten kiosk inne i Sandhem, där Arne redan som barn, började arbeta med att sälja grönsaker och blommor.

- Jag fick som de flesta barn på den tiden hjälpa till. Men jag hade en sagolik uppväxt, betonar Arne.

Från det jag var i 5-6-årsåldern satt

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 16

Lusten att måla kom tillbaka



- Det här är ett beställningsverk, förklarar Arne fast jag egentligen inte gör såna. I ateljén i övervåningen på Arnes barn-
domshem finns allt från senaste produktion till hans första lovande försök i en Hermodskurs.

jag hos Kasper Johansson hela dagar-
na. Kasper var konstnär och träsnid-
dare och höll till i en liten stuga helt
nära familjen Lifmark.

- Det var mitt dagis, minns Arne.
Där satt jag och insöp limlukt och ci-
garetttrök.

Lycklig tid

Tiden i småskolan minns Arne som
lika lycklig som den i barndomshem-
met. Han började i Kyle skola, sen
blev det Rullesås och så skolbuss till
Stora Härstorp.

- Fröknarna var fantastiska och jag
fick mycket stimulans, berömmar
Arne.

Hans teaterintresse hade redan vak-
nat och han skrev en pjäs, som upp-



*Mamma Märta och Arne på trappan
till flygeln på Tunarps säteri där Arne
tillbringade sina första levnadsår.*

fördes i föreningshuset och drog in
pengar så att klassen kunde åka på
skolresa och på så sätt fick se både Vi-
singsö och Liseberg.

Men med realskolan i Falköping
började allvaret för Arne från Sand-
hem. 15 år och 192 centimeter lång!
Det räckte för att han skulle komma
i skottgluggen. Arne är försiktig med
ordet "mobbad"...

- Men både Sandhem och Falkö-
ping blev förhatliga samhällen, minns
Arne.

Avstod flygkarriären

Han drabbades av passion för flyget,
fick nya kompisar genom det intresset
och var med och startade modellflyg-
klubben i Vartofta.

Och nu skulle alla bli ingenjörer, flygingenjör förstås, så det blev flytt till Norrköping för utbildning.

- Vi var åtta ”stöllar”, berättar Arne, som alla hade flyttat hemifrån och blev en kamratgrupp, som fortfarande efter mer än femtio år träffas en gång om året. Från början var det mest fester men med åren sansade vi oss så nu är det ”kulturutflykter”.

Efter ett år som lärare i aerodynamik vid krigsflygskolan i Ljungbyhed kom en dramaturgisk vändpunkt, som Arne uttrycker det.

Teatern lockade! Och sommaren 1961 var han åter hemma i Sandhem. Nu som ingenjör och sergeant. Han fick anställning i affären i Broholm och sålde kaffe och socker.

- Synd att det skulle gå så med Arne, sa mamma Märta grannar medkännande.

Men Arne ville inte vara ingenjör och han ville inte flyga, det fick honom bara att bli illamående. Han blev erbjuden att bli Stig Wennerströms närmaste man i Washington men teaterintresset hade tagit överhand. Efter lite betänketid som lärare blev han antagen som regielev vid Skara skolscen pionjäråret 1962. Han hade hittat rätt!

30 år vid TV

I början på 70-talet anställdes han som TV-producent och regissör vid SVT i Göteborg och där blev han kvar tills han fick erbjudande om avgångsvederlag efter drygt 30 år.

Många produktioner hann det bli i nästan alla genrer utom Tipsextra. Han har jobbat som producent, regissör, inspelningsledare och manusskrivare med bland annat Hem till byn,



I tonåren drabbades Arne av passion för flyget, lärde sig segelflyga, startade modellflygklubb och läste till flygingenjör. På bilden står Arne mot kameran med fallskärm på ryggen.

Vi i 5:an, Poliserna från Strömstad och Hasse Alfredssons julkalender När karusellerna sover.

- Jag var den sista fast anställda regissören vid SVT, berättar Arne. Numera hyr man in människor i stället. Sliter ut dem och slänger ut dem.

Men jag nappade direkt på erbjudandet. Jag var fri! Gick mängder med kurser av ren nyfikenhet, fick arbetslust och återupptäckte målarlusten. En kurs i acrylmålning för Pia Eriksson vid Fridhems folkhögskola, som 70-årspresent från familjen men ett år för tidigt, fick det att lossa på riktigt.

Två gånger har han varit gift. Före detta fruar som han fortfarande umgås med och har fem söner och tio barnbarn med.

- Till jularna har jag tryckt ihop alla och lirkat upp gamla surdeggar, förklarar han.

Projekt på gång

Efter sista skilsmässan återvände Arne hem till byn och sitt gamla barnoms hem.

Det är kärleken till platsen, som gjorde att han återvände förklarar han. Sen kommer folk hit, vänner, barn och barnbarn.

Hemma i Sandhem fullföljer han nu sin pappas idé och jobbar med en huslänga som ska bli uthyrning till sommarboende.

- Riv skiten, sa min pappa, berättar han. Jag gör tvärtom som jag brukar eller också är det av ren projektlust jag gör det.

Han har flera projekt på gång. Han ska bli en bättre sandhemsbo förklarar han. Bland annat ska han uppsöka fotbollsplanen vid lämpligt tillfälle och se Sandhems IF spela match. Han har inte hunnit få så mycket kontakt med sina grannar heller. Han tittar i sin almanacka och konstaterar att han har 25 födelsedagar, som han inte får missa!

Och ja, han är medlem i Svenska kyrkan, som han tycker har resurser som man inte tar tillvara. Att vi blev kristna i Sverige var ett slags tidigt EU-medlemskap funderar han. Det kristna England ville inte göra affärer med ett land som tillbad beläten, enligt Arnes filosofier.



Arne, som sitter längst till vänster, började i Kyle skola i Sandhem för fröken Inga Manders och stortrivdes med tillvaron som skolpojke.

Vi välkomnar våra **NYDÖPTA**

Gustaf Oscar Nicklas Rang
Tilda Nina Elisa Tell
Sophie Margareta Audrey Worrall
Ellie Daisy Bissioni Haines
Karin Birgitta Jonsson
Ebbe Pehr Håkan Gyllensvaan
Kellie Alice Florin
Alvin Alexander Österlund
Joline Sonja Marie Svennevid
Felix Karl Svärd
Ida Margareta Linnea Tredup
Liam Per Leif Bergvall



Alexia Anette Eleonora döptes på pingstdagen i Nykyrka kyrka av Elisabeth Falk Nilsson.

Vi vill tacka alla som var med och gjorde Alexias dopdag till en fantastisk dag! Hälsar föräldrarna Nicolina Berg och Philip Belaza.

Vi gratulerar våra **NYGIFTA**

Jonas Pålsson och Catrine Ludvigsson
Henrik Fritzsson och Marie Lengström
Pierre Karlsson och Malin Cederwall
Einar Johard och Sofia Östberg
Jörgen Bolmstad och
Eva-Lena Andersson
Christopher Nilsson Miller och
Erika Fredriksson
Jakob Vackmyr och Maria Svensson
Pontus Jonsson och Mathilda Behrmann
Fredrik Sandblom och Hanna Eriksson
Daniel Seitl och Josefine Bergqvist
Morgan Håård och Emma Viola Holm
Tomas Norling och Emelie Folkesson



Karin Mårtensson och Ashkan Ghods vigdes i Bjurbäcks kyrka lördagen den 2 augusti av Elisabeth Falk Nilsson. Vacker sång och musik framfördes, bland annat spelades "Brudmarsch till Karin och Ashkan" komponerad och framförd av Johan Siberg, och "Polonäs från Sexdrega" efter Johannes Bryngelsson under uttåget.



Hanna Eriksson och Fredrik Sandblom

Vi vigdes i Sandhems kyrka den 28 juni.

Foto: Annica Arvidsson

Kersti Karltorp och Anders Kretz vigdes i Sandhems kyrka den 12 juli.

Tack till alla som var med oss på vår dag!



Hampus föddes den 3 mars och döptes på pingstdagen i NyKyrka. Han är nr 6 i barnaskaran. Äldsta barnet heter Alexander 12 år, sen kommer Kristoffer 9 år, Emil 7 år, Linus 4 år och Saga 2,5 år.

Vi föräldrar heter Eva-Karin och Peter Nilsson.



Stella Vera döptes på pingstdagen i Utvängstorps kyrka av Elisabeth Falk Nilsson. Föräldrarna heter Jessica och Mikael Dahlén.

Vi minns våra

AVLIDNA

Viola Fritzon, f 1924
Gully Dagny Johansson, f 1912
Sven Arne Samuel Holmqvist, f 1935
Ingeborg Josefina Andersson, f 1922
Karin Elsy Persson, f 1921
Rune Lennart Ceder, f 1927
Einar Leif Håkan Gustafsson, f 1943
Anders Georg Carlsson, f 1944
Ingrid Viktoria Lorentzon, f 1924
Rolf Erik Lennart Andersson, f 1937
Nils Åke Andersson, f 1938
Greta Maria Axell, f 1920
Birgit Christina Bäckström, f 1945
Margit Karin Gärdin, f 1923
Nelly Margareta Berg, f 1929
Aina Maria Larsson, f 1915
Minna Hedevang Karlsson, f 1950



Susanne Gonzales Velles och Nils-Erik Klasson vigdes i Sandhems kyrka den 28 juli av Elisabeth Falk Nilsson.



Andrea Varga och Tonie Krusing vigdes på Vista Kulle den 14 juli av kyrkoherde Marie-Louise Hagberg och heter därefter Krusing i efternamn.
Tack alla gäster för det fina vädret – stor kärlek!

Kerstin har gått i pension

Kerstin Kvarnström, som sedan 2008 har varit anställd i Mullsjö-Sandhems församling har gått i pension. Många har talat med henne i telefon och besökt henne när det har handlat om gravärenden och kyrkogårdsskötsel. Som förvaltningsassistent har Kerstin även ansvarat för den ekonomiska administrationen.

Kerstin var inte obekant med de här uppgifterna när hon började på församlingsexpeditionen, eftersom hon tidigare hade skött Nykyrke kyrkokassa.

Kerstin önskas många goda pensionsår av Mullsjö-Sandhems församlings kyrkoråd!



Kyrkans kvällsöppet i Broholm läggs ner

Den pensionerade prosten Yngve Karlsson och hans fru Margit flyttade till Broholm under 1970-talet och startade "Kvällsöppet i Broholm". De gjorde om det lilla svinhuset till kapell, och där bjöd prostens Karlsson sedan in församlingens borna till sommarkvällar med underhållning,

andakt och kaffeservering. Han inspirerades av TV-programmet Kvällsöppet som då sändes, och därför fick de uppskattade kvällarna i Broholms kapell samma namn.

Verksamheten har pågått i över 40 år men nu har församlingen beslutat att lägga ner den.

Du är välkommen att följa med till jubileumsfirandet i Skara!

Lördag 30 augusti åker vi med buss: från Kyrkans Hus i Mullsjö kl. 9.45 från Handlarn i Sandhem kl.10

Du kan bland mycket annat delta i följande:

- 12.00 Jubileumsgudstjänst; där även hertiginnan av Västergötland med make deltar; Victoria och Daniel
- 13.45 Lunch på Kråks vårdshus
- 14.30 Guidad visning av domkyrkans fönster
- 15.00 Jord att älska, Stefan Edman
- 15.00 Gospel med många körsångare
- 16.30 Duke Ellingtons Sacred Concert, Johannes Landgren orgel, Håkan Lewin, saxofon, Jon-Erik Björensge, Klara Öjerot sopran, Valla kyrkokör under ledning av Barbro Wiskari

Hemresa: Cirka kl. 18.00

Välkommen att anmäla dig till elisabeth.falk-nilsson@svenskakyrkan.se eller till expeditionen telefon: 0392-122 00. Antalet platser är begränsat; först till kvarn...

Pris: gratis för kyrkotillhöriga i Mullsjö-Sandhems församling. 200 kr för övriga.

Du kan läsa mera på www.skara.stift.se.



Sugen på något gott till eftermiddagskaffet? Här kommer recept på snabba och lätta muffins med kokosflingor och bananchips!

Snabba kokosmuffins till kaffet

Det här behövs till ca 20 stycken:

2 st	ägg
1½ dl	strösocker
4 msk	vetemjöl
½ tsk	bakpulver
50 gr	malda bananchips
150 gr	kokosflingor
150 gr	smält smör

Gör så här:

Vispa ägg och socker pösigt. Blanda i övriga ingredienser. Det smälta avsvalnade smöret sist.

Fyll formarna. Grädda i 200 graders ugn ca 12 minuter.

Glutenfria.

Byt ut mjölet mot glutenfritt mjöl.

Recept och foto:
Ing-Britt Filipsson

För två år sedan diplomerades vår församling som Kyrka för Fairtrade vilket innebär att vi ska verka för användande och försäljning av fairtrademärkta produkter. Fairtrademärkningen innebär att människor i utvecklingsländer får arbeta under bättre villkor med anständiga löner.





Sommarkonfirmander på utflykt

Alexandra Östlund, Elin Kärmander, Linnea Nalbin, Torbjörn Andersson, Matilda Carlström, Jonatan Strömsnes och Nora Kimer studerar delar av Guds skapelse i Borås djurpark dit de gjorde en utflykt under lägret med årets sommarkonfirmander.

Få skjuts till kyrkan!

MULLSJÖ

Till Nykyrka kyrka startar bussen "Kyrkturen" 30 minuter innan gudstjänst. Om sammanlyst gudstjänst är förlagd i Bjurbäcks, Sandhems eller Utvängstorps kyrka startar oftast en kyrkbuss 45 minuter innan gudstjänst.

Färdväg: Järnvägsgatan, Björkängsvägen, Skogs-liden, Sjövägen, Sjöleden, Järnvägsgatan, Torget, Kyrkans Hus, Sjörydsvägen, Grindgatan, Margaretas Park, Parkvägen, Nykyrka kyrka. Hela turen tar cirka 20 minuter.

SANDHEM

Till Sandhems kyrka startar bilen "Kyrkskjutsen" 30 minuter innan gudstjänst. Skjutsen utgår från Sjövik, Axtorpsvägen 1, och fortsätter sedan via affären mot kyrkan.

Skatterna i våra kyrkor

Praktfull barockkista från 1600-talet

Text och foto: Bengt Sköldh

Ett av de äldsta förmålen i Sandhems kyrka är en praktfull barockkista i koppar från 1600-talet.

Kistan har i sin tur inneslutit en ekkista med stoftet av fru Anna Stake (1591-1672). Anna Stake var gift med landshövdingen Jacob Claesson Ugglas, grundare av Tunarps säteri.

Kistan, som ursprungligen stått i ätten Ugglas gravkor togs upp tillsammans med ett femtiotal andra, enklare kistor, då gravkoret genom förfall raserades år 1798.

På huvudgärdsänden av kistan finns följande inskription: "Then högvälborna Fru Anna Stake Fru till Saleby, Tunarp och Brännegård, är född på sin fädernes gård Hönsäter den 19 maj anno 1591 och i Herranom saligen avsomnat på Saleby den 26 marty 1672." Flera bibelspråk, vapen, sköl-



Anna Stakes praktfulla kistfodral i koppar från 1600-talet betraktas av kyrkvaktmästare Fredrik Rydholm och sommarpraktikanten Lina Nilsson.

dar och ornament pryder också kistan.

Kistfodralet finns nu diskret placerat i utrymmet innanför orgelläktaren.



Traditioner förändras

Under senare år har en ny tradition märkts, nämligen att anhängare är mer delaktiga i utformandet av smyckning i kyrkan inför begravning. Det här vackra arrangemanget prydde koret vid begravningsgudstjänsten för Viola Fritzon i Nykyrka kyrka i våras.



Med de här bilderna vill vi tacka alla ni ungdomar som arbetade i sommarkaféet. Tack för alla goda smörgåsar och kakor, för all kaffeavgjening, servering och allt diskande!

Alla glada kafégäster

Vårt stift är Svenska kyrkans vagga!

Text: Elisabeth Falk Nilsson



Lär känna kyrkan

Skara stift, som fyller 1000 år i år är det äldsta stiftet i Svenska kyrkan och räknas som Svenska kyrkans vagga. Sverige består av 13 stift varav Uppsala stift är ärkestift. Varje stift leds av en biskop. Skara stifts förste biskop hette Thurgot och han insattes i ämbetet år 1014. Stiftet omfattade från början hela Götaland, och biskopssätet låg i Husaby, men kom att flyttas till Skara omkring år 1160.

Efter biskop Thurgot blev engelsmannen Sigfrid biskop under 20 år, 1030-1050. Sigfrid har ansetts vara den biskop som döpte Olof Skötkonung i Husaby källa. På sin väg till Växjö gick han förbi Utvängstorp, och därför kallas källan där för Sigfrids källa.

Nästkommande biskop flyttade till Skara, och när Adalvard blev biskop 1060 tog han itu med uppgiften att bygga en domkyrka. Troligen hade det funnits två mindre träkyrkor i staden tidigare, men nu byggdes en katedral och 90 år senare var Skara domkyrka klar att tas i bruk.

Under 1100-talet tillkom Linköpings stift, Strängnäs stift, Västerås stift, Eskilstuna och Sigtuna stift. Alla stift lydde under Nordens kyrkoprovin, med centrum i Lund. Tidigare hade stiftet sin tillhörighet i Hamburg-Bremen. Efter diverse maktkamper utsågs Uppsala till ärkebiskopsstift år 1164.

Stiften rangordnades och Skara stift

kom att få nummer tre. Under den tid som Finland var svenskt kallades stiftet där för Åbo stift.

År 1527 bröt Sverige med påvestolen, och blev därefter en evangelisk-luthersk kyrka, men behöll ordningen med stift och domkapitel. Domkapitlet sköter verksamheten och förvaltningen i stiftet.

Skara stift idag

Stiftets uppgift är att stödja församlingarna och deras verksamhet. Idag består stiftet av 119 församlingar, fördelade på 11 kontrakt, en indelning som bygger på de gamla häradsgrensarna. Nuvarande biskop, Åke Bonnier, är nummer 83 i ordningen.

Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige, vilket består av 71 ledamöter som röstas fram vid kyrkoval.

Om stiftsfullmäktige kan kallas stiftets riksdag så är stiftsstyrelsen dess "regering".

Stiftsstyrelsen, som har 13 ledamöter med biskopen som självskriven ordförande, tar sig an en lång rad frågor. I princip hamnar allt som rör stiftssamfällighetens ekonomi och verksamhet på stiftsstyrelsens bord.

Domkapitlet är det stiftsorgan som har den längsta historien, och har funnits sedan stiftet bildades i början av 1000-talet. I dag är dess funktion i huvudsak att pröva överklaganden och att utöva tillsyn över präster och diakoner.



Svenska kyrkan bestod 2013 av 13 stift indelade i totalt 1 426 församlingar i Sverige och 31 församlingar utomlands.

- 1 Uppsala stift
- 2 Linköpings stift
- 3 Skara stift
- 4 Strängnäs stift
- 5 Västerås stift
- 6 Växjö stift
- 7 Lunds stift
- 8 Göteborgs stift
- 9 Karlstads stift
- 10 Härnösands stift
- 11 Luleå stift
- 12 Visby stift
- 13 Stockholms stift

I domkapitlet sitter biskopen, domprosten, en ledamot som väljs av stiftets präster och diakoner samt fyra ledamöter som utses av stiftsfullmäktige varav en ledamot ska inneha dommarkompetens.

Det här händer i höst

Välkommen att engagera dig i vårt internationella arbete

I församlingen finns en grupp, Internationella gruppen, som särskilt intresserar sig och engagerar sig för kyrkans internationella arbete. Vi är ett tiotal personer i olika åldrar som träffas regelbundet för att diskutera och planera församlingens arbete på det internationella området. Kreativiteten flödar och diskussionens vågor går ibland höga.

Fasta inslag under ett verksamhetsår är bland annat vår- och höstmarknader i Mullsjö samt höst- och vårfester, som också utgör insamlingskvällar. Förutom insamlingsarbete erbjuder vi fairtrade-produkter till försäljning, framförallt i Kyrkans Hus i Mullsjö och i Sandhems Församlingshem.

Vi arbetar också för att skapa opinion och kunskap om de internationella

frågorna och om fairtrade. De temakvällar vi anordnar är ett led i det här arbetet. Vi har under det här året knutit ett närmare samarbete med Internationella gruppen i Habo pastorat och det är spännande att se hur det kommer att utvecklas.

Internationella gruppen lämnar dessutom förslag till insamlingsprojekt för församlingen att stödja genom bland annat kollekt. De två projekt som församlingen nu stödjer presenterades i förra numret av Kyrktuppen.

Vi välkomnar dig som tycker att det är intressant och viktigt med det internationella perspektivet. Du behövs i vår grupp! Varm välkommen med i Internationella gruppen!

Sven-Evan Svanberg

Ring till Ann och få svar på dina frågor!

När du ringer till församlingsexpeditionen, svarar Ann Sääv.

Det är Ann som svarar på dina frågor om bland annat gravar och gravskötsel. Hon bokar också in vigslar, begravningar och dop och om du vill hyra någon av församlingens lokaler.

- Frågor kring gravar och inte minst den pågående säkringen av gravstenar, är stora och viktiga för människor, berättar Ann. Jag får höra många livsöden och försöker vara deltagande och lyssna och hjälpa till att lösa problem.

Ann arbetar också med scouterna i Sandhem i samarbete med Alliansmissionen. Det är ungdomar från årskurs tre och äldre som träffas en gång i veckan. Just nu är tolv stycken inskrivna och tio stycken är aktiva scouter.

Alla ungdomar från hela kommunen är välkomna, hälsar Ann!



Ann Sääv
Assistent
Direktnr: 0392-122 00
ann.saav@svenskakyrkan.se

Vad känner du inför hösten?

Snart är hösten här efter en lång varm sommar. Kyrktuppens utsända Rebecka Zacho gick ut i samhället och frågade fem ungdomar hur de känner inför hösten. Är det en välkommen årstid eller är det med vemod de lämnar sommaren...

EMMA HÅKANSSON

Kallt, jag föredrar värme!
Hösten känns lite tråkig, det är roligare med sommar.



JONATAN STRÖMSNES

Skolan börjar igen, lite trist.
Chillar hellre hemma och tränar fotboll.



ALEXANDRA ÖSTLUND

Jag tycker att hösten är mysig och när skolan börjar får man träffa alla vänner igen!



LINNEA NALBIN

Mysigt! Även om hösten inte är något jag ser fram emot.



MATILDA CARLSTRÖM

Det känns mest dystert, mörkt och regnigt. Men jag börjar gymnasiet, det är pirrigt och kul!



Biskop Åkes herdabrev personligt och reflekterande

Text: Elisabeth Falk Nilsson

Bok tips



Med spänning väntar många på biskopens herdabrev, därför att i det ges svar på vad biskopen tycker är viktigt och vilka visioner han eller hon har för kyrkan i framtiden.

Företrädaren Erik Aurelius gav stiftet en bibelexegetisk – bibeltolkning - bok "Evangelium för gudlösa" om det villkorslösa evangeliet utifrån sitt professorsperspektiv.

Åke Bonnier ger en personlig bild av sig själv, och låter den gå över i teologiska reflektioner. Båda pekar på den kristna trons centrum, Jesus från Nasaret, och båda är mycket läsvärda; den förstnämnda är undervisande, medan den senare är mer berättande.

Resa i tre delar

Ordspråket lyder "den som har gjort en resa har något att berätta", och biskopens herdabrev har fått just titeln RESAN.

Boken består av tre delar.

I den första delen berättar biskopen om sitt liv; från när han föddes på Allmänna BB i Liljansskogen i Stockholm fram till vigningen i Uppsala domkyrka den 26 augusti 2012. Här får vi följa honom genom sju "hållplatser"; en av dem är konfirmationen. Han berättar om när familjen såg en TV-intervju med biskop Ingemar Ström, och därefter går mamman iväg och köper Ströms konfirmandbok "Kom och se!" och tonåringen Åke bestämmer sig för att konfirmeras. "Jag lärde mig mycket som berörde mitt hjärta", skriver han.

Den 10 juni var en stor dag för biskop Åke Bonnier. Dels firade han sin 30-åriga prästvigningsdag, dels var det bokrelease för biskopens herdabrev. Varje biskop ska nämligen författa ett herdabrev, som bör komma under de första åren efter att han eller hon tillträtt.

Själv minns jag allt rabalder som följde när den här konfirmandboken kom. Den följde inte tidigare traditionellt mönster i troslära utan utgick från ungdomarnas egna funderingar.

I den andra delen av RESAN får vi utifrån den apostoliska trosbekännelsen ta del av biskopens teologiska reflektioner. Ingemar Ström ansågs mycket radikal, och ett uttryck under hans biskopstid var "med eller mot strömmen". Det är svårt att säga hur biskop Åkes teologiska tänkande kommer att landa hos Skara stifts församlingar och präster. En del av det han skriver kommer nog att få både följeslagare och motståndare. Jag hoppas, liksom biskopen, att denna del av boken kan vara utgångspunkt för samtal.

I den tredje delen är det dags att ta upp hur resan ska se ut framåt för den kristna kyrkan, och i synnerhet för Skara stift med den mångfald som finns i stiftets församlingar. Biskopens och stiftets vision finns med i avsnittet om mission: Kyrkan ska tala tydligt om Jesus! Det ska vi göra i ord och handling.

Död och sorg

Den linneklädda boken består av 170 sidor, och har ett behagligt format. Bilderna kompletterar texten på ett

spännande sätt. Här finns allt från Salvador Dalis Kristus på korset till de färgrika skulpturerna vid Moderna Museet.

Epilogen är ett personligt vittnesbörd om det svåra i livet; död och sorg, och avslutas med poeten, psalmförfattaren och prästen i Skara stift Christina Lövestams ord:

Jag tror på en Gud, som gråter med mig, när jag gråter så allting är gråt.

En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt.

Biskopen har stannat vid att citera en vers ur nr 766 i Den svenska psalmboken. Som avslutning tar jag med ytterligare en vers som bildar både kontrast och helhet till den om gråten.

Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför.

En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör.

Låt oss tillsammans läsa och begrunda, och fortsätta resan framåt i vår församling!

Samtal om herdabrevet den 9 september kl. 18.30 i Kyrkans Hus i Mullsjö.



Vi lottar ut 5 stycken av biskopens bok RESAN.

Skicka namn och adress senast den 26 september till:

Elisabeth.falk-nilsson@svenskakyrkan.se eller sms: 0707 14 36 39

Märk meddelandena: Kyrktuppen

WINN!



Fråga prästen

Mässa eller nattvard, vad är vad?

Varför heter det numera mässa när det visar sig vara det som förr hette gudstjänst med nattvard?

Jag tillhör den äldre generationen som lärt mig att det heter nattvard men nu plötsligt finns det något som heter mässa. Jag blir mest förvirrad och vet inte vad det egentligen innebär. Varför har man ändrat på begreppen? Det var väl inget fel på ordet nattvard?

Förvirrad församlingsbo

Ja hur är det egentligen? Du är garanterat inte den enda som kan tycka att det blir lite rörigt.

Först vill jag säga att både Mässa och Nattvard har använts länge i vårt språk och för egen del hoppas jag att båda kommer att användas även i framtiden. Ord som inte är lika vanliga i var mans mun men som vi också använder ibland om

nattvarden är Kommunionen och Måltiden.

Lite enkelt kan man säga att Mässa betyder en gudstjänst med Nattvard! Orsaken till att man för ett antal år sedan bestämde sig för att betona det här lite mer, var att ordet mässa (som i högmässa) allt mer kom att betyda allmänt pratande. Jämför med det lite nedvär-

derande prästen stod och mässade.

Och plötsligt kunde man höra uttryck som "högmässa med nattvard". Vilket blir samma sorts svenska som Prinsesstårta med marsipan, eller kyrkkaffe med kaffe!

Så egentligen har ingenting ändrats utan man har försökt slå vakt om ordens ursprungliga betydelse.

Mässa = gudstjänst med nattvard... Nattvard = stunden då Jesus ger sig åt oss i bröd och vin.

Ordet Mässa har samma bakgrund som mission, och på svenska blir det kanske inte så spännande men på engelska har ordet mission en laddning som vi kanske kan återerövra i svenskan - mission som i uppdrag eller utmaning. Kyrkans uppdrag och utmaning är att fira nattvard, ofta och mycket och överallt!

Allt gott önskar
Torbjörn Andersson,
Komminister

Välkommen med dina frågor till församlingens präster!

Skriv till "Fråga prästen", Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö eller skicka e-post till: mullsjö-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se Vill du vara anonym publicerar vi naturligtvis inte ditt namn.

Tankar vid 10:e söndagen i trefaldighet "Nådens gåva"

Text: Sven-Evan Svanberg

I den här söndagens evangelietext lyfter Jesus fram barnen. Barnet blir en förebild. Jesus kallar fram ett barn som finns i åhörarskaran, ställer det bredvid sig och säger "Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."

"Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig..." Detta ord av Jesus citeras ofta vid dop

av barn. Varför säger Jesus detta? Jo, Jesus har en förkärlek för dem som av andra betraktas som små i tillvaron. Han lyfter fram barn, änkor, fattiga, invandrare, ja alla dem som räknades till de mest utsatta och utan röst i det samhälle som Jesus levde i.

När vi tänker efter vilka som är "de minsta" i vårt samhälle får vi också tänka efter vilka som är mest utsatta och utan större makt och inflytande i vårt samhälle och i vår bygd.

Det berättas om den helige Francis-

kus att vid ett tillfälle gav sig en av hans anhängare på en fattig man som hade bett om pengar: "Hur kan jag veta att du inte är rik och bara låtsas vara fattig?". Franciskus blev djupt bedrövad, till och med förargad över hans reaktion och tillrättavisade honom. Han befälde honom att klä av sig naken iför den fattige, kyssa hans fötter och be om förlåtelse. "Var och en", brukade Franciskus ofta säga, "som sårar de fattiga, sårar Kristus. De fattiga är en bild av Kristus som gjorde sig fattig för vår skull."

Dessa ord kan vara något att tänka på när vi ser en tiggare eller när vi möter någon annan av de minsta i vårt samhälle. Det kan faktiskt vara så att vi möter Jesus själv!

Som författaren Hjalmar Gullberg skrev: "Vandrar Gud på jorden vandrar han förklädd."

Välkommen till höstens gudstjänster!

Eftersom det kan bli ändringar i gudstjänstplanen,
läs i kalendern på hemsidan www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem,
annonserna i JP och predikaturerna i Falköpings Tidning. Mässa är ett annat ord för gudstjänst med nattvard.

AUGUSTI

24 augusti – Nådens gåvor

Kl. 10 i Bjurbäcks kyrka: Gudstjänst med medverkan av kyrkosångare Nils-Eric Magnusson, Jönköping. Därefter Bjurbäcksdagen.

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

31 augusti – Tro och liv

Kl. 10 i Nykyrka kyrka: Mässa och dop

Kl. 13 i Utvängstorps kyrka: Gudstjänst och dop

Kl. 19 i Sandhems kyrka: Sommarmusik

SEPTEMBER

7 september – Friheten i Kristus

Kl. 10 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

14 september – Medmänniskan

Kl. 10 i Nykyrka kyrka: Mässa

Kl. 14 i Utvängstorps kyrka: Gudstjänst och dop

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

21 september – Enheten i Kristus

Kl. 10 i Kyrkans Hus i Mullsjö: Gudstjänst och bibelutdelning

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

28 september – Ett är nödvändigt

Kl. 10 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

Kl. 17 i Bjurbäcks kyrka: Jazz (inträde)

OKTOBER

5 oktober – Änglarna

Kl. 11 i Bjurbäcks kyrka: Mässa

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

12 oktober – Tacksägelsedagen

Kl. 11 i Nykyrka kyrka: Skördegudstjänst och bibelutdelning

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan och skördefest

Kl. 18 i Utvängstorps kyrka: Älgjaktsgudstjänst

19 oktober – Att lyssna i tro

Kl. 11 i Nykyrka kyrka: Mässa

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan



26 oktober – Trons kraft

Kl. 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

Dessutom...

BJÖRKGÅRDEN

Andakt på torsdagar kl. 10.30

MARGARETAS PARK

Andakter på följande lördagar kl. 15: 6 september, 4 oktober, 6 december

KYRKANS HUS I MULLSJÖ

· Morgonandakt

Vardagar kl. 8.30

· Andakt med små och stora

Torsdagar kl. 9.15

Veckomässa onsdagar kl. 18 fr o m 27 augusti.

” Allt kött är hö,
och blomstren dö,
och tiden allt fördriver;
blott Herrens ord förbliver. ”


Svenska kyrkan 

MULLSJÖ-SANDHEMS
FÖRSAMLING

Programinnehållet annonseras på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/mullsjo

Lyssna på Radio Sigfrid måndagar kl 10.00-11.30
Repris måndag 17.30-19.00, lördag 13.00-14.30

95,6 MHz Radio Sigfrid

Jesaja 44:23 Brist ut i jubel, ni berg, ...						Bild: Larisa Koshkina Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl ©		BRÅK- STAKE BLIR BRÖD	HATTAR	ÅKER OCH HAR BARN	LOCKBETE FÖR- SVARA	ÄR FÖR- HISTORIA	PARAT BÖJDE KNÄNA	
						ITALIENSK MATRÄTT	FÅGEL			GASBE- HÄLLAREN FLYTER				
						BOKADE OCH TYST- LÄTNA								
						LEVER I VATTEN BLIR BLUSAR			EROTIK SLÄPPER					
GLID- SKENA	EN- FORMIGA	EFTER- SOM	INFOR- MATION	PÅSTOD	VAR HIMMLER CHEF FÖR			HYLLA	STÄMMA			HONA	TVÅ UNDER PAR	DEN ÄR EN AND- FÅGEL
NAPO- LEONS ÄTT				DIGER MÄKTIG POLITIKER				KAN EKA ELLER BLOMMA				UNIVERSI- TETSSTAD VÄNDA SIG TILL		
								FORDON	EKAR OCH NICKAR					
GÖRA EN BALJA					MED UNDAN- TAG AV			ÄR DET PÅ STRANDEN NICKEL						
					FÖRBAND PATO- LOGISKA							VINGLA MANIKYR- REDSKAP		
VÄLJER		VÄXER I VIPPA	LJUD OCH VIKT					INSTRUMENT ELLER SVAGT ÖVER- SKRIFT	RUNT PUJILL			I KRO- MOSOM LOVAR		
VANLIG									SLÅ OCH SNARA VÄRDELOS				BETALADE	TOGS FRAM TILL 1972
FINARE ÄN DU			FLOD TECKEN & ANLÄNDA		TALAS I PAK- ISTAN				JAZZ- PIANIST FÖRENING					
TRÄD OCH BOXAR					STICKS DEN STICKS			ÄGA RUM PÅ NYTT				VINTER- SPORT- ORT		
GREKISK SEMES- TERO	AFFÄRS- MÄSSIG											LÄGGA PÅ EN REM VARA UPPRÄTT		
FÖRBAND								KASTA I SIG DRYCK				TRÄD FINNS TILL		
TAIPAN				PARADE SIG ELLER RASADE					MED- HJÄLPARE					
REP- ÖGLAN								TRÄD	FÄRG			VAJA OCH STÄDAD		



TUPPENKRYSSSET

Vilka är Anders trakter förutom glädje, ödmjukhet, trofasthet, godhet och låtmot? (Galaterbrevet 5:22-23)

V	M	J
E	M	A
E	S	T
L	A	K
F	Ä	N
Y	R	K
S	L	A
F	I	E
S	J	Ä
T	U	J
F	O	R
R	Y	A
S	P	I
S	O	T
O	Z	O
M	E	D
L	O	S
K	O	N
S	Ö	T

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl Bild: Burjorgung

Fem vinnare får välja mellan en bok från Bokhyllan eller varor från Sackeusboden i Kyrkans Hus i Mullsjö för max 150 kronor.

Vi vill ha din lösning senast den 26 september 2014. Märk kuvertet "Tuppenkryssset" och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkryssset nr 2, 2014 är:

- Stig Andersson, Syrénstigen 50, Mullsjö, Elly Johansson, Ljunggatan 1, Mullsjö,
- Urban Bothzén, Trastgatan 48, Mullsjö, Monica Nilsson, Parkvägen 3D, Mullsjö,
- Sven Mattsson, Ödebacksvägen 40, Simlångsdalen

Gratis!

Namn:

Adress:

Postadress:



Tänkt & Tyckt

MED BENGT "PICKO" SKÖLDH

Före och efter ... och möte med en idol

Alltid, eller nästan alltid, är det före och efter någonting.

För en inbiten jägare är det tiden före och efter älgjakten. I skolan utgör terminerna och läsåret milstolpar. Midsommar är skiljelinjen mellan mörker och ljus, köld och värme. Påsken är död och uppståndelse. Fredag eftermiddag död. Söndag morgon uppstånden.

Själv är jag sedan flera år ålderspensionär. En stor omställning för flertalet med arbete och familj som röd tråd. En

del ser med bävan mot pensionsdagen medan andra räknar ner typ muckarkammen när militärtjänsten var obligatorisk. Nu lever vi ju i förändringarnas tidevarv där pensionsuttaget är flytande och inkallelse till försvaret borta.

Skola för livet

Dagens ungdomar går miste om någonting. Militärtjänsten var en skola för livet. Jag har också haft nöjet att gå på folkhögskola som är en annan variant av skola för livet – men frivillig. En folkhögskola bjuder på en mix av levnadsöden i olika åldrar och kön. Det är inte bara studier. Där kan man lära mycket av varandra. Och vi har som bekant en folkhögskola runt hörnet. Svenska kyrkan, Skara stift, är huvudman för folkhögskolan i Hjo. Håkan Söderlund, en av rektorerna i Mullsjö har tillfälligt ryckt in där som chef.

– Intressant, tycker sympatiska Håkan.

En del minnen sitter djupt, som året som flygsoldat på F6 i Karlsborg. Efter tre månaders drill tilldelades vi yrken. Jag blev kort och militärt skribi./ord.



Omtalad bild. Acro Deltas 1965. Göran "Boris" Bjuremalm i mitten.

Det betydde skrivbiträde och ordonnans. Skrivplatsen blev vägg i vägg med överstens sekreterare. I plikterna ingick att varje morgon vädra ut cigarröken från flottiljchefens stora tjänsterum genom att öppna och stänga några fönster. Ibland satt han redan på plats och då var det stålfjädern i ryggen som gällde. Jag vässade också en bunt gullackerade blyerts-pennor.

Ordonnansjobbet bestod i att sköta postgången med den trehjuliga flakmopeden som tjänstefordon. Jag påminns än idag av skrattande "kamrater" när jag på hemväg från sista postturen i samhället mötte horden av officerare på cykel som jag kände trycket att hälsa på. Det blev en hackig färd när jag ideligen fick släppa gashandtaget för att göra honnör...

Idol på väggen

Min idol och många aktiva flygares idol (1965-1966) var sedermera överstelöjtnanten Göran "Boris" Bjuremalm, redan

då legendarisk fältflygare med åtskilliga flygtimmar. Han var också en av flygförarna i deltagande Draken i uppvisningsgruppen Acro Deltas, som gjorde succé var de visade upp sig i världen. Jag hade satt upp en färgbild på Göran och övriga i glaskuren i kanslihusets foajé vilket imponerade på fältflygarna jag lärt känna, när de hörde att Göran var från samma by som jag.

Jag har bytt några ord på senare tid med Göran som med familj sommar-till och från vistas i föräldrahemmet på Ryfors. När jag nämnde min tid på F6 kom han bland annat ihåg en åhutning, när han glömt anmäla sig som domare vid en tennistävling, av den alltid lika korrekta flottiljchefen Överste Hansson. Dagen efter var han dock ursäktad.

– Ett Drakenplan har under fyra år rustats upp i Acro Deltas färgschema och finns nu tillfälligt i Skåne, berättar Göran.

Fotnot: Det finns flera artiklar och bilder på nätet om både Göran Bjuremalm och Acro Deltas. Lokalt har Nykyrke Hembygds- och Fornminnesförening och Bjurbäcks Hembygdsförenings årsutgåva Snöflingan 2009 och 2010 haft artiklar införda om Göran Bjuremalm.



Acro Deltas samlade igen år 2010.