

Järna & Vårdinge KYRKOBLAD

Juni - Augusti 2013

Gravkammarmarknad!
Med Hans Göthlin

**Sommar-
musiken
2013**

Nya bekantskaper

**Sven Alberius tar över
som kyrkoherde efter
Iwan Giertz. Läs mer om
Sven på sidorna**

10-11

**Biskop Hans-Erik Nordin hann
svänga förbi Abbes pizzeria i
Mölndal under visitationen av
Järna, Ytterjärna och
Vårdinge församlingar. Läs
mer på sidorna**

8-9

Innehåll



I Vårdinge kyrka gömmer sig en vacker skatt, redo att plockas fram och bäras.

Sid 4

Sid 4

”Hans majestät konungens hälsning till hemvärdet”. Så börjar texten på den tavla som i många år legat och samlat damm på tornvinden i Överjärna kyrka men som hittats av en slump.



Annelie Wagnefors berättar om provvandringen inför äventyret senare i sommar.

Sid 13

Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församlingar

Adress församlingshemmet

Kyrkvägen 10
153 32 Järna

Telefon växel

Bokning av lokal vid dop och vigslar med mera
08-551 747 20

Fax

08-551 707 82

Hemsida

www.svenskakyrkan.se/jarna-vardinge

E-postadress

overjarana.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition

Therese Olsson, ekonomiassistent/assistent
08-551 782 00
therese.m.olsson@svenskakyrkan.se
Ida Leveby Andersson, kommunikatör
08-551 782 01
ida.leveby.andersson@svenskakyrkan.se
Ulf Olsson, kyrkokamrer
08-551 782 02
ulf.b.olsson@svenskakyrkan.se

Präster

Sven Alberius
08-551 782 03
sven.alberius@svenskakyrkan.se
Kjell-Erik Amorelius
08-551 782 207
kjell-erik.amorelius@svenskakyrkan.se
Markus Klefbeck
08-551 782 08
markus.klefbeck@svenskakyrkan.se

Diakoner

Jenny Heickell
08-551 782 17
jenny.heickell@svenskakyrkan.se
Gunvor Lindén
08-551 782 06
gunvor.linden@svenskakyrkan.se

Musiker

Agneta Axelson
08-551 782 18
agneta.axelson@svenskakyrkan.se
John Lidström
08-551 782 04
john.lidstrom@svenskakyrkan.se

Kyrkogård/vaktmästeri

Anders Andersson, kyrkogårdsföreståndare
08-551 782 16
anders.g.andersson@svenskakyrkan.se
IngMarie Jaxhagen, kyrkovaktmästare
08-551 782 13
ingmarie.jaxhagen@svenskakyrkan.se
Bonny Johansson, vaktmästare
08-551 782 15
Jacek Kochanski, vaktmästare
08-551 782 19
Emma Mathiasson, kyrkogårdsförvaltare
08-551 782 14
emma.mathiasson@svenskakyrkan.se
Säsongsanställda
Claes-Göran Ekholm
Krzysztof Kochanski

Övrig personal

Cicci Andersson, barnledare

08-551 782 10

cicci.c.andersson@svenskakyrkan.se
Kerstin Jansson, barnledare
08-551 782 11
kerstin.jansson@svenskakyrkan.se
Eva Persson Siljebrand, församlingsvärd
08-551 782 09
eva.s.persson@svenskakyrkan.se
Annelie Wagnefors, församlingsassistent
08-551 782 05
annelie.wagnefors@svenskakyrkan.se

Medarbetare i detta nummer

Kjell-Erik Amorelius, skribent
Göran Göthlin, fotograf
Hans Göthlin, skribent
Jenny Heickell, skribent
Birgit Jahnson, skribent
Kerstin Jansson, skribent
Ida Leveby Andersson, redaktör
Tina Lööf, redaktionsråd
Viveca Rabenius, redaktionsråd
Annelie Wagnefors, skribent

Ansvarig utgivare

Iwan Giertz

Omslagsbild

Biskop Hans-Erik Nordin och Abbe Ada
Foto: Göran Göthlin

Layout

Ida Leveby Andersson

Tryck

Gnesta Tryck AB

Denna tidning når ut till alla som bor i
Järna och Vårdinge.

Svenska kyrkan 

Kyrkobladet finns nu även på vår hemsida! Bläddra och läs direkt på www.svenskakyrkan.se/jarna-vardinge

Hallå där!

Ria, som just fått nya lokaler.

Den 2 mars i år öppnade LP-Ria i Järna portarna till sina nya lokaler på Hagagatan 14. Trots att dagcentret fått nya fräscha och ändamålsenliga lokaler är dess grundtanke densamma; en hjälpande hand när livet är svårt.

Vardagar från kl 09.00 –13.00 och lördagar från kl 10.00 – 13.00 (15/9-4/5) kan du titta in och fika till självkostnadspris eller kanske spela ett parti biljard och läsa dagstidningen.

Dagcentrets verksamhet är byggd på kristen grund och vänder sig till missbrukare, hemlösa, psykiskt sjuka och andra som behöver en plats att gå till och få social gemenskap. Du kan också prata i förtroende och sekretess med föreståndare Stig Kolsjö och husmor Pernilla Jonasson om saker du har på hjärtat.

Här kan du som vill få hjälp med kontakter med myndigheter och LP:s olika behandlingshem.

Den trevliga och avslappnade atmosfären inbjuder också till att bara "slinka in", ta en kopp kaffe, prata med alla trevliga människor och hälsa på den gulliga hunden "Bella". Gör därför ett besök på LP-Ria:s nya lokaler i Järna och upplev själv dess värme och härliga atmosfär!

Adress: Hagagatan 14, telefon: 08- 551 740 28, e-post: jarna.ip-ria@hotmail.com. Öppettider: vardagar från kl 9.00 –13.00 och lördagar från kl 10 – 13 (15/9-4/5).

Kjell-Erik Amorelius

"Se mig som en ny vän"

Det är väldigt spännande för mig att så här för första gången som ny kyrkoherde få skriva till er i Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församlingar. För mig är ni ännu så länge alla okända - och jag är alldeles okänd för er. Men jag hoppas att det snart ändrar sig.

Jag kan inte låta bli att känna att detta är väldigt spännande, en liknande känsla som ett barn har inför sina ännu oöppnade julklappar. Att vara förväntansfull är en rikedom i livet. Hoppas att du som läser detta snart ser mig som en ny vän. Det skulle jag uppskatta.

När man träffas för första gången är inställningen man har viktig. Det har du säkert erfarenhet av. Utan att tänka på det så har du ibland känt en klart positiv känsla inför vissa personer och kanske avvaktande eller till och med försiktig känsla inför andra.

Ett viktigt ord i möten med andra människor är "tillit". Ett ord som kanske är ett av de mest spännande ord vi har. Det stavas ju likadant från båda hållen. Är det inte också en bra beskrivning av ordets innebörd? När två personer träffas och delar med sig av sin tillit, kanske möter varandras blickar, händer något positivt. Så vill jag möta dig – med tillit och en stor förväntan

Det fina med tillit och gemenskap är att det kan växa, ja, vill växa. Som blomman som i solljuset sträcker sig mot himlen. Nu när våren och försommaren kommer med stormsteg kan detta påminna oss om att också något positivt i våra liv kan och vill växa. Vi tycker nog alla att det har varit en hård och kall vinter. För några har det också mentalt varit en hård tid. Livets prövningar har gett sig till känna mer än annars. Sådant kan man inte ändra på, hur gärna man än vill.

Jag skulle önska att - hur än vintern har varit för oss – tilliten och glädje i våra liv får växa som blommorna på ängen!

Med ett ord från Jesus vill jag sluta denna hälsning till er:

"Jag kallar er inte längre tjänare... Jag kallar er vänner." Johannes evangelium, kapitel 15.



Sven Alberius

Nytt

Dags att lägga din röst i valet!

Den 15 september är det dags att rösta i kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 15 september 2013 fyller 16 år, har en möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras.

Att gå och rösta på de som du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiftet och på nationell nivå är en unik möjlighet att få uttrycka din åsikt.

Förtidsrösta går det att göra på församlingshemmet i Järna, vardagar från den 2–11 september 2013.

2013 0915

Kyrkoval

Följ med på pensionärskollo

Under några dagar i juli, har du som är pensionär chansen att få komma till Sköldinge, Hölö och Vårdinge på dagkollo i en härlig miljö. Under vecka 28 erbjuder vi dig möjligheten att delta i lekar och skoj, ta sköna promenader i vår vackra natur och träffa nya människor och gamla bekanta. För mer information och anmälan (senast 4 juni) kontakta församlingsexpeditionen.

Ny kyrkoherde utsedd

Måndagen den 13 maj började Sven Alberius som ny kyrkoherde i Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församlingar (Södra Öknebo pastorat).

Sven kommer närmast från Nyköpings Alla Helgona församling och har dessförinnan bland annat varit kyrkoherde i Odeshög.

Han prästvigdes 1979 och är gift med diakonen Ingegerd. Svens inträdespredikan är planerad till söndagen den 9 juni i Överjärna kyrka medan kyrkoherdemottagningen, som leds av biskop Hans-Erik Nordin, troligen blir först den 18 augusti.

Läs mer om den nye kyrkoherden på sidan 10.



Tavlan, som hittades på Överjärnas kyrkvind, lämnades över 1945.

Foto: Ida Leveby Andersson

Tavla från kungen hittad på vinden

”Hans majestät konungens hälsning till hemvärdet på 5-årsdagen den 27 maj 1945”. Så börjar texten på den tavla som i många år legat och samlat damm på tornvinden i Överjärna kyrka men som hittades av en slump.

Det var när en av Överjärna kyrkoråds ledamöter var uppe på vinden och inventerade som tavlan hittades. Texten, som knappt fyller ett A-4 papper i storlek, riktar sig till de hemvärnsmän som frivilligt inställt sig och försvarat Fäderneslandet i en tid av fara. Papperet är signerat Gustaf och på baksidan av tavlan har någon skrivit att tavlan är överlämnad till Öfverjärna kyrka av hemvärnsområdesbefälhavaren G.A Broms. Tavlan hänger för tillfället uppe på väggen i församlingshemmet i väntan på att den ska finna sin rätta plats.

Låna en brudkrona till bröllopet

Att bära en antik brudkrona kan vara ett vackert komplement till bröllopsklänningen.

Södra Öknebo kyrkliga samfällighet har tre brudkronor att låna ut till den som vill vigas i någon av våra kyrkor. Den äldsta, från 1777, skänktes till Ytterjärna kyrka och är i förgyllt silver.

Brudkronan som hör till Vårdinge kyrka är en silverkrona prydd med blå och rosa stenar och är gjord på 1800-talet.

Överjärnas brudkrona är något nya-



Foto: Arkivbild

Brudkronan från Ytterjärna kyrka.

re, från 1940-talet. Om du vill veta mer om våra brudkronor och se bilder kan du gå in på vår hemsida www.svenska-kyrkan.se/jarna-vardinge och klicka dig in på rubriken vigsel.

Möt nya diakonen



Foto: Arkivbild

Jenny Heickell,
församlingens
nya diakon.

Den 18 februari tillträdde Jenny Heickell sin tjänst som ny diakon i församlingen. Från början kommer Jenny ifrån Hamrångefjärden i Gästrikland, men bor sedan 1998 i Vårdinge. Under sitt yrkesliv har Jenny arbetat inom många olika områden, bland annat inom skol- och barnomsorgen, som resurs i barngrupp och inom missbrukarvården.

Jenny har de senaste tio åren även arbetat som frivillig inom våra församlingar och bland annat haft uppgiften att vara samordnare för Svenska kyrkans Internationella arbete Hela världen, varit gudstjänstvärd, suttit som suppleant i Vårdinge kyrkoråd och mycket annat i gemenskap och samarbete med övriga frivilliga medarbetare och personal i församlingen.

I arbetet som diakon ser Jenny Heickell fram emot att få möta människor i olika livsfaser och situationer i livet, möten i både sorg och glädje. På fritiden ägnar sig Jenny bland annat åt fotografering, trädgårdsarbete, och målning med olja och akvarell.

Vill du få kontakt med Jenny Heickell går det bra att ringa 08-551 782 17 eller nå henne via mail: jenny.heickell@svenskakyrkan.se.

Foto: svenska kyrkans arkiv

Vägkyrka

Den som är ute på vägarna i sommar kan återigen svänga in till kyrkorna i Vårdinge och Ytterjärna och ta del av fjolårets succé med de öppna vägkyrkorna.

Låt en av dagsutflykterna gå till kyrkorna och ta del av deras historia, drick kaffe och få möjlighet att gå på konstutställning. Båda kyrkorna har öppet varje dag och för den som vill finns tillfällen till guidningar.

Vårdinge

Öppet varje dag från kl 11.00 – 16.00 mellan 29/6 och 14/7. Daglig andakt kl 14.00 måndag till lördag. Söndagar Gudstjänst. Kaffe serveras i kyrkan. Vårdinge kyrkliga syförening visar även en skärmställning med anledning av 120-årsjubileumet. Läs också om A. Hummerhielm, som ligger begravd under golvet i Vårdinge kyrka, på sidorna 6–7.

Ytterjärna

Öppet varje dag från kl 12.00–16.00 mellan 14/7 och 28/7. Daglig andakt kl 14.00 och kaffeservering samt konstutställning i Kyrkskolan.



Foto: Ida Leveby Andersson

Gömda skatter drog publik

Textilutställningen som hölls i församlingshemmet under en helg i april drog mer än 600 besökare.

Allmänheten uppmanades att rota runt på vindar och i garderober efter gömda textilskatte. En förfrågan som gett 154 alster med alltifrån mamelucker och spetsklänningar till lapptäcken och lusekoflor.

- Jag trodde aldrig att det skulle komma så många. Men jag tror att intresset för hantverk av det här slaget är på väg tillbaka, säger Gull Lundberg från Järna hembygdsförening, en av arrangörerna.

7161

Så många kyrkotillhöriga finns i Södra Öknebo kyrkliga samfällighet i maj 2013.



Foto: Torbjörn Österholm

Vårdinge har årets kyrktupp

Närmare 1000 personer kan inte ha fel. Tuppen på Vårdinge kyrka är den ståtligaste i Sverige och tog hem titeln Årets Kyrktupp 2013.

– Jag är glad och stolt, säger tillförordnade kyrkoherden Markus Klefbeck.

Kyrkan har anor från 1100-talet och tornspiran, där den vackra och nyförgyllda tuppen sitter, byggdes 1740. Senare i vår väntar en ceremoni då Vårdinge också får ta emot "Tuppen Ture" designad av Lina Börjesson.

Tidningen Land ligger bakom tävlingen "årets kyrktupp" som arrangeras varje år. I år deltog cirka 1 000 tidningsläsare i omröstningen.



Vad finns under golvet i Vårdinge kyrka?

Alexander Hummerhielm ligger begravd under golvet i Vårdinge kyrka. Bilden visar huvudbaneren på västra väggen i norra korsarmen. De två riddarhjälmarna visar att ätten är friherrelig.

Text: Göran Göthlin
Bild: Hans Göthlin

I en av gravvalvets kistor i Vårdinge kyrka ligger en man som låtit bränna ner gårdar och avrättat bönder. En man som levde länge, men som var så van vid krig att han lät iordningsställa sitt gravkor redan som 44-åring.

De fyra kistor som hittats i kryptan ligger på en plats som enligt 1894-års inventeringslista mäter nära fyra meter i längd, har en bredd på drygt två meter och en höjd på nära två meter. Den byggdes 1687 av Alexander Hummerhielm.

Tvingades till landsflykt

Någon dununge var Alexander Hummerhielm definitivt inte. Han föddes i Östergötland och blev vid 27 års ålder ryttare vid Skånska kavalleriet. 1673, när han blivit furir vid Livgardet, ställde han till det för sig genom att i ett slagsmål med greve Torstensons dräng tillfoga denne så svåra skador att drängen avled. Av den anledningen blev han tvungen att gå i landsflykt men fick senare nåd och kunde återvända till Sverige.

1675 blev Hummerhielm löjtnant vid Bergsregementet och utmärkte sig i kriget mot Danmark, men blev dansk krigsfånge vid Landskronas kapitulation 1676. Han återkom dock året efter till Sverige igen och befordrades då till ryttmästare. Under detta krig gjorde han sig känd som en förslagen och stenhård snapphanejägare och ledde bland annat en straffexpedition till Matteröd där han lät bränna ned gårdar och avrätta bönder.

Spetsades på pålar

Det står i Hummerhielms dagboksanteckningar att *"jag låtit bränna några Gårdar och låtit skjuta neder några Snapphanar på Åsen"* men det där med några bör tas med en nypa salt. Det finns uppgifter om att det var betydligt fler än några, för det var hårda tag som gällde och en infångad snapphane hade tur om han blev skjuten direkt. Ofta spetsades de på pålar och sattes upp som avskräckande exempel. En tillfångatagen svensk soldat



Bilden från Åbo Akademi påstås föreställa Alexander Hummerhielm. Den är sannolikt inte samtida utan är troligtvis en teckning efter en äldre förlaga.

Alexander Hummerhielm

Känd som: Svensk friherre och officer

Född: 1643

Avliden: 1723

Lät iordningställa: En gravkrypta med fyra kistor som hittats under golvet i Vårdinge kyrka.

kunde heller inte räkna med någon särskilt vänlig behandling, men det var normalt vid denna tid.

Adlades och tillfångatogs

1678 adlades Alexander Hummer som efter detta kallade sig Hummerhielm. 1701 blev han överste vid svensk-finska adelsfanan och sändes samma år in i Litauen under Karl XII:s fälttåg och höll med stor tapperhet de främsta positionerna, men blev 1702 överrumplad vid Dersunisjka och tillfångatogs. Där hölls han under svåra förhållanden fängslad i två år tills han utväxlades 1704, samma år som han blev generalmajor av kavalleriet. Året därpå blev han friherre.

Under polska kriget deltog han i slagen vid Punitz 1705 och vid Fraustadt 1706, en av de största segrarna i kriget. Där förde han befäl över vänstra flanken och efter att kavalleriet hade tvingats leda hästarna över en sjö med blankis satt de upp igen och slog fienden i grunden.

Under golvet i Vårdinge kyrka ligger så de fyra kistor som Alexander Hummerhielm låtit bygga. Men

vilka ligger däri? På två av kistorna finns endast delar av text att läsa, om "friherrinnan Hjelm och kapten. och Ridd. Hans Boije. född d.2 Okt 1725 Död".

Man kan kanske anta att en av kistorna med oläslig text innehåller stoftet av Alexander Hummerhielm och den med texten Friherrinnan - Hjelm, hans hustru Catharina Hägerflycht som levde mellan 1674 till 1736.

Hans Boije torde vara Hans Georg Boije (af Gennäs) 1725-1791, som enligt uppgift är begravd i Vårdinge kyrka. Han var gift med Barbara Lillieström, 1737-1771, och det är inte otänkbart att det kan vara hon som vilar i den fjärde kistan. Det står i gamla skrifter att deras gravhäll är upprest mot väggen i vapenhuset.

Hummer på huvudbaneren

Inne i kyrkan, högt upp på norra korsarmens västvägg, hänger Hummerhielms huvudbaner, eller begravningsvapen som man brukar säga. Det är ommålat, kanske under 1800-talet, men texten i textkartuschen har gått förlorad. Sannolikt stod det en epitafietext där innan övermålningen. Alexander var son till soldaten, sedermera ryttmästaren Per Jonson Hummer, och tittar man noga på huvudbaneret så ser man en liten hummer avbildad på mittenskölden.

Kroppen började säga stopp

Alexander Hummerhielm var också med på fälttåget mot Ryssland, men 1708 sade kroppen ifrån och han måste begära avsked och återvända till Sverige. Då var han 65 år. Sannolikt var han själv förvånad över att fortfarande ha livet i behåll efter allt han gått igenom och han hade nog under många år varit fullt inställd på att komma hem i en kista eftersom han hade låtit iordningställa sitt gravkor i kyrkan redan 1687.

Man har sagt om honom att han var en utomordentlig militär begåvning, förslagen och överdådigt modig och det behövde han säkert vara för att klara sin hårda tjänst i den Karolinska armén.

För visst var han en hård man, men han levde ett hårt liv i en hård tid. En så hård tid att vi har svårt att föreställa oss den. ■



Hans-Erik Nordin på Mölnboskolan.



Kontraktsposten Karin Karlberg på besök inne i Vårdinge kyrka.

Fyra händelserika dagar med biskopen

Text: Birgit Jahnsen
Bilder: Hans Göthlin

2001 var året då biskop Jonas Jonson besökte Södra Öknebo för sin visitation. Tolv år senare fick Abbes pizzeria i Mölnbo besök av en gäst som skulle få alla lunchgäster att känna engagemang; den nuvarande biskopen Hans-Erik Nordin.

Planeringen inför besöket började redan tidigt i januari, då biskopsadjunkt Johan Svedberg och tillförordnade kyrkoherden Markus Klefbeck försökte få in så mycket av intresse som möjligt från våra tre församlingar under en kort tid.

Med i biskopens följe kom också ett flertal personer som annars är kontaktmän för vårt pastorat. Under alla fyra dagarna fanns också olika representanter med från kyrkonämnd, kyrkoråd, kyrkvårdar och personal.

En annan viktig del i en biskopsvisitation är kontraktsposten Karin

Karlberg som, innan biskopen anlände, gjort en förvisitation av våra tre kyrkor och gått igenom våra inventarieböcker tillsammans med ansvariga för textilier och värdefulla föremål som finns i våra kyrkor.

Gav en kort tillbakablick

Tisdagen den femte februari inledde biskopen med en kort morgonbön i Överjärna kyrka och fick då också en genomgripande presentation om pastoratets församlingsliv och verksamhet. Markus Klefbeck berättade om våra tre församlingar och gav också en kort tillbakablick från 2001, då biskop Jonas Johnson var på besök.

Biskopen höll i mässan på Ljungbackens äldreboende där det som vanligt blev stor uppslutning som det brukar bli när kyrkan kommer på besök och sång och musik med glädje och värme förmedlades till oss alla.

Fotades med biskopen

Lunchen intogs på Abbes pizzeria i Mölnbo, där biskopen förutom förtroendevalda också fick träffa kommunalnämndernas ordförande Hans Neiderman och Björn Eriksson samt Mölnbo Missionskyrkas pastor Thomas Folcker. Där samtalades det om liv och arbete i samhället och i församlingar och det blev en mycket trivsamt lunch där samtliga lunchgäster blev involverade i biskopsbesöket. Abbe Ada själv passade även på att fotas med biskopen för att sedan hänga upp bilden inne i pizzerian där ett flertal kända personer pryder väggarna.

När vi redan var i Mölnbo, besökte vi naturligtvis också Mölnboskogens nybyggda förskola, där vi fick känna på den trevliga atmosfären och det imponerande lugnet som är ett kännetecken för hela Mölnboskolan. Barn visar alltid sin nyfikenhet på



Lunchen intogs på Abbes pizzeria i Mölnbo. Närmast sitter stiftsadjunkt Johan Svedberg.

ett naturligt sätt vilket gav biskopen tillfälle till ett gemytligt samtal på skolgården.

Aftonbön i Överjärna kyrka

Senare samlades präster, kyrkvårdar, kantorer, diakon och kyrkvaktmästare i Vårdinge kyrka där alla tillsammans med biskopen samtalade om gudstjänstlivet i våra tre församlingar om vad vi tillsammans vill uppnå framöver. När dagen började lida mot kväll blev det så dags för aftonbön i Överjärna kyrka och med det anslöt även ledamöterna i kyrkonämnden och kyrkoråden i samtalet.

Kvällen blev till natt och på morgonen efter fick personalen en chans att tillsammans med biskopen diskutera arbetet inom församlingen. Efter lunchen fick vi ta del av ett mycket intressant besök på Solåkraby med vår ciceron Helmut Just som berättade om "Människans rätt att bli behandlad som frisk" och om hur arbetet bedrivs. Vi fick besöka flera arbetsplatser och samtala med både boende och arbetsledare och se att lägenheter och samlingsplatser för olika behov fanns och var mycket genomtänkta och någonting som fler behövande i vår kommun borde kunna få ta del av.

Astrid Svensson visade- och berättade sedan om Ytterjärna kyrka, som ligger så vackert mot en glittrande vattenspegel med minneslundan i framkant. Dagen avslutades och biskopen samtalade sedan enskilt med präster och diakon.

Insjuknade i influensa

Så var det dags för den tredje och i viss mån avslutande dagen av visitationen, fredagen den 15. Tyvärr insjuknade biskopen i influensa till denna dag men öv-

rig stiftspersonal med biskopsadjunkt Johan Svedberg i spetsen tog över så att dagen ändå kunde genomföras i stort sett så som det var tänkt. Dock kunde visitationsmässan med efterföljande stämma inte genomföras på söndagen den 17 mars, men den söndagen bjöd ändå på en härlig gemenskap i en fullsatt Överjärna kyrka och i en skön gemenskap när vi hälsade våra tre senaste anställda Therese Olsson, Emma Mathiasson och Jenny Heickell, välkomna. Därefter bjöds alla på smörgåstårter och kaffe i församlingshemmet.

Kyrkan fylldes till bredden

Nytt datum för Visitationsmässan sattes till den 14 april och återigen fylldes Överjärna kyrka till bredden tillsammans med Vårdinge kyrkokör och ett mycket stort antal av årets konfirmander närvarande.

Biskopen predikade om godhet och om varifrån godheten kommer. Han talade om att godheten delas ut alldeles gratis och kommer från människors goda hjärtan.

Efter avslutad mäsas var det så dags för Biskop Hans-Erik Nordin att avsluta visitationen med stämman där han talade om det brytningsskede vi står inför i och med att vi nu blir ett pastorat från den första januari 2014. Han uppmanade oss till en ännu bättre ungdomsverksamhet och gav en eloge till både konfirmandarbetet och tjejgruppen vi bedriver och menade att det kanske också är dags för en killgrupp.

Biskopen uppmanade sedan alla att ställa frågor och därefter avslutades stämman och biskopen fick ett kort, enskilt samtal med konfirmandgruppen. Efter detta tackades biskop Hans-Erik Nordin och nu följer efterarbetet. ■

Nya kyrkoherden Sven Alberius har fått ett nytt hem i Järna

”Hem och himmel är samma ord”

Sven Alberius far sa till honom som barn att vårda rösten och några år efter prästvigningen 1979 lockade musiken så pass att han bytte bana och blev musiklärare. Men prästyrket han lämnat var mer än ett jobb och när den gamla församlingen ringde och ville ha honom tillbaka tackade han ja. Det var 29 år sedan och kallet har bara fortsatt.

Text: Ida Leveby Andersson

Bild: Göran Göthlin

Vi står i solskenet på gräsmattan utanför prästgården i Järna som ska bli hans nya hem. Tanken var att gå husesyn, men nycklarna passar inte i låset, så Sven formar händerna runt ansiktet och tittar in genom fönstret istället. Därinne i köket är det tomt. Väggarna ser vita ut, köksluckorna är i trä och på kaklet sitter små rosa blommor. Där finns plats för nya idéer och utformningar, något som kommer att ordnas eftersom att huset är en tjänstebostad, men själva inredningen tänker Sven inte greja så mycket med.

– Nej, det händer att jag fixar och donar, men hemma är jag ganska lat, fast jag får sällan tid till det. Men jag brukar säga att man hinner mer om man inte gör så mycket hela tiden.

Men trots att pysslet i prästgården får vara för tillfället är hemmet ändå den plats som är viktigast för Sven.

– Min morfar brukade säga att hem och himmel är samma ord. Där ska man kunna slappna av och känna sig trygg.

I hemmet finns också familjen, även om Sven och frun Ingegerds fyra barn är utflugna sedan länge. Den äldsta sonen är sommelier och tipsar om franska viner, något som Sven uppskattar och gärna provar på, och det här med att prova nya saker är något som fört honom framåt. Som den där dagen då han lyssnade på radio en tid före jul för några år sedan och fick en idé. Där sa de att årets julklapp förmodligen skulle bli en

så kallad PT, en personlig tränare, och då gick Svens kuggjul igång. Varför inte erbjuda människor en andlig personlig coach? Någon som vägleder och peppar och som finns där i med- och motgång.

– Jag har hört att vi blir mindre religiösa ju bättre ställt vi har, men istället ser man att tron växer på platser där ekonomin går uppåt. Så i det här fallet handlade det egentligen om att ta kyrkans redan befintliga budskap och paketera om det i en nyare förpackning som passar dagens samhälle och erbjuda det.

Människan är mer än ett djur, fortsätter Sven och backar sedan och funderar på om han uttryckt sig rätt. Det han vill säga är att han tror att vi människor alla har ett behov av ett andligt liv och att vi längtar efter en mening, men att vi istället ofta kompenserar med annat, som prylar, utan att bli gladare.

” Man hinner mer om man inte gör så mycket hela tiden”

Vill bemöta andra med glädje

Vi går från prästgården till församlingshemmet och slår oss ner i den lilla salen. Där står tulpaner uppställda på borden och i rummet bredvid hörs pianot spela vackra melodier. Sven stannar upp, lyssnar och tar in. Musiken finns alltid närvarande. Hans pappa sa till honom som barn att vårda rösten och det har han gjort. Idag sjunger Sven gärna och mycket. Helst i kyrkorummet, som är byggt för sång, menar han. Schubert är en favorit, tillsammans med traditionell kyrkomusik, men det händer att en och en annan modernare låt tar sig in.



Sven Alberius på trappan till det nya hemmet. Framför honom ligger jobbet som kyrkoherde i Södra Öknebo pastorat.

– En del låtar fastnar bara, som Benny Anderssons ”Du måste finnas”. Den satt kvar i huvudet ett bra tag, säger han och uppmanar oss samtidigt att använda de egna stämbanden mer.

– Vi har tagit över ett tv-beteende och blivit åskådare. Vi tittar på när andra sjunger istället för att göra det själva. Det har nog med osäkerhet att göra. Den som inte är van blir osäker och törs inte, men egentligen kan ju alla sjunga. Det viktigaste är att våga börja och faktiskt sjunga, inte att det är rätt låt.

Försiktig med goda råd

Som ny kyrkoherde i Södra Öknebo pastorat vill han uppmuntra och stödja. Sådan är han som ledare, menar han och säger att man måste bemöta alla med respekt och glädje och veta att människor har så mycket inom sig.

– Min uppgift både som präst och kyrkoherde är att ta vara på

och uppmuntra det som är speciellt med alla. Alla ska känna sig viktiga och sedda.

” Vissa låtar sätter sig bara, de fastnar och stannar i huvudet ”

Goda råd däremot, är han försiktig med. Efter år som kyrkoherde och efter ett 35 år långt äktenskap med diakonen Ingegerd skulle man kunna tro att han gärna delade med sig av knep till yngre om hur man får en relation att fungera, men så är inte fallet.

– Nej, jag är försiktig med goda råd. Folk vet bäst själva om sina relationer och om de behöver något så är det oftast stöd, inte goda råd.

Dagen börjar gå mot eftermiddag och medan medarbetarna i församlingshemmet ropar att det snart är dags för fika måste ännu en samtalspunkt behandlas. Den något förvånande informationen att Sven, i sitt CV, skrivit med att han läst en kurs i svensk och nordisk vikingatid.

– Haha, ja, när jag var kyrkoherde i Ödeshög bodde jag granne med Rökstenen, en av Sveriges mest

kända runstenar och eftersom det historiska intresset alltid funnits där tyckte jag att det var på tiden att lära mig mer. Det var jätteroligt och det är viktigt att förstå en bygds historia, säger han.

”Tar cykeln”

Den nya bygden är Järna och församlingshemmet står under eftermiddagen i fokus. Där serveras nu kaffe och kakor. Sedan, när Sven flyttat in, ska han installera sig på kontoret, slå på datorn och börja tänka ut sätt att närma sig det nya arbetslaget.

– Det ser jag fram emot med spänning. Sen tror jag att jag hoppar på cykeln och ser mig omkring.

Sven Alberius

Aktuell som: Ny kyrkoherde i Järna, Ytterjärna och Vårdinge församlingar.

Född: 1953

Familj: Frun Ingegerd och fyra utflugna barn, två döttrar och två söner.

Barn & ungdom

Vandring till Ulvsundet

Foton: Annelie Wagners



Julspelsgruppen redo att provvandra den cirka sex kilometer långa sträckan.

Klockan är 10.00 och jag möter en hel del trötta ungdomar i entrén till församlingshemmet. Det är första maj, en ledig dag för många, men inte för oss. Vi ska provvandra till Ulvsundet med julspelsgruppen.

Efter ett par stopp under vår vandring kommer vi fram till Ulvsundet. Det tog oss cirka två timmar och på vägen passerade vi både Saltå kvarn, Ytterjärna kyrka och Nibble gård.

Det märks att ungdomarna tycker att det är mysigt att grilla lite och att korven smakar riktigt bra efter att vi gått cirka sex kilometer. När vi



Korvgrillning innan hemgång.

har grillat klart är det dags att bege oss hemåt och det är trötta och lite frusna ungdomar som börjar gå mot Järna. Jag tror dock att de har haft en härlig dag i solen och framför allt en lärorik dag inför den



Foto: Svenska kyrkans arkiv

Jag vill ge en ros till alla våra härliga ungdomsledare som vi har i församlingarna, tack för att ni finns!

Louise Magnusson, Melanie Berglund, Ellinor Engström, Simon Solgård, Carl-Gustav Johansson, Jasmine Engström, Isak Wallin, Tiffany Ahlenius, Miranda Bäck, Adelina Rabenius och Mattias Nork.

Hälsningar
Annelie Wagners

riktiga fjällvandringen som äger rum mellan den 24 och 28 juni, då vi åker till Undersåker.

I nästa församlingsblad berättar vi om hur det var att fjällvandra på riktigt, läs då!

Annelie Wagners

Träff med församlingsassistenten

Vad arbetar egentligen en församlingsassistent med? Barn- och ungdomsverksamhetens Kerstin Jansson frågade Annelie Wagners, som började jobba hösten 2006 i våra tre församlingar.

I Annelies arbete ingår att vara ansvarig ledare för två tjejgrupper, konfirmander, ungdomsgrupp och ungdomsledare. Hon är också medhjälpare på öppna förskolan i Mönbo två dagar i veckan.

Kolloledare

På sommaren är Annelie med som ledare på kyrkans sommarkollo för barn. I augusti varje år är det dags för konfirmandläger. Där sköter Annelie mycket av planering och förarbete innan lägret.

I december framför konfirmanderna ett julspel. Annelie håller i övningarna och planeringen av det.

Foto: Kerstin Jansson

De som deltar i spelet gör sedan en fjällvandring på sommaren, där Annelie är ledare.

Under höst- och vårtermin finns Taizè-mässa i kyrkan med Annelie och ungdomar, som alla är välkomna att delta i.

Utbildad fritidsledare

Annelie är utbildad fritidsledare och har sedan gått Kyrkans grundkurs. Om en församlingsassistent vill vidareutbilda sig kan man läsa till församlingspedagog i Sigtuna, men Annelie är mer intresserad av att studera till diakon för ungdomar.

Det bästa med jobbet är alla po-



Annelie Wagners.

sitiva människor man möter, tycker Annelie, att hon jobbar med blandade åldrar från 0-22 år och att hon gör så många olika saker.

Ekonomi styr ibland hennes möjligheter att utföra sitt arbete, men hon tycker ändå att hon har ett fritt och roligt jobb. Det hon saknar är en killgrupp och någon verksamhet för barn mellan 6 - 11 år.

Samarbetar med präster

En församlingsassistent samarbetar mest med barnledarna och prästerna. Chefen är kyrkoherden. Om Annelies tjänst skulle utvecklas vill hon satsa på uppsökande ungdomsverksamhet och vara med ute i samhället, till exempel gå med nattvandrarerna i Järna. Hon tycker att man måste söka upp ungdomar där de finns och inte tro att de kommer av sig själva.

Kerstin Jansson

Sommarmusiken 2013

Sommarkvällsmusik i Överjärna och Ytterjärna kyrka, lördagar kl 18.00

29/6 Ytterjärna kyrka

Innerligheten II – Ung folkmusik med en kittlande närvaro

Emma Reid, violin, Daniel Olsson Reid

6/7 Överjärna kyrka

Bulgarisk folkmusik med Trio Leva

Deras unika akustiska ljud skapas av de bulgariska traditionella instrumenten gadulka, tamboura och Tapan och den otroliga rösten står Sonya Georgieva för

13/7 Ytterjärna kyrka

Alexandra Orrgård - Solén, Jenny Hülphers Oboe och Eric Solén. Musik av Bach, Händel, Debussy och Ralph Vaughn- Williams

20/7 Överjärna kyrka

Trio Marieng – I denna ljuva sommartid

Margita Ytterberg, Inger Lundin, sång och Eva Claeson Jacobsson piano. Musik av Per Harling, Atle Burman med flera

27/7 Ytterjärna kyrka

Svart, vitt & silver

Patrik Ahlberg, flöjt, Karin Bjur Wick, piano
Musik av Poulenc, Welin med flera

3/8 Ytterjärna kyrka

Herre, var är du? - En musikgudstjänst

Caroline Östberg, koreografi och dans
Musik, Ylva Q Arkvik

Sommarkvällsmusik i Vårdinge kyrka kl 19.00

19/6 Ljuva toner i ljuvlig försommarkväll

Per Filip och Agneta Axelson sjunger sånger av bland andra Stenhammar, Rangström, Puccini och Per Filip. Ingrid Häggström vid pianot

17/7 Sånger vid havet

Musik av bl.a. Gösta Nyström och Giacomo Puccini. Sångerska Maria Metzler-Saedén och pianist Martin Hellström

14/8 En kväll i Ben cantos tecken

Blandat klassiskt och folkmusikaliskt program
Linnea Ehrnlund olof oscarson, sång



Välkommen till sommarkyrkan 2013!

Varje torsdag i Överjärna kyrka kl 11.00, därefter enkel lunch i församlingshemmet.

27/6 Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig

Sång och piano med Michael Augustsson

4/7 Luftigt kryddad stråkmény

Barbro Ekeberg och Catharina Ekeberg gästar oss med sång, fiol, piano och orgel

11/7 Jazz och visor

Rebecka Jaxhagen med vänner



18/7 Trio Marieng - sommaren låter oss glädjas

Inger Lundin och Margita Ytterberg sjunger till ackompanjemang av Eva Claeson Jacobsson. Därefter lunch i Klockargården.

25/7 Om inre och yttre farleder

Välkommen till sommarpsalm och "sommarprat" med Märta-Lena Linder

Kalendarium

Mer sker i våra församlingar utöver vad som tas upp i kalendariet och ibland sker också ändringar med kort varsel. Se därför även affischer vid församlingshemmet, Postillan och vid våra kyrkor och annonser i Länstidningen och Sörmlands Nyheter samt vår hemsida www.svenskakyrkan.se/jarna-vardinge.

VÅRA GUDSTJÄNSTER

Söndag 2 juni

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa
Kjell-Erik Amorelius
John Lidström

Ytterjärna kyrka 9.30
Högmässa
Kjell-Erik Amorelius
John Lidström

Vårdinge kyrka 11.00
Gudstjänst
Markus Klefbeck
Eva Claeson Jacobsson

Söndag 9 juni

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa
Inträdespredikan

Söndag 16 juni

Överjärna kyrka 11.00
Gudstjänst

Ytterjärna kyrka 9.30
Högmässa

Vårdinge kyrka 11.00
Gudstjänst

Lördag 22 juni

Ytterjärna kyrka 9.30
Friluftsgudstjänst
Medtag kaffekorg

Vårdinge kyrka 15.00
Friluftsgudstjänst
Medtag kaffekorg

Söndag 23 juni

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa

Onsdag 26 juni

Överjärna kyrka 19.00
Friluftsgudstjänst

Söndag 30 juni

Överjärna kyrka 18.00
Högmässa

Vårdinge kyrka 11.00
Högmässa

Söndag 7 juli

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa

Ytterjärna kyrka 9.30
Högmässa

Vårdinge kyrka 11.00
Gudstjänst
Kyrkkaffe

Söndag 14 juli

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa

Ytterjärna kyrka 14.00
Högmässa

Vårdinge kyrka 11.00
Högmässa
Kyrkkaffe

Söndag 21 juli

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa

Ytterjärna kyrka 14.00
Högmässa
Kyrkkaffe

Söndag 28 juli

Överjärna kyrka 18.00
Gudstjänst

Ytterjärna kyrka 14.00
Gudstjänst
Kyrkkaffe

Vårdinge kyrka 11.00
Högmässa
Kyrkkaffe

Söndag 4 augusti

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa

Vårdinge kyrka 11.00
Gudstjänst

Söndag 11 augusti

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa

Ytterjärna kyrka 9.30
Högmässa

Vårdinge kyrka 15.00
Friluftsgudstjänst
Medtag kaffekorg

Söndag 18 augusti

Överjärna kyrka 11.00
Högmässa
Kyrkoherdemottagning
Kyrkkaffe

Lördag 24 augusti

Ytterjärna kyrka 11.00 och 15.00
Konfirmationsmässa

Söndag 25 augusti

Överjärna kyrka 18.00
Gudstjänst

Vårdinge kyrka 11.00
Konfirmationsmässa

Gudstjänster på Ljungbackens äldreboende

På Ljungbackens äldreboende är det mässa eller andakt varje tisdag kl 10.30.

Syföreningarna

Vårdinge syförening träffas varannan onsdag kl 18.30 i Postillan. Överjärna syförening träffas varannan torsdag kl 13.00 i församlingshemmet.

Musikprogram

För musikprogram, se sidan 13

Vägkyrka

För information om vägkyrka, se sida 5

Har du svårt att ta dig till kyrkan?

Om du har svårt att ta dig till kyrkans gudstjänster och aktiviteter kan du beställa kyrktaxi via Södertälje Taxi på telefonnummer 08 550 20 000. Uppge kundnummer 13101 om du tillhör Överjärna eller Ytterjärna församling och 40029 om du tillhör Vårdinge församling.

Vårdinge har även avtal med Gnesta taxi, som nås på telefonnummer 0158 301 10. Resan bör om möjligt bokas i god tid. Kostnad 5 kronor per person och resa.

Kyrktaxi gäller **inte** för besök på kyrkogården för gravskötsel eller dylikt.

Förtidsrösta i församlingshemmet

2 – 11 september.

Öppettider vecka 36

Måndag – lördag 13.00 – 16.00

Kvällsöppet 4/9 17.00 – 20.00

Öppettider vecka 37

Måndag – onsdag 13.00 – 16.00

Kvällsöppet 10/9 17.00 – 20.00

Du vet väl att du kan rösta i kyrkovalet om du fyllt 16 år?



Söndagen den 15 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem vill du ge ditt förtroende?
Välkommen att rösta i kyrkovalet!

2013
0915
Kyrkoval

Var ska vi lägga kraften?
Gör din röst hörd.
Kyrkoval 15 september.

Svenska kyrkan 