

# Kapitel 7: Idrott

**FN:S BARNKONVENTION, ARTIKEL 15** *Förenings- och församlingsfrihet*





# 7: Idrott

FN:S BARNKONVENTION, ARTIKEL 15 *Förenings- och församlingsfrihet*

## BUKALA BERÄTTAR:

” Min storebror Odrande spelar fotboll i ett lag som heter Mosquitoboet. Idag ska de spela match. De ska möta ett lag som heter Fiskarna. Killarna i laget Fiskarna bor nere vid floden, det är därför de heter så. De som bor nära floden får lära sig simma. Det hade varit kul att kunna simma men jag vet inte om jag hade vågat. I floden finns det krokodiler och någon säger att det finns flodhästar också!

Jag är inte så intresserad av fotboll, men Lillibeth tycker det är jättekul. Hon skulle vilja spela i ett lag men det finns inga lag för tjejer. Lillibeth brukar spela med killarna när de tränar och hon är jätteduktig. Men i skolan får hon inte vara med, där är bara killar. Jag tycker det är roligare med volleyboll. I skolan får vi också träna på löpning och längdhopp.

Nere på marknaden finns det en man som har en TV och om man har pengar kan man få se på engelska matcher där.

Taban min storebror har ett favoritlag, Manchester United. Han vet precis när de spelar och vill gärna se varenda match.

För att få pengar till matcherna brukar Taban hjälpa till att sälja bensin vid vägkanten. Man tappar upp bensin i vattenflaskor och så säljer man till de som kör motorcykel.

Det är många som kör motorcykel här, eftersom vägarna är så fulla med hål och vatten och ibland väldigt smala så är det lättare att ta sig fram med motorcykel än med bil. Det är

också billigare att ha motorcykel.

Min familj har inte något av det inte ens en cykel.

Taban säger att när han blir proffs i Manchester United ska han köpa både bilar och motorcyklar till oss.

Jag tycker det räcker med en motorcykel. Man kan åka flera på den och t.o.m. ha med sig en get.

Men nu skulle jag berätta om Odrandes matcher. Det finns sex olika lag i samma serie som Mosquitoboet. Odrandes lag ligger på tredje plats i deras liga, men han är säker på att de ska vinna.

Fotbollsplanen ligger mitt i Lui och innan matchen ska börja får man ta bort fåren som går där och betar. Det är bra att fåren betar på fotbollsplanen, annars hade gräset blivit långt och då hade spelarna kunnat snubbla.

Domaren har gröna kläder och en visselpipa. Det är han som bestämmer, när matchen ska börja och sluta, när man byter spelare, när det blir hörna osv.

De flesta spelarna i Odrandes lag har röda tröjor, men alla har inte haft råd att köpa samma sort och då har de kanske en annan färg, men det gör inget. Det är ett par som inte har skor heller. Deras fötter måste vara jättestarka för det gör ganska ont att sparka fotboll barfota.

Innan matchen värmer lagen upp.

Det ser ganska kul ut de springer efter varandra och ibland hoppar de och skuttar. Jag kan inte låta bli att skratta när jag ser det. Lillibeth blir arg på mig och kör armbågen i sidan på mig. Hon tar det så allvarligt det här med fotboll. Hon har t.o.m. sagt att när hon blir stor och tjänar pengar ska hon flytta till ett land där tjejer också kan spela fotbollsmatcher. Hon skulle också vilja gå och se fotboll på TV men de släpper inte in henne där. Jag tycker synd om Lillibeth man borde faktiskt få vara intresserad av vad man vill oavsett om man är kille eller tjej.

Nu är det dags för matchen att börja, jag tycker det är ganska tråkigt. Lillibeth, Taban och de andra står upp och hoppar och skriker hela tiden. Jag och några andra barn går en bit bort. Vi sitter och pratar och spelar flöjt med våra händer. När matchen närmar sig slutet går vi tillbaka jag får veta att det står tre lika mellan lagen och att det är jättespännande.

Odrande har gjort ett av målen, hoppas att han inte såg att jag inte tittade.

Nu är det faktiskt lite spännande och i sista minuten lyckas Odrandes lag göra ett mål till och vinna, hurra!

När domaren blåst av och matchen är slut tackar spelarna varandra. Odrande är glad och stolt som en tupp när vi går hem. Nu kommer han att prata om detta hela kvällen.



**FOTBOLL**

Sydsudans herrlag som kallas "Bright Star" ("Klara stjärnan") spelade sin första match mot Tusker FC i Kenyan Premier League.

Matchen spelades i Juba och Khamis Leyano från Sydsudan gjorde första målet men laget förlorade sen med 1-3. Den 25 maj 2012 upptogs Sydsudan i FIFA.

Laget spelade sin första landskamp den 10 juli 2012. Matchen spelades mot Uganda och slutade 2-2, målgörare för Sydsudan var James Moga och Richard Justin Lado.

I april 2014 visade SVT 1 dokumentären Zoran och de afrikanska tigrarna som handlar om serbiske Zoran Djordevich som tränar Sydsudans första landslag i fotboll.

**BASKET**

Sydsudans basketlandslag spelade sin första match mot Uganda den 10 juli 2011. Sydsudans basketlandslag kommer att ansöka om medlemskap i FIBA. Laget har flera stora stjärnor, till exempel Luol Deng, som spelar för Chicago Bulls i NBA, Ater Majok och Deng Gai är andra kända namn.

**LÖPNING**

Guor Marial är en känd löpare från Sydsudan. Han flydde som barn från landet och har medborgarskap i både USA och Sydsudan. Därför kan han inte tävla för någon av länderna och 2012 sprang han Olympic Marathon i internationella olympiskakommittens färger p.g.a. detta.

**KICKBOXNING**

Winnie Natasha the "Black Queen" är en 21 årig juridikstuderande vid Sydsudans universitet i Juba. Hon är en av blott två kvinnliga kickboxare i Sydsudan. Tidigare har hon också varit med i flickors fotboll och basketligor i Karthoum.

I Sydsudan är kickboxning mer än en sport, Puro Okele Obe, mästare i karate, juijutsu och aikido och fd proffsboxare, ville använda kickboxning för att övervinna de stamskillnader som fortfarande finns och ofta trappas upp till våldsamma bråk.

Obe hade aldrig tänkt att flickor skulle delta i kickboxning men när Winnie Natasha och Adut Bol ville börja träna välkomnade han dem. Tyvärr är inte den allmänna inställningen sådan i Sydsudan. Flickor som tränar sporter som kickboxning får höra många negativa kommentarer.

**ANDRA SPORTER**

Andra populära sporter i Sydsudan är Wrestling och Mock battle, dessa har delvis sitt ursprung i gamla traditionella uppvisningsstrider som ofta förekom i samband med att man firade skörden. Deltagarna i uppvisningsstriden smorde sig med ockra, publiken dansade, sjöng och spelade trummor.





## TIPS 1

### Samtal

BARNKONVENTIONEN,  
ARTIKEL 15  
Förenings och församlingsfrihet  
– Varje barns rätt till  
föreningsfrihet ska respekteras

#### *Diskutera*

Vad finns det för olika föreningar  
som man kan vara med i och  
varför är det bra att vara med i  
en förening?

Vad gör du helst på din fritid?

Vilken idrott tycker du är  
roligast?

En del av spelarna i berättelsen  
hade inte råd till fotbollskläder  
och fotbollsskor tror du att det  
finns barn i Sverige som har  
samma problem?

#### GRUNDKÄNSLOR

Lillibeth blev arg när Bukala inte  
tyckte att det var så viktigt med  
fotboll.

Hur känns det när man inte blir  
tagen på allvar eller någon inte  
bryr sig om vad man tycker?

Lillibeth fick inte spela fotboll  
i skolan, hur är det i din  
skola leker flickor och pojkar  
tillsammans?

Odrande var stolt och glad efter  
matchen.

När känner du dig stolt och glad?



## TIPS 2

### andakt

#### BIBELTEXT

Bibeltext Rom 12:4-5 alt.  
Rom 12:4-8.

#### SÅNG

*Jag kan inte vad du kan*  
KS 167, Verbums förlag

*Tänk, att du är du*  
BPs 186

#### BÖN

Tack Gud för allt kul jag och  
mina vänner gör när vi är lediga.  
Vi är alla bra på olika saker,  
ingen kan allt men alla kan något  
och tillsammans kan vi så mycket  
mer. Amen

#### ANDRA FÖRSLAG PÅ BIBELORD:

Här jämför man tron med en  
idrottstävling, stå fast för att få  
segerkransen. Fil 4:1

Det är i Herren vi lever och rör  
oss. Apg. 17:28

Om att kämpa dör det man tror  
på och till slut nå målet.  
2 Tim 4:7-8

Stolthet och seger. Thess 2:19

Om man väljer något av de här  
alternativen får man anpassa  
sånger och böner efter texterna.



### TIPS 3

#### *Fotboll på olika sätt*

Alla är inte lika duktiga på fotboll, det finns då många sätt att ändra på förutsättningarna. Det blir mycket skratt när man spelar på dessa sätt, men man kan också fundera kring rättvisa, att inte få vara med för man inte är duktig nog, hur det är att ha någon form av funktionsnedsättning och mycket annat.

#### STRUTFOTBOLL

Material: strutar med fäst-anordning eller toapappersrullar, fotboll, fyra koner.

Spelarna har struten först framför ansiktet vilket begränsar synfältet markant, sen spelar man fotboll på vanligt sätt.

#### RUGBYFOTBOLL

Man spelar fotboll med en rugbyboll.

#### TRELAGSBOLL

Spelas på en rund plan, tre lag och tre bollar. Målen placeras som på en klocka på slagen 4, 8 och 12.

Strutsfotboll, Rugbyfotboll och Trelagsboll finns beskrivet i boken *Kulsprutan*, Argumentsförlag.

#### FOTBOLL MED

#### SAMMANBUNDNA BEN

Spelarna delas upp två och två, man binder samman den enas vänsterben med den andras högerben, sen får man hjälpas åt att spela. Det är en utmaning att springa i takt och att vilja åt samma håll. Det ställer stora krav på samarbete! Blir det för svårt med sammanbundna ben kan man binda samman armarna istället.

#### ORÄTTVIS FOTBOLL

Det ena laget ha sitt mål uppe på en backe medan det andra laget har sitt i nedförslutning. Ett annat alternativ är att det ena laget har ett fotbollsmål medan det andra har ett bandymål.





## BILDER

Fotbollströja

Cykel

Domare

Fotbolsslag

Match

Fotbollsplan

Motorcykel



## VIDEO

Fotbollsmatch



## VÄSKAN

*Väskan finns att låna genom  
Sensus, Lund*

Fotbollsdress