



141221 Fjärde söndagen i advent, första årgången Johan Svedberg

Jag vill börja här och hälsa på Maria.

Maria välkommen! Du har flyttat fram och står här vid vår predikostol idag. Du är en viktig person, och vi ser med glädje att du tar plats hos oss. I vår kyrka behöver vi unga kvinnor som tar plats. Välkommen hit idag. Var hälsad Maria. Ave Maria!

Just nu har vi fullt med berättelser runt omkring oss om människor som ger sig ut på äventyr, människor som försöker ändra sina liv och människor som försöker hitta någon annan att leva med.

Vi följer dem på nätet, i tidningar och på tv.

Spänningen är att de sätts på prov. Och vi får se om de klarar det.

Ja, hur mycket klarar en människa egentligen?

Gunde Svan, han säger – Ingenting är omöjligt.

En del andra skulle nog säga att vi klarar mer än vi tror.

Det håller jag med om. Men jag skulle också vilja säga att Gud tror mer om oss än vi själva gör.

Jag blir ledsen många gånger när jag ser unga personer och vuxna personer som inte tycks tro på sig själva. Det syns många gånger på utsidan. Det ser ut som om de har tappat tilltron till sig själva, lusten till livet och orken att försöka vara en god människa.

Jag gissar att ni också mött kompisar och människor som ser ut som om de tappat tron på sig själva.

När jag ser någon så får jag lust att gå fram och krama om. Och de jag känner gör jag det med. Krama om för att fylla med tilltro på sig själva.

Gud tror mer om oss än vi själva gör.

Och det har med den här enkla sanningen att göra – Gud är med dig.

Gud är med oss. Det påminner vi varandra om i varje gudstjänst. Gud är med dig.

Maria, hon säger i sin lovsång till Gud. Som är vår text idag. Maria hon var en 14-15 årig tjej som utstrålar trygghet och tillit till sig själv. Som många unga tjejer gör.

Maria hon säger – *stora ting låter den Mäktige ske med mig.*

Maria, hon lever i tilltron att Gud är med. i hennes vardag, i hennes vanliga liv. Ungefär som en del har korset runt halsen. Gud är med. Gud är närvarande.

Dag Hammarskiöld levde för ungefär 50 år sedan. Han skrev en fascinerande bok som heter Vägmarken.

Han säger ungefär som Maria, men han säger – *Icke jag utan Gud i mig.*

Dag Hammarskiöld levde med samma övertygelse om att Gud är med. Dag han kände Guds närvaro i sitt liv, och hur han själv blev fylld av Gud. Han kände sig som en mottagare, en mylla för liv som han själv säger.

Men hur vet vi det? Hur vet vi vad som är Gud och vad som är jag.

Hur vet vi vad som är Guds vilja med mitt liv och vad som är min egen vilja.

Oftast är det svårt att veta skillnaden. Det vi kan göra är att:

1/ vara öppna för mötet, 2/ be och 3/ se på andra.



1/ Öppenhet.

Vi behöver inte göra något för Guds närvaro i våra liv. Jesus säger som sista ord i Matteus – *jag är med er alla dagar till tidens slut*. Det hänger inte på oss. Men ändå behövs vår öppenhet för Guds närvaro, för att relationen ska växa.

Marias sätt att uttrycka det säger att hon lever med en öppenhet. Hon säger – stora ting låter den Mäktige ske med mig. Hon märker att något sker med henne. Hon är en mylla för liv, som Dag Hammarskiöld skulle ha sagt det. Liv växer i fram i henne. Hon bär liv. Det var fantastiskt, vi talar om det ännu. Men samma löfte gäller oss – jag är med dig. Också i oss växer liv. Glöm aldrig det. I dig och mig.

2/ Bön

Det finns så mycket att tala om med Jesus.

Tala med Jesus om detta. Det finns många böner att bära med sig. Ord som öppnar oss. Körens sånger idag är fyllda med ord som öppnar oss för Jesus i våra liv, för Guds liv i våra liv. Körens sånger är inspirationen till denna predikan.

I Psaltaren 119 står det – *Ditt ord är mina fötters lykta*. Vi får ljus att se var vi ska gå, vart vi går av Guds ord och bibelns ord.

En annan bön är Jesusbönen – *Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig*.

Eller den bön som varit viktig för mig många dagar. En Taize sång – *Där barmhärtighet och kärlek bor, där bor också Gud*. Det är på tecknen vi märker att Guds närvaro. Där barmhärtighet och kärlek bor, där bor också Gud.

3/ Förebilder

Idag Maria. En ung tjej.

Jag är glad att hon står här hos oss just nu. Varje dag står hon vid ljusbäraren. Hon möter de som kommer för att tända ljus, som kommer med sina frågor och sin oro. Hon står där och fyller oss med livsmod. Hon står där och öppnar oss för Guds löfte – jag är med dig.

AMEN