

The background of the entire page is a photograph of stained glass windows. The windows feature intricate geometric patterns, possibly resembling a honeycomb or lattice structure. The colors are primarily shades of blue and yellow, with some red visible in the lower portion. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a sense of depth and texture. The windows are set within dark wooden frames.

Rum för alla

LITE MER OM SVENSKA KYRKAN

Närvaro och öppenhet

Svenska kyrkan möter människor mitt i livet, där de är, både i Sverige och utomlands. Därför kan du möta Svenska kyrkan under många olika namn: sommarkyrka, fjällkyrka, sjukhuskyrka, skolkyrka, vägkyrka, utlandskyrka, kyrka på nätet och givetvis som ”kyrkan”. Svenska kyrkan finns i hela landet. Även på orter där posten, skolan och livsmedelsbutiken har lagt ner finns Svenska kyrkan ofta kvar med dop, begravningar och andra gudstjänster, körer, barn- och ungdomsverksamhet samt diakonala verksamheter, det vill säga kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Läs mer i avsnittet ”Diakoni”.

I församlingen möts människor i gudstjänster och babysånggrupper, till filmkvällar och kyrkkaffe, stödgrupper för sörjande och öppna mötesplatser, i själavårdssamtal och gospelkör, i öppna förskolan och miljögruppen. Församlingen är en plats för ömsesidigt stöd, samtal och eftertanke – men också för gemensamma aktiviteter och handling i viktiga frågor. Svenska kyrkans diakonala verksamheter vänder sig till alla oavsett tro, icke tro eller trostillhörighet.

Tron är något djupt personligt som inte kan vägas, mätas eller bedömas. Ibland är det lätt att tro, ibland väldigt svårt. Svenska kyrkan finns både för den som tror, den som söker och för den som tvivlar. Oavsett vilken inställning du har till Gud är du välkommen att dela din glädje och sorg, dina visioner och din ovisshet. I Svenska kyrkan finns rum och sammanhang där du får ställa frågor och föreslå svar. Tillsammans samtalar vi om livet och tron.



MAI 1977
L'EDIFICAZIONE
DEL TEMPIO
E LA SUA
RISTRUTTURAZIONE

”...den som upplever att livet är mörkt kan få se ljuset återvända. Det finns hopp!”

Evangelium

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund. Liksom Martin Luther betonar vi fortfarande att det viktigaste i kristen tro är den vändpunkt som kallas evangelium; att Jesus övervann döden. Det betyder att det alltid finns nya möjligheter för alla människor: den som gjort fel kan bli förlåten, den som blivit förtryckt kan få upprättelse och den som upplever att livet är mörkt kan få se ljuset återvända. Det finns hopp!

Även om evangelium uttrycks med olika ord så finns det alltid en relation till Jesus Kristus. Han är en person som vi kan lära känna genom bibelläsning, genom att vi hör predikningar, sjunger psalmer eller ser en film.

Det är viktigt att varken kyrkan eller tron finns för sin egen skull, utan för världens. Som reformatorisk kyrka vill vi både bevara ett ursprung och finna nya former. Det finns rörelse inbyggd i vår identitet. När någon döps säger prästen ”Jesus Kristus kallar dig att vara hans lärjunge”. Hen säger det inte bara till ungdomar och vuxna, utan också då små barn döps. Gud behöver oss människor och litar på vår förmåga.



Påverka kyrkan

Svenska kyrkan styrs av församlingsmedlemmar som kandiderar och väljs vid kyrkoval vart fjärde år. Parallellt med dessa förtroendevalda finns, i varje församling, präster, diakoner, pedagoger och musiker. Varje församling och dess anställda leds av en kyrkoherde. Hen sitter också med i det kyrkoråd med förtroendevalda som styr församlingens verksamhet.

Församlingarna inom ett geografiskt område bildar stift. Svenska kyrkan har 13 stift som styrs av förtroendevalda och leds av en biskop. Stiftet bildar tillsammans Svenska kyrkan vars högsta beslutande organ är kyrkomötet, som har 251 ledamöter.

Alla medlemmar som fyllt 16 år har möjlighet att rösta i kyrkoval och att engagera sig i kyrkopolitiken. Kyrkoval genomförs vart fjärde år. Då väljer Svenska kyrkans medlemmar de cirka 35 000 personer som ska styra församlingarna, stiftet och den nationella nivån.

VOLONTÄRER

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre, till uppdrag i Sverige och utomlands. Läs mer på svenskakyrkan.se/volontar.

VISSTE DU ATT:

- Svenska kyrkan har cirka 6,4 miljoner medlemmar.
- Dopet är medlemsgrundande och att medlemskapet är knutet till en församling.
- Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.
- Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre, till uppdrag i Sverige och utomlands.
- Under ett år har Svenska kyrkan minst lika många gudstjänstbesökare som antalet besökare på bio.
- Det är förtroendevalda församlingsbor som styr församlingarnas verksamhet
- Den största delen av Svenska kyrkans intäkter kommer från medlemmarnas kyrkoavgifter.
- Kyrkoavgiften är cirka en procent av den beskattningsbara inkomsten och bestäms av respektive församling.



Inkomster och utgifter

Många säger att Svenska kyrkan är rik. På ett sätt stämmer det. Svenska kyrkan har tillgångar värda över 36 miljarder kronor. En del av dessa ger avkastning, till exempel värdepapper, men många medför istället kostnader. Hit hör bland annat kyrkobyggnader, församlingshem och begravningsplatser.

Största delen av Svenska kyrkans intäkter kommer från medlemmarnas kyrkoavgifter. Ungefär 80 procent av avgiften går till den församling man tillhör och bekostar allt från gudstjänster, diakoni och konfirmandläger till konserter och underhåll av kyrkobyggnader.

Vid livets vägskäl

”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer.” En ofta citerad vers av Alf Henriksson. Omvälvande saker inträffar i livet. När man står med ett nyfött barn i sin famn. När man möter motgångar och besvikelser. När krisen inträffar. När man är kär. Svenska kyrkan har ett rum och ett sammanhang för dessa viktiga händelser i livet. Här delar vi glädjen när barnet döps, när ett par vigs eller när barnen sjunger sommar- och julpsalmer. Här brottas vi med vår förtvivlan och sökande efter mening när livet inte blir som vi har tänkt oss. Här delar vi sorgen vid begravningen av en vän eller anhörig.

Kyrkans traditioner och budskap – gudstjänster och böneliv, jul- och påskfirande, dop, konfirmation, vigsel och begravning – ger en möjlighet att uttrycka tacksamhet och glädje, men också sorg och tvivel. Kyrkan blir en miljö att hämta kraft i och ett rum för eftertanke, bön och sång.

DOPET

Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen och kyrkan i världen. Dopet är en gåva som inte kräver någon motprestation och påminner oss om att vi är sedda och älskade av Gud.

KONFIRMATION

Vid konfirmationen bekräftas dopet och under konfirmandtiden får konfirmanderna lära sig mer om livet, kristen tro och kyrkan. Enligt den senaste konfirmandstudien från 2009 svarade nära 70 procent av konfirmanderna att de var mer nöjda med sin konfirmandtid än förväntat.

Konfirmandtiden handlar om att våga växa, att lära sig något nytt om tron och livet, att träffa nya kompisar och ha roligt i ett meningsfullt sammanhang.



*”Vi lovar varandra att vårda kärleken
och stå vid varandras sida.”*

VIGSEL

När vi gifter oss enligt kyrkans ordning och tar emot välsignelsen säger vi ja till att sätta in kärleken i Guds sammanhang, vi lägger den i Guds händer. Vi lovar varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida. Vi ber Gud välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

BEGRAVNING

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Den förmedlar det kristna hoppet om det eviga livet. En möjlighet att samla nära och kära för att stötta varandra och minnas och be tillsammans med egna eller lånade ord. Begravningsgudstjänsten hjälper oss att uthärda livet även när det känns svårt.

VISSTE DU ATT:

- Åtta av tio svenskar anser att det är i kyrkan de viktiga händelserna i livet sker.
- 70 procent av konfirmanderna är positiva till sin konfirmandtid.
- Begravningsgudstjänsten för Svenska kyrkans medlemmar bekostas av kyrkoavgiften.
- Varje år vigs sammanlagt cirka 20 000 par av någon av Svenska kyrkans präster.
- Svenska kyrkan viger sedan 2009 par av samma kön.



Barnverksamhet

Svenska kyrkan möter ungefär två miljoner barn varje år. Hälften av dessa möten sker i kyrkans egen verksamhet, som förskolor, körer, scouter, konfirmand- och ungdomsgrupper och mycket annat. Andra kommer till kyrkans öppna förskolor, caféer och fritidsgårdar eller besöker kyrkan till exempel på jul- och påskvandringar som ett fördjupningsmoment i undervisning. Det handlar också om arbetet att stödja barn i samhällsvård, ensamkommande flyktingbarn eller barn som växer upp i familjer med missbruk. Svenska kyrkan vill att barnperspektivet ska genomsyra församlingsarbetet och att barnets bästa alltid ska stå i centrum.

Musik

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikevenemang. Kyrkan står för en tredjedel av konsertutbudet i landet och bidrar till ett levande kulturliv. Musiklivet inom Svenska kyrkan är mer omfattande än i någon annan musikinstitution i Sverige och har en unik geografisk spridning och tillgänglighet. Här finns allt från baby- och småbarnssång till körer samt orkester- och ensembleverksamhet.

VISSTE DU ATT:

- Svenska kyrkan är den största arbetsgivaren för frilansmusiker.
- 2 300 professionella kyrkomusiker arbetar inom Svenska kyrkan.
- Svenska kyrkan har 3 000 orglar som används regelbundet i konserter och gudstjänster.
- Svenska kyrkan är landets största konsertarrangör.
- Mer än 5 000 körer i Svenska kyrkan engagerar uppåt 100 000 människor. 36 000 av dessa är barn och ungdomar.



”Kyrkorna erbjuder andliga, existentiella och kulturhistoriska upplevelser.”

Kulturarv

I Sverige finns 3 377 kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan. Det kyrkliga kulturarvet – kyrkobyggnaden, kyrkogården och dess omgivning – är betydelsefullt därför att det berättar om religiösa, historiska och kulturella identiteter. Varje kyrka berör frågor om tro, gudstjänst och arkitektur, traktens historia och de människor som levt och lever där. Kyrkorna erbjuder andliga, existentiella och kulturhistoriska upplevelser.

Förenklat kan man säga att 79 procent av kostnaderna för underhåll av och investeringar i det kyrkliga kulturarvet bidrar Svenska kyrkans medlemmar med genom sin kyrkoavgift. De resterande 21 procenten täcks av den kyrkoantikvariska ersättningen som Svenska kyrkan får av staten.

VISSTE DU ATT:

- En stor majoritet av Sveriges befolkning anser att det är viktigt att kyrkorna finns kvar och att de inte förfaller.
- Det mellan år 2000 och 2013 tillkom 35 nybyggda eller nyrenoverade kyrkor som blivit skyddade enligt Kulturmiljölagen (KLM). 2950 kyrkor totalt är skyddade enligt KML.
- Några av landets populäraste utflyktsmål är kyrkor. Uppsala och Lunds domkyrkor har tillsammans fler besökare än Gröna Lund i Stockholm.



Diakoni

Att få samtala med någon, få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt, gör ofta skillnad. En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med.

Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst och syftar till att tillsammans skapa en rättvis och jämlik värld som är baserad på varje människas värdighet och okränkbara värde.

Uppgiften är att lyssna, stödja och agera tillsammans, att ge människor utrymme att lyfta fram sina erfarenheter av utsatthet och nöd och att uppmärksamma orättvisor. Arbetet spänner över ett brett fält och kan innebära allt från besök hos äldre och sjuka till samtal med enskilda personer i kris, stöd till hemlösa eller personer som söker asyl i Sverige, samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män, öppna mötesplatser.

Att dela livets brustenhet, lindra nöd, stå upp för medmänsklighet och rättvisa, är grundläggande i den kristna kallelsen. Att hitta språk och verktyg för att hela det som är trasigt, att bygga broar mellan människor med olika livssituationer och arbeta för gemenskap och integration, är viktiga uppdrag inom Svenska kyrkans diakoni

NÅGON ATT TALA MED

Jourhavande präst per telefon, chatt eller digitalt brev, enskilt samtal med en präst eller diakon, familjerådgivning och samtalsgrupper är några exempel på stöd som finns. Den som har finska eller samiska som modersmål kan få särskild hjälp via finska telejouren eller det samiska krisnätverket.

Läs mer om tider och telefonnummer på:

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprest

www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/sa-kan-kyrkan-stotta-dig



INFL

2002..

Kyrka och samhälle

Nästan alla sjukhus i Sverige har en lokal med rum för andakt eller meditation. Hit är alla välkomna: patienter, anhöriga och personal. En del vill samtala med en präst eller diakon, andra vill tända ett ljus eller be en bön.

Många offentliga arbetsplatser som universitet, räddningstjänst och polis har tillgång till en präst. Svenska kyrkan samverkar med samhällets sociala institutioner, ekumeniskt tillsammans med andra kyrkor och trossamfund samt med ideella organisationer.

EKUMENIK

Ordet ekumenik kommer från grekiskans "Oikoumene" och betyder "alla i samma hus" eller "hela mänskligheten". Svenska kyrkan är en del av den stora och variationsrika kristna kyrkan som finns över hela världen. Svenska kyrkan är inte "nog" i sig själv utan tillhör en större gemenskap. Samtidigt som Svenska kyrkan är mån om att vara trogen sin egen tro, bekännelse och lära är öppenheten för dialog och samarbete med kyrkor som har andra traditioner viktiga för kyrkans relevans, självbild och vittnesbörd.

Svenska kyrkan i utlandet

Men än någonsin tidigare reser svenskar i alla åldrar eller bor utomlands längre eller kortare perioder. Svenska kyrkan finns på ett fyrtiotal platser runt om i världen. Där möter Svenska kyrkan ryggsäcksresenärer, affärsfolk, svenskar som är bosatta utomlands och många andra. Dessa kyrkor fungerar som en trygg mötesplats och ett andligt hem, men är också uppskattade för gudstjänsterna, den sociala samvaron och det stöd de ger människor i utsatta situationer, i fängelser och på sjukhus. Betydelsen av det diakonala arbete som utlandsförsamlingarna gör, går nästan inte att överskatta. För många ungdomar är utlandsförsamlingen ett tryggt vardagsrum långt hemifrån och personalen blir ofta "extraföräldrar" som får ge råd och stöd. Svenska kyrkan i utlandet tar emot ungefär en miljon besök varje år.



Den världsvida kyrkan

Tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen arbetar Svenska kyrkan med långsiktigt utvecklingsarbete, katastrofhjälp, påverkan och opinionsbildning. Visionen är en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

Svenska kyrkan stöder människor oberoende av deras ursprung, tro eller politiska uppfattning.

Konkret arbetar Svenska kyrkan internationellt bland annat för mat och vatten åt alla och för landsbygdsutveckling. Det internationella arbetet stöder mikrolån och sparande, liksom försoning och religionsdialog. Kyrkan driver även opinionsbildning och engagerar människor i klimatfrågan och för en rättvis handel. Kyrkan är aktiv i arbetet för fred och försoning i konflikthärdar och finns självklart på plats vid olika katastrofer runt om i världen.

Svenska kyrkans församlingar är basen för det internationella arbetet. De informerar, utbildar och samlar in pengar till exempel genom kollekt, basarer och lokala aktiviteter. Anslag från Sida och EU är en annan viktig intäkt. Alla som vill är välkomna att engagera sig i det internationella arbetet i sin församling.

VISSTE DU ATT:

- Svenska kyrkan tillhör en av världens största internationella nätverk, Action by Churches Together (ACT-alliansen). Svenska kyrkans internationella arbete har omkring 20 utsända medarbetare i olika länder.
- Svenska kyrkans internationella arbete bedrivs till största delen av insamlade medel. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete genom att ge en gåva på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete eller via postgiro: 90 01 22-3, bankgiro: 900-1223.
- Svenska kyrkans internationella arbete har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.



- Som månadsgivare till Svenska kyrkans internationella arbete är du med och ger människor i utsatthet möjlighet att själva förändra sina liv.
- Du kan få skattereduktion på 25 procent på dina gåvor om varje gåva är på 200 kronor per tillfälle och om du sammanlagt ger minst 2 000 kr och uppfyller övriga villkor. (www.svenskakyrkan.se/skattereduktion)
- Svenska kyrkans internationella verksamhet samlar varje år in över 170 miljoner kronor.
- Av pengarna går 68 procent till utvecklingsarbete, 10 procent till information och opinion, 11 procent till humanitära insatser, 8 procent till insamling och 3 procent till administration.



FOTO OMSLAG
Magnus Aronson



FOTO SIDA 3
Linda Mickelsson
IKON



FOTO SIDA 5
Magnus Aronson
IKON



FOTO SIDA 7
Magnus Aronson
IKON



FOTO SIDA 9
Magnus Aronson
IKON



FOTO SIDA 9
Alex & Martin
IKON



FOTO SIDA 11
Magnus Aronson



FOTO SIDA 11
Alex & Martin
IKON



FOTO SIDA 13
Josefin Casteryd
IKON



FOTO SIDA 13
Magnus Aronson



FOTO SIDA 15
Magnus Aronson
IKON



FOTO SIDA 15
Pia Strand Runsten



FOTO SIDA 17
Magnus Aronson
IKON



FOTO SIDA 19
Magnus Aronson
IKON



FOTO SIDA 19
Magnus Aronson
IKON



FOTO SIDA 21
Paul Jeffrey
ACT

OMSLAGSBILD: Uppenbarelsekyrkan Hägersten,
konstnär Ralph Bergholtz.

KONTAKT:

www.svenskakyrkan.se/blimedlem

info@svenskakyrkan.se


telefon 018-16 96 00

Svenska kyrkan finns på Facebook

ARTIKELNR: SK14084

PRODUKTION: INEKO AB





6,4 miljoner medlemmar.
Största konsertarrangören.
Röst för humanitet och rättvisa.

Med 3 377 kyrkor - vårt gemensamma kulturarv, verksamhet för alla åldrar och på många språk är Svenska kyrkan angelägen för alla.

Körsång, dop, sinnesrogudstjänst, internationellt engagemang, kulturmöten, babysång, vigsel, konfirmation, kyrkopolitik, bibelöversättning, klimatarbete och mycket mer ryms i Svenska kyrkan.

I centrum finns en flertusenårig tro på Gud som skapar, befriar och förnyar, på människors lika värde och betydelse som ansvariga medskapare. Allt vilar i övertygelsen att människan aldrig är ensam.

www.svenskakyrkan.se/blimedlem