



KYRK-FILIP

Filipstad – Brattfors – Nordmark – Rämmen – Gåsborn – Nykroppa

Informationsblad från
Filipstads församling

Nr 3 2015  30 år 



Sommarmusik och fest

Många hittade till vägkyrkan

Sorgen är en del av livet och inget vi kan fly ifrån

Sommar är oftast förknippat med semestertider. Och semester är resandets tid. Vägen och resandet är också några av de äldsta bilderna för livet. Det andliga livet men också livet som helhet. Den som ser tillbaka har ofta lätt att se livets vägsträckning såsom rastplatser, hög- och låghastighetssträckor – ja, även olycksplatser. Ibland rusar tiden och livet iväg och vi hinner knappt med det och under vissa tider står vi där och stampar. Ibland gör det bara ont.

Men genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och oss själva – om resorna för oss till miljöer som utmanar och väcker till eftertanke. Sedan gammalt har kristna velat göra resor, pilgrimsresor. Platser förknippade med Gud eller framförallt hans handlingar. Vi har rest till Jerusalem eller Santiago de Compostela för att nämna någon plats.

Men någonstans fullbordas inte resan förrän i återvändandet. När jag kommer hem. Jag är inte densamme när jag åker som när jag återvänder hem. Med största sannolikhet har det öppnats nya dörrar i mitt inre som gör mig rikare som människa och möjligen har en större kunskap om mig själv som människa infunnits. Kanske är själva resandet en förutsättning för att växa som människa och individ. Att möta det annorlunda, att se det andra.

Men ibland skakas vi om ordentligt. Semesterresan kan vi oftast styra men det gör vi inte alltid med livet. Vi vill det inte men det går inte att skydda sig mot allt. Som när sorgen drabbar oss. När en nära anhörig dör då kan det kännas som tiden stannar. Ingenting är riktigt bra längre. Maten smakar inte, festerna är inte kul och evenemangen du är på fyller dig inte med livsluft längre. Ibland kommer sorgen över dig och vrider om din kropp i några sekunder. Inte längre för sedan slår kroppen ifrån. Men det gör ont och du rör inte på det. Sorgen är en del av livet och det är inget vi kan fly ifrån när vi lever i relationer. Livets resa går inte att fly bort ifrån och det finns inga genvägar.

Även sorgen är en del av livets väg och det får ta sin tid innan vi landar och känner att vi är hemma igen och finns där i den egna kroppen. Jag ser likadan ut men det är något som ändrats där i mitt inre.

I livet är vi alltid på väg, något annat vore omöjligt eftersom omgivningen förändras och tvingar oss att förhålla oss till nya omständigheter. Men sorgen har vi med oss medan livet fortgår och det tar sin tid innan vi känner den där känslan av att vi kommit hem. Och när vi kommer hem är det annorlunda för förutsättningarna har förändrats.

I livets resa är vi alltid på väg men i Kristus är vi samtidigt alltid framme. En tröst som sträcker sig genom tid och rum. Och även i sorgen och i det svåra så är jag ändå på väg, för så är det att vara människa. Och som tur är består vägsträckningarna inte bara av olycksplatser, utan det finns andra sträckor på livets väg.

Stefan Dalevi

Stefan Dalevi
Kyrkoherde



Alla som heter Per är inte elaka – inte ens i Falun

Alla som hette Per och bodde i Falun var elaka. Det fick jag lära mig redan som nioåring. Per hade följt med sina föräldrar när de strax före påsk kommit för att köpa ägg av oss.

Vår lilla gård låg ganska isolerad, så därför blev jag glad när en pojke, som såg ut att vara ungefär lika gammal som jag, kravlade sig ur bilen. "Hurra", tänkte jag, "nu hinner vi leka en stund medan de vuxna dricker kaffe!"

Jag var alltså nio år, och Per var nog ett par år äldre. "Vill du se min koja?" frågade jag. Jag var mäktigt stolt över kojan, som var ihopsatt av gamla bräder. Nästan alldeles själv hade jag lyckats bygga något med såg, hammare och spik.

Per tittade på kojan med slö blick: "Vilken ful koja!" Sedan tog han tag i en bräda, som satt lite löst, och slet loss den helt och hållet.

Medan Per lommade tillbaka till bilen för att fördjupa sig i Fantomen, stod jag kvar helt stilla bredvid kojan, förstummad. Nu hade jag lärt mig att om man hette Per och var från Falun, så var man elak.

Den "kunskapen" hängde med länge.

Tursamt nog har jag senare i livet träffat ett antal Per som varit riktigt hyggliga. En Per från Falun – alltså en annan

Per än han som försökte ha sönder min koja – kunde förutom att han var snäll även spela låtar på fiol, så vi hade mycket kul ihop som fiolspel-män.

Slutsats: Alla som heter Per är inte elaka, inte ens om dom kommer från Falun.

Alla kristna som heter Helge är inte som Knutbypastorn Helge Fossmo, som 2004 såg till att hans fru blev ihjälskjutten i badkaret. Och den absoluta majoriteten av världens muslimer tar helt avstånd från isis (den islamiska staten) och deras blodiga illdåd.

Jag har upptäckt att muslimer faktiskt är som vilka kristna svenssons som helst, mer eller mindre troende, vill ha lugn och ro och önskar inget hellre än att leva fredligt med sina grannar, oavsett vad grannen har för religion.

Det var länge sen jag var nio år. Förhoppningsvis har jag blivit lite klokare, både när det gäller inställningen till muslimer, och till falubor som heter Per.

Bosse Landberg

Framsida Kyrk-Filip

Nu går vi visserligen mot höst, men låt oss dröja kvar i sommaren med en somrig framsida av Kyrk-Filip.

Lisbeth Abrahamsson, Rämmen, dansar till "Livets dans" av och med Benny Granberg under kyrkogårdsvandringen på årets Rämmendagar. Det är

också bygdens egen folkdräkt hon bär.

Visst är det så vi önskar att livet alltid vore, som en dans av glädje, förhoppning och kärlek?



De gulgröna skyltarna vid infarterna till stan är lätta att lägga märke till och många tar också tillfället i akt att besöka vägkyrkan. Årets besökarantal hamnade på över 500 vilket är mycket bra.

En bra sommar för vägkyrkan

Vägkyrkan är en viktig del av kyrkans verksamhet under sommaren. Såväl lokala besökare som turister tar tillfället i akt att bekanta sig med kyrkan.

Under fyra veckor i sommar har man kunnat besöka vägkyrkan i Filipstad. Det har varit omkring 30 besökare varje dag och tack vare bra skyltning vid infarterna till stan har det inte varit särskilt svårt att hitta till kyrkan.

Filipstads kyrka har hållits bemannad fem timmar om

dagen under perioden och i år har det varit två kyrkligt aktiva tjejer, Agne Martinkute och Anna Johansson, som fungerat som värdar för vägkyrkan. De har bland annat svarat för guidade turer i kyrkan, berättat om kyrkans historia och visat de många föremål som finns inne i kyrkan. De har också serverat fika.

Nu planeras det inför kommande års verksamhet med vägkyrkan, och man tittar på olika sätt att utveckla det hela.

Oxhäljakonsert med Patrasket

Det blir konsert i Filipstads kyrka under Oxhälja marknad, närmare bestämt på lördagen den 5 september då gruppen Patrasket spelar.

För den lokala publiken behöver bandet knappast någon närmare presentation. De har på senare år även medverkat i

en del kyrkliga sammanhang, bland annat i Nordmarks kyrka. Medlemmarna i bandet är Sören Johansson, Lennart Olson, Kjell Svensson, Morgan Jansson och Lennart Svensson.

Konserten börjar klockan 18 och det är fri entré.



Takläggning på östra kyrkogården

Kyrkan fortsätter att se om sina hus. Byggnadsställningar har omgärdat Filipstads kyrka hela våren och precis när fasadrenoveringen var avslutad i början av sommaren påbörjades ett nytt, om än mindre, projekt på andra sidan Daglös-viken.

Efter många års väntan har nu kyrkogårdsexpeditionen också fått ett lyft i och med omläggningen av taket. Det gamla plåttaket har bytts ut mot ett traditionellt tegeltak.



**Kyrkans hus Filipstad
Tisdag 29 september kl 18**

Teaterföreställning med Berättelsernas husensemble, manus och regi av Jacob Hultcrantz Hansson och Leif Stinnerbom från Västana teater. Barn som vuxna, alla är välkomna att ta del av berättelsen. Föreställningen är livstolkande för alla människor. Kärlek, förlåtelse och syskonrivalitet vävs samman med hjälp av skådespel och musik.

Frivillig insamling går till Panzisyjukhuset i Kongo genom Läkarmissionen. Vi bjuder på lite enkelt fika före föreställningen från 17.30.

Välkomna!



Rämmendagarna har blivit ett populärt inslag i bygden om somrarna och med alltfler besökare.



William Dickson, guide och berättare under kyrkogårdsvandringen, här vid författaren Erik Beckmans grav och med dennes porträtt.

Tvådagars fest i Rämmen med

Det är dag två av årets Rämmendagar. Vi går runt på Rämmens vackra kyrkudde med William Dickson som ciceron. Vi är ett trettiotal som följer honom mellan gravar där lokala profiler och till och med en och annan berömdhet vilar. Emellanåt tar Benny Granberg fram gitarren och sjunger en visa eller två, och Dickson berättar intresserat och kunnigt om till exempel Albert Palmqvist, den skriftlärde, lokale kämpen och folkbildaren. Eller om läkaren Walter Cohen och hans fru Ross som, enligt Dickson, skulle kunna representera alla de flyktingar som anlänt till Lesjöfors efter dem. Paret kom att betyda mycket för bygden och här har de alltså fått den sista

vilan. Liksom Erik Beckman, poet och romanförfattare, vars sista bok i en lång bibliografi kom att handla om Sigge Stark.

När klungan lämnar Beckmans grav och vandrar vidare dröjer jag kvar en kort stund vid gravstenen. Jag drar mig till minnes ett kort möte med just Erik Beckman för många år sedan, på en förlagsfest i Stockholm. Han satt ensam med sitt vinglas och jag visste förstas vem han var, så jag slog mig ner bredvid honom. Men vi pratade varken skrivande eller böcker, som jag minns. Vi pratade däremot om Rämmen, ett annat gemensamt ämne. Vi pratade om Rämmen och Erik Beckmans ögon blev tårfyllda. Ett kort möte i livet, men vi träffades aldrig igen.



Anders E Carlsson, komminister, verkade trivas ypperligt bakom ratten när han deltog i gräsklipparracet. Foto: August Bergkvist.



Folkdansgillet, under ledning av Margareta Davidsson, sätter förstas sin speciella prägel på en traditionell hembygdsmfest.

profiler från förr och nu

Nu åter i min barndoms Rämmen, som två dagar varje sommar lever upp extra mycket genom just Rämmendagarna. Det är en hembygdsmfest – en nu 40-årsjubilerande sådan – med många olika aktiviteter och med medverkan av folkdansgillet och musikanter, det mesta koncentrerat till hembygdsområdet med den gamla, fina skolbyggnaden som vårdats varsamt av ideella krafter i byn.

Bland programpunkterna har till exempel traktor- och gräsklipparracet blivit ett särskilt populärt inslag med både kommunala företrädare och präster bakom ratten.

Som final på Rämmendagarna brukar det bjudas på konsert i Rämmens kyrka, så även i år. Det har också blivit ett litet

signum för dessa konserter att man vill bjuda på något extra. Ifjol sommar var det exempelvis Py Bäckman som gästade Rämmen, och den här sommaren fick Jan Johansen äran att avsluta det hela (se särskild artikel).

Vad Palmqvist, Beckman och Tegnér (också han som bekant knuten till bygden) skulle ha sagt i ämnet är det ingen som vet, men kanske ler de ändå i sin himmel.

Rolf Carlsson



Ett gammalt nummer av Stockholms-Tidningen inom ram och glas på skolhusets vägg. Det vittnar om byns plats i kultur- och litteraturhistorien. Tegnér, Geijer, Lagerlöf och Myhrman i "unikt möte i Rämén" blev förstasidesstoff i augusti 1946, och redan då gjordes vinklingar för att sälja lösnummer.



Trubaduren Benny Granberg stod för musikaliska inslag under kyrkogårdsvandringen och sjöng både egna och andras sånger.



Duon Scudge, Janne Samuelsson på sång och gitarr och Stenåke Kristiansson, kontrabas, bjöd på visor och blues i Nordmarks kyrka och Katre Lehtsaar-Helmerson fyllde på med lite fiol i några av låtarna.



Med Dan Andersson, Gunde Johansson och Stig Berg på repertoaren gästade Kenny Ludvigsson Lesjöfors kyrka.

Musiksommaren i många

Kyrkan och musiken går hand i hand, året runt, från gudstjänst till gudstjänst och i nästan alla enskilda program. Men sommartid blir musiken i kyrkan än mer framträdande och samtidigt mångskiftande.

Det som i hög grad skiljt musiksommaren 2015 i församlingen från senare års program har varit att Filipstads kyrka fått vila lite i och med de renoveringar som pågått. Men i övriga kyrkor har det klingat av allsköns musik och med medverkan av ett stort antal artister och musiker.

Musiksommaren inleddes i Gåsborns kyrka den 20 juni av Familjen Vikar som sjöng och spelade. Gåsborn har också haft besök av bröderna Erik och Johan Ekeberg, som varit efterfrågade sedan tidigare. "Från Afzelius till Sting", med Conny Söderström på sång och piano, var ytterligare ett musikinslag i Gåsborn.

I Brattfors kyrka har det bjudits på "Musik i sommarkvällen" vid två tillfällen. Först ut var populära Lassings orkester som hade med sig många medryckande, glada jazzmusikstycken. 70 personer hade bänkat sig i kyrkan för att njuta av den underbara musiken och Lars-Inge Berg berättade om musiken orkestern spelade och även låtarnas ursprung och historia. Förutom Lassings gästades Brattfors kyrka av duon Visans vingar.

Musik på fiol och piano, med Joel Andersson och Jacob Burhöi, kunde man lyssna till i Nykroppa kyrka där också väl-

bekanta Kent Lundberg och Lasse Magnell framträdde under sommaren. Just Fri-ends med bland andra saxofonisten Dietmar Schmid återkom också till Nykroppa kyrka precis som Susanne Andersson från Hällefors. Fjölårets konsert med Susanne gav mersmak och därför var det läge för en "uppföljare". Hon framträdde tillsammans med Bosse Landberg, som ackompanjerade på gitarr och piano.

Kyrkobesökarna fick höra låtar som "Kajsas udde" (Alf Hambe), "Min plats på jorden" (Py Bäckman) och Ruben Nilsons gamla "Amerikabrevet".

Ingen sommar utan Dan Andersson och Gunde Johansson, i alla fall inte i våra trakter. Vissångaren Kenny Ludvigsson från Hagfors bjöd på dem båda när han medverkade i en musikgudstjänst i Lesjöfors kyrka. Men såsom "hagfösching" med rötterna i Filipstad passade han också på att presentera ett par egna tonsättningar till Stig Berg-dikter.

Janne Samuelsson, gitarr och sång, och Stenåke Kristiansson, bas, kallar sig Scudge när de är ute och spelar tillsammans och duon framträdde i Nordmarks kyrka i samband med årets hemvändardag. En bred repertoar från visa till blues,



Susanne Andersson, med ackompanjatören Bosse Landberg, återkom till Nykroppa kyrka.



Känd från Melodifestivalen. Jodå, Jan Johansen sjunger gärna sina festivalhits när han är ute och spelar, men i Rämmens kyrka gav han också prov på andra musikaliska sidor. Med sig till Rämmen hade han Anders Holst på keyboard.



Rutinerade Lassings lockade många till Brattfors kyrka.

skiftningar

med såväl Ferlin och Taube som protest-sånger på programmet, bjöd de rutinerade musikanterna på. I några nummer var de förstärkta med Katre Lehtsaar-Helmerson på fiol, och mer fiol av Katre fick kyrkobesökarna i Nordmark höra när hon och Ulrika Wiker bjöd på folkmusik och italiensk, klassisk musik senare under sommaren.

Folkmusik kunde man även få höra i Rämmens kyrka, då med Anders Norudde och Per Saxholm.

Till Rämmen skulle man också bege sig musiksommaren 2015 om man ville höra, och se, Jan Johansen. "Se på mig" var förstås också en av de låtar han framförde denna varma julkväll inför fullsatt kyrka. Melodifestivallåtarna han gjort är såklart de han förknippas mest med, men som liveartist fick publiken med sig en bredare bild av Jan Johansen. Han kryssade ledigt mellan hårdrocksballader på engelska till Cornelis och Fröding, till allas förtjusning.

Nu kan vi bara längta till nästa års musiksommar i församlingen, men det är förstås mycket musik i kyrkorna fram tills dess.

Rolf Carlsson



Hemvändardag i Nordmark en uppskattad tradition

Något som blivit en god och uppskattad tradition om somrarna är hemvändardagen i Nordmark, med både kyrkliga och kulturella inslag.

I år inföll hemvändardagen en varm och fin söndag i början av juli. Inte ett enda moln på den klarblå himlen och det här med vädret är något som nordmarkingarna brukar ha tur med, speciellt i samband med hemvändardagen. Vi har ju annars lite annat väder att relatera till sommaren 2015.

Programmet inleddes lika traditionsenligt i kyrkan med Filipstadsduon Scrudge, som består av Janne Samuelsson och Stenåke Kristiansson. Mer om dem och deras framträdande i Nordmarks kyrka i en särskild artikel om sommarmusiken i församlingen.

Efter musikgudstjänsten, som leddes av

komminister Anders E Carlsson, fortsatte dagen vid hembygdsgården. Där bjöds det också på musik i form av lokala trion The Bettinas. Den har fått sitt namn efter Bettina Norrman som sjunger i trion. För övrigt består den av Johnny Svensson på bas och tillika hembygdsföreningens ordförande, samt Dan Karlsson på gitarr.

Den som ville prova på att slå med lie instruerades av Staffan Lundaahl i detta ädla sätt att "klippa gräs", och för att lyckas fullt ut krävs både rätt handlag och teknik.

Jan Kruse fanns också på plats för att sälja och signera sin nyss utkomna bok om Nordmarks gruvor, och det blev snabbt kö till bokbordet där han satt med pennan i högsta hugg. Och böckerna, ja, de gick åt som smör i solen förstås.

– Jag tror jag är uppe i femti böcker nu, kunde han förnöjt konstatera redan efter

en timmes försäljning.

Men en bok om Nordmark och dess gruvhistoria kan ju inte bli något annat än en "bestseller" – en lokal sådan åtminstone.

På hembygdsområdet hittade man också Åsa Lindén som sålde eget hantverk och även visade hur hon jobbar med till exempel sin luffarslöjd.

Naturligtvis fick alla fikasugna sitt också, hembygdsföreningen sålde kaffe och fikabröd och sen var det bara att slå sig ner i solen och njuta av stunden.

Så här års pratas det ofta om "sommarshits", både gamla och nya, och hemvändardagen i Nordmark är definitivt en sådan.

Rolf Carlsson



Staffan Lundaahl visade hur man hanterar en lie på rätt sätt medan Jan Kruse hade fullt upp med att signera sin nya Nordmarksbok. Gunnar Johansson var en av de många som köade för att få sig ett exemplar.



Blir var och en salig i sin tro?

Jag har under mitt långa liv ofta gått i kyrkan. Det har gett mej mycket och jag lyssnar gärna på gudstjänsterna. De kristna giganternas samtid är inte densamma som vår, men i omtanken ryms samma värderingar. Fortfarande står vi inför skapelsen och livet med stora tillägnade kunskaper, men sökande efter förfäste.

I början av 1700-talet kom en tysk pietistpredikant till Sverige med sin förkunselse. Han hette J.C. Dippel. Hans radikala väckelse ifrågasatte och stämplade dopet som människoskapelse och nattvarden som en osakramental åminnelsehandling. Detta var vågat! Men han hävdade att Gud är god och aldrig straffande, och varje människa unik med medfödd eller fördärvad tro. Pietismen medförde frireligiösa förändringar och klimatet mellan kyrkan och pietisterna har inte alltid varit det bästa.

Under min resa i kyrkliga sammanhang har många präster medverkat. Alla har varit duktiga och gett sina uppgifter innehåll. Men jag kan inte låta bli att nämna några.

Jag börjar med Johan Unger som genom ingifte har fasta förhållanden till vår bygd. Han kom hit som ung präst med ambitioner och engagemang. Redan då blev det rubriker i tidningarna och hans bidrag till en levande landsbygd har varit betydande. Unger har doktorerat och karriären har varit lysande.

Sven Ingebrand var under några år präst i församlingen. Också han doktorerade under tiden och blev sedermera biskop i stiftet.

En präst som blev mycket populär var Leif Sketne. Han var en glädjespridare av stora mått och jag tror syföreningsdamerna grät när han flyttade.

En tid för ganska länge sen hade vi en kvinnlig präst, Eva Odner. Då var det inte många församlingar som hade detta.

En präst och hans hustru som kom att betyda mycket för bygden var Axel Hammar och Lotten. Deras yrkesaktiva tid fullgjordes i andra församlingar, men paret kom att bosätta sig här efter pensioneringen. Deras medverkan i olika sammanhang har varit till stor glädje och mycken nytta.

Under några år var jag valledare i Gåsborns valdistrikt. Valnämnden förstärkt med en representant från stiftet, Frej Alsterlind, fick i uppgift att leda ett prästval som skulle förrättas i kyrkan. Försam-



Sven Bjur, Gåsborn.

lingen valde Albert Andersson. Han blev mycket omtyckt, bland annat för sina rösteresurser och sin sångröst. Albert umgicks ofta med folket i bygden och han hjälpte gärna till med kroppsarbete av olika slag.

Vid vissa tillfällen biträdde han vid den kyrkliga verksamheten i Filipstad. Dit åkte han buss. En kväll på hemresan blev han sittande bredvid en skogsarbetare från Älvsjöhyttan. De var inte bekanta men kom att prata med varann. Prästen hade köpt ett sågblad och detta föranledde reskamraten, som hette Olle, att fråga om han arbetade i skogen. "Jajamän", svarade Albert. Och det var alldeles sant, han hjälpte en hjälpbehövande att hugga hemved. "Jag hugger sö'r om hytta", berättade reskamraten. "Det är fin skog men dåligt betalt. Skogvaktaren är en snåljap."

Diskussionerna fortsatte utan att mannen från Älvsjöhyttan hade en aning om vem han satt bredvid, men då Albert steg av bussen ropade han till reskamraten: "Hälsa skogvaktaren från prästen i Gåsborn att han ska betala bättre!"

Albert var en skojare, men i positiv bemärkelse. Jag kan naturligtvis inte ordagrant återge herrarnas samtal i bussen, men jag tror på Olle. Han ljög aldrig.

Sven Bjur



Högmässa

Tacksägelsedagen 11/10 kl 16
Gåsborns kyrka

Maja Johansson – sång
Johnny Larsson - orgel
Per Saxholm – präst

Återinvigning

av stora orgeln i Filipstads kyrka

Lördag 24 oktober kl 17

En konsert i två delar med körer, instrumentaler och folkmusiker
Vid stora orgeln Johnny Larsson
Storbildsvisning från orgelläktaren

Vi bjuder på tilltugg i pausen
Fri entré

Varmt välkommen!

Konsert i Oxhälja

Filipstads kyrka
Lördag 5 september kl 18

Patrasket

Fri entré Insläpp kl 17.30
Varmt välkommen!

Minnesgudstjänst

Alla helgons dag 31 oktober kl 18
i Gåsborns kyrka

Per Saxholm
Rämmen-Gåsborns kyrkokör medverkar

KYRK-FILIPS †-ORD



	STAD MED TRA- GISKT SLUT		MÖRNE I REOLEN CHICA		DE ÄR TILL FÖR BÖN OCH EFTER- TANKE SOPRAN
	AIDA				
	HERDE SOM BLEV KUNIG			PU- TINJA	
	KYRKO- DEL			JORD- BUNDET	
	APART				
	VITRIN	PÅ BRICKA			HE- DERS- SALVA
	GRANN- LÅT				
	ELDAR				
	OTTO- MAN				
	HÄR INGET EGET LAND GÖMMA	VÄNT	FARA TILL SJÖSS SKULDRA	KNOG EJ FUNGE- RA	FATTIG- KVAR- TEREN LÄR- JUNGE
	FÖRR FÖR TILL- STÅND			ROLLS ROYCE TAFATT	BYRÅ
			HERME- LIN FJÄRD		TRADE- MARK
	HET				ÄDEL- STEN
	ÄR ÄNG			SKIFT STYRKA	BRAHE- HUS HELIO- POLIS
					GAR- FUN- KEL
				PARTI	FÖR SJUKA I EKEN
				TVEK- SAMT	HACKA SOM FÄGEL
					JOY F53

 **PSALMEN** 

LÅT GULNA VARJE BLAD PÅ KVIST,
LÅT FALNA VARJE STRÅ;
GUDS RIKA NÅD, ,
DEN SKIFTAR EJ ÄNDÅ.

Korsordslösningen skall vara tidningen tillhanda senast den 31 oktober och adressen är Kyrk-Filip, Box 16, 682 21 Filipstad. Märk kuvertet med "Korsord nr 3".

De tre först öppnade, rätta lösningarna belönas med varsin Triss-lott och vinsten skickas med post.

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Kyrk-Filip.
Lycka till!

Vinnare Korsord nr 2 2015:

Marianne Andersson, Filipstad
Gun och Pekka Aheinen, Filipstad
Alva Rosö Windh, Filipstad

Grattis till vinsten!

Namn: _____

Adress: _____

Postadress: _____

Telefon: _____



Kyrk-Filip för 20 år sedan

Hur det är att arbeta på en kyrkogård och vilka de många göromålen är berättade arbetslaget vid östra kyrkogården om i nummer 3 1995 av Kyrk-Filip. Gunvor Grenholm träffade Bo



Dikten

Det var på fjället Njullå vid Abisko, som jag 1974 gick och grubblade på krig, svält och oskyldiga människors lidande.

Jag tyckte att dikten var lite väl naiv, men när den för en tid sedan dök upp igen vid genomgång av gamla papper, så tänkte jag: "Dikten är väl inte naivare än att tro att man kan lösa konflikter med allehanda bestialiska vapen och bomber."

Olsson, kyrkogårdsföreståndare, Göran Jansson, Sixten Karlsson och Tomas Olsson, som alla tyckte de hade ett omväxlande arbete på en vacker plats och att de nästan alla jobbat i många år tydde på hög trivselfaktor.

Vägkyrkan i Brattfors höll öppet för första gången under juni-juli 1995 och det var Magnus Moberg och

Jörgen Pettersson, båda snart fyllda 16, som fungerade som värdar. Bengt Borr, kyrkvaktmästare i Brattfors, var glad över att äntligen få en vägkyrka.



Vävstugan i Nordmark, som startades i herrgården 1950, var fortfarande livaktig efter 45 år. Ingrid Carell, Ellen Johansson och Agnes Persson berättade om hur allt började och den stora gemenskap som verksamheten inbegrepp genom åren.



Sluta slåss!

*"Dä va han som slog tebaka först!"
grät gossen och snövråla' med blodig nos,
"men vänta bara! När jag blir störst,
då ä dä han som får springa sin kos!"*

*Ja, så'na är pojkar, och så'na är män
som styr och ställer med jordens folk,
och Gud allsmäktig i himmelen
– du bestämt i ditt öga fått smolk.*

*Vi får ta saken i egna händer,
svart eller vit, kines eller ryss,
fred vill folken i alla länder,
och Gud, förlåt om jag hädade nyss:*

*Det går ju att ställa allt till rätta,
en egen vilja du faktiskt har gett oss,
och människor kan få äta sig mätta,
bara vi slutar att slåss.*

Bosse Landberg



Kyrkans verksamhet för barn och unga

Hösten 2015
Start v 37

FILIPSTAD - Kyrkans Hus

Tisdagar

"All världens café" för barn 0-5 år
tillsammans med föräldrar kl 9.30-12.00

Vi leker, sjunger, umgås och fikar
Himlakul juniorer, åk 3-6 kl. 15.00-16.30
Nystart! Ungdomsgrupp för åk 7 Filipstad
kl 17.00-18.30

OBS! Föranmälan till denna grupp

Onsdagar

Himlakul miniorer, förskoleklass-åk 2
kl. 16.30-18.00 OBS! Ny tid

Torsdagar

SKU Svenska kyrkans unga träffas kl 15-18
Från 14 år och uppåt

Fredagar

Fredax för barn 4-5 år kl 16-17

NORDMARK - Församlingshemmet

Tisdagar

Himlakul miniorer, förskoleklass-åk 2
kl. 13.00-14.20

Himlakul juniorer, åk 3-6 kl. 14.30-16.00

LESJÖFORS - Värmlandssalen

Måndagar

Nystart! All världens café kl 10-12
För barn 0-5 år tillsammans med föräldrar
Vi leker, sjunger, umgås och fikar
Himlakul åk F-6 kl. 13.30-15.00

Nyhet! Ungdomsgrupp för åk 7 Lesjöfors
kl 15.30-17.00

OBS! Föranmälan till denna grupp

NYKROPPA - Sockenstugan

Torsdagar

Himlakul för dig som går i åk F-6
kl. 14.00-15.30

BRATTFORS - Kyrksalen

Fredagar

Nystart! Himlakul åk F-6 kl 13.30-15.00
OBS! Föranmälan till denna grupp

Anmälan och info:

Helena Nordh tel. 187 54, 073-028 87 54
helena.nordh@svenskakyrkan.se
Lena Grindbo tel. 187 59, 073-049 87 59
lena.grindbo@svenskakyrkan.se

Varmt
välkomna!

Svenska kyrkan 
FILIPSTADS FÖRSAMLING

Minnesgudstjänst

Rämmens kyrka
Alla helgons dag 31 oktober kl 16

Per Saxholm
Rämmen-Gåsborns kyrkokör

Svenska kyrkan

FILIPSTADS FÖRSAMLING

FILIPSTADS FÖRSAMLING

Box 16, 682 21 Filipstad

FILIPSTAD

Församlingsexpedition

Kyrkans Hus, Kyrkogatan 2	
Telefon- och öppettid tisdag-fredag 9.30-12	187 50
Fax	150 22
E-post: filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se	
Kyrkoherde Stefan Dalevi	187 61
Komminister Per Saxholm	187 67
Komminister Madeleine Hyllengren Larsson	187 53
Kyrkobokföring	187 51
Sverigefinsk verksamhet	
Kaija Raskinen	054-14 19 16
- mobil	076-840 46 15
Diakon JohnElis Hollsten	187 60
Organist Johnny Larsson	187 52
Församlingspedagog Lena Grindbo	187 59
Barntimmeledare Helena Nordh	187 54
Husmor Anette Dahlberg Mella	187 64
Filipstads kyrka	107 71
Kyrkvaktmästare Thomas Nilsson	107 75
Skavnäsets kapell, tel och fax	213 22

BRATTFORS

Komminister Anders Ekelund Carlsson	187 57
Kantor Katre Lehtsaar-Helmersson	187 68
Kyrkvaktmästare	401 31
Övrigt se Filipstad	

NORDMARK

Församlingshem, tel och fax	503 70
Kyrkvaktmästare Marina Karlsson Berg	501 90
Övrigt se Brattfors	

NYKROPPA

Församlingsexpedition

Sockenvägen 5, 680 90 NYKROPPA	
Telefon- och öppettid onsdag 10-12	413 68
Fax	411 72
Nykroppa kyrka	413 08
Kyrkvaktmästare Patrik Lundberg	413 40
Församlingshem	419 16
Övrigt se Filipstad	

Behöver du komma i kontakt med kyrkan i något ärende? Här hittar du våra aktuella telefonnummer och adresser



LESJÖFORS

Församlingsexpedition

Piltorpsvägen 4, 680 96 Lesjöfors	
Telefon- och öppettid, tisdag och fredag 10-12	300 86
Fax	301 40
Kantor Maria Lundgren	187 55
Lesjöfors kyrka	300 38
Kyrkvaktmästare Jonny Olsson	300 37
Övrigt se Filipstad	

RÄMMEN

Rämmens kyrka	320 67
Kyrkvaktmästare Jan Boork	187 66
Sockenstuga, tel och fax	320 30
Övrigt se Lesjöfors	

GÅSBORN

Gåsborns kyrka, tel och fax	230 30
Kyrkvaktmästare Rolf Bjur	230 29
Övrigt se Lesjöfors	

Kyrkoförvaltning

Ekonomiassistent	187 56
Assistent	187 65

Kyrkogårdsförvaltning

Axelsvik, Östra begravningsplatsen	
Expedition tfn-tid måndag-fredag 10-12	102 54
Kyrkogårdsföreståndare Eije Wigh	187 63
Arbetsledare Magnus Henriksson	187 72
Trons kapell, krematoriet, tel och fax	128 75
Krematorievaktmästare Sandra Henriksson	128 78
Personalrum	100 48

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Ordförande kyrkofullmäktige Sune Frisk	415 32
Ordförande kyrkoråd Rolf Wennerlöf	150 24
- mobil	070-326 07 84

Besök även vår nya hemsida på nätet!
www.svenskakyrkan.se/filipstad