



KYRK-FILIP

Filipstad – Brattfors – Nordmark – Rämnen – Gåsborn – Nykroppa

Informationsblad från
Filipstads församling

Nr 4 2015  30 år 



*God Helg från
Filipstads församling!*

Vi lever så länge vi lär och växer som människor

”Vi lär så länge vi lever, men är det inte så att vi lever så länge vi lär?” Så sa kvinnan jag träffade för en tid sedan.

Att ge sig tiden att stängas med de svåra frågorna får oss människor att hitta oss själva och därmed stå stabilt när livets vindar blåser. Som förälder så är min uppgift att fostra barnen att bli ansvars- tagande individer som självständigt står på egna ben och som möter sitt liv med de verktyg som vi skickat med. Men vi kan långt ifrån själva ge våra barn allt. Det behövs kunskaps- och inlärningsinhämtning från många mogna människor för att fostra och forma en människa.

Jag skulle vilja slå ett slag för konfirmationen och den möjlighet som det innebär för våra ungdomar att få en bra start för att växa för livet. Att under ett år i tonåren arbeta med frågorna kring livet tillsammans med andra ungdomar, men framförallt att få träffa vuxna människor och under ordnade former prata existensiella frågor. Vad kan vara viktigare än att veta vem man är för att hitta en riktning på livets väg? Att bli trygg i sin identitet. Så när krisen möter oss har vi redskapen att bemöta det svåra och skaffa erfarenhet och därmed växa som människor. Och att hela tiden lära och att växa som människor är något av livets mening, kan jag tycka. Och klokheten och växten kommer inte av sig själv. Vi måste ta oss tiden och vi måste ha en vilja att komma vidare. För livet väntar inte på oss och det går heller inte i repris. I det tempo som livet förändras så finns det inga genvägar att förstå det om jag inte själv försöker att lära och att söka.

Det har inte undgått någon att det är en förändring som sker i vår värld. Det har alltid varit folkvandringar genom historien och nu har vi en som berör oss i vår samtid. Det kommer att bli förändringar som vi inte kan se vidden av, men vi kan inte dra i nödbromsen och få rörelsen att stanna oavsett vad vi tycker om den. Det kommer att bli vardag att möta det andra och de andra. Vi kommer att få stängas med nya erfarenheter och nya traditioner. Och hur ska vi kunna göra det om vi saknar verktyg att hantera dialogen med det nya och saknar en trygghet i vår identitet? För det är först i mötet med den andre, inför hennes sårbara ansikte, som jag på allvar förstår henne men också någonstans mig själv. Ingen går oberörd från ett möte med en annan människa, som ser en del av sig själv i henne och ett ömsesidigt ansvar.

Vi behöver därför under vår livsvandring ta oss tiden att under perioder fördjupa oss i de existensiella frågorna och konfirmationen är en bra början, men även mitt i livet behöver vi fördjupa oss i kunskap. Att tillsammans med andra fundera över livets innehåll, riktning och dess ursprung. Att återerövra orden och försöka förstå sin samtid och hitta sin identitet.

Och trygga i vår identitet kan vi möta det nya och okända som kommer oss tillmötes. Kom ihåg att vi lever så länge vi lär, som kvinnan sa, och livet står inte still utan det är alltid på väg.

Guds frid!



Stefan Dalevi
Kyrkoherde



Julkampanjen 2015 med barnen i fokus

V ar femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av undernäring, infektioner och bristande omsorg. Den 29:e november, på första advent, startar årets julkampanj.

Insamlingen för att flera barn skall få fylla fem fortsätter även under julkampanjen 2015. Det är verkligen angeläget att få sätta barnen i fokus för det internationella arbetet. För barnen är de som får lida mest för allt dumt vi vuxna ställer till i världen. För vi vuxna måste våga ta till oss detta att se utifrån ett barnperspektiv när vi tittar på konsekvenser av det vi hittar på. Gjorde vi det tror jag att världen vore en gladare plats att leva på. För barn ger glädje och värmer ens hjärta när man ser att de har det bra, men ett barn som är ledset och förtvivlat över sin situation eller lever i en utsatt miljö går rakt in i hjärtat. Ni

kommer alla säkert ihåg bilderna på Allan och vad det gjorde med oss alla. Så låt oss fortsätta på den vägen, ge en slant till kyrkans internationella arbete så att vi kan verka för barns tillvaro och barns rätt att leva. Kom gärna på advent och julens gudstjänster och skänk en slant, alternativt sms:a LJUS till 72905 eller sätt in en summa på pg 90 01 22-3 eller bg 900-1223.

Var med du också! Varmt tack för din gåva!

Anders E Carlsson
Komminister

Om du är intresserad av att verka för kyrkans internationella arbete ring eller skicka e-mail till mig på 0590-187 57 eller anders.g.carlsson@svenskakyrkan.se, eller om du vill veta mer om kyrkans internationella arbete.

Eftertanken

J ag har inga vänner. Visserligen brukar min hund vifta på svansen när jag kommer hem, och ibland kliar jag honom bakom örat, men det räknas inte, för ingen av oss är med i facebook och kan alltså inte gilla varann.

Man kan ju vara hygglig mot varann ändå. I bergspredikan står det ungefär "som ni vill att andra ska vara mot er ska ni också vara mot dem". Då gäller det att kunna sätta sig in andras situationer, till exempel tänka sig in hur det är för den som är rullstolsburen.

Det tycks vara något magiskt med rullstolar. Hokus pokus – så är man osynlig. Ett klassiskt exempel är när en varmkorvförsäljare frågar kompiserna till den som sitter i rullstol: "Vill hon ha kokt eller grillad?"

Och de som man trodde var

ens vänner trollas också bort. Eller är man kanske rädd för att rullstolar smittar, och därför håller sig undan?

Det här är inget som jag fabulerat ihop, utan kommer direkt från källan.

Kanske att jag också kommer att hamna i en rullstol, eller råkar ut för en svår sjukdom. Även om jag inte har några vänner, i alla fall inte på facebook, så hoppas jag ändå att någon kan vara lite hygglig mot mig då.

"...vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem". Starka ord som går att tillämpa bland nära och kära, bland bekanta och obekanta, och inte minst i inställningen till människor som tvingats fly från krig och elände.

Bosse Landberg



Hela gänget som arbetat med inventeringen och genomgått stiftets utbildning, här samlade vid Gåsborns kyrkogård.

Inventering av kyrkogårdsmurar

Det finns omkring 150 stenmurar på kyrkogårdarna inom Karlstads stift. Många av dessa är i gott skick, andra är i stort behov av reparationer. För att få en bättre bild av hur det ser ut har stiftet anordnat en utbildning där ett tiotal kyrkoanställda deltagit.

Från Filipstads församling är det Johnny Larsson som lärt sig mer i ämnet och är nu mer eller mindre proffs på lokala kyrkogårdsmurar.

– Det jag gjort är att inventera totalt 15 murar i stiftet, i Filipstad, Kil och Hagfors. Utbildningen jag gått har varit vid sex tillfällen mellan februari 2014 och januari i år. Den har sedan avslutats med eget arbete i fält med inventering och skadebesiktning, berättar Johnny.

Deltagarna har fått reparera murar också.

– Men det är inte jag som jobbat med det i vår församling. Bengt Jansson i Gåsborn har under många år skött sånt åt kyrkogårdsförvaltningen,

säger Johnny och fortsätter.

– Jag har fått lära mig om olika sorters murar, hur de ska behandlas och hur man lagar dem, vilka saker som är skyddade i kulturmiljö och så vidare.

Halva kursen har varit ute i fält, resterande del har inneburit jobb med litteratur och blanketter. Nu ska all dokumentation lämnas in och därefter ska stiftet följa upp det med respektive kyrkogårdsförvaltning.



Bengt Jansson, Gåsborn, har stor erfarenhet av att reparera murar. Foto: Ylwa Bjur.

Historiska miljöer dokumenterade

Landskapsvetaren Lina Rosell har under ett års tid varit anställd i Filipstads församling för att inventera och dokumentera historiskt intressanta gravplatser och miljöer. Nu är projektet avslutat och en utförlig rapport i bokform är på gång.

Efter att ha dokumenterat gravar och kyrkogårdsmiljöer i Åmål kom Lina Rosell till Filipstads församling förra hösten och under ett år har hon haft sin fasta arbetsplats här, mestadels ute "på fältet" men också med ett tillfälligt eget kontor på östra kyrkogårdens expedition.

En mängd litteratur och Värmlandsarkiv i Karlstad har varit till stor del i arbetet, men uteslutande har Lina bokstavligen fått gräva där hon stått.

– Filipstads församling är ju stor med nio kyrkogårdar så det tar både tid att fotografera varenda gravsten och foga samman alla fakta, menar hon.

Det hon först och främst koncentrerar sig på är gravplatser vilka kan klassas som kulturhistoriskt värdefulla.

– Det är såna gravar som ska bevaras på plats och då avses hela gravplatsen. Det brukar röra sig om cirka fem-sex procent av det totala antalet gravplatser. I övrigt kan det också givetvis finnas historiskt intressanta gravar, men någonstans dras gränsen för det särskilt beaktansvärda. Vissa "kvalificerar" sig direkt, andra får man undersöka närmare, berättar Lina.

Själva syftet med bevarandet är att man ska kunna se någon sorts utveckling, och tidsutvecklingen bland gravvårdar.

Arbetet har nu mynnat ut i en bevarandeplan för samtliga kyrkogårdar i församlingen,



Under året som gått har det blivit många kyrkogårdsvandringar för Lina Rosell.

och en historik i text och bild lämnar Lina efter sig för att man lätt ska kunna överblicka kyrkogårdarnas olika kulturvärden, och hur det förändrats under årens lopp.

Lina har jobbat med projektet fram till mitten av november och hoppas nu att församlingen kommer att följa upp det på något sätt. Först blir det en slutredovisning av projektet när hennes rapport i bokform är tryckt.

– Jag tror nog att jag har kunnat plocka fram en hel del spännande saker som också kan väcka intresse för boken. Den kommer senare i år.

Rolf Carlsson



Mohammed Hassan, längst till höger, driver det nyöppnade Café Sham på Kungsgatan och har god hjälp av både vänner och sin mamma Zubiedeh (i mitten). Här är han tillsammans med övriga gänget som ville tacka filipstadsborna för all hjälp genom att bjuda in till en liten fest på caféet. Foto: Jan Linnér.

Café Sham ska vara en mötesplats för alla

Höstens massiva flyktingströmmar från Syrien har fått många frivilliga och eldsjälar att göra insatser för de nödställda som kommit hit.

Det har samlats in kläder, leksaker och en hel del annat och i Filipstad har det helt nyöppnade Café Sham på Kungsgatan fungerat som lite av mittpunkt för allt detta.

Församlingens kyrkor har givetvis funnits med i insamlingsarbetet och på Vasakyrkan har det jobbat för högtryck med att sortera kläder och annat.

Som tack till alla hjälpsamma filipstadsbor bjöd Café Sham in till en "Tack Sverige och Filipstad"-buffé en söndag i oktober.

– Vi var cirka 35 personer som lät oss

väl smaka av utsökta rätter och goda bakverk. Ett positivt exempel på god integration, menar Bengt Sjöberg.

De som arrangerade middagen var Noor Eriksson, Zubiedeh Joudeh, Sanna Al Atiki, Barihan Al Atiki, Basheer al Mhemid och Mohammed Hassan som driver caféet.

Tanken med Café Sham är att det ska kunna bli en mötesplats i vardagen för alla som bor i stan, ett ställe som öppnar upp för många spännande, nya möten och samtal över en kopp kaffe. Att lära sig mer om Filipstad, Sverige och det svenska språket står högst på önskelistan bland våra nyanlända och här finns chansen att dela med sig av allt detta.

– Alla är välkomna hit, hälsar Moham-

med Hassan som varit i Sverige i fyra år och numera arbetar inom Filipstads kommun.

För att kunna hålla caféet öppet tar han pengar av sin egen lön, men hoppas kunna driva det vidare med någon form av kommunalt stöd eller liknande.

Sham betyder förresten, lite fritt, "Kom till kärleken".

– Det är egentligen samma ord som vi har på vår huvudstad, berättar han vidare och syftar förstås på Syriens huvudstad.

Att den heter Damaskus kanske är bekant för var och en.

Rolf Carlsson



Både mat och goda bakverk bjöds det på. Foto: Jan Linnér.



Mohammed Hassan tackar alla som kom. Foto: Jan Linnér.



Ljuständning hör till de vanligare uppgifterna för kyrkvärden Margareta Andersson Kolpe.



Ett hedersuppdrag att vara kyrkvärd

– Det här är ett hedersuppdrag. Lena Wenander Johansson och Margareta Andersson Kolpe har arbetat som kyrkvärdar sedan första advent förra året. Ett uppdrag som både är omväxlande och roligt, och dessutom får de vara lite av kyrkans ansikte utåt.

Kyrkvärdar. Det är dem du oftast möter först som kyrkobesökare. De hälsar välkommen, delar ut program, psalmböcker och biblar, men tänder också ljus vid exempelvis tacksägelsegudstjänster och finns med vid både dop och konfirmation.

– Ja, vi kan väl säga att vi sköter den allmänna omvårdnaden, säger Lena och Margareta nickar instämmande.

De är två av sex kyrkvärdar i Filipstads kyrka och har nu jobbat ett första år.

– Jag blev tillfrågad redan för flera år sedan men tackade nej då, berättar Margareta.

När hon fick frågan igen bestämde hon sig ändå för att prova på, och Lena nappade också efter lite betänketid.

Ingen av dem har egentligen någon kyrklig tradition inom familjen men har ändå levt "nära" kyrkan i många år.

– Jag är inte alls uppfödd med det kyrkliga, men med en man som varit kyrkvärd har det ju hela tiden funnits där, menar Lena och Margareta tillstår att hon blivit mera "kyrklig" med åren.

– Det har blivit så. Jag sjunger i kyrkorkören till exempel.

I våras gick de en kyrkvärds kurs där man bland annat gick igenom de så kallade liturgiska färgerna - vit, grön, lila, röd, blått och svart. Ett par handböcker, bland annat i textläsning, utgör också lite stomme i uppdraget som kyrkvärd.

– Vi fick lära oss mikrofonteknik också, jag tycker det är väldigt kul att få läsa texter högt, säger Lena.

Förr i tiden hade kyrkvärdar ett betydligt större ansvar än idag.

– Vi har fortfarande en viktig funktion som man bör värna, men det är ändå en väldig skillnad mot förr då kyrkvärdar hade ett stort ansvar inte minst ifråga om ekonomin. Idag räcker det att vi tar upp och räknar kollekten, och tur är väl det, menar de.

Jämfört med förr har också själva tjänstgöringen förändrats, i takt med att kyrkobesökarna blivit färre. Kyrkvärdarna jobbar numera ofta en och en som en följd av det.

Men Lena och Margareta talar mest varmt och med glädje om sitt uppdrag.

– Det är verkligen kul, och ett riktigt hedersuppdrag. Vi får vara lite av kyrkans ansikte utåt också och man märker så väl att kyrkan behövs i dessa tider, här kan man få en stunds lugn och ro.

Rolf Carlsson



Högläsning är något av det roligaste med jobbet tycker Lena Wenander Johansson.



Margareta och Lena har gått en särskild kyrkvärds kurs och några handböcker är till god hjälp i arbetet.



En pilgrimsresa till Assisi

I mitten på september gjorde Filipstads församling en resa till Assisi för att besöka de platser där den helige Franciscus var verksam. Anledningen till denna resa var att församlingen under våren haft en studiecirkel kring helgonet Franciscus som är ett av de mest kända helgonen och grundare av Franciskanerorden.

Under studiecirkeln har vi fått lära oss om hans liv och om arvet efter honom och om helgon som har kopplingar till honom på olika sätt, men också utifrån en katolsk syn på honom. Kursen har varit uppskattad och vi var mellan 30 och 40 deltagare under dessa kvällar, av dessa var vi 24 som valde att göra resan tillsammans för att få vandra i hans fotspår. Så i mitten av september gav vi oss ut på resan till Italien och Assisi som ligger cirka tre timmars bussresa nordost om Rom i provinsen Umbrien.

Vår resa startade tidigt på morgonen, redan vid 03-tiden styrde vi färden mot Arlanda där vi skulle ta flyget ner till Italien. Vi visste att det skulle bli en lång dag, för resan till Arlanda var endast en tredjedel av sträckan effektiv restid och flyget den andra tredjedelen och sista tredjedelen naturligtvis sista biten till hotellet i Assisi.

Det var en trött skara som nådde Assisi och det blev en lugn kväll. En del tog en liten promenad i omgivningen och några tog en liten tur upp till Assisi innan dagen avslutades med en liten enkel kvällsmåltid tillsammans, innan vi gick till sängs. För det var dagen efter som vår resa på allvar

började. Under vår vistelse i Assisi hann vi göra både egna utflykter och gemensamma. De flesta gemensamma utflykter vi gjorde var halvdagar, där vi sedan hade eftermiddagarna och kvällarna för oss själva, tillsammans eller i mindre grupper.

Dagarna började oftast med att vi hade en liten morgonandakt tillsammans innan vi åt frukost vid åttatiden. Under våra gemensamma utflykter besökte vi Assisi och blev guidade av Valentina som berättade om staden och dess helgon och kyrkor.

Under vandringen tillsammans med henne besökte vi tre olika kyrkor i Assisi,



Torget med fontänen Perugia

men det finns betydligt fler än så. Två av de kyrkor vi besökte hade koppling till Franciscus, vilket också var vårt syfte med resan. Den första kyrkan vi besökte var Santa Chiara (St. Klara kyrka), Klarissornas kyrka, som är en av grenarna av Franciskanerorden, Franciskaner den andra. I den kyrkan fick vi se ett speciellt kors, St Daminionkorset som fanns på Franciscus tid och som han tillbett. Ett väldigt speciellt kors, på så vis att Kristi ögon verkar följa efter en när man lämnat kyrkan. I kryptan fanns Clara begravd och även hennes hår som Franciscus klippte av henne när hon blev nunna.

Den andra kyrkan vi besökte var en kyrka som var byggd till martyren Stefanos ära, passande besök då vår herde heter Stefan så han kände sig som hemma. Tredje stoppet var slutmålet San Franciscus basilikan där den helige Franciscus ligger begravd i kryptan under kyrkan som består av två kyrkor. En övre kyrka och en undre kyrka, men byggnaden innehåller också ett museum. Franciscus är begravd i en pelare mitt i rummet med fem av sina första franciskanermunkar runt omkring sig. Anledningen till att han är begravd i en pelare är den att de var rädda för att han skulle delats upp i små bitar och placerad i relikskrin lite varstans. Något som var ganska vanligt att det skedde i den katolska kyrkan under den tiden.

Att få gå denna guidade tur genom Assisi var mäktigt, man kan verkligen känna historiens vingslag då det märks att staden



Stefan Dalevi utanför Stefanos kyrka Assisi och till höger hela det glada resällskapet under vandringen till Eremo delle Carceri.



- I Franciscus fotspår

har en omkring 2000-årig historia, med bland annat ett romerskt tempel och under torget i centrum finns det gamla torget kvar. Men inte bara utifrån ett historiskt perspektiv utan också på det andliga planet. Framförallt nere i kryptan på basilikan, där han var begravd, kunde man se vilken betydelse Franciscus har för troende katoliker idag. Något som verkligen berörde det innersta hos mig och säkert hos flera av de andra som var med.

Ett av våra andra utflyktsmål var också Eremo delle Casceri, som är den plats utanför Assisi där Franciscus drog sig undan för att få lugn och ro. Den utflykten gjorde vi individuellt, en del i grupp, någon ensam. Det går att åka bil hela vägen upp, vilket några gjorde medan andra av oss tog det som en utmaning att gå eller, som vi sa, göra vår lilla pilgrimsvandring. Från hotellet blev sträckan fram och tillbaka omkring 14 km. Vägen dit var påfrestande då det hela tiden går uppför och stigningen är cirka 400-450 meter från hotellet och upp till klostret. Men att göra denna vandring hela vägen upp eller bara gå omkring i omgivningarna runt klostret är underbart, både visuellt och andligt. Man kunde verkligen gå in i sig själv och känna närvaron av något högre, för mig en verklig gudsnärvaro.

Vi fick också möjligheten att besöka andra platser förutom Assisi, bland annat Cascia där helgonet Rita ligger begravd och Norcia, orten där helgonet Benedictus är född och uppvuxen. Platsen är också

känd för sin tryffelsvamp. En trevlig utflykt för att kunna få en bredare bild av betydelsen av helgonen i den katolska kyrkan.

Som avslutning på den dagen åkte vi till ett vattenfall som är konstgjort. Kan låta lite konstigt och modernt påhitt, men inte i detta fall. För detta vattenfall är drygt 2000 år gammalt och byggt av romare, för att undvika översvämning i den ena dalen genom att leda bort vatten från den övre älven till den lägre. Följden blev att det blev översvämning där och det utbröt ett krig mellan folken i de två dalarna. Fallet är högre än Niagarafallen i Amerika.

Vi besökte Perugia som är Umbriens provinshuvudstad och som från början är en etruskisk stad. Och för att ta sig till den gamla staden var man tvungen att åka rulltrappa genom som synes en underjordisk stad. Denna underjordiska stad är ett försvarsverk som byggdes genom att man rev hus som fanns i staden och använde det till byggnadsmaterial. Stadens stolthet var en fontän på torget i centrum av den gamla staden. Ett skrytbygge när det byggdes då det inte fanns något vatten i staden utan fick ledas in genom en akvedukt som idag fungerar som promenadstråk. Staden är också ett gammalt lärosäte och har universitet både för inhemska och utländska studenter.

Sista dagen besökte flera av oss kyrkan i Santa Maria degli Angeli, som är platsen där Franciskus dog och verkade. Inne i denna enormt stora kyrka finns Francis-



Handelskvarter i Norcia.

cus egen kyrka, som ligger rakt under kupolen på den stora kyrkan. En annan detalj som jag personligen lade märke till var att på varje kolon inne i kyrkan fanns en tavla med berättelsen om Via Dolorosa, det vill säga Kristi väg till korset. Det gjorde stort intryck på mig tillsammans med altaret på den plats som ses som Franciscus dödsplats några meter från hans egen kyrka.

Resan som helhet var en underbar upplevelse tillsammans med resvännerna, för vi blev verkligen ett sammansvetsat gäng som trivdes tillsammans. Och platsen rekommenderas att göra ett besök till, särskilt om man vill koppla av och få en andlig upplevelse och äta god mat.

Anders E Carlsson
Komminister



Johnny Larsson "live" på orgelläktaren och fångad av den digitala storbildskameran. Själva orgeln har också försetts med ny, digital teknik.



Musik från orgelläktaren med trumpetarna Niklas Lindholm och Kjell Erik Paulsrud samt Johnny R Nilsson på slagverk och Johnny Larsson vid orgeln.



Filipstads kyrkokör och Nykroppakören under ledning av Kerstin Chronak.

Nyrenoverad trotjänare högtidligt återinvigd

För fyra år sedan, 2011, väcktes idéer kring att renovera orgeln i Filipstads kyrka. Efter trettio år hade den börjat bli sliten och förtjänade en ordentlig genomgång.

Strax efter Oxhälja ifjol kunde arbetet påbörjas och lite drygt ett år senare har den nu återinvigts under festliga och, givetvis, musikaliska former.

Det var en märkvärdig dag, och en märkvärdig sak, när orgelåterinvigningen ägde rum i slutet av oktober. Förutom en stor publik hade många tillresta musikanter anslutit för att vara med om denna händelse, en konsert där man fick lyssna till den nyrenoverade orgeln ur fyra olika perspektiv.

Det låter inte som det brukar, var min första tanke. Basen var djupare, diskanten spröd och fin utan att vara vass och tonerna landade rätt i kyrkorummet. Konstigt vore det väl annars, om inte en renovering av det här slaget också skulle höras.

Orgeln i Filipstads kyrka är den näst största orgeln i hela Karlstads stift, bara orgeln i Karlstads domkyrka är större. Den är egentligen inte särskilt gammal, byggd och invigd 1981, men räknar man samman alla gudstjänster, påsk- och julhögtider, dop och andra arrangemang i kyrkan där den använts flitigt genom åren så förstår man bättre behovet av en renovering.

– Tidigt 2012 började arbetet med att söka tillstånd och bidrag, berättar organisatorn Johnny Larsson och fortsätter:

– Året efter på hösten kom tillståndet från Länsstyrelsen och senare samma år kopplades entreprenörer in för att se vem som kunde och ville ha jobbet. 2014 på våren blev allt klart och måndagen efter Oxhälja 2014 drogs arbetet igång.

Johnny berättar entusiastiskt om orgeln och renoveringen. Orgeln är en stor del av hans vardag och därför kom renoveringen som, ja, låt kalla det "en skänk från ovan".

– Den har blivit helt fantastisk! Äntligen går den att nyttja fullt ut också tack vare nya orgeldatorn med digitalt kombinationssystem.

Karl Nelsons orgelbyggfirma i Lidköping har utfört arbetet med att renovera själva orgeln och se över dess klang. Trettio års samlat damm har förstärkt påverkat klang och ton och för att komma tillrätta med allt har man varit tvungen att se över varje pipa för sig. Och då talar vi om 4 500 pipor totalt!

Den "nya" orgeln – fasaden är bibehållen – har också kompletterats med modern, digital teknik som innebär betydligt större möjligheter än tidigare. Arbetet med elektroniken är det Ingemar Oskarsson i Umeå som svarat för, så det har alltså varit två entreprenörer involverade i renoveringen.

Vid återinvigningen medverkade, som nämnt, ett stort antal musiker och även



Många kom för att vara med om återinvigningen av kyrkorgeln och fick njuta av en rad olika typer av musik under konserten.

kyrkokören i Filipstad tillsammans med Nykroppakören för att ge inramning åt orgelns olika karaktärer och klanger. Kårsång, psalmsång, solosång – det är mycket en kyrkoorgel används till. Eller som folkmusikinstrument, vilket det också gavs prov på.

– ”Instrumentens drottning” kan återigen sjunga i sin fulla prakt och har äntligen tagit steget – både tekniskt och musikaliskt – in i 2000-talet, menar Johnny Larsson.

Rolf Carlsson



Lena Wenander Johansson och Alice Lorin serverade fika i pausen.

Advent och jul

1 advent i Filipstad kl. 11: Filipstads kyrkokör och Nykroppakören under ledning av Johnny Larsson. Rustan Christensson - trumpet, Johnny R. Nilsson - slagverk, Kerstin Chrunak - orgel. Konfirmander och unga ledare medverkar. Madeleine Hyllengren Larsson. Kyrkkaffe i Kyrkans hus.

1 advent i Nykroppa kl. 16: Nykroppakören och Filipstads kyrkokör under ledning av Johnny Larsson. Rustan Christensson - trumpet, Kerstin Chrunak - orgel. Per Saxholm.

Samling vid krubban, Julafton kl. 12 i Filipstads kyrka. Katre Lehtsaar-Hel-

mersson - fiol. Madeleine Hyllengren Larsson, Helena Nordh.

Midnattsmässa i Filipstads kyrka Julafton kl. 23.30: Kent Lundberg - solosång, Rustan Christensson - trumpet, Johnny Larsson - orgel. Per Saxholm, Stefan Dalevi.

Julotta i Nykroppa kyrka kl. 7: Nykroppakören. Dietmar Schmid - saxofon. Ann-Marie Jonsson - körledare och orgel. Stefan Dalevi.

Julotta i Filipstads kyrka kl. 7: Filipstads kyrkokör. Johnny Larsson - körledare och orgel. Madeleine Hyllengren Larsson.



Ljusfest och Luciakröning

**Nykroppa kyrka
Lördag 12 december kl. 17**

Nykroppas Lucia med följe Ljuståg med barn och ungdomar från Nykroppa Nykroppakören, Marcos Ciscar

Bygdegudstjänst

**i Västeruds bystuga
Annandag jul 26 december kl. 11**

Per Saxholm
Katre Lehtsaar-Helmersson och Per Saxholm spelar på två fioler
Kaffeservering
Välkommen!

Adventsgudstjänst med stora och små

**i Nordmarks kyrka
Söndag 29 november kl. 16**

Anders E Carlsson, Helena Nordh Himlakul och barnkören Sångfåglarna medverkar
Thomas Forsberg - trumpet
Katre Lehtsaar-Helmersson - körledare, orgel
Kaffe med skinksmörgås
Paketauktion
Vi bygger upp julkrubban inför julen

Välkommen!

Luciakröning

**i Filipstads kyrka
Söndag 13 december kl 17**

Filipstads Lucia med följe Marcos Ciscar, Johnny Larsson och Stefan Dalevi

Jul i folkviseton

**Filipstads kyrka
Trettondag jul 6 januari kl 16**

Folkmusiker från Värmland



Katre Lehtsaar-Helmersson och Ulrika Wiker bjöd på fiol och dragspelsmusik i Nordmarks kyrka.
Foto: Lenny Falk.

Dragspel och fiol i Nordmarks kyrka

Slutet på augusti uppträdde Ulrika Wiker, dragspel, och Katre Lehtsaar-Helmersson, fiol, i Nordmarks kyrka. De har spelat tillsammans i nästan 20 år och har hittat sin egen stil i sammansättningen dragspel och fiol. Glada medryckande toner från olika folkmusikstycken fyllde kyrkorummet, duon bjöd på "Napoleons marsch över Alperna", "På Gammelvala" och flera polskor, bland annat från

Storfors. Även den klassiska musiken fanns med på repertoaren, vackra tonerna av Pietro Frosinis "Mazurka Amabile" och "Olivblossom" förenade de två instrumenten på ett utmärkt sätt. Efter avslutande stycket "Silverbell" tackades duon av publiken med en lång applåd och till extrastycket blev den upplyftande Vikingahymnen.

Uppskattad visduo i Brattfors kyrka

Augusti gästades Brattfors kyrka av duon Sven Johansson på sång och Donald Brokvist, gitarr. De är också kända som Visans vingar.

Publiken bjöds på stämningsfulla sånger såsom "Omkring tiggarn från Luossa", "Kajsas udde", "I folkviseton" och "Gässen flytta". Man kunde njuta av Svens varma, mju-ka röst och Donald spelade för det mesta gitarr till sångerna, men stämde även in i refrängerna som var tvåstämmiga. Konserten var mycket uppskattad och den talrika publiken tackade musikererna med många applåder.

Kvällen avslutades med innerliga sången om kvällsbönen, "Kvällsböna".



Musikgudstjänst

på Lesjöfors Museum

Annandag jul 26/12 kl 18

Sven "i Väse" Olsson - sång
Jacobus van Laatum - sång
Rämmen-Gåsborns kyrkokör
JohnElis Hollsten - betraktelse
Kaffe och skinksmörgås

Julkonsert i Filipstads kyrka

Lördag 19 december kl 17

Filipstads kyrkokör - Nykroppakören
Kent Lundberg - Bosse Landberg
Orkester och solister
Dirigent Johnny Larsson

Fri entré Insläpp från 16.30
Vi bjuder på glögg och pepparkaka
vid kyrkporten från 16.30

Varmt välkommen!



Kyrkans verksamhet för barn och unga

Våren 2016
Start vecka 2

FILIPSTAD - Kyrkans Hus

Tisdagar

"All världens café" för barn 0-5 år
tillsammans med föräldrar kl 9.30-12.00
Vi leker, sjunger, umgås och fikar
Himlakul juniorer, åk 3-6 kl. 15.00-16.30

Onsdagar

Himlakul miniorer, förskoleklass-åk 2
kl. 16.30-18.00

Fredagar

Fredax för barn 4-5 år kl 16-17

NORDMARK - Församlingshemmet

Tisdagar

Himlakul miniorer, förskoleklass-åk 2
kl. 13.00-14.20
Himlakul juniorer, åk 3-6 kl. 14.30-16.00

LESJÖFORS - Värmlandssalen

Måndagar

All världens café kl 10-12
För barn 0-5 år tillsammans med föräldrar
Vi leker, sjunger, umgås och fikar
Himlakul åk F-6 kl. 13.30-15.00

NYKROPPA - Sockenstugan

Torsdagar

Himlakul för dig som går i åk F-6
kl. 14.00-15.30

BRATTFORS - Kyrksalen

Himlakul startas om intresse finns
Vi bestämmer dag och tid
när vårterminen startas
Hör av er till Lena eller Helena

Anmälan och info:

Helena Nordh tel. 187 54, 073-028 87 54
helena.nordh@svenskakyrkan.se
Lena Grindbo tel. 187 59, 073-049 87 59
lena.grindbo@svenskakyrkan.se

Varmt
välkomna!

Svenska kyrkan 
FILIPSTADS FÖRSAMLING



Julkonsert

Söndagen den
6 december



i Nordmarks kyrka kl. 16
i Brattfors kyrka kl. 18.30

Clas Grumer - trumpet
Lena Magnusson - sång, piano
Brattfors och Nordmarks kyrkokörer
under ledning av
Katre Lehtsaar-Helmersson
Anders E Carlsson - andakt

Välkommen!

Svenska kyrkan

FILIPSTADS FÖRSAMLING

FILIPSTADS FÖRSAMLING

Box 16, 682 21 Filipstad

FILIPSTAD

Församlingsexpedition

| | |
|--|-------------|
| Kyrkans Hus, Kyrkogatan 2 | |
| Telefon- och öppettid tisdag-fredag 9.30-12 | 187 50 |
| Fax | 150 22 |
| E-post: filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se | |
| Kyrkoherde Stefan Dalevi | 187 61 |
| Komminister Per Saxholm | 187 67 |
| Komminister Madeleine Hyllengren Larsson | 187 53 |
| Kyrkobokföring | 187 51 |
| Sverigefinsk verksamhet | |
| Merja Piispanen | 0586-688 30 |
| Diakon JohnElis Hollsten | 187 60 |
| Organist Johnny Larsson | 187 52 |
| Församlingspedagog Lena Grindbo | 187 59 |
| Barntimmeledare Helena Nordh | 187 54 |
| Husmor Anette Dahlberg Mella | 187 64 |
| Filipstads kyrka | 107 71 |
| Kyrkvaktmästare Thomas Nilsson | 107 75 |
| Skavnäsets kapell, tel och fax | 213 22 |

BRATTFORS

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Komminister Anders Ekelund Carlsson | 187 57 |
| Kantor Katre Lehtsaar-Helmersson | 187 68 |
| Kyrkvaktmästare | 401 31 |
| Övrigt se Filipstad | |

NORDMARK

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Församlingshem, tel och fax | 503 70 |
| Kyrkvaktmästare Marina Karlsson Berg | 501 90 |
| Övrigt se Brattfors | |

NYKROPPA

Församlingsexpedition

| | |
|------------------------------------|--------|
| Sockenvägen 5, 680 90 NYKROPPA | |
| Telefon- och öppettid onsdag 10-12 | 413 68 |
| Fax | 411 72 |
| Nykroppa kyrka | 413 08 |
| Kyrkvaktmästare Patrik Lundberg | 413 40 |
| Sockenstugan | 419 16 |
| Övrigt se Filipstad | |

Behöver du komma i kontakt med kyrkan i något ärende? Här hittar du våra aktuella telefonnummer och adresser



LESJÖFORS

Församlingsexpedition

| | |
|--|--------|
| Piltorpsvägen 4, 680 96 Lesjöfors | |
| Telefon- och öppettid, tisdag och fredag 10-12 | 300 86 |
| Fax | 301 40 |
| Kantor Maria Lundgren | 187 55 |
| Lesjöfors kyrka | 300 38 |
| Kyrkvaktmästare Jonny Olsson | 300 37 |
| Övrigt se Filipstad | |

RÄMMEN

| | |
|---------------------------|--------|
| Rämmens kyrka | 320 67 |
| Kyrkvaktmästare Jan Boork | 187 66 |
| Sockenstuga, tel och fax | 320 30 |
| Övrigt se Lesjöfors | |

GÅSBORN

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gåsborns kyrka, tel och fax | 230 30 |
| Kyrkvaktmästare Rolf Bjur | 230 29 |
| Övrigt se Lesjöfors | |

Kyrkoförvaltning

| | |
|------------------|--------|
| Ekonomiassistent | 187 56 |
| Assistent | 187 65 |

Kyrkogårdsförvaltning

| | |
|---|--------|
| Axelsvik, Östra begravningsplatsen | |
| Expedition tfn-tid måndag-fredag 10-12 | 102 54 |
| Kyrkogårdsföreståndare Eije Wigh | 187 63 |
| Arbetsledare Magnus Henriksson | 187 72 |
| Trons kapell, krematoriet, tel och fax | 128 75 |
| Krematorievaktmästare Sandra Henriksson | 128 78 |
| Personalrum | 100 48 |

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

| | |
|--|---------------|
| Ordförande kyrkofullmäktige Sune Frisk | 415 32 |
| Ordförande kyrkoråd Rolf Wennerlöf | 150 24 |
| - mobil | 070-326 07 84 |

Besök även vår nya hemsida på nätet!
www.svenskakyrkan.se/filipstad