

Svenska kyrkan



Kyrkbladet

ESSUNGA PASTORAT

Nr 3-2015



Bibelstudiegruppen på resa

”Nostalgiklubben” startar

Gospeldag med Spångbergs



Att förändra en kyrka

Efter flera års planerande drar renoveringen av Nossebro kyrka igång. Flera av er har säkert hört om detta tidigare, inte minst har vår ordförande i Kyrkorådet Gösta Wilson skrivit om det i tidigare nummer av detta blad. Mycket fokus har, av naturliga skäl, legat på vad vi ska göra, men kanske inte så mycket på varför. Det har även de senaste åren, under den tid jag arbetat här i pastoratet, pågått ett arbete med att förnya våra gudstjänster, eftersom det är en ny kyrkohandbok på gång.

Varför gör vi förändringar i våra kyrkor, eller varför förändrar vi i våra gudstjänster ibland? Ja det är det många som frågar sig. Inte minst har samtalen varit många om "Herrens bön" alltså den som i nya översättningen av bibeln kallas "Vår fader" men som i översättningen från 1917 kallades "Fader vår". Även har samtalen varit många om bänkarnas vara respektive icke vara i Nossebro kyrka.

Ibland undras det en del om varför det inte kan vara som det alltid har varit, varför måste allt för-

ändras hela tiden? Och kan det inte få vara som det har brukat vara i kyrkan i alla fall?

Men sanningen är att det aldrig varit som det alltid varit, ens i kyrkan. Genom alla tider har varje generation satt sin prägel både på gudstjänstlivet, men också på gudstjänstrummet. För att inte tala om alla saker som tagits in eller ut ur våra kyrkor. Var tid har satt sina avtryck i våra kyrkor och förändrat gudstjänster efter sin samtid. Det kan vi se inte minst i Fåglums kyrka, den äldsta kyrkan i vårt pastorat och en av de äldsta i Sverige.

Och det finns något gott i detta. Att vara kyrka är att komma med det "levande ordet". Vad är då det, jo det är att komma med Jesus, berätta om honom på ett sätt som människor kan förstå, att orden om honom blir levande, talar till människor i den tid och situation de befinner sig i. Då duger det inte att tala med människor idag som man gjorde i början på 1900-talet. Lika lite som en människa på 1700-talet tilltalades av 1500-talets retorik.

Att vara kyrka är inte att bevara något historiskt, det är att göra Jesus känd och trodd även idag i vår tid. Det är att sprida hans budskap om gemenskap med Gud och med varandra. Att visa på hans kärlek och på vad han har gjort för oss. Det är att översätta Jesus ord och handlingar in i vår tid och vårt språk. Därför behöver vi ständigt arbeta med att förnya vårt språk och våra kyrkor.

Mattias Svenningsson
Kyrkoherde

INNEHÅLL:

| | |
|------------------------------------|----|
| Kyrkoherden har ordet | 2 |
| Andakt - Då kom Jesus | 3 |
| Crossroads 10-årsjubileum | 4 |
| Barn- och ungdoms- verksamheten | 5 |
| Familjeutflykt | 5 |
| Diakoni/mission | 6 |
| Gudstjänstkalender | 7 |
| Essunga församling | 8 |
| Främmostad-Bärebergs församling | 9 |
| Lekåsa-Barne Åsaka församling | 10 |
| Här når du oss | 11 |
| Från kyrkbacken | 11 |
| Insamlingsgtj, julvandr. m m | 12 |

Tipspromenad i Nossebro!

Essunga församling är medarrangör i NIF:s tipspromenad **söndagen den 18 oktober**.

Start kl. 10-11 från Nossebro församlingshem. Kaffeservering. **Välkommen att delta!**



Öppet hus

i Nossebro församlingshem kl. 9-11.30 följande onsdagar: 16 sept, 14 okt, 11 nov, 9 dec.

Gemytlig samvaro, kaffe och andakt. **Välkommen!**

Info: Birgitta Löfgren, tel. 0512-30 00 22

Christin presenterar sig

Hej!
Jag heter Christin Gidstedt och är 19 år. Jag kommer att jobba här inom Essunga pastorat och vara ledare tillsammans med Elsa Dalgren i tjejgruppen, tisdagsklubben och fredaxklubben. Jag är en positiv tjej med mycket energi. Jag ser fram emot att träffa alla och tror att det kommer bli superkul!



Allträffar på Kerstinsås

Välkommen till höstens Allträffar, då det blir sång- och musikunderhållning följande måndagar kl. 15.00 på Kerstinsås:

21 sept: Patrik & C:o – Patrik Fagerström och Björn Restin

19 okt: Maria Brolin

30 nov: Ingela och Ingmar Bäckström



Svenska kyrkan Essunga pastorat

Redaktörer:

Lovisa Carlsson och
 Ulf Johansson

Ansvarig utgivare:

Mattias Svenningsson
 mattias.svenningsson@
 svenskakyrkan.se
 Tel. 0512 – 30 00 02

Adr: Eken, Södra v. 6,
 465 31 Nossebro

**Omslagsbild: Bibelstudie-
grupperna i pastoratet på resa
till Lina Sandells hemtrakter.**

Foto: Essunga pastorat

Layout o. tryck: Lindy Malm,
 Princo Rydins Tryckeri AB,
 Vårgårda

Då kom Jesus

Jag lyssnar gärna till lovsång. Det finns så mycket kraft och värme i den sortens musik. Det finns så många olika bra lovsånger och så många olika personer som framför dem så bra på sitt sätt.

En sång som jag ofta återkommer till är Roland Utbults sång: "Då kom Jesus". Den handlar om hur Jesus på olika sätt upprättar människor, människor som är bundna i skuld och otillräcklighet. Alltså vanliga människor som du och jag. Ett möte med Jesus är något särskilt. Ett möte med Jesus öppnar våra ögon för något större. Vi lever i en orolig värld där människor lider på många olika sätt. Kanske tänker vi ofta på dem som bor i fattiga länder när vi talar om lidande och svårigheter. Men lidandet finns hos varje folk, i varje nation. Lidandet

ser bara olika ut. För många idag är stressen och otillräckligheten ett lidande, eller ensamheten och rädslan. Vi människor är hela tiden på jakt efter lyckan. Var finns ditt lidande och din sorg? Tänk efter! Hur skulle det vara för att du skulle må bättre?

Varje dag kommer Jesus till dig. Kanske låter det konstigt och naivt, nästan som en klyscha. Det är ju så prästen ska säga. Jag säger så, men jag menar det också och tror på det. Det vi kan göra är helt enkelt att fånga upp det där ögonblicket när Jesus kommer och vara öppna för det. Vi behöver Honom, du behöver Honom, jag behöver Honom. AMEN.

Elisabeth Tengler
präst



Musikgudstjänsten ALIVE

i Barne-Åsaka kyrka 27 sept kl 16.30 och 19.00.

OBS! Två stycken tillfällen!

Det blir svängig musik från dagens topplistor blandat med gamla godingar, orkester, kör och solister.

OBS! Nytt för denna gång är att man får hämta ut **GRATISBILJETTER** på Eken (pastorsexpeditionen) eller på Café Crossroad. *Biljetterna finns på plats för avhämtning from torsdag 10 september.* Eventuellt kvarvarande biljetter delas ut på plats i Barne-Åsaka.

Vill du lära dig spela eller sjunga?

*Piano eller kyrkorgel?
Sjunga eller spela tvåflöjt?*

Under hösten kommer vi i Essunga Pastorat att erbjuda musiklektioner. Är du med eller har du varit med tidigare i kyrkans verksamhet har du förtur. Blivande konfirmander eller du som redan är konfirmerad har också förtur. Hör av er till kantor Susanne Haag!

Tel. 0512-30 00 04



Födelsedagskalas

i Nossebro församlingshem
Tisdagen den 15 september, kl. 14-16

Alla medlemmar i våra församlingar som fyller 80, 85, 90 och 90+ under andra halvåret 2015 inbjuds att – tillsammans med en vän – komma till detta kalas.

Inbjudan har skickats ut till jubilarerna under sommaren. Vi bjuder på en god middag, underhållning med Ingela och Ingemar Bäckström och så firar vi andakt tillsammans.

Varmt välkomna!



Riks- och stiftkollekt

20 september ½ Svenska Kyrkans Unga,
½ Sveriges Kyrkosångsförbund
4 oktober Sv. kyrkan i utlandet (SKUT)
11 oktober Sveriges Kyrkosångsförbund
18 oktober Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

31 oktober Sv. kyrkan i utlandet (SKUT)
8 november Sv. kyrkans int. arbete
22 november Evangeliska fosterlandsstiftelsen
29 november Sv. kyrkans int. arbete
13 december Svenska Kyrkans Unga

– Nyhet! – NOSTALGIKLUBBEN

Varmt välkommen att vara med i vår nya studiecirkel "NOSTALGIKLUBBEN", där vi samlas och pratar om vardagshistoria från åren som gått. Vi får lära oss mer om händelser här hemma och utomlands, lyssna på musik, berätta egna minnen och titta på saker och ting från förr.

Allt kan vi prata om – det kan vara kända personer, mode, bilmodeller, leksaker, musik, politik, kungligheter, mat, infrastruktur, yrkesroller, hälsofrågor, kyrkan, skolan m m – vi sätter inte upp några ramar.

Vi börjar i femtiotalet, så får vi se sedan... Eftersom vi alla säkert har rika liv att ösa erfarenheter ur, passar vi också på att dela lite djupare tankar och funderingar. Det är vi i klubben som är redskapen.

Naturligtvis passar vi också på att ta en fika tillsammans!

Vi träffas i nya rummet på Crossroad Café mellan kl. 14-15.30 varannan torsdag enligt nedan:

**24 september, 8 oktober, 22 oktober,
5 november, 19 november och
3 december.**

Har du frågor – ring diakon *Ann-Christin Lindberg tfn 0512 - 300 003* eller skriv en rad till e-postadress:
ann-christin.lindberg@svenskakyrkan.se

Crossroads 10-årsjubileum

Den 17 juni var det så dags för 10-årsjubileum på Café Crossroad. Redan från start fylldes caféet med människor i blandade åldrar. Kyrkoherde Mattias Svenningsson öppnade dagen med att hälsa välkommen och programmet startade sedan med barnsång med Sara och Oskar som med hjälp av ett sånghjul bjöd på härliga barnsånger och till och med lite trolleri.

Ett kärt återseende blev det klockan 11 när Bengt Axelsson, initiativtagaren till caféet jubileumstalade. På sitt skojfriska sätt pratade han om caféets kravlöshet, öppenhet, gemenskap och att det kan vara en påfart till Svenska kyrkans övriga verksamheter.

Lunchmusik blev det också när Korsbandet tillfälligt återförenades. Till eftermiddagens kaffe bjöd Elsa och Sara på sköna och vackra sommarklassiker.

Kvällen avrundades sedan tillsammans med Nossans Gospel som bjöd på en svängig stund. Under hela dagen serverades kaffe och tårter för 10 kronor för att symbolisera jubileet. Även öppettiderna denna dag var ju 10 timmar.

Tack alla ni 360 gäster som kom för att tillsammans med oss fira denna dag!



Höstens program på Café Crossroad:

| | | | |
|-------|---|-------|---------------------------------------|
| 8/9 | Handarbetscafé 18-20 | 15/11 | Barnfilm 15.00 |
| 20/9 | Barnfilm 15.00 | 17/11 | Handarbetscafé 18-20 |
| 22/9 | Handarbetscafé 18-20 | 1/12 | Handarbetscafé 18-20 |
| 23/9 | Lunchmusik med Sara Engernäs Nyberg 12.00 | 3/12 | After Work Film |
| 6/9 | Handarbetscafé 18-20 | 10/12 | After Work Musik, Prisma: "I juletid" |
| 15/10 | Modevisning av Ainas 18.30 | | |
| 20/10 | Handarbetscafé 18-20 | | |
| 3/11 | Handarbetscafé 18-20 | | |
| 5/11 | After Work Film | | |

Vidare information kommer att publiceras på Facebooksidorna: Crossroad Café och Svenska kyrkan Essunga pastorat, hemsidan: svenskakyrkan.se/essunga samt annons i NLT.

Tävling!

Vi i Pastoratskören, som är sångare från hela pastoratet, skulle vilja ha ett nytt namn på vår kör.

Skicka in ett förslag på ett nytt namn som skulle passa oss!

Maila ditt förslag till essunga.pastorat@svenskakyrkan.se eller lämna in på pastorexpeditionen Eken mitt i Nossebro.

Namnförslaget som går till våra hjärtan vinner ett **presentkort vårt tvåhundra kronor** som är utskrivet på Café Crossroad.

Vi ser fram emot era förslag!

Susanne Haag
körledare

"Uttömd dit och fulladdad hem"

Ja, så beskrev en körmedlem hur det är att sjunga i kör. Man kan vara hur trött som helst innan körövningen, men när man går hem från övningen är man fylld med energi.

Fråga: Vill Du vara med och sjunga i någon av våra körer?

Svar: Ja, det är klart att Du vill.

Vilken kör passar just Dig? Ta kontakt med kantorerna Susanne, Sara eller Britt-Marie!

Tel finns under "Här när du oss"

Pastoratskören: Startdatum **tisdag den 8 september**. Nossebro församlingshem

Handarbetscafé

Välkommen till vårt populära handarbetscafé!

Mys, prat, fika, inspiration och goda råd.

Frälsarkransmeditation.



Väl mött mellan kl. 18-20 följande tisdagar i höst:
8 sep, 22 sep, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov samt 1 dec.

P.S. Vi stickar också till välgörenhet i projektet "Sticka-virka-värm", välkommen att delta – och varmt välkommen till vårt stora stickcafé i Nossebro församlingshem den 26 sep! Se vidare info i särskild notis här i kyrkbladet. D.S.

Ann-Christin Lindberg, diakon och Ammi Karlsson, caféföreståndare

Nossans gospel: Startdatum **onsdag den 26 augusti**. Nossebro församlingshem

Treklövern: Startdatum **måndag den 31 augusti**. Nossebro församlingshem

I pastoratet finns även två barnkörer, **UNGA GUNGET** och **Glädjespridarna** som övar i Jonslund resp. Bredöl skola. Ta kontakt med Sara om Du vill vara med.

Höststart!

Nu, v 36, startar ett nytt läsår, välkomna gamla och nya till dessa grupper som bedrivs i Nossebro församlingshem.

Anmälan till grupperna skall göras på det telefonnummer som står vid respektive grupp. Då vi har en pastoratsbuss med 8 platser kan barn som är inskrivna på förskola/fritids på aktuella tider anmäla bussplats. Kan man ordna egen hämtning/lämning får man välja den av grupperna som passar bäst. I grupperna finns begränsat antal platser.

Måndagar

Kyrkans barntimmar (4-5 år) 9.00–10.30
Buss: Dalagården, Lyan, Ängen & Stallaholm
Anmälan: 0512-30 00 10

Måndagsklubb (6-7 år) 14.15–16.15
Buss: Jonslund, Bredöl & Essunga
Anmälan: 0512-30 00 10

Tisdagar

Rytmik (0-2 år) 9.30–10.00
Ingen anmälan

Kyrkis (0-4 år i förälders sällskap) 10.00–11.30
ingen anmälan

Tisdagsklubb (6-7 år) 12.45–14.45
Anmälan: 0512-30 00 10

Tjejrapp 1 (Tjejer 12-13 år) 15.45–17.45
Anmälan: 0512-30 00 11

Onsdagar

Kyrkans barntimmar (4-5 år) 9.00–10.30
Buss: Syrenen & Cypressen, Godegården & Solåker
Anmälan: 0512-30 00 10

Onsdagsklubb (8-11 år) 15.30–17.30
Buss: Jonslund, Bredöl & Essunga
Anmälan: 0512-30 00 12

Tjejrapp 2 (Tjejer 12-13 år) 18.30–20.30
Anmälan: 0512-30 00 11

Torsdagar

Torsdagsklubb (8-11 år) 15.15–17.15
Anmälan: 0512-30 00 12

Fredagar

Fredaxklubb (Tjejer 14-15 år)
Vi träffas en fredag i månaden, 4 gånger per termin. Anmälan: 0512-30 00 11

Vi hoppas vi ses i höst!

Angeline, Elsa, Christin, Anna-Karin

Ungdomsgrupp

Nu startar vi en ungdomsgrupp i vår nya lokal som finns i samma byggnad Café Crossroad.

Gruppen riktar sig främst till ungdomar som redan är konfirmerade, men i mån av plats är även årets konfirmander välkomna.

Vi träffas jämna veckor kl. 15.15 - ca 17.00 med start v. 38, 17 september.

Vi kommer att umgås, fika, spela musik, mysa, prata...

Vår förhoppning är att vi kommer att avsluta året med en resa tillsammans.

Ledare för gruppen blir Elisabeth Tengler och Sara Engernäs Nyberg

Frågor? Ring Elisabeth Tengler 0512-30 00 01

Grattis till brudparet!

Den 13 juni vigdes Angeline Lindgren och Jan Oskarsson i Barne-Åsaka kyrka. Angeline jobbar som barnledare i Essunga pastorat. Stort lycka till önskar vi!



Barnens bibel till församlingarnas 6-åringar!

Traditionsenligt kommer församlingarna att ge boken "Barnens bibel" som en gåva till sina sexåringar, d.v.s. barn födda 2009.



Detta kommer i år att ske på "Samling vid krubban"-gudstjänsterna den 4:e söndagen i Advent.

20 december i Främmostad kyrka kl. 10.00

20 december i Fågglum kyrka kl. 11.00.

Församlingarnas barn kommer att få en särskild inbjudan senare i höst.

Varmt välkomna!!

Familjeutflykt!

Essunga pastorats nysatsning Familjeutflykt blev en succé, när 41 familjer reste den 26/6 till årets utflyktsmål Borås djurpark.

3 fullastade bussar körde alla glada vuxna och förväntansfulla barn till Borås i ett fint "lagom" sommarväder.

Väl på plats fick alla familjer strosa omkring i parken och njuta tillsammans med

alla djuren som denna dag vistades mycket ute då temperaturen var perfekt i luften.

Efter ett par timmar i djurparken åkte alla nöjda och trötta hemåt. Vissa barn tog en liten tupplur i bussen och visst var det nog några vuxna som passade på att sluta sina ögon en stund.

Vi ledare som var med tackar alla medverkande för en helt fantastisk dag!



Blott en dag, ett ögonblick i sänder...

Essunga pastorat har vi två bibelstudiegrupper, en i Lekåsa-BarneÅsaka församling och en i Främmostad-Bärebergs församling samt Kyrkokåren som träffas en gång i månaden i församlingshemmet i Nossebro.

Den 26 maj åkte vi på resa ihop och styrde kosan mot Småland. Huvudmålet för resan var Fröderyd där Lina Sandell föddes 1832. Första stopp på resan var dock Habo kyrka, där vi drack kaffe och besökte kyrkan. Habo kyrka kallas för "Träkatedralen vid Vättern". Från golv till tak finns målningar som huvudsakligen illustrerar Luthers katekes sammanfattning av den kristna läran.

Efter lite drygt en timme kom vi fram till trästaden Eksjö, vilket i skrivandets stund eldhärjats i de gamla trähuskvarteren. I Eksjö besökte vi ett unikt borgarhem från förra sekelskiftet, den Aschanska gården. Vi blev

guidade i detta unika hem där det mesta stått orört sedan familjen Aschan bodde där.

Efter en god och välbehövlig lunch åkte vi vidare till Fröderyd. Där växte Lina Sandell upp och där skrev hon många av de dikter som sedan tonsatts och som vi sjunger på gudstjänster och i andra sammanhang, såsom "Tryggare kan ingen vara", "Blott en dag", "Bred dina vida vingar", "Jag kan icke räkna dem alla". Av en entusiastisk och varmt troende man blev vi guidade och vi fick bland annat besöka Lina Sandells barnoms hem, Fröderyds prästgård, som i dag inrymmer ett litet museum, "Lina Sandellgården". I dess trädgård, under den trehundraåriga asken, där Lina satt när hon skrev sina alster, finns Axel Wallenbergs staty av henne.

Det var en mycket fin stund att där få sjunga psalmen "Blott en dag" tillsammans

och låta orden tala till oss om Guds omsorg.

Efter gott kaffe och många goda kakor lämnade vi Småland och for hem till Essunga-bygden igen. Det var en trevlig resa med gemenskap, nya kunskaper och många intryck. Och orden ur psalmen bär vi med oss: "Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand blott en dag, ett ögonblick i sänder, till jag nått det goda land."



Tack för ert stöd till Nepal!

Under perioden 6 maj till 31 maj i år skänkte Essunga Pastorat motsvarande 10% av försäljning på Café Crossroad till de nödställda som drabbats av jordbävningarna i Nepal i våras. På caféet fanns också en insamlingsbörssa där man kunde skänka pengar. Totalt blev detta 9051kr, (7877kr från försäljningen och 1174kr från bössan).

Dessa pengar nu kommit de drabbade till del genom Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi tackar er alla som bidragit under denna period!

Mattias Svenningsson
Kyrkoherde

Handarbetscafé – "Sticka-virka-värm" – en temadag!

Nossebro församlingshem, lördag 26 september kl. 11-16 (Obs! Ändrad starttid!)

- **Handarbetscafé** med hembakat – mys, prat, fika, inspiration och goda råd! Kom och gå som du vill under dagen!
- **Utställning** av några av alla de hundratals, underbara, värmande alster, som våra medlemmar i "Sticka-virka-värm" framställt - helt idéellt!
- **Information** om de välgörenhetsorganisationer vi samarbetar med, ta chansen att lära mera!
- **Lotteri**

- **Musikunderhållning kl. 14.00** med gruppen *Prisma* – Aina Falkås, Marie Carlsson, Lindy Malm och Ulf Johansson

- **Fräsarkransmeditation**

Fri entré. Behållningen från fika och lotteri går oavkortat till garninköp, så att våra flitiga medlemmar har något att tillverka värmande alster av. Genom ett besök på vår temadag bidrar du till att värma medmänniskor i nöd!



Välkommen!

Kyrkokåren

Nossebroortens kyrkokår träffas följande tider under hösten 2015 i Nossebro församlingshem kl. 14-16:

14 sept, 12 okt, 2 nov, 23 nov, 7 dec

Vi fortsätter med att samtala kring vår biskop Åke Bonniers herdabrev "Resan"

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

Kyrkokåren genom kyrkoherde **Mattias Svenningsson**

"Afternoon tea"

Tisdagen den 29 september i Nossebro församlingshem mellan kl. 16-19 kommer våra två tjejgrupper att ha öppet för "Afternoon tea" till förmån för Världens Barn. Ta med dem du tycker om och fika hos oss!

Pengarna vi får in går oavkortat till fasteinsamlingen.

Välkomna att fika för en bra sak!



Gudstjänstkalender

SÖNDAG 13 SEPTEMBER

"Femtonde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst, Tengler. Medv. Lina Dunhäll

11.00 Fåglums kyrka

Mässa, Carlsson

18.00 Essunga kyrka

Musikgudstjänst, konsertpianist Marcin

Dominik Gluch, Tengler

Se separat annons

18.00 Lekåsa kyrka

Mässa, Carlsson

SÖNDAG 20 SEPTEMBER

"Sextonde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Lekåsa kyrka

Gudstjänst, Carlsson

11.00 Nossebro församlingshem

Gudstjänst, Svenningsson

18.00 Främmestads kyrka

Mässa, Svenningsson

SÖNDAG 27 SEPTEMBER

"Sjuttonde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Essunga kyrka

Mässa, Svenningsson, kyrkkaffe

11.00 Bärebergs kyrka

Gudstjänst, Tengler

16.30 och 19.00 Barne-Åsaka kyrka

Gudstjänst *"Alive"* OBS! två gudstjänster! Tengler

Se separat annons

FREDAG 2 OKTOBER

18.30 Lekåsa kyrka

Gudstjänst, insamling till förmån för

Världens barn, Carlsson. Alla pastoratets

barngrupper och barnkörer medv med sång

SÖNDAG 4 OKTOBER

"Den helige Mikaels dag"

10.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst, Tengler, kyrkkaffe med fördjupning.

Se separat annons

10.00 Barne-Åsaka kyrka

Mässa, Carlsson. Konfirmandmedverkan

18.00 Fåglums kyrka

Musikgudstjänst i medeltida anda i en kyrka

med medeltida anor, Carlsson

Medverkande: Susanne Haag och

Britt-Marie Gidstedt

SÖNDAG 11 OKTOBER

"Tacksägelsedagen"

10.00 Essunga kyrka

Gudstjänst, Svenningsson, kyrkkaffe

11.00 Bärebergs kyrka

Mässa, Carlsson

Pastoratskören medverkar

18.00 Kyrkås kyrka

Skördegudstjänst, Svenningsson

18.00 Lekåsa kyrka

Mässa "Endast av nåd", Carlsson

SÖNDAG 18 OKTOBER

"Tjugonde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Barne-Åsaka kyrka

Gudstjänst, Tengler

18.00 Bärebergs kyrka

Musikgudstjänst, "Tre kantorer", Tengler

Pastoratets kantorer Sara, Susanne och

Britt-Marie, spelar orgel, piano, tvärflöjt

och blockflöjt.

SÖNDAG 25 OKTOBER

"Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet"

10.00 Främmestads kyrka

Mässa, Svenningsson, kyrkkaffe med

fördjupning

11.00 Lekåsa kyrka

Gudstjänst, Vikarie.

18.00 Essunga kyrka

Mässa, Svenningsson

LÖRDAG 31 OKTOBER

"Alla helgons dag"

16.00 Fåglums kyrka

Minnesgudstjänst, Svenningsson

SÖNDAG 1 NOVEMBER

"Alla själars dag"

16.00 Bärebergs kyrka

Minnesgudstjänst, Tengler

16.00 Essunga kyrka

Minnesgudstjänst, Carlsson,

Pastoratskören medverkar

18.00 Främmestads kyrka

Minnesgudstjänst, Tengler

18.00 Barne-Åsaka kyrka

Minnesgudstjänst, Carlsson

SÖNDAG 8 NOVEMBER

"Tjugotredje söndagen efter trefaldighet"

10.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst, Tengler

11.00 Nossebro församlingshem

Gudstjänst, Carlsson

18.00 Lekåsa kyrka

Musikgudstjänst "Sånger under livets

vandring", Tengler. Medv: Britt-Marie Gidstedt

och Elisabeth Tengler.

SÖNDAG 15 NOVEMBER

"Söndagen före domsöndagen"

11.00 Barne-Åsaka kyrka

Mässa, Svenningsson

18.00 Essunga kyrka

Gospelgudstjänst med Spångbergs och

deltagarna på gospelsdagen.

Svenningsson

Vill du vara med och sjunga? *Se separat annons*

SÖNDAG 22 NOVEMBER

"Domssöndagen"

10.00 Främmestads kyrka

Mässa, Tengler, kyrkkaffe med fördjupning

18.00 Lekåsa kyrka

Mässa "Endast av nåd", Carlsson

18.00 Nossebro församlingshem

Taizémässa, Svenningsson

LÖRDAG 28 NOVEMBER

16.00 Bärebergs kyrka

Adventsgudstjänst, Carlsson

18.00 Kyrkås kyrka

Adventsgudstjänst, Carlsson

SÖNDAG 29 NOVEMBER

"Första söndagen i advent"

10.00 Essunga kyrka

Mässa, Tengler

11.00 Barne-Åsaka kyrka

Adventsgudstjänst, Svenningsson,

Pastoratskören medverkar

18.00 Främmestads kyrka

Musikgudstjänst, Vara kammarkör, Tengler

18.00 Fåglums kyrka

Adventsgudstjänst, Svenningsson

LÖRDAG 5 DECEMBER

16.00 Essunga kyrka

Luciakröning

SÖNDAG 6 DECEMBER

"Andra söndagen i advent"

11.00 Barne-Åsaka kyrka

Gudstjänst, Carlsson

11.00 Bärebergs kyrka

Mässa, Svenningsson

18.00 Essunga kyrka

Musikgudstjänst, Carlsson, Pastoratskören

medverkar

SÖNDAG 13 DECEMBER

"Tredje söndagen i advent"

11.00 Bärebergs kyrka

Gudstjänst, Carlsson

16.00 Lekåsa kyrka

Luciagudstjänst med scouterna, Carlsson

19.00 Essunga kyrka

Luciagudstjänst med Essungabygdens

lucior, Tengler

Kyrkokören bjuder på fika.

ONSDAG 16 DECEMBER

19.00 Främmestads kyrka

"Vi sjunger in julen", *Se separat annons*

SÖNDAG 20 DECEMBER

"4:e advent"

10.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst, samling vid krubban, Tengler

Utdelning av Barnens bibel

11.00 Fåglums kyrka

Gudstjänst, samling vid krubban, Svenningsson

Utdelning av Barnens bibel

18.00 Lekåsa kyrka

Mässa, Svenningsson

Gruppen Prisma, Aina Falkås, Marie Carlson,

Lindy Malm, Ulf Johansson medverkar.

I Backspegeln



Fåglums kyrkliga syförenings trivselträff vid Kvarnen den 13 augusti



Gunlög Fåglefelt och Håkan Johansson ledde musikkryss på trivselträffen.



Lena-Maria Klingvall sjöng i Essunga kyrka på Västgotaträffen den 2 augusti.



Konsert

Essunga kyrka gästas av konsertpianisten och dirigenten Marcin Dominik Gluch söndagen den 13 september.

Han komponerar musik för piano och andra instrument, undervisar regelbundet vid kurser för pianister vid olika statliga musikskolor i Polen, Sverige, Litauen, Italien, Frankrike m. fl.

När han kommer till Essunga bjuder han på musik på flygeln av bl. a. Chopin, Mozart och Beethoven. *Elisabeth Tengler* håller i andakten. Denna konsert arrangeras i samarbete mellan Essunga musik- och teaterförening och Essunga pastorat.

Församlingsaftnar

i Klubblokalen, Fåglum

1 oktober kl. 19.00

Essunga dragspelsklubb

19 november kl. 18.30

Ulf Dalevik, Kommunikation - exempel på "klassiskt klarspråk" - Hur pratar vi med varandra?

Kaffeservering och andakt.

Döpta

Essunga församling:

Byberg, Elise Bozena Pia
Byberg, Steinar Albert Arne
Lundberg Forsberg, Kellie My Rose
Därnemyr, Ludvig Adam

Församlingskollekt

Essunga församling:

13 september Världens barn
27 september Operation Smile
25 oktober Sv. kyrkan i utlandet (SKUT)
1 november Gbg kyrkl. stadsmision
15 november Barnens rätt i samh. (BRIS)
6 december Sv. kyrkans int. arbete
20 december Gbg kyrkl. stadsmision

ESSUNGA PASTORAT

Kyrkogårdsdag

Fredagen den 30 oktober blir det tillfälle att besöka våra kyrkogårdar i anslutning till Allhelgonahelgen.

Vi har kaffeservering och personal på plats:

Essunga kl. 13-17

Främmestad kl. 13-17

Barne-Åsaka kl. 13-17

Lekåsa kl. 13-17

Fåglum kl. 13-17

(I Fåglum har hembygdsföreningen kaffeservering i kvarnen.)



Under eftermiddagen kan man komma in i kyrkorna och lyssna på musik och tända ett ljus.

Musik i Främmestad kyrka kl. 17

Musik i Essunga Stillheten kl. 15

Musik i Essunga kyrka kl. 17

Musik i Barne Åsaka kyrka kl. 16

Musik i Lekåsa kyrka kl. 17

I Backspegeln



Vandringsgudstjänst i Lekåsa söndagen den 16 augusti.

ESSUNGA PASTORAT

Kom och sjung gospel!

Den 15 nov ordnar Essunga pastorat en gospelsdag med **Anki och Magnus Spångberg**.

Det kommer att bli en sprudlande härlig gospelsdag för dig som gillar att sjunga och känna glädjen tillsammans med andra körsångare.

Vi kommer att vara i **Essunga kyrka och börjar kl. 10.00**. Dagen avslutas med en musikgudstjänst kl. 18.00.

- **Magnus** arbetar som kapellmästare åt Triple & Touch och **Anki** är producent för musikklaserna på Karl Johan Skola i Örebro.
- Star For Life upptar numera mycket tid för båda två, Magnus kapellmästare & Anki körledare.
- Musikansvariga för Stockholm Gospel under ca 20 år.
- Båda hämtar inspiration i de afro-amerikanska församlingarna i USA genom regelbundna besök och har mångårigt samarbete med Cyndee Peters.



”3-kaffet” i Lekåsa

3-kaffet i Lekåsa startade våren 2013 och har blivit en plats för gemenskap, goda samtal och inspirerande ”föredrag” av olika gäster. Vi fortsätter även denna höst med tre träffar som startar kl. 15.00 i Lekåsagården.

23 september får vi besök av *”Senioreernas tankesmedja – för äldres hälsa och livsvillkor”* Det är en grupp pensionärer som leds av folkhälsoplaneraren i Essunga kommun Madeleine Engvall. Gruppen vill skapa en ökad medvetenhet och intresse för äldres hälsa och livsvillkor och temat de tar upp i Lekåsagården är: *”Kommunikation - Hur kommer jag någons när jag inte kan köra bil längre?”*



21 oktober gästar **Marianne Macfie** 3-kaffet. Hon kommer att visa och berätta om gamla bonader. Hon har ca 300 stycken i sin ägo och berättar om hur bonaderna kom till, vilka ämnen som dominerat under olika tider, var mönstren kom från, hur dessa väggprydnader sett ut i olika delar av landet och varför man valde en viss text och ett speciellt motiv.

25 november Denna eftermiddag kretsar kring *Frälsarkransen* som fyller 20 år i år. Frälsarkransen skapades av biskop emeritus Martin Lönnebo och är som ett radband, alltså ett snöre med pärlor där pärlorna är en hjälp att be. Martin Lönnebo ville också att Frälsarkransen skulle bli en hjälp att lära känna kristen tro. Kantorerna Britt-Marie Gidstedt och Håkan Johansson och prästen Lovisa Carlsson berättar om några pärlor i ord och ton.

- Körledare och kapellmästare för Christer Sjögrens alla julturnéer med gäster som Carola, Charlotte Perelli, Sanna Nielsen, Pernilla Wahlgren, Elisabet Andreassen, Gladys del Pilar m fl.
- Jobbade även med körprojektet ”Toner för Miljoner” under 7 år.

”Körsång har alltid legat oss varmast om hjärtat - hoppas att Du vill vara med!”

Soppluncher

Välkommen att dela en stunds varm lunchgemenskap, god soppa, smörgås, kaffe, kaka och en enkel andakt.



Nedanstående torsdagar kl. 12.00:

15 oktober Barne-Åsaka kyrkstuga

12 november Barne-Åsaka kyrkstuga

3 december Lekåsagården

Bibel- och samtalsgrupp

Du som är intresserad av Bibelns berättelser och att diskutera frågor kring kristen tro och tradition är varmt välkommen!



Vi träffas följande torsdagar

mellan kl. 14.30-16.30 i Lekåsagården:

1 oktober, 5 november och 10 december.

Vid frågor ring: komminister Lovisa Carlsson tel. 0512-30 00 09.

Döpta

Lekåsa-Barne Åsaka församling:

Preis, Isak Johan Stellan

Liljenberg, Linnea Ida

Församlingskollekt

Lekåsa-Barne Åsaka församling:

13 september Världens barn

27 september Världens barn

25 oktober Sv. kyrkan i utlandet (SKUT)

1 november Gbg kyrkl. stadsmission

15 november Sv. kyrkans int. arbete

6 december Diakonin i församlingen

20 december Gbg kyrkl. stadsmission

Dagen kostar 200 kr och du anmäler dig på vår hemsida from 1 september.

www.svenskakyrkan.se/essunga

När du har anmält dig får du mer info om noter, mat och liknande.

Har du frågor? Kontakta

Sara Engernäs Nyberg 0512-30 00 06

eller Britt-Marie Gidstedt 0512-30 00 05

Vägkyrkan i Bäreberg 2015

Tack alla ni som på något sätt var med och ordnade med vägkyrkan i Bäreberg under juni månad! Under kvällarna samlade vi in en kollekt som gick till Människa Medmänniska, ett projekt för att hjälpa romer i Rumänien. Kollekten blev drygt 3600 kr. Vi märker att allt fler besöker vägkyrkan då antalet besökare växer för varje år. Nedan följer något av sommarens vägkyrka i bild.



Döpta

Främmestad-Bärebergs församling:
Svensson, Theolina Marie

Församlingskollekt

Främmestad-Bärebergs församling:
13 september Hospice Gabriel
27 september SOS barnbyar
25 oktober Sv. kyrkan i utlandet (SKUT)
1 november Drott. Silvias barnsjukhus
15 november Hospice Gabriel
6 december Kvinnojouren Linnean, Lidk.
20 december Barnens rätt i samh. (BRIS)

Vi sjunger in julen

Onsdagen den 16 december kl. 19.00 kommer Främmestads kyrka att fyllas av nya och gamla julklassiker i en **julsångsgudstjänst**.

Denna kväll sjunger vi in julen tillsammans med pastoratets körer. **Välkommen att lyssna till och sjunga med i våra älskade julsånger!**

Samtalsgrupp

Under förra hösten och våren som gått har vi träffats en gång i månaden och samtalat om tro och livet i stort. Vi är inte fler än att alla får säga sina tankar och är bekväma med det.

Vi äter något tillsammans och avslutar med en stunds avslappning. **Vi träffas mellan 19 och 22.** Gruppen startade den 1 september - skulle du också vilja vara med är du välkommen att ringa **Elisabeth Tengler på tel: 0512- 30 00 01.**

Varmt välkommen!

Kyrkaffe med fördjupning

Efter mångas önskemål börjar vi med "kyrkaffe med fördjupning" under hösten igen. Efter gudstjänsten träffas vi och samtalar och fikar. Till varje gång är något diskussionsämne förberett.

Första tillfället blir söndagen den 4 oktober, direkt efter gudstjänsten som börjar klockan 10 i Främmestads kyrka, därefter förflyttar vi oss till **kyrksalen** för en stunds samtal och fika. De andra tillfällena är den **25 oktober och 22 november**.

Bibelstudium

Vi startar upp vårt bibelstudium, efter sommarens uppehåll, i **Kyrksalen i Främmestad tisdagen den 25 augusti kl. 14-16.30.**

Vi fikar, samtalar om Bibelns budskap och lyfter en mängd frågor. Ingen anmälan krävs. Man behöver inte heller komma varje gång. Varje träff är en enskild samling.

Välkommen!

Övriga träffar under hösten:
22 september, 13 oktober, 3 november och 1 december.

Här når du oss



Svenska kyrkan

Församlingarna i Essunga pastorat
Eken, Södra vägen 6, 465 31 NOSSEBRO
Tfn växel 0512-30 00 00

E-post & hemsida:
essunga.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/essunga
Eken och växeln är öppen

Mån kl. 9–16
Tisd kl. 9–12
Onsd kl. 9–16

För alla telefonnummer gäller riktnummer 0512 om inget annat anges.

Präster:

Kyrkoherde Mattias Svenningsson,
tfn 30 00 02
Komminister Lovisa Carlsson,
tfn 30 00 09
Komminister Elisabeth Tengler,
tfn 30 00 01

Kantorer:

Britt-Marie Gidstedt, tfn 30 00 05
Sara Engernäs Nyberg, tfn 30 00 06
Susanne Haag, tfn 30 00 04

Diakon:

Ann-Christin Lindberg, tfn 30 00 03

Ekonomi & förvaltning:

Ulf Johansson, tfn 30 00 07
Lilian Lundin, tfn 30 00 08

Barn- och ungdomsledare:

Anna-Karin Alander, tfn 30 00 10
Elsa Dalgren, tfn 30 00 11
Angeline Lindgren, tfn 30 00 12

Kyrkogårdsförvaltning, vaktmästare:

Kyrkogårdsexpedition, tfn 0512-520 52
telefonid månd–fre 10–12, e-post:
christina.f.johansson@svenskakyrkan.se
hemsida: www.essungakyrkogard.se
Christina F. Johansson, tfn 30 00 13
Karl-Gunnar Carlsson, tfn 30 00 14
Oskar Kjällgren, tfn 30 00 15
Anders Assmundsgård, tfn 30 00 16
Sören Kjellberg, tfn 30 00 17
Katarina Karlsson, tfn 30 00 18
Tobias Alander, tfn 30 00 21
Anna Vikman, tfn 30 00 19

Lokalvårdare:

Birgitta Löfgren, tfn 30 00 22

Förtroendevalda ordförande:

Lars Sahlin, kyrkofullmäktige, tfn 505 48,
070-541 00 19
Gösta Wilson, kyrkorådet, tfn 512 25,
073-708 77 65
Ann-Louise Carlsson, Lekåsa-Barne Åsaka
församlingsråd, tfn 410 41
Marie-Louise Svensson, Främmestad-
Bärebergs församlingsråd, tfn 500 31
Lars Sahlin, Essunga församlingsråd,
tfn 505 48, 070-541 00 19

Bokning av lokaler:

Bärebergsgården bokas hos Birgit
Andersson, 508 93, 070-626 83 85
All övrig bokning via expeditionen,
tfn 30 00 00

Crossroad Café:

Tfn 514 10,
Caféföreståndare Ann-Marie Karlsson,
tfn 070-605 16 65

Begravningsombud:

Lars Ödlund, nås via kommunens växel
0512-57 000

Från kyrkbacken – hösten 2015



höststäda gravplatserna och lägga på granris för dem som har detta i sina avtal. Lagom till allhelgonahelgen kommer också vinterkransarna att ligga på plats. Vår traditionella kyrkogårdsdag med orgelmusik och kaffe i samband med gravsmyckning blir i år fredagen den 30 oktober. Se särskild annons om platser

Sommaren går mot sitt slut, en sommar som varit ganska kylig och blåsig. Augusti blev betydligt varmare och soligare, härligt för dem som haft sen semester. Ett stort tack riktar vi till de ungdomar som jobbat under ordinarie vaktmästares semesterperioder. Ni har skött era åtaganden på ett utmärkt sätt med gott humör och vänligt bemötande!

Under oktober månad kommer vi att

och tider för detta. Vi är måna om att vara tillgängliga och finnas till hands för frågor och funderingar runt kyrkogårdsfrågor. Vi tar emot synpunkter och försöker hjälpa till så långt som möjligt. Besök gärna vår hemsida för information, www.essungakyrkogard.se. Nytt är att vi nu finns på facebook.

Christina Forsberg Johansson,
Kyrkogårdsföreståndare



Essunga kyrkogårdsförvaltning

Insamlingsgudstjänst för

VÄRLDENS BARN

Fredag 2 oktober kl 18.30

Lekåsa kyrka

Pastoratets barngrupper och barnkörer går samman och framför sång och musik till förmån för insamlingen till Världens barn.

Hjälp till att hjälpa med din kollekt!



**Kom och var med om
en livs levande**

Julvandring

tisdagen den 15 december i Kyrkås från kl. 18.00

Vandringen går utomhus vid Kyrkåsgården och avslutas med en scen inne i Kyrkås kyrka.

Du kommer få träffa Maria & Josef, både stora och små änglar, herdar och deras får, berättare och många andra spännande karaktärer.

Berättare kommer visa dig hur det gick till den allra första julen.

Vi bjuder på värmande glögg och pepparkaka.
VARMT VÄLKOMMEN!