

Svenska kyrkan Kyrkbladet

ESSUNGA PASTORAT

Nr 2-2015



Tema Crossroad 10 år

Essunga Syförening 100 år

Sommarmusik



Kyrkoherden har ordet

Idetta nummer har vi tema "Crossroad", och lite längre fram i bladet har Bengt Axelsson skrivit om hur Crossroad startades en gång i tiden, han var kyrkoherde då när det begav sig. Crossroad har varit och är ett väldigt lyckat arbete. Genom åren har många människor, varav många ungdomar, funnit gemenskap och en plats att vara på just vårt café. Det är inte utan en viss stolthet jag kan berätta för andra kyrkoherdar om vårt fina café när vi träffas på kyrkoherdedagar. För vi är lite unika med det här i Essunga Pastorat, att kunna ha en sådan här mötesplats för alla åldrar mitt i centrum. Idag har ju Crossroad växt från att ha varit en satsning för ungdomar, till att bli en plats för alla åldrar. Datorrummet är numera lekrum, med alla "smarta" mobiler blev nätverksspelande inte lika populärt och rummet kunde istället användas till annat, vilket gjort att vi märkt att flera föräldrar med små barn hittat en bra plats att komma till. Aktiviteterna på kvällarna blir också fler i vårt café. Allt från handarbetscafé till filmkvällar m. m. fyller nu Crossroad.

Vi har också kunnat bygga ut lite grann, Ammi och Siv som arbetar där har fått ett betydligt mer ändamålsenligt kök, och även ett personalutrymme!

Sedan ett tag tillbaka är allt kaffe vi säljer rättvisemärkt, ett sätt att ta ansvar inte bara för byggen utan också för att de som odlar vårt kaffe ska få ett drägligt liv. Även den internationella utblicken försöker vi få med i tänket kring vårt café, när katastrofen drabbade Filippinerna för ett par år sedan skänkte vi under tre veckor motsvarande 10 % av vår försäljning. När jag skriver detta har Nepal drabbats av två stora jordbävningar och på motsvarande sätt skänker vi pengar till dem via Svenska kyrkans internationella arbete.

Vår förhoppning i Essunga pastorat är att Crossroad ska få fortsätta att vara en god mötesplats för alla människor som bor eller vistas här i vår bygd. Att man ska känna sig välkommen och få i sig inte bara god fika, utan kanske också något mer!

Mattias Svenningsson
Kyrkoherde

INNEHÅLL:

Kyrkoherden har ordet	2
Andakt	3
Tema Crossroad 10 år	4
Barn- och ungdomsverksamheten	7
Diakoni/mission	8
Gudstjänstkalender	9
Essunga församling	10
Främmostad-Bärebergs församling	12
Lekåsa-Barne Åsaka församling	13
Musikverksamhet	14
Här når du oss	15
Från kyrkbacken	15
En dag på Borås djurpark	16



Svenska kyrkan Essunga pastorat

Redaktörer:

Lovisa Carlsson och Ulf Johansson

Ansvarig utgivare:

Mattias Svenningsson
mattias.svenningsson@svenskakyrkan.se

Tel. 0512 – 30 00 02
Adr: Eken, Södra v. 6,
465 31 Nossebro

Omslagsbild: Tjejerna Wilma Högberg, Ida Enström, Sara Gjelten Pettersson umgås och fikar Café Crossroads smarriga och goda chokladbullar.
Foto: Ulf Johansson

Layout o. tryck: Lindy Malm, Prinfo Rydins Tryckeri AB, Vårgårda

Vad har hänt med Kyrkbladet?



Från och med detta nummer ser Essunga pastorats Kyrkblad annorlunda ut. Det har fått ett annat format som är något mindre och en annan layout samt att det är på hela 16 sidor. Kyrkbladet kommer att ges ut fyra gånger per år som tidigare. Två av numren kommer att innehålla 16 sidor och utgöra temanummer. I detta nummer är temat givetvis Café Crossroad eftersom det firar 10-årsjubileum i juni. En annan förändring är att den tidigare predikaturen på sista sidan nu är omgjord och går att läsa som en kalender på mitt-upplaget.

Tyck gärna till om det "nya" Kyrkbladet!

Lämna synpunkter via mail till
essunga.pastorat@svenskakyrkan.se
/hälsningar
redaktionskommittén
Lovisa Carlsson, Ulf Johansson

Allträffar på Kerstinsås

Under vårterminens Allträffar har vi njutit av musikunderhållning med Oskar Kjällgren & Jörgen Nilsson, Mjörnbälgarna samt ProNoVa-kören. Det har varit mycket välbesökta träffar och här intill ser vi en bild från 30 mars då Mjörnbälgarna och Åke Paulsson underhöll. Då bjöd Nossebroortens kyrkokår på hembakat till kaffet.

Vi hoppas att vi ses till höstens Allträffar följande måndagar kl. 15.00 på Kerstinsås:

21 sep: Patrik & C:o – Patrik Fagerström och Björn Restin

19 okt: Maria Brolin

30 nov: Ingela och Ingmar Bäckström

Kaffe med dopp. Andakt.



Korsvägar

I andakten idag tänkte jag också reflektera lite kring namnet på vårt café; "Crossroad" som ju är tema i detta nummer av vårt kyrkblad. Namnet är en liten lek med ord, Crossroad betyder ju översatt till svenska "korsväg" och kan på ett sätt syfta på att det ligger i korsningen mellan väg 190 och Södra vägen. Men på ett annat plan har ju en korsväg, en plats där två vägar möts, en stor symbolisk betydelse. Historiskt så var platsen där vägar möttes ett ställe där bosättningar växte upp. Där träffades man för handel och utbyte av tankar. Där föddes idéer och ibland också hela samhällen. Där möttes människor med olika historier, ibland från olika delar av världen, och så utvecklades människor och samhällen, växte i både storlek men också i tankar och så gick utvecklingen framåt.

I ordet korsväg (och crossroad) finns också ordet kors. Och det är naturligtvis också en del av varför Essunga pastorat valt just det namnet. Korset, att Jesus dog och uppstod är ju det centrala i Kristen förkunelse. Det tomma korset står för Jesus seger över döden och lidandet. Att kärleken ändå vann till slut, att Jesus är med oss vart vi än

går på våra vägar, och att mötet med honom innebär att vi får del av hans seger. Vid en korsväg kan man göra olika val, och de valen kan få olika konsekvenser. Här kan vi också i våra gemenskaper, hjälpa varandra.

Här vill Jesus möta oss, på våra vägar i livet. Kanske just lite extra när vi står vid våra korsvägar, när livet kan ta olika riktningar eller val vi gör kan få olika betydelser. Där vill han få oss att växa i tankar och i tro, att fördjupas som människor.

Jesus kan möta oss på olika sätt, i vår egen inre människa, men också i gemenskapen människor emellan. Kyrkan är en sådan mötesplats. Här kan vi få träffas, få mötas, dela gemenskap och utvecklas. Och också hjälpa varandra att hitta rätt väg.

I Psaltaren 31:8 ger Gud oss en hälsning: *Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.*

Ett löfte till oss var och en, att var vi än står i livet vill Gud vara med oss och leda oss till det bästa!

Amen.

Mattias Svenningsson
Kyrkoherde

Vad betyder kyrkan för dig?

"Kyrkan kan ge människor hopp. Innan konfan tyckte jag det var läskigt i kyrkan. Nu känns det mycket naturligare."

Tobias Svensson



"Ett fridfullt ställe man kan ha roligt på. Kyrkan är betydelsefull."

Agnes Persson



Vill du lära dig spela eller sjunga?

Piano eller kyrkorgel? Sjunga eller spela tvårflöjt?

Till hösten kommer vi i Essunga Pastorat att erbjuda musiklektioner.

Är du med eller har du varit med tidigare i kyrkans verksamhet har du förtur. Blivande konfirmander eller du som redan är konfirmerad har också förtur.

Hör av er till kantor Susanne Haag!

Tel. 0512-30 00 04



Födelsedagskalas

i Nossebro församlingshem
Tisdagen den 15 september, kl. 14-16

Alla medlemmar i våra församlingar som fyller 80, 85, 90 och 90+ under andra halvåret

2015 får inbjudan att – tillsammans med en vän – komma till detta kalas.

Inbjudan skickas ut till jubilarerna i god tid – håll utkik efter pastoratets brev!

Vi bjuder på en god middag, underhållning med Ingela och Ingmar Bäckström och så firar vi andakt tillsammans. Varmt välkomna!



Riks- och stiftkollekter

20 juni Skara stiftsgård Lilleskog
28 juni Svenska kyrkans int. arbete
19 juli Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT)
2 augusti Svenska kyrkans int.
16 augusti Svenska kyrkans int. arbete

23 augusti ½ Skara stifts Folkhögskola,
½ Skara stiftsgård Flämslätt
30 augusti Rådgivningsbyrå för
asylsökande och flyktingar
6 september Ekumeniskt arbete,
Europeiska kyrkokonferensen (KEK)

Crossroad för 10 år sedan

Idén med ett café var inte ny. Vi hade startat café i ett par församlingar tidigare – Café Tornet senast. Men läget mitt i Nossebro var alldeles utmärkt. Men vad skall kyrkan med ett café till? Den frågan ställde en del människor. Jo, det som var och är anledningen till Crossroad är mötesplatsens möjligheter. Vi hade pratat om det i personalgruppen. Det finns ett behov och en möjlighet i att möta människor på neutral mark och att möta människor där de kan ha ett behov och vi kan möta det. Det är inte bara de andliga frågorna som skall gälla i mötet med människor. Det är människan som hon är och inget tillrättat kyrkligt som skall vara som ett villkor i mötet. Människan som hon är helt enkelt. Vad finns det för behov? Hur möts vi? Var finns mötesplatsen före kyrkan? Vi såg cafémiljön som en avdramatiserad mötesplats.

Förr talade man om värmestuga – en plats där man kunde slinka in och möta andra och värma sig i lite i vinterrusk mentalt

eller fysiskt – en plats där man kan känna lite trevnad och vara accepterad. Vi tyckte det var en viktig sak att räkna med – ungdomarna som välkomna och accepterade besökare. Vi önskade en plats där yngre och äldre kunde mötas under samma tak. Vi ville att caféet skulle vara välkomnande för alla. Vi kunde ha kvällar med film eller musik och sång eller föredrag osv. Ingen matservering men goda mackor. Inget godis men kaffebröd och caféservering.

Jag hade pratat en del med "Kurt Bagar'n" och vi önskade båda att få till ett café i hans lediga lokaler. Vi hade en överenskommelse att kyrkan skulle få chansen först att hyra om det nu blev så att de förtroendevalda valde att genomföra det här projektet. Och värt att berömma – de förtroendevalda i Essunga pastorat beslöt att satsa på den här idén särskilt med tanke på ungdomarna.

Full aktivitet. Grupper bildades där man arbetade med olika sektioner av den kommande verksamheten alltifrån bemanning

och prissättning till inredning och verksamhet. Begagnade soffor och lite nya cafémöbler, ombyggnader och gardinsömnad.

Äntligen var det klart för invigning. 13 juni 2005 klipptes det blågula bandet och verksamheten gick igång. Massor med ungdomar dök upp. Vi hade börjat med medlemskort för att ge rabatt till ungdomarna och ganska omgående hade vi mer än 250 medlemmar. Vi hade värstingdatorer som man kunde hyra billigt med spel och det var på den tiden när alla inte hade snabba datorer.

Chokladbollarna blev snabbt populära och snart höjdes rop och krav att vi bara skulle servera vatten och frukt. Alla håll i tänder skylldes på Crossroad och en del visade tydlig rädsla för ungdomar som om de var ett hot i samhället istället för en resurs. Jag minns en gång när jag stod och pratade med Kurt vid Fontäntorget.

Kurt sa: – Har du sett sån gängbildning det är därborta? Det är roligt! Så kände jag också och många med mej.

I början provade vi oss fram med bl.a. frivilliga medarbetare som gick in och skötte försäljning och servering och städning, men det blev lite för svårt i längden. Vi hade anställt Ammi som var som klippt och skuren för uppgiften och med utökad bemanning lade vi ner volontärskapet.

Efter några år gjordes färgsättningen om i regi av Aina Falkås – nya färger och grepp och allt blev genast mycket bättre.

Nu gläder vi oss över att Crossroad utvecklar och utvidgar verksamheten. Och vi säger varmt välsignat Lycka till i fortsättningen.

Med hälsningar till Er alla
Bengt Axelsson

F. d. kyrkoherde i Essunga pastorat





café **cross road**
Tänk vad tiden går – **10 år!**
Crossroad redan

Detta skall vi fira med att ha 10-års jubileum onsdagen den 17 juni kl. 9.30–19.30. Under dagen presenteras följande program:

- 9.30 Portarna öppnas
- 9.45 Barnsång



Sjung och dansa loss med Sara Engernäs Nyberg och Oskar Kjällgren.

- 11.00 **Bengt Axelsson berättar**
Hör initiativtagaren till Crossroad Café berätta om hur caféet blev till.



- 12.00 **Korsbandet**



Caféets "husband" återförenas för en jubileumsstund. Kom och lyssna till och sjung med i de svenska klassikerna.

- 15.00 **Elsa Dalgren & Vera Ehn**
Sångprogram med sommarklassiker!

- 18.00 **Nossans gospel**



Du kan köpa jubileumsfika för 10 kr!

Exklusivt avslöjande!

I detta kyrkblad bjuder vi på receptet på vår goda Silviakaka!

2 ägg 2 dl mjöl
2 dl socker 2 tsk bakpulver
1 dl kokt vatten

Vispa ägg och socker vitt och pösigt.
Blanda i mjöl, bakpulver och vatten.
Smöra och bröa en form.
Grädda i ugn på 175 grader i ca 25 minuter.
Låt kakan svalna.

Glasyr:
75 gram smör 1 dl socker
1 äggula 2 msk vaniljsocker

Sjud glasyren till en tjock massa.
Bred på glasyren och strö på kokos.

Låt er väl smaka. **LYCKA TILL!**

En dag på Café Crossroad

Vi startar arbetsdagen kl. 8.30 med att åka och hämta bröd och bakverk från Elins bageri. När vi sedan kommer till caféet är det dags för uppäckning, beredning av smörgåsar, starta diskmaskinen, sätta på kaffe, vi går och handlar, Yngve kommer med grönsaker, Gerdas levererar bröd, ugnarna sätts på inför dagens produktion, vi ställer i ordning kyldisken och tar fram dagens bakverk. Caféet förbereds för gäster med att ta ner stolarna, ut med blommor på borden, tända ljusen och piffa. När klockan är 9.30 läser vi upp ytterdörren och ställer ut trottoarprattaren – Nu är vi redo för dagens gäster!

Medan de första kunderna kommer fortsätter beredning av mackor och vi börjar också baka. Idag har vi tänkt baka fudgekaka, chokladbollar, silviakaka, cheesecake, bärpaj och chokladbröd. Just idag har vi också fått in en beställning på 25 räksmör-



gåsar till kl 14. Bland de första kunderna kommer ett gäng asfaltläggare och köper

frukost. Idag möter vi också en grupp mammor som tar en fika och pratar medan barnen leker i lekrummet.

Oj då, nu har nog en årskurs håltimma för nu strömmar 20 ungdomar in, några springer och hämtar vatten medan övriga ställer sig i kö för att handla. En stund senare är det lugnare igen och vi får skynda oss ut och torka bord, plocka i ordning och köra disk. En beställning från pastorats egna verksamheter hämtas och en faktura skrivs. Idag avslutas dagen med extraöppet för handarbetscafé fram till kl 20. Det kom 24 glada handarbetare som träffas för en mysig stund med handarbete, fika och mycket prat.

En vanlig dag möter vi ca 150–200 gäster, en del som fikar och en del som bara är en stund.

Ammi & Siv
Cafépersonal

Ombyggnation!

Det har varit full fart på Crossroad!

Alla glada byggnadssnickare har jobbat på alla håll och kanter för att Crossroad ska bli ett större och uppfräschat café. Vi är glada över att presentera ett öppnare, större och mysigare Crossroad.



Handarbetscafé

Välkommen till vårt populära handarbetscafé!

Mys, prat, fika, inspiration och goda råd.

Frälsarkransmeditation.

Väl mött mellan kl. 18-20

följande tisdagar i höst:
8 sep, 22 sep, 6 okt, 20 okt, 3 nov,
17 nov samt 1 dec.

P.S. Vi stickar också till välgörenhet i projektet "Sticka-virka-värm", välkommen att delta – och varmt välkommen till vårt stora stickcafé i Nossebro församlingshem den 26 sep! Se vidare info i särskild notis här i kyrkbladet. D.S.

Ann-Christin Lindberg, diakon och Ammi Karlsson, caféföreståndare



Tiden går fort...

...när man har roligt!

Tack för ett roligt läsår! Hoppas ni får ett härligt sommarlov och att vi ses till hösten igen!

Soliga hälsningar från ledarna

*Elsa, Anna-Karin, Louise,
Rebecka & Angeline*



Ändringar i höst!

Under hösten kommer det att bli en del förändringar i barnverksamheten. All barnverksamhet kommer att bedrivas i Nossebro, vilket innebär några förändringar med grupper, dagar och tider.

Då vi har en pastoratsbuss med 8 platser kan barn som är inskrivna på förskola/fritids på aktuella tider anmäla bussplats. Kan man ordna egen hämtning/lämning får man välja den av grupperna som passar bäst.

I grupperna finns begränsat antal platser.

Anmälan med start från v. 34.

Ha en skön sommar hoppas vi ses i höst!

Ledarna

Måndagar

Kyrkans barntimmar (4-5 år) 9.00–10.30
Buss: Dalagården, Lyan & Ängen

Måndagsklubb (6-7 år) 14.15–16.15
Buss: Jonslund, Bredöl & Essunga

Tisdagar

Rytmik (0-2 år) 9.30–10.00

Kyrkis (0-4 år i förälders sällskap) 10.00–11.30

Tisdagsklubb (6-7 år) 12.45–14.45

Tjejgrupp 1 (Tjejer 12-13 år) 15.45–17.45

Onsdagar

Kyrkans barntimmar (4-5 år) 9.00–10.30

Buss: Syrenen & Cypressen, Godegården,
Solåker & Stallaholm

Onsdagsklubb (8-11 år) 15.30–17.30

Buss: Jonslund, Bredöl & Essunga

Tjejgrupp 2 (Tjejer 12-13 år) 18.30–20.30

Torsdagar

Torsdagsklubb (8-11 år) 15.15–17.15

Fredagar

Fredaxklubb (Tjejer 14-15 år)
Vi träffas en fredag i månaden, 4 gånger per termin.

Vad betyder kyrkan för dig?

"Kyrkan är stor, den är så fin. Man kan slappna av och bara släppa allt annat. Kyrkan är viktig för mig för jag vill ju gifta mig någon gång och antagligen dö också."

Cecilia Adamsson



"Trygghet och gemenskap. När jag kommer in i kyrkan känner jag frid och ro."

Cecilia Hillström

Pastoratsresan

Välkommen att resa med på årets bussresa tisdag 1 september. Vi åker till Nääs, Bräcke diakoni, Öckerö och Kungälv och resplanen ser ut som följer:

- Bräcke diakoni, där vi får lära oss lite om deras verksamhet och fira lunchandakt tillsammans
- Lunch på "Spis och ro" i Gamla diakonigården på Bräcke
- En färjetur ut till Öckerö där vi får gå en rundvandring på intressanta Öckerö hembygdsgränd. Här får vi också eftermiddagsfika med kaka och ostsmörgås på hembakat "bagebrö".



Pastoratets syföreningsdag!

Under många år har alla syföreningar i Essunga pastorat samlats till en gemensam syföreningsdag på hösten.

I år hälsar Lekåsa kyrkliga syförening medlemmarna i alla Essunga pastorats kyrkliga syföreningar **välkomna till Lekåsagården onsdagen den 9 september kl. 15.00.**

Vi dricker kaffe och har en andaktsstund. Under eftermiddagen gästas vi också av Susanne Liljelid från Kyrkås. Hon kommer att berätta om sin verksamhet i garnboden "Massor av garn" som hon driver på gården i Kyrkås. Det kommer också finnas möjlighet att köpa garn. Dessutom visar hon bilder och berättar om hjälporganisationen Rdrs i Bangladesh, som har en koppling till handarbete, vilket kan vara intressant för oss i de olika syföreningarna att få kunskap om.

Varmt välkomna!

Varje syförening anmäler hur många som kommer på syföreningsdagen och eventuell specialkost till komminister Lovisa Carlsson **senast onsdagen den 2 september.**

- På hemvägen stannar vi vid Bräckboden i Kungälv, där vi kan handla färska produkter från Göteborgs kex.

Pris per person: 300 kr (betalas på bussen) Priset inkluderar buss, guidningar, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Turlista för upphämtning med bussen:

Kl. 8.00 Främmestad, Larssons garage

Kl. 8.20 Nossebro k:a

Kl. 8.30 Essunga k:a

Kl. 8.35 Jonslund, busshållplatsen

Kl. 8.40 Lekåsa, P-platsen vid E20

Beräknad hemkomst cirka kl. 19.30

Anmälan kan göras 3 aug – 24 aug på tel.

0512-30 00 03 eller via e-post:

ann-christin.lindberg@svenskakyrkan.se



Kom till trivselträff för daglediga och pensionärer!

Syföreningarna i vårt land och här i Essunga pastorat gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa människor i nöd på vår jord och fyller också en stor funktion i församlingen.

Fåglums kyrkliga syförening vill därför bjuda in daglediga och pensionärer till en trivselträff i Fåglum. Under många år har vi haft denna "sommarfest" på Krumbo, men i år är den flyttad till Kvarnen.

Torsdagen den 13 augusti kl. 14.00 samlas vi och äter tillsammans. Eftermiddagen bjuder också på underhållning och att vi firar andakt tillsammans.

Fåglums kyrkliga syförening hälsar er varmt välkomna!

Anmälan sker till **Maj-Britt Nilsson** tel. 540 56 **senast den 6 augusti.**



Välkommen till vårt "Sticka-virka-värm"

Lördagen 26 september välkomnar vi till ett hejdundrande handarbetscafé som kommer att pågå mellan klockan 10.00 till 16.00 i Nossebro församlingshem!

- Du får njuta av en utställning med ett axplock ur vårterminens rika skörd av underbara, värmande, stickade och virkade alster från vårt projekt "Sticka-Virka-Värm".
- Representanter från de välgörenhetsorganisationer vi skänker våra saker till kommer att berätta om organisationernas arbete. Vi samarbetar bland annat med Hjälpstickan, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Erikshjälpen.
- Vi serverar kaffe med hembakt hela dagen – behållningen går till garninköp för höstens arbete.
- Lotteri – behållningen går även här till garninköp, så att våra "flitiga fingrar" har något att tillverka värmande alster av under hösten.



- Musikunderhållning med gruppen Prisma: Aina Falkås, Marie Carlsson, Lindy Malm och Ulf Johansson
- Frälsarkransmeditation.
- Och så naturligtvis handarbetscafé – Mys, prat, fika, inspiration och goda råd.

Genom ett besök på vårt handarbetscafé bidrar du till att värma medmänniskor i nöd!

VÄLKOMMEN!

Info: Diakon Ann-Christin Lindberg, tel. 0512-30 00 03

PS. Håll utkik i vår annonsering och affischering, så får du också veta mer! **DS.**

Gudstjänstkalender

SÖNDAG 14 JUNI

"Andra söndagen efter trefaldighet"

10.00 Essunga kyrka

Gudstjänst med kyrkkaffe, Tengler

10.00 Lekåsa kyrka

Mässa, Svenningsson

18.00 Bärebergs kyrka

Gudstjänst, Svenningsson

FREDAGEN 19 JUNI

"Midsommarafton"

18.30 Essunga kyrka

Musik i midsommarkvällen

Håkan Johansson spelar på kyrkans olika instrument, Carlsson

LÖRDAGEN 20 JUNI

"Midsommardagen"

15.00 Kerstinsås

Gudstjänst, Carlsson

SÖNDAG 21 JUNI

"Den helige Johannes Döparens dag"

10.00 Främmestads kyrka

Mässa, Carlsson

16.00 Prästgårdsparken Lekåsa

Gudstjänst med kyrkkaffe, Carlsson

Vid regn samlas vi i Lekåsagården.

SÖNDAG 28 JUNI

"Fjärde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Barne-Åsaka kyrka

Gudstjänst, A-C Lindberg

18.00 Essunga kyrka

Kvällsmässa, Tengler

19.00 Bärebergs kyrka

Musik i sommarkväll "Gott att få vara", Trihlos, Tengler. *Se separat annons.*

TORS DAG 2 JULI

19.00 Andakt vid korset

på Essunga kyrkogård. A-C Lindberg

Vid regn samlas vi i Stillhetens kapell.

SÖNDAG 5 JULI

"Apostladagen"

10.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst, Tengler

18.00 Lekåsa kyrka

Kvällsmässa, Tengler

20.00 Fåglums kyrka

Musik i sommarkväll "Speglingar". Helena Ek och Peter Jansson, Tengler. *Se separat annons.*

TORS DAG 9 JULI

19.00 Andakt vid korset

på Essunga kyrkogård, Tengler

Vid regn samlas vi i Stillhetens kapell.

SÖNDAG 12 JULI

"Sjätte söndagen efter trefaldighet"

10.00 Barne-Åsaka kyrka

Gudstjänst, Tengler

18.00 Nossebro kyrka

Kvällsmässa, Tengler

20.00 Främmestads kyrka

Musik i sommarkväll "Doften av sommaren"

Camilla Lönnmyr och Henrik Rubensson,

Tengler. *Se separat annons.*

ONSDAG 15 JULI

19.00 Bärebergs kyrka

Gudstjänst "Vid dagens slut", Tengler

Medtag kaffekorg

TORS DAG 16 JULI

19.00 Andakt vid korset

på Essunga kyrkogård, Tengler

Vid regn samlas vi i Stillhetens kapell.

SÖNDAG 19 JULI

"Kristi förklarings dag"

10.00 Lekåsa kyrka

Gudstjänst, Tengler

18.00 Bärebergs kyrka

Kvällsmässa, Jerrestrand

20.00 Essunga kyrka

Gudstjänst, Jerrestrand

TORS DAG 23 JULI

19.00 Andakt vid korset

på Essunga kyrkogård. Svenningsson

Vid regn samlas vi i Stillhetens kapell.

SÖNDAG 26 JULI

"Åttonde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst, Svenningsson

18.00 Jonslundsbadet

Kvällsmässa med kyrkkaffe, Svenningsson

20.00 Nossebro kyrka

Musik i sommarkväll "Dragspelsmagi". Kallis Bengtsson, Svenningsson. *Se separat annons.*

TORS DAG 30 JULI

19.00 Andakt vid korset

på Essunga kyrkogård. Svenningsson

Vid regn samlas vi i stillhetens kapell.

19.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst "Vid dagens slut", Lohrant

SÖNDAG 2 AUGUSTI

"Nionde söndagen efter trefaldighet"

11.00 Bärebergs kyrka

Gudstjänst, Svenningsson

14.00 Essunga kyrka

Gudstjänst "Västgötaträffen", Svenningsson

18.00 Lekåsa kyrka

Kvällsmässa, Svenningsson

SÖNDAG 9 AUGUSTI

"Tionde söndagen efter trefaldighet"

11.00 Fåglums kyrka

Gudstjänst, Carlsson

15.00 Kerstinsås

Ekumenisk gudstjänst med kyrkkaffe,

Carlsson, Wängberg

20.00 Lekåsa kyrka

Musik i sommarkväll "Alice in Wonderland", Esbornduo, Carlsson. *Se separat annons.*

SÖNDAG 16 AUGUSTI

"Elfte söndagen efter trefaldighet"

10.00 Lekåsa

Vandringsgudstjänst, Carlsson

Samling vid Uppegården 801. Medtag kaffekorg.

Vid regn samlas vi i Lekåsa kyrka.

14.00 Kyrkås kyrka

"Vernerdagen"

Sommarmusik "På svenska - med saxofon"

Oskar Kjällgren och Jörgen Nilsson, Carlsson

Se separat annons.

Efter gudstjänsten förtäring i Kyrkåsgården.

18.00 Främmestads kyrka

Kvällsmässa, Carlsson

SÖNDAG 23 AUGUSTI

"Tolfta söndagen efter trefaldighet"

11.00 Bärebergs kyrka

Gudstjänst, Svenningsson

18.00 Essunga kyrka

Kvällsmässa, Svenningsson

20.00 Barne-Åsaka kyrka

Musik i sommarkväll "Ljuva cellotoner"

Paula Gustavsson, Britt-Marie Gidstedt,

Svenningsson. *Se separat annons.*

SÖNDAG 30 AUGUSTI

"Trettonde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Lekåsa kyrka

Gudstjänst, Carlsson

Pastoratets konfirmander hälsas välkomna!

10.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst, Tengler

Pastoratets konfirmander hälsas välkomna!

18.00 Nossebro kyrka

Kvällsmässa, Tengler

20.00 Essunga kyrka

Musik i sommarkväll

Håkan Johansson, Elisabeth Björk och

Daniel Andersson, Carlsson. *Se separat annons.*

SÖNDAG 6 SEPTEMBER

"Fjortonde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Essunga kyrka

Gudstjänst med kyrkkaffe, Svenningsson

10.00 Barne-Åsaka kyrka

Familjemässa för stora och små, Tengler

18.00 Bärebergs kyrka

Mässa, Svenningsson

SÖNDAG 13 SEPTEMBER

"Femtonde söndagen efter trefaldighet"

10.00 Främmestads kyrka

Gudstjänst, Tengler

11.00 Fåglums kyrka

Mässa, Carlsson

18.00 Essunga kyrka

Musikgudstjänst, konsertpianist Marcin

Dominik Gluch, Tengler. *Se separat annons s 14.*

18.00 Lekåsa kyrka

Mässa, Carlsson

Essunga kyrkliga syförening 100 år!

Essunga kyrkliga syförening har fyllt 100 år. Än idag är syföreningen aktiv och träffas regelbundet under vår och hösttermin. Syföreningen har en viktig funktion i församlingen. De ordnar ofta kaffet på församlingsaftnar i Essunga församling. Och medlemmarna lägger framför allt ner mycket tid på att hjälpa Slättmissionens arbete med att samla ihop babypaket som skickas till exempelvis Rumänien.

Syföreningsmedlemmarna sticker bl.a. tröjor och filtar som finns med i babypaketen. Som syföreningens präst är det fantastiskt att se syföreningsdamernas engagemang för att hjälpa andra människor långt borta men också det arbete som läggs ner på hemmaplan. Nedan följer ett sammandrag av syföreningens historia skrivet av syföreningsmedlemmen Linnea Tisell.

Genom åren har många damer bidragit med sin kunskap till syföreningens arbete. Genom åren har många präster, precis som jag, lett andakt och talat om Jesus i syföreningen. Genom åren har tusentals kronor skänkts till olika välgörande ändamål genom exempelvis auktioner. Jag instämmer med Linnea Tisells ord i historiken över Essunga kyrkliga syförening: Låt oss ägna med vördnad och tacksamhet en stilla stund inför minnet av alla dem som levat och arbetat för missionen och allt gott verk inom Essunga syförening.

Och tack till er som är verksamma idag. Det är alltid lika trevligt när vi träffas!

Lovisa Carlsson, komminister

Essunga kyrkliga syförening 100 år.



I augusti månad 1914 strax efter första världskrigets utbrott bildades Essunga syförening. Initiativtagare var kyrkoherden sedermera kontraktprosten P. Alfred Andreae i Lekåsa pastorat, som det hette på den tiden. Några av föreningens nuvarande medlemmar, de var barn då, erinra sig att dagen var varm och solig och att kaffebordet var dukat ute.

Dåvarande biskop Hjalmar Danell skrev då i sin ämbetsberättelse till prästmötet i Skara 1915: Vår kyrkas mission i vårt stift tenderar alltmer till att bli en församlingarnas egen angelägenhet. De sykreter som överallt är verksamma är inga föreningar i egentlig mening, utan får betraktas som församlingens egna organ.

Fyra protokoll skrivna av P. Alfred Andreae belyser en del av verksamheten från allra första början. Den 11 november 1915 hölls symöte på Tumlebergs egendom. Av protokollet framgår att syföreningsauktion hållits den 1 juli 1915 i Norra folkskolan. Auktionssumma 595,94 kr. Här får man en påminnelse om världskriget. Beslöts nämligen att för 145,94 kr skulle inköpas persedlar för landstormsmännen. Gerda Svensson, Tumlebergs egendom och Selma Johansson, f Ljung Heljesgården utsågs att bestyra inköpen. Vid symöte på expeditionen på Stommen den 22 februari 1917 beslöts att till synnerligen behövande personer inom Essunga församling anslå 300 kr. Fru Thora Edqvist och lär. Gunhild Lindgren utsågs att verkställa fördelningen. Den 28 februari 1918 symöte å pastorsexpeditionen



Essunga kyrkliga syförening 50 år.

Stommen, varvid beslöts att 300 kr skulle lämnas till missionen och överskottet skulle gå till synnerligen behövande inom Essunga församling. Thora Edqvist och Gunhild Lindgren fick även nu uppdraget att fördela medlen. Den 29 mars 1919 symöte på pastorsexpeditionen, beslöts att hälften av intäkterna skulle insättas på bank till kyrkans prydnade en matta till mittgången i kyrkan.

P Alfred Andreaes maka Gerd deltog också i arbetet och efter hennes bortgång deras dotter fru Karin Lundén, som vi minns med stor tacksamhet. Kyrkoherdarna Samuel Friberg, Robert Hellström, Viktor Olofsson och Olle Hultberg har alla varit trogna och intresserade ledare och samtliga har haft värdefullt stöd i sina respektive fruar Karin Fridberg, Anna Hellström, Margit Olofsson och nu Laila Hultberg.

Kassaförvaltare har varit Matilda Andersson, Larsagården, Hildur Larsson, Brobacka, Judith Andersson, Larsagården, Linnea Tisell, Liljeberg, Viola Edqvist, Kartegården, Ruth Johansson, Heljesgården och fr.o.m 1973 Dagmar Skog, Vägatorp.

Huvudändamålet för verksamheten var gåvor till missionen och är det allttjämt. Så har 25.400 kr åren 1963-1989 gått till Svenska kyrkans mission och åren 1914-1936 4.646 kr. Tyvärr har en kassabok för år 1937-1962 förkommit. Redogörelsen blir alltså ofullständig.

Auktionist från början 1915 var C.H. Larsson, Hallestorp fram till 1950-talet när Josef Andreasson och senare Anna Lisa Josefsson och de sista åren Dagmar Skog nu



Konfirmerade i Essunga kyrka 25 april 2015. Överst från vänster: Julia Lindh, Jesper Johansson, Joel Johansson, Albin Jonsson, Fred Klårén, Annie Lundgren, Ellen Pettersson, Elin Andersson. Mellersta raden från vänster: Komminister Lovisa Carlsson, Henny Norberg, Evelina Lundstedt, Karl Sjöberg, Alva Lindell, Wilma Andersson, ungdomsledare Anna-Karin Alander. Nederst från vänster: Felix Persen, Hannah Eriksson, Elin Holmsten, Tove Grip, Sandra Malmberg, Therese Johansson, Alicia Tervo Engström, Edwin Jardefur.

varande kassören. En mycket väsentlig medhjälpare på auktionen är "roparen". En del av oss minns kanske Nat. Jonsson folkskollärare Fåglum, som medverkade vid flera försäljningar med fart och kläm och humor. Men när vi tänker på "ropare" så är Herbert Andersson den som vi närmast tänker på med stor tacksamhet och beundran. Viktor Olofsson och Olle Hultberg har också svingat klubban med stor framgång och med strålande försäljningsresultat.

Med tacksamhet tänker vi även på alla dem i vår bygd som givit föreningen sitt stöd, även om de inte varit medlemmar. (Genom gåvor och inköp vid försäljningar). Otaliga kaffekommittéer har förgyllt tillvaron vid sammankomster av olika slag inom föreningen.

De äldres dag med utflykt till Grävsnärs ordnades 1947 med kyrkoherde Hellström

som ledare. Allt blev mycket uppskattat. Ett angenämt inslag i föreningens verksamhet har resor-utflykter varit. Mest endagsresor t.ex. till Lidköping-Kinneulle, Ljungskile-Västkusten, Tiveden, Trollhättan, Hjo, Varnhem, Flämslätt bl.a. och tvådagars resor till Skåne och Värmland.

I denna historik-översikt av de gångna 70 åren har jag ur det ej så rikhaltiga skrivna materialet i korta drag sökt återge verksamheten. Med vördnad och tacksamhet tänker vi tillbaka på vad ledare och medlemmar uträttat och ser framåt med varm förhoppning om att arbetet för missionen och övrig hjälpverksamhet skall fortsätta i denna bygd, leva vidare och att hjälpverksamheten måtte fortgå oavbrutet. Guds vilja och tro på Gud visar vägen.

Essunga den 20 maj 1984 enl. uppdrag
Linnea Tisell

Döpta

Essunga församling:

Kurki Bylund, Aston Carl Johan Dahlberg Karlsson, Nicol Lilian Linnea Lindahl, Theo Kurt Olof Karlsson, Minelle Agnes

Församlingskollekt

Essunga församling:

14 juni Läkare utan gränser
19 juni Skara stiftsgård Lilleskog
5 juli Kvinnojouren Linnéan, Lidköping
12 juli Hospice Gabriel
26 juli Svenska kyrkans int. arbete
9 augusti Världens barn
13 september Världens barn



Konfirmerade i Främmestads kyrka 2 maj 2015. Överst från vänster: Nadja Karlsson, Simon Gustafsson, Lisa Evonsson, Agnes Persson, Fredrik Eriksson, Jonathan Johansson.

Mellersta raden från vänster: Komminister Elisabeth Tengler, Moa Jakobsson, Simon Carlsson Sanclimens, Jakob Eines, Tobias Svensson, Ellen Larsson, kantor Sara Engernäs Nyberg.

Nederst från vänster: Emily Johansson, Johanna Brask, Molly Falkeback, Ida Nordström, Cecilia Adamsson, Hedda Johansson.

Döpta

Främmestad-Bärebergs församling:

Landerberg, Felix Thimmie
Morgan Albin

Flodin Stensmo, Elsa Joline
Beglert Wall, Luna Ninja Älva
Malmberg, Sandra Julia Johanna
Kjell, Gun Lisa Annika

Församlingskollekt

Främmestad-Bärebergs församling:

21 juni Jordbävningsdrabbade i Nepal,
Svenska kyrkans int. arbete
5 juli Göteborgs kyrkliga stadsmision
12 juli Läkare utan gränser
26 juli Bris
9 augusti Diakonin i församlingen
13 sept Hospice Gabriel

Vägkyrka i Bäreberg

Varmt välkommen till
Vägkyrka i Bäreberg 24-28 juni!

- 24/6 Onsdag Öppen kyrka 11-21 Servering
19.00 Lovsångsgudstjänst
Gruppen "Prisma" medverkar (Aina, Marie, Lindy & Ulf) LC
- 25/6 Torsdag Öppen kyrka 14-21 Servering
16.00 Barnens kyrka Kyrkrättans orgeläventyr – spänning vid orgeln för stora och små. Korv med bröd serveras.
19.00 Musikgudstjänst
"Sånger under livets vandring" Britt Marie Gidstedt och Elisabeth Tengler bjuder på en musikalisk vandring genom livet. ET
- 26/6 Fredag Öppen kyrka 14-21 Servering
16.00 Meditationsvandring Start vid Bärebergs kyrka. Kläder efter väder. ACL
19.00 Musikgudstjänst – Hemlighetspärlorna. Sång och piano Maria Lilja och Marie-Louise Svensson. ACL
- 27/6 Lördag Öppen kyrka 12-21 Från kl. 16 serverar Bärebergs hemb.för. väfflor i Parstugan
15.00 Kyrkogårdsvandring nygamla kyrkogården.
19.00 Läsarsånger – Oskar och Mats Källgren, Jörgen Nilsson. ET
- 28/6 Söndag Öppen kyrka 12-19 - Servering 14-21
15.00 Bröllopsmusik Britt Marie Gidstedt, orgel och piano
19.00 Musikgudstjänst – "Gott att få vara" Gruppen Trihlos: Sara Engernäs Nyberg och Helena Gatås. Musik, sång och bild. ET

Kvinnligt andrum

Under många år har Lekåsa-Barne Åsaca församling anordnat Kvinnligt andrum en måndag under hösten. Det riktar sig, som man hör på namnet, till kvinnor i olika åldrar.

I år träffas vi den 21 september kl. 19.00 i Barne-Åsaca bygdegård. Kvällen inleds alltid med en måltid och avslutas med en meditation, tankar och musik, samtidigt som man kan vila ögat på det som finns på scenen såsom levande ljus, växter och blommor i höstens sprakande färger.

I år gästas vi också av Christina Vestlund. Hon har arbetat som sjukgymnast sedan 1987 och har särskilt intresserat sig för olika bakgrund och orsaker till smärta samt kroppens reaktioner på stress och belastning. Detta är ett ämne som ligger i tiden då många människor upplever att kropp



och själ inte hänger ihop. Kom och lyssna på hennes stora erfarenhet om hur man kan få ett gott välbefinnande.

Anmälan senast 17 september till:

Ann-Louise Carlsson, Lekåsa, tel. 410 41 eller Ingrid Dahren, Jonslund, tel. 461 88. Ring gärna eftermiddag/kväll. Kostnad: 100 kronor/person.

Midsommarhelgen i Lekåsa

Under många år har Lekåsa hembygdsförening och Lekåsa-Barne Åsaca församling samarbetat och bjudit in till dans kring midsommarstången i Prästgårdsparken och så även i år.

Fredagen den 19 juni kl. 10.00 klär vi midsommarstången och dansar. Efteråt bjuds det på kaffe/soft och jordgubbstårta i Lekåsagården.

På söndagen den 21 juni kl. 16.00 firar vi även gudstjänst i Prästgårdsparken. Vid regn samlas vi i Lekåsagården. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe.



Vigselutställning under vägkyrkan

Under de fem vägkyrkodagarna i Bärebjergs kyrka kommer det finnas en utställning kring allt praktiskt kring vigsel. Du får information om den första kontakten med kyrkan och olika idéer och förslag inför vigselgudstjänsten. Emma på Dekåra Design presenterar under veckan olika brudbuketter, samt buketter för tärnor och brudnåbar. Söndagen den 28 juni kl. 15 spelar Britt-Marie Gidstedt bröllopsmusik och sjunger

sånger som passar för vigsel. Går ni i giftastankar är detta verkligen en utställning för er. *Välkomna!*



Soppluncher

Välkommen att värma dig med god soppa och trevlig samvaro under några kulna höstdagar!



Torsdag 15 okt. kl. 12.00
Barne-Åsaca kyrkstuga

Torsdag 12 nov. kl. 12.00
Barne-Åsaca kyrkstuga

Torsdag 3 dec. kl. 12.00
Lekåsagården

God soppa, smörgås, kaffe och kaka. Andakt.

Bibel- och samtalsgrupp

i Lekåsagården

3 september kl. 14.30-16.30.

Övriga datum se nästa Kyrkblad.



Fotbollsgudstjänst

på Lunnehov, Barne-Åsaca i augusti.

Se annons senare i NLT.



Döpta

Lekåsa-Barne Åsaca församling:
Andersson, Elin Linnéa
Larsson, Evin Ann Margareta
Andersson, Sara Felicia Jasmine

Församlingskollekt

Lekåsa-Barne Åsaca församling:
14 juni Barnens rätt i samhället (BRIS)
21 juni Kvinnojouren Linnéan, Lidköping
5 juli Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT)
12 juli Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT)
26 juli Kvinnojouren Linnéan, Lidköping
9 augusti Diakonin i församlingen
13 september Världens barn

Sommarmusik

28 juni Bäreberg kyrka kl. 19.00

"GOTT ATT FÅ VARA"

Medverkande: Trihlos, består av Helena Gatås och Sara Engernäs Nyberg

En musikupplevelse om att leva livet med Gud. Musik från många olika genrer och tider och även av många olika instrument. I programmet vävs musik bild och text samman. En musikupplevelse för både öga och öra. I livets alla skiftningar ryms Gud. Präst: Elisabeth Tengler

Musik i sommarkväll



9 augusti Lekåsa kyrka kl. 20.00

"ALICE IN WONDERLAND"

Medverkande: Esborn Duo

I en musikalisk hyllning till Alice Babs konstnärsskap presenterar Esborn Duo några guldkorn ur hennes stora repertoar bland annat ur "Sacred Concerts" av Duke Ellington – men också den glada, lättsamma, svängiga, vackra musik som inspirerat flera generationer – barn som vuxna finns med. Musiken framförs i sättningen cello och sång och i programmet återfinns såväl barnvisor, svensk folkton, jazz och någon egen musik tillägnad henne. Präst: Lovisa Carlsson

Musik i sommarkväll

5 juli Fåglum kyrka kl. 20.00

"SPEGLINGAR"

Medverkande: Helena Ek, sång, fiddla, vevlira. Peter Jansson, kontrabas

Helena Ek, sångerska känd för sina tolkningar av tidig musik och jazzmusikern och basisten Peter Janson tar sig an spirituals, folkliga koraler, medeltida musik, psalmer och improvisationer.

Präst: Elisabeth Tengler

Musik i sommarkväll



16 augusti Kyrkås kyrka kl. 14.00

"PÅ SVENSKA – MED SAXOFON"

Medverkande: Oskar Kjällgren, Jörgen Nilsson

Svenska sånger med texter som tilltalar och berör människor. Texten är i centrum och sångerna framförs till ett luftigt och välljudande ackompanjemang. Några av sångerna framförs instrumentalt på saxofon/piano/gitarr. Präst: Lovisa Carlsson

Vernerdagen

OBS tiden!

12 juli Främmestad kyrka kl. 20.00

"DOFTEN AV SOMMAREN"

Medverkande: Camilla Lönnmyr, Henrik Rubensson

Ett knippe olika musikaliska blomster med gemensamma nämnarna visa, jazz eller psalm. Någon gospel kan även smita sig in här. Det blir en blandning av älskade favoriter, bland annat av Åsa Jinder samt några egna kompositioner. Allt sammanvävt av korta tankar kring livet och tron. Präst: Elisabeth Tengler

Musik i sommarkväll



23 augusti B.Åsaka kyrka kl. 20.00

"LJUVA CELLOTONER"

Medverkande: Paula Gustavsson, cello, Britt-Marie Gidstedt, piano

Musik av Elgar, Sammartini, Larsson m.m. Paula började sin cellobana i Essunga kommuns musikskola för Uno Wallgren. Göteborgs symfoniker är Paulas arbetsplats sedan 1999. Präst: Mattias Svenningsson

Musik i sommarkväll



26 juli Nossebro kyrka kl. 20.00

"DRAGSPELSMAGI"

Medverkande: Kallis Bengtsson

Kallis Bengtsson har spelat dragspel sedan han var 4 år. Idag anses han av många vara Sveriges främsta konsertaccordeonist. Han har studerat accordeon i Sverige och USA där han tog sitt solistdiplom, idag har han hela världen som sin scen. Präst: Mattias Svenningsson

Musik i sommarkväll

30 augusti Essunga kyrka kl. 20.00

Medverkande: Elisabeth Björk, Daniel Andersson, Håkan Johansson
Blandad repertoar. Sång, saxofon, orgel och piano.
Präst: Lovisa Carlsson

Musik i sommarkväll

Se även programmet för Vägkyrka i Bäreberg 24-28/6 på sid 12

Kom och sjung!

Den 15 nov kommer Anki o Magnus Spångberg hit till Essunga pastorat. Då kommer det sjungas gospel hela dagen och DU får vara med!

En heldag tillsammans där vi övar in några sånger som sedan framförs på kvällen i någon av pastoratets kyrkor.

Mer info kommer nästa kyrkobladd, MEN skriv in datumet i almanackan redan nu!

Susanne, Sara o Britt-Marie

Konsert

Essunga kyrka gästas av konsertpianisten och dirigenten Marcin Dominik Gluch **söndagen den 13 september.**

Han komponerar musik för piano och andra instrument, undervisar regelbundet vid kurser för pianister vid olika statliga musikskolor i Polen, Sverige, Litauen, Italien, Frankrike m. fl.

När han kommer till Essunga bjuder han på musik på flygeln av bl. a. Chopin, Mozart och Beethoven.





Svenska kyrkan

Församlingarna i Essunga pastorat
Eken, Södra vägen 6, 465 31 NOSSEBRO
Tfn växel 0512-30 00 00

E-post & hemsida:
essunga.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/essunga
Eken och växeln är öppen
Mån kl. 9–16
Tisd kl. 9–12
Onsd kl. 9–16

För alla telefonnummer gäller riktnummer 0512 om inget annat anges.

Präster:
Kyrkoherde Mattias Svenningsson,
tfn 30 00 02
Komminister Lovisa Carlsson,
tfn 30 00 09
Komminister Elisabeth Tengler,
tfn 30 00 01

Här när du oss

Kantorer:
Britt-Marie Gidstedt, tfn 30 00 05
Sara Engernäs Nyberg, tfn 30 00 06
Susanne Haag, tfn 30 00 04

Diakon:
Ann-Christin Lindberg, tfn 30 00 03

Ekonomi & förvaltning:
Ulf Johansson, tfn 30 00 07
Lilian Lundin, tfn 30 00 08

Barn- och ungdomsledare:
Expedition: tfn 30 00 20
Anna-Karin Alander, tfn 30 00 10
Elsa Dalgren, tfn 30 00 11
Angeline Lindgren, tfn 30 00 12

Kyrkogårdsförvaltning, vaktmästare:
Kyrkogårdsexpedition. tfn 0512-520 52
telefonid månd–fre 10–12, e-post:
christina.f.johansson@svenskakyrkan.se
hemsida: www.essungakyrkogard.se
Christina Forsb. Johansson, tfn 30 00 13
Karl-Gunnar Carlsson, tfn 30 00 14
Oskar Kjällgren, tfn 30 00 15
Anders Assmundsgård, tfn 30 00 16
Sören Kjellberg, tfn 30 00 17
Katarina Karlsson, tfn 30 00 18
Tobias Alander, tfn 30 00 21
Anna Vikman, tfn 30 00 19

Lokalvårdare:
Birgitta Löfgren, tfn 30 00 22

Förtroendevalda ordförande:
Lars Sahlin, kyrkofullmäktige, tfn 505 48,
070-541 00 19
Gösta Wilson, kyrkorådet, tfn 512 25,
073-708 77 65
Ann-Louise Carlsson, Lekåsa-Barne Åsaka
församlingsråd, tfn 410 41
Marie-Louise Svensson, Främmestad-
Bärebergs församlingsråd, tfn 500 31
Lars Sahlin, Essunga församlingsråd,
tfn 505 48, 070-541 00 19

Bokning av lokaler:
Bärebergsgården bokas hos Birgit
Andersson, 508 93, 070-626 83 85
All övrig bokning via expeditionen,
tfn 30 00 00

Crossroad Café:
Tfn 514 10,
Caféföreståndare Ann-Marie Karlsson,
tfn 070-605 16 65

Begravningsombud:
Lars Ödlund, nås via kommunens växel
0512-57 000

Från kyrkbacken – sommar 2015

Påskliljor och penséer har prytt gravbatterna i flera veckor nu. På några av kyrkogårdarna har vi besvär med rådjuren som gärna äter just penséer. Vi har därför provat att sätta andra vårblommor som t ex tusensköna. Det har gett gott resultat. I månadsskiftet maj-juni kommer vi att plantera pelargoner och sommarblommor av olika slag.

Det händer att gravstenar blir lösa då gjutning och dubning släpper. Dåligt förankrade gravstenar kan innebära en säkerhetsrisk för både besökande och personal på kyrkogården. För att minimera riskerna med instabila stenar genomför vi kontroller med jämna mellanrum för att undvika olyckor. Gravstenar och ramar ägs av gravrättsinnehavarna som ansvarar för att dessa inte utgör någon risk. Därför informerar vi via brev att lösa gravstenar behöver åtgärdas.

Under sommaren har vi ungdomar som

hjälp till med skötseln av kyrkogårdarna. Några av dem har jobbat under flera sommarlov och det är roligt att de kommer tillbaka år efter år. Det finns alltid någon ordinarie vaktmästare i tjänst under semesterperioden.

Vi försöker att hålla en god standard på kyrkogårdarna. Ibland kan det ändå upplevas som att det inte finns redskap som spadar, krattor, hinkar m.m. i anslutning till vattenstationerna. Vi är tacksamma om ni talar om för oss om något fattas.

Ta gärna kontakt med kyrkogårdsförvaltningen. Man kan söka information på vår hemsida. Det går även att ringa eller maila. Telefonnummer och adresser finns i rutan "Här när du oss". Följ oss gärna även på Facebook!

En skön sommartid önskas er alla!
Christina Forsberg Johansson
kyrkogårdsföreståndare



Essunga kyrkogårdsförvaltning



En dag på Borås djurpark!

Ta med familjen och åk med oss till Borås djurpark! Fredagen den 26 juni går bussen från Nossebro församlingshem kl. 09.30.

(Tag med egen bilbarnstol)

Kostnad för inträde och buss är
100: -/familj

På djurparken spenderar ni dagen som ni vill.

Undrar ni något om djurparken?

Titta gärna på deras hemsida:

www.boraszoo.se

Hemkomst
beräknas kl. 16.30

*Anmälan
skall vara inne SENAST
fredagen den 19 juni
och sker till*

Pastorexpeditionen Eken
0512-30 00 00

Begränsat antal platser!