

I VÅR KYRKA



EN LITEN BOK FRÅN

Svenska kyrkan 

I BJÖRKLINGE SKUTTUNGE VIKSTA

I VÅR KYRKA FINNS NÅGOT FÖR ALLA

VAD VILL VI?

Vi vill vara konkreta i vårt sätt att arbeta tillsammans; förtroendevalda, ideella och anställda. Framtidens kyrka måste göras av oss tillsammans. Vi vill utveckla volontäruppdrag och frivilliga arbetsinsatser. Vi vill bli bättre på att visa vår uppskattning för det engagemang som ges.

VAD GÖR VI?

Allt vårt arbete ska vara inriktat på att det ska finnas plats för så många som möjligt. Vi tar hänsyn till att vi är olika, genom att se till att vårt utbud har bredd. Vårt pastorat (de tre församlingarna) ska uppfylla de förväntningar som finns på en församling i Svenska kyrkan. Där är den grundläggande uppgiften, för oss som kyrka, att fira **gudstjänst**, bedriva **undervisning**, **diakoni & mission**.

VAD ÄR VI?

Vi är en öppen folkkyrka, det betyder att vi som Björklinge Skuttunge Viksta församlingar vill vara allas kyrka. Öppen betyder demokratisk, alla ska kunna ta ansvar. Vi får förtroende för vårt ansvarstagande genom öppna val. Öppen betyder också transparent, vi ska tala öppet, besluta öppet, redovisa öppet. En folkkyrka är bred, försöker erbjuda något för så många som möjligt.



Foton från IKON. Fotografer i ordning uppifrån:

1. Alex & Martin
2. Linda Mickelsson
3. Alex & Martin
4. Magnus Aronson

I VÅR KYRKA ÄR BARN VIKTIGA

VAD VILL VI?

Vi vill ta barnen på allvar. Vi vill ta ungdomarna på allvar. Vi arbetar för att skapa ett handfast erbjudande om en gemenskap som präglas av tro, värme och sammanhang. Arbetet med barn och familj och ungdomar är alltid dynamiskt och det handlar om inställning mera än om exakta verksamheter. Därför vill vi sätta barnen och ungdomarna i centrum.

VAD GÖR VI?

Vi har en bred och öppen barn- och familjeverksamhet. "Öppet hus" är för vuxna och barn som är hemma. Vi har babyrytmik, barnkörer, miniorverksamhet, speciella samlingar för förskolebarnen vid kyrkans stora högtider och dopfest varje år. Söndagsskolan, varje söndag i Björklinge, är en unik möjlighet för barnen att få möta kyrkorummet på sina egna villkor. Vi satsar speciellt på våra konfirmander och ungdomar och ser dem som en prioriterad grupp.

VAD ÄR VI?

Jesu möte med barnen är vår förebild. Så som Jesus såg på barnen så ska vi se den kommande generationen. Vi är en gemenskap där barnens och ungdomarnas situation, andlighet och behov tas på allvar. Vi är platsen där morgondagens kyrka får höra om hur Gud skapar, Jesus befriar och hur Anden hjälper.

I VÅR KYRKA ÄR ÄLDRE VIKTIGA

VAD VILL VI?

Vi vill att det ska finnas plats för engagemang och aktiviteter för den som är vuxen och äldre. Vi vill att gemenskapen i våra församlingar ska vara varm och öppen. Vi vill arbeta över generationsgränserna. Bryta ensamhet. Vi vill att Väntjänsten ska kunna rekrytera fler och bli en större grupp. Vi vill fortsätta att utveckla vårt fina arbete med Björklingegården.

VAD GÖR VI?

Vi har samarbete med Väntjänst, en besöksgrupp som består av engagerade personer som bor i Björklinge, Skuttunge och Viksta. Vi inbjuder alla som fyllt jämt (75, 80, 85, 90 år och däröver) till våra födelsedagskalas. Vi satsar på syföreningarna, med utflykter och program, och stöttar deras arbete. Vi har ett gediget arbete på äldreboendet Björklingegården med gudstjänster, sångstund och hjälp från Väntjänst varje vecka.

VAD ÄR VI?

Det finns ensamhet också bland äldre, det är lätt att känna att man inte är medräknad och att man inte kan bidra med något. Så ser inte Gud på någon människa, och så ska inte heller vi i vårt pastorat se på någon. Respekten för erfarenheten, glädjen i mötet och lusten att få vara med är basen i vårt arbete riktat till alla.

I vår kyrka är
alla viktiga ...



Foto: Veronica Zander



... genom hela
livet.



I VÅR KYRKA ÄR ALLA VIKTIGA

VAD VILL VI?

Att vara kyrka idag är att växa i lärande. Vi är aldrig vad vi alltid har varit. Vi vill växa, utveckla, se, reagera och lära. Hela tiden med kyrkans, församlingens och den enskilda människans goda för våra ögon.

VAD GÖR VI?

Björklinge Skuttunge Viksta församlingars lista på möten, grupper och aktiviteter kan bli nästan hur lång som helst. Allt vi gör är ett uttryck för att vi är olika och detta är i grunden något gott. Därför ska allt vi gör präglas av både bredd och djup. Vi är en kyrka där dörren står på glänt och där den som inte känner kyrkan ändå törs komma in. Vi vill vara en kyrka där det finns uppgifter och sammanhang där man kan vara, lära och växa på djupet, hela livet.

VAD ÄR VI?

Vi är en öppen gemenskap där alla är välkomna. Viktigt för oss som kristen kyrka är att se varje människas lika värde och varje människas unika bidrag till våra församlingar. Vi tror att alla har något gott att tillföra oss, vi vill ta emot detta. Vår kyrka är byggd på gamla traditioner och dagens kyrka är ett resultat av tidigare generationers insatser. Oavsett vem man är ska man känna sig hemma i kyrkan och det ska finnas både uppgifter och verksamhet att vara med i.

I VÅR KYRKA FÅR MAN VARA LEDSEN

VAD VILL VI?

Vi vill att våra församlingar ska kunna vara en trygghet när livet är svårt, och detta ska vara lika självklart vid de stora omskakande katastroferna som de kriser vi möter i vardagen. Vi vill utveckla vårt arbete för sörjande, kanske sorgegrupper, kanske programkvällar kring sorgens olika ansikten? Vi vill använda våra resurser och öppna våra kyrkor för att möta människor i sorg, i oro och i svåra tider.

VAD GÖR VI?

Vi erbjuder personliga möten och samtal till den som möter sorg och svårigheter. Vi människor känner mer än vi visar och prästens och diakonens unika tystnadsplikt är en stor trygghet för församlingsborna. Vi prioriterar våra begravningar, de får ta tid och resurser. Till allhelgonahelgen skapar vi ett tydligt tillfälle för tröst och krafthämtning för den som upplever sorg och saknad.

VAD ÄR VI?

Det är naturligt att möta livets mörkersidor, men smärtamt. Svenska kyrkan har en enorm erfarenhet av död, sorg och människor i kris. Vi är en organisation som kan och vill hjälpa till när vi människor är som skörast. Vi vill förmedla värme och tröst från kärlekens Gud som inte överger oss. Någonsin.

I VÅR KYRKA BLIR MAN GLAD NÄR MAN SES

VAD VILL VI?

Vi vill mer – vi vill sätta mötet i centrum. Att mötas, att dela, att göra ... tre goda sätt att ta emot och att ge glädje. Vi vill bygga vår kyrka utifrån detta. Då tror vi att Björklinge, Skuttunge och Viksta församlingar blir en glad, varm och öppen gemenskap.

VAD GÖR VI?

Vi träffas och arbetar tillsammans. Vi har roligt på Öppet Hus, vi blir glada när vi ser föräldrar och barn i olika åldrar möts och har det bra. Det är en glädje att skapa mötespunkter som Tisdá i Viksta, våra Pannkaksgudstjänster, Sommarverksamheten och Födelsedagsfesten, våra körövningar, för att nämna några. Tillsammans når vår gemenskap långt. I flera år har våra församlingar delat gemenskap med vänförsamlingen i Masvingo i Zimbabwe. Tillsammans med vännerna i Masvingo delar vi tankar och idéer och gläds med varandra i det som är bra. Vi ber för varandra och stödjer varandra i de utmaningar vi möter som kyrkor i olika sammanhang men med samma uppdrag.

VAD ÄR VI?

Kyrkans glädje vilar på grunden där Jesus visar att LIVET är starkare än något mörker eller någon död. Kyrkans grundton är glädje. Som kyrka är vi kallade att leva och sprida den glädjen.

I VÅR KYRKA HJÄLPS VI ÅT

VAD VILL VI?

Vi vill stå på gränsen till en ny tid i vår kyrkas historia, därför vill vi ställa om verksamheten så att ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda arbetar mer och mer tillsammans mot församlingens mål. Vi ska ta vara på den kompetens som erbjuds. Vi ska skapa plats och utrymme för de ideella medarbetarna, både i verksamheten men också i våra lokaler och olika arbetsplatser. Vi vill också arbeta vidare med vårt arbetsintegrerade sociala företag: Jord & Bord och genom det erbjuda möjlighet till nya sammanhang och sysselsättning.

VAD GÖR VI?

Vi litar på att man ställer upp om man får. Vi har många ideella medarbetare, som kyrkvårdar, i konfirmandverksamheten och Väntjänsten. Överallt i våra verksamheter finns det möjlighet att hjälpa till.

VAD ÄR VI?

Kyrkan är så rik! Om det har varit sant, så är den tiden förbi. Vi är en kyrka som byter skepnad. I framtidens kyrka kommer vi att ha färre anställda och mindre pengar. Den kristna tron och kyrkans existens är inte beroende av pengar, vår tro har burits både genom fattigdom och förföljelse. Det är inte pengarna som bär kyrkan utan tron på Gud.

I VÅR KYRKA SES VI I KYRKAN

VAD VILL VI?

Vi vill ta ansvar på ett sådant sätt att de som kommer efter oss kan gå in i våra kyrkor och uppleva den andakt, frid och glädje vi känner. Det bästa för en kyrka är att användas för vad den var tänkt till. Det bästa vi kan göra är att mötas i kyrkan och tacka Gud för livets under.

VAD GÖR VI?

Vi kämpar för att hålla kyrkorna i gott skick, vi jobbar med värme, fukt, mögel, brandskydd, el och antikvariska krav. Vi är tre landsortsförsamlingar med begränsade ekonomiska resurser. Mitt i allt detta är vår uppgift att fira glädjen över livet och att bära hoppet om framtiden vidare.

VAD ÄR VI?

Vi är ett pastorat med tre medeltida kyrkor. Vi ser dem som resurser i stället för problem och utgifter. Kyrkorna berättar om vårt arv och vår historia. De gör oss ödmjuka inför vad våra föregångare har gett och gjort.



Foto: Veronica Zander

I VÅR KYRKA GÖR VI SOM JESUS

VAD VILL VI?

Som en del av en Jesustroende kyrka vill vi göra som Jesus. Vi vill visa att ett liv nära Jesus är annorlunda och är en god väg genom livet. Det är inte lätt att konkretisera men det handlar om att öppet och nära dela trons vardag med varandra.

VAD GÖR VI?

Vi undervisar, berättar, visar vem Jesus var, vad han sa och gjorde. Vi gör det genom våra samlingar för förskolebarnen omkring kyrkans stora högtider, ta emot skolgrupper i kyrkan, visa julkrubbor, lyfta fram Jesus i konfirmationsverksamheten, låta gudstjänsten vila på upplevelsen att Jesus Kristus besegrat döden. Vi låter de enkla andakterna vara viktiga i alla sammanhang, i personalgruppen, i de olika aktiviteterna och bland de förtroendevalda.

VAD ÄR VI?

Vi är en evangelisk-luthersk kyrka, det betyder att Jesus är kyrkans centrum. Vad Jesus gjorde och lärde ut är ett mönster vi vill följa. Vi tar ansvar för att berättelsen om Jesus ges vidare.

I VÅR KYRKA ÄR GUDSTJÄNSTEN VIKTIG

VAD VILL VI?

Vi vill utvecklas. Vi vill inte ha ett stelbent gudstjänstliv som är okänsligt för att vi har olika behov. Vi vill att vår gudstjänst ska vara ett levande uttryck för hur församlingen lever och verkar här. Vi vill se fler gudstjänster och fler som skapar och blir delaktiga i dem. Vi vill skapa nya gudstjänster som når fram till oss i speciella situationer. Allt viktigt kan vi göra en gudstjänst kring.

VAD GÖR VI?

Vi sätter gudstjänsten i centrum där körer och musik är en viktig del. Det är när vi ber och vänder oss till Gud som vi får uppleva att vi får den kraft vi behöver. Vi firar många olika slags gudstjänster för att vi alla är olika och våra andliga behov är olika. Vi gör gudstjänster på nästan veckans alla dagar, för att trots arbetstider, intressen och livspussel vill vi att så många som möjligt ska kunna hitta en tid som passar.

VAD ÄR VI?

Vi är starka. Tillsammans som kyrka och med den kraft vår tro ger är våra möjligheter större än vi ibland tror. Genom bibelns berättelser går en röd tråd om hur det lilla och oansenliga kan bli användbart och framgångsrikt i Guds hand. Det tror vi gäller Björklinge Skuttunge Viksta församlingar också.



Foto: NASA

I VÅR KYRKA ÄR SKAPELSEN VIKTIG

VAD VILL VI?

Vi vill att Björklinge Skuttunge Viksta församlingar ska ta krafttag i miljöfrågorna. Låta miljötank påverka inköp och verksamhetens utformning. Papper behöver sparas, elförbrukningen minskas och transporter behöver kortas för att vi ska bli trovärdiga i vår skapelsetro.

VAD GÖR VI?

Vi försöker tänka ansvarsfullt och se jorden som en gåva. Det betyder att ta ansvar för resurserna, ställa om till miljömässigt och hållbart bättre lösningar. I pastoratet källsorterar vi, serverar så långt det är möjligt KRAV-, rättvisemärkt och ekologiskt från våra bord. Vi har tagit det första steget, Ljussteget, i vårt miljöarbete och går nu vidare i vårt arbete för en hållbar miljö.

VAD ÄR VI?

Vi är Svenska kyrkan i vårt område. Vi tror att vi har fått uppdraget att göra den kristna tron synlig genom att vara församling. I församlingens liv uttrycks den kristna tron på Gud som skapare och livgivare. Guds skapelse är vårt ansvar.

I VÅR KYRKA DELAR VI MED VARANDRA

VAD VILL VI?

Våra församlingar kan bli en upptäckarplats för glädjen att ge och dela. Vi vill visa vad man kan ge, göra och dela. Vi vill lita på den goda viljan som finns i varje människa. Vi vill utveckla sammanhang och projekt där vår generositet och gästfrihet får växa.

VAD GÖR VI?

Vi ställer om. Mer och mer i våra verksamheter lyfter vi fram vikten av att dela med varandra. Diakoni är att dela med sig. Genom vår diakonala verksamhet ger vi vidare. Till de ensamma genom besök, till de behövande genom handfast hjälp eller ekonomiskt stöd. Till den som möter problem med samtal och medmänsklighet.

VAD ÄR VI?

Vi är en del av den världsvida kyrkan, en gemenskap som skär genom alla gränser; tid, rum, kultur och sammanhang. En kyrka kan inte annat än dela med sig och ge vidare. "Ni har fått för intet och ska därför ge för intet". Generositet och delande är självklara uttryck av vad det innebär att vara kyrka.

För kontakt och ytterligare information:

Telefon: 018-37 72 10 (pastorsexpeditionen)

E-post: bjorklinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjorklinge