



# KYRK-FILIP

Filipstad – Brattfors – Nordmark – Rämnen – Gåsborn – Nykroppa

Informationsblad från  
Filipstads församling

Nr 2 2016

## *Församling i förändring*

*Missionsresande eldsjäl  
längtar mest till Skavnäset*



*Välkommen till våra  
kyrkor i sommar!*

Foto: Rolf Carlsson.

## Dopet – vår kraftkälla

Jag öppnar sakta porten till Filipstads kyrka. Inne i kyrkan silas ljuset genom de vackra kyrkfönstren. En vänlig stillhet möter mig, och plötsligt verkar vardagens bekymmer avlägsna.

Jag ska förbereda ett dop, och vill förvissa mig om att allt är förberett. I dopfunten är den glänsande dopskålen från år 1728 placerad. Dopskålen i silver är äldre än vår kyrka, den användes redan i den gamla träkyrkan från 1616, kyrkan som brann i den stora branden i Filipstad 1775. Kanske var det någon modig person som räddade dopskålen från att smälta i lågorna. Tack vare denne kan vi glädjas åt skålens skönhet varje gång det är dop i Filipstads kyrka. Jag kikar ner i skålen och ser bilden av Jesus som döps i Jordanfloden av Johannes döparen.

Snart ska dopbarnets storasyster hålla dopvatten i funten, och varje gång det sker förundras jag över den kedja där vi döpta ingår. En kedja som sträcker sig från Jesus, in i vårt nu och ut mot både framtiden och evigheten. Vi är många som är döpta just i denna dopskål. Så knyts dagens dopbarn samman med både dåtid och framtid. Ja, dopet är en gåva som för oss ut i ett sammanhang som är större än oss själva, större än både familj- och släktband. Det är likt en andra födelse, en födelse både in i världen och in i gemenskap med Gud. Att dopet inte handlar om prestation märker vi så tydligt i barndopet. Det lilla barnet som snart ska döpas kan nästan ingenting. Ändå omsluts hon av Guds nåd. Gud kräver inte att vi ska vara framgångsrika, kompetenta och snygga för att duga. Gud tar emot oss som vi är. Så kan dopets källa vara en kraftkälla för oss under hela livet. Vad som än händer på livets resa, så kan ingenting skilja oss från Guds kärlek. För livet är tufft många gånger. Vi är många som kan vittna om det. Det finns dagar då vi är längst ned på botten, dagar då vi känner oss värdelösa och dagar då vi bara vill ge upp. Men, när allt annat lämnar oss, så står dopets löfte kvar; "Jag är med er alla dagar tills tidens slut" (Matt 28:20). Ja, dopets löfte står med öppna armar mot oss, vi går aldrig ensamma. Så låt oss våga tro på det löftet! För som Marin Luther sa: "Den som tror och bliver döpt, han skall bliva salig".

Jag tar det lilla barnet i famnen. Hennes dopklänning är gammal och lite spröd, den har använts i slakten i generationer. Så döps den lilla flickan i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi anar en glimt av himmelriket för Gud är här och ger oss sitt löftesord.

Besöker du någon av våra kyrkor i sommar? Ge då dopfunten lite extra uppmärksamhet. Varje dopfont har sin egen historia. Och glöm aldrig, livet får både sammanhang och mening om vi vågar tro på att vi är Guds barn och att Gud kan älska just sådana som oss.

*"Du som vill att jag skall finnas  
du som vet att jag är jag –  
du förstår mitt hjärtas längtan  
och är hos mig natt och dag.  
Din är jag och all din kärlek  
får jag varje andetag"*  
(Bön av Margareta Melin)

Guds rika välsignelse!

**Madeleine Hyllengren Larsson**  
Tf kyrkoherde



## En hyllning till livet

På 1970-talet mötte jag döden. Det var i mitt jobb som vaktmästare vid sjukhuset i Hagfors.

När jag arbetade dagtid delade jag bland annat ut post till personal och patienter. Ibland hade jag kvälls- och nattjour, och då kunde en av arbetsuppgifterna vara att föra en avlidna patient från den så kallade långvårdsavdelningen ned till ett speciellt inrett rum i källarvåningen.

Det väckte många tankar varje gång jag transporterade en död människa. Jag minns speciellt första gången. Några dagar tidigare hade jag delat ut ett vykort till en man, som trots sin svåra cancer orkade skämta med mig: "Dä va bra att di ha anställt e ny vaktmästar, då kanske en kan få post litt öfter."

Nu låg han där stilla, till synes i djup fridfull sömn när jag körde honom genom den kvällstysta sjukhuskorridoren. Sjukvårdspersonalen hade gjort i ordning den döde så fint. Men var fanns han som hade skojat vänligt med mig? Hans kropp låg ju där, men var fanns hans tankar, hans vänlighet – hans jag?

Den delen av arbetet på sjukhuset knuffade igång en mängd

tankar, tankar om det fanns någon själ, funderingar över vad som var viktigt i livet, funderingar över livet i allmänhet. Jag förstod plötsligt orden i Dan Anderssons "Jungman Jansson": "Kanske döden står och lurar bakom trasiga koralter, han är hårdhänt, men hederlig, så sjung hej å hå!" Jag förstod att här räknades inte social status eller mutor, här var det lika för alla, hej å hå.

Till en början var det jobbiga tankar för en ung och grön vaktmästare, men jag lärde mig uppskatta livet desto mer: Det är en rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring uti Havanna!

Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibens passadvind kring pannan. Så diktade Evert Taube i "Så länge skutan kan gå", just som en hyllning till livet.

Och som en hyllning till livet var också den här artikeln menad.

**Bosse Landberg**



## Kyrkfolk

**Eije Wigh** fyllde 60 år den 23 februari. Han arbetar som kyrkogårdsföreståndare i Filipstad, en befattning han innehaft i många år.



**OW Hägg** avled den 23 mars i en ålder av 83 år.

Tidigare arbetade han som diakon i Filipstad och var då även redaktör för tidningen Kyrk-Filip.



Karin Johannesson.

### Biskopsvalet en rysare

**Det såg nästan ut som att Karlstads stift skulle få en kvinnlig biskop efter Esbjörn Hagberg som går i pension. Men Karin Johannesson, bördig från Filipstad, nådde inte hela vägen.**

Biskopsvalet i april blev en riktig rysare. Karin Johannesson, verksam både som präst i norra Värmland och universitetslektor i Uppsala, var den mest framträdande kandidaten när rösterna i nomineringsvalet var räknade. Men varken Karin eller Sören Dalevi, som fick näst flest röster, lyckades få hälften av rösterna så det blev ett avgörande val i slutet på april.

När slutomgången var avklarad var det Sören Dalevi, yngre bror till Filipstads församlings kyrkoherde Stefan Dalevi, som tog hem biskopsvalet. Därmed blir det han som tar vid efter Esbjörn Hagberg och den formella biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrka i augusti.

Karin Johannesson kandiderade även till biskopsvalet i Västerås förra året.

# Stefan lämnar församlingen

**Stefan Dalevi är redo för nästa utmaning och efter elva år som kyrkoherde i Filipstad lämnar han församlingen för Hagfors.**

**– Det är självklart med blandade känslor, men jag behövde den här utmaningen, säger han.**

Vid jämna 50 fyllda – högtidsdagen inföll 17 maj och firades med familj och vänner – tar Stefan nästa steg i yrkeslivet. Inte helt oväntat skulle han bli kvar i Hagfors där han vikarierat som kyrkoherde sedan första januari.

– De genomgår ett förändringsarbete efter sammanslagningen med Sunnemo-Råda i början av året och jag känner att jag behövs där, säger han och menar att han inte tror sig om att kunna tillföra något mer i Filipstad.

Stefan Dalevi tillträdde som kyrkoherde här våren 2005, och tog vid efter Ingemar Hansson.

Det har varit händelserika år i Filipstad, menar han, och nämner den stora omorganisationen 2010, då vi blev en församling, som den viktigaste händelsen.

– Det var en lång process men allt var hanterbart och utan stridigheter.

Den samverkan kyrkan haft med Filipstads kommun vill han också lyfta fram.

– Det är ett samarbete som fungerat mycket bra. Kommunens representanter är ett bra folk att ha att göra med, säger han.

Under åren har kyrkan också genomfört ett stort arbete med att byta uppvärmning i kyrkor och församlingslokaler, från olja till berg- och fjärrvärme. Det har också bidragit till att församlingen fått en bättre ekonomi totalt sett.

– Sen har vi haft en väldigt bra verksamhet överlag, med personal som varit bra och



Filipstads kyrka och församling i backspeglarna. Stefan Dalevi blir kyrkoherde i Hagfors och lämnar Filipstad med blandade känslor.

trevlig att jobba med.

Stefan gläds också över att ha fått vara med om stadens 400-årsjubileum 2011.

– Det var något fantastiskt. När jag skulle börja i Filipstad var det en del som höjde ett varningens finger men så fel de hade. Jag tycker nog också att stan har blivit lite vackrare på senare år, centrumkärnan har blivit finare, renare och snyggare. Dessutom märker man av en mer positiv attityd, menar han.

Den första juli tillträder han kyrkoherdestjänsten i Hagfors, och flyttar därmed ytterligare

fem mil från hemorten Kristinehamn.

– Det är inte så att jag kommer pendla varje dag. Jag har skaffat en liten lägenhet i Hagfors och har också möjlighet att jobba på distans vissa dagar, förklarar han.

Filipstads församling tackar Stefan för de här åren och önskar honom lycka till i Hagfors. Vem som blir hans efterträdare är ännu inte klart.

Madeleine Hyllengren Larsson fortsätter att vikariera som kyrkoherde till och med 30 juni.



Figurteater Kompaniet, Hugo Catolino och Pia Holmquist, spelade "Maja och Bobbo" för barnen i Nordmark.

## Hembygdsförening och församling i samarbete

**När hembygdsföreningen i Nordmark satsar på kulturarrangemang gör man det i samarbete med församlingen. Församlingshemmet är den enda, större samlingslokalen i byn under vinter och vår.**

I mars hade man besök av Figurteater Kompaniet, med bas i Långban, och barnföreställningen om "Maja och Bobbo". Ett 20-tal barn, framförallt från Nordmarks skola, såg föreställningen om den lilla flickan Maja som får en hund i födelsedagspresent.

– Vi har spelat den omkring 40 gånger, på lite olika platser men mest i Värmland och Västmanland, berättar Pia Holmquist som driver Figurteater Kompaniet tillsammans med Hugo Catolino.

Johan Östling, välkänd värmlänning från bland annat Ulf Malmros filmer och tv-serien "Ack Värmland", gästade församlingshemmet i april. Han håller som



"Maja och Bobbo" var både rolig och spännande tyckte barnen.

bäst på att spela in nya avsnitt av serien.

– Jag ska också ut och turnera med Björn (Andersson Ling, reds anm) igen, men man kan säga att det kom "lite annat emellan" nu eftersom jag precis fått barn, berättar Johan som drog fullt hus i Nordmark.

– Våldigt kul. Frågan är om det någonsin varit så mycket folk i församlingshemmet, säger Johnny Svensson, hembygdsföreningens ordförande.

Församlingshemmet byggdes 1961 och har varit väl använt sedan dess.

– Det är en jättebra lokal, speciellt när vi ska göra såna här grejer, menar Johnny Svensson.



TV-, film- och musikprofilen Johan Östling fyllde församlingshemmet.



## Påsklunch i Gåsborn

Påsklunchen i Gåsborn är en populär tradition och även i år var det många bybor som samlades i Klintgården för att äta av all den goda maten som hade dukats upp.

Kökspersonalen hade fullt upp hela tiden och lunchgästerna njöt av både maten och en stunds trevlig samvaro.



## Vägkyrkan öppen under sommaren

Vägkyrkan i Filipstads kyrka håller öppen vardagar mellan 30 juni–1 augusti 2016. Öppettider: 12-18. Filipstads kyrka erbjuder alla under denna perioden att göra ett besök i vår vackra kyrka.

Ni kommer att välkomnas av våra trevliga ungdomar som arbetar som värdar i vägkyrkan i sommar. De säljer fika och har viss försäljning. De erbjuder även visning av kyrkan samt håller andakt varje dag under vardagarna kl 15.

Vi hoppas att många ska ta sig tid att titta in på ett besök.



Kören i Gloggnitz kyrka.  
Foto: Sten-Åke Eriksson.



## Kyrkokörer på drömresa till Österrike

**Kyrkokörerna i Brattfors och Nordmark besökte Wien tidigare i vår. En resa man hade planerat för och sett fram emot i ett halvårs tid.**

Gruppen bestod av 29 deltagare, varav 21 körmedlemmar. Större delen av resan tillbringade man i huvudstaden Wien, där det fanns många sevärdheter. Hotellet Adlon där köerna bodde var i närheten av det stora världsberömda nöjesfältet Prater, som även har givit namnet åt hela området. Deltagarna bekantade sig med den fantastiska arkitekturen i Wien och besökte Schönbrunns slott, åkte båt på Donau och gick på de många konserter som gavs i staden. Dagen efter gruppen hade anlänt besökte alla Svenska kyrkan i

Wien och fick veta mer om deras verksamhet.

Undertecknad hade lärt känna deras kantor Linnéa Sjöberg på en kurs i St. Pölten tidigare och det var trevligt att få komma på besök. Under fiket berättade prästen Maria Schaffenberg om kyrkans historia och verksamhet, som för det mesta är självförsörjande. Där hade kören också möjlighet att öva i deras vackra kyrksal inför medverkandet på mässan i Gloggnitz kyrka några dagar senare.

Gloggnitz är körmedlemmen Alfred Maultasch hemstad och mässan hölls således i hans hemkyrka.

Gudstjänsten firades på tyska, men bibeltexterna lästes även på svenska av några svenskättlingar.

Kören medverkade i mässan med sex sånger: "Hoppets sång", "Vila i mig", "En psalm om konst" och "Jag har någon att tacka" sjöngs på svenska och spiritualsinslagen "Lord, I want to be a Christian" och "Roll, Jordan, roll" på engelska. Sångerna blev mycket uppskattade av församlingen och kören tackades med en lång, varm applåd i slutet av gudstjänsten.

Gruppen lämnade Wien med många trevliga minnen. Härlig gemenskap med varandra, det vackra landet och de fina sångerna finns kvar i allas hjärtan.

**Katre Lehtsaar-Helmerson**



Från nöjesfältet Prater i Wien med dess stora pariserhjul.



En båt tur på den kända floden Donau hörde till de många upplevelsorna.



*Kyrkans hus har varit JohnElis Hollstens bas under de tolv år han arbetat som diakon i församlingen, och även om han stått bakom många arrangemang där genom åren har han nog tillbringat mesta tiden utanför huset. Otaliga är de hembesök hos äldre, sjuka och ensamma som han gjort, eller de många gångerna han åkt runt och spridit ljus och glädje med musiken.*

## *Lyfter på hatten och tackar för sig*

**En räddare i nöden och en vän på vägen. En samtalspartner och självårdare.**

**JohnElis Hollsten skulle kunna ha många titlar på sitt visitkort, men det är diakon han är och har varit i Filipstads församling sedan 2004. Nu slutar han till förmån för ett liv som pensionär och husbilen står redan och väntar.**

Han har suttit på sängkanten och språkat med sjuka, besökt åtskilliga ensamma människor, följt med någon till tingsrätten eller till Ikea för att handla möbler, eller bidragit med matkassar till någon som inte har mat för dagen.

– Diakoni uppstår där behovet finns, förklarar han. Jag har alltid verkat som en slags generalistisk diakon och då finns inga gränser. Det blir mera som ett sätt att leva än som ett jobb.

Det har inte precis varit svårt att fylla arbetsdagarna med innehåll, tvärtom känner han att tiden inte alltid räckt till.

– Jag har hela tiden haft fria tyglar här och varit flexibel tidsmässigt, det har också varit en förutsättning för att göra ett bra jobb, menar han.

– Mottot har lite grann varit att "försöka vara så bra för mig själv att jag kan vara bra för någon annan", säger han vidare.

JohnElis har också haft ett gott och nära samarbete med socialen, polisen, Kvinnojouren, det palliativa teamet, Kronofogden och Posom-gruppen.

– Ofta har Kyrkans hus fungerat som en samlingsplats i till exempel krissituationer och vi har haft ett samarbete som fungerat väldigt bra.

I Kyrkans hus har JohnElis också hållit i församlingsaftnar, kalas för 80- och 90-åringar och en hel del annat.

– Men vi har haft god hjälp av de 60-80 frivilliga som alltid ställt upp och hjälpt till. Helt fenomenala insatser, berömmar han.

Genom samarbetet med brödraförningen St Thomas har han bistå behö-

vande med matkassar, och det är ett samarbete han särskilt vill framhålla.

Arbetet som diakon har också fört sångaren JohnElis till äldreboenden runt om i kommunen, något som också varit mycket uppskattat.

Att man inte fullt ut lyckades med satsningen på ett rådrom ser han lite grann som ett nederlag men återigen måste behovet finnas.

– Behovet var inte vad vi trodde, vi provade idén med ett rum för enskilda samtal men om det inte utnyttjas går det inte att driva en sån verksamhet.

Som diakon i församlingen har han alltid haft god uppbackning av ledning och kyrkoråd, och dessutom varit omgiven av bra arbetskamrater.

– Här har kyrkorådet förstått vad diakoni innebär och jag hoppas att man fortsatt satsar mycket på verksamheten.

JohnElis tackar nu för sig, men formellt slutar han i augusti.

– "Berra" väntar, säger han och syftar på husbilen som ska ta honom och hustrun Elsie till Österrike och Tyskland framöver.

Han kommer förstås också fortsätta med musiken, åka runt och glädja de äldre och sjuka med sin sång och musik.

– "Sven i Starra" och jag ska göra lite grejer ihop även fortsättningsvis, men jag har även hittat några nya spelkompisar, säger JohnElis.



*JohnElis i färd med att plocka ihop på sitt "kontor".*

**Rolf Carlsson**

# Från Edsholm till Egypten och Guatemala

*Engagemanget för sina medmänniskor har hon alltid haft, Gunborg Carlsson, och det har gällt såväl elever hon haft i skolan som nödställda i världens alla hörn.*



Helst åker hon bara till sommarstället i Persberg numera, men i sitt arbete och engagemang för världens folk och nödställda har Gunborg Carlsson gjort humanitära resor till såväl Egypten och Jordanien som Nicaragua och Guatemala.

I Kyrk-Filips miniserie om frivilligarbetare i kyrkan har turen kommit till Gunborg Carlsson. Hon har hunnit med en hel del i sitt långa liv, men eftersom man aldrig talar om en damps ålder så lämnar vi det därhän. Så talar hon hellre om sitt arbete och det hon gjort än om sin egen person.

Vi träffas i hennes kök på Vikgatan där bordet upptas av små egenhändigt satta plantor som väntar på att få komma ut i rabatterna vid sommarstället i Persberg. Gunborg väntar ivrigt, snart får hon lämna lägenheten i stan för några månader på Skavnäset. Där trivs hon allra bäst.

– Jag köpte sommarstugan hösten 1985 och flyttade ut sommaren därpå. Efter det har jag djupborrat och byggt om lite, berättar Gunborg som brukar vara där till åtminstone början av oktober.

Men det är i Edsholm norr om Filipstad

hon har sina rötter. Därifrån styrde Gunborg sina steg tidigt i livet och hamnade så småningom i Falun där hon utbildade sig till folkskollärare.

– Där fick jag också upp intresse för kyrkan och höll i bland annat sommarläger med juniorer, berättar hon vidare.

Att vara lägerledare hade hon också provat på redan i 20-årsåldern nere i Dalsland.

Lärarbanan tog henne först till Ångermanland och därefter till Lesjöfors där hon var yrkesvalslärare och undervisade i religion och samhällskunskap. Åren 1960-63 arbetade hon som ungdomssekreterare i Skara stift och hann med en tid i Lund också innan hon 1977 kom tillbaka till Filipstad. Gunborg tog då över som syokon-sulent på Ferlinskolan efter Gillis Hultgren.

Det är också som syokon-sulent hon står i telefonkatalogen fortfarande, men för de allra flesta inom kyrkan i Filipstad är det nog mest hennes gärning som frivilligarbetare med hjälpinsamlingar och annat man förknippar Gunborg med. Under åren har hon varit med och samlat in hundratusentals kronor genom lotterier och försäljning, framförallt genom den kyrkliga syföreningen.

– Den startades redan 1955, men så länge har ju inte jag varit med, säger hon och skrattar.

– Från början höll föreningen till i kyrksalen på Bergslagstorget, sen flyttade vi ner till Kyrkans hus när all verksamhet

skulle vara där. Idag är vi inte så många och det är svårt att få nya att komma, men längre tillbaka var det mycket folk i föreningen, berättar hon.

Gunborg har också varit kyrkvård, mellan 1987 och 2001, och i många år jobbade hon även som missionsombud, när Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen gjort gemensam sak och gått samman.

Arbetet som ombud förde henne ut i världen och hon fick se effekterna av hjälparbetet på plats.

– Det var ju inga turistresor precis, säger hon och fortsätter:

– Alla som arbetade som missionsombud fick möjligheten att åka med på resorna, och det var en rolig tid både att jobba och få nya impulser.

Första resan gick till Egypten 1992, fyra år senare besökte hon Bahrain.

– Där hölls ett möte för att diskutera hur vi skulle jobba vidare hemma. Vi fick också inblick i gästarbetarnas situation och knöt många kontakter.

Året efter, 1997, gick resan till Jordanien på temat "Religioner i möte", och de svenska missionsombuden fick goda kontakter med muslimer och judar.

Sista resan gick till Centralamerika, Costa Rica, Nicaragua och Guatemala. Det var 1998. Sedan dess har Gunborg verkat hemifrån som en av kyrkans ovärderliga frivilligarbetare. Vis av erfarenhet och mycket arbete säger hon:

– Det spelar ju inte så stor roll hur man hjälper utan att man gör det, och att vi här hemma i Sverige fortsätter vara bra på det.

**Rolf Carlsson**





## Konfirmander på läger i Dalarna

**I februari åkte cirka 25 konfirmander från både Lesjöfors och Filipstad på läger till Rättvik.**

Tillsammans med Unga ledarna Anna Johansson, Linnéa Hagström, Petula Loueka och Linnéa Eriksson samt ledarna Madeleine Hyllengren-Larsson, Lena Grindbo och Johan Ekeberg (tillfälligt inlånad) åkte konfirmanderna till Stiftsgården i Rättvik. Läget fylldes med bland annat lekar, andaktsstunder, samarbetsövningar, skapande verksamhet och disco.

Konfirmanderna gjorde en egen mäsas i Enhetens kapell dit alla boende på Stiftsgården var välkomna. God mat, härlig miljö och mycket trevliga ledare från Rättvik, präst och volontärer, förgyllde dagarna. Konfirmanderna från våra två grupper har stor möjlighet under dessa dagar att riktigt lära känna varandra. Det blev en mycket lyckad långhelg i Rättvik där konfirmanderna, unga och vuxna ledare stortrivdes tillsammans.



## Skolkyrka med påskvandring

**Under några dagar i mars bjöds kommunens 6:or och 7:or in till en lite annorlunda påskvandring i Filipstads kyrka och cirka 100 elever deltog.**

Vandringen gjordes av personal och frivilliga i kyrkan och bestod av sex stationer, som bestod av drama och berättande. Besökarna fick en inblick i Jesus liv-död och uppståndelse under påsk. De fick bland annat ta del av Jesus sista måltid med lärjungarna, fick berättat för sig om hur han blev förrådd av Judas och fängslades i Getsemane trädgård, korsfästelsen och den tomma graven då Jesus uppstått.

Samtidigt som de fick bibelberättelsen i vandringen visades också bilder från foto-

utställningen "Via Dolorosa" av Lena Ohlsson Wallin. Dessa bilder har hon fotograferat i samarbete med en skolklass i Västerås. Bilderna visar olika mobbing-situationer där unga blir utsatta för olika hemiska handlingar och varje bild har samtidigt en koppling till bibelns "Via Dolorosa" = Lidandet väg. Detta gav en ingång till att diskutera hur faktiskt bibelns berättelser blir relevanta även för dagens unga – gällande kränkningar, utanförskap och våld.

Under själva vandringen fanns möjlighet till fika och diskussioner.



# Söndagscaféer för gemenskap och samtal

När Café Sham på Kungsgatan blev för trångt för de många besökarna var man tvungen att se sig om efter större lokal. Tack vare kommunens stöd och hjälp har nu caféet och Filipstad Tillsammans kunnat hålla till i Folkets hus på söndagarna under våren.

Filipstad Tillsammans startade upp i café-lokalen på Kungsgatan under hösten, som en del av Café Sham.

Det har behövts en gemensam samlingsplats där nyanlända och kommuninvånare kan mötas och prata, utbyta erfarenheter och ta en fika.

En önskan om att kunna arrangera söndagscaféer med fler gäster och olika typer av arrangemang innebar en lokalbegränsning och därför började man se sig om efter någon större lokal.

Filipstads kommun hörsammade gruppens önskemål och öppnade upp Folkets hus, där det arrangerats caféer varje söndag under våren. Någon gång har det också bjudits på levande musik och i den stora lokalen har man även dansat folkdans, såväl svensk som syrisk.



Lena Grindbo och Ann Brattström i samtal med några andra cafébesökare.

Söndagscaféerna har varit mycket uppskattade och med dryga 100-talet besökare vid flera tillfällen. Tanken är att verksamheten ska fortgå, och att den också ska kunna utvidgas med olika aktiviteter.



## Sommarmusik i Filipstads kyrka

**Onsdag 15 juni kl. 18**

Orgelkonsert med Johan Hammarström  
Domkyrkoorganist i Västerås

**Onsdag 22 juni kl. 18**

Orgelkonsert med tre generationer Filipstads-organister:  
Bo Magnuson, Kerstin Chrunak och Johnny Larsson

**Onsdag 29 juni kl. 18**

Orgelkonsert med Johnny Larsson



**Onsdag 6 juli kl. 18**

Musikgudstjänst med Katre Lehtsaar-Helmersson, violin, och Kerstin Chrunak, orgel och piano

**Onsdag 13 juli kl. 18**

Musikgudstjänst med Joel Andersson, violin, Pär Kunze, säckpipa, flöjt och gitarr, Johnny Larsson, orgel och piano

**Onsdag 20 juli kl. 18**






Musikgudstjänst med Dietmar Schmid och Just Friends.

**27 juli kl. 18**

Musikgudstjänst med Kerstin Chrunak

Varmt välkomna!

# KYRK-FILIPS ☩-ORD

						FRA- GILA	KRIS- TUS- MONO- GRAM	FICK JAKOB HETA	
	HESI- TERA						AV- SLUTAR TESTA- MENTE	FYLLS FORMU- LÄR	KOBBE
	PERSON- FRÅGA							KRYP I KORV	
	FUK- TIGA OCH KYLIGA							GÖRS DET DYRT OCH HELIGT	
	DANSA- DE FÖR ETT HUVUD								
	PROFET I GT					FÖR- ÄDLING			
DRIVA TILL HAVS	SES PÅ ÅNG OCH BRYGGA	NIGA PARTI	FIN- FÖR- DELA	ÄGA RUM	NÄR KÄR				KORTARE FÖR VÄRMÄNAD
			SKÄ- RINGER						
			LAGRAD			SPEDITÖR			
FIRAS I JUNI							PERSONLIG TRÄNARE		
							KAN VARA ÄDEL		
		ÄR VÄPEN					DE ÄR SMÅLA		
		EGEN							
POT- PURRI					HORN I SIDAN			PRATA STRUNT	DE BÖR HA GÅTT UPP NU
					SES I ZOO				
FALLIT IHOP		EN SORTS TÄTT- INGAR				I KYRKA OCH TÄLT			
						MOT- STRÄ- VIG PROFET	STA- TERNA DÄR	SVERIGE I LUFTEN	
								KATT- DJUR	
									
<b>PSALMEN</b>									
NÄR JAG HÖR TRASTENS GLADA SÅNG,									
NÄR <input type="text"/> <input type="text"/> DAGEN LÅNG									
HÖGT OVAN FÄLT OCH BACKAR,									
DÅ KAN JAG ICKE TIGA STILL.									
									
					KAL- KOM- PIS				
					DEN STÖRS- TA ÖKNEN	LÅG I LEK			
									JOK F 62

Korsordslösningen skall vara tidningen tillhanda senast den 31 juli och adressen är Kyrk-Filip, Box 16, 682 21 Filipstad. Märk kuvertet med "Korsord nr 2".

De tre först öppnade, rätta lösningarna belönas med varsin Triss-lott och vinsten skickas med post.

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Kyrk-Filip. Lycka till!

## Vinnare Korsord nr 1 2016:

Lennart Larsson, Filipstad  
Marie-Louise Hugosson, Hällefors  
Bodil Warmland, Filipstad

Grattis till vinsten!

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postadress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_



## En kväll i juni

**Lesjöforskörens  
vårkonsert**

**Rämmens kyrka  
Söndag 5 juni kl 16**

Ur programmet:  
*Nu grönskar det* (J.S. Bach)  
*En kväll i juni* (Lasse Berghagen)  
*Majas visa* (Alice Tegnér)

Körledare:  
 Bosse Landberg  
 Andakt:  
 JohnElis Hollsten

## Vismässa i Nordmark och Brattfors

Ett 30-tal besökare kom till Nordmarks kyrka på tredje söndagen i påsktiden i april för att fira mässa och lyssna på sånger av Dan Andersson och Gunde Johansson.

Per Saxholm ledde mässan samt spelade fiol tillsammans med Katre Lehtsaar-Helmersson. Vissångaren Benny Granberg uppträdde med egna melodier han hade skrivit till texterna och ackompanjerade sig själv på gitarr.

Sångerna "Över gränsen", "Vårnattsflod" och "Längtan" berättar om de viktiga frågorna i livet, att själen får vatten i fullkomnad evighet och hur längtan ger mod

och styrka att leva även i tunga stunder. Samtidigt finns det en lättnad och glädje i sångerna, om den ljusa vårtiden och hur det alltid finns ett framtidshopp och en gemenskap.

Efter att församlingen hade firat mässa med nattvard avslutade trion gudstjänsten med klassikerna "Omkring tiggarn från Luossa" och "Jag skall gå genom tysta skyar".

Vismässan firades på eftermiddagen även i Brattfors kyrka.

### Högmässogudstjänst

**Söndag 14 augusti kl 11  
i Filipstads kyrka**

Avtackning av diakon  
 JohnElis Hollsten  
 Kyrkkaffe i Kyrkans hus

Varmt välkommen!



## Sommarmusiken

Rämmen, Lesjöfors, Gåsborn

#### Rämmens kyrka

**5/6 kl. 16** Musikgudstjänst. Rämmen-Gåsborns kyrkokörs avslutning. Efter gudstjänsten serveras cider och tilltugg på kyrktrappan.

**17/7 kl. 17** Konsert i samband med Rämmandagarna. *Together with Elvis* med Kent Lundberg och Lasse Magnell. Insläpp från kl. 16.30. Efter konserten serveras cider och tilltugg på kyrktrappan. Fri entré.

**14/8 kl. 16** Musikgudstjänst. Marie och Per Svedberg Lindén sjunger och spelar. Efter gudstjänsten serveras cider och tilltugg på kyrktrappan.

#### Lesjöfors kyrka

**31/7 kl. 16** Musikgudstjänst. Alicia och Torbjörn Strand sjunger och spelar.

#### Gåsborns kyrka

**25/6 kl. 11** Musikgudstjänst. Familjen Vikér.  
**23/7 kl. 18** Musik vid helgsmål. Familjen Lange-Nilsson underhåller.

**6/8 kl. 18** Musik vid helgsmål. Gåsborns Rännansensemble.



## Sommarmusik i Brattfors och Nordmark



#### BRATTFORS KYRKA

**Söndag den 5 juni kl. 11**

Musikgudstjänst med  
 Ulrika Wiker - dragspel  
 Katre Lehtsaar-Helmersson - fiol

**Söndag 3 juli kl. 18**

*Musik i sommarkväll*  
 Sven i Väse Olsson - sång  
 Katre Lehtsaar-Helmersson - fiol  
 Kerstin Chronak - piano

**Söndag den 28 augusti kl. 18**

*Musik i sommarkväll*  
 med Björka Band

#### NORDMARKS KYRKA

**Söndag den 10 juli kl. 13**

Hemvändarsöndagens musikgudstjänst  
 Kent Lundberg - sång

Lasse Magnell - sång och piano  
 framför sånger av Elvis Presley

**Söndag den 21 augusti kl. 18**

*Musik i sommarkväll*  
 med Rolf Carlsson Band

**Svenska kyrkan**   
 FILIPSTADS FÖRSAMLING

## Svenska kyrkan

### FILIPSTADS FÖRSAMLING

#### FILIPSTADS FÖRSAMLING

Box 16, 682 21 Filipstad

#### FILIPSTAD

##### Församlingsexpedition

Kyrkans Hus, Kyrkogatan 2	
Telefon- och öppettid tisdag-fredag 9.30-12	187 50
Fax	150 22
E-post: filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se	
Kyrkoherde Stefan Dalevi (tjänstledig)	187 61
Tf kyrkoherde Madeleine Hyllengren Larsson	187 53
Komminister Per Saxholm	187 67
Kyrkobokföring	187 51
Sverigefinsk verksamhet	
Merja Piispanen	0586-688 30
Diakon JohnElis Hollsten	187 60
Organist Johnny Larsson	187 52
Församlingspedagog Lena Grindbo	187 59
Barntimmeledare Helena Nordh	187 54
Husmor Anette Dahlberg Mella	187 64
Filipstads kyrka	107 71
Kyrkvaktmästare Thomas Nilsson	107 75
Skavnäsets kapell, tel och fax	213 22

#### BRATTFORS

Komminister Anders Ekelund Carlsson	187 57
Kantor Katre Lehtsaar-Helmersson	187 68
Kyrkvaktmästare	401 31
Övrigt se Filipstad	

#### NORDMARK

Församlingshem, tel och fax	503 70
Kyrkvaktmästare Marina Karlsson Berg	501 90
Övrigt se Brattfors	

#### NYKROPPA

##### Församlingsexpedition

Sockenvägen 5, 680 90 NYKROPPA	
Telefon- och öppettid onsdag 10-12	413 68
Fax	411 72
Nykroppa kyrka	413 08
Kyrkvaktmästare Patrik Lundberg	413 40
Sockenstugan, köket	419 16
Övrigt se Filipstad	

Behöver du komma i kontakt med kyrkan i något ärende? Här hittar du våra aktuella telefonnummer och adresser



#### LESJÖFORS

##### Församlingsexpedition

Piltorpsvägen 4, 680 96 Lesjöfors	
Telefon- och öppettid, tisdag och fredag 10-12	300 86
Fax	301 40
Kantor Maria Lundgren	187 55
Lesjöfors kyrka	300 38
Kyrkvaktmästare Jonny Olsson	300 37
Övrigt se Filipstad	

#### RÄMMEN

Rämmens kyrka	320 67
Kyrkvaktmästare Jan Boork	187 66
Sockenstuga, tel och fax	320 30
Övrigt se Lesjöfors	

#### GÅSBORN

Gåsborns kyrka, tel och fax	230 30
Kyrkvaktmästare Rolf Bjur	230 29
Övrigt se Lesjöfors	

#### Kyrkoförvaltning

Ekonomiassistent	187 56
Assistent	187 65

#### Kyrkogårdsförvaltning

Axelsvik, Östra begravningsplatsen	
Expedition tfn-tid måndag-fredag 10-12	102 54
Kyrkogårdsföreståndare Eije Wigh	187 63
Arbetsledare Magnus Henriksson	187 72
Trons kapell, krematoriet, fax	128 75
Krematorievaktmästare Sandra Henriksson	128 78
Personalrum	100 48

#### Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Ordförande kyrkofullmäktige Sune Frisk	415 32
Ordförande kyrkoråd Rolf Wennerlöf	150 24
- mobil	070-326 07 84

**Besök även vår nya hemsida på nätet!**  
**[www.svenskakyrkan.se/filipstad](http://www.svenskakyrkan.se/filipstad)**