



“När Jesus hade slutat tala sa han till Simon: Lagg ut på djupet och kasta ut näten till fångst. Simon svarade: Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått någonting, men på ditt ord ska jag kasta ut näten. De gjorde så och fångade så mycket fisk att näten höll på att brista.” Jesus var en Mästare på att finna det som låg under ytan hos människor. Han gick bortom konventionerna och fördomarna. Han lärde oss att gå på djupet med våra egna liv och vår tro. I Det Stora Blå finns tystnaden och mörkret där ljuset blir allt viktigare och rösten från evigheten allt tydligare. *Gunnar Lidén, kh. 20 juni-16*

Det stora blå

I Luc Bessons film från 1988 tävlar två vänner med varandra och mot naturkrafterna. Fridykningen ner i det blå utanför Amorgos kust är både farlig och vacker. Livet under ytan är lockande och riskfylld.

Efter sex år i Grekland är jag nu på väg hem till Värmland. Vi har haft förmånen att lära känna landet och människor som mer och mer öppnar sig medan åren går. Den första tiden var det kanske mer den vackra ytan som bländade. Den varma gemenskapen, det vackra landskapet och det förföriskt vackra havet. Alltmer har det blivit insikter under ytan och lite mer på djupet, både när det gäller kontakter med människor och med Grekland. Det Stora Blå har blivit som en fridykning ner på djupet bland greker och svenskar längs Medelhavet.



Detta är mitt sista veckobrev. Varje måndag har jag sett fram emot att dela senaste tidens erfarenheter och planering med er i församlingen, samt några lite längre bort i världen. Detta har också blivit som en dagbok över kyrkans verksamhet. Den blå dagboken som har skrapat på ytan och sett vad som döljer sig på djupet.

Jag har också sett fram emot att dela några rader ur kommande söndags text, samt en kort reflektion över temat. Det är ibland bra när en präst har litet utrymme och måste begränsa sig. Det är inte alltid som en lång predikan går mer på djupet än en mycket kort reflektion. Ofta blir det bättre. Jag har önskat gå rakt på det väsentliga och lämna det mindre viktiga åt sidan. Därför blir också det avgränsade att gå på djupet och försöka se vad som verkligen angår mig, och kanske också någon annan. Det som på djupet angår oss, är det som vi också kallar Gud.

Det Stora Blå finns mitt i kyrkan. Det är de stora djupen i varje människa och i gruppens möjligheter när vi lär oss lyssna till vår inneboende längtan och stora möjligheter.



Det Stora Blå finns naturligtvis inte bara på djupet under ytan, utan också över oss. Den kretensiska natthimlen i mitten av juni är mjuk som sammet och hög som evigheten. Den sena kvällens svalka efter en varm dag är svår att lämna. Livet börjar om, gemenskapen vaknar till liv när Blå Timmen övergår i svart. Detta är något av det som vi kommer att sakna mest när vi nu återvänder till Sverige, där kvällen är ljus och lång. Det stora blå när klockan går mot midnatt är livsbejakande och fyllt av både vila och rekreation.

Jag vill tacka för samarbete och gemenskap under sex år i Grekland. Det har varit innehållsrika år som hjälpt mig att gå på djupet med mig själv och lära känna Det Stora Blå i min egen själ lite närmare. Allt gott! /Gunnar



20 - 26 juni

Tisdag kl 20. Berättarkväll Rethymnon. Taverna Samaria.
Söndag kl 10. Söndagsmessa St Paul's Church, Predikan:
Gunnar Lidén. Gudstjänsten leds av Fr Malcolm.

Paulusgården öppen kl 13-19 måndag - fredag