



Olga Linnéa Olsson

Yrke: hushållerska

Gravplats 2084 140,

Landskrona kyrkogård, Gravkvarter 84

Född: 1 augusti 1906

Död: 13 november 1935

Begravning och gravsättning: 17 nov. 1935



Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkt i gräsmattan bland de andra fattiggravarna.

Hon hette Olga Linnéa Olsson

Hon kallades Linnéa, som var hennes andra namn. Nära vänner sa alltid Nea.

Linnéa föddes den första augusti 1906 i Remmarlöv, hon var dotter till arbetaren Per Olsson och hans hustru Ida f. Olsson.



Linnéas föräldrar:

Arbetaren per Olsson och hans hustru Ida f. Olsson



Linnéa hos fotografen

År 1907, när Linnéa fyllt ett år var det dags för Ida och Per att gå till fotografen med sin lilla dotter. Säkert har besöket tagit hårt på hushållsbudgeten men reusltatet blev ju ett kärt minne så länge de fick leva.

Båda föräldrarna dog i tuberkolos när flickorna var minderåriga. Under sjukdomen bodde familjen hos Idas mor i Håstad, senare kom Ida och Per till Orup. Efter föräldrarnas död fick Linnéa och Gunhild bo hos sin morbror Jöns och hans hustru Elise, som enligt Linnéas dotter Elsies anteckningar, var en erkänt "besvärlig människa".

Lillasyster Gunhild

År 1908, när Linnéa var två år, föddes ytterligare en dotter i familjen. Linnéa fick en lillasyster som döptes till Signe Gunhild. Även hon blev kallad vid sitt andra namn Några fler barn finns inte registrerade. Per och Ida dog i tuberkolos när flickorna var minderåriga. Under sjukdomen bodde familjen hos Idas mor i Håstad, senare lades båda föräldrarna in på Orups sanatorium. Efter föräldrarnas död fick Linnéa och Gunhild bo hos sin morbror Jöns och hans hustru Elise, som enligt Linnéas dotter Elsies anteckningar, var en erkänt "besvärlig människa".

Hos fotografen i Eslöv:

Lillasyster Gunhild och Linnéa - gissningsvis 1913-14



Arbetarnas dåliga villkor

När lillasyster Gunhild föddes hade familjen flyttat från Remmarlov till Västra Sallerups församling. Arbetare och stattare flyttade ofta. Familjen bodde vid den tiden på adressen Eslöv nr. 2. Efter ett halvår var det dags att flytta igen, då gick flyttlasset till Örtofta. Kanske hoppades man att villkoren skulle bli bättre på den nya gården. De bostäder som godsens och de större gårdarna tillhandahöll för sina arbetare var oftast inte de allra bästa.

Orups sanatorium

Lungtuberkolos hade en enorm spridning i början av 1900-talet. 1905 dog cirka 10 000 personer av sjukdomen. Sanatorier byggdes runt om i landet - ett av dem var Orups sanatorium i Höör.

Bilden på Orups sanatorium är från 1925 och visar "Hallarna", där de sjuka fick ligga och vila i den friska luften



Lungsot och andra sjukdomar

Bönder och godsägare kunde välja och vraka fritt bland de arbetssökande. Arbetarna och deras familjer vågade oftast inte ställa några högre krav på bekvämlighet. De osunda och många gånger smutsiga och fuktiga bostäderna var en perfekt grogrund för olika sjukdomar. En av dessa var lungtuberkulos, eller lungsot, som sjukdomen kallades i folkmun. Linnéa insjuknade i lungtuberkolos liksom sina föräldrar.

Linnéa behandlas för sin sjukdom

Redan år 1920 hittar man bilder av Orups sanatorium i Linnéas fotoalbum, då var Linnéa sexton år och behandlades där för sin sjukdom



På bilden, som i likhet med de andra, kommer från Linnéas eget fotoalbum, syns Linnéa längst till höger i gruppen av lungsjuka barn i olika åldrar. Linnéa kom att vistas på Orup, av och till under sitt alltför korta liv.



Ovanför bilden har Linnéa skrivit texten "Sommaren 1920 på Orup" i sitt album. Patienterna har ställt upp sig för fotografering framför sjukhuset. Linnéa är nummer sju från vänster i mittersta raden.

Linnea och Harry

Strax före Linnéas tjugonde födelsedag, förlovade hon sig med Harry Hansson - en ung man med boxambitioner.

Det blev inget bröllop, Harry emigrerade till USA och gjorde karriär som proffsboxare där. Han lämnade Linnéa som var havande med deras barn.

Dottern Elsie

År 1926, den 4 september, födde Linnéa en dotter som döptes till Elsie Alice Iréne Hansson. Linnéa fick inte behålla sitt barn, hon var sjuk, ogift och totalt rättslös.

Dottern Elsie registrerades som "oäkta" och hamnade på barnhem.

När Linnéa frågade sköterskorna vart de hade tagit hennes lilla flicka, fick hon till svar "Det ska inte fröken Olsson bekymra sig om!"



Lilla Elsie, cirka ett år gammal och för första gången hos fotografen

Elsie hamnade i fosterhem

Lilla Elsie tillbringade sina första veckor på ett barnhem och kom sedan till ett fosterhem.

Linnéa fick inget veta om vad som hänt dottern förrän en dag när en ung kvinna som hon kände, sökte upp henne och berättade att hon visste vart Elsie tagit vägen.

Den unga kvinnans mor var en gammal stickerska som bodde i Limhamn. Stickerskan hade tagit sig ett fosterbarn - hon ville ha en pigg liten flicka - och fick 30 kronor av det allmänna i kompensation för att hon tagit sig an lilla Elsie.

Stickerskans dotter hade hört att Linnéa fött en flicka som hette Elsie och hon förstod att det var denna flicka som nu bodde hos hennes egen mor.

Under åren fick Linnéa träffa sin lilla dotter några gånger. Någon gång på Orups sanatorium men oftast i de perioder då hon tillfälligt var utskrivna därifrån.



Bild från Stickerskans hem i Limhamn. Lilla Elsie är troligen mellan ett och två år.

När Elsie var fem år, dog den gamla stickerskan som hon kallade "Mamma", Elsie hamnade då i andra fosterhem.



Linnéas f.d. trolovade Harry Hansson

Harry Hansson kom så småningom tillbaka till Sverige, boxningskarriären var slut och han skulle skaffa sig ett annat arbete.

Harry gifte sig med Asta f.d. Nilsson och fick ytterligare tre barn.

Harrys mor och systrar hade då fått kontakt med Elsie. Harry, som erkände faderskapet, träffade sin dotter vid flera tillfällen.

På fotografiet till vänster syns Harry Hansson, dottern Elsie och Harrys mor.

Nisse, Linnéas stora kärlek

På Orups sanatorium fanns avdelningar för både kvinnor och män.

Egentligen skulle dessa hållas åtskilda men vid promenader i parken och i de natursköna omgivningarna fanns det möjlighet att träffas.

Linnéa och Nils Artur Linér blev ett par.

Även lilla Elsie fäste sig vid Nils och kallade honom "Pappa".

Paret fick inte många år tillsammans, de avled av sina sjukdomar när Elsie var nio år, med knappt tre månaders mellanrum.

Linnéa dog den trettonde november 1935.

Nils dog den femte mars 1936.

På fotografiet till höger syns Nils Artur Linér, en ung stilig man som drabbades av lungtuberkulos, sjukdomen som skördade otaliga liv under 1900-talets början. Om Nils Artur Linér finns mer att läsa i en separat PDF-länk.



Ett varmt tack till Linnéa Olssons och Nils Artur Linérs efterkommande, som frikostigt har delat med sig av sina minnen, dokument och fotoalbum!

Ett varmt tack till Harry Hanssons efterkommande för deras vänliga tillmötesgående och svar på frågor.

