

Verser:

Vid evighetens brunnar
står livets träd i blom,
där Gud de sina unnar
sin kärleks rikedom.

Och honom skall de prisa
i alla helgons kör
med livets höga visa,
med sång som aldrig dör.

Sv.ps. 324:5

Till en stad jag är på vandring
Synden där är utanför
Livets träd står där i blomning
Där som rosor aldrig dör
Där skall rosor aldrig falna
Ingen frostnatt den förstör
Till en stad jag är på vandring
Dit rosor aldrig dör.

Osborn, Miller, Osborn

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då ?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Sv.ps 249

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glad pilgrimssång.

Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi genom paradiset med sång.

Sv.ps. 297:1-2

Vackra gamla kyrkogård
i min hembygds fagra nejder,
slut mig i Din vård
efter livets fejder.
Under gröna kullars tak
mina kära vilar.
I dess tysta sovgemak
låt även mig få vila.

Okänd

Vi binder en krans av minnen
De vackraste och finaste vi har
Vi vet att den aldrig skall vissna
Hos oss är du alltid kvar.

Okänd

Two ögon som lyst är slutna
Two flitiga händer har lagt sig till ro
Så slutar det vackra förflutna
I minnets heliga bo.

Okänd

Så stilla kom döden
Den kom som en vän
Den tog dig i handen
Och förde dig hem.

Okänd

Sakta som när flingor falla
ifrån djupt frusen snö,
Drog du bort ifrån oss alla,
Bort till fridens vita ö.

okänd

Tryggare kan ingen vara
Än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himla fästet,
fågeln ej i kända nästet.

Sv.ps. 248:1

Det kom en dag en stilla vind
som smekte ömt Din trötta kind
Liksom ett ljus som blåses ut
Din levnadsdag har nått sitt slut.

Okänd

Sov till vindarnas smekande sång
Sov under grönskans mjuka fång
Sov ifrån sorgen, oro och strid
Sov i underbar frid.

Okänd

Klockorna ringa så sakta till ro
Nu har Du funnit ett ljusare bo
Aftonens stjärna lyser så blid
Vila i frid. Vila i frid.

Okänd