

Nr 2 2015 Årgång 30

KYRKBLAD

ÖSTRA VIKBOLANDETS PASTORAT

Östra Husby, Häradshammar,
Jonsberg, Östra Ny och Rönö kyrkor



Svenska kyrkan 

Kärlekens väg

Fastans och Påskens budskap kan sammanfattas med orden Kärlekens väg.

Fastetidens påtagliga och tydliga beskrivning av Jesu lidande och död, liksom Påsknattens och Påskdagens budskap om Jesu uppståndelse från de döda, visar i allt Guds kärlek till oss människor. För många är beskrivningen i **Joh. 20:10** "Ännu hade de inte förstått skriftens ord att han skulle uppstå från de döda" som en beskrivning av oss själva. Vi

värjer oss av många orsaker mot det klara beskedet om Jesu död och uppståndelse, men det är så tydligt givet och beskrivet för att ingen ska tvivla på det. En omvälvande berättelse i en helt avgörande sak som gäller oss alla. Finessen med det hela är att "inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek". Var därför frimodigt med i gudstjänstlivet, det ger mervärde för livet och evigheten.

Torbjörn Sjöberg



LUNCHTRÄFFAR

i Gyllingegården onsdagar kl 12.00-ca 14.30

Onsdag den 18/3

**Michael Bruze. "Sjung svenska folk!"
– så gör man när man sjunger**

Anmälan senast 16/3

Onsdag den 8/4

Carolina Johansson. "Frälsarkransen"

Anmälan senast 7/4

Kostnad: 50 kr

Anmälan om deltagande endast på telefon 0125-240 50
(röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelande)

Välkomna!

FÖRSAMLINGSRESAN

Onsdagen den 27 maj

Avfärd från Gyllingegården kl 08.00

Hemkomst ca kl 18.00-19.00



Vi besöker Ulriksdals slott och
Militärhögskolan Karlberg

Kostnad: 400 kr per person

Anmälan, som är bindande,
på 0125-240 50 (röstbrevlåda)
senast den 19 maj

Måndag 9 mars

**JONSBERGS KYRKLIGA
SYFÖRENINGÅRSMÖTE**
måndag 9/3 kl 14.00 hos Margareta
Pettersson, Mönnerum

Söndag 22 mars

Jungfru Marie Bebildningsdag
ÖSTRA HUSBY KYRKA KL 11.00
Högmässa, Kurt Enström.
Kyrkliga syföreningen inbjuder till Kyrkkaffe
med våfflor i Gyllingegården. Lotterier.

Lördag 11 april

HEMGÅRDEN KL 14.00
Jonsbergs kyrkliga syförening
inbjuder till Vårauktion

BIBELUTDELNING

Söndag 29 mars kl 11.00
Familjegudstjänst med Bibel-
utdelning till 6-åringar i
Östra Husby kyrka

Söndag 19 april kl 11.00
Familjegudstjänst med
Bibelutdelning
till 6-åringar
i Jonsbergs
kyrka. Kyrk-
kaffe.



Gudstjänstlivet

Gudstjänstlivet i våra församlingar och kyrkor följer kallelsen att gestalta och erbjuda gudstjänstliv och böneliv som i djup mening är globalt ekumeniskt och samtidigt trogen den tradition i vilken Gud har lett och bevarat sin kyrka. Det innebär att vi alla, inte minst ungdomar, känner igen sig i gudstjänstlivet när de åker utomlands och går in i kyrkor världen över. Det är vår kallelse att vara en del av krisenheten i världen, vi gestaltar ett grundmönster som är det samma över hela jorden. Kort sagt: vi firar gudstjänst som kristenheten i stort. Med bibelns ord innebär det "att bevara och föra vidare den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga", Judas brev vers 3. Det är stort när människor kommer hem och säger, vi firade gudstjänst i Florida och det var precis som hemma, eller jag firade gudstjänsten i en stor kyrka i Beijing, jag förstod inget av språket men kunde följa med ändå. Det var precis som hemma. Vi är i detta vare sig trendiga, experimentella eller ängsligt anpassliga. Pulsen i det heliga året och varje gudstjänst är den samma om närt och format människor i bort emot 20 sekler. Den upplevs som relevant i samtiden.

Torbjörn Sjöberg, Bo Brander

Musikgudstjänster

Söndag 1 mars kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
Bach 330! Orgelmusik av Bach med Martin Riessen

Söndag 22 mars kl 18.00 i Östra Ny kyrka
Hans Jönsson och JÖR-kören

Söndag 29 mars kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Musik i passionstiden. Anna Mahler Schliephacke, sopran

Söndag 26 april kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Mjölby musiksällskap. Jan Gustavsson, trumpet

Söndag 3 maj kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
Hans Jönsson, JÖR-kören

Söndag 17 maj kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Novakören under ledning av Anna Sköldh

Söndag 7 juni kl 18.00 i Rönö kyrka
Hans Jönsson och JÖR-kören

Nu finns också Musik i Östra
Vikbolandets pastorat på Facebook



www.facebook.com/ostravikbolandet

Sjung med ditt barn!

Varmt välkommen till Östra Husby kyrka!

Hörseln utvecklas tidigt hos de flesta barn. Redan i sjunde graviditetsmånaden hör barnet! Så vad kan vara mer naturligt än att sjunga för och med sitt barn. Din baby sjunger kanske inte så mycket, men upplever massor i det vackra kyrkorummet. Musiken, rytmen, ljuset och akustiken bidrar till en unik upplevelse. Vi sitter på mjuka mattor i kyrkans kor och får röra oss till musiken.

Vem kan vara med då?

Ingen åldersgräns - alla är välkomna! Även äldre syskon!

För att barnen ska känna igen sig och känna sig trygga finns det en ram som ser likadan ut varje gång. Men innehållet växlar lite efter årstid och var i kyrkoåret vi befinner oss.

Vi sjunger i ungefär en halvtimme och därefter kan man stanna och fika i kyrkan. Vi bjuder på fika.

Vi ses på torsdagar kl 13.30-15.00.

Frågor och anmälan:

Församlingspedagog Kristina Riessen 0125-240 50

BARNGRUPPERNAS AVSLUTNING I FAMILJEGUDSTJÄNSTEN

Söndagen före Pingst
17 maj kl 11.00 i Östra Husby kyrka



KYRKANS BARNGRUPPER VÅREN 2015

i Gyllingegården, Östra Husby

Kyrkis	Måndag	kl 9.00 - 11.00	vuxen-barngrupp
Ankaret	Måndag	kl 13.10 - 15.00	klass 2
Fyren	Måndag	kl 15.10 - 17.00	klass 3
Snäckan	Tisdag	kl 13.10 - 15.00	f. klass - 1
Fisken	Tisdag	kl 15.10 - 17.00	klass 4 - 6

0125-504 50. (Röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelanden).

OBS! SMS-meddelanden måste lämnas på 070-824 05 04 (Kristina) eller 070-533 85 18 (Irene)

Hälsningar

Irène, Gittan och Kristina



BARNEN OCH VI

Tisdagen 21 april kl.18.30-20.30 i Helgestad hage.

Majblommeföreningen på Vikbolandet i samarbete med Västra Vikbolandets församling bjuder in till föräldraföreläsning med Lars Andersson. Lars är pedagoghandledare och har anlitats av våra skolor och förskolor här på Vikbolandet.

- Förhållningssätt i fostran
 - Kamratpåverkan
- Sociala utvecklingsuppgifter
 - Lekens betydelse
- Kommunikation i nätverken

Anmälan senast 19/4 till
Christel Adolfsson tel. 011-34 41 95
eller christel.adolfsson@telia.com

Föreläsningen är kostnadsfri.



ATT ALLTID KUNNA GE SINA BARN MAT. DEN KÄNSLAN.

Det kostar en knapp veckas luncher eller 300 kronor att starta en självhjälpsgrupp. Den gav kvinnorna i Robbit, Etiopien, en möjlighet att spara pengar tillsammans, ta små lån och lära sig om sina rättigheter. Idag finns det alltid mat. Dela med dig, **SMS:a HUNGER till 72905** och ge 50 kronor för att starta fler självhjälpsgrupper och utrota hungern.

**UTROTA
HUNGERN!**

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr

PG 90 01 22-3 | BG 900-1223 | Swisha valfritt belopp till 9001223
www.svenskakyrkan.se/internationaltarbete

Studiecirkeln i Östra Ny

samlas följande tillfällen i Nygården kl 19.00

26/2, 26/3, 23/4 och 21/5

GUDSTJÄNSTER

MARS

1 2 SÖNDAGEN I FASTAN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Peroharju
Häradshammar	09.30	Högmässogudstjänst, Peroharju
Jonsberg	18.00	Musikgudstjänst, Torbo
Östra Ny	11.00	Högmässogudstjänst, Enström
4 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Sjöberg

8 3 SÖNDAGEN I FASTAN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Peroharju
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström
Rönö	14.00	Högmässa, Enström
11 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

15 MIDFASTOSÖNDAGEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Enström
Häradshammar	09.30	Högmässa, Peroharju
Jonsberg	11.00	Högmässa, Peroharju
Östra Ny	14.00	Högmässa, Enström
16 Rönö	19.00	Passionspredikan, Enström
18 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Torbo

22 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Östra Husby	11.00	Högmässa, Enström. Kyrkliga syföreningen bjuder till kyrkkaffe med våfflor i Gyllingegården. Lotterier
Jonsberg	11.00	Högmässogudstjänst, Torbo. Kyrkkaffe i Hemgården
Östra Ny	18.00	Musikgudstjänst, Torbo, Jönsson, JÖR-kören
25 Östra Husby	19.00	Passionspredikan i EFS missionshus, Torbo

29 PALMSÖNDAGEN

Östra Husby	11.00	Familjegudstjänst, Sjöberg, Riessen, Bertilsson, Ask, barngrupperna. Bibelutdelning till 6-åringar
Häradshammar	18.00	Musikgudstjänst
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström. Kyrkkaffe
Östra Ny	18.00	Högmässogudstjänst, Torbo. Kyrkkaffe
Rönö	14.00	Högmässa, Torbo. Kyrkkaffe
31 Östra Husby	19.00	Passionsgudstjänst, Torbo

GUDSTJÄNSTER

APRIL

1 Wijkagården	11.00	Mässa, Torbo
Östra Husby	19.00	Passionsgudstjänst, Sjöberg
Rönö	19.00	Passionsgudstjänst, Enström

2 SKÄRTORSDAGEN

Östra Husby	19.00	Skärtorsdagsmässa, Sjöberg, Torbo
Jonsberg	19.00	Skärtorsdagsmässa, Enström

3 LÅNGFREDAGEN

Östra Husby	18.00	Långfredagens kvällsgudstjänst, Sjöberg, kyrkokören
Häradshammar	11.00	Långfredagsgudstjänst, Sjöberg
Jonsberg	11.00	Långfredagsgudstjänst, Peroharju
Östra Ny	18.00	Långfredagens kvällsgudstjänst, Enström, JÖR-kören

4 PÅSKAFTON

Rönö	23.30	Påsknattsmässa, Enström
------	-------	-------------------------

5 PÅSKDAGEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg, Torbo, kyrkokör
Jonsberg	11.00	Högmässa, Peroharju, JÖR-kören
Östra Ny	18.00	Högmässa, Sjöberg

6 ANNANDAG PÅSK

Östra Husby	11.00	Högmässa, Peroharju
8 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

12 2 I PÅSKTIDEN

Östra Husby	11.00	Högmässogudstjänst, Peroharju
Häradshammar	09.30	Högmässa, Peroharju
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström
Rönö	14.00	Högmässogudstjänst, Enström

15 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Sjöberg
----------------	-------	---------------------

19 3 I PÅSKTIDEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg
Jonsberg	11.00	Familjegudstjänst, Enström. Bibelutdelning till 6-åringar. Kyrkkaffe
Östra Ny	14.00	Högmässogudstjänst, Sjöberg
23 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, EFS

26 4 I PÅSKTIDEN

Östra Husby	18.00	Musikgudstjänst, Torbo
Häradshammar	09.30	Högmässogudstjänst, Torbo
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström
Rönö	14.00	Högmässa, Enström

GUDSTJÄNSTER

MAJ

3 5 I PÅSKTIDEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Peroharju
Jonsberg	18.00	Musikgudstjänst, Torbo, JÖR-kören
Östra Ny	14.00	Högmässa, Enström
6 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Sjöberg

10 BÖNSÖNDAGEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Peroharju
Häradshammar	09.30	Högmässogudstjänst, Peroharju
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström
Rönö	14.00	Högmässogudstjänst, Enström
13 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

14 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

Östra Husby	11.00	Friluftsgudstjänst, Ekbacken, Flugsätter, Sjöberg. Medtag kaffekorg
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström
Rönö	09.30	Gudstjänst i Segerbo, Torbo, JÖR-kören. Medtag kaffekorg

17 SÖNDAGEN FÖRE PINGST

Östra Husby	11.00	Familjegudstjänst, Sjöberg, Riessen, Bertilsson, Ask, barngruppernas avslutning
Häradshammar	18.00	Musikgudstjänst, Sjöberg
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström
Östra Ny	14.00	Högmässogudstjänst, Enström
20 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Sjöberg
23 Östra Husby	14.00	Konfirmationsgudstjänst, Sjöberg, Riessen

24 PINGSTDAGEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg, Riessen, konfirmanderna, kyrkokören
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström
Östra Ny	14.00	Högmässa, Enström

25 ANNANDAG PINGST

Häradshammar	19.00	Mässa, Enström
27 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, EFS
30 Jonsberg	17.30	Samling vid kyrkan, pilgrimsvandring
	18.00	Helgsmålsbön. Medtag kaffekorg.

31 HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg
Rönö	14.00	Högmässa, Sjöberg

GUDSTJÄNSTER

JUNI

3 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Sjöberg
4 Östra Husby	09.00	Mässa i samband med kontraktskonvent, Sjöberg

6 NATIONALDAGEN

		Ringning i kyrkornas klockor 08.00 – 08.05
Dagsberg	18.00	Nationaldagens firande

7 1 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg
Häradshammar	09.30	Högmässogudstjänst, Sjöberg
Jonsberg	11.00	Högmässa, Enström
Rönö	18.00	Musik i sommarkväll, Sjöberg, JÖR-kören

Reservation för ändringar - se www.ostravikbolandet.se eller NorrköpingsMagazinet

De kyrkliga syföreningarna

Östra Husby första onsdagen i månaden kl 14.00

Jonsberg andra måndagen i månaden kl 14.00

Östra Ny tredje måndagen i månaden kl 14.00

Rönö andra onsdagen i månaden kl 14.00

Kyrkokörerna

Östra Husby - Häradshammar kyrkokör

Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!

Körledare: Martin Riessen 0125-240 51

JÖR-kören

Övning måndagar växelvis i Hemgården och Nygården kl 18.30.

Alla välkomna! Körledare: Hans Jönsson

Husabyn i Östra Husby och kastalen på Stensö

I Östra Husby socken har det funnits en s.k. husaby, som nu endast lever kvar i socken-namnet. Husabyarna var enligt en uppfattning centralplatser och kontrollstationer i den kungliga förvaltningen under 1000- och 1100-talet. Under 1200-talets andra hälft förlorade de sin roll som administrativa centra och ersattes av slottslän.



Exteriörbild av lämningarna efter kustkastalen på Stensö

Till skillnad från

Uppland och Södermanland fanns det inte särskilt många husabyar i Östergötland. Huvudparten var koncentrerade till landskapets nordöstra del. Den nya, kristna kungamakten, som bredde ut sig under tidig medeltid, utgick bl.a. från centralbygderna i västra Östergötland. Där fanns kungliga arvegods och där var kungaätterna väl förankrade. Några kontrollstationer i form av husabyar förefaller inte ha behövts där. Etableringen av husabyar i nordöstra Östergötland kan däremot ses som ett tecken på att den nya kungamakten nu stärkte sitt grepp över detta område.

Husabyn i Östra Husby socken var under den äldre medeltiden en kunglig privategendom, vilket utvisas av några bevarade dokument. En handling från 1278 omtalar bl.a. att den förre kungen Valdemar tidigare skänkt sin gård Husaby på Vikbolandet till dottern Ingeborg.

I en husaby fanns det ofta en s.k. bossgård, som var huvudgården. I Östra Husby socken finns nu en gård med namnet Bossgård. Den kan med stor

säkerhet ses som en reminiscens från den gamla husabyn och bör ha ingått i denna. När en huvudgård i ett medeltida godscomplex avvecklades, var det vanligt att den delades upp i flera mindre brukningsenheter, som gjordes lika stora. Så synes även ha varit fallet med Bossgård i Östra Husby socken. Enligt 1500- och 1600-talets källmaterial bestod nämligen Bossgård av tre lika stora gårdar, vars byggnadstomter låg i nära anslutning till kyrkan. Den gamla huvudgården bör således ha avvecklats och delats upp redan under medeltiden.

Den äldre medeltidens kyrkor byggdes ofta av kungar eller stormän på deras gods, vanligen i anslutning till huvudgårdens tomt. Det är därför mycket troligt att Östra Husby gamla kyrka uppfördes på kungligt initiativ sannolikt någon gång under 1100-talet. Kyrkan ligger på Gyllinges mark, som också bör ha ingått i husabydomänen. Namnet Gyllinge går sannolikt tillbaka till forntiden, och det är därför troligt att Gyllinge var det ursprungliga namnet på den egendom som under tidig medeltid gjordes till husaby.

Ofta anlades husabyar på tidigare stormansgårdar. Men så synes inte ha skett i Östra Husby socken. Ansenliga gravfält med ovanligt stora högar anses indikera äldre stormansgårdar. I anslutning till kyrkan och Bossgård finns nämligen inga sådana gravfält. Däremot antyder gravfältsbilden att Tuna, som gränsar mot Gyllinge, var en stormansgård och ett viktigt centrum under den yngre järnåldern. Även namnet Tuna anses indikera en central funktion, men troligen i en något äldre samhällsstruktur, där kungamakten fortfarande hade svårigheter att kontrollera större områden.



Interiörbild av kastalens bottenvåning, som är förvånansvärt välbevarad. På väggarna kan man se lämningar efter ett valv. Bottenvåningen kom man till via en trappa från andra våningen. Trappan, som finns kvar, är anlagd i den 3 m tjocka ytterväggen.

På gården Stensö finns lämningar efter en ringmursborg, där ett kraftigt rundtorn har ingått. Tornet, vars botenvåning är förvånansvärt välbevarad, tillhör kategorin kustkastaler. Enligt en gängse uppfattning uppfördes kustkastalerna under 1100-talet på initiativ från kungamakten. Stensö borg ligger alldeles vid Bråviken på ett 15 m högt berg. Det ligger nära till hands att räkna med samband mellan kastalen på



Östra Husby nuvarande kyrka är genom sin monumentalitet och det dominerande läget i landskapet en värdig efterträdare till den medeltida kyrkan, som låg på samma plats. Den gamla kyrkan byggdes sannolikt på kungligt initiativ under 1100-talet på den nu försvunna kungsgården Husaby.

Stensö och kungsgården Husaby i socknens centrum.

De medeltida källorna är förvånansvärt tysta om Stensö. Men det finns ett undantag. År 1359 utfärdade Holmger Torkelsson två handlingar på Stensö, vilket antyder att det då rörde sig om hans sätesgård (en huvudgård som beboddes av godsägaren). Holmger Torkelsson tillhörde högfrälset. Morfadern, riddaren och riksrådet Ulf Holmgersson (Ama), som hade gods bl.a. på södra Vikbolandet, var dotterson till kung Magnus Ladulås. Holmger Torkelssons nära släktskap med Folkungaätten gör det därför troligt, att Stensö var ett arvegods från kungahuset.

Husabyn i socknens centrum och den perifert belägna kastalen på Stensö tyder på att kungamakten var väl företräd i bygden under den tidiga medeltiden.

Text: Gunnar Peterson

Foto: Eva Peterson

Tack!

Lisbeth Ringholm har slutat som lokalvårdare i Hemgården, Jonsberg, efter 45 år! Lisbeth har lagt ned ett enastående arbete på att hålla Hemgården med omgivning i fint och välkomnande skick. Hon är pedant, i positiv mening, och lokaler och trädgård har varit exemplariskt hanterade. Det blir ett stort tomrum



efter Lisbeth som varit en del av vårt arbetslag. Lisbeth avtackades i samband med personalsamling den 17 december. Vi önskar Lisbeth och Göran goda dagar i sitt nya boende.

Välkomna!

Vi välkomnar Camilla Lindberg och Jonas Willén som flyttar in som nya hyresgäster och vaktmästare för Hemgården i Jonsberg. Vi önskar er varmt och hjärtligt välkomna, hoppas på gott samarbete och god ingång.

Torbjörn Sjöberg

Hemsida

www.ostravikbolandet.se



Frälsarkransen – en livboj i vardagen

Frälsarkrans är ett gammalt ord för livboj. Men idag associerar många ordet främst med ett armband med pärlor i olika färger. Tiotusentals och åter tiotusentals människor världen över bär radbandet Frälsarkransen runt sin handled, i fickan eller i väskan. Och liksom livbojen hjälpt många människor i nöd, har Frälsarkransen blivit till en hjälp för många att hantera livet och att utforska sin andliga längtan.

Det har hänt mycket sedan Martin Lönnebo 1995 (då han precis pensionerats som biskop) satte ihop den första Frälsarkransen, med tanken att den skulle bli ett redskap för bön och för att lära känna kristen tro. Att den skulle komma att bli så fantastiskt spridd och omtyckt, det kunde han

inte ana.

– Men jag är mycket tacksam att Frälsarkransen har blivit så använd, säger han. För det visar att det finns möjligheter att arbeta med evangeliet på nya och hållbara sätt.

Martin tror att Frälsarkransen svarar mot en tydlig brist i gestaltningen av den kristna tron. Frälsarkransens poäng är att den är så konkret, att den både syns och känns. Han menar att vi i den protestantiska traditionen glömt bort att människan är kroppslig, och att vi i hög grad underskattat vikten av beröring. Vi har också varit alltför rädda för känslor och levt efter upplysningens ideal att allt ska vara definierat och entydigt.

– Men det där är väldigt dålig psykologi, för det svarar inte mot vad

människan är. Dessutom har vi inte tillräckligt insett att tro framförallt är relation. Frälsarkransen kan vara en början på en Gudsrelation. Och sedan får det växa.

Frälsarkransen består av arton pärlor med olika namn och betydelser – och kan på så sätt vara en hjälp till bön i olika situationer och sinnesstämningar. Tillsammans beskriver också pärlorna en väg in i den kristna tron.

– Vi har sett många exempel på att Frälsarkransen fungerar som en brygga mellan ”allmän” andlighet och kristen tro, säger Madelene Andersson på Verbum Förlag.

Det är Verbum Förlag som förvaltar Frälsarkransen och i dialog med Martin Lönnebo bevakar att ursprungstanken inte går förlorad när ”Familjen Frälsarkransen” växer med nya användare och nya material. Genom åren har det via förlaget kommit olika varianter på Frälsarkransen, både färdiga och sådana man kan trä och knyta själv – liksom olika böcker och material till hjälp i användandet av den. Radbanden tillverkas i Indien av Tara Projects enligt bestämmelserna för Fair Trade. En del av intäkterna från försäljningen går till Jonas Lönnebos fond, till stöd för barn med intellektuella handikapp. Fonden förvaltas av IM (Individuell Människohjälp.)

Drygt 30 procent av Svenska kyrkans församlingar använder idag Frälsarkransen i sin verksamhet.

– Men många saknar och efterfrå-

gar verktyg för att utveckla och gå vidare, säger Madelene Andersson.

Verbum Förlag försöker därför på olika sätt möta behovet av pedagogiskt material. Under hösten och våren har fokus legat på barn och ungdomar. För dem som använder Frälsarkransen i konfirmandarbetet och för dem som är nyfikna på att prova har det nyligen utkommit två böcker, båda skrivna av Emma Tribell: konfirmandboken *Livet och Frälsarkransen* och metodboken *Konfirmandarbete med Frälsarkransen*. Böckerna går bra att använda var för sig. Metodboken går även att använda utan Frälsarkransen. I *Livet och Frälsarkransen* lotsas konfirmanden längs den kristna trons väg via Frälsarkransens pärlor. Boken är illustrerad av serietecknaren Nickan Jonasson. I metodboken finns ett stort antal idéer, förslag och övningar som vill engagera alla sinnen – utifrån nyckelorden upplevelse, kunskap och delaktighet.

Emma Tribell är präst i Svenska kyrkan och har arbetat med konfirmander i många år. Hon upptäckte Frälsarkransen på en retreat i början av 2000-talet, skaffade ett eget radband och läste Martin Lönnebos bok om den – och på den vägen är det.

– Nu är jag komminister i Svenska kyrkan Sollentuna, där vi firar veckomässa med inspiration från Frälsarkransen och där flera konfirmandgrupper använder Frälsarkransen, bland annat den grupp där jag är konfirmationspräst. På frågan

vad som fascinerar henne mest med Frälsarkransen, svarar Emma:

– Jag tycker om att den är konkret, något att hålla i. Och samtidigt är den öppen; pärlorna går att fylla med egna tankar och förbönsämnen. Jag bär själv Frälsarkransen på min handled sedan ett antal år, som en påminnelse om att Gud alltid är med.

I höstas presenterades Lilla Frälsarkransen, ett radband i mindre storlek med extra slitstarkt band, lämpligt för barn mellan fem och tio år (eller för vuxna som helst vill ha Frälsarkransen i fickan eller väskan). Under hösten kom också Barn och Frälsarkransen, en metodbok till hjälp i församlingars barngrupper, förskolor och familjegudstjänster. Den är skriven av församlingsprästen AnneLi Amilon. Även hon poängterar vikten av att få använda alla sinnen, och i den nya boken finns mängder av övningar, sånger, lekar, drama-förslag och berättelser. På frågan om det är någon skillnad på att använda Frälsarkransen med barn och med vuxna, säger hon:

– Med barnen kan man bli väldigt konkret. Upplevelse, fantasi och skapande blir mer intensifierat. De är inte rädda att rita, dansa eller använda kroppen som vi vuxna ibland kan vara. De är okonstlade och närvarande på ett alldeles speciellt sätt.

AnneLi introducerades själv för Frälsarkransen för snart tio år sedan av en deltagare i en sinnesrogudstjänst.

– Idag känns det som att jag använder mig av den i allt jag gör! Den finns med i mitt sinne hela dagen, även om jag inte alltid bär den på armen.

I den församling där AnneLi Amilon arbetar använder man sig av Frälsarkransen i flera olika verksamheter: meditationer, gudstjänster, teman, danser, samtalsgrupper, konfirmationsundervisning. Hon säger att kransen varit ovärderlig för henne som pedagogiskt redskap:

– Den är nästan barnligt enkel att använda sig av. Genial i sin enkelhet!

För Martin Lönnebo är det ingen överraskning att Frälsarkransen visat sig fungera så väl bland barn och ungdomar. En av anledningarna till att intresset tog fart redan från början var att han hade en medarbetare i stiftet som blev pensionerad – och då tänkte att hon skulle ägna sin tid åt Frälsarkransen och barnen.

– Vi åkte runt till alla stiftet i Sverige och samlade framförallt barnledare och församlingsassistenter. Prästerna vågade sig inte dit, de tyckte nog det var för barnligt (skratt). Så Frälsarkransen fördes in underifrån, via barnen, i församlingarna.

Text: Magnus Sundell

Frälsarkransen finns att köpa hos församlingspedagog Kristina Riessen, till ett pris av 120 kr.

Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett redskap för bön och meditation. Den består av arton pärlor: Gudspärlan, Tystnadspärlorna (6), Jagpärlan, Doppärlan, Ökenpärlan, Bekymmerslöshetspärlan, Kärlekspärlorna (2), Hemlighetspärlorna (3) Nattens pärla, Uppståndelsepärlan.

Det finns en rad böcker och material till hjälp att upptäcka och använda Frälsarkransen – bl a Frälsarkransen, Livets pärlor, Andaktspärlor, Runt Frälsarkransen, Barn och Frälsarkransen och Livet och Frälsarkransen.

Frälsarkransen skapades av Martin Lönnebo och är varumärkes-skyddad för att ursprungstanken inte ska gå förlorad. Verbum Förlag har uppdraget att förvalta detta skydd. I detta ingår också att hantera förfrågningar från församlingar som vill använda Frälsarkransen i speciella sammanhang, något som förlaget uppmuntrar.

Mer information: www.verbumforlag.se/fralsarkransen



Hans Jönsson, vår kantor i Jonsberg, har begåvat sig med en pilgrimsvandring. Han ger här vänligen en beskrivning av sin vandring för att dela den med oss. Detta är del 2 av berättelsen. Del 1 fanns återgiven i föregående Kyrkblad, och går även att hitta på www.ostravikbolandet.se.

Dagbok från pilgrimsvandring 2014 Camaldoli - Assisi



Söndag 21 september

Det skulle bli en kort sträcka den här dagen. Målet var Eremo di Montecasale, som ligger ca sju km från Sansepolcro. Vägen dit var vacker med vyer över omgivningen. Det var uppför hela tiden, och man kände att man var på väg närmare himlen.

Jag kom till klostret precis innan högmässan, och jag deltog i den. Därefter gick jag för att leta reda på mitt härbärge. Det låg något hundratal meter längre upp i backen i ett gammalt typiskt stenhus. I samma hus fanns en restaurang, och där åt jag "pranzo" lunch, som söndagen till ära bestod av hela det italienska köket. Middagen som serverades 20.00 fick lov att bli mycket enklare. Jag var nämligen ännu mätt sedan lunchen.



Kyrkan i Eremo di Montecasale

Eremo di Montecasale

Det berättas att tre rövare kom till klostret och beordrade broder Angelo, som vaktade, att ge dem mat. Han bemötte dem hårt, och sade åt dem att ge sig iväg.

Strax efter kom Franciskus till klostret med en påse bröd och lite vin, som han tiggat ihop. Han blev mycket förargad över att broder Angelo kört iväg rövarna, och beordrade honom att söka upp dem och be om förlåtelse för sin hårdhet samt ge dem det de begärde och i Guds namn be dem sluta med sitt grymma leverne. Broder Angelo gjorde som han var befalld, och rövarna omvändes till Gud, och kom att tillhöra småbröderna.

(Little Flowers XXVI)

Måndag 22 september

Jag tog en dags vila här vid klostret. Jag deltog i deras andakter. De fördes naturligtvis på italienska, och det var inte mycket jag förstod, men vissa delar av gudstjänsterna har ju sin motsvarighet i den svenska mässan, och jag lärde mig snart vilka. Predikotexten handlade om de anförtrödda punden, och jag fick tänka ut min egen predikan, för jag förstod inte ett iota. Sedan vandrade jag runt och beskådade rummen, målningarna, statyerna mm och för övrigt bara var. Det var en dag nära himlen.

Tisdag 23 september

Utvilad fortsatte jag min vandring. Nu var jag på väg till Città di Castello. Jag gick samma väg tillbaka, som jag hade kommit upp till klostret på, men sedan kom jag ut på en starkt trafikerad väg igen. Det var inte bra, och jag försökte förgäves hitta småvägar, som skulle leda mig rätt.

Framme i Città di Castello gällde det att hitta förläggningen. Jag hade en del hållplatser, som

skulle leda mig rätt och frågade några personer om vägen. Först fick jag veta att jag skulle gå tre km i en riktning. När jag hade gjort det fick jag beskedet att jag skulle gå fem km åt rakt motsatt håll. Till sist kom en vänlig själ och tog upp mig i bilen och skjutsade mig till Croce Bianca (Vita Korset), där jag skulle sova. Det var i själva verket fyra km utanför centrum. Där hjälpte man mig med telefonnummer, bussturer mm. Jag fick skjuts in till centrum, där jag åt middag, och sedan tog jag bussen ut. Den stannade vid en hållplats 500 m från Croce Bianca, chauffören klev ur bussen och pekade och gestikulerade hur jag skulle gå. På förläggningen sov också två andra pilgrimer. En av dem skulle jag sedan få sällskap med.



Città di Castello, Franciskuskyrkans orgel

Onsdag 24 september

Det regnade och för första gången kände jag av ryggen. Därför tog jag bussen in till centrum och därifrån en annan buss till Pietralunga. Med samma buss följde en av de andra pilgrimerna. Han hade ont i ett knä, och behövde vila en dag. Logi i Pietralunga var en liten sovsal med många tvåvåningsbäddar. Vi gjorde oss hemmastadda så gott det gick. Efter någon timme kom en japansk flicka, Yasuko, som också pilgrimsvandrade.



Vy över Pietralunga

Vi gick alla tre till mässan klockan 18. Därefter skulle vi träffa prästen för att få våra stämplor och betala logi. Den här japanska flickan hade inga pengar - hon hade blivit bestulen på värdesaker i Milano - och den andre pilgrimen, Alessandro, erbjöd sig - mig ovetande att betala för henne.

Prästen uppskattade uppenbarligen detta erbjudande, för han föreslog oss att ta logipengarna och gå ut och äta middag tillsammans. Det gjorde vi. Jag och Alessandro delade på kostnaden. Min del blev ca 12 euro.

Torsdag 25 september

Vi startade gemensamt. Snart nog drog Yasuko ifrån oss. Jag orkade inte gå så fort i uppförbackarna och Alessandro hade svårt med sitt knä, när det bar nerför. Efter ett tag valde Alessandro och jag olika vägar. Jag gick mot Moaiana på en behaglig landsväg nästan helt utan trafik. Våra vägar gick ihop igen vid Raggio, men eftersom vi inte visste vem som var först (det var jag) fortsatte vi var och en för sig.

Jag kom till Gubbio omkring 14.30. Där skulle man anmäla sig på ett hotell och få sin bädd. Jag gjorde så, och jag fick ett hotellrum. Jag insåg dock att något måste vara fel, eftersom vi skulle bo i enkla militärsängar enligt guiden. Jag pratade med flickorna i receptionen och visade dem guiden. En av dem ringde till prästen, som var vår värd. Hon erbjöd sig också att följa med och visa vägen, men det tyckte jag var i mesta laget. Jag kom fram dit själv.

Efter ett par timmar kom också Alessandro. Vi gjorde en stadsrundtur tillsammans i Gubbios gamla stadsdelar.

När vi kom till förläggningen, var Yasuko där. Hon hade kommit strax efter mig, men hade inte varit inne, då Alessandro kom. Det var tre rum här. Ett av dem tog jag och Alessandro, ett tog Yasuko och det tredje ett gift par från Holland.



Franciskuskyrkan i Gubbio

Vargen i Gubbio

Utanför Gubbio härjade en fruktansvärd varg. Alla var rädda för den. Djur och människor, som gick utanför staden blev överfallna och uppätta.

Franciskus gick ut för att möta vargen. När den fick syn på honom, kom den rusande med öppen käft för att döda honom, men Franciskus gjorde korsets tecken framför vargen, och den stängde käften och kom fram till Franciskus.

Franciskus gjorde sedan ett avtal med vargen. Den skulle inte längre angripa invånarna i Gubbio eller deras husdjur. I gengäld skulle invånarna föda den.

(Little Flowers XXI)

Fredag 26 september

Den längsta dagsetappen. Vi startade 8.00. Vi hade 32 km att gå. Alessandro drog ifrån mig i uppförbackarna, och jag kom ifatt och förbi, när det bar utför. På så sätt gick vi ibland tillsammans, ibland den ene ibland den andre först. Bakom några buskar hade ett par picnic. Vi hejade på dem och fortsatte. En stund senare stannade vi upp för att ta en lättlunch. Då kom de ifatt och om oss. Så fortsatte det. Lite efter mitten kom vi till ett hus, där leden gick rakt igenom fastigheten. Huset på ena sidan och trädgård mm på andra. Där bor Gregorio Pasquale med fru. Han finns omnämnd i guiden för "The Franciscan Way". Där står att om man kommer dit,



Gubbio, gamla stan



Kaffepaus mot Valfabbrica

och han och hans fru är hemma, så kanske man kan bli bjuden på kaffe och få fylla på vattenflaskorna. Så var det nu. När vi kom, satt där två andra och drack kaffe. De kände igen mig, för jag hade träffat dem på Montecasale. Vi satte oss och fikade, och efter en stund kom också det andra paret - två tyskar. De lämnade platsen före oss, men snart nog kom vi ikapp dem, och sedan gick vi tillsammans till Valfabbrica. Då hade vi varit på väg i 10 timmar. På kvällen gick vi ut och åt middag tillsammans på en bar.

Lördag 27 september

Sista vandringsdagen. Alessandro och jag startade ganska tidigt, eftersom han skulle åka hem på eftermiddagen och ville ha åtminstone någon timme i Assisi. Vi kom dit strax efter 12. Vi anmälde oss i Franciskusbasliken och sedan skildes våra vägar. Jag gick och inhandlade en T-shirt och installerade mig på hotellet, där jag kunde duscha ordentligt. Det var lördag, och många grupper samlades vid sevärdheterna. Jag hade ju varit i Assisi tidigare, så jag drog mig undan. Jag tog reda på buss- och tågtider för morgondagen, jag handlade en del små souvenirer, jag åt pizza. Sedan sov jag.

Söndag 28 september

Hemfärdsdag. Jag tog en tidig frukost på Commune-piazzan, som så här dags är ganska folk-tom. Sedan gick jag in i Chiesa di Santa Maria. Där avslutade jag min pilgrimsvandring med en tackbön.

Tillbaka till hotellet. Allt skulle packas, allt onödigt kastas. Sedan vandrade jag sakta genom Assisi till busshållplatsen. Jag tog bussen till stationen och köpte biljett till Rom. Den kostade 10.20 euro. Jag inhandlade också en del proviant till tågresan. Jag kom till Rom strax före 14. Jag var hungrig och trött. Jag åt en pizza på en servering. Sedan strosade jag till Maria Maggiore. Där var fullt med folk, men jag satte mig på en bänk och bara var.

Jag kostade på mig en taxi till flygplatsen. Det var ingen diskussion om pris denna gång. Därremot körde chauffören som en biltjuv.

På flygplatsen blev det att vänta igen. Det är stor brist på stolar där, och majoriteten fick sitta på golvet, stå och hänga på något eller gå omkring. Trots nummerade biljetter var det lång kö till planet.

Vi var i Nyköping igen ca 23.30.

*En pilgrimsvandring är en trosbekännelse,
en botgöring,
ett tillfälle till samtal med Gud,
en möjlighet att träffa och förstå vänner från andra samfund och miljöer,
ett avbrott från vardagen.*



Assisi, Franciskusbasilikan



Rom, Maria Maggiore

Bibeln i bild (del 1)

I vårt pastorat har vi i våra kyrkor tillgång till en samlad skatt från olika tidsepoker av målningar, skulpturer, textilier och kärl med bibelillustrationer, kyrkliga symboler och annan utsmyckning. Allt skall samverka till Guds ära och människors frälsning! Somlig konst kan inbjuda till att fästa blicken vid eller meditera över, medan annat kanske mest glider förbi ögonen. Somt har tillkommit för att undervisa och uppbygga. Somt är blott till för att skapa glans och högtidlighet i Guds hus.

Med dessa bilder, som jag fångat under de senaste åtta månaderna, utlyser jag en liten tävling med följande frågor till varje bild:

1. I vilken av pastoratets kyrkor återfinns det avbildade?
2. Vilket eller vilka bibelord passar ihop med bilden?

Du får ett poäng för varje rätt svar. (Du är välkommen att försöka öka dina poäng genom att föreslå flera bibelord till fråga 2, men ta inte med rena parallellställen!) Skicka senast 30 mars ditt tävlingsbidrag med namn och telefonnummer till församlingsexpeditionen, eller lämna det i samband med en gudstjänst! Vid lika poäng vinner de svar som kommit in först. Ett bokpris ligger och väntar på vinnaren.

Agneta Elgenmark



1.



2.



3.



4.



5.

DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP

- 1/11 Lucas Anton Olav Ahlström, Sörbyholm
1/11 Freja Sophie Mari Karlsson, Sörbyholm
31/1 Stina Viola Elisabeth Hurtig Lindkvist, Norrköpings S:t Johannes
31/1 Niclas Erik Vincent Aronsson, Högstad

BEGRAVNING

- 27/11 Lilian Stuhrman, Skenäs Ön, 66 år
28/11 Ingrid Karlsson, Wijkagården, 99 år
28/11 Bo Nilsson, Lötén, 56 år
19/12 Inga Wågman, Wijkagården, 94 år
22/12 Sven Erik Nilsson, Wijkagården, 84 år

JONBERGS FÖRSAMLING

DOP

- 7/12 Linnea Margareta Saga-Britt Jonsberg, Kolmårdens församling
7/2 Signe Hanna Wastesson Falk, Kolmårdens församling
14/2 Valter Lars Leonard Åberg, Åberga

BEGRAVNING

- 15/1 Gunnar Söderström, Appelberg, 74 år

BEGRAVNINGSOMBUD för Östra Vikbolandets pastorat är

Jan-Erik Persson, 011-34 05 13, 070-510 78 98

Jan-Erik är förordnad av länsstyrelsen och tar till vara
icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor

Kyrkogårdarna

Våra kyrkvaktmästare meddelar att vårstädningen på våra kyrkogårdar ska vara avslutad till den 1 maj. Under samma period ska gravrättsinnehavare ta bort ljuslyktor och övriga dekorationer. Observera att glasburkar inte får användas som vasar på grund av olycksfallsrisken. Plastblommor får inte förekomma. Ljuslyktor som inte tagits bort kommer att tas bort av kyrkogårdsförvaltningen, som inte tar ansvar för märkning av lyktorna, som återfås genom personligt besök till gravsmyckningshelgen i november.

Torbjörn Sjöberg



Minneslunden Jonsberg - ljusskåp

Det är många som vill tända ljus för anhöriga i minneslunden. Under våren kommer ett så kallat ljusskåp att sättas upp i minneslunden, vilket innebär, att samtliga ljus som tänds placeras i ljusskåpet. Ett praktiskt och säkert sätt att vårda minnet av nära och kära.

Torbjörn Sjöberg

Östra Vikbolandets Pastorat

Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 Vikbolandet
Tel. 0125-500 25 Plusgiro: 10 48 09-9

E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.ostravikbolandet.se



Facebook: www.facebook.com/ostravikbolandet

Kyrkoherde

Prosten Torbjörn Sjöberg0125-506 07

Komminister

Fredrik Norberg (ledig t o m 30/6) ..0125-504 04

Organist

Musikdirektör Martin Riessen.....0125-240 51

Tjänstefria dagar

Torbjörn Sjöberg.....måndagar, tisdagar

Fredrik Norberg.....torsdagar, fredag/lördag

Församlingspedagog och diakoniansvarig

Kristina Riessen..... 0125-240 50

Barnskötare

Irène Bertilsson.....0125-504 50

Kyrkväktare

Östra Husby: Johan Nilsson..... 0125-240 52

Häradshammar: Göran Walterhed.... 0125-700 18

Jonsberg: Marcus Andersson0125-311 51

Östra Ny, Rönö: Roberth Zitman.....0125-101 01

Församlingsexpeditionen0125-500 25

Kyrkokamrer Inger Mann

Kamrer: Måndag-Onsdag 10-12, 13-16

Fredag 10-12

Präst: Onsdag 11-12

Fredag 10-12

Därutöver träffas församlingarnas präst på
angiven tjänstetelefon eller överenskommen tid.

Präst kan sökas alla dagar och tider.

Prästerna och diakoniasistenten kan alltid kon-
taktas för samtal eller önskemål om besök. Den
som vill ta emot nattvarden i sitt hem eller på
sjukhus är välkommen att kontakta prästerna.

Begravningsombud

Jan-Erik Persson.....011-34 05 13

070-510 78 79

*(Jan-Erik är förordnad av länsstyrelsen
och tar till vara icke kyrkotillhörigas
intressen i begravningsfrågor)*

KYRKORÅDET

Ordförande Kaj Nielsen, tel 0125-134 38

Redaktion: Torbjörn Sjöberg, Kristina Riessen

Ansvarig utgivare: Torbjörn Sjöberg