

KYRKFÖNSTRET

i Lövestads församling
2016:3, årgång 78

JOHAN DANIEL
CEDERBERG

✠ LIND 13/5 1808.

✠ RÖDDINCE 20/3 1881

KYRKOHERDE DERSTÅDES
1849-1881

HUSTRIN

AUGUSTA SCARVE

✠ 1/7 1846 — 4/11 1890

JOHAN HENR. AUG.

✠ 13/4 1846 — 13/4 1890

JAC ÅR UPPST. SEN. OCH

1852 — 1890

dottern Johanna Gunhilda

✠ 1852 — † 1836.

Trotjenarinnan

Elna Christoffersdotter

✠ 28-9-1822. † 22-12-1880.

**ORIGINELL
PRÄSTDOTTER**

Foto: Helen Lindqvist

NÄR KOMMER DET ATT VÄNDA?

SOMMAREN OCH SEMESTERN är en tid att reflektera, inte bara hur det gått i skolan och på arbetet utan även över livet. Ibland kan jag undra: vart är vi på väg?

VI LÄMNAR NU EN SOMMAR bakom oss som inte har varit den ljusaste. I världen händer det mycket som oroar oss. Terror dåd i Paris, Bryssel, London, München är bara några exempel på vad som hänt i vår närhet men listan kan göras lång, väldigt lång. Sen har vi den politiska oron, Storbritannien som lämnar EU, det så kallade Brexit. Hur reagerar världen på detta? Just i skrivande stund pågår massiva kampanjer i presidentvalet i USA. Ett val som påverkar hela världen.

VI STÅR INFÖR en oviss framtid. Vad händer i världen? När kom-

mer det att vända? Vad är min uppgift i allt detta? Var finns Gud i allt detta?

VÅR UPPGIFT ÄR att bemästra rädslan. Givetvis blir vi oroliga och rädda när terrorn gör sig påmind i vår vardag. Men låt inte rädslan ta över. Fokusera på glädjen i vardagen. Din familj, dina vänner, husdjur eller naturen. Gud finns där mitt i vardagen. I våra Pokemon-jagande tonåringar på jakt efter nya figurer. I leken och skratten på badet. I samtalen kring grillen, i sommarens alla fester. Gud finns hos den som sitter ensam i sin lägenhet. Hos den som väntar på sin sista vila.

GUD FINNS I DE SMÅ miraklerna. I barnet som lugnt och tryggt vilar i min famn när jag döper honom. I brudparets kärleksfulla och rungande "ja" till varandra i kyrkan. I tillfrisknandet hos den svårt skadade.

JAG SER MIRAKLONA VARJE DAG. GÖR DU?

*Text: Christina Roeser
Foto: Helen Lindqvist*



KONTAKTA DIN FÖRSAMLING

Församlingens expedition är öppen tisdag till fredag. Andra tider finns telefonsvarare. Vi hjälper dig med allt som en församling kan hjälpa dig med! Bokningar av dop, vigslar och begravningar, frågor kring gravskötsel med mera.

Ekonomiassistent Gudrun Nilsson, telefon 0417 210 43, lovestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress: Lövestad församling, Lövestad byaväg 43, 275 71 LÖVESTAD

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lovestad

facebook.com/lovestadsforsamling

Präster

Åke Appelgren, kyrkoherde och kontraktsprost, 0417 215 75, ake.appelgren@svenskakyrkan.se
Christina Roeser, 0417 215 73, christina.roeser@svenskakyrkan.se
Svante Kjellén, 070 626 94 09, svante.kjellen@gmail.com

Kyrkomusiker

Helen Lindqvist, 0417 215 79, helen.lindqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkovaktmästare

Tisdag-fredag

Vanstad: Sven Persson, 0417 251 55

Tolånga: Fredrik Hellwig 0417 215 77

Rödninge: Siw Andersson 0417 420 85

Lövestad gamla och nya kyrkogård: Fredrik Svensson, 0417 215 84

Kyrkorådets ordförande

Jan-Erik Johansson, 0417 215 74

PUL-ombud

Eva Katsler 070 508 95 96

Begravningsombud

Cornelis Hermus 070 242 55 00

Ansvarig utgivare

Åke Appelgren

Enskilt samtal och bikt

Församlingens präster står till tjänst för samtal. Vi har absolut tystnadsplikt.

Kyrkskjuts till våra gudstjänster

Behöver du skjuts till kyrkan? Ring Färs Taxi 0416 188 10!

HÖSTEN I LÖVESTAD FÖRSAMLING

FILMKVÄLLARNA i höst börjar med **"EN MAN SOM HETER OVE."** Vi ser Rolf Lassgård i huvudrollen som Ove. Filmen har en allvarlig underton som vi lätt känner igen oss i. Ove och hans avlidna hustru Sonia är de enda som inte är idioter...

Nästa film på programmet är den omtalade isländska **"BLAND MÄN OCH FÅR"** som handlar om ett brödrapar som inte talat med varandra på fyrtio år och som ställs inför en utmaning som kräver mycket gemensamt arbete.

Höstens sista film heter **"BROOKLYN"** och handlar om en ung kvinna som lämnar 50-talets Irland för att söka lyckan i New York. Väl där tvingas hon till viktiga val mellan det förflutna och nuet, mellan två länder och människorna i dem.

Filmerna visas i Lövestad församlingshem kl 18.30 - se Kyrkodagboken.

MUSIK OCH LYRIKCAFÉET kommer tillbaka med en ny poet i höst. Mona Rosell Jönsson presenterar Karin Boye, en av våra största poeter under 1900-talet. Helen Lindqvist spelar och vi andra lär oss något om poesi och poeter samt njuter av en kopp gott kaffe. Lövestad församlingshem 26 oktober kl 13.30

FÖRSAMLINGENS KÖRER övar i Lövestad församlingshem under Helens ledning. Onsdagkvällar är det vuxenkören med början den 14 september, torsdagseftermiddagar övar mellanstadiekören som börjar den 15 september och barnkören med start den 16 september. Vill du vara med? Helen Lindqvist svara gärna på frågor. Du når henne på 0417 215 79.

SKÖRDEGUDSTJÄNSTER blir det i Vanstad kyrka den 25 september kl 18 med kaffe efteråt och i Lövestad kyrka den 2 oktober kl 18 med kaffe efteråt.

VI FÅR BESÖK i höst av Frida Mannerfelt. Till vardags är hon präst i Barkåkra församling.



1994 var Frida konfirmand i Karlskoga och hade mig som konfirmationspräst. 2007 prästvigdes Frida i Lund och har sedan 2008 arbetat i Barkåkra. Den 16 oktober kl 10.30 predikar hon i Tolånga kyrka och firar mässan tillsammans med vår församling! Efter mässan blir ett enkelt kyrkkafe. Välkomna!

FÖR VÅRA MINSTA öppnar vi vårt småbarnscafé onsdagar kl 9.00 i församlingshemmet i Lövestad. Barn och vuxna, lek, sång, rytmik, fika, samtal. Välkomna!

I Äsperöds skola har vi traditionella barntimmar, Kyrkis, på torsdagar kl 13.00. Anmälan till Gudrun på 0417 210 43 eller Christina på 0417 215 73.

TAIZÉMÄSSA firar vi Tolånga kyrka några tisdagar under hösten. Det är en enkel gudstjänst med fokus på stillhet, sång och ljusständning. Välkomna att dela tystnaden, sången, gemenskapen - se kyrkodagboken!

GRAVSMYCKNINGSKAFFE på våra kyrkogårdar den 4 november mellan kl 10 och 15.

MINNESGUDSTJÄNSTEN med ljusständning firar vi i Vanstad kyrka den 6 november kl 16.00. Kyrkokören sjunger.

Vi dyker ned i ännu en artikel författad av Anna Nordenstedt, dotter till kyrkoherden i Lövestad, Per Gussenius. Artikeln har ställts till vårt förfogande av familjen Roos, barnbarn till författaren. Den här gången handlar det om en

ORIGINELL PRÄSTDOTTER

En av de mest "produktiva" prästfamiljerna i Lunds stift var kyrkoherdeparet Cederberg i Röddinge. Inte mindre än 21 levande barn föddes varav fyra var tvillingpar. Augusta, född Angel, var således gravid minst 17 gånger. Trots den stora mängden barn hälsades vare nytillskott i familjen med glädje. Idag omfattar den Cederbergska släktföreningen mer än tusen medlemmar. De träffas med jämna mellanrum i Röddinge än idag.

Johan Daniel Cederberg tillträdde tjänsten i Röddinge och

Några av döttrarna gifte sig med präster och två av sönerna följde sin faders kall. Augusta fick bo kvar ett år i prästgården, det skandaåret (den "frist" en nybliven prästänka hade innan hon, med barn, var tvungen att flytta från prästgården) och flyttade därefter till sin svärson i Norra Mellby.

I prästgården var det liv och rörelse. Augusta var musikaliskt begåvad och kyrkoherden kunde sjunga. Det var många barn, tjänstefolk och kyrkoherdeparet som deltog i sången, i synnerhet vid den dagliga husandakten.

Av de sju döttrarna som levde till vuxen ålder blev sex gifta. Den sjunde, Gunhilda född 1852, flyttade till Vanstad när skandaåret var över. Varför flyttade hon inte längre bort och livnärde sig som guvernant (en sorts privatlärare)?

Kyrkoherdedöttrarna i Vanstad stannade kvar efter faderns död och blev med all säkerhet en fast punkt i Gunhildas liv. Hon bodde i ett hus, Hildeborg, nära mossen inte så långt från prästgården. Hon livnärde sig på att ge sånglektioner och att sy kragar till prästernas skjortor, sedan hade en liten pension från den så kallade änke- och pupill-kassan. Hon gjorde gärna visiter och hade då bara med sig en kasse med toalettartiklar då hon sällan stannade länge. Hon ville hem till Vanstad kyrka och Engfeldts predikningar. Han var ju, som fadern, "en rätte lärare" av det schartauanska snittet. Gästade hon ett hem i en församling med en pålitlig präst kunde hon stanna över söndagen.

I Lövestad prästgård, där Anna växte upp, var Gunhilda välkommen och kom på så sätt att lära känna Anna.

Gunhildas intressen kan delas in i tre delar, liksom en god schartauansk predikan på den tiden, nämligen blommorna, musiken och ljusen. Gunhilda gladdes åt blommorna på ången och vid vägkanten snarare än att odla själv. För det andra, som det brukar heta i de schartauanska predikningarna, var det musiken. Gunhilda var en skicklig pianist och hennes tolkning av Beethovens Månskenssonat lär ha varit mästertlig. I Lövestad prästgård hände det ofta att hon spelade och transponerade för olika röstlägen. På äldre dar, när hennes taffelpiano (ett enklare piano som kom i bruk från 1820-talet) var utslitet tiggde hon ihop ett nytt piano. Släkten lade grundplåten, lanthandlare och lantbrukare, stationsinspektörer och andra bidrog. Gunhilda hade ett vinnande sätt och skaffade sig på så sätt goodwill bland människorna i församlingen. Hon sa bl a:

"Om en åsna sparkar dig, så sparka ej igen!"

Gunhilda höll hårt på sin tro. Vid ett tillfälle bad hon Annas



Röddinge kyrka så som Gunhilda kan ha sett den från prästgården, fast den kyrka hon såg då var annorlunda. Den skulle brinna 1928.

Ramsåsa 1848 och kom att stanna där till dess han lämnade det jordiska i sviterna efter ett slaganfall som inträffade 1882. Cederberg avled 1887 och begravs av grannkyrkoherden i Vanstad Folke Sjöbohm onsdagen den 30 mars. Predikan som Sjöbohm höll finns bevarad.

Anna skriver:

"Att Gunhilda föredrog att slå sig ner i Vanstad... ... berodde nog på att hon där hade sina käraste barn-domsvänner, "flickorna" Sjöbohm."

mor om att hålla aftonbön lite för tidigt på dagen. Det ogillades men Gunhilda stod på sig: ”Gör det ändå, det är skönt att ha det gjort. Sen kommer kanske Pelle (Per Gussenius, Annas far, kyrkoherde i Lövestad) hem, och då kan vi sjunga ikväll.

På den tiden spelade sång och musik en helt annan roll i umgänget. Man fick spela och sjunga själv och var man musikalisk gjorde man det gärna. Det fanns varken skivspelare, Spotify eller radio på den tiden.

Med en blinkning åt den gammalkyrkliga predikotraditionen skriver Anna:



Hildeborg som det ser ut idag från Mossavägen i Vanstad

”För det tredje märka vi nu: Ljusén.”

Den 18 september firade Gunhilda sin födelsdag i huset. Släkt och vänner samlades. Ekipagen kördes fram och lämnade av gästerna. Kusken fortsatte sedan till prästgården som fick vara parkeringsplats.

Flaggan var hissad och en vemodig eolsharpa (ett instrument, ofta med 16 strängar, som ”spelas” av vinden). Huset var upplyst av de levande ljusen. Vid ett tillfälle kunde man räkna till 46 stycken vilket på den tiden var en ansevärd mängd. Det bjöds kaffe som följdes av sång och musik. Sedan var det sillsexa och när gästerna

gått samlade Gunhilda ihop det överblivna. Detta räckte ibland ända in i oktober för Gunhilda. Hon flyttade till ålderdomshemmet på 1930-talet. Där möttes de två kyrkoherdedöttrarna för sista gången. På ålderdomshemmet var hon betalande pensionär.

Gunhilda var en originell människa som ibland kunde dra ett löjets skimmer över sig själv men hon var trots detta: ”mer värd att hedras än att skrattas åt.” Om sig själv sa Gunhilda: ”Fattig är jag visserligen men rik ändå. Jag ser och hör att ingen ser mig över axeln.”

Hon vigdes till gravens vila den 9 juli 1936 i Vanstad kyr-



förmår ta tillvara det som Gud ger - desto bättre!

Porträttet taget ur boken om Vanstad Sammanfattning och foto: Åke Appelgren

DAGS ATT SÖKA STIPENDIUM

UR N. V. HULTMANS MINNE

N. V. Hultmans minne är en fond som förvaltas av Lövestad församling. För snart 100 år sedan avsattes medel av Hultmans anhöriga till skötsel av hans grav, till musikverksamhet i dåvarande Lövestads församling och till stipendier.

Stipendierna kan sökas av ungdomar som tillhör Lövestad gamla församling och som studerar på gymnasiet eller högre utbildningar. Stipendiet kan erhållas en gång.

Din ansökan behöver vi ha senast den 15 oktober. Stipendiet delas ut i Lövestad kyrka i samband med gudstjänsten den 1 Advent.

Skicka in din ansökan per mail (lovestads.forsamling@svenskakyrkan.se) eller vanligt brev (Kyrkorådet i Lövestads församling, Lövestad byaväg 43, 275 71 Lövestad) med en kort berättelse om vem du är, vad du studerar och vilka framtidsplaner du har just nu.

ka i närvaro av släkt, vänner och pensionärerna från ålderdomshemmet. Med egna medel bekostade hon också det sista, nämligen blommor, musik och ljus, det tretal som kännetecknade hennes liv.

Kanske kan man tala om henne som en av ”Guds fattiga” eller en ”Guds glada spelekvinnor” som kunde ta tillvara allt det goda som vår Herre skänker oss utan för stora åthävor. Därmed blir den originella prästdottern från Röddinge ett exempel för oss alla. En människas värde består inte i vad hon har eller presterar, vilken position hon har utan i att hon är skapad till Guds avbild. Om hon sedan, likt Gunhilda,

ÅRETS KONFIRMANDER



Lövestad kyrka
7 maj 11.00

Bakre raden:
Fredrik Hellwig
Anton Nilsson
My Rasmusson
Christina Roeser
Ebba Jönsson
Oscar Olsson
Felicia Anzelius

Sittande:
Sara Gustafsson
Amanda Nilsson
Kristian Nilsson
Wilma Nilsson
Emma Nilsson

Fotograf:
Lars-Åke Kvant



Tolånga kyrka
7 maj 14.00

Bakre raden:
Christina Roeser
Måns Olsson
Gustav Johnsson
Jonathan Eklund
Simon Borgkvist
Tobias Persson
Kidde Sonne Nilsson
Nicolai Lundberg Winding
Felicia Anzelius
Fredrik Hellwig

Sittande:
Emmy Johnsson
Isak Johansson
Anna Rosberg
Hampus Nilsson
Emelie Andersson

Fotograf:
Lars-Åke Kvant

Lövestads församling

Döpta

15/5 Klara Stålring
22/5 Molli Lehtinen
4/6 Albin Levin
4/6 Lo Nilsson
11/6 Tilda Larsson
10/7 Abbe Svensson
24/7 Julia Drahonenko Holst
24/7 Milton Karlsson
7/8 Ewelina Nilsson

Vigda

14/5 Marianne Persson & Martin Olsson
11/6 Terese Persson & Jonas Sjölundh
23/7 Jennie Jönsson & Niclas Molin
30/7 Katarina Johansson &
Lennart Jönsson

Döda

29/4 Nils Inge Eriksson, född 1947
11/5 Bengt Sjöström, född 1944
6/7 Ellen Jönsson, född 1929

Ur Kyrkböckerna

SNART DAGS FÖR **Kyrkoval** 17SEP2017

SNART OCH SNART men ett år går ganska fort och hösten 2017 är det dags igen.

SVENSKA KYRKAN är en demokratiskt uppbyggd kyrka där grunden utgörs av församlingen. Vart fjärde år håller vi val till det styrande organet som kallas kyrkofullmäktige. Tredje söndagen i september 2017 är det dags. Det är alltså ett helt år kvar men ett val tar tid att planera och genomföra.

VARJE PERSON SOM tillhör Svenska kyrkan och som på valdagen har fyllt sexton år får lov att rösta. Intresset för detta val kunde naturligtvis vara större men i vår församling brukar cirka 12% av de röstberättigade delta.

FÖR ATT VARA VALBAR krävs att man tillhör den församling där man bor (att man är medlem), att man är döpt och att man på valdagen fyllt arton år. I det lilla sammanhanget är valet trots det låga deltagandet viktigt. För att församlingen skall kunna fullgöra sin huvuduppgift (som är fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni

och mission) behövs det resurser. Lokaler, pengar och personal men framför allt engagerade människor som vill ta ansvar. Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet som är det förberedande och verkställande organet. Det är i kyrkorådet de många besluten tas utifrån kyrkoordning, församlingsinstruktion, verksamhetsplan och budget. Det kan handla om allt från miljonsatsningar på en renowing av någon kyrka, inköp av en traktor till att anställa medarbetare.

LÖVESTAD FÖRSAMLING kommer att stå inför många förändringar och viktiga beslut under den kommande mandatperioden. Därför behövs engagerade och kunniga förtroendevalda som vill ta ansvar. Ansvar kan vara litet eller stort men de kyrkotillhöriga måste ta det ansvaret.

PARALLELLT MED den demokratiskt valda linjen finns det som man kan kalla "ämbetslinjen". Den förvaltas ytterst av biskopen men i det lokala sammanhanget av prästerna och eventuella diakoner. Här handlar det mer om in-

nehållet och hur församlingen verkar. Det viktiga är att dessa två linjer vet sitt ansvar och sin befogenhet. Lite förenklat kan man säga att kyrkorådet styr och kyrkoherden leder.

UNDER INNEVARANDE mandatperiod har vi haft två så kallade listor. Den ena nomineringslistan kallar sig "Kristdemokrater i Svenska kyrkan" och den andra kallar sig "Lövestad församling vårt intresse." Det är bra att ha något att välja emellan, annars är det ju inget egentligt val. I praktiken är det dock inga "stora strider" mellan de olika listorna utan alla beslut fattas i samförstånd och enighet.

ÄR DU INTRESSERAD av att ta ansvar? Håll ögonen öppna för nomineringsmötet eller nomineringsmötena. Dessa äger rum under våren 2017 och annonseras dels i Kyrkfönstret men också i Lokalbladet, på hemsidan och vår facebookside. Du kan också ta kontakt med mig så kan jag lotsa dig rätt.

Åke Appelgren

KYRKODAGBOKEN

NÄR	VAD	VAR
22 september	08.30 Mässa 18.30 Filmkväll En man som heter Ove	Lövestad kyrka Lövestad försam- lingshem
25 september	18 e Trefaldighet	Vanstad kyrka
2 oktober	Mikaelidagen	Lövestad kyrka
5 oktober	18.00 Skördemässa, kaffe	Äsperöds skola
9 oktober	13.30 Öppet hus	Rödninge kyrka
11 oktober	10.30 Mässa	Lövestad försam- lingshem Tolånga kyrka
	14.00 Bibelsamtal	
	19.00 Taizémässa	
16 oktober	21 e Trefaldighet	Tolånga kyrka
19 oktober	10.30 Mässa, gästpredikant Frida Mannerfelt	Rosenlund
20 oktober	14.00 Gudstjänst	Lövestad försam- lingshem
23 oktober	18.30 Filmkväll Bland män och får	Vanstad kyrka
26 okt	10.30 Mässa	Lövestad försam- lingshem
30 oktober	Musik och lyrikcafé Karin Boye	Lövestad kyrka
2 november	23 e Trefaldighet	Äsperöds skola
4 november	13.30 Öppet hus	
5 november	10.00-15.00 Kaffe på våra kyrkogårdar	Rödninge kyrka
6 november	Alla Helgons dag	Lövestad kyrka
8 november	Alla själars dag	Lövestad försam- lingshem
13 november	14.00 Bibelsamtal	Tolånga kyrka
16 november	Söndagen före domsöndagen	Rosenlund
20 november	10.30 Mässa	Vanstad kyrka
24 nov	18.30 Filmkväll Brooklyn	Lövestad försam- lingshem
27 november	Första Advent	Lövestad kyrka
4 dec	18.00 Mässa, stipendieutdelning	Rödninge kyrka
6 dec	10.30 Familjemässa, barnkören, julkrubba	Lövestad försam- lingshem
7 dec	14.00 Bibelsamtal	Äsperöds skola
	Öppet hus, jultallrik	