

# KYRKFÖNSTRET

i Lövestads församling  
2017:2, årgång 79



## *Konfirmanderna i Berlin*

Foto: Åke Appelgren

# TANKAR I BERLIN

**SOM VANLIGT DE** senaste åren tog vi våra konfirmander på resa till Tysklands nygamla huvudstad Berlin. Staden har i jämförelse med många andra europeiska huvudstäder ingen särskilt lång historia. Från början var Berlin ett litet fiskeläge vid floden Sprees norra strand. Så småningom blev staden säte för familjen Hohenzollern som med olika titlar regerade kurfurstendömet Brandenburg och det tyska kejsarriket fram till första världskrigets slut 1918.

**EFTER VERSAILLESFREDEN** blev det både med och motgångar för Berlin. Man talar om det gyllene tjugotalet som sedan följdes av den stora ekonomiska depressionen som drabbade Tyskland särskilt hårt. I det ekonomiska kaos som präglade inledningen av 1930-talet träder Adolf Hitler fram och en ny era i Berlins historia inleds vars konsekvenser fortfarande både syns och märks.

**I WANNSEE**, en idyllisk förort till Berlin, samlas ledande nazister till en endagskonferens den 20 januari 1942. Ämnet för konferensen är hur man på bästa sätt skall organisera deportationen av alla de människor nazisterna inte ansåg vara värda något. De människor som nazisterna ansåg sig ha rätt att utrota.

**EFTER FREDEN 1945** delas Tyskland och Berlin upp mellan de allierade segermakterna i fyra sektorer, ett öst och ett väst. Efter den ryska blockaden 1948-1949 skapas det som skulle vara Öst- och Västberlin fram till 1989.

**DEN 13 AUGUSTI 1961**, över natten mellan söndag och måndag, förändrades livsvillkoren än mer. Taggtråd och betong skilde människor åt och skulle så göra under 28 år. Man kan fråga sig varför man byggde muren. Var det för att stänga ute det dekadenta väst eller var det för att hålla fast de egna medborgarna? När jag gick

i första klass hade vi en flicka i klassen som hette Ulrike. Hennes familj hade mirakulöst lyckats ta sig ut, övervunnit alla hinder och nått friheten. För mig är svaret på frågan ett solklart både och.

**ÄN IDAG**, när man åker runt i Berlin, ser man spåren av en statsterror som skilde makar från makar, föräldrar från syskon och systrar från bröder. I gatorna har man markerat var muren gick fram. Delar av muren har bevarats som ett minne. Det finns ett museum som heter Terrorns museum. Checkpoint Charlie är bevarad. På filmduken (*De andras liv*) och i TV-serier (*Weissensee* och *Deutschland 83*) har vardagslivet i Östtyskland under Kalla krigets dagar skildrats.

**VAD SOM SLÅR MIG** i Berlin är att denna spännande, vackra, stora stad har varit och nu är ett av många centra för det som är skönt och gott; med paradgator och parker, statyer och otaliga minnesmärken samtidigt har varit centrum för några av mänsklighetens allra största förbrytelser.

**HOLOCAUST** eller det systematiska utrotandet av judar, homosexuella, romer, funktionshindrade, "asociala" och oliktankare under nazisternas tid i kombination med det totala föraktet för andra folk och en förvirrad idé om att "den ariska rasen" (vad nu det skulle vara?) står över alla andra människor och därmed kan ta sig rättigheter gentemot andra.

**DEN ÖSTTYSKA** statsterrorn som på likartat sätt tog sig rätten att tränga in i människors privata liv, tog sig rätten att kontrollera vad människor tilläts läsa och tänka och som tog sig rätten att begränsa människors rätt att röra sig fritt.

## HUR KUNDE DETTA SKE?

Den evangeliske prästen Martin Niemöller satt internerad både i

Sachsenhausen och Dachau har formulerat följande ord:

*"I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;*

*Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackanslutnen;*

*Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;*

*Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade."*

**JAG SLÅS AV DESSA** ord när jag står utanför Niemöllers cell i Sachsenhausen. Hur kan människan som är skapad till Guds avbild vara så dubbel i sin natur. Hur kan det vackraste vackra finnas samtidigt som det ondaste onda?

**DET FINNS NATURLIGTVIS** inget svar på den frågan, ingen quickfix eller patentmetod som i ett nafs löser detta dilemma. Som alltid när det gäller allvarliga livs- och meningsfrågor riktas udden mot mig själv. Det är inte något som gäller de andra, de där långt borta utan just mig själv. Det är i vårt inre kampen utkämpas. Det är du som har valet att knyta handen och slå eller att smeka med den. För egen del kämpar jag varje dag i vetskap om att jag inte alltid gör det rätta; i vetskap om att Guds förlåtelse alltid är större och att jag får börja om.

*Text: Åke Appelgren  
Bilden föreställer Holocaustmonumentet i centrala Berlin  
och är tagen av K. Weisser,  
commons.wikimedia*

## KONTAKTA DIN FÖRSAMLING

**Församlingens expedition** är öppen tisdag till fredag, under juli månad torsdagar mellan kl 9 och 11. Andra tider finns telefonsvarare. Vi hjälper dig med allt som en församling kan hjälpa dig med! Bokningar av dop, vigslar och begravningar, frågor kring gravskötsel med mera.

Ekonomiassistent Gudrun Nilsson,  
telefon 0417 210 43,  
lovestads.forsamling@svenskakyrkan.se

**Postadress:** Lövestad församling,  
Lövestad byaväg 43,  
275 71 LÖVESTAD

Hemsida: [www.svenskakyrkan.se/lovestad](http://www.svenskakyrkan.se/lovestad)

[facebook.com/lovestadsforsamling](https://facebook.com/lovestadsforsamling)

### Präster

Åke Appelgren, kyrkoherde och kontraktsprost, 0417 215 75,  
[ake.appelgren@svenskakyrkan.se](mailto:ake.appelgren@svenskakyrkan.se)

Svante Kjellén, 070 626 94 09,  
[svante.kjellen@gmail.com](mailto:svante.kjellen@gmail.com)

Håkan Jälmbly, 070 666 06 60  
15 juli t o m 31 juli.

### Kyrkomusiker

Sven O. Persson, 0708240606,  
[sven.persson@svenskakyrkan.se](mailto:sven.persson@svenskakyrkan.se)

### Kyrkovaktmästare

Tisdag-fredag

Vanstad: Sven Persson,  
0417 251 55

Tolånga: Fredrik Hellwig  
0417 215 77

Rödninge: Siw Andersson  
0417 420 85

Lövestad gamla och nya kyrkogård:  
Fredrik Svensson,  
0417 215 84

### Kyrkorådets ordförande

Jan-Erik Johansson, 0417 215 74

### PUL-ombud

Eva Katsler 070 508 95 96

### Begravningsombud

Cornelis Hermus 070 242 55 00

### Ansvarig utgivare

Åke Appelgren

### Enskilt samtal och bikt

Församlingens präster står till tjänst för samtal. Vi har absolut tystnadsplikt.

### Kyrkskjuts till våra gudstjänster

Behöver du skjuts till kyrkan? Ring Färs Taxi 0416 188 10! 24 timmar innan du behöver skjuts!

# SOMMAREN I LÖVESTAD FÖRSAMLING

## SEMESTERVIKARIE

**UNDER SOMMAREN** kommer prosten Håkan Jälmbly att vikariera som kyrkoherde under tiden 15 juli t o m den 30 juli. Under dessa två veckor kommer det att vara begränsad service på församlingsexpeditionen. Expeditionen kommer att vara öppen för besök endast på torsdagar mellan kl 9 och 11.

Håkan Jälmbly nås på telefon 070 666 06 60.

## UNGERSKA DANSER

**DEN TYSKE** tonsättaren Johannes Brahms verkade under 1800-talet. Bland alla de verk han komponerade finns det 21 stycken ungerska danser. Dessa danser är delvis inspirerade av den ungerska folkmusiken och den romska musikens csárdás-melodier.

**MUSIKEN ÄR LIKA** mustig och färgstark som den ungerska maten och det röda vinet från Villány.

**TRIO ÖSTERLEN** med Pia Ewaldz, Sara Berg och Jan Cederblad gästar Rödninge kyrka onsdagen den 2 augsuti kl 19.00 och framför nio av Brahms ungerska danser.

## DAGS FÖR KONFIRMATION

**FÖRSAMLINGENS** ungdomar, det vill säga dom som under 2018 fyller 15 år, är välkomna att delta i konfirmationsundervisning. Vi träffas en eftermiddag i veckan för att samtala om vad livet är och vad den kristna tron säger om mig, mitt liv och Gud. Alla kyrkotillhöriga har fått en personlig inbjudan i maj månad men alla, oavsett kyrkotillhörighet, är välkomna att delta.

Vi börjar i anslutning till gudstjänsten i Rödninge den 10 september kl 18.00.

Har du frågor - ring Åke på 0417 215 75 eller skicka e-post.

## SOMMARMUSIK

**VAD ÄR MER** somrigt i Sverige än midsommarhelgen. Naturen är som allra vackrast, vädret är på topp (näja?) och vi dansar kring midsommarstången, äter sill och jordgubbar. I vår församling brukar vi fira söndagen i midsommarhelgen med en musikalisk mässa och så blir det i år också.

Sven O. tillsammans med sångare och musiker framför en blandad kompott av svensk sommarmusik i Vanstad kyrka söndag den 25 juni kl 18.00.

**FRILUFTSGUDSTJÄNSTER** hör också sommaren till. Gud har givit oss vissa platser där vi mer påtagligt kan känna hans närvaro. Våra kyrkor är just sådana platser. Gud låter sig också finnas i naturens skönhet. Därför firar vi gudstjänst i det fria.

Midsommardagen 24 juni vid Rödninge skola kl 10.30 med utsikt över den vackra Fyledalen.

Vid Hallsbergs stenar möts vi till gudstjänst den 9 juli kl 13.30. Tag med dig fikakorg. Här finns en av kommunens kulturskatter, nämligen "stenarna" som möllaren Nils Nilsson högg.

Mitt i högsommaren träffas vi vid Äsperöds idrottsplats. Håkan Jälmbly leder gudstjänsten på Kristi förklarings dag den 30 juli kl 13.30. Tag med kaffekorgen.

Sommarens sista friluftsgudstjänst firar vi vid Lövängens idrottsplats den 6 augusti kl 13.30. Här blir det enkelt kyrk-kaffe efter gudstjänsten.

## PILGRIMSVANDRING

Som vanligt, sista söndagen i maj månad, vandrar vi tillsammans från Ramåsa kyrka till Rödninge. Vi gör en kort vilopaus i Slagarp och fortsätter sedan genom Fyledalen i tystnad, upp mot Rödninge kyrka där vi firar mässa. Vandringen börjar kl 9.00 och mässan ungefär kl 11.



# KONFIRMANDRESA TILL BERLIN 2017



**ÅTERIGEN HAR VI** fått äran att följa församlingens ungdomar genom konfirmationstiden. En dag i veckan från september till och med april har vi träffat 22 av församlingens härliga ungdomar. Vi har haft många fina stunder tillsammans och ett helt underbart läger.

**DEN 30 MARS** åkte vi till Berlin för 6 gången. Vi hade lyxen att bo på ett fyrstjärnigt hotell mitt i centrala Berlin i närheten av shoppinggatan Kurfürstendamm. Till frukost serverades obegränsade mängder med pannkakor, sockerbullar och croissanter.

**TORSDAGEN VAR** resdag, stämningen var på topp hela resan ner och ungdomarna verkade vara förväntansfulla. Efter att checkat in på våra rum så gick vi och åt. De flesta åt såklart schnitzel, vilket nästan är ett måste när man är i Tyskland. Eftersom butikerna har öppet till kl 20.00 i Berlin var det några som tillsammans med oss ledare passade på att kolla utbudet. Shopping verkar vara ett stort intresse bland

konfirmanderna.

**PÅ FREDAGEN ÅKTE** vi till koncentrationslägret Sachsenhausen. Detta läger var i första hand ett arbetsläger och syftet med Sachsenhausen var inte att utrota så många som möjligt. Innan vi åkte på konfirmationslägret såg vi filmen Falskmyntarna (Die Fälscher) som handlar om en grupp fångar på just Sachsenhausen som fick i uppgift att förfalska sedlar, i första hand brittiska pund och i andra hand dollar. Detta ledde till att briter efter kriget fick byta ut alla sina pund då det var så många förfalskade sedlar i omlopp.

**EFTER EN FÖRMIDDAG** på Sachsenhausen förtjänade ungdomarna hamburgare från McDonalds. På eftermiddagen åkte vi till TV-tornet som än idag är Berlins högsta byggnad med 368 meter. Utsiktsvåningen ligger på 203 meter och man kan verkligen se hela Berlin ovanifrån. Dock var det soldis så sikten var bara cirka en mil.

**PÅ LÖRDAGEN** mötte sommaren oss. Vi åkte på en stadsrundtur tillsammans med den svensktalande guiden Annica. Strålande sol, 27 grader varmt och en stad som är på väg att slå ut i blom. Underbart! Vi stannade till vid minnesplatserna för de förintade judarna och romerna. Vi fick även se Brandenburg Tor och East side gallery, en bevarad bit av muren på cirka 1,3 km som man låtit konstnärer måla.

**PÅ EFTERMIDDAGEN** åkte vi till Olympiastadion och sedan fick konfirmanderna sin efterlängta- de fritid, även om de både torsdag och fredag hade möjlighet att springa lite fritt. Dagens avslutades med en orgelkonsert i Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Konfirmanderna tyckte inte det var lika vackert som vi ledare tyckte men de var duktiga och satt stilla hela tiden.

**SÅ KOM SÖNDAGEN** alldeles för fort och det var dags att åka hem. En buss full med trötta ungdomar och ledare styrdes mot Lövestad. Alla verkar vara jättenöjda med resan och vi tackar än en gång för att vi fick förtroendet att resa med ungdomarna.

*Text och bild: Christina Roeser*



# HUR STYRS SVENSKA KYRKAN?

## VART FJÄRDE

ÅR går Svenska kyrkan

## VAL TILL KYRKOMÖTET

till val och i höst är det dags igen, närmare bestämt söndagen den 17 september. Precis som i det borgerliga valet är det ett trefaldigt val men det är uppoch-nervänt. I det borgerliga valet är det riksdagsvalet som betyder mest och som röner störst intresse. I kyrkans värld är det valet i den mest lokala enheten, församlingen, som betyder mest.

**I DEN LAG** som riksdagens beslutade om inför relationsändringen år 2000 står det att vår kyrka skall vara demokratiskt uppbyggd med avseende på hur den styrs. Demokrati är det bästa av styrelseskick. I kyrkans värld fattar vi ofta beslut i bred enighet. Är vi inte eniga brukar vi för det mesta samtala oss fram tills enighet uppnås. Vår kyrka är också en öppen kyrka vilket innebär att alla protokoll och alla beslut som fattas är offentliga. Var och en har rätt

att begära ut protokoll och annat som gäller förvaltningen av församlingens, stiftets eller hela Svenska kyrkans tillgångar.

**ALLA KYRKOTILLHÖRIGA** som på valdagen fyllt sexton år får delta i valet. Valet genomförs den tredje söndagen i september vart fjärde år. Kan man inte rösta just den dagen finns det goda möjligheter att rösta under de två veckor som är före valdagen. Mer information om detta kommer i nästa nummer av kyrkfönstret.

**PÅ VALDAGEN DELTAR** man i valet till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Totalt sett skall ungefär 30 000 förtroendevalda utses. Det gör kyrkovalet till, i detta avseende, det största valet.

**TILL KYRKOMÖTET** brukar det finnas en mängd olika så kallade listor att välja mellan som både

kan vara så kallat partipolitiska och

sådana som inte alls vill kännas vid någon rikspolitisk färg eller beteckning. Kyrkomötets uppgift är att besluta om det som kallas Kyrkoordning och som styr kyrkan. Kyrkomötet fattar också många andra beslut av övergripande karaktär som till exempel det som varit aktuellt under 2016 och 2017, nämligen förslaget till nya ordningar för gudstjänstfirande. Man väljer också kyrkostyrelse som är det verkställande organet. Ärkebiskopen är ordförande.

**VI VÄLJER OCKSÅ** stiftsfullmäktige som är högsta beslutande organ i Lunds stift. Detta organ utser stiftsstyrelse och nu börjar det bli lite mer intressant för oss. Stiftsstyrelsen beslutar om många olika saker som får direkt återverkan på livet i församlingarna. Det handlar till exempel om hur många präster man måste ha i en församling. Stiftsstyrelsen beslutar också om så kallade indelningsärenden. Det brukar för det mesta vara att lägga samman församlingar och pastorat.

**DET KANSKE ALLRA** viktigaste stiftsstyrelsen gör är att man fördelar det som kallas kyrkoantikvarisk ersättning. Denna är statens ersättning till Svenska kyrkan för att vi vårdar och underhåller alla kyrkor i vårt land.

**STIFTSSTYRELSEN FÖRVALTAR** också församlingarnas gemensamma egendomar som kallas prästlönefonderna. Avkastningen skall delvis finansiera prästernas löner. Dessa tillgångar är i många fall medeltida donationer som nu samlats till större markinnehav vilket är lättare att förvalta effektivt. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen.

**DET VAL SOM HAR** störst betydelse är valet till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är församlin-

## Kyrkoval 17SEP2017

gens högsta beslutande organ. Där beslutar man om de viktiga frågorna som budget och antalet anställda.

**KYRKOFULLMÄKTIGE** väljer det verkställande organet som kallas kyrkoråd och utser ordförande. Kyrkoherden sitter alltid med i kyrkorådet som ledamot i kraft av att vara just kyrkoherde. Kyrkorådet är församlingens styrelsen och styr tillsammans med kyrkoherden. Här fattar vi beslut om när en kyrka skall kalkas om eller om vi skall lysa ut en vakant tjänst och mycket, mycket annat.

**I VÅR FÖRSAMLING** kommer det att finnas två listor att välja på när vi skall välja våra 19 ordinarie ledamöter i fullmäktige och tio ersättare.

“Nomineringsgruppen Kristdemokraterna” och “Nomineringsgruppen Lövestad församling - vårt intresse” heter de grupper som ställer upp till val i vår församling. I nästa nummer kommer våra lokala nomineringsgrupper att presentera sig.

**SÅ SMÅNINGOM** kommer varje röstberättigad att få ett röstkort hem i brevlådan. På det står det var och när du kan rösta. Se framför allt till att använda din rätt att rösta. Det är så du kan påverka och visa ditt engagemang. Det vore ju kul om vi kunde öka valdeltagandet från drygt 12% till 20%!

Åke Appelgren

## Lövestads församling

### Döpta

15/1 Elvira Lindgren  
12/2 Ella Magnusson  
19/2 Vanda Sjögren  
9/4 Holger Isaksson  
23/4 Dennis Nilsson

### Vigda

18/2 Martina Eliasson och Joel Salvin  
16/3 Anna-Karin Fredin och Peter Nilsson

### Döda

6/1 Agneta Nilsson, född 1957  
12/1 Greta Bengtsson, född 1917  
31/1 Kenneth Olsson, född 1956  
14/2 Carin Jönsson, född 1926

3/4 Majken Lundquist, född 1925  
3/4 Åke Moberg, född 1925  
4/4 Vera Persson, född 1912,  
församlingens äldsta  
13/4 Ove Jönsson, född 1927

### Från andra församlingar

#### Döpta

19/3 Oliver Svensson Persson  
23/4 Theo Andersson

#### Döda

22/1 Einar Nilsson, född 1931  
4/4 Vilner Nilsson, född 1927

## REFORMATIONEN 500 ÅR

# RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRON ALLENA

**I ÅR UPPMÄRKSAMMAR** vi att det är 500 år sedan Dr Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottsporten i Wittenberg. Det var den droppe som satte igång reformationen. Mycket hade legat i luften under lång tid men det behövdes en gnista som satte igång det som på allvar skulle föra Europa ut ur medeltiden och in i den moderna tiden. Kunde vi resa tillbaka i tiden 500 år skulle nog den tiden likväl framstå som omodern, fast det är med våra mått mätt. Jag är rätt säker på att mycket av det vi tar för givet hade kommit ändå.

**REFORMATIONEN VAR** inte bara ett försök att reformera en kyrka som Luther inte kunde identifiera med den kyrka han kunde läsa om Nya Testamentets berättelser utan också en samhällsvandlare av stora mått.

**MARTIN LUTHER** var en lärd man. Han var professor i bibelvetenskap och kunde läsa sin bibel på grundspråken hebreiska och grekiska. Han behärskade självklart latin och kunde läsa den latinska bibelöversättning som kallas Vulgata (betyder den allmänna). I bibelstudiet, framför allt Pau-

lus brev till församlingen i Rom och till församlingarna i Galatien (nuvarande Turkiet), förstod han mer att en av trons hemligheter handlar om rättfärdiggörelse.

**RÄTTFÄRDIGGÖRELSE** är ett "storord" som inte är så lätt att förstå. Det är inte heller lätt att översätta eller ersätta med något annat som kanske är mer lättbegripligt. I Paulus brev till församlingen i Rom står det: "Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror." I Galaterbrevet läser vi: "Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig."

**I SIN EGEN KAMP** med Gud, sig själv och tron hade Luther, precis som så många andra genom historien trots att människan, rent teoretiskt, av sig själv kan bli rättfärdig. Ständigt kom Luther till korta i kampen. Han förlorade mot synden men fann ingen nåd eller förlåtelse hos Gud. Mitt i denna kamp nås Luther av insikten om att rättfärdigheten inte är något en människa kan ge sig själv

utan något som Gud ger, något som Gud räknar människan tillgodo genom tron på Jesus Kristus och på det Kristus har gjort



**RÄTTFÄRDIGGÖRELSE** genom tron allena idag är kanske inte det allra lättaste. Vi lever i en tid där ditt värde som människa inte bestäms av vad du är utan av vem du är och vad du har eller snarare hur mycket du har. Fokus ligger på din egen prestation. Den lutherska människosynen säger något annat!

**FINNS DET INTE** en risk med detta, att människan blir passiv? Enligt luthersk teologi gör det inte det. I den människa som är rättfärdiggjord genom tron allena påbörjas en långsam förvandling eller helgelse som till sist når sin fullkomning i himmelriket. Denna förvandling syns i det dagliga livet, men är inte en förutsättning för rättfärdiggörelsen.

Åke Appelgren

# KYRKODAGBOKEN

NÄR		VAD	VAR
25 maj	Kristi Himmelfärdsdag	13.30 Gudstjänst, ÅA	Hallsbergs gård
28 maj	Söndagen före pingst	9.00 Pilgrimsvandring från Ramsåsa till Röddinge ca 11.00 Pilgrimsmässa	Röddinge kyrka
4 juni	Pingstdagen	10.30 Mässa, ÅA	Vanstad kyrka
11 juni	Heliga Trefaldighets dag	18.00 Mässa, SK	Lövestad kyrka
18 juni	1 e Trefaldighet	10.30 Mässa, ÅA	Tolånga kyrka
21 juni		14.00 Mässa, ÅA	Rosenlund
24 juni	Midsommardagen	10.30 Friluftsgudstjänst, SK	Röddinge skola
25 juni	Johannes döparens dag	18.00 Musikalisk mässa, SK	Vanstad kyrka
2 juli	3 e Trefaldighet	10.30 Mässa, ÅA	Lövestad kyrka
9 juli	4 e Trefaldighet	13.30 Friluftsgudstjänst, ÅA, tag med kaffekorg	Hallsbergs stenar
16 juli	Apostladagen	10.30 Mässa, HJ	Röddinge kyrka
19 juli		14.00 Gudstjänst, HJ	Rosenlund
23 juli	6 e Trefaldighet	10.30 Mässa, HJ	Tolånga kyrka
30 juli	Kristi Förklarings dag	13.30 Friluftsgudstjänst, HJ, tag med kaffekorg	Äsperöds IP
2 aug		19.00 Ungerska danser konsert Trio Österlen	Röddinge kyrka
6 aug	8 e Trefaldighet	13.30 Friluftsgudstjänst, ÅA	Lövängens IP
13 aug	9 e Trefaldighet	10.30 Mässa, ÅA	Röddinge kyrka
16 aug		14.00 Gudstjänst, ÅA	Rosenlund
20 aug	10 e Trefaldighet	10.30 Mässa, ÅA	Tolånga kyrka
27 aug	11 e Trefaldighet	18.00 Mässa, SK	Vanstad kyrka
3 sept	12 e Trefaldighet	10.30 Mässa, SK	Lövestad kyrka
5 sept		14.00 Bibelsamtal	Lövestad församlingshem
10 sept	13 e Trefaldighet	18.00 Mässa, konfirmandupptakt, ÅA	Röddinge kyrka
17 sept	14 e Trefaldighet	10.30 Mässa, ÅA, SK	Vanstad kyrka
17 sept	Kyrkoyal - vallokalen i Vanstad församlingshem öppen kl 09.00-10.00 och 15.00-20.00 Kyrkoyal - röstningslokal församlingsexpeditionen i Lövestad öppen kl 17.30-19.30		

ÅA= Åke Appelgren  
SK=Svante Kjellén  
HJ=Håkan Jälmbly