

Pågskytten

EKSHÄRADS FÖRSAMLINGSBLAD NR 3 2017



Svenska kyrkan 
EKSHÄRADS FÖRSAMLING

TELEFONNUMMER I
EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Pastorsexpeditionen 40050
onsd.-fred. 10-12

Blomsterfonden 40050
onsd.-fred. 10-12



eksharad.pastorat@svenskakyrkan.se

Lars-Peter Hjärpe, kyrkoherde 540581
mottagningstid torsd. 10-12

Kerstin Andersson, ekonomi 540580

Jenny Ekström, kantor 540584

Roger Jonasson, kyrkvaktmästare 540587

Monica Jäger, förs.ass. 540583

Kerstin Hedelin, förs.arb. 540588

Pär Jonasson, kyrkog.arb. 540586

Församlingshemmet 540585

Patric Svensson, kyrkorådsordf. 30307

Hemsidesadress:

www.svenskakyrkan.se/eksharad



Redaktionen:
Lars-Peter Hjärpe och Monica Jäger

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Luther och 500 år av reformation sid 3-6

Kyrkoval, Ekshärads kyrka sid 7

Kantorns sida sid 8

Bilder från verksamheten sid 9-11

Annonser sid 12-13

Sv. k. internationella arbete sid 14

Döda, döpta, vigda sid 15

Gudstjänster sid 16



*Vid auktionen
på Tacksägelsedagen
den 8 oktober
insamlades 3660:-
till
Världens Barn*



Tack!

**JAG ÄR
ETT LIV**

Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.

Alla barn har rätt till ett liv utan hot,
våld och övergrepp. Tillsammans ger
vi kraft till en bättre framtid.

SWISHA
VALFRITT BELOPP
TILL 9001223

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Svenska kyrkan
INTERNATIONELLT ARBETE
medlem av
actalliance

LUTHER OCH 500 ÅR AV REFORMATION

Det kan knappast undgått någon att svenska kyrkan detta år 2017 firar 500 årsminnet av reformationen. En reformation som startade med att Martin Luther år 1517 spikade upp sina 95 kritiska teser på en kyrkdörr i Wittenberg. Teser om avlaten, breven eller kvittona som människor fick av biskopar inom dåtidens katolska kyrka som bevis på att man köpt sig fri, köpt förlåtelse från vissa botgärningar eller synder man begått.

Denna protesthandling av Luther kom att leda till att den katolska enhetskyrkan i västra Europa skakades i sina grundvalar och så småningom splittrades upp i flera självständiga reformerade kyrkor. Lutherska som våra nordiska kyrkor. Reformerta som kyrkorna i Schweiz och i Holland, eller Anglikansk kyrka som i England.

Inte bara den västliga katolska kyrkan förändrades.

Luthers 95 teser kom även att få stora politiska och kulturella konsekvenser. Vårt eget land Sverige skulle genom detta se möjligheten att med kung Gustav Vasa slå vakt om oberoende och självständighet.

Även svenska språket kom tack vara Olaus Petris översättning av Luthers tyska bibelöversättning att bli ett mer enhetligt nationellt språk. En bibelöversättning som Gustav Vasa tog åt sig äran av. Otroligt nog finns ett exemplar av denna bibel i vår kyrka.

Musiken och psalmsången fick också ett uppsving och blommade ut på ett helt fantastiskt sätt, men det kanske allra viktigaste för både kyrka och samhälle var att läskunnigheten ökade i och med reformationen. Allt detta började alltså med Luther.

Martin Luther föddes 1483 i Eisleben i Sachsen, Tyskland och avled 1546, 63 år gammal. Pappan var en stram gruv och bergsman med smältverk och koppargruvor. Han ville att sonen Martin skulle studera juridik och sedan följa pappa i fotspåren. Men så blev inte fallet. När Martin var på hemväg efter ett besök hos föräldrarna råkade han ut för ett våldsamt oväder med slagregn, åska och blixtar. Han blev så fruktansvärt rädd att han började ropa till Sankta Anna, Jesu mormor, smedjor och bruksnäringens skyddshelgon, om hjälp och skulle han komma levande ur detta lovade han att bli munk. Martin överlevde och kände att han måste stå för sitt löfte och bli munk, något som inte gjorde pappa Hans glad, snarare tvärtom.

I vår kyrka har vi Sankta Anna, Jesu mormor avbildad. Det är hon som är centralfigur på den gamla altartavlan som finns på södra väggen. Mormor Anna, på en altartavla här i Ekshärads kyrka har jag alltid tyckt osannolikt. Nu förstår jag att det inte är en slump att hon finns här. Vår bygd är ju en bygd där smedjor och småbruk haft stor betydelse för människor, så det ju klart att hon finns här, skyddshelgonet för smedjor och bruksnäring.

Martin blev som sagt munk. En mycket ängslig och oroligt grubblande munk. Han var helt besatt av att försöka bli förlåten av Gud. En hård och krävande Gud som han och som de flesta människorna uppfattade Gud på denna tid. Sjukdom, olyckor, hungersnöd och död drabbade människor brutalt och utan förvarning och efter döden väntade skärselden för alla synder man begått. Så tänkte och trodde man.

Därför gällde det att med alla medel försöka få Gud på sin sida, för att slippa undan så mycket som möjligt av allt elände i livet och även plågor efter döden. Att som munk försöka bli en perfekt och prickfri sådan, det måste vara det ultimata sättet, tänkte och trodde Luther

För oss idag är denna uppfattning om Gud fruktansvärd, men så var tidsandan där och då.

En dag när Luther studerar romarbrevet i bibelns nya testamente sker något fantastiskt och befriande. Paulus skriver i romarbrevet att det är tro som är det viktiga inte gärningar. För första gången strålar orden för Luther i ett gudomligt förklarat sken. Äntligen förstår han. Tro inte gärningar. Det är det som det hela handlar om.

Människan kan inte själv göra något för att uppnå räddning, utan det är Gud som gör allt. Gud möter ständigt människan med nåd, förlåtelse, befrielse och kärlek. Helt gratis. Människan behöver endast tro på detta, känna tillit och förtroende, bara ta emot.

Själv skulle han uttrycka denna sin insikt med de latinska orden att människan till sitt väsen är "simul justus et peccator", dvs. samtidigt rättfärdig och syndare och trots sin mänskliga otillräcklighet ändå älskad av Gud.

Det är just den här insikten, att Gud är full av nåd och att människan inte av egen kraft kan förtjäna Guds nåd som förändrar Luther. Han upplever en frihet och kommer snart att ändra sitt efternamn till just Luther. Innan dess hette han Luder, med samma negativa klang som även vi idag uppfattar det. Luther byter helt enkelt ut bokstaven d i mitten av sitt namn mot th efter det grekiska ordet eleutheros som betyder frihet. För fri var det han kände sig, Luther av nåd den frie.

Att Gud är kärlek, full av nåd och med tillägget sanning påminns vi om när vi besöker vår kyrka. Fönstermålningen framme i koret på norra sidan uttrycker det lite annorlunda men med ungefär samma innebörd, orden ur Johannesprologen: Och han var full av nåd och sanning.

Luthers nya befriande insikt kom att bli sprängstoff i dåtidens kyrkliga miljö. Påven och biskoparna menade att Jesus när han dog på korset, tog med sig all synd som begåtts i världen och som även kommer att begås i framtiden. Allt är i Jesu namn försonat och förlåtet. Detta var sann kristen tro något som Luther höll med om.

Men, så kommer det som han reagerade starkt mot. Kyrkan förvaltade menade påven en överflödande aldrig sinande källa av förlåtelse. En skatt eller tillgång kyrkan kunde tjäna pengar på genom att sälja avlatsbrev. D.v.s. mot pengar tillförsäkra människor Guds förlåtelse och befrielse från synder och skärseld. Detta var strålande affärer för Påven och många biskopar och faktiskt det som finansierade bygget av Petruskyrkan i Rom.

Inte bara bedrägeri, menade Luther utan dessutom högst okristligt. Om nu, kyrkan förvaltade en sådan skatt borde då inte påven som en god kristen dela ut förlåtelsen gratis av nåd?

Som sagt sprängstoff.

Att en obetydlig munk i kyrkans periferi protesterade genom teser och teologiska skrifter, det kunde påven i Rom nonchalera. Men att dessa Luthers idéer fick fäste och spred sig som en löpeld tack vare den nya uppfinningen boktryckarkonsten, dåtidens internet, det hotade inkomsterna och måste därför bekämpas.

Luther blir bannlyst, dvs får en dödsdom över sig, hans skrifter bränns och han tvingas fly och hålla sig gömd i Wartburg i en borg under det tagna namnet Junker Jörg.

Där översätter han bibeln till tyska från de hebreiska och grekiska grundtexterna vilket eldar på reformationen ännu mer. Inte minst genom att han dessutom hävdar tanken på det allmänna prästadömet d.v.s. att alla kristna skulle kunna läsa, tolka och sprida bibelordet, inte bara prästerna. Det var rent revolutionärt.

Nu kunde allt fler få tillgång till skrifterna och själva avgöra om påven eller Luther hade rätt angående frågan om tro och gärningar, dvs. rättfärdiggörelsen genom tro.

Luther skapade således möjligheter för vanligt folk att sätta sig in i teologiska frågor. Han öppnade upp för individens frihet att själv ta reda på, tolka, ta ställning och därigenom också bli ansvariga individer för sitt eget väl och ve och inte minst för samhällsutvecklingen.

Luther, han var även en skicklig pedagog. Han kunde på ett enkelt sätt kommunicera svåra saker till vanligt folk. Han översatte som jag nämnde tidigare bibeln från grundspråken hebreiska och grekiska till tyska.

Han skrev olika små häften som på ett enkelt sätt gav undervisning om bönen fader vår, trosbekännelsen och tio guds bud. Han författade även nya psalmer. Ofta tog han redan kända och av folket omtyckta melodier, ingen finkultur där, till vilka han skrev nya uppbyggliga texter. Det sägs att påven skickade ut en spion till de oroliga protestantiska områdena i Tyskland för att ta reda på vilket genomslag reformationen hade fått bland folket. När spionen kom tillbaka undrade påven hur det såg ut och spionen svarade att folket, stora som små, sjunger psalmer. Då är det förlorat utbrast påven.

I ren desperation förbjöds under en tid psalmsång i katolska gudstjänster eftersom det var så förknippat med just Luther och reformationen.

Luther han författade även världens allra första barnbibel, Passional. Mycket tack vare att han gift sig med den tidigare nunnan Katarina von Bora som han älskade högt och fått sex barn tillsammans med. Men, den allra mest kända texten av Luther, i alla fall för oss i Norden, är katekesen. Den ansågs så viktig att den blev självklar lärobok när folkskolan infördes i vårt land 1842. Och länge, ännu när jag var barn var katekesen lärobok i konfirmandundervisningen.

Att katekesen uppfattades så betydelsefull som lärobok om kristen tro, framgår också av att den översattes till ett lokalt indianspråk i Amerika på 1600-talet av en svensk, kanske av en Ekshär- ing? Sverige hade på den tiden en koloni i Delaware. När kung Karl den 11:e under slutet av 1600-talet var på resa i Värmland, besökte han Ekshärad och stannade över natten i prästgården. Under ett samtal uppmanades sonen till prästparet Bengt och Ebba Aurenus som finns avbildade på båda sidor om ingången till sakristian, att resa till Delaware för att där kristna de lokala indianstammarna som fanns i närområdet. Då var katekesen ett livsviktigt dokument om kristen tro.

Luther och Reformationen var på många sätt en pedagogisk revolution där musik och sång, bilder och texter tillsammans banade väg för ett nytt sätt att förstå och kommunicera tro och idéer. Det är inte en slump att tex. körsång är så utbrett och uppskattat i våra nordiska länder. Inte en slump att läskunnigheten hos människor sedan 1600-talet varit bland de högsta i världen. Inte en slump att folkrörelserna uppstod och att demokratiutvecklingen och jämställdheten nått så långt. Inte en slump att vår svenska kyrka, trots motstånd, fattat så modiga beslut som att tillåta kvinnliga präster, införa könsneutral vigselordning, stå upp för barnperspektiv och bedriva ett miljöarbete som utmanar. Inget av detta får hon applåder för men det är inte det viktiga.

Många har säkert hört talas om uttrycket att ha Luther på axeln som ett uttryck för dåligt samvete som alltför ofta sprids. Det har inget med Luther själv att göra. Ett av skälen till detta uttryck kan ha att göra med att det i många kyrkor i vårt land inte var ovanligt att ha en bild av Luther bakom predikstolen.

Underförstått att ha råg i ryggen eller Luther i ryggen. Prästen skulle känna Luthers närvaro och stöd och på så sätt få kraft att stå för sanningen och nåden, förkunna Guds ord rent och klart så att människor kunde räta på sig och känna befrielse till kropp och själ. Det är något helt annat än den felaktiga bilden av att ha Luther på axeln.

Mycket gott tog fart i och med Luther och hans vilja att reformera kyrkan. Ett teologiskt arbete som fick större konsekvenser än han själv kunde ana. Betydelsen som Luther haft för kyrkan och samhällsutvecklingen, det kan inte nog överskattas. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att reformationen är större än Luther och lever sitt eget liv. Tar egna uttryck och vägar som ingen kan helt överblicka. Reformationen den pågår fortfarande, ”ecclesia semper reformanda est”, som det heter på latin.

Martin Luther, han ville med hela sin förmåga och själ reformera kyrkan. Söka sig tillbaka till ursprunget och befria henne från traditioner som mer var till skada än till glädje. Återge både kyrkan och människor livsmod och hopp. Och han gjorde det genom att kritisera avarter, peka på bibelordet, förenkla förkunnelsen och lyfta fram musiken. Orädd som få.

I jubileumstid är det lätt att stämma upp i lovsång inför Luther och hans verk, något som är både välförtjänt och inte. För det finns sidor hos honom som inte alls känns så trevliga. Luther var ett komplicerat barn av sin tid med stora tillgångar och stora brister. Han var oerhört oförskämd mot sina meningsmotståndare. Gav uttryck för både tolerans och hets gentemot judar. Idag skulle nog många kalla honom för bipolär.

Ena stunden glad och upprymd för att vid andra tillfällen vara fylld av misstro och misstänksamhet. När man läser och använder sig av Luthers skrifter är det därför viktigt att vara medveten om detta så att man kan lära av hans teologiska betoningar och intentioner. Kort uttryckt ta vara på det som driver Kristus och slänga allt det andra i historiens soptunna.

Detta sker bäst genom att tillämpa just hans egen metod, ha fokus på bibeln, bejaka sången, musiken och livet, gärna i dess folkliga form, för att sprida kunskap om tron.

För vår kyrka idag är det ett föredömligt exempel, ett arv att vårda och känna stolthet och glädje över. Ja, rent av att i samma anda våga ära, liv och allt, för den Gud som är oss en väldig borg.

Ja, det var något om Luther och den reformation som han startade.

Nu när vi står på tröskeln till advent och jultid kan det vara på sin plats att likt Luther ge uttryck för ren och skär livsglädje. Låta en lustfull förväntan och glädje ta tag i dig så att du kan uppleva och ta till vara allt som just denna tid har att ge. Allt för att du inte ska förlora dig i stress och krav, som tiden också är så fylld. Inte missa innersidan med advent och jul, den att Gud närmar sig och låter sig födas till världen som ett oskyddat barn för din och allas vår skull. Detta mysterium och för tanken så svindlande. En händelse som ständigt öppnar mot framtid, här och nu och en gång bortom tid och rum.

Kanske du denna jul kommer att ana och uppleva en befrielse likt Luther som får dig att lägga till ett th i ditt namn som ett uttryck för frihet. Bara Gud vet.

En välsignad advents och jultid önskar jag dig.

Lars-Peter Hjärpe

KYRKOVAL



25,22 % röstade i kyrkovalet i Ekshärads församling!

Vi hade innan valet satt upp ett mål. Tänk om vi skulle kunna nå 25 % valdeltagande i Ekshärad. Det landade till slut på 25,22 % ! (2013 röstade 20,32 % i Ekshärad.)

Vi som har arbetat med att administrera kyrkovalet hade det lite på känn eftersom antalet förtidsröstande låg på över 200 personer. Det var under valdagen en ständig ström av röstande och noterbart är att även många unga röstade i kyrkovalet. På måndagsmorgonen den 18 september var det valglädje i Karlstads stift. 19,18 % var valdeltagandet i stiftet mot förra valets 13,19%. I Karlstads stift hamnade Ekshärad församling nu på fjärde plats. Ett fantastiskt resultat!

Jag är övertygad om att en ekshäring är väldigt mån om sin kyrka, kyrkogård och församling. Valdeltagandet visar, tycker jag, att man är stolt över den kyrka vi har och att man känner att den är vår egen samt att den kyrkoavgift man lägger, går lokalt.

Det nya kyrkofullmäktige, bestående av Aktiv kyrka i Ekshärad 10 mandat, Arbetarpartiet Socialdemokraterna 3 mandat och Centerpartiet 2 mandat, samlas i december för att bl.a. välja representanter i kyrkorådet, valnämnd, stämmoombud och revisorer.

Tack för din röst i kyrkovalet!

Patric Svensson
Ordf. Ekshärads kyrkoråd och valnämnd



EKSHÄRADS KYRKA



Från allhelgonahelgen fram till trettondagen 6 januari är kyrkan öppen mån-fre. kl.9:00-16:00.

Efter trettondagen 6 januari hålls kyrkan stängd fram till palmsöndagen 25 mars. Detta för att minska på uppvärmningskostnaden. Självklart kommer kyrkan att vara öppen och tillgänglig för gudstjänster, dop, vigslar och begravningar under denna period.

Visningar av kyrkan kommer också att ske om så önskas, kontakta i så fall församlingsexpeditionen för bokning.

Efter 25 mars är kyrkan återigen öppen för besök varje dag.



Snöröjning:

Vintern står för dörren och med den följer också arbete med snöröjning.

Under helgerna kommer endast begränsad snöröjning av kyrkogården att ske.

Det betyder att snöröjning utförs från kyrkogårdens huvudentré närmast framför kyrkan och fram mot kyrkans ingång samt från kyrkogårdens södra entré och fram till S:t Olavs kapell. Under vardagar sker snöröjning av alla långvägar, dvs efter murens insida, lilla och stora allévägarna samt de båda terrassernas långvägar.

Dessutom sker snöröjning av norra, södra och terrassens parkeringar.

Kyrkogårdens småvägar snöröjs endast i samband med eventuella gravsättningar.

Vi ber om överseende för eventuella besvär detta kan innebära.



Kyrkorådet

KANTORNS SIDA

Som jag skrev i förra numret av Bågschyten så hade vi den 16 september besök av Läkarmissionen och Sonja Aldén i kyrkan. 100 körsångare från hela Värmland under ledning av Mats Backlund stod bakom och körade i några av Sonjas sånger. Efter mycket övande var det var en fantastisk upplevelse att få vara med om detta. En känsla av upprymdhet och glädje infann sig snart och höll sig kvar i flera dagar.

1 oktober firade vi familjegudstjänst i kyrkan, barnkören årskurs f-2 var med och sjöng. Vi hade träffats vid 5 tillfällen och lärt oss 6 sånger. Det är inte alltid helt enkelt att stå inför publik och sjunga när man kanske aldrig gjort det förut men barnkören fixade det galant. Dagens tema var änglar och alla i barnkören fick med sig en ängel hem.



Barnkören F-2 medverkade i familjegudstjänsten 1 oktober

19 november var det återigen dags för familjegudstjänst men denna gång var det barnkören årskurs 3-5 som medverkade. Med anledning av att Barnkonventionens dag firas den 20 november gjorde vi musikalen Avtalet. Den gav lite funderingar om Barnkonventionen och vad som kan menas med några av dess punkter.

Tack alla körsångare, stora som små, för er medverkan under hösten!

Vill du vara med i någon av församlingens körer så tveka inte att höra av dig.

Nu ser vi fram emot en härlig advents och jultid med många fina musikaliska stunder.

God jul

Jenny

BILDER FRÅN VERKSAMHETEN



*Barnkören 3-5 medverkade
i familjegudstjänsten 19 november*



*Bibel för barn delades ut till församlingens 5-åringar
i familjegudstjänsten 19 november*

BILDER FRÅN VERKSAMHETEN



BILDER FRÅN VERKSAMHETEN



ANNONSER

EKSHÄRADS KYRKA

1:a advent
Söndag 3 december
kl. 11.00



ADVENTSGUDSTJÄNST

Agne Bergmark
Bengt Carlsson, trumpet
Kyrkokören
Kyrkkaffe

VÄLKOMNA!



11-KAFFE

Torsdag 7 december
kl. 11.00

Avslutning med barnens luciatåg,
skinksmörgås och julklappsbyte.

Ni som vill vara med
och byta julklappar,
ta med en julklapp för ca 25:-

VÄLKOMNA!

SOPPLUNCH

Torsdag 30 november
kl. 12.00
serveras
årets sista sopplunch

Med stöd av
Ekshärads församlings Blomsterfond
inbjuds ensamma och äldre
till jullunch
på Hembygdsgården
onsdag 13 december
kl. 13.00

S:t Olavskören underhåller

Anmälan
till past. exp. tel. 400 50
senast fredag 9 december
kl. 12.00



EKSHÄRADS KYRKA

Söndag 10 december
kl. 17.00

LUCIAHÖGTID

Lars-Peter Hjärpe
Kyrkokören
Luciakröning
Årets konfirmander

VÄLKOMNA!



ROOTSY MUSIC I SAMARBETE MED ERIKSHJÄLPEN PRESENTERAR

DOUG SEEGERS

GIVE IT AWAY

CHRISTMAS TOUR 2017

BILJETTER:
TICKSTER.SE
eller
JLT:s Foto Ekshärad
0563-400 25

Pris: 295: -



Konserten arrangeras
till förmån för
gatubarn i Uganda.



5 DECEMBER KL. 19.00

EKSHÄRADS KYRKA

Förband: Liit tå hörrt



ERIKSHJÄLPEN

Rootsy
MUSIC

Lokala arrangörer:
Filadelfia och
Klarälvskyrkan

Svenska kyrkan
EKSHÄRADS FÖRSÄMLING

TICKSTER

ERIKSHJÄLPEN.SE/JUL

SVENSKAKYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE

Fem rättigheter för en bättre framtid

Varje barn har rätt till ett tryggt liv utan hot, våld och övergrepp. Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar särskilt på fem grundläggande rättigheter som är helt avgörande för barns möjligheter att leva ett liv i trygghet.



1. Rätten till mat och rent vatten

Hunger är världens största orättvisa. Nära hälften av alla barn som dör före fem år gör det på grund av undernäring. Tillgång till näringsriktig mat och rent vatten är en förutsättning för ett liv med god hälsa och värdighet.



2. Rätten till trygghet och försörjning

Kvinnor har ofta ansvar för barnen men små möjligheter att påverka en utsatt situation. Svenska kyrkan arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet.



3. Rätten till sin kropp

Sexuella övergrepp används som ett maktmedel. Barn och kvinnor är särskilt utsatta. Svenska kyrkan arbetar för att förebygga och synliggöra hot, våld och övergrepp.

4. Rätten till hälsa och sjukvård

Kvinnor och barn kommer ofta inte till sjukhus vid behov. Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler få den vård de har rätt till.

5. Rätten till utbildning

Många flickor och kvinnor får inte gå i skolan. Detta påverkar inte bara deras egna möjligheter utan även deras barns möjligheter. Svenska kyrkan arbetar för flickors rätt till skolgång, kvinnors vidareutbildning och allas rätt till sexualundervisning.

Ge en gåva och förändra liv



Stöd Svenska kyrkans internationella arbete -
för alla barns rätt till ett tryggt liv!



SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kronor eller swisha din gåva till 9001223



DÖDA

Ove Eriksson, Danderyd
Märta Larsson
Göte Karlsson
Ingmar Håkansson, Hagfors
Eije Pihlström
Ulla-Britt Säljemar, Tyskland
Sune Jansson
Ivan Skanfors, Torsby
Lars Tönnerberg
Astrid Berglund
Ella Hedin
Signe Lundqvist
Göran Nilsson
Lars-Erik Byh, Karlstad
Åke Johansson
Märta-Lena Skogfält
Karin Andersson, Hagfors
Gudrun Isemo
Birgit Rang
Gunhild Söderberg
Elenor Larsson
Bengt Jonsson
Margareta Bengtsson
Karin Skogfält
Eije Johansson
Birgit Nilsson

DÖPTA

Nellie Kilen Forsdal
Elvin Palmkvist, Fagersta
Novalie Wallmon, Hammarö
Tindra Löfgren Viklund
Elsa Haglund
Luna Holmqvist
Tyra Vestling, Kil
Ebba Svensson
Theo Fredriksson, Luleå
Filip Hedelin
Alma Johansson Stark

VIGDA

Kristina Sjöstedt
Raid Abu Sultan

Sandra Åsfeldt, Värnamo
Johan Englund, Värnamo

Elionor Karlsson, Karlstad
Mattias Persson, Karlstad

Olivia Strömberg
Andreas Dalgren



Räkna änglarna i tidningen och skicka in svaret till:

Ekshärads församling
Box 34
683 60 Ekshärad

De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsitt kaffepaket.

Senast 30 december vill vi ha ert svar.

Namn: _____

Adress: _____

Postadress: _____

Telefon: _____

Antal änglar: _____

GUDSTJÄNSTER I EKSHÄRADS KYRKA

1:a söndagen i Advent
3 december

Kl. 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Agne Bergmark
Bengt Carlsson, trumpet
Kyrkokören
Kyrkkaffe



2:a söndagen i Advent
10 december

Kl. 17.00
LUCIAGUDSTJÄNST
Lars-Peter Hjärpe
Kyrkokören
Luciakröning-årets konfirmander



3:e söndagen i Advent
17 december

Kl. 11.00
SÖNDAGSMÄSSA
Britt-Marie Hjärpe
S:t Olavskören
Kyrkkaffe



4:e söndagen i Advent
24 december

JULAFTON
Kl. 11.00
JULBÖN
Patric Svensson

JULAFTON
Kl. 23.00
MIDNATTSMÄSSA
Lars-Peter Hjärpe
Lotta Gullberg, sång
Helena Modén Knoph, sång
Jenny Ekström, sång
Chasmin Ekström, gitarr

Måndag 25 december
JULDAGEN

Kl. 07.00
JULOTTA
Anders Rådström
Gustav Karlsen, sång
Rickard Nyman, piano

Tisdag 26 december

ANNANDAG JUL

Kl. 11.00

ANNANDAGSGUDSTJÄNST i S:t Olavs kapell

Patric Svensson
Glögg o pepparkaka



Söndag 31 december

NYÅRSAFTON

Kl. 17.00

NYÅRSGUDSTJÄNST

Lars-Peter Hjärpe



Lördag 6 januari

TRETTONDAGEN

Kl. 17.00

MUSIKGUDSTJÄNST

Lars-Peter Hjärpe
Liit tå hörrt



Ändringar kan förekomma, se också predikoturer.

*God Jul och Gott Nytt År
önskar
Ekshärads församling*

