

KONTAKTA OSS

RÖNÖ FÖRSAMLING

Svenska kyrkan 

PASTORSEXPEDITIONEN

www.svenskakyrkan.se/rono

Telefontider:

månd, tisd och onsd kl 9-12

Email:

rono.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon:

0155-24 10 16

Postadress:

Runtuna Klockargård, 611 93 Nyköping

Personalen kan nås på tel och email:

KYRKOHERDE Ellinor Svensson 070-510 11 52

ellinor.svensson@svenskakyrkan.se

FÖRVALTNINGSASSISTENT kyrkogårdsärenden (måndagar)

Ann-Sofie Andersson 070-545 78 96

ADMINISTRATÖR, expeditionen (tis-ons) Regina Ericson

(från 1/12-17) 070-444 49 17 regina.ericson@svenskakyrkan.se

KAMRER Eva Marmgård (fram till 31/12-17)

070-348 51 98 eva.marmgard@svenskakyrkan.se

EKONOM (tis, tors) Jenny Marmgård Grape (från 1/1-18)

070-787 66 82 jenny.grape@svenskakyrkan.se

KOMMINISTER Leif Marmgård (fram till 31/12-17)

070-523 08 14, telnr tjänsterum: 0155-24 13 21

leif.marmgard@svenskakyrkan.se

KOMMINISTER Yvonne Bolin Bolorin (från 1/2-18)

070- 236 77 28, yvonne.bolin.bolorin@svenskakyrkan.se

KANTOR John Rosenqvist Lidström, 072-394 06 45,

john.lidstrom@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGDOMSLEDARE

Annica Borg 070-498 87 11,

Rose-Marie Lundgren 930 44,

Maria Gustafsson 076-780 23 02

KYRKVAKTMÄSTARE

Göran Larsson, 070-764 01 46

Runtuna kyrka och kyrkogård, Lids kyrka.

Ann-Sofie Andersson, 070-545 78 96

Ludgo och Spelviks kyrkor och kyrkogårdar.

Sven-Erik Andersson, 070-437 79 99

Ripsa kyrka och kyrkogård.

Henrik Gustafson, 073-049 06 55,

Råby-Rönö kyrka och kyrkogård och Lids kyrkogård.

Råby-Rönö
Församlingshem
0155-24 20 70

Runtuna
församlingsgård
0155-24 13 16

Förskolan
"I vått och torrt"
0155-24 10 55,
www.forskolanivattochtorrt.se

Fritidshemmet
"Prästkragen"
0155-24 13 16

Om du som Rönöbo behöver hjälp med skjuts till söndagens gudstjänst ring kyrkoherde Ellinor Svensson på torsdagen inför aktuell söndag, så försöker vi samordna hämtning och lämning. Telefon eller sms till Ellinor Svensson 070-510 11 52.



Rönöbrevet

TILL FÖRSAMLINGSBORNA i Runtuna - Råby-Rönö - Ludgo - Ripsa - Spelvik - Lid



**TACK Rönö församling,
för högt valdeltagande
- Bäst i stiftet!**

JULENS MUSIK

KYRKOVALS-RESULTATET

VÄLKOMMEN OCH HEJ DÅ!

”Det gamla är förbi,
något nytt har kommit”,
säger Paulus i Andra Korintierbrevet.



Det gamla kyrkoåret ändades med domssöndagen. Det nya kyrkoåret har kommit med första söndagen i advent. Vårt verksamhetsår går mot sitt slut. Vad kan vi se tillbaka på i Rönö församling?

På tacksägelsedagen invigdes en asklund på Runtuna kyrkogård på sluttningen nedanför kyrkans kor. Ett äldre järnkors står i centrum. Vi kan med glädje konstatera, att alla våra sex kyrkogårdar snart har asklund/minneslund.

2017 har varit ett år för Lutherjubileum. Det är 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans port i Wittenberg, den tidens offentliga anslagstavla. Det har varit föreläsningar och samtal med Luthertema.

Församlingen har tillsatt en ny kantor. Efterträdare till Eva Marmgård har utsetts.

Sockenrådet i Ludgo-Spelvik har byggt en kyrkbod vid Spelviks kyrka med förråd och allmän toalett.

Vidare har det varit kyrkoval i höst, där Rönö församling nått bäst resultat i Strängnäs stift med 27% röstdeltagande.

Den innevarande mandatperioden avslutas och en ny skara förtroendevalda tar över ansvaret för fyra år.

Detta visar, att det finns ett engagemang för Rönö församling bland dem som bor här.

Församlingen äger många byggnader. Avlopp, dränering, tak har vi satsat på. Men byggnaderna är till för att församlingen ska utföra sitt uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Glädjande är alla människor, som kommer till gudstjänster och förrättningar, barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet: alla som är aktiva i församlingen.

Det inledande bibelordet föregås av det som är centrum i allt: **”den som är i Kristus är en ny skapelse”**.

Med Jesus i centrum kan Rönö församling med förtröstan arbeta vidare. / *Mona Bäckbro*

Rönöbrevet

ges ut av Rönö församling med 4 nr per år och delas ut till alla hushåll.

Ansv. utg: kh Ellinor Svensson

Redaktör: Eva Marmgård

Layout: Susanne Norén

Nästa nummer:

Nr2 2018, v9-2018

Manusstopp: 2/2 2018

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/rono

Epost: rono.forsamling@svenskakyrkan.se

Framsida: ”Valgeneralen” Jenny Marmgård Grape leder röstsammanräkningen 17/9 i Runtuna Församlingssal.

Foto: Anna-Karin Larsson.



**Lördag 2/12
kl 18 Lids kyrka**

Musik i adventstid.
Sång och musik med
Leif Marmgård, Jenny
Marmgård Grape och
John Rosenqvist
Lidström.

**1:a advent
kl 18
Råby-Rönö kyrka**

Sång av
Rönökören

**Lördag 9/12
kl 16 Ludgo kyrka**

"Jenny Grape och hennes
vänner". Sång och musik med
Jenny Larsson, Helena Lenn-
string, Anna Marmgård, Per
Gustafsson, Leif Marmgård,
John Rosenqvist Lidström,
Jenny Marmgård
Grape m fl.

**Söndag 17/12
kl 18**

Ripsa kyrka
Musik i advent
med Karolina
Lundahl.

**Julafton
kl 16.30
Ripsa kyrka**

Julbön. Musik i juletid
med Karolina och
Martin Lundahl

**Juldagen
kl 07**

Lids kyrka
Julotta. Sång av
Eva Casserstedt

**Julafton
kl 23**

Råby-Rönö kyrka
Julnattsgudstjänst.
Sång av Leif och
Jenny Marmgård
Grape.

**Nyårsdagen
kl 18**

Ludgo kyrka
Nyårsmässa.
Sång och musik
med Sofia
Hultman.

**Nyårsafton
Ripsa kyrka kl 15
och
Spelviks kyrka kl 17**

Nyårsböner med
sång av Marcin
Nowakowski,
fackeltåg

**Annandag Jul
kl 11**

Skälbykyrkan
Ekumenisk julguds-
tjänst. Sång av
Anna Tallberg.

**Trettondagen
6/1
kl 16 Lids kyrka**

Rönökörens julkonsert.
"Gläns över sjö och
strand". Solist Anders
Eksmo. Vi avtackar och
välkomnar förtro-
endevalda.

**Söndag 7/1
kl 15**

Runtuna kyrka
"Orgelmusik genom
3 sekler".
Orgelkonsert med
John Rosenqvist
Lidström.

Julens musik i våra kyrkor



Hejdå Eva!

Många medarbetare har varit länge i vår församling, men Eva är en av dem som varit allra längst, över 35 år! Som "spindeln i nätet" har hon skött både stort och smått med den äran. Vi kommer att sakna vår spindel!

Några rader från Eva.

Mycket har jag skrivit i Rönöbrevet genom åren. Allt från Julhälsningarna i början på 1980-talet över Sockenbrevet till Ludgo, Spelvik och Ripsa till Rönöbrevet – ett pastoratsblad, år 1985. Men inte så mycket som handlar om mig själv. Jag började min bana i pastoratet 18 nov 1982, som biträde på pastorsexpeditionerna. Det fanns då två, i Runtuna och Ludgo prästgårdar. Min första dag var i Runtuna. Chefen Bengt Berg var inte hemma, men han hade lämnat en lapp med handskrivna uppgifter för dagen. Oj... Bengt har många goda sidor, men handstilen var inte en av dem. Lyckades efter mycket funderande lista ut att det var något som skulle skickas ut till konfirmanderna, och hittade lapp och lista.

Efter några år blev jag kassör i Lids församling och därefter även i Runtuna. Så när Wilhelm Tham slutade 1995 tog jag över som pastoratskassör. Även detta jobb har varit spännande på många sätt, med många beslut på både stora och små belopp. Ett mycket roligt och omväxlande jobb har jag haft, med många kontakter med er församlingar.

Det är med stor glädje jag hälsar mina efterträdare välkomna, Regina som under åren lugnt lotsat Fullmäktige och andra råd och nämnder och äldsta dottern Jenny som är redovisningskonsult och tar över ekonomin.

Kanske vi hörs om jag rycker in som vikarie vid tillfälle?

Många kramar från Eva på expeditionen

Välkomna Regina och Jenny!

Eva efterträds av två jordnära tjejer! Både Regina och Jenny har gått jordbruksutbildning och jobbat som djurskötare. Regina gick sedan vidare till Posten, där hon har varit lantbrevbärare i 27 år.

Hon är en aktiv föreningsmänniska och har skött sekreterarsysslor och annan administration med hemsidor och facebook. Hon gillar djur och har hästar och hundar och som Runtunabo är hon väl förtrogen med bygden. Regina kommer att jobba 50%.

Jennys kärlek till kyrkan är ju av födsel och ohejdad vana. Även Jenny har haft hästar och hund. Efter en omväg till Australien och Mälby säteri som djurskötare blev det ekonomiutbildning i Stockholm. Jobb på revisionsbyrå och på redovisningsbyråer. Hon är kyrkvärd och boende i Ludgo. Jenny kommer att dela sin tid mellan Rönö församling (40 %) och sitt nuvarande jobb.



JOHN

Välkommen kantor John!

Hej, jag heter John och är er kyrkomusiker fr.o.m. 1 okt- 17. Ni kommer att träffa mig i samband med dop, bröllop, begravningar, gudstjänster och konserter i era kyrkor. När det gäller de förstnämnda kommer jag att göra allt för att få fram den musik ni önskar, men även komma med tips som kan förnya. Jag är född i Södertälje, men har mina rötter i Halland och Norrbotten. Under min uppväxt studerade jag piano, gitarr, sång, musikteori och musikestetik. Jag har varit rockmusiker parallellt med den klassiska musiken, men kyrkomusiken har tagit det mesta av min tid.

Kontakta mig gärna om ni eller era barn vill sjunga i kör, eller om ni vill spela eller sjunga solo i vår verksamhet eller om ni bara har synpunkter på församlingens musikutbud. I min tjänst har jag också möjlighet att ha några elever i orgel, piano, gitarr eller sång. Om intresset är stort kommer prioriteringen bli i åldersordning. Vi hörs. / John.



SOFIA

Hejdå Sofia!

Här kommer en bild från Sofias avskedskonsert i en fullsatt Ludgo kyrka lördagen 16 september.

Vi önskar dig alla stort LYCKA TILL och välkommen till oss ibland med sång och musik!



LEIF

lingsgården och Livet där. Förskolan och Fritids, alla ungar och personal, öppet hus, lite bus. Det kommer jag att sakna. Men nu är det ju så, att jag (förhoppningsvis) inte försvinner från jordens yta. Vi bor ju kvar i Ludgo framöver. Jag har lovat att, i möjligaste mån, ställa upp när jag blir efterfrågad, ställa upp som vikarie. Så visst kommer vi att ses i olika sammanhang. Gud välsigne er! /Leif präst

Hejdå Leif!

Efter 24 år plus 3 år i Rönö församling säger vi nu farväl till Leif som anställd – vi kommer att sakna dig!

Allting har en ände, utom korven som har två och pannkakan som är rund. Vid årsskiftet går jag i pension. Tack för alla år som jag har fått vara er präst! Jag har ju fått möta er i glädje och sorg, i helg och vardag, fått dela mycket av livet med er. För många av er har jag blivit "familjeprest". Det finns mycket att säga om min tid här, många minnen, många fina upplevelser. Det blir några här (mer blir det vid min avskedspredikan till våren).

"Vill du komma tillbaka, vill du komma och jobba i Rönö?" Jag stod på trädäcket vid vårt hus i Valdemarsvik, när frågan ljöd i telefonen. Emil skulle sluta och det behövdes en präst. Så klart jag ville! Tack till er som kom på idén. Jag tror ni vet hur mycket det värmdes! Jag fick ju en så fin arbetsplats. Försam-



YVONNE

Välkommen Yvonne!

Vi är glada att kunna välkomna Yvonne Bolin Bolorin som ny präst på deltid från 1 februari 2018.

Vi återkommer med en presentation i nästa nummer av Rönöbrevet.

Även Maria Gabrielsäther fortsätter att ha gudstjänster lite då och då.

Kyrkoval
17SEP2017

Valresultat



Tack alla som röstade i kyrkovalet i Rönö församling!

Vi hade högst valdeltagande i
Strängnäs stift med 27,08%.

Snittdeltagande för hela riket var 19,08%.

När vi tittar i backspegeln kan vi konstatera
att upplägget med att erbjuda förtids-
röstning i alla våra kyrkor slog väl ut!

Vi återkommer i nästa Rönöbrev med bild
på nya fullmäktige samt vilka som blivit
invalda i kyrkoråd och nämnder.



*En bild från
söndagen
den 27/8 då
det bjöds på
vackra kärleks-
sånger i Ripsa
kyrka.*

*Sång av Susanna Andersson, hovsångerska
och sopran, gitarr Jacob Henriques.*

Valresultat gällande
Rönö församlings
kyrkofullmäktige för:

FRAMTIDEN I RÖNÖ

Ledamöter:

Åsa Ingårda
Regina Ericson
Anders Borg
Jenny Marmgård Grape
Niklas Mattsson
Christine Isfält Ovarfordt
Ingegerd Böklin
Malin Celander
Vibeke Nielsen Svedman
Cary Petré
Hans Kallvi
Sylvia Karlsson Lundahl
Eva Roempke Marmgård
Kerstin Eriksson

Ersättare:

Kurt Nordström
Jonas Larsson
Ulrika Lundberg
Ulla-Britt Zetterholm
Helena Broberg
Agneta Colliander
Elisabeth Edholm

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamöter:

Thom Zetterström

Ersättare:

2 tomma stolar

Lördag 2 december

Lids kyrka kl 18: Musik i adventstid. Sång och musik med Leif Marmgård, Jenny Marmgård Grape och John Rosenqvist Lidström.

Söndag 3 december, 1:a advent

Råby-Rönö kyrka kl 18: Adventsgudstjänst med musik. Leif Marmgård. Rönökören. Röda Korset inbjuder till Kyrkkaffe.

Tisdag 5 december

Runtuna kyrka kl 09.30: Vardagsgudstjänst för små och stora. L. Marmgård.

Lördag 9 december

Ludgo kyrka kl 16: "Jenny Grape och hennes vänner". Sång och musik med Jenny Larsson, Helena Lennstring, Anna Marmgård, Per Gustafsson, Leif Marmgård, John Rosenqvist Lidström, Jenny Marmgård Grape m fl.

Söndag 10 december, 2:a advent

Runtuna kyrka kl 15: Familjegudstjänst med Luciatåg. Mona Bäckbro. Fritids och Barnverksamhetens luciatåg.



Tisdag 12 december

Rönnliden kl 15: Luciatåg från juniorer/fritids. Leif Marmgård.

Söndag 17 december, 3:e advent

Råby-Rönö kyrka kl 15: Familjegudstjänst med Luciatåg. Ellinor Svensson. Måndagsklubbens luciatåg. Kyrkfika.

Ripsa kyrka kl 17: Musik i advent med Karolina Lundahl. Britt Marie Andersson.

Söndag 24 december, Julafton

Ludgo kyrka kl 10:

Samling kring krubban.

Leif Marmgård.

Vi får besök

av "vår missionär"

Maud Andersson.



Runtuna kyrka kl 11.30: Samling kring krubban. Leif Marmgård.

Ripsa kyrka kl 16.30: Julbön.

Ellinor Svensson. Musik i juletid med Karolina och Martin Lundahl.

Råby-Rönö kyrka kl 23: Julnattsgudstjänst. Leif Marmgård och Mikael Palo. Sång av Leif och Jenny Marmgård Grape.

Måndag 25 december, Juldagen

Lids kyrka kl 07: Julotta. Ellinor Svensson. Sång av Eva Casserstedt.

Tisdag 26 december, Annandag Jul

Skälbykyrkan kl 11: Ekumenisk julgudstjänst. predikan Ellinor Svensson, Sång av Anna Tallberg.

Söndag 31 december, Nyårsafton

Råby-Rönö kyrka kl 15: Nyårsbön. Ellinor Svensson. Sång av Marcin Nowakowski.

Spelviks kyrka kl 17: Nyårsbön.

Ellinor Svensson. Sång av Marcin Nowakowski.

Fackeltåg fr parkeringen kl 16:45.

Obs! Uppvärmd kyrka= varma kläder.

Måndag 1 januari, Nyårsdagen

Ludgo kyrka kl 18:
Nyårsmässa.
Ellinor Svensson.
Sång och musik
med Sofia Hultman.



Lördag 6 januari, Trettondedag Jul

Lids kyrka kl 16: Rönökörens
julkonsert. Ellinor Svensson.
"Gläns över sjö och strand".
Solist: Anders Eksmo.
Vi avtackar och välkomnar förtroende-
valda.

Söndag 7 januari

Runtuna kyrka kl 15: "Orgelmusik
genom 3 sekler". Orgelkonsert med
John Rosenqvist Lidström.
Andakt Jenny Marmgård Grape.

Söndag 14 januari

Råby-Rönö kyrka kl 10: Söndagsmässa.
Ellinor Svensson. Konfirmander och
ungdomar medverkar.

Söndag 21 januari

Ripsa församling kl 18:
Söndagsgudstjänst "Vi sjunger ut
julen". Jenny Marmgård Grape och
John Rosenqvist Lidström.
Kaffeservering.

Söndag 28 januari

Ludgo Klockargård kl 18: Bordsmässa.
Maria Gabrielsäter. Kaffeservering.

Söndag 4 februari, Kyndelsmässodagen

Lids kyrka kl 18: Söndagsmässa/
Ljussmässa. Yvonne Bolin Bolorin.

Tisdag 6 februari

Runtuna kyrka kl 9.30: Vardags-
gudstjänst för små och stora.
Ellinor Svensson och Yvonne Bolin
Bolorin.

Söndag 11 februari, Fastlags- söndagen

Runtuna kyrka kl 14: Gudstjänst
med karnevalstema. Ellinor Svens-
son. Konfirmander och ungdomar
medverkar.

Onsdag 14 februari, Askonsdagen

Ludgo kyrka kl 18.30: Askonsdags-
mässa. Leif Marmgård och
Rönökören.
Te och fastekors i Klockargården.

Söndag 18 februari

Råby-Rönö kyrka kl 10: Söndags-
mässa. Maria Gabrielsäter.

Söndag 25 februari

Lids kyrka kl 10: Söndagsmässa.
Ellinor Svensson.



En bild från konserten i Runtuna kyrka
den 13 augusti med Karolina Lundahl
och Klara Ahlersten.



På fritids och förskola har det varit bråda dagar under hösten. I september firades **Bullerbyn 70 år**. Det var en härlig söndag full av aktiviteter för hela familjen. Efter gudstjänsten fanns det möjlighet att gå tipspromenad, åka häst och vagn med ardennerhästen Konrad och kusken Torgny. Den hungrige kunde äta korv, fika och titta på ungdomarnas teater eller kyrkoherde Ellinor och Leif prästs fem-kamp.

En eftermiddag i oktober fick vi besök av **Ulla-Britt Kristoffersson** från Ludgo. Ulla-Britt som har varit **Mulleledare** i bygden ville skänka sitt fina material till fritidshemmet och förskolan i Rönö församling. Gissa om barnen blev glada när Ulla-Britt kom och presenterade sitt material. Barnens stora favorit blev hennes egengjorda Mulledocka med tillhörande ryggsäck.

Kyrkoherde Ellinor och Leif präst tyckte i alla fall att det var minst lika roligt, på bilden ser vi hur Leif provar Mullemössan!

Fritids har också haft besök av tre andra stjärnor från bygden:

Åsa Ingårda som tillsammans med sina barn presenterade familjens **Japan** resa i bild och berättelse. Fritidsbarnen fick dricka japanskt te, äta Lottas goda sushi med riktiga japanska ätpinor och titta på äkta



kläddräkter från Japan. Med detta som inspiration bygger nu barnen japanska tempel där materialet är ätbart. Våldigt populärt!

Besök nr 2 kom när **Gunilla Börjesson** från Ludgö besökte fritids. Då fick barnen prova på att arbeta med hennes härliga **Iera** som Gunilla nu tagit hem för bränning. Barnen på fritids tycker mycket om all slags pyssel, att då få prova att jobba som en riktig krukmakare, åh vad härligt!

Sist ut och besök nr 3 kom från **Lina Olsson**, Runtuna. Tillsammans med sin dotter presenterade hon familjens resor till **USA**. Så spännande att få hålla i en riktig dollarsedel, känna på en sten från Grand Canyon och se på magnifika bilder från resan: Fängelset Alcatraz och Golden Gate bron utanför San Fransisco, Las Vegas, Route 66, Highway 1 längs med Kaliforniens västkust mm. Den dagen fick också barnen äta hamburgare till mellanmål.

Som sagt full fart i verksamheten och nu är luciaträningen i gång och julen närmar sig med stormsteg!

Luciafirande:

10 december kl 15 i Runtuna kyrka:
Miniorer, juniorer och fritids luciatåg

17 december kl 15 i Råby-Rönö kyrka:
Måndagsklubbens luciatåg
Välkomna!

Från förskola och fritids kommer
ett stort TACK
för det fina lek-uteköket som
vänliga föräldrar har snickrat.
Oj, vad barnen har roligt med det!



Runtuna kyrka

Dop

12/8

Justin Jc Michael Carlsson
Nyköping

Vigsel

29/7

Marianne Sohlman och
Thom Zetterström
Lindö 10

Lids kyrka

Dop

13/8

Emma Thunberg och
Joline Astrid Nordqvist
Nyköping

21/10

Ellen Eva Elisabeth Claesson
Nyköping

Råby-Rönö kyrka

Dop

20/5

Rut Maggan Carina Ahlgren
Råby, Fyrbyvägen 1

9/9

Felipe Manuel Marino Lund
Råby, Rättarbostaden norra

Vigsel

20/5

Sara Ahlgren och
Christian Gabriellsson
Råby, Fyrbyvägen 1

Begravning

26/10

Anne-Marie Haraldsson
Nyköping

3/11

Anita Carlsson,
Nyköping

Ludgo kyrka

Dop

10/9

Astrid Bibbi Gunilla Bohm
Nyköping

17/9

Elsa Mildred Linnéa
Halvorsen, Stockholm

14/10

Nils Natanael Elg, Åby

15/10

Jessica Daniec, Södertälje

Vigsel

12/8

Sara Vernersson och
Alexander Blomgren,
Lidingö. Vigsel på Öster
Malma

23/9

Alexandra Josephson och
Carl Vult von Steyern
Stockholm

Begravning

8/9

Ann-Ida Bonde Lindberg
Stockholm



Justin Jc Michael Carlsson döptes i Runtuna kyrka den 12/8.



Elsa Mildred Linnéa Halvorsen döptes i Ludgo kyrka den 17/9.



Ellen Eva Elisabeth Claesson döptes i Lids kyrka den 15/10.



Emma Thunberg och Joline Astrid Nordqvist döptes i Lids kyrka den 13/8.



Felipe Manuel Marino Lund döptes i Råby-Rönö kyrka den 9/9.



Rut Maggan Carina Ahlgren döptes hemma i trädgården den 20/5.



Sara Ahlgren och Christian Gabrielsson vigdes hemma i trädgården den 20/5.



Astrid Bibbi Gunilla Bohm döptes i Ludgo kyrka den 10/9.



Marianne Sohlman och Thom Zetterström vigdes i Runtuna kyrka den 29/7.



Niils Natanael Elg döptes i Ludgo kyrka den 14/10.



Alexandra Josephson och Carl Vult von Steyern vigdes i Ludgo kyrka den 23/9.



Jessica Daniec döptes i Ludgo kyrka den 15/10.



En underbart vacker tisdag i slutet av augusti för vi iväg med Engstrands buss till Omberg och Vadstena.

Först ett stopp vid vackra Alvastra kloster-ruin där Leif präst höll en morgonandakt. (bild 1)

Sedan gick färden uppför Omberg. Vilka vackra utsikter. Och vilka skrönor som Lisbeth Engstrand underhöll oss med!

Så därefter åkte vi till Rogslösa kyrka för att bese kyrkporten som figurerade i den ena skrönan.

Efter en god lunch blev vi guidade i Klosterkyrkan (bild 2) och i Bjälboättens palats där vi fick höra mycket om kungaätten, heliga Birgitta och hennes dotter Katarina (vilken fanns som vaxdocka – mycket verklighetstrogen)(bild 3).

Ett stort tack till Janne och Lisbeth Engstrand för en härlig dag!



INVIGNING ASKLUND

Kyrkoherde Ellinor inviger asklunden på
Runtuna kyrkogård.

Emily Grape och Elias Celander Larsson hjälper till att hålla invigningsbandet





Runtuna

Skälbykyrkan

December

- 01 kl 17.30 Tacokväll
- 03 kl 16 Adv.gtj. B Sundqvist, Sofia Hultman
- 05 kl 18.30 Bön
- 07 kl 9-11 Frukost för alla
- 10 kl 11 Gudstjänst HHN, C Johansson
- 12 kl 10 Bön
- 14 kl 9-11 Frukost för alla
- 24 kl 23 Julnattsandakt, B Sundqvist, S Hultman
- 26 kl 11 Ek Missionsgtj., Ellinor Svensson

Januari

- 07 kl 11 Gudstjänst HHN, S&A Alesand
- 14 kl 15 Julfest
- 16 kl 18.30 Bön

- 18 kl 9-11 Frukost för alla
- 23 kl 10 Bön
- 25 kl 9-11 Frukost för alla
- 28 kl 11 Gudstjänst, R Granat
- 30 kl 18.30 Bön

Februari

- 01 kl 9-11 Frukost för alla
- 04 kl 11 Gudstjänst HHN, B Sundqvist
- 06 kl 10 Bön
- 08 kl 9-11 Frukost för alla
- 11 kl 11 Årsmöte
- 13 kl 18.30 Bön
- 15 kl 9-11 Frukost för alla
- 18 kl 11 Gudstjänst, C Johansson
- 20 kl 10 Bön
- 22 kl.9-11 Frukost för alla
- 25 kl.11 Gem Gudstj. i Trosalundskyrkan med Frikyrkan Tystberga
- 27 kl 18.30 Bön

Råby-Ripsa kyrkliga sy-förening vill visa vad de kan

Gun Karlsson varpade och hjälpte oss att sätta upp väven till nya jullöpare till Råby församlingshem. Stina-Britt och Anna-Karin vävde dem.

Ett grönt Predikstolkläde har inköpts till Ripsa kyrka.

Annika Karlsson har stickat en dopklänning till Ripsa kyrka, för utlåning.

