

Hitta hit!



GPS
Latitud: 58.26749
Longitud: 14.264992

Jönköping
(Tidaholm)

Norra Fågelås kyrka ligger i Hjo pastorat vid Vätterns västra strand.

Hjo pastorat består av fyra församlingar och omfattar Hjo kommun.

Inom pastoratet finns åtta olika kyrkobyggnader med olika ursprungstider och stilar. Södra Fågelås kyrka, Norra Fågelås kyrka, Fridene kyrka, Korsberga kyrka, Mofalla kyrka, Grevbäcks kyrka, Svärtans kapell och Hjo kyrka.

Du hittar de olika kyrkorna och information om verksamheten i dem på hemsidan www.svenskakyrkan.se/hjo



Välkommen!

Medarbetare i Hjo pastorat kontaktas genom Församlingshemmet, Regeringsgatan 12, Hjo telefon 0503-323 80

evaluation.se 2017

Svenska kyrkan 

N Fågelås kyrka

HJO PASTORAT



Norra Fågelås kyrka har mycket gamla anor. Sannolikt fanns det en kyrka här redan på 1100-talet, men det första säkra skriftliga belägg som finns är en handskrift från 1225 där den omnämns. Det är svårt att avgöra hur mycket av denna kyrka som finns kvar i den nutida byggnaden. Troligen hör den nuvarande sakristian till de äldsta delarna. Kyrkan vi ser idag hör hemma i gotisk tid, från sent 1200-tal. Här finns gott om spår i form av donationer av de välbärgade ätter som bott här och haft kyrkan som familjekyrka.

Kyrkan är byggd av gråsten och tegel med tak av ekspån. Det Hårdska gravkapellet med sitt säregna, kupolformade yttertak tillkom i mitten av 1600-talet och ett medeltida, mindre vapenhus som fanns på södra långsidan byggdes ut år 1670. År 1752-54 genomfördes en omfattande restaurering då det nuvarande tresidiga koret byggdes till österut. Den västra ingången, som nu är huvudingång, togs upp som ett komplement till den södra genom vapenhuset och lindallén planterades. Vid denna tid byggdes även det Stackelbergska gravkoret på nordsidan och taket på den Hårdska gravkoret sänktes. Detta ståtliga tak återuppbyggdes dock vid renoveringen 1926-27.

Från början fanns varken predikstol eller bänkar inne i kyrkan. Man stod upp under gudstjänsten. Bänkarna sattes in först 1651 och var numrerade och fördelade på de olika gårdarna med spinnsidan (kvinnorna) på den norra sidan och svärdssidan (männen) på den södra. Detta bruk avskaffades 1875, då placeringen blev fri. Predikstolen tillkom 1657 men flyttades år 1754, vid utbyggnaden av koret, längre fram i kyrkan och från södra till norra långväggen.

År 1693 höjdes kyrkans innertak till den nuvarande välvda formen. Tidigare var taket plant. Fönstren byggdes om, blev större och bemålades. Alla färgrika dekorationer målades över med vitt enligt tidens smak vid renovering i mitten av 1700-talet, men togs fram igen vid en ny stor restaurering 1926-27. Då återställdes kyrkan i största möjliga mån till det utseende den hade vid sent 1600- och tidigt 1700-tal, i barockstil. Nu installerades även elektriskt ljus och centralvärme, Hårdska gravkoret, som tjänat som sakristia sedan 1788, blev dopkapell, södra vapenhuset restaurerades och kyrkbänkarnas ryggar och sitsar byttes liksom altarringen.

Fönsterrutorna från 1812 fick ny blyinfattning år 1994, då även kyrkan rengjordes och målningar förbättrades.

Tornstapeln vid kyrkan byggdes på 1360-talet. Den beskrivs i rapporten "Klädda klockstaplar i Skara stift 2012-2013".



Kyrkans interiör återställdes 1926-27 till barockstil, vilket enligt riksantikvarieämbetet gör den nationellt intressant. Altarkrucifixet är från tidigt 1400-tal. Här finns många äldre inventarier, bl a en primklocka från den katolska tiden.

Hårdska gravkoret uppfördes av generallöjtnant Johan Hård på Hjällö i mitten av 1600-talet. I kryptan begravdes ett 20-tal av ättens medlemmar fram till 1795. Från 1788 frungerade rummet som sakristia, men 1926 gjordes det om till dopkapell.



Längst till höger vid Hårdska gravkoret hänger huvudbaneret för Johan Hård, kyrkans genom tidernas störste gynnare. De färgrika väggmålningarna togs åter fram vid den stora renoveringen 1926-27.