

§ 35 Kristna bönder och livsmedelsförsörjningen

STEFAN ARO:

Ordförande! Jag talar som motionär, motion 2017:58, och jag kommer att lämna ett särskilt yrkande som jag tar allra sist.

En ko kan rädda liv. Det kommer vi alla ihåg från vårens fastekampanj i Svenska kyrkans internationella arbete. En ko kan rädda liv i Afrika, men hur är det i Sverige? Nej, i Sverige handlar vi maten i butik. Det är ju så vi tänker. Kristendomen är någonting praktiskt och någonting jordnära. Den börjar i skapelsen och med maten som vi har på bordet. Vi vet att vi äter direkt ur skaparens hand. Marken måste brukas, åkrarna skötas och djuren vårdas om det ska bli någonting att äta. Gud vill att jorden ska brukas för att världen ska leva. Det är en välsignelse för vårt land att vi har lantbruk och livsmedelsproducenter.

Men vårt ansvar sträcker sig inte bara till oss själva utan också till andra. Om vi i Sverige odlar mer och äter mer lokalproducerat är detta det mest klimatsmarta vi kan göra. Med den globala klimatutmaningen för ögonen borde vi odla mer i Sverige, inte mindre. Tyvärr har utvecklingen i många, många år gått åt andra hållet. Andelen brukad åkermark minskar ständigt. Sveriges självförsörjningsgrad är extremt låg. Tänk att varannan tugga eller varannan tallrik på middagsbordet består av livsmedel från andra länder. Livsmedelsförsörjningen bygger på att transporter ska fungera utan driftsstörningar. Vid ett krig eller oförutsedda händelser och katastrofer kan butikshyllorna gapa tomma bara efter några dagar. Vi kommer att ha kläder och elektronik men kanske ingenting att äta. Grannländer som Finland har fortfarande kvar en livsmedelsreserv. Det har inte vi. Vi har ett mycket sårbart samhälle. Detta har hörtsammats också i Sveriges riksdag och det är jag mycket glad över. Senast i juni klubbade man igenom en nationell livsmedelsstrategi och det har välkomnats inom branschen av både bönder och livsmedelsproducenter.

Nu räcker det inte med klubbslag i riksdagen för att skapa utveckling. Vi behöver alla komma med. Kommuner, regioner, organisationer, föreningar, hushåll och enskilda behöver gemensamt gå i samma riktning för att ändra vårt konsumentbeteende och öka efterfrågan på svenska livsmedel. De kristna bönderna är kanske en liten förening men med en stor vision och uppgift. De vill just detta. Svenska kyrkan vill vara i framkant när det gäller miljöarbetet. Man ägnar sig i stift åt miljöcertifieringar, församlingarna konverterar och anlägger solceller och vi här i kyrkomötet äter vegetariskt. Nu tycker jag, att Svenska kyrkan ska sträcka ut handen och inbjuda till en dialog med de kristna bönderna.

Jag har ett särskilt yrkande. Min motion 2017:58 var kanske ambitiöst utformad, men jag yrkar att kyrkostyrelsen upprättar dialog med Sveriges kristna bönder för att se på vilket sätt Svenska kyrkan kan stödja inhemsk livsmedelsproduktion. Det är mitt yrkande.

ANDERS AHL:

Jag håller med föregående talare. Du tog upp en del av det jag hade tänkt säga. Klimatet är ju någonting som diskuteras mycket ute i kommunerna. Man har faktiskt gått så långt att man har odlat egna grönsaker på olika förskolor för att lära barnen hur viktigt det är med lokalproducerad mat för vårt klimat. När jag läser att-satserna är det mycket tillfredsställande att se förslaget, att man ska ha ett nationellt handlingsprogram för påverkansarbetet i syfte att stödja svensk livsmedelsproduktion och sedan att man vill inspirera, inte diktera, församlingarna i Svenska kyrkan

att använda tacksägelsedagen åt att tacka Gud för skörden och bönderna för att öka konsumentmedvetandet beträffande lokalproducerad, svensk mat.

Jag yrkar bifall till motion 2017:58.

NIKLAS LARSSON:

Ordförande! Jag företräder utskottet i den här frågan. Utskottet instämmer med motionären att det är viktiga frågor som han lyfter, bönders arbete och livsmedelsproduktionen i Sverige. Jag är faktiskt själv född på en bondgård, men min pappa har sålt sina kor. Det tyckte jag var skönt, för då slapp jag göra det senare. Däremot gick min bror och gifte sig med en mjölkbonde och det var jag glad för. Då slapp jag att göra det också.

Men vi ser att där fortfarande finns bönder som arbetar hårt i Sverige. Det som utskottet vill lyfta är, om vi ska ta frågan med livsmedelsproduktion och svensk mat, att man bör föra den på en större arena än endast med Sveriges kristna bönder, kanske med hela näringen, med LRF eller andra större aktörer, där även Sveriges kristna bönder så klart kan vara med. Gällande tacksägelsedagen vet jag, och som utskottet lyfter fram, att man i många församlingar arbetar med svensk mat. Hemma i min församling i Osby lagar faktiskt LRF sopplunch på tacksägelsedagen. I många andra församlingar kan det till och med vara centerkvinnor ibland eller andra kvinnor i män i vår kyrka som arbetar med att föra fram det svenskproducerade.

Jag är även engagerad i kommunpolitiken hemma. Vi tog en kostpolicy i kommunen för bara någon vecka sedan, där vi skriver att vi i Osby kommun ska upphandla svenskt kött, just för att man följer den svenska djurskyddslagstiftningen och annat. Det är kanske något man bör arbeta med ute i samtliga församlingar. Hemma har vi kyrkofullmäktige, där jag är ordförande. Då bjuder vi på bananer och vindruvor ibland, och de är säkert inte svenska i alla fall, så att till nästa kyrkofullmäktige ska vi bjuda på äpplen. Kanske kan de vara från Österlen dessutom. Man får tänka långt nere i församlingarna på vad det är för någonting man upphandlar. Kaffe är ju svårt att ha närproducerat. Då kan vi ha fairtrade på det i stället kanske.

Med bakgrund av alla dessa många olika grejor jag har pratat om här yrkar jag å utskottets vägnar avslag på motion 2017:58. Vi delar ändå motionärens uppfattningar men tycker det ska vara på en bredare arena i så fall. Tack så mycket.

ULLA RICKARDSSON:

Ordförande! Jag vill yrka bifall till motion 58 punkt 2, som handlar om tacksägelsedagen. Det vill jag göra utifrån att vi har fått Halloween från USA som nu har blivit så vanligt. Jag hörde på vår lokalradio, att vi nu strax ska införa Thanksgiving Day i Sverige. Det handlar ju bara om att få en ny köphelg. Jag skrev på radions facebook-sida att vi har tacksägelsedagen. Där kan vi tacka, där behöver vi inte köpa något. Vi kan bara tacka. Det sker på många håll i församlingarna, men vi kan höja tacksägelsedagen och inte införa en dag med samma namn men på engelska.

Därför bifall till punkt 2 i motion 2017:58. Tack.

Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 104.