



VÄLKOMMEN TILL SKEPHULTS KYRKA

På samma plats där nuvarande kyrka ligger fanns en äldre träkyrka från 1540-talet. Här fanns också en klockstapel med två klockor, uppförd 1725. Enligt en uppgift ska en ännu äldre kyrka ha funnits cirka tre kilometer från nuvarande kyrkplats, längs vägen mellan Backen och Högshult. Enligt hörsägen hade den årtalet 1340 målat på en av sina väggar. Det sägs också att det finns tydliga lämningar kvar efter den gamla kyrkan i den täta skogen inte långt från Högshult.

Vid sockenstämma den 13 oktober 1840 beslutade Skephults församling att uppföra en ny kyrka på samma plats där den gamla låg. Hösten 1843 började den nya kyrkan byggas. Grunden lades omkring den befintliga kyrkan och allt eftersom man kom högre med den nya byggnaden raserades det gamla templet.



Skephults kyrka uppfördes 1844 av byggmästare Johannes Pettersson, Göksholmen i Sandhults socken. Kyrkan, som invigdes 1849, är en enskeppig kyrka i trä med torn i väster, ett långhus med ett femsidigt brutet korparti åt öster samt

sakristia med liten farstu åt norr. Exteriören är näst intill oförändrad sedan byggnadstiden och mycket välbevarad.



Kyrkan står på en murad sockel i huggen natursten med tydliga fogar. På sockeln vilar en timrad stomme klädd med locklistpanel målad i vit kulör och med profilerad locklist.

Stora rundbågiga fönster ger ett luftigt intryck till exteriören och ett rikt dagsljusinsläpp till kyrkorummet. Taket är ett sadeltak som är valmat över koret och täckt med stickspån. Även taket över sakristian är valmat och spåntäckt.



Tornet har rundbågiga ljudluckor åt alla väderstreck, med en mindre åt öster. Tornet kröns av ett tandsnittsmotiv under det spåntäckta takfallet och däröver en smal lanternin med träfasad målad i gul kulör, luckor målade i brun ton,

tandsnittsmotiv under den kopparklädda huven och ett kopparkors i toppen.

Ovanför den västra portalen står "uppbyggd 1844" målat i brunt.



Både västportalen och sydportalen består av pardörrar med snedställd brädpanel och äldre låsanordningar.

Portalerna har omfattningar med pilastrar och kanneleringar med utskjutande överstycke.

Breda murade trappor i huggen sten leder upp till portalerna och på västportalen finns stora naturstensblock på nedersta trappsteget.

Interiören och den fasta inredningen är välbevarad sedan byggnadstiden, vilket kan ses på nedanstående bilder.



Golvet lades om 1924 varvid de gamla plankorna fick ligga kvar. Bänkinredningen har kvar sin slutna karaktär.



Läktaren fick en åt sidorna ovanlig svängd form.



Finsnickare Johannes Andersson från Mjöbäck är upphovsman för altaruppsats och predikstol, byggda 1844.



Dagens färgsättning i blått, vitt och brons kan vara från 1949 eller 1982.

För målningsarbetena svarade Petter Pehrsson, kyrkomålare från Örby 1846. Då fanns inte tillräckligt med pengar för att färdigställa målningen, som gjordes klar år 1861.



Altartavlan i uppsatsens mitt är en oljemålning på duk och föreställer Jesus på korset, flankerad av Maria och Johannes.



Bakom korset ser man en stad (Jerusalem) och under korset ligger två döds-skallar med ben i gräset. Molnen öppnar sig för Guds öga. Målningen kan vara äldre än altaruppsatsen.

Ovanför tavlan finns snidade symboler med kors, uppslagen bok och blad-dekor.

Från den medeltida träkyrkan flyttades den ornamenterade dopfunten, som är från 1300-talet, över till den befintliga kyrkan. Den är tillverkad av sandsten och har en cylindrisk cuppa med kort cylindriskt skaft som vilar på en rund fot av trä och enligt sakkunskapen är den mycket säregen. Utsmyckningarna är konturhuggna och kan ha kommit till senare. Ornamentiken visar på sen medeltid.



Det medeltida triumfkrucifixet tros vara utfört av en italiensk konstnär.

Krucifixet hittades på en loge inte långt från kyrkan och såg då ut som på bilden till vänster. Hur det hamnat där vet man inte.

Krucifixet anses som en klenod och renoverades genom Riksantikvarieämbetets försorg 1935.



Kyrkan har även i sin ägo en gammal mässhake från 1400-talet.



Ett unikt inventarium i kyrkan är en dalaklocka, märkt 1765 till HES. Den har för många år sedan skänkts till kyrkan av en framliden församlingsbo.



Kyrkan har två senmedeltida klockor utan inskrifter.



Invid kyrkan finns också ett äldre bisättningshus.

Byggnaden används idag som förråd.

På taket satt tidigare denna vindflöjel, som idag förvaras inne i kyrkan.





Välkommen att fira gudstjänst med oss.

Alla hjärtligt välkomna antingen du är på tillfälligt besök, nyinflyttad eller gammal Skephultsbo.

Ta en gudstjänstkalender på bordet längst ner i kyrkan eller besök vår hemsida <https://www.svenskakyrkan.se/kinna-fritsla> och klicka på kalendern. Du är också välkommen att gilla vår Facebooksida. Då får du aviseringar om vad som skall hända och info om allt trevligt som hänt.

