

KYRKFÖNSTRET

i Lövestads församling
2018:3, årgång 80

*Jag har dansat med
statsministern*

Foto: Åke Appelgren
Foto: Lunds stift

VI LEVER I VALTIDER

JAG SKRIVER DEN här texten exakt en månad innan årets riksdagsval. Jag vet inget om hur det kommer att gå. Kanske vet du som läser detta redan hur det gick.

ATT VÄLJA HAR alltid varit svårt. Inte blir det lättare av att vi idag mer än någonsin behöver fatta moget övervägda beslut kring stort och smått i vår vardag. Vi lever verkligen i valtider i dubbel bemärkelse.

IDAG BEHÖVER VI ofta fatta fler beslut på en enda vecka än människor normalt gjorde under en livstid för hundra år sedan. Vilket telefonabonnemang ska jag ha? Vilken skola ska jag välja till mina barn? Vilken information ska jag välja bort?

JAG HINNER KANSKE inte. Orkar kanske inte. Ändå måste jag välja. Vi lever ju i valtider. Utan att göra några val blir det svårt att navigera runt bland informationssamhällets alla vitt skilda budskap till oss.

MÅNGA AV OSS BLIR nog trötta på att välja. Den tröttheten tar sig olika uttryck. Mer eller mindre medvetet är det lätt att ge upp och sluta tro på sin egen förmåga att påverka med sina val. Det är ingen idé – jag orkar ändå inte lära mig allt, ta ställning till allt och om jag gjorde det skulle ändå ingen lyssna...

ELLER ORKAR MAN en bit men inte riktigt hela vägen. Man ser en aspekt av en fråga men orkar inte ta in nyanserna, dubbelheten och meningsmotståndarnas perspektiv. Då blir de enkla sanningarna och de enkla lösningarna farligt frestande. De låter mig slippa se alla gråskalor och alla "å ena sidan och å andra sidan".

ETT TREDJE SÄTT att hantera informationsålderns krav på att välja är att skala bort det omgivande samhället och istället



bli uppslukad av mina egna personliga val, mitt eget livsprojekt. Där är mina val hanterbara och överskådliga.

UPPGIVENHET, förenkling, bortvändhet. Dessa tre strategier att hantera allt för många och allt för komplexa val.

Vad gör de olika strategierna med oss som människor? Vad gör de med vårt samhälle? Hur påverkar de utgången av valet 2018?

INFÖR DETTA ÅRS riksdagsval tycker jag mig se alla dessa tre tendenser. Våra politiker är skickliga på att vända sig till de uppgivna. De är skickliga på att vända sig till de som vill ha förenklingar och de är skickliga på att vända sig till de som bara ser sitt eget.

ALLA DESSA SÄTT att dra fördelar av den vilshenhet informationssamhället föder har en sak gemensamt: de bortser alldeles för lätt från gråskalorna och nyanserna. De glömmer att det sällan finns ett enda totalt rätt och ett enda totalt fel. Detta tror jag gäller såväl samhällsanalyser som när vi ska välja något i vår vardag. Ett rätt gör inte nödvändigtvis det motsatta till ett fel.

HÄR VILL JAG LYFTA fram en förebild i konsten att se "både-och". Reformatorn Martin Luther var

en mästare i dialektik, det vill säga konsten att dra en slutsats utifrån en självmotsägelse. Han menade till exempel att människan är både rättfärdig och syndare på samma gång. Alltså både alldeles perfekt och felfri samtidigt som hon är i stort behov av förbättring.

I VALTIDER ÄR detta "både-och-sätt" att resonera en outsinligt rik skatt som vi bär på i vår tradition. Ett parti kan till viss del ha helt rätt i en viss fråga samtidigt som en politisk motståndare hävdar motsatsen och också till viss del har rätt. Kanske kunde deras båda perspektiv tillsammans leda världen framåt om de tog sig tid att lyssna på varandra?

LIKASÅ NÄR DET gäller våra vardagliga beslut så kunde vi kanske finna mer frid med insikten om att det jag valde (och det jag valde bort) kanske var både helt rätt och helt fel på samma gång?

KANSKE KUNDE deras båda perspektiv tillsammans leda världen framåt om de tog sig tid att lyssna på varandra?

KANSKE KAN även där de båda perspektivens motstridighet leda mig framåt till en större förtröstan inför min egen förmåga att fatta goda beslut?

Text: Elisabet Runefors

Bild: Kristianstad kommun/Malin Bergkvist

KONTAKTA DIN FÖRSAMLING

Församlingens expedition är öppen tisdag till fredag. Vi hjälper dig med allt som en församling kan hjälpa dig med! Bokningar av dop, vigslar och begravningar, frågor kring gravskötsel med mera.

Ekonomiassistent Gudrun Nilsson, telefon 0417 210 43, lovestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress: Lövestad församling, Lövestad byaväg 43, 275 71 LÖVESTAD

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lovestad

facebook.com/lovestadsforsamling

Präster

Åke Appelgren, kyrkoherde och kontraktsprost, 0417 215 75, ake.appelgren@svenskakyrkan.se
Elisabet Runefors, pastorsadjunkt 0417 215 73, elisabet.runefors@svenskakyrkan.se

Svante Kjellén, 070 626 94 09, svante.kjellen@gmail.com

Kyrkomusiker

Helen Lindqvist, 0417 215 78 helen.lindqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkovaktmästare

Tisdag-fredag

Vanstad: Sven Persson, 0417 251 55

Tolånga: Fredrik Hellwig 0417 215 77

Rödlinge: Siw Andersson 0417 420 85

Lövestad gamla och nya kyrkogård: Fredrik Svensson, 0417 215 84

Kyrkorådets ordförande

Jan-Erik Johansson, 0417 215 74

Dataskyddsbud

Eva Katsler, 070 508 95 96

Begravningsombud

Cornelis Hermus 070 242 55 00

Ansvarig utgivare

Åke Appelgren

Enskilt samtal och bikt

Församlingens präster står till tjänst för samtal. Vi har absolut tystnadsplikt.

Kyrkskjuts till våra gudstjänster

Behöver du skjuts till kyrkan? Ring Färs Taxi 0416 188 10! 24 timmar innan du behöver skjuts!

HÖSTEN I LÖVESTAD FÖRSAMLING

SÖK STIPENDIUM!

STIFTELSEN N.V. Hultmans minne delar ut stipendier till studerande ungdomar från Lövestad gamla församling. Du kan söka om du påbörjat någon utbildning efter grundskolan, om du tillhör Svenska kyrkan och är bosatt i Lövestads gamla församling. Stipendiet kan erhållas en gång.

SKRIV LITE OM dig själv, vad du studerar och hur du tänker dig din framtid. Posta eller maila din ansökan senast 1 oktober. Stipendiet delas ut i samband med gudstjänsten Första advent.

BIBELSAMTALET

VI FÖRSÄTTER vår samtalsgrupp utifrån bibelns berättelser på tisdagar i församlingshemmet i Lövestad. Ingen föransmälan behövs!

TACK!

VI SÄGER TACK till Sven O. Persson som vikarierat som kyrkomusiker när Helen har varit föräldraledig!

MUSIK OCH LYRIKCAFÉ

PÄR LAGERKVIST presenteras i ord och ton av Mona Rosell och Helen Lindqvist. Onsdag 10 oktober kl 13.30 i Lövestad församlingshem. Kaffe serveras.

NEW ORLEANS HEAT

KOMMER TILL LÖVESTAD en sista gång, fast vem vet? Det sa de förra gången de var här. Härligt svängande jazz från New Orleans framförs av våra engelska vänner under ledning av Barry Grummet. Välkomna till Lövestad kyrka torsdagen den 11 oktober kl 19.00! Fri entré.



FÖRSAMLINGSBION I HÖST

VI INLEDER MED filmen "Lady Bird". Christine "Lady Bird" McPherson har ett dramatiskt och turbulent förhållande till sin mamma. Hon kämpar emot, men är precis som mamman: väldigt kärleksfull och viljestark. Mamman jobbar outtröttligt som sjuksköterska för att hålla familjen uppe efter att Lady Birds far förlorat sitt jobb. Visas den 27 september.

MARIA MAGDALENA omtalas på ett fåtal ställen i berättelsen om Jesus Trots detta ha hon blivit föremål för både det och det andra, omskriven både vetenskapligt och skönlitterärt, bl a av Dan Brown. Hon förekommer i filmen Kristi sista frestelse. I den här filmen får vi se en filmares tolkning av det kaphändiga materialet. Visas den 25 oktober.

"BAD MOMS 2" avslutar höstens program, en lättsam upptakt inför decemberstressen. Tre undervärderade och överbelastade mammor gör uppror mot julens utmaningar. De måste också ta hand om de ultimata semesterfienderna: deras egna mammor. Visas den 22 november.

VÅRA GUDSTJÄNSTER

EN FÖRSAMLINGS LIV består av många olika saker men av allt vi gör är våra gudstjänster det allra viktigaste. Det kan ibland vara svårt att hinna med dessa då det kan finnas så mycket annat man vill göra.

VI FORTSÄTTER DOCK att fira varje söndag som vore den en påskdag men vi kommer i höst också att fira lite enklare mässor i Lövestad och Tolånga kyrkor. I Lövestad blir det en gång i månaden på torsdagsmorgnar. i Tolånga kyrka blir det på tisdagar på kvällen en gång i månaden med ljusständning och stillhet.

VÅRA GUDSTJÄNSTER annonseras i Kyrkfönstret, på vår Facebooksida och via vår telefonsvarare.

JAG HAR DANSAT MED

GUNNI SVENSSON lärde jag känna kort efter att jag flyttade hit 1996. Hon var kyrkvärd i Tolånga och förtroendevald i församlingen. Vi fann ganska snabbt att vi delade intresset för livsfrågor och gudstjänst, för deckare och annan litteratur, vare sig det är så kallat djupa författare eller vad man kanske kan kalla för enklare litteratur.

GUNNI FÖDDES 1933 i Frenninge och växte upp på en 20 tunnland stor gård. Hon var enda barnet. Ola Jönsson, Gunnis far, drev lantbruket så gott det gick under kriget. Det handlade ju inte bara om den egna försörjningen utan lika mycket om att förse resten av landet med mat.

DET VAR ransonering och tillgången på mat var delvis begränsad. Att bo på landet under kriget hade sina fördelar: mjölk, ägg, höns och en gris slaktad vid sidan gjorde att man klarade livhanken bättre än många andra. Hela grisen kom till användning, från tryne till knorr. Man saltade och rökte och tog tillvara på allt. Kyl och frys fanns ju inte. Gunni upplevde det aldrig som knapert. I trädgården odlade man potatis, rotfrukter, lök och kål.

KONSERVERINGSAPPARATEN innebar en revolution och gav oanade möjligheter att bevara maten. Det man var tvungen att köpa in vara kaffe och socker. Riktigt kaffe var sällsynt och exklusivt, till vardags var det cikoriakaffe som gällde.

- Trots att pappa Ola inte var så mycket för förändringar lät han ändå dra in el i huset.

TRÅDAR I LUFTEN och stolpar, idag en sällsynthet men då stod stolparna som alléer längs vägar. Telefon fanns visserligen men inte hemma hos Gunni. Traktor hade man knappt hört talas om och bil var en lyx att drömma om.

GUNNI GICK i Nils Månssons skola. Nils Månsson var den person som såg till så vi fick allmän folkskola 1842, förmodligen en av de viktigaste insatserna för att skapa det välstånd vi har



idag. Gunni gick i skolan i sju år. Uppsatsskrivning var roligast liksom välskrivning vilket har synts i protokollsanteckningar senare i livet. Matematik var inte Gunnis starka sida.

KYRKOHERDE Albin Dahlberg blev Gunnis konfirmationspräst. Sommargruppen i Frenninge var stor, säkert en fyrtio ungdomar. Andäktigt lyssnade man och Gunni särskilt till kyrkoherdens undervisning i den kristna tron, katekesen och budorden. Gunni konfirmerades i Frenninge kyrka sommaren 1947. 2017 hade man 70-årsjubileum. Det var 6-7 stycken som samlades till gudstjänst i Frenninge kyrka.

- Det var stort att få komma tillbaka och knäfalla vid altaret i Frenninge.

ATT VARA KONFIRMAND då var både intressant och lärorikt. Till den yttre formen är det naturligtvis annorlunda idag men innehållet och de allvarliga livsfrågorna är naturligtvis samma.

- "Jag blir så glad när jag träffar nutidens konfirmander i kyrkan. En konfirmation jag minns särskilt var mina barnbarns på påskdagen 2006 i Tolånga kyrka."

GUNNI VAR LYCKLIGT lotrad. Hon hade en cykel av märket Monark som hon cyklade till badet med. Det var mer än många andra. Frenningebadet var en stor tillgång för bygdens barn och ungdomar. Frenningebadet var ett bassängbad. Det fanns ingen simskola i vår tids mening men man lärde sig simma ändå under Hildur och Nils

Perssons, lärarparet i Vallarum, ledning.

GUNNIS POLITISKA engagemang vaknade den dag hon fick rösta. Då var det vid 21 års ålder. Detta intresse ledde senare till att Gunni blev ledamot i kulturnämnden i Sjöbo kommun. Intresset för de politiska frågorna har alltid varit starkt. Varför? Det är en samhällsfråga, även kulturen. Ett samhälle utan kultur blir andefattigt.

HEMBYGDSFÖRENINGEN är också ett viktigt engagemang. Färs härads hembygdsförening vårdar många lokala kulturskatter, bland annat Hallsbergs gård och Hallsbergs stenar.

GUNNI HAR ALLTID haft ett starkt engagemang i andra människors. Samtalseftermiddagar på Rosenlund har hon lett. Tolånga

EN STATSMINISTER



Gunni med en efterträdare: Lena Nilsson

Röda kors är viktigt för Gunni. I föreningen har Gunni varit en drivande medlem i drygt sextio år. Särskilt roligt har luciahög-tiden i Tolånga med efterföljande auktion varit.

I TOLÅNGA FÖRSAMLING har Gunni varit kyrkvård, kyrkorådets ordförande och mycket mer. Detta engagemang har sprungit ur det levande intresset för livsfrågor och engagemanget för det lokala.

- Tolånga kyrka är juvelen i kronan och det känns gott att det finns goda krafter som vill ta vid när jag inte längre kan.

DETTA ÄR NATURLIGTVIS en personlig uppfattning men många är nog böjda att hålla med henne om detta. Detta engagemang är ett behov. Idag tar det sig andra uttryck men det finns där. Gunni berättar att predikningarna i Frenninge var långa, oändligt långa, i synnerhet om somrarna men likväl har längtan funnits där. Gunni hade följt sina föräldrar till kyrkan varje söndag.

- Jag bestämde mig för att aldrig utsätta mig för detta när jag blev

vuxen och får bestämma själv.

SÅ BLEV det inte. Det finns ingen som är så bra på att komma ihåg (mina) predikningar som Gunni. Att gå till kyrkan var nästan det enda som bröt vardagens möda och slit. Ibland föl-

jde någon med hem på kyrkkaffe, ibland blev man inbjuden.

GENOM HELA livet har det funnits en trotsighet i Gunnis gudrelation, lite grand likt en del av profeterna i Gamla Testamentet. Hon värjer inte för det svåra, för tvivlet och otron.

- Jag går hellre i kyrkan på skärtorsdagen och långfredagen än påskdagen!

IN I GUNNIS VÄRLD kom Ingvar Svensson. Det var en vårfest på Försköningen i Klasaröd 1950. Där stod han, ståtlig, stilig och oemotståndlig, iklädd basker och tweedkostym. Sen tog det inte lång tid innan de gifte sig en midsommarafton i Frenninge och så bar det av till Ingvars gård Björkeröd, belägen precis utanför Klasaröd.

GÅRDEN VAR DÅ 70 tunnland. Med tiden utökade man marker-

na till 140 tunnland. Två döttrar fick Ingvar och Gunni. Den ena blev sjuksköterska och den andra lärare. 1993 lämnade Ingvar jordelivet och ligger begravd på Tolånga nya kyrkogård. Gunni har tre barnbarn som just nu lever spridda i världen men har sina rötter i Björkeröd.

GUNNI ÄR SÄRSKILT NÖJD med att få leva och ha hälsan långt upp i åren. Numera bor hon bekvämt och bra invid Rosenlund i Lövestad. Där finns det mesta hon behöver för det dagliga livet.

- En så'n ynnest det är att kunna läsa, lyssna, samtala och tänka!

ETT LÅNGT LIV i medmänniskans tjänst, en livshållning som inte präglas av eget existensmaximum utan av omsorg om nästan är något att lära av.

TILL SIST MÅSTE jag ställa den obligatoriska frågan om det är något hon ville gjort annurlunda:

- Jag skulle ha rest mer, mycket mer trots att jag vandrat i Saharaöknen, bött på Mississippifloden och dansat med Carl Bildt. Fast han var bättre på att promenera...



Berättat för Åke Appeltgren som också fotograferat

KONFIRMANDER 2018



LÖVESTAD KYRKA DEN 21 APRIL 2018

Övre raden från vänster: Simon Jönsson, Linus Silvander, Elin Rosberg, Johan Gustafsson, Erik Sjölundh

Mellersta raden från vänster: Anette J Olsson, Wilhelm Lyngö, Sabina Brobeck, Astrid Bengtsson, Emmy Olsson, Ronja Johansson, Engla Skog, Åke Appelgren

Främre raden från vänster: Tuva Nilsson, Ida Stranderg, Frende Åkesson, Alexander Sjögren, Maja Nilsson, Lukas Nilsson, Foto: Atelje Kvant

Lövestads församling

Döpta

20/5 Milton Kulle
3/6 Penny Persson
7/7 Tage Råk Friberg
15/7 Timmy Svensson Persson
21/7 Vilton Sjögren

Konfirmerade

5/5 Elvira Bryland

Vigda

19/5 Jenny Olsson och Daniel Gillberg
9/6 Sofie Persson och Jerry Isaksson
30/6 Karin Andersson och Tobias Nordin
21/7 Britta Bjelkengren och Jonas Nilsson

Döda

23/4 Asta Nilsson, född 1919
30/4 Iréne Hansson, född 1961
31/5 Clary Christensen, född 1925
12/6 Karl-Erik Lindell, född 1937
28/6 Allan Söderlin, född 1930
3/7 Carina Andersson, född 1960

Från andra församlingar

Döpta

13/5 Gabriel Ternblad

Döda

28/4 Mårten Gevalsen, född 1969
4/6 Inga Mårtensson, född 1930
7/6 Britt Plan, född 1939
9/6 Lennart Lövgren, född 1932
28/6 Allan Söderlin, född 1930

Ur Kyrkböckerna

FÖR DE YNGRE

SMÅBARNSCAFÉET

Som vanligt träffas vi i församlingshemmet i Lövestad för att pyssla, hålla på med babyrytmik, fika, prata, och leka.

Alla barn är välkomna med (minst) en vuxn i sällskap.

Vi träffas i församlingshemmet på onsdagar mellan kl 9 och 12.

KYRKIS

Varje fredag träffas vi i församlingshemmet i Lövestad för att leka, fika, prata, lära oss bibelns berättelser och ha roligt.

Barn mellan 4 och 5 års ålder är välkomna att vara med, utan föräldrar!

Lövestad församlingshem fredagar mellan kl 9-11. Vill du att ditt barn skall vara med är det bra om du anmäler barnet per telefon eller e-post.

DOPFEST

Vi bjuder in årets dopbarn till fest med utdelande av frälsarkransen. Söndag den 21 oktober kl 13.30 i församlingshemmet i Lövestad. Särskild inbjudan utgår!

Ledare är Gudrun Nilsson som också svarar på frågor på telefon 0417 210 43 och Jane Göransson.

FÖR DE LITE STÖRRE

UNGDOMSGRUPPEN

Vänder sig till dig i åldern 14-18 år. Varannan torsdag (ojämna veckor) kl 16-19 i Lövestads församlingshem. Vi fikar, snackar, spelar spel, ser film, åker och bowlar och på andra utflykter. Allt efter gruppens önskemål! Ledare: Anette Olsson, Fredrik Hellwig och Elisabet Runefors.

KÖRERNA

Helen är tillbaka på orgelpall och körpulpet. Det viktiga arbetet med våra körer kör igång i september. att sjunga är en fantastisk möjlighet att utvecklas tillsammans med andra.

BARKÖREN

Tisdag den 18 september börjar barkören.

KYRKOKÖREN

Onsdag den 19 september kl 19 i församlingshemmet i Lövestad börjar höstens arbete.

FÖR DE ÄNNU LITE ÄLDRE

ÖPPET HUS I ÄSPERÖD

Nu är Äsperöds skola öppnad igen och vi kör igång med öppet hus under Anita Mårtensson ledning. Första onsdagen i varje månad kl 13.30. Lite gemenskap, lite kaffe, lite snack!

FIXARMARITA!

En av församlingens medlemmar, Marita Melos, vill hjälpa till! Om du som är lite äldre eller har funktionsnedsättning vill ha hjälp med att sätta upp julgransbelysningen eller annat inför julen kan Marita hjälpa dig med det. Hon snickrar inte, städar inte, installerar inte några maskiner, eluttag och liknande. Gratis är det också!

VEM ÄR MARITA?

Marita är en driftig kvinna med ett stort engagemang, bland annat i det som sker i Lövestad samhälle och vår trakt. Hon är pålitlig och ärlig. Utdrag ur belastningsregistret kan visas upp om någon önskar det.

Vill man ha hjälp av Marita inför julen är det bara att höra av sig till mig på telefon 0417 215 75. Möjligheterna är begränsade så först till kvarn för först mala...

Åke Appelgren



KYRKODAGBOKEN

NÄR	VAD	VAR
9 sept	15 e Trefaldighet	10.30 Högmässa, ER
13 sept		8.00 Morgonmässa
16 sept	16 e Trefaldighet	10.30 Högmässa, SK
18 sept		18.30 Taizémässa
23 sept	17 e Trefaldighet	10.30 Högmässa, ER
27 sept		18.30 Filmkväll Lady Bird
30 sept	Den helige Mikales dag	10.30 Högmässa, ÅA
3 okt		13.30 Öppet hus
7 okt	19 e Trefaldighet	18.00 Skördemässa, ER, ÅA, kyrkkaffe
9 okt		14.00 Bibelsamtal
10 okt		13.30 Musik- och lyrikcafé Pär Lagerkvist presenteras av Mona Rosell
11 okt		8.00 Morgonmässa
		19.00 Jazzkonsert New Orleans Heat
14 okt	Tacksägelsedagen	18.00 Skördemässa, SK
16 okt		18.30 Taizémässa
17 okt		14.00 Gudstjänst
21 okt	21 e Trefaldighet	10.30 Högmässa, SK
		13.30 Dopfest - särskild inbjudan
25 okt		18.30 Filmkväll Maria Magdalena
28 okt	22 e Trefaldighet	10.30 Högmässa, ER
2 nov		10.00-15.00 Kyrkogårdskaffe
3 nov	Alla Helgons dag	10.30 Högmässa, ÅA
4 nov	Alla själars dag	16.00 Minnesmässa, ljuständning, kyrkokören, ÅA
6 nov		14.00 Bibelsamtal
7 nov		13.30 Öppet hus
8 nov		8.00 Morgonmässa
11 nov	24 e Trefaldighet	10.30 Högmässa, ER
13 nov		18.30 Taizémässa
18 nov	Söndagen f domsöndagen	10.30 Högmässa, SK
21 nov		14.00 Gudstjänst, ÅA
22 nov		18.30 Filmkväll Bad Moms 2
25 nov	Domsöndagen	10.30 Högmässa, ÅA
2 dec	1 Advent	10.30 Högmässa, stipendieutdelning, ER

ÅA=Åke Appelgren
ER=Elisabet Runefors
SK=Svante Kjellén