

Varför läsa texter av Gustaf Wingren? Det finns flera svar på den frågan.

Ett svar är att det helt enkelt är roligt, därför att Gustaf Wingren i sina texter är språkligt fyndig, slagkraftig och debattglad på ett uppfriskande sätt. Det gör att jag som läsare själv antingen blir uppiggad och inspirerad, eller så blir jag möjligen irriterad men ändå väckt till engagemang.

Ett annat svar är att han är märkligt aktuell och tar upp frågor som också diskuteras idag, om det så gäller "religionens återkomst", miljöförstöring eller medicin-etiska frågor. Men han ger inte alltid de svar som hörs idag, exempelvis gäller kyrkans uppgift, eller var Gud finns och verkar. Han lyfter också dansk och tysk teologi som inte riktigt fått genomslag hos oss.

Ett tredje svar är hans skapelseteologiska grund och hur han ständigt återkommer till hur skapelsetro måste vara grunden för kristen tro. Om hur både "den skapande Guden" och "den skadegörande makten" är något som vi alla dagligen upplever i och med att vi existerar. Utan denna start blir evangeliet om Jesus Kristus obegripligt, lite som ett "UFO som har landat", som inte har med vanligt mänskligt liv att göra. Då blir också befrielsen till mänskligt liv obegripligt. Tro och religion blir istället något exotiskt och målet att bli något annat än människa. Här är Gustaf Wingrens röst skarp, viktig och befriande.

Ett bonussvar med ytterligare skäl till läsning är Wingrens återkommande framhållande av meningsmotståndare. Hur han betonar att det är viktigt att läsa också det, och dem, vi inte håller med. För att frågorna som ställs är viktiga, och för att argumentationen kan hjälpa oss att tänka själva. För att frågetecknen, och inte bara utropstecken behövs! För att inte bara "foglig tystnad" utan mod att tänka och samtala och debattera behövs.

Se där flera skäl till att läsa Gustaf Wingren. De inscannade artiklarna är korta, präglade av sin tid men ändå förvånande fräscha och rekommenderas för den som vill bli uppiggad, utmanad och som vill få med sig några nya frågetecken att fundera över!

Här är fyra artiklar som visar på Wingrens språkglädje, slagkraftighet och viktiga ärende:

1994_746 Religionens oväntade återkomst

1984_619Tron firar ständigt påsk

1973_388 Staten är stygg – men KOMMUNEN ÄR SNÄLL

1963_221 Lag och evangelium och deras konsekvenser för liv och gudstjänst

Madeleine Nordell, präst i Linköpings domkyrkoförsamling och ledamot i Gustaf Wingren-sällskapet.