

I DETTA NUMMER:
VAD FÅR JAG FÖR PENGARNA?
SOMMARKORSORD
ÅRETS KONFIRMANDER
SOMMARMUSIKEN





Här vill jag vara

Det är maj och konfirmanderna har konfirmerats. Alla våra tre grupper. Det är något särskilt med en konfirmationsgudstjänst brukar jag tänka. Mycket glädje, hårt arbete och övande bakom det som är ungdomarnas predikan i gudstjänsten. Det som för några år sedan kallades redovisning. Ännu längre tillbaka hette det förhör. Och vilka predikningar ungdomarna gav!

Nu, o Gud har stunden kommit. Vi får möta dig igen. Dina barn med glädje sjunger, prisar dig vår Far och vän. Lov och ära vill vi bära fram till dig, o Herre kär. Dig till ära vill vi bära fram oss själva, kom och möt oss här.

Så lyder första versen i psalmen 728. Jag vet. Den psalmen hade jag med i förra numret. Men bra saker, bra ord tål att upprepas. Nu stämmer psalmen så bra in på de konfirmationsgudstjänster vi firat. Vad minns du från din egen konfirmation? Och från din konfirmationstid?

Bröd och vin! Till fest du bjuder. Glädjens måltid frad här ger en aning av ditt rike. Kom vi ber dig: Var oss när! Lov och ära vill vi bära fram till dig, o Herre kär. Dig till ära vill vi bära fram oss själva, kom och möt oss här.

Under våren har vi talat på olika håll, om guds-

tjänst, men också om församlingsinstruktion. Vår nuvarande, *Här vill jag vara!* tror vi är bra fortfarande, så bra att det nog räcker med att revidera den. Bra ord tål att upprepas. Av samtalen att döma, är det våra utvecklingsområden vi ska fokusera tankemödan på. Kanske ska de bli tre i stället för nuvarande antal fyra. I november ska arbetet med vår församlingsinstruktion vara klar.

Du ger kraft att möta livet. Vem kan leva utan dig? Livets Herre, alltings Fader, ge oss liv, ett liv med dig! Lov och ära vill vi bära fram till dig, o Herre kär. Dig till ära vill vi bära fram oss själva, kom och möt oss här.

Du och jag, vi sänds ut att tala tydligt om Jesus. Gudstjänsten är navet står det i *Här vill jag vara!* Men vad betyder det? Vad betyder det på riktigt för dig och för mig? För Essunga församling? För Främmostad Bärebergs församling? Gudstjänst som centrum och kraftkälla, att hämta näring och glädje ur. Psalm 728 avslutar så fint: ”Du ger kraft att möta livet. Vem kan leva utan dig?” Och allt är sagt.

Må Guds välsignelse omfamna dig under nattens timmar och när dagen gryr.

Fredrik Nordlund, din kyrkoherde

INNEHÅLL:

Kyrkoherden har ordet	2
Andakt	3
Vad får jag för pengarna?	4-5
I backspegeln	6-7
Barn- och ungdoms- verksamheten	8-9
Gudstjänstkalender	10-11
Swishnummer	10
I backspegeln	11-12
Korsord	13
Årets konfirmander	14-15
Essunga församling	16-17
Främmostad-Bärebergs församling	18
Säsongs psalm	18
Här när du oss	19
Från kyrkbacken	19
Sommarmusik	20



Svenska kyrkan Essunga pastorat

Redaktörer:

Lovisa Carlsson och
Ulf Johansson

Ansvarig utgivare:

Fredrik Nordlund
fredrik.nordlund@
svenskyrkan.se
Tel. 0512-30 00 02
Adr: Eken, Södra v. 6,
465 31 Nossebro

Omslagsbild: Konfirmation i
Essunga kyrka.

Foto: Essunga pastorat

Layout o. tryck: Lindy Malm,
Ätta.45 Infomedica AB, Vårgårda

Välkommen Annelie!

Hej!

Annelie Lidén heter jag och är nyanställd diakoniassistent i pastoratet.

En människas liv kan ta många vändningar och turer. I mitt fall började jag som lärare och har både studerat och jobbat med olika saker innan jag nu funnit mitt kall som diakon. Som människa kan man ibland hamna i situationer som gör att livet faller samman. Man vet inte vart man ska ta vägen med allt. En diakons uppgift är att stötta och hjälpa människor som hamnat i utsatta situationer, är i kris, som sörjer eller inte vet vart man ska göra av sig själv eller som behöver mer utrymme för sin själ.

Jag pendlar hit just nu, men hoppas på sikt att kunna flytta härät. Mellan 2/9 2019 och 7/6 2020 går jag diakonislutåret i Lund men kommer att jobba här i Essunga ca 20%, fredagar alternativt söndagar, under denna tid.

Min bakgrund är att jag är född i Sundsvall men uppväxt och har bott större delen av mitt liv i

Boråstrakten. Jag har inte tidigare varit i Nossebro men har nu upptäckt vilken fin bygd det är. Här odlas ju mycket grödor och mina intressen är passande bland annat blommor och trädgård. Jag ber att få önska dig och de dina, rik välsignelse nu när den härliga sommaren äntligen är här!

Annelie Lidén

TACK

för alla bidrag till Fastekampanjen -
"Samma himmel. Samma rättigheter".

Genom kollektor och insamlingar i Essunga pastorat, bland annat på Världens marknad, bidrog ni med 21 847 kronor till denna viktiga insamling - TACK!

Relationer!

Relationer ... så långtråkiga ... och döktrista ... och jobbiga ... och alldeles, alldeles underbara!

Hur ser dina relationer ut ...? Svaren blir väl olika beroende på vilken person man har relationen med. Relationen till mitt barn ser inte likadan ut som relationen till min partner eller till min svärförälder eller till min närmaste vän eller chefen eller till jobbarkompisen. Det som de flesta är ense om, är dock att om relationerna till människorna runt omkring är bra, så mår man bra. Om man kan skrota hejdlöst tillsammans, prata i förtroende med varandra, att i samförstånd komma fram till olika lösningar. Då är det underbart med relationer!! Men vad gör man om det inte är så? Om det är gnissel eller tomhet, en skärande tystnad eller en infekterad konflikt?

Det finns en inre värld och en yttre värld. I den inre världen finns det vi tänker och känner och det är ofta där relationerna lever sina egna liv. Man har ofta lätt att se ur sitt eget perspektiv men man ser inte alltid ur den andres, utan där är det lätt att *anta* saker i stället. När relationerna krånglar *är* man mitt i dem och då kan det vara så svårt att se vad det egentligen handlar om.

Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh. 14:6). För att kunna "reda" i en relation behöver man ibland ha ett annat perspektiv, att se med Jesu ögon på relationen. Jesus visar på en annan väg, en ny väg. Genom att gå djupare än det vi tänker och känner, in till vår själ, kan vi genom själens sanning *se* andra saker i vår relation än tidigare. Jesus kom till oss för att vi skulle få leva. Inte bara överleva.



På ett armband, som konfirmander fick ett år, stod det "What would Jesus do?" (Vad skulle Jesus ha gjort?). Det armbandets fråga är en påminnelse som vi kan ställa oss varje gång något krånglar i relationer. Vad skulle Jesus gjort nu, i den här situationen? Jo, han säger: *Jag är vägen*, till det djupare inre, *sanningen*, själens sanning, och *livet*, inte bara att överleva.

Relationer ... så givande, berikande och gemenskapande!

Annelie Lidén, diakoniassistent

Hej då!

Den 15 juni 2003 prästviges jag i Skara domkyrka av biskop Lars-Göran Lönermark. Det var en fantastisk fin och högtidlig dag och några dagar senare började jag som pastorsadjunkt i Lextorps församling i Trollhättan. En multikulturell församling i en ganska stor stad, ur min synvinkel som är uppväxt i Skara. Där jobbade jag i drygt ett år. Till saken hör att jag som prästkandidat gjort praktik i Essunga pastorat sommaren 1998. Jag hade Helene, prästen som då bodde i Lekåsa prästgård, som handledare och själv bodde jag på övervåningen i Lekåsa prästgården. När vi satt på verandan och pratade om att vara präst och om prästens uppgifter, tänkte jag, här skulle man bo, i Lekåsa prästgård. Så när det blev dags för mig att söka en komministertjänst efter pastorsadjunktsåret i Lextorp, ringde Helene, och sade att hon skulle flytta. Ska inte du söka tjänsten som komminister i Essunga pastorat, frågade hon? Och på den vägen är det!

Under 15 års tid har jag nu jobbat här i Essunga pastorat. När jag jobbade i Lextorp förstod jag ganska snabbt att jag kom mer till min rätt på landsbygden. Jag har trivts med att vara prästen mitt i byn som mött

sina församlingsbor i affären eller på hembygdsföreningens aktiviteter eller bredvid fotbollsplanen när sonen spelat match. Det har varit en fantastisk fin tid på många sätt! Underbara arbetskollegor och församlingsbor! Många fina möten i samband med gudstjänster, dop, vigsel, konfirmation och begravning. Jag har fått förmånen att konfirmera människor och sedan några år senare viga dem och sedan döpa deras barn. Att få det personliga mötet har varit så givande och gett mig personligen väldigt mycket.

Jag tackar så mycket för alla fina år i Essunga pastorat! Nu väntar en annan roll, nämligen som kyrkoherde i Varabygdens församling. Jag tror och hoppas att vi kommer att mötas mycket ändå, för jag kommer att bo kvar i Lekåsa prästgård. Jag önskar att ni ber för mig i min nya tjänst, precis som jag fortsätter att be för mina "gamla" församlingsbor, som jag tycker så mycket om!

Lovisa Carlsson



Tiden är inne!

Ja, så vill jag uttrycka mig. Tiden är inne för mig att lämna min kantorstjänst i Essunga pastorat. I drygt 31 år har jag tjänstgjort här. Det är länge.

Många fantastiska människor har jag mött på gudstjänster, vigslar, dop, begravningar och på äldreboende m.m. Stort Tack till Er alla som jag har fått ha med att göra. Och TACK till Er körmedlemmar som under alla år varje vecka har kommit till körövningar. Många fina sånger har vi sjungit och många härliga gudstjänster har vi fått fira tillsammans.

Tack också för alla härliga, hjärtliga, innerliga skratt. Ni körmedlemmar är fantastiska och Ni har verkligen förgyllt min tjänst. Men som sagt. Nu känner jag att tiden är inne för mig att sluta.

Hur min framtid ser ut vet bara Gud och jag är trygg i det. Tack till Er alla!

Britt-Marie Gidstedt



torat. Där firas det regelbundna gudstjänster av olika karaktär, allt utifrån hur kyrkoåret ändrar inriktning och tema. Någon gång är kyrkorummet fyllt av sång, instrument och glädje. Andra gånger präglas kyrkorummet av stillhet och ro, där själen kan få stilla sig lite, och vi kan få hämta andan.

Ingen är för gammal eller för ung för att vara en del av Svenska kyrkan. Ingen behöver vara rädd för att inte våga ställa frågor som går på djupet. Återigen vill kyrkan vara en djuplodande del av människors liv. I Essunga pastorat har vi t.ex. bibel- och samtalsgrupper där vi för det goda samtalet om tron och livet med människor.

Så visst får du mycket för pengarna. Och samtidigt kan mycket av Svenska kyrkans arbete bland människor inte mätas i pengar, i kronor och ören. Därför är det viktigt att människor investerar sig själva i den lokala församlingen. Ofta är detta en prioriteringsfråga. Men tänk på att det är ditt eget liv som du väljer att lägga medlemsavgiften på, och det är väl investerade pengar. Rän-



Skillnad mellan kyrkoavgift och begravningsavgift

Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. **Begravningsavgiften** finansierar begravningsverksamheten.

tan kommer att ge dig god avkastning, det kommer du att märka på din väg mot himlen!

*Lovisa Carlsson, präst
Ulf Johansson, kyrkokamrer*

Familjeresan 2019 – Borås Djurpark

Nu är det dags för årets familjeresan som går till Borås Djurpark och till de fantastiska djur som finns i den!

Familjeresans syfte är att kunna erbjuda en heldagsutflykt för en billig peng som gör det möjligt för flera att kunna åka med. Pastoratets diakonala verksamhet tillsammans med lokala sponsorer på orten gör det möjligt att subventionera kostnaderna. Så ett stort tack till alla sponsorer som gör resan möjlig!

Tisdagen den 25 juni kl. 09.00 reser vi från Nossebro med Larssons buss till Borås. Vi beräknar att vara hemma klockan 16.00–16.30.

För dig som är **medlem** i Svenska kyrkan kostar resan **100 kr per familj**, och för icke medlemmar kostar den 200 kr per familj. Mer info vid anmälan.

Anmälan sker via hemsidan, www.svenskakyrkan.se/essungapastorat. Anmälan är bindande och avgift kommer att tas vid sen avbokning, se anmälan.

Anmälan öppnar den 9 juni.

Frågor? Hör av er till **Josephine Helmerson** på telefon **0512-30 00 10** eller mail josephine.helmerson@svenskakyrkan.se

Allsångskvällar vid scenen i Nossebro

I vår församlingsinstruktion "Här vill jag vara!" kan vi läsa om att vi har mycket samarbete med andra aktörer i kommunen. Det är kontakter som vi vill värna om och också vill utveckla.

Därför känns det extra roligt att kommunen i år har frågat om vi vill vara med som medarrangör för sommarens två allsångskvällar som hålls vid utescenen i Nossebro. Detta var en satsning som kommunen började med förra året och som blev mycket uppskattad. I år kommer alltså vi som kyrka vara med och göra detta tillsammans med kommunen. Det kommer bli härliga kvällar med mycket sång och musik. Kyrkans husband kommer att finnas med båda gångerna och i juni kommer Nossans gospel och Alice Apell att vara med och sjunga och det blir även dans av Matilda Lundbacke, Emelinne Björk och Alice Larsson.

I augusti blir det sång av kyrkans barnkörer och av Herrljunga manskör. Som spindel i nätet kommer Anna Andersson att vara med båda gångerna och sköta mellansnacket.

Välkomna till härliga kvällar!

Pastoratets syföreningsdag!

Under många år har alla syföreningar i Essunga pastorat samlats till en gemensam syföreningsdag på hösten.

Onsdagen den 11 september kl. 15.00 samlas vi i **Klubblokalen i Fåglum**. Vi dricker kaffe och lyssnar till ett intressant föredrag som hålls av *Urban Jorméus*. Han jobbar med internationella frågor i Skara stift.

Varmt välkomna!

Varje syförening anmäler hur många som kommer på syföreningsdagen och eventuell specialkost till expeditionen på tel. 0512-30 00 00 **senast måndagen den 2 september**.

I Backspegeln...

Världens marknad – 13 475 kronor!

ett pastorat, ett arrangemang, ett gemensamt mål.

En vacker vårdag gjorde vi i Essunga pastorat ett gemensamt krafttag för att samla in pengar till årets Fastekampanj som i år heter "Samma Himmel, samma rättigheter" och allt detta hände på Världens Marknad på Café Crossroad!

"Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Var med och kämpa för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. Dina gåvor används där behoven är som störst och räddar liv – de bidrar till hopp och värdighet. Tack!"

Under världens marknad samlade vi in 13 475 kronor till utsatta människor. Ett stort TACK till alla ni som på olika sätt bidrog för att detta skulle lyckas. Utan er skulle detta aldrig gå. Det är tack vare alla människor med goda hjärtan som gör att vi kan hjälpa andra.

"135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer."

Vi hoppas att detta är ett återkommande arrangemang, och att vi på så sätt ska kunna fortsätta hjälpa så många människor som möjligt.



Handarbetscaféet – tack för en härlig termin!

Vi får tacka varandra för en riktigt härlig termin tillsammans på handarbetscaféet. Jag och Siv har alltid känt en extra glad känsla i magen när det är tisdag. Det har vart ett sant nöje för mig, som ny ledare för gruppen, att få lära känna er som besökt caféet varannan tisdagskväll. Jag har fått ta del av massa spännande samtal och nästan lärt mig att sticka! Det är oerhört svårt, trots att det ser så enkelt ut!

Handarbetscaféet är en plats där man får lov att ta en paus, sätta händerna i arbete och få möta människor. Ni har stickat för andra människors skull och det som skapats i era händer gör ni ofta till någon annan. Det kan vara en stickad tröja till något barn eller en blivande halsduk som ska värma någon under den kommande vintern.

Under våren har Frälsarkransen stått i centrum för våra andakter, där pärlorna säger

Du är nära
Du är ljus
Och jag är Din.
Amen.

Återigen vill jag säga ett stort tack! Och jag hoppas innerligt att vi ses till hösten. Till dig som funderar på att vara med trots att du inte kan sticka, så vet du att handarbetscaféet är öppet även för dig! Till dig som vill lära dig handarbeta, så finns det många kunniga människor som kan visa dig hur man gör.

Inför höstterminen

Vi drar igång vår verksamhet vecka 36 och vi ses som vanligt varannan tisdag, på Café Crossroad mellan klockan 18.00-20.00.

Josephine Helmersson



I Backspegeln...

Påskvandring

Veckan innan påsk förvandlades församlingshemmet återigen till staden Jerusalem. Vi bjöd in kommunens skolbarn att åka tillbaka i tiden till ungefär år 33. De fick klä ut sig i enklare klädsel, för jeans och märkeströjor fanns ju inte förr i tiden. Sedan började vandringen. Barnen vandrade på gatorna på väg in i Jerusalem, fick passera palatset där Pontius Pilatus hade dukat upp till festmåltid. Vi knackade på för att se om Pilatus var hemma. Och det var han! Han satt på sin tron och bjöd in alla till sin stora fest. Han hade även fixat ett magiskt vatten, som alla barnen fick tvätta sina händer med.

Sedan fortsatte vandringen in i ett annat rum, där det var uppdukat med massor av spännande saker. Här fick barnen slå sig till bords för att sedan smaka, lukta, se, känna och lyssna till påskens händelser.



Påskspel

På onsdagskvällen var allmänheten inbjuden till Pilatus stora Påskspel!

På övervåningen i församlingshemmet var det dukat en riktigt festmåltid. Besökarna samlades och satte sig till bords för att invänta ett spännande skådespel.

In kom två stycken turister, en riktig Jesus-fantast och en typisk tonåring, som bara ville åka hem och inte alls var intresserad av Jesus. De hade rest långväga för att få träffa Jesus och kom äntligen fram till Jerusalem, men så gick de förbi korset på Golgata och blev då fundersamma varför det stod en skylt med Jesus namn uppspikat på korset. De beslutade att ta reda på vad som hade hänt.

De träffade några människor som betedde sig konstigt så fort turisterna nämnde Jesus. De tyckte inte att turisterna skulle prata

så högt om saken och skickade dem till Flavius, som var skrivare åt romarna.

Väl hos Flavius fick turisterna veta vad som hänt från det att Jesus ridit in i Jerusalem till förrådandet i Getsemane. Sedan blev de skickade till Pontius Pilatus.

Turisterna traskade vidare till Pilatus och kom in och störde mitt i hans pilatesövningar, samtidigt som det pågick en fest. Turisterna bönade och bad om att få veta mer om vad som hänt med Jesus.

Pilatus berättade att han var tvungen att döma Jesus till döden. Sedan hade Pilatus inte mer tid för turisterna för då blev festmåten precis färdig och skulle dukas fram. Så turisterna gav sig iväg och festen fortsatte...

Här blev det paus i skådespelet och besökarna fick äta sig mätta på påskens godheter och dryck.

Efter en stund så fortsatte skådespelet med en förtvivlad turist och en lika ointresserad tonåring.

De kom fram till ett par lärjungar som berättade att graven var tom och att Jesus hade uppstått!

Alltsammans avslutades med gemensam sång samt kaffe.



I Backspegeln...

Avslutning i barn- och ungdomsverksamheterna!

Vilken avslutning det blev! Ett stort tack till alla er som vi har fått träffa under terminens gång!

Under varje vecka har vi fått hänga med er härliga barn och ungdomar. Ni föräldrar ska vara stolta över era barn och vi är så tacksamma att ni har gett oss förtroendet att få jobba tillsammans med dem.

Under terminens gång har vi mött er i vardagen med allt vad den innebär av både lyckostunder och allvar. Vi har i alla våra grupper upptäckt den kristna gemenskapen på olika sätt. Vi har fått leva i vår tro och vi kanske har hittat något nytt och spännande...

Vi avslutade årets termin i Essunga kyrka med en helt fantastisk gudstjänst där vi alla fick medverka på olika sätt, genom sång, dans och rörelser. Vi vill återigen tacka för

den tid vi har haft och ser fram emot sommarens ledighet. Vi hoppas att vi får återse er till hösten. I detta blad hittar ni information om hur ni kan anmäla er redan nu!

Glad sommar och ta hand om varandra!

Hälsningar / ledarna



Killgruppen!

Nu har vi avslutat första, historiska, läsåret med Killgruppen! När vi startade gruppen så var vi 15 killar. Under tidens gång så har några valt att lämna, men i genomsnitt har vi varit nio killar på våra träffar!

Vi har tillsammans försökt att forma våra träffar, med samtal om livets frågor och vi har givetvis hunnit med att röra på oss genom lite pingis och fotboll! Vid våra fikastunder har det blivit många spännande samtal.

Den 29 maj genomförde vi en avslutningsresa till Liseberg, detta blev en lyckad eftermiddag/kväll tillsammans, med mycket skratt!

Det har varit ett givande år och en förmån att få startat igång en killgrupp och jag hoppas att vi kan fortsätta till hösten!

Linus Bergman, fritidsledare



Grupper i Barn- och ungdoms- verksamhet, läsåret 2019-2020

Start v.36 och avslutning v.49

Anmälan kan göras nu via Essunga pastorats hemsida, under fliken "Barn- och ungdomsverksamhet 0-25 år". Anmälan vill vi ha senast den 30 augusti.

Minimalt krävs det sju barn för att en grupp ska starta, maxantal är 20 barn. Anmälan om att man vill hämtas med buss görs i samband med anmälan.

Vid frågor, kontakta Josephine Helmerson på telefon: 0512- 30 00 10.

Grupperna:

Tisdagar:

09.30-11.30 Kyrkis med sångstund

0-4 år plus föräldrar, öppen verksamhet

Vad händer på Kyrkis?

Vi träffas i källaren i församlingshemmet i Nossebro där vi först sjunger tillsammans och har en liten andakt ihop. Sedan är det fri lek med massor av leksaker. Det serveras även fika för både stora och små. En mysig miljö med möjlighet att få träffa andra barn och föräldrar.

Onsdagar:

09.30-11.00 Kyrkdetektiver

4-5 år, anmälan krävs

Buss – anmälan görs när ni anmäler ert eller era barn.

Vad pysslar kyrkdetektiverna med?

Vi håller till i källaren i församlingshemmet i Nossebro. Denna termin lär vi känna Jesus på ett spännande sätt. Vi utforskar vem han är och vad han gjorde.

15.15-17.00 Guds Aktörer

9-11 år, anmälan krävs

Buss – anmälan görs när ni anmäler ert eller era barn.

Vem är en Guds Aktör?

Vi håller till i källaren i församlingshemmet i Nossebro. Vi arbetar med drama och musik för att lättare förstå bibelberättelser. Vi pysslar, skapar och utmanar oss i tankar och samtal. Även massa annat skoj.

15.15-16.30 Killgruppen

Alla killar i årskurs 6 och 7, anmälan krävs.

Vem är jag som kille i Guds skapelse?

Vi håller till i ungdomslokalen bredvid café Crossroad. Vi fikar, samtalar, spelar spel och massa annat skoj tillsammans. Alla träffar avslutas med en andakt.

Torsdagar:

14.15-16.00 Kyrkråttor

6-8 år, anmälan krävs

Buss – anmälan görs när ni anmäler ert eller era barn.

Vad gör kyrkråttorna?

Vi håller till i källaren i församlingshemmet i Nossebro där vi lär känna Gud och kyrkan genom att leka, pyssla, lyssna på bibelberättelser, sjunga, gå på upptäcktsfärd och massa annat skoj.

16.45-18.30 Tjejgruppen

Alla tjejer i årskurs 6 och 7, anmälan krävs.

Vem är jag som tjej i Guds skapelse?

Vi håller till i källaren i församlingshemmet i Nossebro där vi samtalar, fikar, pysslar, bakar och massa annat skoj tillsammans. Alla träffar avslutas med en andakt.

Varmt välkomna att anmäla er till höstens verksamheter!

Barnkörer

Onsdagar:

13.10-13.40 Glädjespridarna

Bredöls skola, årskurs F-5

Vi ses på skolan och sjunger tillsammans.

Körledare: Sara Engernäs Nyberg

Torsdagar:

13.00-13.40 Unga gunget

Jonslund skola, årskurs F-5

Vi ses på skolan och sjunger tillsammans. Beror på hur gruppen blir så delar vi in oss i yngre och äldre barn.

Körledare: Sara Engernäs Nyberg & Sofia Heerman Schmidt

Anmälan och frågor

om barnkörverksamheten:

Sara Engernäs Nyberg, 0512- 30 00 06 eller via mail:

sara.engernas.nyberg@svenskakyrkan.se

Start v.34.

Varmt välkomna önskar Sara och Sofia

Musikal!

Dagen det regnade färger



En musikal om att bryta dåliga vanor och att se egna möjligheter!

Välkommen att anmäla dig och ditt barn (eller bara du som vuxen) till att göra musikalen "Dagen det regnade färger" som framförs i **Essunga kyrka**

den 13 oktober klockan 17.00

Ålder, från 6 år.

Övningstillfällen Nossebro församlingshem

v.37 tisdag 10/9 kl. 17.30-18.30

v.38 tisdag 17/9 kl. 17.30-18.30

v.40 onsdag 2/10 kl. 17.30-18.30

v.41 tisdag 8/10 Genrep

Essunga kl. 17.00-19.00

v.41 söndag 13/10 MUSIKAL i Essunga kyrka kl. 17.00, samling kl. 15.00.

Vi är också i behov av ett antal aktörer till musikalen. *Vill du vara med och spela en roll? Anmäl dig till Sara!*

Har du frågor? Hör av dig till Sara på telefon 0512-30 00 06 eller på mail: sara.engernas.nyberg@svenskakyrkan.se

Intresseanmälan görs via Essunga pastorats hemsida. *Varmt välkomna!*

Gudstjänstkalender

SÖNDAG 9 JUNI

”Pingstdagen”

Främmostad-Bäreberg ordnar kyrkresa till Skara, diakonvigning

14.00 Lekåsa, Örnstugan (vid E20)
Gudstjänst, Pastoratskören, kyrkkaffe, Lobrant

18.00 Nossebro kyrka
Gudstjänst, Lobrant

SÖNDAG 16 JUNI

”Heliga trefaldighets dag”

11.00 Lekåsa kyrka
Gudstjänst, Pastoratskören, Treklövern, Carlsson.

Avtackning av Lovisa Carlsson och Britt-Marie Gidstedt, kaffe och tårta

18.00 Kyrkås kyrka
Gudstjänst, korvgrillning, Lobrant

FREDAG 21 JUNI

”Midsommarafton”

18.30 Essunga kyrka
Musik i sommarkväll. Håkan Johansson spelar på kyrkans olika instrument, Hansen

LÖRDAG 22 JUNI

”Midsommardagen”

15.00 Kerstinsås äldreboende
Gudstjänst, Lobrant

SÖNDAG 23 JUNI

”Den helige Johannes döparens dag”

11.00 Fåglums kyrka
Gudstjänst, Hansen

18.00 Barne-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Hansen

SÖNDAG 30 JUNI

”2:e efter trefaldighet”

11.00 Nossebro kyrka
Mässa, Lobrant

19.00 Främmostads kyrka
Musik i sommarkväll. ”En salig blandning”, Håkan Enström, Lobrant
Se separat annons

TORSDAG 4 JULI

19.00 Essunga – vid korset
Andakt, Lobrant
Vid regn samlas vi i Stillhetens kapell.

SÖNDAG 7 JULI

”3:e efter trefaldighet”

11.00 Bärebergs kyrka
Gudstjänst, Lobrant

19.00 Essunga kyrka
Musik i sommarkväll. ”I gott bevar”, Anna Inghammar Vendelholt och Andreas Vendelholt, Lobrant
Se separat annons

TORSDAG 11 JULI

19.00 Essunga – vid korset
Andakt, Falkeback
Vid regn samlas vi i Stillhetens kapell.

SÖNDAG 14 JULI

”4:e efter trefaldighet”

10.00 Barne-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Nordlund

19.00 Nossebro kyrka
Musik i sommarkväll. ”Timmen innan gryningen”, Duo Cantilena, Nordlund
Se separat annons

ONSDAG 17 JULI

19.00 Bäreberg – nya kyrkogård
Andakt vid minneslundan, Nordlund
Medtag kaffekorg.

TORSDAG 18 JULI

19.00 Essunga – vid korset
Andakt, Nordlund
Vid regn samlas vi i Stillhetens kapell.

SÖNDAG 21 JULI

”Apostladagen”

10.00 Främmostads kyrka
Gudstjänst, Lekmannaedd

19.00 Fåglums kyrka
Gudstjänst, Nordlund

TORSDAG 25 JULI

19.00 Essunga – vid korset
Andakt, Brask
Vid regn samlas vi i Stillhetens kapell

SÖNDAG 28 JULI

”6:e efter trefaldighet”

10.00 Lekåsa kyrka
Gudstjänst, Nordlund

19.00 Bärebergs kyrka
Musik i sommarkväll. ”Musik för två stråkar. Gammalt och nytt” Duo Kloosound. Lekmannaedd, Falkeback. *Se separat annons*

SÖNDAG 4 AUGUSTI

”Kristi förklarings dag”

14.00 Essunga kyrka
”Västgötrräffen”. Gudstjänst, Nordlund
Se separat annons

19.00 Främmostads kyrka
Gudstjänst, Nordlund



Essunga pastorat är anslutet till Swish!

Med Swish kan du snabbt och enkelt betala med mobilen – ett perfekt komplement till kontanter och andra betalningslösningar. Här är Swishnummer till olika ändamål:

Huvudnummer: 123 287 05 58
Café Crossroad: 123 130 32 05
Ungdomsgruppen: 123 511 72 88

Kyrkor (för kollekt):
Essunga kyrka: 123 087 72 41
Nossebro kyrka: 123 626 71 16

Fåglums kyrka: 123 207 40 03
Kyrkås kyrka: 123 442 55 75
Främmostads kyrka: 123 221 29 67
Bärebergs kyrka: 123 370 58 29
Lekåsa kyrka: 123 386 42 20
Barne-Åsaka kyrka: 123 232 55 12

Gudstjänstkalender

SÖNDAG 11 AUGUSTI

”8:e efter trefaldighet”

11.00 Nossebro kyrka
Gudstjänst, Hansen

19.00 Barne-Åsaka kyrka

Musik i sommarkväll, ”Av ljus är jag kommen”. Lisa Thunberg och Ulf Esborn. Hansen
Se separat annons

SÖNDAG 18 AUGUSTI

”9:e efter trefaldighet”

11.00 Bärebergs kyrka
Gudstjänst, Lekmannaledd, Johansson

14.00 Kyrkås kyrka

”Vernerdagen”,
Musikgudstjänst, ”På vårt sätt”, Oskar Kjällgren och Kristoffer Hjelm. Nordlund
Efter gudstjänst mat och kaffe i Kyrkåsgården
Se separat annons

SÖNDAG 25 AUGUSTI

”10:e efter trefaldighet”

10.00 Essunga kyrka
Gudstjänst, kyrkkaffe, Lobrants

Reservation för ev. ändringar. För aktuell gudstjänstkalender se www.svenskakyrkan.se/essunga

19.00 Lekåsa kyrka

Musik i sommarkväll, ”Mellan himmel och jord”, Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson. Lobrants
Se separat annons

SÖNDAG 1 SEPTEMBER

”11:e efter trefaldighet”

10.00 Främmestads kyrka
Gudstjänst, Hansen

19.00 Fåglums kyrka

Musik i sommarkväll, ”Mellan himmel och jord”, Bo o Tina Frid. Hansen
Se separat annons

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

”12:e efter trefaldighet”

10.00 Essunga kyrka
Gudstjänst, kyrkkaffe. Lekmannaledd, Falkeback

11.00 Bärebergs kyrka
Gudstjänst, Lobrants

19.00 Barne-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Lobrants

TORSDAG 12 SEPTEMBER

8.00 Nossebro kyrka
Veckomässa, Nordlund

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

”13:e efter trefaldighet”

10.00 Främmestads kyrka
Gudstjänst, Gustafsson

11.00 Lekåsa kyrka
Gudstjänst, Nordlund

18.00 Nossebro kyrka
Gudstjänst. Lekmannaledd, Johansson

I Backspegeln...

Anita Johansson från ”Radio syn” har intervjuat komminister Lovisa Carlsson och pastorsadjunkt Mikael Hansen. Tack för trevliga intervjuer! Gå gärna in på www.radio-syn.se och lyssna!



I Backspegeln... #4young2young

Våra ungdomsgrupper stod för en härlig gudstjänst i Essunga kyrka i mitten av mars. Två stora hjärtan prydda koret och temat för hela gudstjänsten var – Kärlek.

Det blev en gudstjänst med mycket sång

och musik, flera dramor som handlade både om kärleken till varandra och Guds kärlek till oss människor. Gudstjänsten fick en maffig avslutning med alla ungdomar som dansade till låten ”Show me love”.



I Bakspegeln...

Londonresan med ungdomsgruppen

Den 14-18 april åkte vi med årets ungdomsgrupper till London. Vi var totalt 28 personer som gav oss iväg tidigt på söndag morgon.

Väl framme i London letade vi upp vår hotell, "Oxford hotel" vid Earl's Court. Sedan gav vi oss av ut på stan och vårt första besök blev på Imperial War Museum där vi lärde oss om de två världskrigen och inte minst om förintelsen.

Under de fyra dagar som vi tillbringade i London hann vi bl. a med ett besök på det anrika varuhuset "Harrods", vi såg "Trafalgar Square", "Picadilly Circus", "Marble Arch", "Hyde park", "London bridge", "Tower bridge" och "Buckingham Palace" där vi hade turen att komma lagom till vaktparaden.

Vi var på "National Gallery" och såg tavlor av Monet och Picasso och njöt av utsikten från den jättehöga glas-skyskrapan "The Shard".

En eftermiddag passade vi på att shoppa på Oxford Street och avslutade den dagen med gemensam middag på Pizza hut. Givetvis besökte vi även Svenska kyrkan i London. Det var intressant att få höra om det arbete de gör där.

Vi kan nöjda och tacksamma se tillbaka på en resa med många olika upplevelser men framför allt ... ett riktigt härligt gäng med ungdomar som skötte sig exemplariskt!

Ledarna



Ungdomsgruppen

Till hösten drar vi gång nästa läsårs ungdomsgrupp!

Vill du vara med? Gör din anmälan på hemsidan där också mer information finns! www.svenskakyrkan.se/essunga



Konfirmander Essunga kyrka 4 maj 2019.



Konfirmander Essunga kyrka 11 maj 2019.



Konfirmander Nossebro kyrka 16 mars 2019.

Från vänster: Församlingspedagog Josephine Helmerson, församlingspedagog Sofia Heerman Schmidt, Emelie Smedberg, Alice Bjuggmark, Johanna Dahlkvist, Robin Pettersson Forsberg, Lea Kinnunen, kyrkoherde Fredrik Nordlund.

Foto: Essunga pastorat

Konfirmander Essunga kyrka 4 maj 2019 (bilden ovan till vänster)

Övre raden från vänster: Fritidsledare Linus Bergman, Alexander Karlsson, Sebastian Pettersson, Alexander Brasegård, Simon Hermansson, Julia Malmberg, Erik Lundgren, kantor Sara Engernäs Nyberg.

Mittenraden från vänster: Komminister Lovisa Carlsson, Jonathan Brask, Robin Karlsson Eriksson, Rasmus Nilsson, Elvis Zeilon, Pontus Karlsson, Lina Malmerström, Pastorsadjunkt Mikael Hansen.

Nedre raden från vänster: Filip Johansson, Elias Enström, Matilda Ludbacke, Alice Larsson, Emelinne Björk, Ellen Björnberg, Amanda Eklund, Edit Dahlström.

Foto: Ateljé Anund

Konfirmander Essunga kyrka 11 maj 2019 (bilden nedan till vänster)

Övre raden från vänster: Församlingspedagog Josephine Helmerson, David Rahm, Natalie Hillström, Rasmus Lindbom, Wilhelm Verngren, Wilmer Björk, Thea Johansson.

Mittenraden från vänster: Pastorsadjunkt Mikael Hansen, Elvin Niklasson, Petter Algebäck, Bengt Eriksson, Klara Johansson, församlingspedagog Sofia Heerman Schmidt.

Nedre raden från vänster: Julia Andersson, Evelina Bergqvist, Tilde Johnsson, kyrkoherde Fredrik Nordlund, Johanna Hallqvist, Thea Andersson, Elin Gustafsson.

Foto: Ateljé Anund

ACT Svenska Kyrkan – vi har bytt namn!



Under nytt namn fortsätter nu samma viktiga arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. I Sverige finns Act Svenska kyrkan runt om i församlingar och stift. Cirka 100 000 givare stöder arbetet med gåvor.

Globalt finns ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.

Visionen är en växande folkrörelse.

– I en tid då demokratiska värderingar hotas och med en växande polarisering är vår uppgift att bygga ihop samhällen, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Med Act Svenska kyrkan får det internationella arbetet en ny tydlig avsändare.

– Det nya namnet ska göra det lättare för

människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för, säger Erik Lysén, som betonar att Svenska kyrkans internationella arbete även fortsättningsvis kommer att handla om stöd till teologisk utbildning, humanitärt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och påverkansarbete.

Kvinnligt andrum

**16 september
kl 19.00**

Under många år har Essunga församling anordnat Kvinnligt andrum en måndag under hösten i Barne-Åsaka.



Den riktar sig, som man hör på namnet, till kvinnor i olika åldrar.

I år träffas vi den **16 september kl. 19.00 i Barne-Åsaka bygdegård.**

Kvällen inleds alltid med en måltid och avslutas med en meditation med tankar och musik. Samtidigt kan man vila ögat på det som finns på scenen såsom levande ljus, växter och blommor i höstens sprakande färger.

I år gästas vi av författaren Kristina Appelqvist som berättar över ämnet:

"Mys och rys i universitetsmiljö – så skapas en modern pusseldeckare i Agatha Christies anda"

Kristina Appelqvist skriver deckare som utspelar sig i den akademiska världen i det vackra Skaraborg. Hon har beskrivits som en samtida Maria Lang och en svensk Agatha Christie. Vid det här laget har det blivit åtta deckare i två olika serier. Hon är nu aktuell med "Den fjärde pakten" som är den fjärde boken om litteraturforskaren och talskrivaren Helena Waller.

Kristina debuterade som författare 2009 med "Den svarta löparen" som utspelar sig på Västgöta universitet i Skövde. Vid debuten arbetade Kristina som kommunikationschef på Högskolan i Skövde och hennes fiktiva universitet har stora likheter med den dåvarande arbetsplatsen.

Kristina kommer att berätta hur det kom sig att hon blev författare mitt i livet. Hon kommer även att tala om den akademiska världen som deckarmiljö, Skaraborg som deckarlandskap och vad som är karakteristiskt för en så kallad feelgood-deckare.

Välkomna till en intressant och spännande kväll!

Anmälan senast 11 september till:

Ann-Louise Carlsson, Lekåsa, tel. 070-359 41 53 eller Eva Johannesson, Jonslund, tel. 0512-462 31.

Ring gärna på eftermiddag/kväll.

Kostnad: 125 kronor/person.



Västgötaträffen

Den 4 augusti är det dags för Västgötaträffen igen.

Gudstjänst i Essunga kyrka kl. 14.00 där Fredrik Nordlund predikar.

Sång, musik och program är i dagsläget inte klart.

Midsommar i Lekåsa

Under många år har Lekåsa hembygdsförening och Essunga församling samarbetat och bjudit in till dans kring midsommarstången i Prästgårdsparken och så även i år.

Fredagen den 21 juni kl. 10.00 klär vi midsommarstången och dansar.

Efteråt bjuds det på kaffe/saft och jordgubbs-tårta i Lekåsagården.



Kom till trivselträff för daglediga och pensionärer!

Syfoeringarna i vårt land och här i Essunga pastorat gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa människor i nöd på vår jord och fyller också en stor funktion i församlingen.

Fåglums kyrkliga syfoering vill därför bjuda in daglediga och pensionärer till en trivselträff på Krumbo i Fåglum onsdagen den 7 augusti kl. 14.00.

Då samlas vi och äter ihop och eftermiddagen bjuder också på underhållning och vi firar andakt tillsammans.

Kostnad 60 kronor/person.

Fåglums kyrkliga syfoering hälsar er varmt välkomna!

Anmälan till Gun Johansson tel. 0512-540 06 eller Barbro Fant tel. 072-158 78 72 **senast torsdagen den 26 juli.**

Döpta i Essunga församling:



Olausson Eriksson, Anna Astrid Ingeborg
Von Brömsen, Kevin Stig Fredrik
Bäck, Lowa
Brattberg, Nils Johan Roger
Eisle, Charlie Kristian Daniel
Malmberg, Julia
Karlsson, Bertil Carl Axel

Församlingskollekt Essunga församling:

23 juni	Göteborgs kyrkliga stadsmission
7 juli	Läkare utan gränser
25 aug	Kvinnojouren Linnéan, Lidköping
8 sept	Operation Smile

I Backspegeln...

Gärdestad i Essunga kyrka



Vem hade kunnat tro att det skulle bli så många som ville vara med och sjunga i vårt "öppna körprojekt"? Så fantastiskt roligt att vi fyllde hela Essunga kyrka till bredden med människor och förstås med bröderna Gärdestads älskade sånger. En av alla de som var där denna kväll var Eva Petterson. Så här skriver hon om musikgudstjänsten "Oh, vilken härlig dag":

*O vilken härlig kväll
I flera veckor hade jag läst på Facebook och hemsidor att det skulle bli en konsert med Ted och Kenneth Gärdestads musik och texter i Essunga stora kyrka, ett projekt med fyra träningsstillfällen.*

Förväntansfull tog jag bilen från Främestad ner till Essunga. Regnet stod som

spön i backen men inne i kyrkan sken solen. Den stora kyrkan var fullsatt till sista plats och jag var glad som lyckades trycka ner mitt förväntansfulla jag i kanten på en kyrkbänk.

Två stora bildskärmar var monterade på var sida om koret "O vilken härlig dag" hälsade oss besökare välkomna. Det trevliga sorlet av glada besökare värmdde.

Hans Lohrant hälsade oss välkomna och bakom honom var ca 70 sångare från hela byggda uppställda, ledda av Britt-Marie Gidstedt. Teds och Kenneths mest älskade låtar framfördes tillsammans med solister och en orkester bestående av Sara Engernäs Nyberg, Oskar Kjällgren, Lindy Malm och Kristoffer Hjelm. "Jag vill ha en egen måne", "Satellit", "Sol vind o vatten", "Låt

kärleken slå rot", "Jag ska fånga en ängel" och flera låtar som inte är så vanliga. Härliga arrangemang för körerna. På skärmarna kom refrängerna upp så att vi alla kunde sjunga med och det gjorde vi.

Det måste sägas att ljudet var perfekt.

Sista låten var "När Showen är slut" men jag skulle kunna sitta där hela långa kvällen för det var det bästa jag varit på, på mycket länge. Bravo!

Det var regnigt och mörk när jag körde hem men i bilen var himmelen oskyldigt blå. Jag är glad att jag var där!

Eva Petterson i Främestad.

P. S. Extra roligt är det också att vi ska få komma till Naums kyrka den 18 september och göra "Oh vilken härlig dag" igen!

Påskauktion

Den 11 april var det påskauktion i Fåglums klubblokal. Det var Fåglums kyrkliga syförening som bjöd in till gemenskap. Syföreningsdamerna hade ordnat gott kaffe och fikabröd.

Kantor Håkan Johansson underhöll med fin pianomusik och prästen Lovisa Carlsson höll i andakten. Per Olof Gustafsson var auktionsutropare och svingade vant "seven".

Auktionen inbringade ca 13.000 kronor.

Ett stort tack till syföreningen och till er som skänkt gåvor!



Välkommen till årets vägkyrka, nu i Främmestad!



Säsongens psalm

Under den första tiden i trefaldighet kommer vi i gudstjänsterna sjunga **psalm 714 Du, vår Herre**.

Musiken är en lättsjungen folkmelodi och text är skriven av A-S. Thorsell Ahlm.

Psalm 714 är den enda psalmen som Thorsell Ahlm har med i Den svenska psalmboken med tillägg. Hon är annars en flitig textförfattare.

Fr. o. m Kristi förklaringsdag byter vi till **Psalm 811 Vi tackar för skörden**.

Musik: Trad och den svenska översättningen har Tomas Boström gjort.

Tomas Boström är en svensk sångförfattare och musiker. Han är pastor i Vårdklockans kyrka i Visby.

I Psalmer i 2000-talet där psalm 811 ingår har Tomas Boström bidragit med både text och musik till ett flertal psalmer.

Du kan lyssna på psalmerna på Essunga pastorats hemsida.

Den 26–30 juni kommer Främmestad kyrka stå öppen för dig som har vägarna förbi, med en mängd roliga saker att ta del av i och runt omkring kyrkan.

Årets program innehåller mycket musik, vilket vi är väldigt glada för. Vi kommer att ha en servering med möjlighet att sitta utomhus och njuta av naturen samt även aktiviteter för barn.

Under vägkyrkan har vi även en insamling som oavkortat tillfaller den lokala insamlingen för föreningen Majblomman. Alla gåvor mottages tacksamt!



Vi hoppas på härliga vägkyrkodagar i Främmestad och vi vill gärna ha dig på besök!

26 juni Onsdag

- 13–19 Öppen kyrka med servering.
16.30 **Kyrkogårdsvandring** med *Gunnar Fremäng* och *Arne Smith*.
19.00 **Musikgudstjänst** med *Nossans Gospel* under ledning av kantor Sara Engernäs Nyberg. Präst: Hans Lohrant.

27 juni Torsdag

- 15–19 Öppen kyrka med servering.
15–17 **"Barnens kyrka"** med pyssel och tipspromenad. Korv och bröd serveras till alla barn.
19.00 **Musikandakt** med *Ingela* och *Ingmar Bäckström*. Präst: Hans Lohrant.

28 juni Fredag

- 15–19 Öppen kyrka med servering.
19.00 **Musikgudstjänst** med gruppen *PRISMA* – *Aina Falkås*, *Marie Carlsson*, *Lindy Malm* och *Ulf Johansson*. Präst: Hans Lohrant.

29 juni Lördag

- 15–19 Öppen kyrka med servering.
19.00 **Gudstjänst** med önskepsalmer under ledning av *Therese Johansson*. På orgel *Marie-Louise Svensson*. Helmerson

30 juni Söndag

- 15–19 Öppen kyrka med servering.
19.00 **Musik i sommarkväll** med *Håkan Enström*. Präst: Hans Lohrant.

Döpta i
Främmestad-
Bärebergs församling:



Sundgren Persson, Elmer Love

Församlingskollekt
Främmestad-Bärebergs
församling:

- 7 juli Act Svenska kyrkan
25 aug Hospice Gabriel
8 sept Bibeläventyret





Svenska kyrkan

Församlingarna i Essunga pastorat
Eken, Södra vägen 6, 465 31 NOSSEBRO
Tfn växel 0512-30 00 00

E-post & hemsida:
essunga.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/essunga
Öppettider Eken:

Telefontid: vxl mån-fre kl. 9-12 samt 13-16
Öppettider pastorexpeditionen:
Månd och tisd kl. 9-12 samt 13-15
Onsd och fred kl. 9-12

OBS! ändrade öppettider under sommaren!
Telefontid mån-fre 9-12
Exp. tisd, ons, fre 9-12
För alla telefonnummer gäller riktnummer
0512 om inget annat anges.

Präster:
Kyrkoherde Fredrik Nordlund, tfn 30 00 02
Pastorsadjunkt Mikael Hansen,
tfn 30 00 04

Här når du oss

Vik. komminister Hans Lohrant,
tfn 30 00 01

Kantorer:

Sara Engernäs Nyberg, tfn 30 00 06
Vik. Håkan Johansson, tfn 070-689 92 47

Diakoniasistent:

Annelie Lidén, tfn 30 00 03

Ekonomi, kansli:

Ulf Johansson, tfn 30 00 07
Anna-Karin Alander, tfn 30 00 08

Barn- och ungdomsledare:

Josephine Helmerson, tfn 30 00 10
Sofia Heerman Schmidt, tfn 30 00 11
Linus Bergman, tfn 30 00 12

Kyrkogårdsförvaltning, vaktmästare:

Kyrkogårdsexpedition, tfn 0512-520 52
telefontid månd-fre 10-12, e-post:
christina.f.johansson@svenskakyrkan.se
Christina Forsberg Johansson,
tfn 30 00 13

Karl-Gunnar Carlsson, tfn 30 00 14
Oskar Kjällgren, tfn 30 00 15
Anders Assmundsgård, tfn 30 00 16
Sören Kjellberg, tfn 30 00 17
Katarina Karlsson, tfn 30 00 18
Tobias Alander, tfn 30 00 21
Anna Vikman, tfn 30 00 19

Förtroendevalda ordförande:

Carl Dicander, kyrkofullmäktige,
tfn 070-926 21 17
Gösta Wilson, kyrkorådet, tfn 073-708 77 65
Ann-Louise Carlsson, Essunga
församlingsråd, tfn 070-359 41 53
MarieLouise Svensson, Främmestad-
Bärebergs församlingsråd,
tfn 070-638 47 67

Bokning av lokaler:

All bokning sker via expeditionen,
tfn 30 00 00

Crossroad Café:

Tfn 514 10,
Caféföreståndare Ann-Marie Karlsson,
Vik. caféförest Siv Johansson, tfn 30 00 24

Begravningsombud:

Lars Ödlund, nås via kommunens växel
0512-57 000

Våra kanaler i sociala medier:

Facebook:

Svenska kyrkan Essunga pastorat
Svenska kyrkan Essunga pastorat – Barn- och familj
Café Crossroad Essunga pastorat
Essunga Kyrkogårdsförvaltning

Instagram:

essungapastorat



Från kyrkbacken sommaren 2019

Sommaren är som alltid mycket efterlängstad. Den tar vid när ljuset kommer tillbaka och den mörka årstiden får backa. Värmen kom lagom till påskhelgen men kylan tog åter grepp om naturen när vi kom in i maj månad. Vi hoppas på en sommarsäsong med både regn och sol. Bra för växtligheten, bra för människorna och djur.

Vi har planterat penséer på de gravar som har det i sina avtal. Pelargon sätts till Mors Dag och sommarplanteringen sker i början av juni.

Under semesterperioden tar vi in feriearbetare som hjälper oss med skötseln av kyrkogårdarna. Det finns alltid några ordinarie vaktmästare i tjänst om man har frågor och funderingar.

På Främmestad kyrkogård har vi plan-

terat tre nya lönnar vid muren på den södra sidan av kyrkan. I Barne-Åsaka har vi bytt häck och satt träd i anslutning till parkeringen.

På Lekåsa kyrkogård har vi installerat en robotgräsklippare under våren.

Det har varit en del inbrott och stölder i våra förråd. Tyvärr har vi blivit av med maskiner och redskap.

Vid gravsättning i våra askminneslunder Solen och i Främmestad finns det ett reglemente att följa. Detta informeras man om vid beställning av namnplattor. Eftersom det är en gravsättning av kollektiv karaktär har vi en gemensam smyckningsplats för blommor och gravljus. Om man vill ha en plats att "sköta om" bör man välja ett annat gravskick. Detta med hänsyn till dem som valt den anonyma askminneslunden.

Vi rekommenderar bevattningslådor till de gravbatter där det blir problem med rötter i jorden och där det krävs mycket vatten. Dessa lådor finns i storlek från 40x30 upp till 90x30.

Välkommen att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen. Det går bra att besöka oss, ringa eller maila. Telefonnummer och adresser finns i rutan "Här når du oss". Information finns också på vår hemsida.

En skön sommar önskar vi på kyrkogårdsförvaltningen!

Christina Forsberg Johansson
Kyrkogårdsföreståndare

Sommarmusik – "Musik i sommarkväll"

30 juni Främmestad kyrka kl. 19.00

"En salig blandning"

Håkan Enström, "Den sjungande vaktmästaren"
Till vardags jobbar Håkan som vaktmästare i Grästorps kyrka. Intresset för sång har alltid funnits där och idag sjunger han i Tengene-Grästorps kyrkokör och i Cantatonkören. Man kan också höra honom sjunga på begravningar. Du kommer att få lyssna till sånger som Strövtåg i hembygden och O store Gud.



11 aug Barne-Åsaka kyrka kl. 19.00

"Av ljus är jag kommen"

Lisa Thunberg och Ulf Esborn
Möt poeten, människan, tänkaren Atle Burman i ord och ton. Musikgudstjänsten är ett urval av enbart hans dikter och sångtexter. Lisa Thunberg är utbildad musiklärare och sångpedagog och verkar som sångerska och körledare. Hon har en bred erfarenhet i form av samarbete med olika artister. Barock, folkmusik och gospel är några av de många stilar som Lisa har sysslat med. Ulf är välkänd artist men också kyrkomusiker och pianist.



7 juli Essunga kyrka kl. 19.00

"I gott bevar"

Anna Inghammar Vendelholt och Andreas Vendelholt.
Anna och Andreas bor i Kinne-Vedum utanför Götene.

Anna är utbildad sång- och rytmikpedagog vid Örebro musikhögskola och Andreas instrument- och ensemblepedagog vid Göteborgs musikhögskola, med saxofon som huvudinstrument. Båda arbetar i Lidköping, som sångpedagog respektive lärare i musik på grundskolenivå.



18 aug Kyrkås Kyrka kl. 14.00 OBS! tiden

Vernerdagen

"På vårt sätt"

Oskar Kjällgren och Kristoffer Hjelm
Duon framför sina personliga favoriter på just deras sätt. Det blir mycket välkänt men också något okänt guldkorn ... Instrumenten de använder sig av är saxofon, gitarr, bas, klaviatur samt sång.



14 juli Nossebro kyrka kl. 19.00

"Timmen innan gryningen"

Duo Cantilena

Duo Cantilena består av Sabina Agnas - gitarr och Anna Boman Hald - flöjt, som sedan många år har arbetat tillsammans. De är en dynamisk duo som tolkar musik från skilda sekler, sirlig rokoko till eldig flamenco. De spelar ur den rika repertoaren för flöjt och gitarr men framför även musik skriven särskilt för dem.

Sabina och Anna tycker det är spännande att tänja på gränserna för den traditionella musikerrollen och vill bredda och fördjupa den musikaliska upplevelsen med fler uttrycksätt som texter och dramatisering, ljudeffekter, bildspel och rekvisita.



25 aug Lekåsa kyrka kl. 19.00

"Mellan himmel och jord"

Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson
I detta programmet bjuder sångaren Rasmus och gitarristen Samuel på älskade sånger ur den svenska kyrkorepertoaren samt svenska romanser och visor tillsammans med ett och annat virtuost gitarsolo från sydligare breddgrader.



1 sept Fåglums kyrka kl. 19.00

"Mellan himmel och jord"

Bo och Tina Frid och Curt Lindholm

Bo och Tina är gifta och bor i Korsberga, Hjo. De har sjungit ihop sedan de träffades, för drygt 30 år sedan, och innan dess har sången följt dem båda sedan barnsben. Tina härstammar från både Gotland och Småland. Hon bodde på Gotland under gymnasietiden. Då var hon med och sjöng i en tidig version av Ainbusk Singers och spelade musikal. Utöver sången tillsammans med Bo, sjunger Tina i Skövde Gospel.

Bo är uppväxt på Varaslätten, där han sjungit sig igenom uppväxten. Under årens lopp har det blivit många olika musikaliska konstellationer. Utöver sången tillsammans med Tina är det numer i första hand medverkan i olika musikal i Skövde. Bo och Tina har en bred musikrepertoar, allt från visa till kyrko- och musikalmusik.

Den här gången har de med sig pianisten Curt Lindholm.



28 juli Bärebergs kyrka kl. 19.00

"Musik för två stråkar.

Gammalt och nytt"

Duo Kloo Sound

Elisabeth Lundström kommer från Örebro, utbildad på musikhögskolan i Stockholm, frilansmusiker och violalärare i Stockholm. Johanna Wängberg kommer från Vargön, utbildad på musikhögskolan i Arvika, Oslo och Göteborg, frilansmusiker och stråklärare på Essunga kommuns kulturskola.

Programmet innehåller musik av Max Reger, Béla Bartók, svenska och irländska folksånger samt några stycken av Johanna.

