



# Jesus för alla – alla för Jesus

Församlingsinstruktion  
för Brålanda, Gestad och  
Sundals-Ryrs församlingar  
2019 - 2022

*En församlingsinstruktion är ett dokument som tas fram ungefär vart fjärde år. Den är framtagen i samverkan mellan församlingsråd, kyrkoråd, kyrkofullmäktige och anställda och sedan godkänd och fastställd av domkapitlet i Karlstad.*

*Församlingsinstruktionen är tänkt som en riktningsgivare för arbetet i våra församlingar och till hjälp för oss att stämma av om vi är på rätt väg. Här presenteras de texter i församlingsinstruktionen som anger inriktningen för arbetet 2019-2022.*

*I den första delen beskrivs församlingarnas grundläggande uppgift: Mission, Diakoni, Gudstjänst och Undervisning. Sedan följer en presentation av de tre utvecklingsområden som vi valt att prioritera under de närmaste åren.*

*Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter till förtroendevalda eller anställda om det du läser i församlingsinstruktionen. Och framför allt: Var gärna med och hjälp till med att våra församlingar kan gå i den riktning som här pekas ut.*

\* \* \* \* \*

Uppdraget till våra församlingar formuleras i Kyrkoordningen på följande sätt:

*Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.*

Här vill vi nu presentera hur vi tillsammans i församlingarna, med de resurser vi har i Brålanda pastorat, tar ansvar för att fullgöra denna uppgift.

# Mission

## Uppdraget

Alla församlingsmedlemmar och medarbetare är kallade att hjälpa alla människor att lära känna Jesus Kristus för att leva i tro på honom och följa honom.

## Målet

Mission ska genomsyra vår vardag och all verksamhet.

## Vägen

- Att varje kristen, genom sitt liv visar sin tro på Jesus Kristus
- Att söka vägar för att möta människor där de befinner sig på sin väg i livet
- Att motivera församlingsmedlemmarna att avsätta tid, tillgångar och talang för att ta del i att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus.
- Att träna oss i att tala om tro och att dela vår tro
- Att i bön förbereda oss för att möta dem som vill höra glädjebudet om Jesus
- Att visa enhet med alla kristna samfund i ord och handling
- Att uppmuntra till engagemang för internationellt missionsarbete
- Att regelbundet följa upp och utvärdera vårt arbete

# Diakoni

## Uppdraget

Jesus kallar oss att återspegla Guds kärlek genom att visa barmhärtighet mot alla människor.

## Målet

Att varje församlingsmedlem ska känna ansvar för sina medmänniskor och att församlingen ska vara en helande gemenskap.

## Vägen

- Att motivera församlingsmedlemmar att ha omsorg om sin medmänniska i vardagen
- Att skapa mötesplatser till stöd, helande och utveckling för människor
- Att utbilda/träna lekmän för besökstjänst och samtalsstöd
- Att tydligt informera om hur den som önskar hjälp kan ta en första kontakt
- Att göra hembesök och sjukbesök
- Att finnas till hands för samtal och själavård
- Att uppmuntra givande till lokal, nationell och internationell diakoni
- Att i bön bära människors nöd till Gud och förbereda oss för att möta människor i behov av hjälp
- Att regelbundet följa upp och utvärdera vårt arbete

## Gudstjänst

### Uppdraget

Vi firar gudstjänst för att skapa tillfällen för Guds folk att gemensamt möta, tacka och lovsjunga Gud, för att få ta emot förlåtelse, fira nattvard, höra Guds ord och få det uttolkat till vägledning i livet.

### Målet

Att enskilda medlemmar och församling som helhet i våra gudstjänster ska få förnyat fokus på Jesus Kristus för att också vardagen ska bli en gudstjänst.

## Vägen

- Att motivera och uppmuntra varandra att ta del i församlingarnas gudstjänster
- Att våra gudstjänster ska vara förberedda så att de på ett enkelt, tydligt, levande och kreativt sätt uttrycker vår kristna tro
- Att gudstjänsterna synliggör och stärker gemenskapen mellan människor

- Att gudstjänsterna ger utrymme för tillbedjan, undervisning och stillhet och förmedlar glädje, tröst och förlåtelse.
- Att sångens och musikens möjligheter tas tillvara
- Att det ges uppmuntran och träning för församlingsmedlemmar att vara delaktiga i förberedelse och genomförande av gudstjänster
- Att olika gudstjänstformer används, i syfte att möta olika behov
- Att förbereda varje gudstjänst i bön
- Att regelbundet följa upp och utvärdera vårt arbete

## Undervisning

### Uppdraget

Uppgiften är att förmedla Guds ord så att enskilda kristna och församlingen som helhet stärks och utrustas.

### Målet

Att varje församlingsmedlem rotas i en stadig kunskap om Guds ord, låter sig formas av det och tränas till att utöva och växa i sin kallelse.

### Vägen

- Att utbilda församlingsmedlemmar till ett liv förankrat i bibelordet
- Att utforma undervisningen så att den ska passa för olika åldrar, förkunskaper och andlig mognad
- Att uppmuntra och träna församlingsmedlemmar att själva läsa, tolka och tillämpa bibelordet i sin vardag
- Att utbilda och träna ledare att ta ansvar för andakter och gruppverksamhet
- Att träna sångare och musiker att utveckla sina gåvor och använda dem i församlingens tjänst
- Att genom bön bereda plats för varje människas längtan efter att fördjupa sig i Guds ord.
- Att regelbundet följa upp och utvärdera vårt arbete

# Utvecklingsområden för Brålanda pastorat

Följande områden ser vi som strategiska för den vidare utvecklingen i Brålanda pastorat. Därför vill vi försöka att prioritera dem under de närmaste åren.

## 1. Böneliv

När vi talar om församlingsliv handlar det ofta om verksamheter. På olika sätt vill vi gestalta vår tro och nå till människor med evangelium i ord och handling. Men då finns också en risk att vi springer ifrån både oss själva och Gud. Kyrklig förnyelse har genom historien alltid börjat i bön.

Av detta skäl är det helt nödvändigt att allt som händer i en församling är fött i bön och buret av bön. Det handlar då både om den enskildes bön och församlingens gemensamma bön. Kan denna dimension av våra församlingars liv fördjupas och förlösas så är detta en av nycklarna till en sund och god utveckling i vår kyrka. Därför bör konkreta insatser för att utveckla församlingarnas böneliv vara vårt första prioriterade mål framöver.

## 2. Volontärer

Ser vi på församlingens verksamhet och på situationen i vårt samhälle så finns stora behov inom många olika områden: Inom diakonin finns äldre, ensamma, barn, ungdomar, familjer, missbrukare och flyktingar att ta sig an. Uppgiften att möta barn, unga, medelålders och gamla med evangeliet är angelägen, både för människornas skull och för församlingens framtids skull. I gudstjänstlivet är det berikande om många kan vara delaktiga och för undervisning i grupper för olika åldrar behövs ledare.

Med de begränsade resurser vi har och med de framtidsprognoser vi ser så är det inte genom anställda utan genom frivilliga krafter som tillväxt och nysatsningar kan ske. Därför är ett systematiskt arbete med att rekrytera, utbilda, handleda och uppmuntra volontärer en nyckel till ett levande församlingsliv och till att vara ett Guds redskap för vår bygd. I ett fungerande volontärsarbete är det inte bara församlingen som är vinnare utan det som sker ger också mening och glädje till de personer som får använda sin tid och sina gåvor till tjänst för andra.

### **3. Familj**

Under många år har vår kyrka satsat mycket på barnverksamhet i olika former. Mycket gott arbete har gjorts, som på intet sätt ska förringas, men i varje fall den synliga frukten i form av unga som har hittat vidare in i församlingarnas gudstjänster och gemenskap har inte varit särskilt stor. Vi lever också i en tid när olika generationer lever ganska åtskilda och där olika åldrar möts var för sig i olika former av aktiviteter.

Om vi väljer att i högre utsträckning försöka att möta familjerna så kan detta både ge möjlighet för barn och föräldrar, och gärna ytterligare en generation, att få göra någonting tillsammans. Redan i samband med dop kan en första kontakt skapas, men också de familjer som väljer att inte döpa sina barn behöver nås.

Att arbeta med familjen är ett strategiskt sätt att också möta de vuxna och att i förlängningen underlätta för olika åldrar att finna församlingen som ett gemensamt hem.