

## Vi välkomnar Veronica Nilsson!

”Kallet att bli diakon har funnits hos mig sedan jag började arbeta för Svenska kyrkan”- berättar Veronica Nilsson, som sedan förra hösten har anställning som diakoniassistent i Rättvik. ”Mina rötter har jag i Norrköping. Jag hade jobbat på förskola som barnskötare i många år och även skaffat en utbildning inom trädgårdsanläggning, innan jag fick anställning inom Svenska kyrkan. I tre år var jag kyrkväktare i en landsortsförsamling utanför Norrköping. Därefter flyttade jag till Falun och hade under sex år, tjänst som kyrkväktare i Kristine kyrka. Det var ett yrke jag trivdes väldigt bra med, men jag har hela tiden som kyrkligt anställd velat något mer. Redan under min tid i Linköpings stift kände jag kallelsen att bli diakon, men det var under tiden i Falun som beslutet mognade att söka en tjänst med diakonal inriktning, och sedan ett år tillbaka jobbar jag här i Rättvik och trivs väldigt bra med både arbetet och alla människor jag träffar och jag har känt mig välkommen från första stund.

För ett par veckor sedan fick jag besked av biskopen att jag är antagen diakonkandidat för Västerås stift. Nu väntar några års studier innan det är dags för vigning i Västerås domkyrka. Jag fortsätter att arbeta som diakoniassistent i Rättvik under studietiden.

Diakonin breder sig över ett otroligt stort område. På ett sätt är diakoni allt vad kyrkan gör, det är kyrkans omsorg om människor i alla åldrar. Det handlar om att finnas för medmänniskor, stå på de svagas sida, försvara människors rätt och vara en röst åt den som ingen har. Min uppgift består också av att leda, organisera och inspirera församlingens diakonala arbete för de som arbetar ideellt.

Här i Rättvik betyder det att jag ägnar mycket av min tid bland annat åt enskilda själavårdssamtal, hembesök och olika grupper som t.ex. sorgegruppen och Titta in, som sticker babypaket åt nyblivna mammor i Afrika. Det finns även en promenadgrupp för den som har lust att gå ut och gå tillsammans med andra. Vi har även något som kallas Existentiell frukost, då vi träffas en gång i månaden för att samtala om livsfrågor och äta frukost tillsammans. En nyhet som börjar nu i höst är en grupp med musik för dementa. En viktig del i mitt jobb är också att fördela bistånd – den s.k. diakonipengen – ur fonder som Rättviks pastorat förfogar över. Väntjänsten med ideella medarbetare har en viktig uppgift att med besök sätta lite guldkant på tillvaron för äldre.

I slutet av september flyttar jag och min sambo Stephan från Falun till Rättvik. Mitt liv är rätt hektiskt nu på grund av arbete och flytt. Då jag är ledig vill jag helst bara ta det lugnt och koppla av. Annars tycker jag om att träna, läsa, vara ute i naturen, paddla och promenera. Inredning är ett intresse, samt att åka på utflykter runtom i Sverige, då är trevliga restaurang- och cafébesök ett måste”

Jag har mitt kontor i Församlingshemmet, har du vägarna förbi, kom gärna in och säg hej.

**Text:** Carl Johan Rudman