



INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR LUNDS
STIFTS FORTSATTA VÄNRELATION MED LUI
STIFTET I SYDSUDAN

Inledning och bakgrund

I många hem i Lunds stift står en enkel flätad korg av gräs. Kanske fungerar den som familjens brödkorg. Den är tillverkad av vänner i Lui stiftet i Sydsudan. Korgen symboliserar att vi får dela liv, bön och bröd med varandra. Den påminner dagligen om mer än två decenniers vänskap med kristna systrar och bröder i Lui.

År 2015 firades i Lund 20-årsjubileum av vår vänrelation med Lui. Till den hade vi glädje att välkomna gäster från Lui, tillsammans med representanter från vänförsamlingar och nätverk i vårt eget stift.

Vi har fortsatt haft kontakt och kunnat göra resor till Uganda och besöka Lui-vänner i flyktinglägret. Senast i början på 2018 gjordes en sådan resa och deltagarna fick uppleva betydelsen av dess konkreta möten, som också är en förutsättning för att kunna se och följa upp det stöd och bistånd som vi har möjlighet att ge.

Bistånd har gått till flyktingarna, bland annat utbildningsprojekt men även in i Lui där ett nutritionsprojekt vid CUAMMs sjukhus har varit det största de senaste åren.

I Lunds Stift finns ett fungerande Luinätverk som regelbundet träffas och som samverkar med Internationella utskottet. Det är knutet till vänförsamlingar församlingar men består också av enskilda lundastiftare som är engagerade för Lui och människor där. Luinätverket är en viktig bas för engagemang, givande och kollektion till Luiarbetet.

Lui och Lund – en levande relation.

- Med stöd och bistånd. Situationen i Lui är svår. Försörjningsmöjligheterna är begränsade när man tvingats fly från sin jord och därmed försörjning. Behov och former för stöd varierar över tid, det vet vi av erfarenhet. Även det kyrkliga arbetet behöver materiellt stöd. Ännu är inte biskopshuset/stiftscentrat, som Lunds Stift i hög grad redan finansierat, färdigt. Behov av bistånd i olika former är fortsatt stort. Här finns genom vänner i Lunds stift, vänförsamlingar och Luinätverket en resurs att tillvarata för att samla in gåvor till Luiarbetet. Som en markering av att betona bistånd till Lui, är det önskvärt med två årliga stiftkollekt till Luiarbetet.
- Med kontakter och fortsatt vänskap. För ett fungerande bistånd krävs också levande kontakter för att få kunskap men också för att kunna följa upp och kontrollera. Stöd och bistånd förutsätter därför besök från oss och om möjligt, besök hos oss från Lui. Det materiella biståndet behövs, men det medmänskliga och andliga biståndet är också mycket viktiga. Det är något som i denna vänrelation ges och tas emot. Genom en konkret relation till Lui ges också möjlighet för oss, att på ett särskilt starkt sätt förstå och i någon mån kunna dela, vad det är att leva som människa, kristen och kyrka i stor utsatthet. Vi möter i Lui konkret några våra minsta bröder och systrar.
- Med att dela bön och tro. I många församlingar är Lui-stiftet med i kyrkans förbön. För andra är förbönen för Lui en del av den enskilda förbönen. Relationerna med människor i Lui vittnar för oss på olika sätt om vad deras tro betyder för dem i det verkliga livet, i vardagen, dess glädjeämnen och prövningar. Genom att vi får ta del av deras vittnesbörd, berikar och fördjupar de vår tro.
- Med lärande. En vänrelation är alltid ett lärande. Konkret kan vi peka på det barnmaterial - Barn i Lui - som togs fram för några år sedan och som vi ser som viktigt att försöka göra mer använt. Genom en fortsatt vänrelation med Lui kan vi bidra till ett fortsatt lärande i Lunds stift.