

§ 114**Församlingsinstruktion för Lunds pastorat**

Dnr 1.1. P-2018-127

Föreligger skrivelse från domprosten 2019-10-23 i rubricerat ärende.

Kyrkofullmäktige beslutade 2018-12-04 § 42 att godkänna föreslagen församlingsinstruktion för Lunds pastorat. Domkapitlet beslutade dock 2019-02-13 att inte utfärda densamma.

Under våren 2019 ägde avstämning rum med representanter från stiftet och Domkapitlet kring nödvändiga åtgärder för att församlingsinstruktionen ska kunna utfärdas. Kyrkorådet utsåg 2019-08-28 § 80 en arbetsgrupp för revideringen: domprosten (sammankallande), en representant ur ledningsgruppen (församlingssherde Lis Carlander), en representant ur kyrkorådet (ledamot Jan Sternby) och en församlingsrådsordförande (Monica Molin, ordförande i Lunds östra stadsförsamling).

Gruppen har arbetat utifrån av kyrkorådet given inriktning om att *särskilt beakta utmaningar och möjligheter mot bakgrund av pastoratets omvärldsbeskrivning, och visionens (närvarande, bedjande, försonande) teologiska samspel med stiftets vision (bottna i nåden, skapa i världen).*

Arbetet har skett i samråd med för ändamålet utsedda kontaktpersoner på stiftet. De i föreliggande förslag gjorda ändringarna påverkar inte innehållet på ett sådant sätt att det funnits anledning att genomföra en ny barnkonsekvensanalys och den sedan tidigare gjorda analysen bildar därför del av underlaget till kyrkorådet i sin ursprungliga lydelse. Kyrkorådet föreslås hemställa att kyrkofullmäktige beslutar att godkänna gemensam församlingsinstruktion för Lunds pastorat enligt upprättat förslag.

Barnkonsekvensanalys

- Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

§ 114 forts.

Ärendet föredras vid kyrkorådets sammanträde av domprosten. Domprosten redogör för hur arbetet med revideringen gått till och på vilket sätt nu föreliggande förslag tagit hänsyn till inkomna synpunkter från stift och Domkapitel. Dokumentet gås igenom och det anges på vilka områden ändringar är gjorda och på vilket sätt.

Domprosten föreslår vid sammanträdet två ytterligare ändringar/korrigeringar och i den efterföljande diskussionen uppkommer ytterligare ändringsförslag från kyrkorådets ledamöter. Vidare delges synpunkter inkomna från församlingsrådsordförandena.



Kyrkorådet bedömer att samtliga vid sammanträdet diskuterade ändringsförslag är att betrakta som redaktionella och att domprosten bör ges i uppdrag att göra de ändringar som finns lämpliga, inför vidare behandling i kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar

a) att uppdra åt domprosten att, med utgångspunkt i ändringsförslag diskuterade vid dagens sammanträde, göra de redaktionella ändringar i den föreslagna församlingsinstruktionen som finns lämpliga, samt


b) att med de ändringar som genomförs enligt punkt a) ovan, **föreslå kyrkofullmäktige besluta** att godkänna gemensam församlingsinstruktion för Lunds pastorat.

Plats och tid	Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4, Lund, kl. 20.00 – 21.40
Beslutande	Lennart Prytz (S), ordf., ej §§ 112 och 113 a Anna Wramby Nihlgård (ÖKA), 1 vice ordf., tjug ordf. §§ 112 och 113 a Maria Edholm (POSK), tjug ers. för Mats Leijman (POSK) Bo Sandahl, domprost Jan Sternby (POSK) Samuel Körner Lilja (POSK) Cecilia Åkesson (POSK) Ann-Margreth Olsson (S), tjug ers. för Monica Molin (S) David Liljedal (C), tjug ers. för Andreas Brodin (S) Anneli Andersson (BA) John Lager (C)
Ersättare	Jonas Eriksson (POSK) Tomas Arvidsson (BA), t.o.m. § 116
Övriga deltagande	Frank Holmström, kanslichef Elisabeth Magyarósi, kanslijurist (sekr.) Mari-Ann Tu vesson, ekonomichef (adj.)
Utses att justera	Jan Sternby (POSK)
Justeringens plats och tid	Stiftsgården Åkersberg, 2019-11-16

Underskrifter	Ordförande		Paragrafer: 111 - 121
	Justerande		
	Sekreterare		

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Lunds pastorat, kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2019-11-05		
Datum för anslags uppsättande	2019-11-18	Datum för anslags nedtagande	2019-12-10
Förvaringsplats för protokoll	Pastoratets kansli, Kiliansgatan 7, Lund		
Underskrift			

Domkapitlets diariernr

GEMENSAM FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

för Lunds..... pastorat i Torna Bara / Lunds.....kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Församlingsexpeditionen(-er) i pastoratet har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

Pastorsexp kl 9.00-15.00, lunchstängt kl 11.30-12.30

Pastoratets webbplats: www.svenskakyrkan.se/lund

Sociala medier: Facebook, Instagram (enskilda församlingar)

Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen, finns i församlingen och är insända till kontraktsprosten:

Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av församlingsinstruktionen	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Verksamhetsplan (kopplad till budget)	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Gudstjänstplan	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Pastoral handlingsplan för dop	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Pastoral handlingsplan för konfirmandarbete	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Pastoral handlingsplan för begravning	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris och höjd beredskap	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Pastoral plan för användandet av pastoratets kyrkor	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Kontraktsprosten har tagit del av dessa dokument

.....
Ort och datum, namn

Kyrkofullmäktiges godkännande
av församlingsinstruktionen

Kyrkoherdens godkännande
av församlingsinstruktionen

Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

.....
Kyrkofullmäktiges
ordförande

.....
Kyrkoherde

.....
Kyrkorådets
ordförande

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare

Lund den på domkapitlets vägnar:

.....
Johan Tyrberg, biskop

I pastoratet finns följande kyrkor:

.Domkyrkan.....	Öppettider vardagar.7.45-18..... helger.9.30-17.....
.Helgeandskyrkan.....	Öppettider vardagar.9-17..... helger.vid.gtj.....
.Allhelgonakyrkan.....	Öppettider vardagar.8-18..... helger.10-18.....
.Maria.Magdalena.kyrka,.LÖS.....	Öppettider vardagar.9-15..... helger.gtj,.ky.hand.....
.S:t.Knut.kyrka,.LÖS.....	Öppettider vardagar.ti-fr.9-15..... helger.gtj,.ky.hand.....
.S:t.Hans.kyrka,.LÖS.....	Öppettider vardagar.9-15..... helger.gtj,.ky.hand.....
.Stora.Råby.kyrka,.LÖS.....	Öppettider vardagar.gtj,.ky.hand..... helger.gtj,.ky.hand.....
.Norra.Nöbbelövs.kyrka.....	Öppettider vardagar.10-15..... helger.10-15.....
.Petersgårdens.kyrka,.S:t.Peters.klost.....	Öppettider vardagar.8-16..... helger.vid.gtj.....
.Klosterkyrkan,.S:t.Peters.kloster.....	Öppettider vardagar.8-16..... helger.8-16.....
.Håstad.kyrka,.Torns.församling.....	Öppettider vardagar.gtj,.ky.hand..... helger.gtj,.ky.hand.....
.Igelösa.kyrka,.Torns.församling.....	Öppettider vardagar.som.10-18.... helger.10-18.....
.Stångby.kyrka,.Torns.församling.....	Öppettider vardagar.som.10-18.... helger.10-18.....
.Vallkärre.kyrka,.Torns.församling.....	Öppettider vardagar.10-18..... helger.10-18.....
.Västra.Hoby.kyrka,.Torns.församling...	Öppettider vardagar.gtj,.ky.hand.. helger.gjt,.ky.hand.....

Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

1. DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring för församlingarnas grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

För hjälp: Se *Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen*

Pastoratets omvärld

1. Beskrivning

Lund är en internationell stad, kulturellt och historiskt rik. Det medeltida Lund var som ärkestiftsstad Nordens religiösa centrum. I dag möts och lever människor av olika härkomst och religiös identitet sida vid sida i staden. Här finns olika kristna traditioner representerade, Lunds kristna råd och Lunds interreligiösa råd. Här finns som exempel romersk-katolska kyrkan, etiopisk ortodoxa kyrkan, Equmeniakyrkan, pingströrelsen, judiska centret i Lund, flera muslimska bönelokaler och andra trosinriktningar bl a Vedarörelsen (hinduism), Lund Zen Center, Bahaisamfundet, Mandeiska församlingen.

I Lund är dryga 21% födda utanför Sverige.

Lund är en expanderande stad och inte minst när det gäller kunskapsstråket utmed den nya spårvagnslinjen från centrum till Brunnshög. Rörligheten är stor, ca 32 000 pendlar in och ca 22 000 pendlar ut. Nybyggnation sker mot öster och i Råbylund men även mellan Klostergården och Värpinge sker utbyggnad liksom på Väster, vid Nova samt mot Vallkärra och i Stångby. Forskningsstationerna Max IV och ESS beräknas få stort inflytande över stadens utveckling och i samband med dessa ligger en stor del av utbyggnaden av bostadsbeståndet.

Lund är en gammal stad med en rik kulturell, akademisk och kyrklig historia men även industriell. Det finns många akademiska traditioner och samtidigt utvecklas kunskapen och högteknologisk och medicinsk forskning är högt prioriterad. Som industristad berättar Lund en historia om en betydande industriell utveckling. Många arbetar även inom vård och omsorg.

Lund är en turiststad. Många fascinerar av den medeltida stadskärnan och Domkyrkan har ca 800 000 besökare årligen, och är Sveriges mest besökta kyrka. Lund har även tillfälliga besökare, under kortare och längre tid, till universitetet och sjukhuset.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Lund är en ung stad. Antalet födda beräknas öka från 1100/år 2004 till 1630/år 2026. Tack vare universitetet är antalet unga vuxna, 20–24 år, konstant högt, nästan dubbelt mot riksgenomsnittet. Andelen yngre, och yngre medelålders, är något högre än i landet som helhet, däremot är äldre medelålders liksom pensionärer lägre än i hela riket. Vartannat hushåll är ensamhushåll.

Lund är en kunskapsstad: Av befolkningen har 67% en eftergymnasial utbildning, vilket är betydligt mer än i övriga landet som har 41%. Inpendlingen av gymnasister är stor från hela Skåne.

Vårt samhälle är digitaliserat och det påverkar mänsklig kommunikation och gemenskap. Det kräver nya kompetenser, inte bara på det tekniska området. Klimatförändringar och värderingsförskjutningar är faktorer som påverkar människor. Miljö- och hållbarhetsfrågor blir mer aktuella och påverkar människors liv både vad det gäller natur, energi och mänskligt liv.

I Lund finns också social utsatthet och ojämlikhet. Polariseringen mellan människor blir större både ekonomiskt och kulturellt. Segregationen mellan olika bostadsområden är påtaglig. Människor lever i olika världar som inte möts och det skapar avstånd. Av invånarna är 4% öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. 1 500 hushåll av 50 000 är beroende av ekonomiskt bistånd. Den arbetande delen av befolkningen är jämt fördelad mellan kvinnor och män, men fördelningen mellan olika yrken följer till stor del traditionella könsrollsmönster.

Precis som i övriga landet är den upplevda psykiska ohälsan ökande i Lund, även bland studenter. Stress, frågor om identitet, mening, framtid, miljö och alla val som vi ställs inför påverkar unga människors hälsa och existentiella förankring. Tilliten minskar hos individerna och mellan människor. Det finns tydliga relationer mellan sociala och ekonomiska faktorer och människors hälsa.

I en akademisk miljö som i Lund värderas rationalitet och individualitet mycket högt och den kollektiva identiteten blir svagare. Detta märks både i föreningar, politiska partier och trossamfund. Språklösheten vad det gäller tro, andlighet och religion är utbredd hos många, vilket inte hindrar att frågor om mening, tro och relevans är viktiga.

Kyrkans tillhörighetstal minskar med ca 500/år trots att stadens invånarantal ökar. Vid årsskiftet 2018/2019 tillhörde 47 628 personer Svenska kyrkan i Lund, vilket är 49,7% av stadens invånare.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter

Lund är en stad i förvandling. Utbyggnad, social struktur och det andliga klimatet förändras och bjuder nya utmaningar men också möjligheter. Utmaningen består i hur vi bäst tar tillvara de mänskliga och materiella resurserna för att församlingarnas uppdrag ska bli utfört.

Fokusområden

Barn, ungdom och unga vuxna

Lund har en ung befolkning. Födelsestaten är höga och det är en studentstad. Rapporter visar att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och många söker efter meningsfulla sammanhang. Församlingarna behöver se över i vilken mån verksamheten möter denna struktur och de diakonala och pedagogiska möjligheter denna för med sig.

Kommunikation

Kyrkan skall vara en tydlig röst i samhället. Frågor om människovärde, andlighet, teologi och diakoni är viktiga i kyrkans liv. Människors vardag är fyllda av sociala medier och information. Det är en stor utmaning och möjlighet att nå igenom det digitala informationsbruset. Det är också en stor uppgift att bli tydlig i vilket budskap som ska kommuniceras.

Kontakt och relation

Kyrkans liv är dess relationer med tron i centrum. Goda erfarenheter av gudstjänster, kyrkliga handlingar, konfirmation, diakoni och ideellt arbete är centrala och avgörande för att motivera människors tillhörighet i kyrkan. Utmaningen är att öppnar upp för människors möjlighet till ideellt engagemang, att skapa meningsfulla gemenskaper och att skapa förutsättningar för befriande och livgivande möten människor emellan.

Andligt sökande

I en individualistisk tid står människor alltmer ensamma med sina livs- och trosfrågor. En följd av detta är att andlig språklöshet och okunskap om kristen tro blir alltmer utbredd. Språk, traditioner och sedvänjor kan vara såväl hinder som tillgångar. Kyrkan behöver engagerande forum där existentiella, andliga och teologiska erfarenheter och frågor kan fördjupas och speglas mot bibelns berättelser. Svenska kyrkan i Lund ska prioritera samtal, dialog och undervisning för alla åldrar.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring

1. Identitet

De tre ledorden för Svenska kyrkan i Lund är närvarande, bedjande och försonande.

Närvarande

Svenska kyrkan i Lund bekänner sig till hela världens Gud och är en del av den världsvida kyrkan. Gud är närvarande där människor finns och är nära i livets alla skeden. Kyrkan ska vara närvarande i sin tid, i samhället och bland alla åldrar. Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar för människor i utsatthet och skall bejaka tillvarons mångfald. I Guds gemenskap skall alla kunna finna tro, hopp och kärlek.

Bedjande

Missionen för Svenska kyrkan i Lund är att tjäna, att vara förankrad i trons mysterium och att vittna om evangeliet om Jesus Kristus. Kyrkan lever av bön och Gud verkar genom sin Ande i och genom allt. Gudstjänsten är församlingens tillbedjan och lovsång. Kyrkan skall över tid och rum forma en hållbar gemenskap som kännetecknas av tro och trovärdighet.

Försonande

Gud vill att människor ska leva i fred med sig själva, varandra och med Gud. Livet innehåller motsägelser och konflikter. Försoningen är en gåva att räcka vidare, ett verktyg att använda i mellanmännsliga relationer och för världens helande. Svenska kyrkan i Lund skall vara aktiv i arbete kring mångfald, ekumenik, religionsdialog, integration, skapelsens integritet och vara en försonande röst i samhället.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Lund är en växande stad i förvandling: socialt, andligt, kulturellt och vetenskapligt. Svenska kyrkans i Lund uppdrag måste genomföras med blicken riktad framåt. Framtidsspaning som inkluderar en pågående omvärldsanalys, inklusive andlighetsspaning, är en uppgift som har hög prioritet. För att möta vår tids utmaningar och möjligheter måste Svenska kyrkan i Lund leva i en förvandlingsprocess.

Ledorden närvarande, bedjande och försonande är en utveckling av vad Lunds stifts vision *Bottna i nåden och Skapa i världen* kan innebära. Inspirera till lärande och *Samlas kring hoppet* har även det en direkt koppling till pastoratets vision.

Under rubriken *Möjligheter och utmaningar* är fyra fokusområden formulerade: barn, ungdom och unga vuxna, kommunikation, kontakt och relation samt andligt sökande. Dessa fokusområden har en direkt koppling till omvärldsbeskrivningen och bildar stomme för var betoningen i verksamheterna kommer att vara de närmaste åren.

Dessa fokusområden ska fortsätta att bearbetas i relation till de tre ledorden: närvarande, bedjande och försonande. Bland personal, förtroendevalda, ideella och alla intresserade behöver en reflektion ske över dessa ledord för att de ska kunna genomsyra verksamheterna. Ledorden ska sätta tonen för de prioriteringar som arbetas fram i verksamhetsplaner.

Den grundläggande uppgiften: gudstjänst, diakoni, undervisning och mission är en helhet. Uppgifterna går i och förutsätter varandra. Svenska kyrkan i Lund arbetar för ett levande gudstjänstliv, vill tydliggöra det diakonala uppdraget, ska vidareutveckla det pedagogiska arbetet i förhållande till alla åldrar och behöver formulera en vision för mission. Detta uppdrag är en resa som påbörjas de närmaste fyra åren och som vi kommer fortsätta därefter för att nå vårt slutliga mål.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

Den grundläggande uppgiften är dimensioner av kyrkans mission. Uppgiften är en men berör hela spektret av liv och verksamheter, alla åldrar och människor nära och långt borta.

Svenska kyrkan i Lund representerar ett rikt och varierat församlings- och gudstjänstliv. I Lund finns hela spektret av det kyrkliga livet: katedralen, stadskyrkorna och sockenkyrkorna. Församlingarna är bedjande gemenskaper där Gud handlar och världen bärs fram i förbön och människor erfar bekräftelse och upprättelse. Kyrkans uppgift är att sträva efter att vara närvarande och relevant i det nutida livet och att värna öppenheten för det som är större än här och nu, för Guds nyskapande kraft.

Undervisningen om kristen tro och praktik är platser för människans växande och förvandling. Undervisningen rör hela livet. I undervisningen ska människor i alla åldrar kunna finna språk för kristen tro, andlighet, sökande och få kunskap om kristna traditioner. Till undervisningen hör även dialog med dem som tänker och tror på andra sätt. Undervisningen ska vara en övning i dialogens och försoningens tjänst.

Diakonin är ett försoningens arbete som rör relationen till Gud, medmänniskan och hela skapelsen. Diakoni innebär att gestalta Guds kärlek tillsammans med alla av god vilja och är en uppgift för hela församlingen. Diakoni blir till i upprättande, helande, förvandlande och befriande möten. Diakonin har till uppgift att bereda rum för alla som av olika skäl hamnar utanför de vanliga sociala skyddsnäten.

Missionen för Svenska kyrkan i Lund är dess vision: närvarande, bedjande och försonande. Missionen är att skapa en andlig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Människor inbjuds att vara del av och bidra till det som är kyrkans mission. Missionen är att människor genom tro ska kunna känna livsmod och hopp.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastoratet och församlingar och mellan församlingarna i pastoratet ?

Pastoratet är en organisationsform för sju församlingar, diakoncentral, förskolor, begravningsverksamhet och kansli. Det är inte pastoratet som bedriver verksamhet, den görs på det lokala planet och intentionerna i församlingsinstruktionen ska förverkligas där.

De tre ledorden närvarande, bedjande och försonande ska förstås som dimensioner i allt vi gör och är som Svenska kyrkan i Lund. Ledorden har till uppgift att ge perspektiv på den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Ledorden ligger även till grund för prioriteringar.

Pastoratsgemensamma verksamheter är diakoncentral, förskolor, pastorsexpedition, oratorieverksamhet samt miljöcertifiering. Samverkan sker inom konfirmandarbete, kyrkliga handlingar och gymnasieverksamhet. Pastoratet prioriterar samverkan mellan de olika enheterna och ser framtida utvecklingsmöjligheter i detta.

Gemensamt arbete som är förlagt till olika församlingar är till exempel studentpräster, Familjerådgivningen, pilgrimsarbete, Sjukhuskyrkan, samt planering inför framtidsprojekt som exempelvis Odarslövs kyrkobyggnad och Brunnhög.

Församlingarna har profiler i sitt arbete som bidrar till helheten, funkisarbetet, alltifrån barn och familj-, gudstjänst-, konfirmand och ungdomsarbetet i Allhelgonaförsamlingen är ett exempel på detta.

S:t Knut i Lunds östra stadsförsamling är en samarbetskyrka med EFS. Här bedrivs ett aktivt barn och familje-, gudstjänst- och integrationsarbete.

I Helgeands församling firas även gudstjänster i Sankt Laurentii-kyrka som är en fristående stiftelse. Gudstjänsten där firas inom Svenska kyrkans ordning och verksamheten står under biskopens tillsyn.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

I pastoratet firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag: JA NEJ
Om "NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i var och en av pastoratets församlingar enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013: 12 enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:

Lunds Domkyrko 63, Helgeands 120 varav 58 i S:t Laurentii-kyrka, Lunds Allhelgona 60, Lunds Östra stads 154, Norra Nöbbelöv 55, S:t Peters kloster 52, Torns 48

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjänster med nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

Huvudgudstjänst firas i samtliga församlingar varje sön- och helgdag. I Torns och Norra Nöbbelövs församlingar kan gemensam huvudgudstjänst firas vid max 15 tillfällen per år. Gudstjänst tillsammans med annat trossamfund inom Sveriges kristna råd kan förekomma en till två gånger per år i någon av pastoratets församlingar.

Huvudgudstjänst med nattvard firas med få undantag.

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst

1-2 gånger/år med Lunds kristna råd församling i Lund

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet finnas minst följande antal prästtjänster: 29.....

I pastoratet finns följande prästtjänster:

Domprost 1, Församlingsherdar 6, Komministrar 28.....

.....

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

(inkl församlingsherdar) Lunds pastorat 2 Lunds domkyrkoförsamling 4 + studentpräster 3 Helgeand 2 Lunds Allhelgonaförsamling 3 + sjukhuspräster 4 Lunds östra stadsförsamling 7 Norra Nöbbelöv 3 S:t Peters kloster 5 Torn 2

I pastoratet ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.

Hur många organisttjänster finns? 6..... Hur många kantorstjänster finns? 10.....

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i pastoratet? 11

.....
.....

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.....
.....
.....
.....

PASTORATETS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I pastoratet finns följande större språkgrupper representerade:

År 2017 fanns 132 olika nationaliteter. Förutom Sverige är Syrien, Polen,.....
Kina och Tyskland de vanligaste födelseländerna.....

I vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Församlingarna möter bl a forskare och studenter i gudstjänst och församlingsliv, och språkcaféer. Sjukhuskyrkan möter patienter med olika språk, kultur och religion. Diakonicentralen möter människor med olika modersmål, bl a utsatta EU-medborgare.
Domkyrkoförsamlingen möter olika språkgrupper, främst i den engelskspråkig gudstjänsten varje söndag, ekumenisk gudstjänst på spanska en gång per månad, vid visning av Domkyrkan och genom studentprästernas arbete.

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

JA NEJ

Om "JA", ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

Engelska, tyska, franska, spanska, danska, rumänska, isländska, japanska
och kinesiska.

FÖRSAMLINGARNA I PASTORATET

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som pastoralt område ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.

Här ges utrymme för en eventuell beskrivning av vad som är utmärkande och/eller särskiljande för varje församling i pastoratet.

Se bilaga 1

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Bilaga 1

Församlingarnas beskrivning av sina grundläggande uppgifter samt vad som är utmärkande och/eller särskiljande för varje församling i pastoratet.

Lunds domkyrkoförsamling

Med katedralen i centrum, förankrad i evangeliet, som bärare av traditionen och öppen för framtiden vill Lunds domkyrkoförsamling erbjuda sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten. Vi vill utveckla Domkyrkans funktion som symbol för staden och arena för gränsöverskridande möten. Katedralen med biskopens stol utgör stifts kyrka och vi samverkar med andra katedraler nationellt och internationellt. Som del av Svenska kyrkan i Lund samspelar domkyrkoförsamlingen med pastoratets övriga församlingar.

Närvarande

Domkyrkan är kyrkan mitt i staden. Lunds hjärta och plats för samverkan med många olika aktörer. Vi prioriterar samarbeten i nätverk, inte minst inom området kultur, musik, konst och med universitetet. Vi strävar efter gästfrihet och möten där olikheter ryms. Genom att satsa på kommunikation är vi närvarande i det offentliga samtalet. Den Gud vi bekänner får kropp i Jesus Kristus, närvarande i vår värld.

Bedjande

I katedralen prioriterar vi ett regelbundet och mångfaldigt böneliv med många dagliga gudstjänster och utrymme för den enskildes andakt. Högmässan med rik liturgi och musik är central. Gudstjänstlivet ska präglas av bredd, erbjuda riter vid livets övergångar och ge fördjupning. Kristus bär oss i sin förbön liksom vi har en uppgift att i gudstjänsterna lyfta fram världen, individen och kyrkan i bön.

Försonande

Att vara försonande är en hållning att söka i varje möte. I domkyrkan sammanstrålar världen och vi kallas att skapa mötesplatser över språkliga, kulturella och sociala gränser – platser för lärande. Vi vill ge rum för det brustna och för helandet. Diakonalt prioriterar vi möten med den stora mängd människor som rör sig i och vid katedralen. Domkyrkan utgör en nod för pilgrimer. Ekumenisk samverkan hör hemma här. Vi tar emot och lever av Guds försonande verk.

Helgeands församling

Helgeands församling vill vara en öppen gemenskap. Vår grundläggande uppgift är att föra ut evangelium och upprätta tecken på Guds rike här och nu. Vi vill vara en växtplats där var och en blir sedd, känner sig delaktig och tagen i bruk. I hela vår värld finns makter som hotar vår skapelse. Vi vill på ett tydligt sätt lyfta frågor om rättvis fördelning och ett hållbart förhållningssätt till jordens resurser.

En **Närvarande, Bedjande och Försonande** gemenskap vill vi genom *delaktighet* och *igenkännandets glädje* förverkliga i såväl söndagens högmässa som våra veckomässor. Varje möte skall präglas av dessa våra kärnvärden. Vi ser fyra utmaningar de kommande åren:

Söndagens mässa är församlingens centrum och kraftkälla. Vår gudstjänst kännetecknas av stor medverkan av frivilliga. Utmaningen är att hitta nya frivilliga krafter. Målet är en högmässa där människor med skiftande ålder, bakgrund och erfarenhet möts i gudstjänstens gemenskap.

Genom vår diakoni vill vi nå alla som behöver kyrkans hjälp. I vår församling finns ekonomiskt utsatta områden vid sidan av kommunens mest välbärgade. Det utmanar oss. Vi vill utveckla en uppsökande diakoni som ser och upprättar människor i hela vår församling.

Vi vill öka antalet kyrkliga handlingar, inte minst dop och konfirmation. Dessa är missionstillfällen. De ska ge en kristen tolkning av livets skeenden och vara kvalitativa och meningsskapande.

I vår församling rör sig många unga människor. Vi möter dem inte så ofta i vår gudstjänst eller i vår övriga verksamhet. Vi vill arbeta aktivt för att räcka dem evangelium som stärker, läker och befriar.

Lunds Allhelgonaförsamling

Allhelgonakyrkan är en av Lunds tre citykyrkor. Vår församling utgörs i första hand av alla de människor som regelbundet firar gudstjänst tillsammans, vilket också är utgångspunkten för de övriga uppdragen: att bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Gud är verksam i världen och sänder församlingen ut i arbete för upprättelse, försoning och befrielse för hela skapelsen. Församlingens sändning är att följa människor till tro och att hjälpa människor i nöd. För att dessa uppdrag ska kunna förverkligas måste församlingen leva i bön, närvarande i världen och i aktiv dialog med sin samtid.

Församlingen vill prioritera bred delaktighet, möta människors andliga sökande och finnas till för människor i nöd. Församlingen ska vara ett sammanhang där människor finner vägar till försoning och tro och där tron kan mogna och försoning omsättas i handling. I församlingen finns en röd tråd från dopet till vuxenlivet. Kör- och musikverksamhet, dopuppföljning, barnkörer, konfirmand- och ungdomsarbete med musikinriktning, diakoni och inkluderandet av funktionsteologi och funktionsvariation är centralt i vår kristna undervisning.

Diakoni är att leva varje dag i samhället och att lindra människors andliga och materiella nöd. Tillsammans med Sjukhuskyrkan och Familjerådgivningen ska församlingen samverka med andra goda krafter i samhället och i världen, för omsorg, krisstöd och andlig vård. Parken runt kyrkan, med närhet till sjukhuset, har tillsammans med kyrkan potential att bli en oas med möjlighet till rekreation och existentiell reflektion i stadsmiljön.

Guds mission är en aktiv kraft i världen och i människors liv och är därför församlingens gemensamma uppdrag i alla de uppgifter vi sänds ut till. Det är nödvändigt att finna nya vägar att vara kyrka för de människor som bor eller vistas i församlingen. Ett led i detta arbete är de gränsöverskridande initiativ som utvecklas i musikens och de existentiella samtalens sammanhang. Ett annat är försoningsarbetets utveckling i samverkan med Lund och Malmö pastorat och Försoningsgruppen. Församlingen är medveten om att det behövs kontinuerliga förändringar för att uppdragen ska kunna bli utförda. I all detta vårt arbete vill vi utgå från och stå djupt rotade i Kristi uppdrag, omsorg och bön för oss.

Lunds östra stadsförsamling

Lunds östra stadsförsamling är kyrka här och nu, i sorg och i glädje. En närvarande och öppen församling som är en del i den världsvida kyrkan. Församlingen vill, tillsammans med EFS på Sankt Knut, genom bön och gemenskap öppna för möten med Gud och människor.

Närvarande

- **Bjuda in och gå ut** Bjuder in människor i livets alla faser till engagemang och delaktighet i kyrkor och församlingsgårdar, och går ut till människor som söker gemenskap och mening.
- **Gemenskap och avskildhet** Ger rum för avskildhet och gemenskap, vid olika tider i veckan och livet.

Bedjande

- **Ord och ton** Gudstjänster, med Kristus i fokus, erbjuder både igenkännandets och variationens glädje genom ord, toner och tystnad.
- **Bön och fördjupning** Erbjuder mötesplatser för fördjupande studier, samtal och uppmuntrar till bön och bibelläsning.

Försonande

- **Enhet i mångfald** Församlingen verkar i tacksamhet och respekt för mångfald, med enheten i Kristus som utgångspunkt och ger rum för var och en att bidra efter förmåga.

Ord och handling Genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt med öppna ögon för varandras utsatthet, värnar skapelsen och delar bördor.

Norra Nöbbelöv församling

Med kristen tro som grund vill församlingen erbjuda rum för aktiv dialog med alla åldrar. Norra Nöbbelövs församling strävar efter öppenhet, ömsesidig respekt och tillit och vill vara en församlingsgemenskap med människors lika värde i fokus.

Närvarande

Församlingen vill på flera sätt vara välkomnande och närvarande i människors liv genom att erbjuda mötesplatser i livets olika skeden, platser som ger gemenskap och ger möjlighet till fördjupning i trons mysterium. Tröskeln in i gemenskapen ska vara låg utan att budskapet försvinner på vägen. All kommunikation – tryckt, talad eller uttalad – ska präglas av uppriktighet.

Bedjande

Vi vill att bönen ska bära församlingen och vara en livshållning. Det rika musik- och körlivet speglar glädje och tillbedjan i övning, gudstjänst och konsert. Gudstjänstens gemenskap är grundläggande och församlingen vill arbeta för fler tillfällen att dela gemenskap i olika gudstjänstformer. Det finns också en längtan efter en fördjupning i det kristna budskapet.

Försonande

Församlingen vill aktivt arbeta försonande med hela skapelsen. Det innebär bland annat en önskan att få stödja varje enskild människas försoning med sig själv och sitt livsöde. Frågor om rättvisa, fred och miljö ska genomsyra allt vi gör. Det kan ge hopp även i de svåraste situationer.

S:t Peters klostrets församling

S:t Peters klostrets församling bär spår av det klosterliv som en gång levts i församlingen. Börens eftertanke och stillhet, barnens lekfulla frihet, utåtriktat engagemang och samverkan i närområdet – allt detta finns i församlingen, som är en del av den världsvida kyrkan.

Petersgården är mötesplats och kyrka i vardagen. Barn är en prioriterad målgrupp. I Petersgårdens kyrka är barns deltagande i första rummet. Det finns en röd tråd från söndag till öppet hus med små och stora. Petersgården har en diakonal och gästfri gemenskap.

Gudstjänstlivet i Klosterkyrkan har närhet och innerlighet. Arkitektur och kulturhistoriskt arv ger möjligheter. Närheten till Lund C gör kyrkorummets stillhet värdefull. Samtal och andlig fördjupning äger ofta rum.

Församlingen är ett sammanhang som möjliggör växande i tro. Pedagogisk verksamhet för alla åldrar är en stomme i uppdraget att gestalta evangelium. Församlingen är närvarande i t.ex. skolor, nätverk och äldreboenden samt har internationellt engagemang. I församlingen finns ett aktivt HBTQIA-arbete.

Prioriteringar:

- Petersgården har barn och deras familjer i fokus och är fortsatt en nod för kyrkans barn- och familjeverksamhet.
- Klosterkyrkan är unik i sitt slag. Kyrkorummet och kyrkogården ska synliggöras och förädlas för ökad tillgänglighet. Församlingen ska utveckla pedagogiska arbetssätt för andlig fördjupning, pilgrimsverksamhet, guidning mm.
- Församlingen ska vara diakonal i allt. Församlingen ska bidra till integration för nyanlända. Till diakonins hjälp finns serveringsverksamheten.

Musiken i församlingen är en integrerad del av den pedagogiska verksamheten. Enkelhet är ett ledord.

Torns församling

Torns församling finns där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. Frågor kring miljö och hållbarhet är centrala i dessa båda sidor av församlingen. Församlingen är förankrad i kristen tro och vill möta människor välkomnande och lyhört i livets vardag och högtid. Strävan är att mötas i olika sammanhang och att fira gudstjänst, som präglas av delaktighet, tillsammans.

Närvarande

Församlingens uppgift är att vara närvarande och dela människors liv, i såväl våra kyrkor och församlingsgård som i andra sammanhang som människor befinner sig i. En stor del av församlingens medlemmar ryms inom gruppen barn, ungdom och unga vuxna varför dopet blir centralt liksom de sammanhang där barn bjuds in, ensamma eller tillsammans med sina föräldrar. Konfirmandundervisning är ett sätt för församlingen att finnas i ungdomars liv. I allt församlingen är och gör är kommunikationen viktig.

Bedjande

Målet är att församlingen ska leva i ständig bön i sin strävan att bygga församling i ett samhälle där inflyttningen är stor och tradition möter utveckling. Detta kan gestalta sig i församlinglivet, gudstjänstlivet där nya former prövas, pilgrimsvandringar och retreatar. Odarslövs kyrka finns också här som en resurs för hela pastoratet.

Försonande

Torns församling lever i en miljö där kyrkor ligger inbäddade bland åkrar. Det är en naturlig plats att lyfta fram hållbarhets- och miljöaspekter, mångfald samt demokrati- och rättvisefrågor som är till grund för ett förhållningssätt som vi ska leva och verka i. I detta bör finnas ett försonande synsätt mellan kyrkor och mellan generationer.