



Äntligen är det advent!

Jag älskar adventstiden! Att känna doften av glögg, pepparkakor och nybakade lussekatter är helt underbart. Eller alla dessa adventsljusstakar som åtminstone vi svenskar låter lysa i våra fönster när decembermörkret känns så där hopplöst påträngande. Så kommer Lucia och vi lyssnar på alla de välkända sångerna. Och vi tänder ljus, många ljus. Det är datumljuset som sakta blir kortare, en dag i taget och så givetvis den där adventsljusstaken med mossa och 4 stearinljus som vi traditionsenligt tänder med ett nytt ljus under de fyra adventssöndagarna. Ja traditionerna är många och jag vill inte vara utan något av allt detta var jag än befinner mig i världen. Ja jag älskar adventstiden!

När jag var ung präst så kom det en dag en äldre man och ville skänka en tavla till vår församling. Detta är många år sen men jag kommer ihåg att vi lite motvilligt tog emot gåvan för ingen av oss tyckte egentligen att tavlan var särskilt vacker. Vi kände dessutom att vi kunde ju inte ställa undan tavlan i någon skrubbe eftersom mannen kunde ju tänkas komma tillbaka och förväntade sig så klart att få sin gåva upphängd på någon av församlingshemmets väggar.

Och så fick det bli, åtminstone ett tag.

Jag har tänkt på den där tavlan många gånger sedan dess och det märkliga är att jag kan för mitt liv inte komma på vad den föreställde. Det enda jag minns är att den hade en förskräckligt ful ram, ni vet en sådan där tjock, guldig och väldigt utsirad ram. Kanske var det just detta som var problemet med den där tavlan, att ramen tog liksom för mycket plats så själva motivet nästan försvann.

Ja jag tror att det var just så.

Så tänker jag att det lätt blir så för oss under advent och jul. Traditionerna är viktiga och vi behöver dem så innerligt väl, men de får inte skymma själva motivet. De ska vara ramen, som ramar in advent

och jultidens fantastiska budskap om hur Gud kom in i vår värld med ljus, hopp, liv och evighet. För det är just detta som alltihop handlar om. Att Gud inte kunde blunda för människans djupaste behov.

Barnet i krubban, så litet och ändå så stort. Och det vore ju förskräckligt om detta bara försvann bland pepparkakor, glögg, lucior och datumljus.

Så får vi tillsammans fortsätta rama in advent och jul, var och en på sitt sätt. Inget kan vara viktigare.

Se bara till så att ramen inte blir alldeles för stor.

Med önskan om en fin adventstid och en riktigt god jul!

Varför firar vi jul?

Mitt i mörkaste december kommer julhelgen som en befrielse. Vi myser till det med god mat, ledighet och träffar släkt och vänner. Julklappar, glögg och juleljus. Ja, det är ingen hejd på alla traditioner och trevligheter. För många har julen utvecklats till en kulturell tillställning snarare än ett kristet firande. Att det är Jesus födelse som ligger till grund för firandet har nog de flesta koll på, men allt annat då, var kommer traditionerna ifrån egentligen?

Julfirandet i Sverige har inslag från hedniska, kristna, nordiska och germanska traditioner från vikingatiden och framåt. När Sverige kristnades på 1100-talet blandades de hedniska traditionerna med de kristna. De flesta traditioner vi har i dag har dock sitt ursprung från 1800- och 1900-talet.

Traditionerna ser naturligtvis olika ut i alla familjer men julen är ofta förknippad med Luciatåg på förskolan, julmarknadsbesök, pepparkaksbak, julstädning knäckkokning, julmust, adventsstjärnor, Kalle Anka och julmat och det kan vara svindlande att veta att några av våra traditioner sträcker sig ända tillbaka till medeltiden.

Julgranen

I mitten av 1700-talet dök de första klädda julgranarna upp i Sverige. Traditionen kom från Tyskland där de först grantraditionerna infördes redan i slutet av 1500-talet. Julgranen blev vanlig i svenska hem först i slutet av 1800-talet. I toppen av granen sätter vi ofta en stjärna som symbol för Betlehemsstjärnan.



Vi önskar Er alla trevlig Advent och en fridfull Jul.

Kommande aktiviteter



Luciagudstjänsten, 12 december kl.18.30 i All Saints Church, Via Solferino 17, Milano med en "liten Julmarknad" med försälning av Luciabullar, svenska ljus, e t c.

Gudstjänst 25 februari 2020 kl. 18.30 med efterföljande kyrkostämma.

Kallelse till kyrkostämma 25 februari kl. 19.30 i All Saints Church.

Övrigt

Vår egen hemsida! Gå in på www.svenskakyrkan.se/rom, välj "mer" och därefter Milano/Turin/Genua och sedan Milano

SKMs Miniklubb i Milano: kontakta Mia Lövblad för ytterligare information mia.lovblad@hotmail.com

Har Du flyttat? Adressändringar meddelas till Anne Lindfors anne.lindforsb@gmail.com

Kyrkans frivilliga avgift är € 30 per år och familj. Vårt bankkonto: Chiesa Svedese Milano, UniCredit Banca IBAN IT 26 M 02008 01618 000100515845.

Kontaktperson: Karin Lindblad tel.039-230 4161 karinlindblad2014@gmail.com

Kommande kyrkoblad beräknas att ges ut i början av december.

Svenska Kyrkan i Milano
c/o Consolato di Svezia
via Agnello 6/1
20121 Milano

Kyrkoherde Olof E.Olsson
S:t Lukaskgården
via A.Bertoloni 1/E
00197 Roma

Tel. 02 86 91 52 66

tel 06-80 80 474,

E-post
consolato.svedese.milano@dejalex.com
Öppet: mån-fre 10-12
Tel.tid mån-fre 9-13

E-post olof.e.olsson@svenskakyrkan.se