

FÖRSAMLINGS- INSTRUKTION

FÖR HALLSBERGS FÖRSAMLING



Innehållsförteckning

Omvärlds- och församlingsbeskrivning	3
Mission	5
Gudstjänst	7
Undervisning	9
Diakoni	11

Kyrkoordningen kapitel 1, inledning sida 6

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

OMVÄRLDS- OCH FÖRSAMLINGS- BESKRIVNING

Hallsberg är en mångkulturell ort där människor tillsammans formar samhället. Hallsbergs församling finns närvarande genom gudstjänster, diakoni och samarbete med skolorna. Vi behöver vara synliga i samhället och vara kyrka där människorna är. Våra två vackra kyrkor erbjuder alla en plats att komma till och att få vara hemma på.

Hallsberg och kyrkorna

I Närke ligger Hallsbergs församling som tillhör Kumla och Askers kontrakt i Strängnäs stift. Hallsbergs församling innefattar tätorten och sträcker sig mot sjön Tisaren i söder. I kommunen finns ytterligare två församlingar, Viby församling i väster och Sköllersta församling i öster. Inom församlingens gränser bor det 8 375 personer och av dem är 5 320 tillhöriga, vilket motsvarar 63,5 %. I kommunen är 12 % av befolkningen utrikesfödda och 23 % av invånarna har en högre utbildning än gymnasium. Det minskande antalet medlemmar i Svenska kyrkan är ett orosmoln och det krävs att vi redan nu börjar planera för framtiden.

I församlingen har vi två vackra kyrkor med olika karaktär och historia – Sockenkyrkan på landsbygden och Adventskyrkan i Hallsberg. Sockenkyrkan har delar från 1100-talet och vid kyrkan finns församlingshemmet Sockenstugan. Här finns den huvudsakliga kyrkogården med tre gravskick: minneslund, gravar med kista eller urna och en askgravplats. Det finns också en barnminnesplats där föräldrar kan minnas och sörja barn de mist under och efter en graviditet. År 2014 invigdes bårhuset Sockenvilan på kyrkogården. Här finns plats för svepning, kistläggning, förvaring av de avlidna, samt ett visningsrum. Adventskyrkan invigdes år 1944 och är en rosa hattkyrka. Vid kyrkan finns församlingshemmet Församlingsgården. Det finns även en liten begravningsyta med en minneslund, urngravar och en askgravlund. Våra två församlingshem används såväl vid våra församlingsaktiviteter som vid uthyrning. Vi vill vara en levande församling för alla åldrar och utgår från tanken att våra lokaler är till för att användas. För de minsta har vi babysång och öppen förskola och sedan finns det aktiviteter och grupper att vara med i genom hela livet, som ungdomsgrupp, körer, språkcafé, hantverkscafé och bibelsamtalsgrupp.

Näringsliv och sociala strukturer

De största näringarna är transport, främst järnväg, tillverkning och utvinning samt vård och omsorg. Många som bor inom församlingen arbetspendlar till annan ort och det förekommer även arbetspendling in i Hallsberg. Hallsberg är en järnvägsknut vilket underlättar resandet. Inom församlingen finns det två F-6 skolor, en skola för årskurs 7-9, särgrundskola, sargymnasieskola samt Örebro läns största gymnasieskola, Alléskolan, med 1600 elever. Vi har goda kontakter med grundskolorna i Hallsberg och har såväl kyrkoårsbundna vandringar som riddarskola. Hallsberg har idrottshall och badhus samt utomhusarenor och naturen finns nära genom t.ex. fina promenadstråk. Det finns en vårdcentral i församlingen och en bred elevhälsa, närmaste sjukhus finns i Örebro. I Hallsberg har vi flera äldreboenden och även två dagcentraler och det är många från kommunen som flyttar hit när de blir äldre. Vi vill arbeta för att ingen ska sitta ensam och underlätta för dem som har svårt att komma ut och ta sig någonstans. Ett pågående arbete i församlingen är att tillgänglighetsanpassa våra kyrkor och förbättra åtkomsten till koret. Sedan 1980-talet har befolkningmängden i Hallsberg minskat för att de senaste åren långsamt vända uppåt. Framtidsprognosen spår att folkmängden kommer att börja minska igen.

Kommunens medelinkomst ligger strax under riksgenomsnittet och vad gäller det ekonomiska biståndet till familjer och ensamstående ligger det på eller strax under riksgenomsnittet. Folkhälsan ser olika ut för kvinnor och män. Männerna i Hallsberg hamnar i topp i länet medan kvinnorna hamnar i botten. Den psykiska ohälsan är



också stor bland många av de ensamkommande flyktingarna. Vi håller på att utveckla vårt arbete med Aniaya som genom kreativt skapande ger unga vuxna som lider av psykisk ohälsa en plats i samhället. Kommunen, kulturskolan, Rädda barnen och biblioteket är andra vi samarbetar med. Det finns missbruksproblem inom församlingens gränser, vilket är en källa till oro för oss och något vi behöver arbeta med. Den sociala strukturen ser i viss mån annorlunda ut i norra och södra Hallsberg. Järnvägen delar samhället och på norra sidan finns en religiöst blandad befolkning. Här finns också ett större utanförskap på grund av arbetslöshet, utförsäkring och bristande integration. Det finns också ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Vi arbetar strategiskt med att säkerställa vår närvaro på norr. I stort behovs det vuxna ute på samhället i Hallsberg som kan ge stöd och hjälp.

Gemenskap och glädje

Hallsbergs församling har en lojal kärnförsamling som kommer på gudstjänster, mässor och församlingsaktiviteter. De förtroendevalda är aktiva i församlingen även som ideella medarbetare. De många ideella är en källa till stor glädje. Det är viktigt att de får den uppmuntran, utbildning och det stöd de så väl förtjänar och behöver. Vi gläds åt att ha ett dussintal kyrkvårdar i olika åldrar och ser positivt på detta för återväxten i församlingen. I Hallsbergs församling firar vi söndaglig mässa, en tradition som funnits länge. Våra veckomässor är välbesökta och uppskattade av både kärnbesökarna, nya besökare och konfirmander.



Ekumenik

I Hallsbergs kommun finns det, förutom Svenska kyrkan, tre kristna samfund etablerade: Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och Saronkyrkan (Evangeliska frikyrkan). Tillsammans med Equmeniakyrkan och Saronkyrkan har vi ett aktivt ekumeniskt råd. Det finns även andra kristna grupper på orten och människor av annan tro. Vi samverkar ofta med frikyrkorna, bland annat genom gemensamma gudstjänster, bönesamlingar och skolvandringar.



Kyrka med förtroende

Hallsbergs samhälle förändras i rask takt och region Örebro växer. Hallsbergs församling vill vara en öppen församling som fortsatt finns och är med i de lokala sammanhangen, i samarbete med såväl kommunen som föreningar och andra. Vi vill finnas till för våra medlemmar och andra människor och bygga förtroende. En del i det arbetet är att vi vill ha båda våra kyrkor öppna dagtid och att i framtiden även ha Församlingsgården öppen och tillgänglig. Det är viktigt att få mötas av en öppen dörr. Att möta de behov som finns är en utmaning vi tar oss an och därför kommer diakonin fortsätta att ha en central roll för oss i Hallsbergs församling.

Barnkonsekvensanalys

Enligt Kyrkoordningen har barnen en särställning i kristen tro och de bör därför uppmärksammas extra i Svenska kyrkans arbete. För oss i Hallsbergs församling är det en självklarhet att låta barnperspektivet vara med i det pastorala programmet liksom att låta barnens perspektiv komma till uttryck i det arbetet. Vi verkar för att ha barnens bästa i åtanke vid alla beslut och för att avgöra ett besluts konsekvenser för barnen använder vi FN:s barnkonvention. En stor del av vårt arbete är inriktat på barn och unga och vi låter dem påverka aktiviteterna. Vi är lyhörda för barnens behov och önskemål. För att få barnens perspektiv har vi genomfört enklare intervjuer. Vi har också pratat med föräldrar om vad de önskar för sina barn i vår verksamhet. För barnen är det viktigt att få vara tillsammans och göra roliga aktiviteter och föräldrarna vill ha konkreta programpunkter som gör verksamheten tydlig.

- För att följa upp barnperspektivet vill vi genomföra intervjuer och enkäter i slutet av varje termin.
- Vi vill öka barn och ungas deltagande i mission, gudstjänst, undervisning och diakoni genom exempelvis barnkör, unga ledare och ideellt engagemang.

MISSION

Vi lever i en tid då kännedomen om kristen tro avtar och färre människor lever i en levande relation till Gud. Därför räcker det inte med att fira gudstjänst på söndagen, utan utmaningen är att gå ut i hela världen och döpa och göra alla folk till lärjungar. Som kyrka måste vi möta människor mitt i livet där de är. Vi vill att fler ska få leva i gemenskap med Gud hela tiden, varje dag.

Gläd er alltid i Herren. Ån en gång vill jag säga: gläd er.
– Ur Bibeln, Filippobrevet 4:4

Från Gud – mission

Jan Eckerdal skriver i sin bok *Kyrka i mission, att gestalta kristen tro i en efterkristen tid* att vi bör se oss snarare som missionsstationen än som kyrkan mitt i byn. Kyrkan i Hallsberg ligger inte i centrum varken geografiskt eller i människors medvetande. Frågan *Vad ska vi göra nu?* är relevant. Hur kan vi vara kyrka idag och göra Jesus känd och älskad? På missionsstationen söker man nya former och lyssnar in vad som intresserar människorna som bor just i Hallsberg och rör sig på Hallsberg. Ett exempel på det har varit projektet på norr där vi vandrat i bostadsområdet och pratat med folk och märkt att det finns en andlig längtan.

- För att bli mer tillgängliga för Hallsbergsbon måste vi hitta nya vägar och metoder för att vara kyrka.
- Vi behöver en tydlig strategi för hur vi ska möta och inkludera de människor som tillfälligt befinner sig i Hallsberg.



Mission betyder sändning och utgår från Gud och han är den som kallar oss som kristna att leva i mission. I södra Närke har missionssynen varit präglad av väckelsen. Ekumeniken är stark i Hallsberg och vi firar gudstjänst, andakter och ordnar skolvandringar tillsammans med de andra kristna samfundet. Utöver detta arbetar vi bland annat tillsammans med skolorna, kommunen, biblioteket och Rädda barnen. Mycket av vår mission sker i detta samarbete, t.ex. på familjecentralen, studiebesök från skolor och skolvandringar och vi försöker nå de barn som finns i och omkring Hallsberg.

Från Gud – glädje

Hallsbergs församlings längtan är att fler människor lever med Jesus både vardagar och helg, alla dygnets timmar, inte som en prestation, men av nåd. Guds mission ska därför avspeglas i hela församlingens arbete, både i mission, undervisning, diakoni och gudstjänst. Det här ser vi som det övergripande i vårt uppdrag.

Filippobrevet 4:4 är viktigt för oss och den glädjen vill vi att alla i församlingen ska få uppleva: *Gläd er alltid i Herren. Ån en gång vill jag säga: gläd er.* I den gemensamma glädjen över vår tro på Gud finns gemenskapen och det är där vi tror att den smittande tron uppstår. Det är viktigt att mötas av en utsträckt hand och en viktig del i vår mission är att kyrkorna och Församlingsgården ska vara



öppna och inbjuda till gemenskap. I den gemenskapen delas Evangelium med Guds hjälp.

- Vi vill erbjuda öppna trosmiljöer där Evangeliet delas.
- Vi behöver vara ute i samhället och möta folk i deras vardag.

Från Gud – internationellt arbete

Vi har länge arbetat aktivt inom den världsvida kyrkan och engagerar oss i Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationella gruppen, bestående av medarbetare, ideella och minst en förtroendevald, har huvudansvaret och ordnar insamlingar och roliga aktiviteter för att belysa detta viktiga arbete. Våra vänförsamlingar Kyamutwara i Tanzania och Elva i Estland och vänstiftet i Truro, S:t Germans församling har hjälpt oss att bredda betydelsen av lärjungaskap. Alla som är ideella, ung som gammal, är lärjungar och alla uppgifter är lika viktiga. Tillsammans har vi en bönekalender med bilder från vänförsamlingarna och böneämnen som uppmuntrar till bön för varandra. Vi har samlat in pengar till trädplantering och vattentankar i Tanzania och renovering av församlingshemmet i Elva.



Från Gud – väckelse

Vi i Hallsberg tror att väckelsen kommer. Vi märker att fler människor kommer till våra gudstjänster och att det finns en andlig längtan ute i samhället. Man längtar efter gemenskap, stöd och en plats att känna sig hemma på. Där kan kyrkan finnas med Jesus i centrum. Vi vill dela en kort berättelse från en av våra ideella och förtroendevalda om hur enkelt det kan vara att utöva Guds mission: Hon träffar en bekant som är ganska ny i Hallsberg och aldrig kommit till någon gudstjänst eller grupp i församlingen. Det finns en längtan efter umgänge och gemenskap och det snappar hon upp.

– När träffas ni? undrar vännen.

– Vi har samlingar då och då och du är välkommen!

Hon erbjuder sig sedan att ta med vännen till nästa samling och sedan dess har personen kommit troget och blivit en del av församlingen. Gud har sänt sina levande stenar, de som tillhör Herren, Jesus Kristus, att leva utsända i världen för att i ord och handling gestalta Evangelium. Det vill vi göra varje dag i Hallsberg.



GUDSTJÄNST

"Gudstjänsten är gemenskap med Gud och församlingen."

Så uttrycker sig flera ideella och förtroendevalda i Hallsbergs församling. Vi firar söndaglig mässa och vill att varje människa ska få möta Gud. Gudstjänsterna bärs av bön, gemenskap och musik och det genomsyrar hela vårt gudstjänstliv. Våra gudstjänster ska vara en plats för stillhet och bön samtidigt som lovsången och livet ska få plats att växa. Genom vårt rika gudstjänstliv blir det tydligt att gudstjänst och mötet med Gud är kyrkolivets centrum.

*Gör mig tyst i anden, inåtvänd och stilla, oberörd av världens villa.
Skapa nytt mitt hjärta. Gör mig ren och värdig, att få se och vara när dig.
Låt mig bli stark och fri, att med örnens vingar, jag till dig mig svingar.*

– Psalm 79:6 1986 års psalmbok

Mässan

Huvudgudstjänst firas oftast som högmässa, men även som mässa för alla åldrar (familjemässa), temamässa eller söndagsmässa och någon enstaka gång som gudstjänst utan nattvard. Utifrån församlingens tradition har mässan en viktig roll. Vi eftersträvar att alla gudstjänster ska vara för alla åldrar och att det inte ska behövas olika gudstjänstordningar. Barn och ungdomar såväl som unga vuxna, personer mitt i livet och äldre ska känna sig lika välkomna och sedda. Det finns en trygghet i att veta hur församlingen firar gudstjänst så att man får uppleva igenkännandets glädje. Vid nattvarden har vi vin med alkohol och glutenfritt bröd och vi erbjuder också alkoholfritt vin. Alla ska alltid ha samma möjlighet att möta Gud. En svårighet vi möter är att få barnfamiljer att komma till våra gudstjänster. För de som har svårt att ta sig till Sockenkyrkan har vi en kyrkbuss som skjutsar till och från gudstjänsterna. Vi firar veckomässa och lunchbön varje vecka. Deltagarna blir fler och vi ser behovet av Jesus och bön alla veckans dagar. Gudstjänster och andakter firas regelbundet på äldreboendena och dagcentralerna i församlingen.



- Vi behöver hitta vägar för att få barnfamiljer att komma till våra gudstjänster.

Predikan

Guds ord är en gåva till Svenska kyrkan i Hallsberg. Predikan, delandet av Guds ord, är viktig och något som värderas högt av våra församlingsmedlemmar. Kunskap om Guds nåd och Jesus försoning är viktigt för att ge plats åt gemenskap i tron. Det är viktigt att låta predikan ta plats i gudstjänsten och att fylla den med aktuella teman som är förankrade i människors vardag samt att beröra dagens texter. Med avstamp i Romarbrevet 10:17 *Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord*, måste ordet förkunnas, annars kommer inte människor till tro på Jesus. Vi tror att så länge som vi håller fast vid Evangeliet om Jesu födelse, liv, lidande, död, uppståndelse och himmelfärd, så välsignar Gud vår församling och håller dörren öppen för var och en.



Bönen

I Hallsbergs församling är bönen central. Den är vårt samtal med Gud och vi vill utveckla hur vi använder bönen i vårt arbete och i vår vardag. Bönekalendern används i förbönen vid gudstjänsten varje söndag och vi vill utveckla hur förbönen ser ut. Mångfald i förbönen ser vi som ett sätt att få bönen att växa och bli en del av varje människas vardag och en möjlighet för barn och ungdomar att uttrycka sin tro.

- Vi vill öppna möjligheter för större mångfald i förbönen, t.ex. med olika stationer som passar såväl barn och ungdomar som vuxna.

Lovsången

Församlingen har en organist och våra körer medverkar regelbundet i gudstjänsterna. Musik i sig är en lovsång och ett möte med Gud och därför är det viktigt att psalmer, körstycken och solosånger speglar temat för dagen och anknyter till texterna. Sångtexter som understryker temat ger budskapet större möjlighet att nå fram och öppnar vägen till Gud. Under terminerna firas specifika musikgudstjänster med olika teman, andra populära musikarrangemang och året runt ges konserter i båda kyrkorna. Vi strävar efter att ha levande musik i våra gudstjänster och på förrättningar.



Ekumeniken

Ekumenisk huvudgudstjänst tillsammans med EFK, Eumeniakyrkan och Frälsningsarmén firas minst två gånger per år. Varje vecka har vi en gemensam bön. Under internationella böneveckan har vi gemensamma böner, firar huvudgudstjänsten tillsammans och ordnar andra aktiviteter.

Gemenskap

Gudstjänsterna i Hallsbergs församling är gemenskap och det är viktigt att den gemenskapen får fortsätta även efter gudstjänstens slut. Kyrkkaffet är därför viktigt och vi har ofta ståkaffe i kyrkan. Jesus är tydlig med att barnen har en särställning och det vill vi också verka för i allt vårt arbete. Barnen ska känna sig delaktiga i gudstjänsterna och vi vill öka delaktigheten och ansvarstagandet i gudstjänsten. Vi vill engagera barn, konfirmander och unga ledare i exempelvis nattvard och textläsning och ge dem fler meningsfulla uppgifter. Vill vi även bredda denna delaktighet till att inkludera uppgifter för gudstjänstbesökarna. Vår kyrkvårdsgrupp består av cirka ett dussin kyrkvårdare som träffas ett par gånger per termin tillsammans med präst.

- Vi arbetar för att ha fler större kyrkkaffet i församlingshemmen, vilket ställer krav på att få fler ideella att engagera sig.
- Vi vill starta en barnkör som sjunger på gudstjänster.
- Vi arbetar för att använda ett språk i våra gudstjänster som alla kan förstå.
- Vi har som mål att kyrkvårdarna ska vara med och planera gudstjänsterna tillsammans med tjänstgörande präst.
- Vi vill att barnen har en viktig roll med meningsfulla uppgifter i våra gudstjänster.



UNDERVISNING

Utgångspunkten för undervisningen i Hallsbergs församling är Evangeliet om Jesus Kristus och grundar sig i dopet. Evangeliets budskap ska synas i allt vi gör och finns med från babysången till konfirmation och bibelsamtal. Vi ser lärandet som en process som är livslång där vi hela tiden lär av varandra. Genom undervisningen i Hallsbergs församling vill vi ge möjlighet till att möta och lära känna Gud.

"Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet."
– Ur Bibeln, Jesaja 40:8

Att möta Gud – bön

Undervisningen har sin grund i dopet och redan då talar vi med föräldrarna om att lära sina barn att be enkla böner som Gud som haver. Mötet med Gud kan se olika ut genom livet och en av nycklarna till en livaktig relation med Gud tror vi är bönen.



Under konfirmationen lär vi oss Vår Fader och Välsignelsen. I gudstjänsten får vi smaka både på formulerade böner, fri bön och tyst bön. Som vuxen i den enskilda bönen får vi lära oss mer om mysteriet och nåden och att göra bönen till en viktig del av våra gudstjänster, andakter och inte minst vår vardag. Församlingens uppdrag är att skapa öppna mötesplatser där bönen blir en naturlig del i livet. Det ska finnas utrymme för att söka och finna Gud och att samtala om bibeln och livet.



- Vi arbetar för att dela ut Bibel för barn så att barn får del av enkla böner och bibelns berättelser redan från småbarnsåren.
- Vi vill att det i våra barngrupper alltid ska hållas en andakt med bön.

Att möta Gud – kultur

Vi kan även ana Gud i det sköna, det sanna och det goda. Konserter, musikgudstjänster och konstutställningar öppnar rummet mot det heliga för människor i alla åldrar. Engagemanget för våra kulturaktiviteter är stort från besökare, ideella och förtroendevalda. Kultur ser vi som Guds goda verk och något som är livsbejakande

- Vi vill arbeta med att bredda och utöka vårt kulturutbud.

Att möta Gud – oavsett ålder

Vi vill verka för att alla åldrar ska erbjudas fördjupad kunskap när de deltar i våra olika grupper och aktiviteter. Undervisning och kunskapsfördjupning är viktig för församlingen. Målet är att ideella, förtroendevalda och personal ska rustas att leva som levande stenar i vardagen och tillsammans genom ord och gärningar visa på en Gud som älskar alla. I det ideella arbetet har diakonen ett särskilt ansvar för vidareutbildningen. För att fördjupa relationen till Gud och kunskapen om Bibeln och Guds ord har vi grupper för bibelsamtal som leds av ideella och anställda. Undervisning, mission, gudstjänst och diakoni går hand i hand och allt arbete vi gör reflekteras i varandra. Undervisningen finns alltid närvarande i gudstjänsten genom predikan, i missionen genom att dela Evangelium och i diakonin genom de relationer vi skapar.



Att möta Gud – första gången

Vi har ett bra samarbete med ortens låg- och mellanstadieskolor. Det här samarbetet är viktigt då det ger oss en chans att introducera barnen för tron, även för de som inte har kommit i kontakt med kyrkan tidigare. Vi har temabundna skolvandringar, till exempel vid jul och påsk, i församlingshemmen och våra kyrkor för barn från årskurs 1 till 6. Flera av dessa gör vi tillsammans med de andra kristna samfundet i Hallsberg och vi engagerar även ideella i detta arbete. Elever och lärare från Alléskolan kommer på studiebesök flera gånger per år och vill gärna utveckla det arbetet och skapa starkare relationer med skolan. Ideella och anställda driver ett välbesökt språkcafé där både vuxna och barn deltar.



Vi har ett konfirmandarbetslag som arbetar aktivt för att utveckla konfirmandarbetet och vi följer Svenska kyrkans riktlinjer om konfirmandarbete. Vi har en satsning på vidareutbildning för unga ledare och jobbar för att få konfirmanderna att stanna kvar i ungdomsgrupp, som unga ledare och ideella.

- Vi vill ordna aktiviteter för högstadiet och ser en rolig och spännande utmaning i det.
- Vi vill ordna utbildningsdagar med olika teman och erbjuda fler vägar för vuxna att komma till tro.
- Vi vill stärka samarbetet med gymnasieskolan i Hallsberg.



DIAKONI

Diakoni är hela församlingens uppdrag och varje kristen människas kallelse. Den uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och hela skapelsen. Diakoni är alltid vänd både inåt och utåt, in i församlingens gemenskap och ut i den värld som vi lever och har ansvar för. Diakoni uppstår som ett svar på de behov vi möter och tar sig därför olika uttryck beroende på den konkreta situationen.

"Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit."
– Ur bibeln, Psaltaren 46:2

Behov – diakoni

Hallsbergs församling har en vigd diakon med ansvar för det diakonala arbetet. Diakoni ska genomsyra hela vårt arbete och såväl anställda och förtroendevalda som ideella ska ha ett diakonalt förhållningssätt. De många förtroendevalda och ideella som engagerar sig i det här arbetet hjälper till att förverkliga det synsättet. Arbetet är periodvis tungt och alla som arbetar diakonalt behöver hämta kraft från gudstjänsten.

Behov – konkret hjälp

I Hallsbergs församling tar sig diakonin uttryck genom uppsökande verksamhet på exempelvis boenden, familjecentralen och skolor. Vi möter människor i utsatta livssituationer och vi får vara röstbärare för dem som inte har möjlighet att själva göra sig hörda. Vi hjälper människor i akut nöd med matkasse och även mer långsiktigt med ansökningar till olika fonder eller till att upprätta människovärdet. I gemenskap möter vi de behov som finns gällande utanförskap, ohälsa och ensamhet. Språket är en av nycklarna till integration och vi har ett välbesökt språkcafé som till stor del drivs av ideella. Diakonin uttrycks även genom sociala gemenskapsträffar, sorgegrupper, stödsamtal, självvård och andlig vägledning. Vi har en besökstjänstgrupp som möter människor i behov av samtal, stöd och gemenskap.



Behov – barnens perspektiv

Barnen har en särställning i kristen tro och ska särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. I Lukasevangeliet 18:16-17 står det: *men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.* För oss är det viktigt att barnens perspektiv finns med i allt vi gör och diakonen deltar i barngrupper och skolvandringar. De relationer och det förtroende som skapas här, med både barn och vuxna, är viktiga också i självvårdssyfte.

- Vi vill utveckla diakonens roll i vår barn- och ungdomsverksamhet.

Behov – samarbete

Människors livsomständigheter, förändringar ute i samhället och evangelium utmanar ständigt församlingens diakoni. Vi vill vara aktiva i det som händer i det samhälle vi lever och verkar i. Därför är samarbete med andra församlingar, frikyrkorna på orten och kommunen viktigt. Vårt diakonala arbete förs även i dialog och samarbete med exempelvis skola, sjukvård, socialtjänst, polis, brottsofferjour och nattvandrare. Internationella gruppen har en självklar plats i vårt diakonala arbete. De tar initiativ till insamlingar till många viktiga projekt och har varit drivande i att starta försäljning av Fairtrade-produkter. Resultatet är den omtyckta Världsbutiken på torget i Hallsberg och vi säljer ett urval av deras produkter i Församlingsgården. Vi är sedan år 2013 diplomerad Kyrka för fairtrade.

