

Stenbrohults församlingsblad

Våren 2020



Hämta styrka i din kyrka!

För tillfället handlar mycket om Corona och dess effekter och sannolikt kommer tiden framöver också att göra det.

Vi behöver tänka på hur vi betar oss, göra vad vi kan för att inte föra smittan vidare och underlätta för dem som är i fara eller har insjuknat. Det handlar om solidaritet. Detta gäller alla människor – kristen som hedning.

Det som drabbat oss är en svår provning. Vad kan en kristen göra i en sådan här situation?

Vi kan kika på ett litet utdrag av vad Luther gav för råd i farsotens tid när böldpesten drabbat Wittenberg 1527. Vad han skriver går att applicera på den tid vi lever i nu när Corona härjar.

"Jag ska be Gud att i sin barmhärtighet beskydda oss. Sedan ska jag hjälpa till att röka ut och rena luften, dela ut och själv ta medicin. Jag ska undvika platser och personer där min närvaro inte är nödvändig, för att inte själv bli smittad och därmed smitta andra och på så sätt orsaka deras död till följd av min försumlighet. Om Gud skulle vilja ta hem mig så vet han hur och var han ska finna mig; jag har gjort vad han förväntat av mig och är således inte ansvarig för varken min egen eller andras död. Om däremot min nästa behöver mig kommer jag inte undvika varken platsen eller personen utan kommer att gå till dem i frihet i enlighet med vad jag sagt ovan. Detta är sann Gudsfruktan eftersom en sådan tro varken är utmanande, tanklös eller frestar Gud."

Luther ger också tre andliga anvisningar:

- 1. Att delta i gudstjänsten.**
- 2. Att göra sig beredd att dö genom att gå till bikt och ta emot nattvarden och försonas med sin medmänniska.**
- 3. Att be prästen komma medan tid är och man är tillräckligt klar i huvudet och ännu kan prata.**

Detta är råd som står sig och kan följas oavsett om det är pesttider eller inte. Att göra sig beredd att dö kanske för en del låter alltför hemskt och att det är samma sak som att kasta in handduken och ge upp. Så är det inte alls. Det handlar istället om att låta sig försonas med sin medmänniska, att låta sig försonas med Gud genom Jesus Kristus. Då kan jag leva här och nu helt och fullt samtidigt som jag kan vara viss om att han tar hand om mig den dag då han kallar mig hem till sig. Mitt i orostider sätter jag mitt hopp till Honom.

Varje söndag i fastan ber vi med i Litanian (Sv Ps 700:1) och ropar efter Herrens förbarmande. Där finns en strof: "För pest och hungersnöd, för krig och världsbrand... för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud."

Många möten, resor och evenemang är avbokade. Använd er av den lediga tiden för bön, fasta och goda gärningar.

Välsignad fasta och påsk!

f Johan



Sankt Luigis Fotbollsskola 15-17 juni 2020

Församlingarna i Älmhults kommun arrangerar fotbollsskola för barn och ungdom födda 07-13.

Plats: Bokliden i Liatorp, Liatorps IF:s fotbollsanläggning

Pris: Gratis

Dag 1 sker en gemensam samling på Bokliden kl. 14. Därefter delas barnen in i olika grupper efter ålder. Vi bjuder på mellanmål och äter ett mål lagad mat de två första dagarna.

Måndag 15 juni

Kl. 14-17 Fotboll
Kl. 17-18 Mat
Kl. 18-19 Kvällsprogram

Tisdag 16 juni

Kl. 14-17 Fotboll
Kl. 17-18 Mat
Kl. 18-19 Kvällsprogram

Onsdag 17 juni

Kl. 14-17 Fotbollsturnering
Avslutning med procession och sång. Möjlighet att handla i kiosken.





VAR DAGSTRO

Tala med Gud

Det finns många goda råd och tips som ska hjälpa oss att läsa Bibeln och be. Och vi behöver dem, för det är så mycket i oss som tar emot. Allt som pågår i livet. Och så vill vi ju gärna klara oss själva.

Ofta tänker vi att när allt lugnat ner sig och jag har mer kraft och ork, då ska jag ta tag i det där med bönen och Bibeln. När jag och mitt liv är lite mer iordning.

Har du två minuter just nu?
När du läst färdigt här? Bra! Berätta för Gud om dig och ditt liv. Inte vad du tror han vill höra eller vad du borde säga. Det som du knappt orkar tänka, säg det till honom. Man får klaga. Man får ropa. Man får vara arg och besviken. Eller inte ens bry sig.
Eller det där vardagliga pratet som verkar lite för simpelt att säga till en helig Gud.
Säg det bara.

Men sluta inte där. Utan kom till Guds ord.
För det är när vår ärlighet möter hans livgivande ord, som fantastiska saker händer.
När hans ord får leta sig in i trassliga hjärtan och bygga bo där.

Ett möte mellan vår att göra-lista och hans ord kan bli himmelskt vackert!

Ibland kanske vi inte har några ord att säga. Då kan hans ord få komma först. Och skapa samtalet. Berätta för Gud vad du läste. Vad får du för tankar om det han just sa?

Tänk dig att du slår upp Johannesevangeliet i Bibeln, kapitel 14:27.

Börja med att andas lite, det gör vi alldeles för sällan.

Så här står det där:

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Och ett samtal genom hans ord skulle kunna låta:

Jesus, du säger att du har lämnat frid. Din egen frid. Till mig! Det låter väldigt härligt.

Jag funderar på vad du menar med frid. Jag antar att det handlar om ett djupt lugn.

En helhet, något som är gott och rätt. Tänk, frid i alla områden i livet!

Det verkar som att din frid är anorlunda än den som världen vill ge mig.

Visa mig skillnaden, så jag vet vad jag ska söka.

Lätt att säga att jag inte ska oroa mig! Det finns så mycket att oroa sig för. Hjälp min oro!

Friden som du lämnat kan hjälpa oss så att inte hjärtan behöver oroas. Är det så?

Jag vill ha den friden. Så mitt hjärta kan vara lugnt. Amen.

Tänk dig att du är på en fin middag. Alla är uppklädda och du känner dig rätt obekvämt. Ska vi bara sitta här och titta på varandra? Så kommer någon med samtalsfrågor. Ofarliga. Lite roliga. Och din bordsgranne och du börjar prata. Du vågar knappt inte titta upp, men med hjälp av korten så pratar ni om allt möjligt. Genast känns allt bättre. Så kan det få vara i samtalet med Gud. Hans ord blir en brygga mellan oss och honom, något konkret att låta våra hjärtan vila i.

Så slår du upp ett annat av hans ord:

Jesaja 41:10

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt omkring, ty jag är din Gud.

Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Och nu kanske det låter så här:

Det här är svårt att tro på. Du säger att jag inte ska frukta, inte vara rädd. Varför? Jo, för du är själv med mig. Sen säger du att jag inte ska se mig ängsligt omkring. Det gör jag ofta, det är väl inte så konstigt? Men du säger att du är min Gud, så jag behöver inte det. Jag vet inte

om jag blir irriterad eller lugnad av det här.

Vad ska jag då se på istället? Dig?

Du är min Gud. Den som skapade världen. Delade havet. Sände din egen Son till världen.

Och du berättar vad *du* gör för mig, inte vad jag behöver göra. Skönt ändå. Hur styrker du mig just nu Gud? Visa mig!

Du är min Gud som är med mig, du styrker mig, du hjälper mig och du uppehåller mig. Låt mig vila i det idag. Amen.

Vips, så har du haft ett samtal med Livet själv. Det kanske inte verkar vara något som skulle kunna påverka vårt liv. Eller förvandla ett hjärta.

Men hans ord är levande och verk samma. De gör sitt verk i oss och vi lever av varje ord som utgår ur hans mun. Värt att testa.

Bibelord som kan få vara "samtalsingångar":

Johannesevangeliet 4:14, 6:35, 15:5

Psaltaren 100:5, 102:3, 139:1-2

Om du vill prata om något du upptäckt i hans ord eller något du har på hjärtat, tveka inte att höra av dig!

Maja, pedagog i Stenbrohults församling

Vad ska vi göra om vi inte kan delta i söndagens mässa?

Om jag är sjuk och inte kan komma till mässan på söndag, eller om vi kommer till den punkt i dessa coronatider att alla söndagsmässor ställs in – vad kan vi då göra för att vidmakthålla den kristna söndagen? Vi har alla tillgång till gudstjänster på radio eller i teve. Tre andra sätt är att hemma be och läsa skriften när vi är förhindrade att delta i söndagens högmässa.

1. Lyssna till Guds ord

Vi kan helt enkelt läsa söndagens bibelläsningar ur evangelieboken som finns i psalmboken, be kollektbönen och Herrens bön. Vi kan också enskilt eller tillsammans i familjen praktisera mer utbyggd variant för andlig läsning (*lectio divina*):

- be om Guds Ande,
- läs evangeliet två gånger (gärna två olika röster),
- reflektera i tystnad och lyssna till vad Gud säger i vårt hjärta,
- dela någon tanke med varandra (om man är flera),
- samtala enskilt med Herren om det som träffat mig i Guds ord,
- läs bibeltexten en gång till och låta den sjunka in,
- avsluta med Herrens bön och välsignelsen.

2. Andlig kommunion

Det finns många olika sätt att förenas med Kristus och bli delaktig av hans död och uppståndelse (Rom 6): martyriet, kyrkans nådemedel, bön och askes, goda gärningar ... Andlig kommunion är "medveten längtan efter Jesus i altarets sakrament när man inte har tillfälle att ta emot kommunionen". Vi ber då en bön om att förenas med Kristi kropp och blod. Bönboken *Oremus* har en bön att bruka (sid. 362 i 2014 års upplaga):

*Jesus, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.
Fast jag inte kan ta emot din kropp
och ditt blod
i altarets sakrament,
mätta ändå min hunger efter din
närvaro,
du som, ensam kan fylla min tomhet,
och låt de människor jag möter idag
[denna kommande vecka]
märka att du är i mig
och jag i dig. Amen.*

3. Utsändande

Mässan slutar ju med ett utsändande: genom välsignelsen sänds församlingen ut att i världen "frambära oss själva som ett levande och heligt offer" (Rom 12:1). Ordet "mässa" kommer av latinets *missa* som betyder just "sändning". Liksom Jesus sänds till världen för att

världen skall leva (Joh 6:51), sänder han i sin tur kyrkan att helga världen (Joh 20:21–22). Även om vi inte kan delta i söndagens liturgi, kan vi medvetet låta oss sändas av Herren ut i veckan som kommer och "älska världen tillbaka till Gud" (sv. ps. 62:2), genom att i Jesu efterföljd tjäna våra medmänniskor.

Detta är tre sätt att låta söndagen vara Herrens dag även när vi är förhindrade att delta i den ordinarie mässan. Detta gäller nu och alla andra söndagar då vi är sjuka, på resa eller av andra skäl inte har tillgång till en högmässa. Så kan vi utifrån givna omständigheter leva söndagens liv i maximal fullhet.

f Johan

**Nu har stenbrohults
församling ett
Instagramkonto, följ
vad som händer!**

**@Stenbrohults.fors
amling**



KALENDARIUM VÅREN 2020

APRIL

Söndag 5 april

Palmsöndagen

10 Högmässa med söndagsskola



STILLA VECKAN

07.00 och 19.00 Bön varje dag
t o m lördag i sakristian

Måndag 6 april

19 Mässa med läsning av passionsberättelsen (Matteus)

Tisdag 7 april

19 Mässa med läsning av passionsberättelsen (Markus)

Torsdag 8 april

19 Mässa med läsning av passionsberättelsen (Lukas)

Torsdag 9 april

Skärtorsdagen

19 Mässa med fotatvagning och altarets avklädande. Efteråt bönevaka i kyrkan.

Fredag 10 april

Långfredag

10 Gudstjänst Kyrkokören

15 Korsvägsandakt

19 Gravlägningsandakt

Lördag 11 april

Påskafton

22 Påsknattsmässa Påskeld, Förnyelse av doplöftena, Efter mässan skålas det i bubbel.

Söndag 12 april

Påskdagen – Kristus är uppstånden

10 Familjehögmässa. Glädjesångarna och Kyrkokören, Knytkalas, Äggjakt



Måndag 13 april Liatorp

Annandag påsk

10 Mässa

Onsdag 15 april

18 Bibelstudium

Söndag 19 april

2 i påsktiden

10 Högmässa

Söndag 26 april

3 i påsktiden

10 Familjegudstjänst med musikal, Barnkörerna Glädjesångarna och Unga röster framför "Blommor och skratt"

Onsdag 29 april

18 Bibelstudium

Torsdag 30 april

Ca 21.45 Aftonbön i kyrkan efter valborgsmässobålet. Valborgsmässobålet tänds kl 21 på Klockudden.



MAJ

Söndag 3 maj

4 i påsktiden

10 Högmässa

Måndag 4 maj Liatorp

18 Mässa och samtal med fika

Torsdag 7 maj Liatorp

14 Allsång och fika

Söndag 10 maj

5 i påsktiden

10 Högmässa med söndagsskola

Söndag 17 maj Liatorp

Bönsöndagen

10 Högmässa

Torsdag 21 maj

Kristi himmelfärds dag

10 Familjehögmässa med söndagsskola, Glädjesångarna

Söndag 24 maj

Söndag f. pingst

10 Gudstjänst

Söndag 31 maj

Pingstdagen

10 Högmässa med konfirmation

JUNI

Måndag 1 juni Liatorp

Annandag pingst

19 Mässa

Söndag 7 juni

Heliga Trefaldighets dag

GÅNGEDAG

10 Familjegudstjänst Glädjesångarna, Kyrkokören, Dopfest där de som fått inbjudan får hämta sina doplövs. Efter gudstjänsten bjuds det på mat i Sock-enstugan.

Söndag 14 juni

1 e trefaldighet

10 Högmässa

Lördag 20 juni

Midsommardagen

10 Gudstjänst

Söndag 21 juni

Johannes Döparens dag

10 Högmässa

Musikveckan 2020

Söndag 21 juni – fredag 26 juni
varje kväll kl 19.00
Programmet släpps i maj.

Fastighet och kyrkogård

Välkommen våren! Några försiktiga penséer och minipåskliljor börjar nu kika upp även om det fortfarande är gråa och kalla dagar. Vi börjar nu att vårstäda för att få fint på kyrkogården. De gamla almarna ska snart sågas ner, så fort det torkat upp lite efter allt regn. Under vintern har vi renoverat bevattningssystemet, vilket syns med nya tappkranar ovan jord.

Gravskötselavtal bokas som vanligt hos oss om så önskas för den kommande säsongen.

Vi hoppas på en fin vår!

*Väl mött på kyrkogården
och i kyrkan
Jonny, Magnus och Lars*



Pastorex. är öppen onsdag 10-11.

0476-210 19

Annan tid efter överenskommelse.

www.svenskakyrkan.se/stenbrohult

stenbrohult.forsamling@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare

Kyrkoherde Johan Kalin

070-668 02 46

johan.kalin@svenskakyrkan.se

Kantor Mari Winquist

070-381 59 90

mari.winqvist@svenskakyrkan.se

Pedagog Maja Håkansson

0730-42 13 81

Maja.hakansson@svenskakyrkan.se

Vaktmästarexpeditionen

0476-216 23

Kyrkvaktmästare Jonny Winquist

072-963 43 44

jonny.winqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Magnus Björnsson

magnus.bjornsson@svenskakyrkan.se

Liatorps församlingshem bokning

070-820 34 60

Ann-Marie Lindström

Kyrkorådets ordförande Anton Härder

070-910 41 48

KYRKBUSS

Ring 216 23 om du vill ha skjuts till kyrkan. Varje söndag kan kyrkbussen köra inom Liatorp (ca kl 10.15), Diö (ca kl 10.25) och Möckeln (ca 10.45).

