

Predikan i Rölunda församlingshem 29 mars kl. 11.00

Text: 4 Mos. 21:4-9

I INLEDNING

Jag läser för närvarande igenom Fjärde Moseboken och höll i morse på med kapitel 33. Ett kapitel, som jag tidigare hade gått över mycket snabbt, eftersom det stod i vers efter vers: De bröt upp från en ort och slog läger i annan ort, men i morse hittade jag något intressant. 18 lägerplatser nämns bara här. Det står mycket om de två första åren och det sista året av ökenvandringen. Sammanställningen av de 18 lägerplatserna hjälper oss att förstå var israeliterna höll till 37 av de 40 åren.

I kapitel 33 får vi också reda på två möjliga orter, där dagens text kunde ha utspelat sig, Salmona eller Punon. Det var så mycket puh för folket så jag gissar på Punon. De hade vandrat länge genom öknen. Det skulle ha tagit 2 år, men eftersom folket inte var beredda att gå in i Israels land söderifrån fick vandringen fortsätta och nu hade 39 år gått. Mose syster Mirjam och bror Aron hade dött. Folket klagade över den ensidiga kost de fick. Då blev de bitna av giftiga ormar. Normalt dör man av giftiga ormbett och många gjorde det. Det står i texten att HERREN sände giftiga ormar.

II VEM ÄR ANSVARIG FÖR CORONAVIRUSET?

Det vi kan fundera över i dessa coronatider är om viruset kommer från Djävulen, eller från Gud, eller är något vi människor är ansvariga för eller är något som bara orsakats av slumpen. Om jag bara skulle välja ett av svaren skulle jag vara onyanserad. Att skylla på Djävulen är att ge honom för mycket att säga till om. Satan plågade Job, men inte mer än Gud gav tillåtelse till.

Att säga att det kommer från Gud kan också vara onyanserat och ge bilden av Gud som grym. Vi läser i Romarbrevets första kapitel om att människor har syndat och Gud låter det bli som folket vill. Han låter oss dra konsekvenserna av våra beslut OK:ar så våra val.

Att skylla på människor är också onyanserat eftersom det leder till att för stort ansvar läggs på den person som ätit en smittad fladdermus eller hur det nu har gått till.

I Johannes evangelium kapitel 9 ställde Jesu lärjungar frågan om, vem som var skyldig till att den blindfödde var blind, han eller hans föräldrar. Svaret blev: "Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom." Coronasmittan drabbar oss oberoende av vår skuld.

Vi ska inte ge Gud skulden. Istället ska göra vad vi kan för att hålla oss friska och samtidigt kan vi veta att Gud har läget under kontroll oavsett om vi blir smittade eller inte. En pastor i Italien blev smittad. Han kom in på sjukhus och dog. Hans sätt att leva gjorde sådana intryck på en läkare som var ateist, att han blev troende.

III VAD SKA VI GÖRA?

Pandemin är en tankeställare för oss. Coronatiden kan hjälpa oss att göra de omställningar, som vårt jordklot behöver. Folket i öknen fick en möjlighet att komma rätt med Gud genom att bekänna sin

synd. Vi får möjlighet att komma rätt med Gud. Det är det som fastan syftar till. Innan nattvarden får vi möjlighet att bekänna vår synd och få förlåtelse och så komma rätt med Gud.

IV KOPPARORMEN

Sättet att leva skulle vara att se på den kopparorm Mose hängde upp som ett fälttecken eller på en påle, som det står översatt i Folkbibeln. Det var en förebild på Jesu korsfästelse. I evangeliet för idag får vi höra Jesus säga till Nikodemus: "Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en om tror på honom skall ha evigt liv." Om jag skulle ha fått önska en psalm idag hade jag valt en som inte står i psalmboken. Den har refrängen: "Se, se, se och lev. En blick på den korsfäste livet dig ger. Ja, just här finns det liv ock för dig." (Reviderad version finns i Psalmer och Sånger, nummer 602)

Israels folk sparade kopparormen och började dyrka den. De kallade den Nehustan. Det Gud hade gett i ett sammanhang användes i annat sammanhang och då blev det fel. Hiskia behövde därför i sin reformation krossa den kopparorm Mose hade satt upp.

Förr i tiden stoppade prästerna oblaterna i munnen vid nattvarden. En anledning till det var att oblaterna ibland användes till annat än vad de var tänkta för. De har t ex använts för att lägga på sjuka djur. När det har blivit magi istället för en relation till Gud har det blivit fel. Ett annat sätt att använda oblaterna, som är främmande för oss är att sätta upp en oblat på altaret och tillbeden. Var sak ska användas för det den är brukad för, i oblatens fall att ätas. Det är den korsfäste Jesus som ska tillbes.