



Östrabo 2020-04-02

Kära kyrkoherdar,

Igår kom Folkhälsomyndigheten med nya föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19. Med tydliga formuleringar understryker myndigheten att alla bär ansvar för att undvika smittspridning. Det ansvaret ska också vi som kyrka ta.

Med anledning av gårdagens besked ger jag dig som kyrkoherde nu befogenhet att göra de anpassningar av församlingens gudstjänstliv som du anser nödvändiga, givet de lokala omständigheterna. I rådande läge anser jag att det är svårt att motivera offentliga gudstjänster, även då det är färre än 50 som samlas. För en tid behöver vi ställa om till ett ställföreträdande gudstjänstfirande. Ett sådant skulle kunna bestå i att församlingens huvudgudstjänst firas med endast präst eller lekman (om den är lekmanaledd) närvarande i kyrkorummet, medan övriga gudstjänstfirare deltar på distans från sina hem.

Om du som kyrkoherde fattar ett beslut likt det ovanstående vill jag att du kommunicerar att gudstjänstrytmen upprätthålls. Det handlar inte om att gudstjänsten är inställd, utan om att en större omställning sker och att kyrkan på så vis tar sitt ansvar för att undvika smittspridning. Detta är för mig ett mycket viktigt perspektiv.

Kommunicera tydligt och rikligt de beslut angående gudstjänstlivet som du tar. Informera om hur det går till att delta på andra sätt än genom att vara på plats i kyrkorummet. Välkomna nya gudstjänstfirare att i sina hem delta i bönen för världen och människorna. Underskatta inte möjligheten att människor som tidigare inte har haft nära band till kyrkan nu ser vikten av att en bygd i ofärdstider samlar sig runt sin kyrka.

Evangeliet behöver fortsatt göras tillgängligt för församlingsborna. Underlätta för människor, var uppfinningsrika, hitta former för webbsända andakter och gudstjänster, erbjud telefonsamtal med bön och välsignelse, gör predikningar tillgängliga, använd sång och musik på nya sätt, skriv enkla påskhälsningar, formulera böner, dela ordningar för hemmaandakter och bibelstudier, hänvisa till gudstjänster i radio och tv, erbjud möjlighet till enskild kommunion. Kort sagt: fortsätt arbetet med att ställa om.

Det är av yttersta vikt att kyrkans klockor inte tystnar. Låt dem fortsätta ringa, som en markering av kyrkans närvaro och av att gudstjänstrytmen upprätthålls, om än på nytt sätt för en tid. Låt församlingens kyrkor hållas öppna och tillgängliga för bön och andakt i så hög utsträckning som möjligt. I många av stiftets kyrkor har böner betts i hundratals år. Bönen får inte upphöra nu. Ljuset i fyrtor-net måste lysa, särskilt när det stormar.

Jag vill be dig som kyrkoherde att tillse att församlingens präster, diakoner och andra medarbetare i så hög utsträckning som möjligt är närvarande i kyrkorummen för att möta människor som söker sig dit. Uppmana medarbetarna att, om de så är ensamma i kyrkorummet, be Kyrie, läsa veckans bibeltexter, be förbön och Herrens bön och läsa välsignelsen.

Jag vill också be er att under april månad låta kyrkklockorna ringa i tre minuter klockan 17.00 varje dag, som en påminnelse om möjligheten till bön. Uppmuntra människor att stanna upp när de hör kyrkans klockor och särskilt tänka på, och be för, sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal och beslutsfattare. Klockornas klang blir ett sätt att var för sig, men ändå tillsammans, få möjlighet att samlas i bön.

Som kyrkoherde behöver du hitta sätt att hantera bokade kyrkliga handlingar framöver. En möjlig modell är att uppmuntra till dop och vigsel endast med den närmaste familjen närvarande. Påminn i sådana fall om möjligheten att ha dopkalas eller bröllopsfest vid ett senare tillfälle. Kanske kan den dopåtersamling som många församlingar inbjuder till göras extra festlig till hösten? Om familjen önskar dop eller vigsel med många gäster råder jag att de bokas om till ett senare tillfälle. Vidare rekommenderar jag att begravningsgudstjänster sker endast i kretsen av de närmaste anhöriga. Jag har i tidigare brev skrivit mer om begravingar, detta är fortfarande giltigt. Biskoparna håller i skrivande stund på att ta fram råd vid kyrkliga handlingar.

Omställningen av det diakonala arbetet måste fortsätta. När föreskrifterna från myndigheter och beslutsfattare skärps, drabbas allt fler. Många behöver nu extra stöd från församlingen. Var lyhörd för människors behov. Hjälptill med inköp av mat och apoteksvaror. Samverka med andra organisationer som vill människors bästa. Underskatta inte behovet av samtal. Många har sett fram emot påskhelgen och möjligheten att möta vänner och släktingar. När den möjligheten försvinner ska kyrkan erbjuda samvaro och gemenskap, fast på andra sätt än vi brukar. I omställningens tid kan församlingen bli ett sammanhang för gemenskap – fast på distans. Inte heller här talar vi om att ställa in, utan om att ställa om – genom att ställa upp för människor.

För idéer kring diakonal omställning, se <https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/corona>

Denna tid kräver mycket av oss alla. Som kyrkoherde utövar du ett ledarskap i kristid. Använd medarbetare på nya sätt, så att evangelium når fram till människor. Även om det är tungt, är det också stort att vara i tjänst när vi behövs som bäst. Ge medarbetare stöd, ta oron på allvar, be tillsammans. Och glöm inte att mitt i allt vara snäll mot dig själv; vila, var ute i solen och gör sådant som skänker avkoppling.

I detta brev har jag skrivit sådant som jag inte kunde drömma om för bara en månad sedan. Det är en prövningens tid. Mina råd är grundade i bön och siktar på omsorg om medmänniskan. Och de vilar i den tillit som uttrycks i Apg.17:27-28: ”Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.”

Ni är alla omslutna av mina förböner!

Varma hälsningar,


+Fredrik

-

*Gud, bevara din värld.
Stöd och bär de svaga.
Ge kraft åt vårdpersonalen,
visbet åt våra beslutsfattare.
Förvandla oro till omsorg,
skänk tröst i sorgen
och hopp inför framtiden.
Genom din son, Jesus Kristus,
Amen.*