

Predikan i Dals-Eds Equmeniakyrka Långfredagen 10 april kl. 11.00

Hur många är det som har hört en predikan över Jesu sju ord på korset eller hört dem sjungas? Hur många är det som har hört en predikan över de sju ord från människor, som Jesus fick höra från korset eller hört dem sjungas? Inte lika många!

Jesus hade två öron och en mun även på korset. Han lyssnade till sin omvärld. Det som sades till honom eller i hans närhet om honom hörde han. I Jesu efterföljd får vi lyssna till vår omvärld. Jag saknar många äldre idag och jag tror att anledningen är att de inte bara lyssnat till Jesu ord utan också till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inte bara läst att vi inte ska över vår församlingssamfund som många har för sed utan också att personer över 70 år och i riskgrupper bör hålla sig hemma. Att inte enbart läsa Bibeln utan också lyssna till de begränsningar som myndigheter ger oss är riktigt även om det känns avigt. Jag hoppas att förhållandevis många istället läser predikan som kommer att läggas upp på Dals-Eds församlings hemsida. I år blir det därför ett läge som aldrig förr att hålla en predikan över 7 människoord som Jesus på korset fick höra. Fördelen med att predika över människoord är att jag inte som, när jag lyssnar till Jesu ord behöver hålla med utan kan jämföra dem orden med den sanning jag känner till. Det blir spännande så.

ORD 1: "Detta är Jesus, judarnas konung".

Jesus hade ställts inför rätta inför Stora rådet och inför Pilatus. Många frågor ställdes, men han var tyst. Jesaja hade 700 år tidigare profeterat i sitt 53:e kapitel. För övrigt ett mycket intressant kapitel. Jesajaboken är uppdelad i två delar. Del 1 består av 39 kapitel, lika många som Gamla Testamentets böcker och profeterar framåt utifrån händelser i hans samtid. Del 2 består av 27 kapitel och beskriver händelser som skulle äga rum 200 respektive 700 år framåt. Den delen är sinnrikt konstruerad i 3 delar, med 9 kapitel i varje. Jesaja 53 utgör mitten av den mittersta tredjedelen. Här kommer hans huvudbudskap in: "Han blev misshandlad, men han öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får är tyst inför de som klipper det, så öppnade han inte sin mun." (Jes. 53: 7) Både inför Stora rådet och inför Pilatus gjorde Jesus ett undantag i tigandet. Det var när han fick frågan om han var Messias, Guds Son eller som hos Pilatus förenklat till om han var judarnas konung.

Världens mest hade budskap är Jesus är Messias, Guds son. 80% av de som får lida för tros skull är kristna. Förföljelsen har ökat. Kolla på materialet från Open Doors, om du inte tror mig. Andelen hatbrott i Sverige ökar. Även antalet kristofobiska hatbrott som enligt Brås statistik för 2018 var fler än antalet antisemitiska hatbrott. Kolla i Korsväg, om du är osäker. Det förekommer. Själva har jag inte råkat ut för det utom möjligen den gången i Göteborg för 25 år sedan, då en person arg sa till mig: "Jag ska döda dig". Jag frågade lugnt: Varför ska du döda mig? Han svarade: "För att du är en kristen". När jag då sa lugnt: "Då kommer jag till himlen", var det hela över.

Liksom Jesus borde vi ligga lågt att bemöta tjafs, men istället för att ligga lågt med vår tro för att inte stöta oss, tala klarspråk vid varje lämpligt tillfälle om vem som är Messias och vara beredda på glåpord och fysisk bestraffning.

ORD 2: "Du, som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds Son och kom ner från korset."

De trodde. Det är omöjligt för Jesus att komma ner från korset. Därmed har hans anspråk på att vara Messias visat sig vara felaktiga. Sanningen var tvärtom: Jesus hade mycket väl kunnat komma ner från korset. Den Gud som senare befriade såväl Petrus som Paulus ur respektive fängelse, hade med lätthet kunna hjälpa sin son ned från korset.

Han som inför sin tjänst motstod frestelsen att kasta sig ner för tempelmuren och dö i för tid, han motstod frestelsen att hänga sig kvar vid livet och dö efter bäst före datum, genom att hoppa ner från korset. Det var så förlåtelsen kunde ordnas åt oss. Han hade läst Jesaja 53 mitten av mitten av mitten i andra delen av boken: "Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade." (Jes. 53:4) I bönen till Fadern förstod han, att han skulle gå in i detta och att det just den påsken år 30 el. 33 som det skulle ske.

ORD 3: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son."

De kallade honom för Israel utan att inse att han var det. Samma typ av hån hade förekommit tidigare, då Jesus hade blivit iklädd en törnekrona och blev utsatt för att de spottade på honom och slog honom i huvudet med en käpp. Att de skulle tro på honom, om han kommit ner från korset var en tydlig lögn.

Liknande köpslående finns idag. Om du tänker bara om världen blir bättre ska jag tro att Jesus är Guds Son, så gör du ungefär som hånarna vid Jesus kors. Under veckan innan hade Jesus profeterat att Jerusalem skulle ödeläggas, att de skulle bli stridslarm och rykten om krig, svält och jordbävningar. I Uppenbarelseboken beskrivs massor av farsoter. Coronapandemin är inget argument för att Jesus hade fel. Övertron på vad vi människor kan är det istället ett bevis på att det är fel på. Vi är inte utlovade en spikrak väg framåt, utan får våra med många svårigheter innan lösningen kommer i och med Jesu återkomst. Så ställ inte upp orimliga krav för att tro utan lyssna på Jesus.

ORD 4: Rövarnas hån.

Matteus har inte återgett några ord från rövarna. Lukas har däremot förmodligen genom efterföljande samtal med Maria, Jesu mor, som stod där vid korset, snappat upp några av orden: "En av brottslingarna som var upphängda där honom och sade: Är inte du Messias? Fräls då dig själv, och oss också! Men den andre tillrättavisade honom och sade: Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han hr inte gjort något ont. Och ha sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset."

Det var hån från den ena, men den som lyssnat noga märkte, att det inte var från den andre. Matteus hade troligen inte lyssnat lika noggrant som Maria. Handen på hjärtat, som nu blivit nya hälsningssättet, har inte också många av oss förutfattade meningar, där vi lyssnat till en person och därmed också vet vad den andra personer tycker. Vi vet inte alltid att det är så, men tar en rövare och det visar sig vara en fördom.

Å, om vi som Jesus kunde behålla lugnet och förstå att också de som tycks vara som smädarna kan vara intresserade av att tro.

ORD 5: "Han ropar på Elia."

Jesus citerade psalm 22 i Psaltaren. Profetian i psalmen hade redan på många sätt gott i uppfyllelse. Hånandet i v. 8 och 9, Förändringarna i kroppen i v. 15, uttorkningen i v. 16, de genomborrade händerna och fötterna i v. 17 och uppdelandet av kläderna i v. 19. Jesus gick troligen igenom hela psalmen och fick tröst genom att den slutar i seger. Den psalmen var en mäktig predikan, om att detta nederlag skulle vändas i seger.

Men hånet fortsätter. När Jesus citerar på arameiska låtsas de missförstå ordet Eli, som betyder min Gud, med egennamnet Elias.

Jesus fortsätter koncentrationen på Fadern. Johannes hade snappat upp att han sade: "Jag törstar" och uppfyllde så tydligare v. 16 i psalmen. Å om vi kunde tåga och komma inför Fadern, när människor inte lyssnar.

ORD 6: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom."

Jesu svar enligt Johannes: "Det är fullbordat." Enligt Lukas kom han med en psaltarpsalm: "Far, i dina händer överlämnar jag min ande."

ORD 7: "Den mannen var verkligen Guds Son."

Mörkret mellan kl. 12 och kl. 15, det brutna förhänget, jordbävningen och det övriga som hände var det som fick officeren att tro på att Jesus var Guds Son. Det var inte genom att stiga ner från korset, som Jesus skulle bli trodd, utan genom att ta emot det svar som fanns i de omständigheter Fadern ordnat med i naturen, som världen skulle vinnas. Vi tror inte på en Messias, som med vapenmakt visar vem han är genom att tvinga till efterföljelse med avrättning av den som inte håller med, utan på en Messias som lidit.

Jesaja profeterar i tjänaresången i versen innan kapitel 53: "Inför honom ska kungar förtummas, för de får se något som aldrig berättats för dem och förstå något de aldrig har hört.

Jag minns Långfredagen för två år sedan. Det en enklare korsandakt kl. 15. Många perser ville vara med och hade ordnat kyrkfika, en slät kopp te eller pulverkaffe. Ett par från Iran hade nyligen kommit. Jag pratade med dem om Jesu självutgivande sätt att vara Messias via en tolk som var djupt imponerad. Han hade hört något sådant. Två dagar senare, på Påskdagen bestämde de han tolkade för att ta emot Jesus som sin Frälsare. Tyvärr verkar tolken ha fått en bara tillfällig fascination. Så var kanske också fallet med officeren.

Du som blir fascinerad av detta, låt dig inte bara tillfälligt fascineras utan kom till skott som Josef och Nikodemus som efter Jesu död ställde sig på hans sida och ordnade begravningen. Låt oss glädja oss över all tillfällig fascination, men också be att den djupnar.