

Predikan vid Emmausmessa i Töftedals kyrka 13 april 2020

Texter under vandringen: Lukas 24:1-14 och 15-27

Utläggning i kyrkan:

Vi har vandrat från Skottbackatjärn längs gamla vägen mellan Ed och Töftedal, som delvis var en stig och delvis en igenvuxen stig. Sen när vi kom fram till Ödeborg kunde vi gå på grusväg. Två lärjungar var på väg cirka 1 mil eller noga räknat 11,4 km från Jerusalem till Emmaus. För att påminna oss om denna vandring har vi gått knappt en mil.

En av vandrarna hette Kleopas. Han var troligen bror till Jesu styvfar Josef. Det står inte vem den andre vandraren var. Det har gissats på släktingen Jakob. Ortodoxa kyrkan gissar på Lukas, som det vore naturligt att tänka sig på grund att berättelsen är så noggrant återgiven.

De var uppgivna. De trodde att Jesus var den utlovade Messias, men all tro hade försvunnit i och med att Jesus dog. De som smädade Jesus vid korset sa att de skulle tro, om han kom ner från korset. Kanske var det sant om de två som vandrade mot Emmaus att de skulle fortsatt tro, om detta hände. De var fulla av sorg och uppgivna. Nu skulle de iväg från Jerusalem, där de firat påsk i tron på att hoppet om Jesus som den utlovade Messias var över.

Till detta kom en tanke som gjorde dem förvirrade. Några kvinnor hade varit vid graven och gått ut och berättat att Jesus inte var kvar där. Fejk news hade också gått ut att lärjungarna stulit kroppen. De visste inte vad de skulle tro. Att Jesus hade uppstått kunde de bara inte tro på. Det var helt enkelt omöjligt.

Då möter de på vandringen en för dem okänd man. Jesus kommer mot dem. De känner inte igen honom. Han möter dem, där de är och frågar: "Vad är det ni går och samtalar med varandra om" och "Vad har hänt." De värms upp av Jesu kärleksfulla bemötande.

Sen undervisar Jesus dem. Under vandringen idag ställde jag två frågor, som jag lovade att besvara här i kyrkan: Var Jesu död i enlighet med profetiorna i Gamla Testamentet? Visar coronapandemin att Bibeln har rätt eller är det ett tecken på att den har fel?

Vandrarna mot Emmaus trodde liksom de flesta judarna på en segrande Messias. Jesus gick igenom hela Gamla Testamentet. Kanske började han med löftet vid syndafallet om att kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud. Sen kanske han gick vidare till Abrahams offer av Isak. I tre dagar trodde han att hans son Isak skulle dö, men ett lamm offrades i sonens ställe på Moria berg. Det är en bit av samma bergsmassiv, där Jesus senare dog. På så sätt förberedde Gud honom på Jesus död och uppståndelse.

Jesus kunde ha gått vidare med Jesaja. En mycket intressant bok. Den har 66 kapitel. Bibeln har 66 böcker. Nya testamentet består av 27 böcker. Andra delen av Jesaja bok består av 27 kapitel. De är uppdelade i tre ungefär lika stora delar. I mitten i den mittersta av dessa delar står orden: "Han blev genomborrade för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade." (Jes. 53:4) Det var alltså tyngdpunkten i andra delen av Jesaja bok.

Jesus kunde ha gått vidare med den psalm han citerade på korset, psalm 22 i Psaltaren: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?". Mycket av det som stod i psalmen hade infriats. Jesu händer och fötter hade genomborrats. De hade delat hans kläder mellan sig och kastat lott om hans klädnad.

När Jesus på detta sätt gick igenom Gamla Testamentet sattes lärjungarnas hjärtan i brand.

Coronapandemin är inget tecken på att Bibelns undervisning har fel. Den ytliga tron på att det blir bättre och bättre dag för dag är det som inte stämmer. Tvärtom visar Uppenbarelseboken på att det ska bli många farsoter, som kommer över jorden innan Jesus kommer tillbaka. Svårigheterna som kommit över oss visar därför inte på att Bibeln har haft fel, utan tvärtom på att den har haft rätt.

Texter i kyrkan: Lukas 24:28-32

Vid ett senare tillfälle åt Jesus tillsammans med sina lärjungar vid sjön Genesaret. Bibelns skildring är full av möten, där Jesus åt med sina lärjungar. När Jesus bröt brödet kände de igen honom. I dag firar vi nattvard. Det blir ett eko av den nattvardsmåltid, som Jesus och hans lärjungar hade på Skärtorsdagen, men också av måltiden i Emmaus.

Det går i dessa dagar normalt till, så att jag med mina nysspritade händer doppar brödet i vinet och ger er. Vill du ha det på annat sätt som att få bara brödet eller bara höra orden: Kristi kropp och blod för dig utgivna, så säg till. Vill du själv doppa kan du få göra det efter att jag doppat de andra. Skulle det vara viktigt för dig att dricka får du göra det allra sist.

Lukas 24:33-35

De två vandrarna till Emmaus hade blivit förvandlade. I stället för sorg, otro och uppgivenhet brann deras hjärtan. De tyckte att det började bli kväll. Därefter åt de. Sen gick tillbaka samma väg tillbaka till Jerusalem i mörker. 11,4 kilometer. Där nere blir det mörkt mycket tvärtare än uppe hos oss. Nu var de fyllda av glädje och ville dela med sig av mötet med Jesus.