



Östrabo den 29 april

Kära kyrkoherdar,

Den senaste tiden har vi rört oss i okänd terräng. Genom direktkontakter med er och veckovisa avstämningar med kontraktsprostarna försöker jag kontinuerligt skapa mig en bild av hur det ser ut i stiftets församlingar, och jag imponeras av ert sätt att ta ansvar i en utmanande tid. De frågor ni har haft att hantera är inte lätta och ingen av oss har erfarenhet av liknande händelser. Jag vet att de beslut ni fattar är grundade i reflektion och bön. Någon av er har beskrivit nuläget som ”lugnet före stormen”. Även om vi naturligtvis hoppas på det bästa, är vi beredda på det värsta. Sammantaget vill jag rikta ett stort och varmt tack till er för ert goda ledarskap.

Om dessa brev

Några av er har berättat att min hållning att dela dessa brev i sociala medier har lett till utmaningar för er. Kanske har församlingsbor inte förstått att det är ni som kyrkoherdar som äger beslutanderätten i flertalet av de frågor jag berör. Ibland har du som kyrkoherde kommit fram till en annan hållning än den jag skrivit fram som generell rekommendation, vilket är helt i sin ordning. Att mina brev då finns i sociala medier har i några fall gjort det svårare för er.

Som ni vet är jag mån om delaktighet och transparens, men jag vill inte att detta ska bli ett problem för er. Vi behöver hitta en bra väg som fungerar för oss alla. Jag avser därför att förändra mitt sätt att kommunicera. Från och med nu får ni brevet per e-post på morgonen. Först på kvällen samma dag gör jag en kort uppdatering på sociala medier. Avsikten med den är att på ett sammanfattande sätt fånga det jag skriver till er om, men utan att brevet läggs ut, och utan länk till det. Själva brevet kommer endast att finnas på intranätet. I händelse av att det kommer beslut från myndigheter som fordrar en snabb kommentar från mig, förbehåller jag mig rätten att kommentera det i media eller sociala medier parallellt med att mejl till er går ut.

Det är min förhoppning att denna förändrade ordning både ska underlätta för er kyrkoherdar, på samma gång som jag bibehåller min kommunikativa grundhållning att vara öppen och transparent.

Inför sommaren

Enligt de senaste uppgifterna tycks ”puckeln” för smittspridningen i vår del av landet komma i maj eller juni. Om så blir fallet kan många komma att vara sjuka under den tid då det normalt är semestertid. Jag inser att detta kan komma att bli en kämpig tid för er. Ni har mitt stöd och min varma omtanke i allt arbete med att förbereda inför sommaren. Se gärna över möjligheten att snabbtutbilda medarbetare för att kunna gå in i arbetsuppgifter som rör t.ex. begravningsverksamhet eller diakoni. Kanske finns det möjlighet till tidsbegränsade anställningar för arbetslösa eller sommarjobbssökande ungdomar, eller sommarlovspraktik för unga. Jag vill också uppmuntra er att söka samverka med grannpastorat och församlingar gällande personalförsörjningen.

Adress	Adress	Besöksadress/Visiting address	Telefon/Phone	E-post/E-mail
Växjö stift Box 527 351 06 Växjö	Växjö stift PO Box 527 351 06 Växjö Sweden	Östrabo, Växjö	0470-77 38 05 +46 470 77 38 05	biskop.vaxjo@svenskakyrkan.se

Diakonalt fokus

Flertalet av församlingarna i stiftet tar ett stort diakonalt ansvar kopplat till kontakter med äldre och utsatta, hjälp med mathandling etc. Fortsätt med det goda arbete ni gör. I den tid som nu är tror jag att vi ännu mer än annars behöver vara bärare av ett envist och handlingskraftigt hopp.

Från kvinnojourer rapporteras om att den nu rådande situationen har lett till att fler kvinnor och barn är utsatta i hemmen. Likaså finns signaler om att suicidförsöken har ökat. För kännedom skickar jag länken till den film om suicid, ”Suicidprevention i coronatider”, som våra stiftsdiakoner har gjort: https://www.youtube.com/watch?v=HPn_OLNTzDM&feature=emb_logo

Det är betydelsefullt att det diakonala uppdraget fortsatt har stort fokus i församlingens arbete. På vissa platser i stiftet finns det kvinnojourer. Ta gärna kontakt med dem för att få en lokal lägesbild, även om det av naturliga skäl som sekretess, skyddade identiteter etc. inte alltid bjuder sig naturligt med ett konkret samarbete.

På de nationella sidorna på intranätet har särskilda sidor om det diakonala arbetet under Corona byggts upp. Där finns mycket inspiration, råd och tips samlat. Besök gärna sidan och dela den med dina medarbetare: <https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/corona> Glädjande för oss i Växjö stift är att en av våra stiftsdiakoner, Karin Ahlqvist, har varit en del av arbetet.

Att tillgängliggöra nattvarden

Jag gläder mig åt de många initiativ som möjliggör för församlingsbor att ta emot nattvarden. Jag vet att många av er erbjuder möjlighet till enskild kommunion efter tidsbokning, i hemmet eller i kyrkan (”sockenbud”) eller genom ”drop-in” i kyrkan.

Ett exempel på omställning är de (ganska många) kyrkor som erbjuder ”förlängd kommunion”. Mässan livestreamas och firas som vanligt fram till själva kommunionen. I stället för att utdelandet tar några minuter, sträcks det ut i tid så att de som tjänstgör är redo att dela ut gåvorna under 30-90 minuter. Först därefter avslutas själva mässan. Ett sådant förfarande håller samman ord, element och gemenskapshandling. Vidare ger det möjlighet för människor att hemma, via nätet, fira den gudstjänst de själva känner igen och samtidigt kunna ta sig till kyrkorummet för att där ta emot nattvardens gåvor. Tidsutdräkten för utdelandet behöver naturligtvis anpassas till geografi och hur många som kan tänkas vilja komma. I en av stiftets kyrkor, där nattvardstraditionen är stark, har jag fått information om att antalet kommunikanter vid varje tillfälle räknas i tiotal.

I lojalitet med de skrivningar som finns i biskopsbrevet om nattvard vill jag avråda från ordningar där gåvorna efter mässans slut delas ut ”i dörren” hos församlingsbor eller tankar om att nattvard kan firas online, där varje gudstjänstfirare har sitt eget bröd och vin framdukat framför datorn. Liksom tidigare råder jag att ni delar ut gåvorna genom intinktion eller, företrädesvis, under en gestalt.

Begravning med urna i kista

Från någon församling i stiftet (och från andra håll i Svenska kyrkan) har jag hört om önskemål om begravning med urna i kista. Det är ordning jag vill avråda ifrån. Det finns juridiska, praktiska, etiska och inte minst själavårdsmässiga argument som talar emot en sådan ordning. Om den avlidne har kremerats finns i kyrkohandboken möjlighet att fira begravningsgudstjänst med urna. Kyrkohandboken reglerar då att överlåtelsebön med korstecknande används och att mullpåkasting kan ske då urnan sänks i graven.

Dokumentation om det som nu sker

På stiftskansliet har frågan hur vi klokast dokumenterar det som sker i församlingarna under pandemin ställts. Erik Sidenvall arbetar med den och stiftskansliet kommer att kontakta er kyrkoherdar för att få hjälp att samla in visst material och/eller svar på vissa frågor. De exakta formerna för detta återstår att lösa. Tanken är att det insamlade materialet ska användas på två sätt. För det första som ett formellt underlag till domkapitlet i relation till de avsteg från reglerna kring gudstjänstlivet som har gjorts. För det andra som utgångspunkt för analys, forskning och lärande kring den här tiden i vår kyrkas historia. Sannolikt lär vi oss mycket just nu. Ta gärna kontakt med Erik Sidenvall om du har tankar eller funderingar kring detta.

Kontakter med media

I flera lokaltidningar, P4-kanalerna och även SVT Småland har reportage om Svenska kyrkan i Coronatider publicerats. Ta gärna kontakt med de lokala redaktionerna och berätta hur församlingen ställer om och anpassar sitt arbete utifrån de nya förutsättningarna. Emilia Lindstrand på stiftskansliet står till förfogande för tips och råd, tfn 0470-773816.

Intranätet som nav

På Växjö stifts intranät finns en flik som heter "Covid-19". Här samlas rekommendationer, råd, vägledning, material och tips med anledning av Coronautbrottet. Återkom gärna regelbundet till denna sida: <https://internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/rekommendationer-med-anledning-av-coronaviruset> Mycket matnyttig information finns också som du säkert redan vet på de nationella Corona-sidorna på intranätet: <https://internwww.svenskakyrkan.se/corona> Härifrån kan du också länka dig vidare till de särskilda sidorna för omställning av det diakonala arbetet som jag skrev om ovan.

Vad händer sedan?

När vi står mitt i en kris kan det vara svårt att lyfta blicken och se längre än de dagsaktuella frågorna. Samtidigt kan den här tiden ge möjlighet till reflektion kring församlingens långsiktiga strategiska inriktning. Många av er befinner er mitt i ert arbete med församlingsinstruktionen. Flera har pausat det aktiva arbetet men trots det vill jag uppmuntra dig som kyrkoherde att försöka hitta tid och kraft att ägna dig åt framtidsfrågorna. Den här tiden kommer säkerligen att ge lärdomar som kommer att påverka församling och samhälle för en lång tid framöver. När restriktionerna så småningom succesivt börjar lättas, är det kanske svårt att tänka sig ett församlingsarbete som ser exakt likadant ut som det gjorde innan krisen. Men hur förändras arbetet? Hur behöver vi prioritera om? Vad ska vi fortsätta göra? Vad ska vi sluta göra? Vad ska vi göra än mer? Om det är möjligt, hitta gärna sätt att reflektera och samråda med ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare.

Flera av er har jag redan varit i kontakt med, via mejl eller telefon. Tveka inte att höra av er om ni vill prata en stund, jag finns till för er. Återigen ett stort tack för ert utomordentliga arbete i denna tid. Jag önskar er Guds välsignelse.



+Fredrik